

26/12-20 Annandag jul – Kila kyrka ”Martyrerna”

Rikskollekt: Act Svenska kyrkan
(del av julkampanjen)
Sätt gärna in kollekt via swish 123 633 08 98
eller bankgiro 848-5252. Tack för ditt bidrag!

Sture Holmberg – präst, sång
Marianne Nestor – tvärflöjt, orgel, sång
Per Nestor – foto, blockflöjt, piano, sång, trombon
Helena Rilbacke – vaktmästare



Då har vi kommit fram till Annandag jul 2020. Annandag jul, en del i julens stora högtid. I det hus vi är just nu, så har det firats gudstjänst på Annandag jul i över tjugo år och det har utvecklats till att bli ett slags alternativt julfirande, kan man säga. Vi har samlats till gudstjänst runt bordet och druckit julmust och ätit skinksmörgås och sen har vi sjungit julens önskesånger. Men i år så går ju inte det eftersom vi inte får samlas, det är restriktioner p.g.a. corona. Nu står huset tomt, inte ens tomtarna på hyllan, här bakom mig, har kommit ned på plats. De får stå kvar på hyllan allihop till nästa Annandag jul. Vi ska flytta oss över till Kila kyrka för att där få vara med om en musikgudstjänst på Annandag jul med julens sånger och musik, som vi får lyssna till digitalt istället. Du är välkommen att följa med över till Kila kyrka. När det ringer samman samlas vi till gudstjänst där.

Klockringning

Vi har förflyttat oss från den gamla komministergården till Kila kyrka. Sången och musiken kommer att få en stor del i den här gudstjänsten på Annandag jul, den helige Stefanos dag. En psalm som verkligen berättar om mysteriet, inkarnationens under, det märkliga att Gud kommer till den här jorden som ett barn, det är psalm 112 och det är vår psalmboks äldsta psalm den är från 300-talet och melodin är medeltida.

Psalm 112: Världens Frälsare kom här

Text: Ambrosius Veni redemptor gentium, M Luther 1524, J O Wallin 1816
Musik: Medeltida hymn/Erfurt 1524

1. Världens Frälsare kom här. Rena jungfrun moder är,
ty en börd så underlig, Herre Jesus, hövdes dig.
2. Nådens under här vi sett, av Guds Ande är det skett.
Ordet, utav Fadern fött, har i tiden blivit kött.
3. Utan synder buren är den all världens synder bär.
Han, i oskuld född och död, frälsar oss ur dödens nöd.
4. Han med himmelsk fröjd och fred kommit har till jorden ned,
ty han är båd Gud och man, som oss alla hjälpa kan.
5. Han från Fadern gången var och till Fadern han uppfar,
sitter på Guds högra hand, råder över alla land.
6. Stor, gudomlig är hans makt, döden har han nederlagt,
nederlagt i väldig strid mörkrets här till evig tid.
- *7. Pris ske Gud i himmelshöjd! Bäre jorden frid och fröjd,
och hans vilja med hans ord kring all världen blive spord.

Ett barn är fött på denna dag

Tysk folkmelodi

God rest ye merry, gentlemen

Trad engelsk carol

Epistel Apostlagärningarna kapitel 6, vers 8-15

Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas (dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien) och började disputeras med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sade. Därför skickade de fram några som skulle säga att de hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärdade, och sedan kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga: "Den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, skall förstöra denna plats och ändra på de seder och bruk som vi har från Mose." Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels.

L: Så lyder Herrens ord. F: Gud, vi tackar dig.

Es ist ein Ros entsprungen

Koralförspel

J Brahms 1833-1897

Evangelium Matteusevangeliet kapitel 10, vers 16-22

Låt oss så lyssna till dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Matteus:

Jesus sade till lärjungarna: Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.

L: Så lyder det heliga evangeliet. F: Lovad vare du, Kristus.

Vi är alltså mitt inne i julfirandet, inkarnationens mysterium, undret, det fantastiska att Jesus kommer till den här världen. Ett litet barn, en Gud i ett barns gestalt. Det lilla hjälplösa barnet. Och så har det blivit ett så kolossalt julfirande utav det här. Det gäller för oss i kyrkan och vi som vill kalla oss kristna att vi försöker hålla lite ordning på det här att vi inte glömmer varför vi firar jul - Kristi födelses fest. Vi förbereder med julkrubba där vi kan se hela händelseförloppet i tredimensionell visning i krubban. Vi har våra underbara gudstjänster i kyrkorna, som vittnar om det här mysteriet, det stora som hände i julnatten. Och det är en glädje som vi har rätt att känna och, jag höll på att säga, ska känna.

Ding dong! Merrily on high

Trad engelsk carol

Men så idag så händer det någonting, redan Annandag jul så ändras det, igår var antependiet vitt: festens, högtidens, glädjens, renhetens färg och idag så är det rött, det är martyrernas färg och blodets färg. Varför då, då? Kan vi inte få fira jul ifred och slippa det här? Ja, det här är verkligheten som den ser ut, som vi konfronteras med idag. Stefanos, den förste martyren, som går i döden för sin tros skull. Det här är priset för att vara kristen för många människor inte bara då, utan nu. Vi kan titta på nyheterna och se hur kristna förföljs i mellanöstern och överallt i världen. Det är livsfarligt att vara kristen. Vi här i Sverige, tycker att det är där borta stackars dem, men det finns här i Sverige också faktiskt i olika graderingar.

Vår egen biskop Mikael Mogren han säger i en intervju i tidningen Dagen i november att skolans religionsundervisning är undermålig, okunnig och felaktig. Och vad blir väl resultatet av det då? Ja, det blir en sekulär intolerans i våra skolor där att vara kristen det förlöjligas "Inte kan du tro på sån't där, det är bara larv". Så har många elever det idag i våra skolor. Det är mobbing för att man säger att "jag är kristen, jag vill tro på Jesus". "Det larvet kan du inte hålla på med" och så är mobbingen ett faktum. Det leder till tystnad för vi törs inte, det är lugnast att vara tyst. Det finns på nära håll alltså i vårt eget land.

Det fanns en undersökning här ganska nyligen om kristna ungdomars utsatthet i skolan och rubriken på den var "Kränkt för sin tro". Vi ska inte inbilla oss att det här bara är något som förekommer långt borta i världen, utan det finns här hemma också. Stefanos då som till och med ger sitt liv för sin kristna tro. Här kommer en verklighet in, rakt in i vårt julfirande och det bör vi tänka till över en stund. Det ska inte ta bort glädjen i julfirandet för det ska vi ha. Vi ska vara riktigt glada över att vi får ha julen, får möta Jesus, men vi ska också inse att det finns en annan sida på det här myntet - det är jätteviktigt

I dagens tre bibelläsningar får vi höra hur Gud är verksam när det svåra händer. Det första exemplet är profeten Jeremia. Han kallas av Herren. I Jeremia kan vi läsa om hur Herrens ord kommer till honom, inte för att skrämja utan för att utrusta och stärka honom. Jeremia får först uppmaningen att inte vara rädd. Vi kan påminna oss Jesu egna ord i Missionsbefallningen "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er." och så kommer löftet "Och jag är med er alla dagar till tidens slut." Vi står inte ensamma, Jesus är med och för Jeremia så var det tryggheten i att Gud bär honom.

Situationen kring Stefanos, episteltexten som vi fick höra, det är en ganska explosiv växt för urförsamlingen i Jerusalem. Det är väckelse, människor kommer till tro i så stora skaror, sju diakoner utses, alltså man behövde fler människor som tog del i det här. Det växer så det knakar och en av dem som Herren använder i detta är just Stefanos. I Stefanos så kan vi också se Andens ledning, som Jesus talar om i evangeliet. Poängen är inte att se Stefanos som något slags övermänsklig hjälte, utan att se hur Jesus själv verkar, talar genom en av sina lärjungar, håller sina löften och är verksam. I dagens evangelium talar Jesus i sitt utsändningstal, när de tolv ska ut och praktisera vad han undervisat om under några år och om hur det blir när de möter motstånd lidande och kamp.

Vi kan dela in det här som Jesus säger i några punkter.

Först säger han "Jag sänder er", vi är inte kristna på eget bevåg och vi är inte våra egna vittnen. Vi är kristna för att han, som föddes för att frälsa oss, kallar på oss och sänder ut oss att vara hans vittnen.

För det andra "Var inte dumdrigtig", Jesus ger oss inte frihet att gå med i något tokigt sällskap som är helt världsfrånvänt. Nej, nej tvärtom! Var listiga och kloka, akta er, tänk er för. Vi kallas att gå in i livet med Kristus med öppna ögon och medvetna om att det kan finnas ett högt pris att betala. För många kristna runt om i världen är det med det egna livet som insats.

För det tredje säger Jesus "Oroa er inte". Kanske kan någon tänka att, det är lättare sagt än gjort. Visst är det väl så, det kan det mycket väl vara. Det är just därför Jesus säger till oss "Bekymra er inte för det som är Guds ansvar". Vittnar vi om Kristus, så skall också Kristus ge oss orden. Stefanos fick uppleva det, liksom Jeremia, och många kristna bröder och systrar runt om i världen idag.

För det fjärde håll fast vid Jesus Kristus kallelsen är inte att vara en hjälte utan en som vandrar nära Herren och kommer med sin nöd till honom precis som Stefanos gjorde. Han bad Jesus förlåta de som stenade honom och överlämnade sin ande i Jesu händer. Den trosvissheten, det är ju den som Jesus vill ge oss när han kommer till oss i julnatten, eller rättare sagt, det är Gud som vill ge dig och mig den tron genom att sända sin egen son till oss.

Låt oss nu försöka få ihop det här med julens mysterium, inkarnationens under och julens glädje Det finns också lidande och svårigheter, ett högt pris att vara kristen, men att vi kan få ihop det här att det är en vardag det handlar om. Det är våra personliga liv, där vi inte är isolerade öar någon av oss, utan att vi hör samman.

Vi får gemensamt glädjas över att Gud finns i vår verklighet och att Jesus är vittnesbördet som vi, du och jag, sedan ska försöka vittna vidare om. Så kan vi bära julens glädje vidare i den vardag du och jag lever i.

Julvisa

Marianne Lindqvist Nestor

Deck the halls

Carol från Wales

Till Betlehem mitt hjärta

Text: H A Brorson 1732, J M Lindblad 1848

Musik: Koralvariant från Malung

Herrens bön

Fader Vår som är i himmelen.

Helgat varde ditt namn.

Tillkomme ditt rike.

Ske din vilja, såsom i himmelen

så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag,

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,

och inled oss icke i frestelse

utan fräls oss ifrån ondo.

Ty, riket är ditt och makten och härligheten

i evighet. Amen.

Välsignelsen

Ta så emot Herrens välsignelse:

Herren välsigne dig och bevare dig.

Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

A child is born

Thad Jones

Von Himmel hoch, da komm' ich her

J G Walther 1684-1748