



Till stiftets kyrkoherdar

Göteborg 17 maj 2021

Vi befinner oss i väntans tider likt lärjungarna mellan Kristi himmelfärdsdag och Pingst. Regeringen har aviserat lättnader från 1 juni som får stor betydelse för oss som kyrka. Lättnader som följer av minskad smittspridning och att allt fler nu är vaccinerade. Jag ser fram emot att få fira gudstjänst med 50 deltagare och är lättad över att det kommer genomföras läger för barn och ungdomar/konfirmander i sommar.

I väntan på att förändringarna träder i kraft ljuder uppmaningen *"Var inte rädda, tappa inte modet!"* i söndagens gammaltestamentliga text från 5 Mosebok 31:6-8. Orden är riktade till såväl folket som Josua. Josua som nu axlar ledarrollen för att föra folket den sista biten över Jordan och in i det utlovade landet. Ökenvandringen går mot sitt slut.

Under det gångna året har jag ofta återvänt till berättelsen om uttåget ur Egypten och den efterföljande ökenvandringen. Vägen genom pandemin har stundtals varit plågsam. Nog har vi lärt oss ett och annat men på det hela taget har det kostat betydligt mer än det smakat. Vi har inte funnit den närmsta vägen utan stundom rört oss i cirklar. Ledarskapet har kritiserats och längtansfulla blickar har riktats mot hur det var förr. Nu äntligen anar vi någon form av slut även om vi också inser att det ännu återstår ett stycke. När krafterna tryter lyssnar jag till orden *"Var inte rädda, tappa inte modet!... Herren, din Gud, går själv med dig"*.

När jag blickar fram emot sommaren ser jag ett återstartat gudstjänstliv med människor på plats. Mötesplatser utomhus och förtroendefulla samtal om det som varit och längtan framåt. Åter igen firar vi dop och vigslar, firar livets och kärlekens under, och riktar vårt tack till en nådefull Gud.

Under våren har vi tillsammans fått tillfälle att reflektera över bland annat digitaliseringens möjligheter och problem. Till hösten får vi dra nytta av det vi lärt oss och prova oss fram i nya sätt att vara kyrka. På andra sidan Jordan ligger ett land som vi faktiskt inte riktigt känner och det krävs mod att ta sig in i framtiden. Vi sätter vårt hopp till att Tröstaren och Hjälparen, den Heliga Ande, går vid vår sida.

De aviserade lättnaderna innebär att Domkapitlet utgår från att det går att fira gudstjänster enligt utfärdade församlingsinstruktioner. Stiftets och nationell nivå hemsidor uppdateras kontinuerligt och finns det frågor och funderingar så är ni *alltid* välkomna att höra av er.

Jag vill på nytt tacka för ert arbete; för klokt ledarskap, uthållighet och mod i väglös terräng!

Bed för mig såsom jag ber för er!

+Susanne



biskopen.goteborg@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift



Lilla Bommen 1
Göteborg



Box 11937
404 39 Göteborg



031-771 29 53 dir
031-771 30 00 vx