



Till stiftets församlingar

Adventstiden 2020

*Advent är mörker och kyla. Vi tänder ett ljus och ber:  
Förbarma dig Gud över jorden, all nöd, all förtvivlan du ser. (SvPs 609:2)*

Margareta Melins adventspsalms sätter ord på den situation som vi befinner oss i. Lagom till advent tog pandemin ett hårdare grepp om vårt land. Elektriska ljus i alla färger, glimrande stjärnor och brinnande ljus – alla trotsar de mörkret och kylan. Tysta, snyftande och högljudda böner stiger till den Gud som vi inom kort möter i stallet i Betlehem. En Gud som inte bara ser förtvivlan utan också har egen erfarenhet av livets mörka sidor.

Sedan mars månad har vi som kyrka prövats i fråga om kreativitet och solidaritet. Vi har funnit många nya sätt att fira gudstjänst, utöva diakoni och bedriva undervisning. Begränsningarna till trots, eller tack vare, har lett till att vi har nått nya människor med evangeliet om Jesus Kristus. Vi har handlat för andra, hållit kontakt på telefon, mötts på digitala plattformar och aldrig har väl så mycket av kyrkans verksamhet bedrivits utomhus som detta år. Vi har lärt oss mycket, men vi har också varit tvungna att med sorg avstå nära och stora möten.

Julen står för dörren och vi inser alla att detta blir en annorlunda jul. Till dig som oroas inför julen och tvivlar på om den blir god vill jag påminna om att dess budskap är det samma som alltid. Julen handlar om att inget blir som förväntat, allt blir annorlunda, för **Gud ställer om och blir människa**.

*Det börjar med ett oväntat besök av en ängel hos Maria.  
Det väntade barnet förändrar planerna för Josef.  
När Jesus ska födas stänger alla sin dörr.  
Det finns ingen plats och barnet föds i ett stall, bland djuren.  
I natten sjunger änglarna i kör för herdarna  
om att världens räddning finns i barnet som är fött.  
Barnet – en fredsrikes kung, vänder på perspektiven om makt.  
Vägen hem till Nasaret kräver en stor omväg, av rädsla för makten.  
Inget blev som planerat, allt blev annorlunda.*

*Änglarna är Guds budbärare med en hälsning till oss alla att inte vara rädda.  
Barnet som föds i julnatten är Gud själv.  
Det är en Gud som ställer om sin närvaro och blir människa för att vara med oss,  
och hjälpa oss att leva i denna värld där livet inte alltid blir som vi har tänkt oss.*

Gud kommer till oss också detta år och därför får vi så småningom önska varandra god jul. Innan dess vill jag rikta ett stort tack för allt arbete som utförs i församlingarna. För att ni orkar ställa om och att ni håller bönen låga brinnande. Med önskan om en välsignad advents- och jultid.

Bed för mig såsom jag ber för er,

+ *Susanne*



biskopen.goteborg@svenskakyrkan.se  
Hemsida: [www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift](http://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift)



Lilla Bommen 1  
Göteborg



Box 11937  
404 39 Göteborg



031-771 29 53 dir  
031-771 30 00 vx