



# FLEN, HELGESTA-HYLTINGE FÖRSAMLING

---

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

## INLEDNING

---

Detta är en församlingsinstruktion för Flen, Helgesta-Hyltinge församling, ett dokument som uttrycker Flen, Helgesta-Hyltinge församlings identitet och uppdrag i samtiden.

Församlingsinstruktionen är framtagen av en av kyrkorådet utsedd arbetsgrupp. Arbetet med att ta fram församlingsinstruktionen har letts av kyrkoherden.

Flen, Helgesta-Hyltinge församlings vision är att vara en mötesplats för alla församlingsbor, där den kristna tron blir tydliggjord. Församlingen hänvisar till Kyrkoordningens andra avdelning; *”att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas”*. Genom vår vision vill vi vara en tydligt synlig kyrka i samhället, en naturlig plats där människor får möjlighet att förstå att alla är skapade till Guds avbild, älskade av Gud och en del av Guds rike.

Med vår vision i sikte skapar vi goda mötesplatser där kristen tro gestaltas i ord och handling och i öppenhet ska vår kyrka vara för alla åldrar. Vi vill ge människor möjligheten att förstå att alla är skapade i Guds avbild, älskade av Gud och en del av Guds rike. Detta visar vi genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

## Omvärldsbeskrivning

Som församling inom Svenska kyrkan har vi till uppgift att förvalta den kyrka som i varje tid och på varje plats gestaltar människors möte med Gud, varandra och den omgivande skapelsen.

Församlingen bildades 2010 och ingår i Oppunda och Villåttinge kontrakt i Strängnäs stift. Församlingen ligger i Flens kommun i Södermanlands län och är bildad från ursprungligen tre socknar med var sin kyrka. Församlingen är en av fyra församlingar i kommunen. Flen är kommunens huvudort, som har vuxit mycket under de senaste hundra åren tack vare järnvägen, där också flera större vägar förenas. Ungefär hälften av kommunens invånare bor inom församlingens gränser och församlingen har en folkmängd på 8847 invånare, varav 3928 är tillhöriga (44,4%). Detta innebär att det finns stora utmaningar inför framtiden. Att vara minoritetskyrka innebär att det finns ett stort arbete med att nå ut med församlingens budskap samt att behålla medlemmar. Utmaningarna kommer inte bara från det omgivande samhället, från ateism och ligkiltighet, utan också från andra samfund och religioner. I krisarbete och diakonal verksamheten finns ännu förväntningar, medan antalet möten knutna till de kyrkliga handlingarna och gudstjänstbesök ständigt minskar. Framtiden ligger i att vara

en synlig del av den lokala omgivningen, att vara relevant och angelägen för att vinna människor till Kristus. Detta görs genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning och leva i diakoni och mission i den miljö vi är satta att verka i.

I Flens finns tjänste- och industriföretag liksom näringsverksamhet för tillverkning, bygg och jordbruk. Kommunen bärs upp av många småföretag kompletterat med några större där kommunen är den största arbetsgivaren. De flesta landsbygds- och skogsföretagen räknas som medelstora, men det finns även större. Det betyder att kommunen har många entreprenörer men samtidigt har kommunen också Sveriges högsta arbetslöshet, allra högst bland de yngre. Ett minskat antal industrier har över tid dränerat Flens kommun på arbetsplatser.

Kommunen är känd för sin vackra slottsmiljö och under sommaren fördubblas nästan befolkningen i kommunen när fritidshusägarna anländer. Många arbetspendlar till närbelägna orter. Kommunens största grundskola ligger i Flens tätort och i församlingens område finns också ett flertal förskolor och friskolor.

Inom församlingens gränser ligger också Migrationsverket. Här finns ett mottagningskontor och ett förvar som är ett låst boende. Under 2021 var befolkningen i kommunen 16316, där 1782 var nya svenskar från länder som Syrien, Etiopien, Irak, Somalia och Afghanistan. För muslimer finns Flens Moské, men även olika kristna traditioner är representerade i samhället. För kristna finns den unga församlingen Sion och Centrumkyrkan med bakgrund i baptism och pingstväckelse. Vidare finns det en koptisk församling.

## **Barnkonsekvensanalys**

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de” står det i Markusevangeliet. I kyrkans värld är barns och ungas behov i centrum. Den främsta orsaken är att Jesus särskilt framhöll barnen som föredömen. Från församlingens sida är det en naturlig följd att varje beslut ska förankras med en barnkonsekvensanalys. Vi har en skyldighet att ta hänsyn till barnets bästa och hur barns rättigheter påverkas av beslut, även de beslut som bara indirekt berör barn – barnets bästa ska prioriteras. Därför har också FIN genomgått en barnkonsekvensanalys.

Vi vill ge barnen möjlighet att träffas i en kristen miljö med mycket lek och pyssel, men också lära känna något om vad kristen tro är. I söndagarnas gudstjänster vill vi att både vuxna, barn och unga skall känna sig välkomna, sedda och tillhöriga. Därför vill vi erbjuda varierande typer av gudstjänster och så långt möjligt ge barnen utrymme i kyrkorummet.

Vi anser att vi har en skyldighet att identifiera enskilda och grupper av barn, som kan vara i behov av särskilda insatser. Vi anser att barn har rätt att få komma till tals och för att deltagandet ska vara meningsfullt måste allt göras tillgängliga för barn. Delaktighet är ett

avgörande verktyg för att barnen ska känna att de har en naturlig tillhörighet i församlingslivet.

För Flen, Helgesta-Hyltinge församling innebär detta att vi ska synliggöra barnens behov, rätt till utveckling och andlig utveckling samt att få komma till tals.

## Församlingsbeskrivning

Flen Helgesta-Hyltinge församling styrs av ett kyrkoråd som fungerar som en styrelse. Kyrkorådet har tillsammans med kyrkoherden ansvar för förvaltningen. Kyrkoherden leder det dagliga arbetet i församlingen. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet. Församlingen har tre medeltida kyrkor, Flens kyrka, Helgesta kyrka samt Hyltinge kyrka. Kyrkorna används för gudstjänst, kyrkliga handlingar, musikverksamhet och bönestunder. Under sommaren har församlingen vägkyrka i några av kyrkorna, i samband med detta vill församlingen också visa upp konstnärer, och gärna konst från området.

Församlingshemmen i Flen och Sparreholm är frekvent nyttjade och sköts till stor del av volontärer i samverkan med anställda. Församlingen är beroende av tillgången på och stödet av engagerade volontärer. Genom en utvecklingsplan för volontärer ska deras kunskaper och förmåga, deras roll, ansvar och arbetsuppgifter förtydligas.

Begravningsplatserna är fördelade på fem kyrkogårdar, Flens Östra och Södra, Helgesta och Hyltinge Övre och Nedre. Till detta tillkommer i Flen ett gravkapell och ett bisättningskapell, liksom ett gravkapell i Hyltinge.

**”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döpa dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.” Mark. 28: 19-20**

Kristus sänder sina lärjungar ut i världen med befallningen att göra alla folk till lärjungar. Som en av kyrkans grundläggande uppgifter har därför missionen sin utgångspunkt i Jesus Kristus. Denna mission är riktad både globalt och lokalt. Vi behöver inspireras av den världsvida kyrkans perspektiv i mötet med till exempel vänförsamlingar.

I församlingen arbetar vi på olika sätt för att öka dopfrekvensen. Genom dopet blir människorna medvetna om och inbegripna i den stora berättelsen om Guds folk. Här är mötet med föräldrarna av avgörande betydelse. Vi ser ett behov att prioritera barn och unga, döpa fler, konfirmera fler och vara en plats där barn känner sig trygga, sedda och behövda. Genom en synlig och tillgänglig kyrka vill vi finnas till för människor i deras vardag, oavsett om de är daglediga, arbetar, studerar eller har en annan tillvaro. Vi vill verka för att stärka människors tilltro till sig själva och vi vill visa på att alla livserfarenheter är betydelsefulla när vi talar om tro.

Att missionera är att vi som församling lever som vi lär, att vi är goda representanter för Kristi kyrka i världen. Det är därför viktigt att skapa en god arbetsmiljö med kristna värderingar i församlingsarbetet.

Mission kan utövas i kyrkliga handlingar, i våra träffar med församlingsbor, i syföreningens verksamhet och genom volontärers frivilliga insatser. Under sommarmånaderna deltar församlingen i ett flertal arrangemang som genomförs tillsammans med andra parter exempelvis olika scoutföreningar, hembygdsföreningar samt volontärmedverkan i våra sommaröppna kyrkor.

Vår vilja är att stötta och vägleda människor i deras strävan att leva ett liv i trons gemenskap i församlingens mitt med Kristus som centrum. Genom detta vill vi visa att vår kristna tro fortfarande är ett hållbart alternativ när det gäller tolkningen av livet. Kyrkan har ett evangelium, ett glatt budskap, att förmedla och som kompletteras med tillförsikt och ansvar. Oavsett tro, möter vi alla med samma respekt och välmenande, precis som den kristna tron lär oss.

**”De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje.” Apg. 2:46**

I gudstjänsten möter Gud oss på ett särskilt sätt, genom Ordet och sakramenten. Alla församlingsbor bör känna att de är en naturlig del av kyrkan och vi önskar att kyrkan ska få vara en naturlig plats att samlas i. Gudstjänstlivet ska präglas av rikedom, skönhet, variation och gemenskap, enligt Kyrkohandbok för Svenska Kyrkan 2017. Det är angeläget att många deltar i gestaltningen av gudstjänsterna.

I Flens kyrka firas högmässa varje söndag och helgdag, med några undantag. Församlingen firar olika gudstjänster och mässor i Helgesta och Hyltinge kyrka. Det förekommer också bönestunder i Flens församlingshem. Detta kompletteras av andra gudstjänster under dagar och tider som passar dagens människor. På sommaren firas även friluftsgudstjänster i församlingen. Därutöver firas vanligtvis ytterligare andakter på äldreboenden. De kyrkliga handlingarna förläggs i första hand i den kyrka som önskas av dopfamiljer, brudpar och anhöriga vid begravningar.

Gudstjänster, andakter på äldreboenden och musikevenemang är omistliga kompletterande inslag i det samlade gudstjänstlivet. Alla gudstjänster försöker vi gestalta med närvaro, tro, värme och folklighet genom att försöka förmedla Guds närvaro i kyrkorummet.

Så många som möjligt ska känna sig delaktiga i gudstjänsten, både genom handling och i bön, där själva närvaron på en gudstjänst i sig är en delaktighet. Barn och unga är församlingens och samhällets framtid varför de åtnjuter en särskild prioritet och ska erbjudas plats i gudstjänstfirandet samt i gudstjänstrummet. Barnens och ungdomarnas erfarenhet av tro är ett viktigt vittnesbörd i mässan för att de ofta söker något utanför deras egen vardag. Våra gudstjänster ska vara inkluderande för nya besökare och deras erfarenheter liksom att vi ska värna om dem som redan finns hos så att även de hittar till gudstjänstlivet och att de vill stanna kvar i församlingen. Musiken är en viktig del av församlingens liv. Församlingen har en organist samt körer som regelbundet samlas för att medverka i församlingens gudstjänstliv.

Volontärbetet är ett annat inslag i församlingens gudstjänster och vi har flera kyrkvårdar som varje söndag ger av sin tid i gudstjänstfirandet. En del av gudstjänstfirandet är möjligheten till samtal efter gudstjänsten, på kyrkbacken med en kopp kaffe eller i form av måltider, där volontärer på olika också är behjälpliga.

Vi samverkar också ekumeniskt med frikyrkor i området, genom att fira gudstjänst tillsammans, beroende på vart gudstjänsten firas. Gudstjänsten i församlingen följer KHB 2017. Till våra gudstjänster kommer också människor från andra kyrkor, som pingstkyrkan och

koptiska kyrkan. När kopterna firar gudstjänst i Flens kyrka (vilket normalt sker på lördagar) kan även övriga församlingsbor delta.

## U ndervisning

**”Folk samlades kring honom igen, och som vanligt undervisade han dem.” Mark. 10:1**

Svenska kyrkan ser undervisning som ett livslångt lärande där delandet av liv och tro ger möjlighet att växa enskilt och tillsammans. Jesus möter alla människor, oavsett ålder, i Bibelns texter. Dessa texter påverkade inte bara människor för ca två tusen år sedan, utan är ännu högst relevanta för alla människor i alla tider. Bibelns texter uttrycker relation med varje människa. När Jesus möter lärjungarna på vägen till Emmaus, talar de om deras faktiska livssituation i deras vardag och detta bör speglas i kyrkans undervisning. Det handlar om våra egna liv i relation till Bibelns levande ord.

I all verksamhet i vår församling där undervisning bedrivs behöver det därför finnas en växelverkan mellan tradition och liv. Det gäller såväl barn- och ungdomsverksamheten, som förkunnelsen i gudstjänsten och i verksamhet med vuxna. Vi arbetar för att ha en omfattande verksamhet bland barn och ungdomar, såväl öppen verksamhet som gruppverksamhet. Vi vill också ha olika mötesplatser för vuxna att upptäcka kristen tro och ge teologisk fördjupning, samtal och andlig vägledning. Vår handlingsplan innefattar en möjlighet till personlig fördjupning genom att kunna växa i tro. Detta är viktigt för att församlingen ska vara en rekryterande miljö till uppgifter och ansvar. Volontärarbetet bör spegla denna växelverkan. Att bygga en volontärverksamhet där de stimuleras att fördjupa sin egen tro och att ge vidare till andra är ett viktigt verktyg i att sprida den kristna tron.

Ungdomar och konfirmander är prioriterade målgrupper för församlingens undervisning. Konfirmandtiden är viktig för att knyta, behålla och stärka kontakten mellan ungdomar och kyrkan och genom att följa vår konfirmandhandlingsplan som utgår från Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet i Strängnäs stift ska möjliggöra för församlingens ungdomar till meningsfulla konfirmandalternativ. Dopet är ytterligare en plats för undervisning där vi i dopgudstjänsten får möjlighet att undervisa om den kristna tron. Barnens dopundervisning och däri ingående samtal om kristen tro med vuxna och som bland annat beskrivs i vår doppelastoral ska stärkas.

# Diakoni

**”Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också  
Sonen liv åt dem han vill.” Joh. 5:21**

Diakoni uttrycker kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor och med hela skapelsen. Där livet hotas ger diakoni livskraft. En är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. (Ef 4, 6)

Diakonin är teologi i praktik. Vårt förhållningssätt till våra medmänniskor och till Guds skapelse vävs samman med vår relation till Gud själv. Vi alla är en del av skapelsen och samtidigt är vi medskapare till att bygga ett gott samhälle. Genom vårt arbete, har vi möjlighet att reagera, reflektera och agera för att skapa en utveckling. Det är viktigt att då och då stanna upp och reflektera över vår verksamhet, eller ett samtal och fundera över möjliga konsekvenser.

Församlingens diakon har ett särskilt ansvar som ledare för församlingens diakonala arbete. Hela församlingen ska genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt vilket ska prägla våra gudstjänster, verksamheter och våra mötesplatser. Det är viktigt att miljöerna för platser att träffas på ger möjlighet till gemenskap, bön och samtal. Att erbjuda hjälp till människor som behöver det har alltid varit en av kyrkans uppgifter. Det kan handla om samtal och själavård, socialt stöd men också om att försvara rätten till varje människas unika sätt att leva sitt liv utifrån de förutsättningar som de har. De diakonala handlingarna är ett sätt att med handling visa vad det är att vara kristen. I församlingen vill vi hjälpa dem som är i behov av stöd och hjälp. På detta sätt tydliggör vi evangeliet.

I församlingens diakonala arbete finns också samarbete med andra aktörer så som frivilligorganisationer och kommun. Nätverksbyggande med andra samhällsaktörer är en förutsättning för kyrkans samhällsengagemang. Mycket av arbetet med diakoni i församlingen handlar om vilket ansvar vi kan och bör ta för EU-migranter och flyktingar då vi bedömer att behoven av integration kommer att öka. Diakon eller präst i församlingen har som uppgift att samarbeta med Migrationsverket/Förvaret.

Församlingen har som en del av den världsvida kyrkan också ett ansvar för människor utanför vårt eget land där det diakonala förhållningssättet kommer till uttryck även med ett internationellt perspektiv. Församlingen del av arbetet är att medvetandegöra de som bor i församlingen om vår internationella solidaritet där en särskild arbetsgrupp ansvarar för arbetet kring de internationella frågorna, som insamlingar till Act Svenska kyrkan.

Även de som i vanliga fall inte anses vara behövande eller marginaliserade kan vara i behov av diakoni. Vi ser det också viktigt att integrera personer med funktionsnedsättning i allt som händer i kyrkan och att erbjuda åldersöverskridande mötesplatser. Att bli sedd och bekräftad kan hela. Vi vill därför förebygga ofrivillig ensamhet och isolering och vi vill arbeta medvetet kring inkludering och mångfald. Idag ser vi att det finns en frånvaro av goda vuxna



(som vill lyssna och förstå) i ungdomars närhet. Vi vill finna sätt att vara en diakonal resurs gentemot barn och deras föräldrar.

## **Analys**

Flen, Helgesta-Hyltinge församling behöver finna sin naturliga plats i det omgivande samhället. Flen har flera grupper med olika trosutövning, flera nysvenskar blir inte medlemmar i Svenska kyrkan, flertalet medlemmar är äldre, vi har fler dödsfall än födsler där dop sker i kombination med aktiva utträden och därför sjunker andelen av medlemmar sakteliga. Sammantaget leder dessa faktorer till antagandet att församlingens ekonomiska förutsättning kommer att försämrats över tid.

Vi har insett att vi inom missionsområdet kan arbeta mer med att synliggöra vårt arbete. Fler och fler i samhället är ointresserade av kyrkan och dess arbete, och förstår inte hur kyrkan kan vara relevant i deras liv. En stor fråga framöver är hur vi kan synliggöra kyrkan. Vi tror vi kan vara mer aktiva med att sprida information om att vi finns och vad vi gör och vi skulle också kunna koppla en vänförsamling till vårt arbete.

Lika angeläget är det också att möta de perspektiv som vi har i våra bygder och de förutsättningar som råder där. Diakoni eller de diakonala handlingarna är en viktig del av församlingens arbete. Goda själavårdare, goda medarbetare samt bra ekonomiska resurser på det diakonala arbetet är ett stort fokusområde. Samarbetet med muslimer, andra frikyrkor och trosuttryck i området kan utvecklas. Vi kan se att de diakonala handlingarna behöver omfatta alla trosinriktningar, därför är en av församlingens viktiga uppgifter att samarbeta med Förvaret.

En stor målsättning framöver är att så många ungdomar som möjligt i området väljer att konfirmera sig och att antalet dop ökar. Det kommer behövas stora satsningar på barn och ungdomar för att få församlingen att blomstra och växa. Det ska synliggöras att kyrkan är en naturlig plats för alla åldrar.

Församlingen bör också ge fler möjligheter till undervisning och samtal för vuxna samt stärka formerna för lärande, engagemang och fördjupning av tro. Möjligheterna till undervisning ska också tas vid tillfällen så som när vuxna möts vid soppluncher eller studiecirkel, i samband med att en syförening träffas och vid öppen verksamhet eller språkcafé för nyanlända.

Det finns ständigt ett stort behov att arbeta med frågor om integration. Detta bör arbets- och ekonomimässigt ske i samverkan inom kontraktet då flera församlingar verkar inom Flens kommun. Detta samarbete bör vara ett projekt för framtiden, om hur flera församlingar kan samverka för att underlätta för nyanlända att få känna sig välkomna till Sverige.

Flen, Helgesta-Hyltinge församling

2022-

Jael Ahlin

Christer Hjelmare

Kyrkoherde

Ordf Kyrkofullmäktige