

Aktuellt från
Torns
församling

K

Y

R

K

N

Nr 4
JULNUMMER
2021

Stångby
Vallkärra
V. Hoby
Odarslöv
Igelösa
Håstad

Stjärnan leder ej bort men hem

Nu är det många helger som ligger framför oss. Förhoppningsvis blir dessa skilda från förra årets som firades i pandemins klor. Vi har olika bilder av hur helgerna ska firas och för alla blir det inte heller så som idealet förespeglar.

Jag tänker att de flesta av oss vet varför vi firar jul men vet ni varför vi firar de andra dagarna som snart infaller? I detta nummer skriver Jonas om Lucia men jag vill lyfta några som alltid varit ett föredöme för mig och som firas på trettondedag jul.

Dagen som ägnas åt de österländska stjärntydnarna. De levandegörs i sånger, bilder och texter. Vi får höra hur de leddes av stjärnan ända från österns land till det lilla stallet i Betlehem. Där hyllade de det nyfödda barnet som vilar i krubbans halm. De har med sig överdådiga gåvor, guld, rökelse och myrra. I traditionen har de blivit kungar med namnen Kaspar, Melchior och Balthazar.

Faktum är att vi inte vet varifrån de kom. Vi vet inte ens hur många de var, bara att de var flera. Tretalet kom till långt senare kanske för att de hade med sig gåvor av tre slag. Säkert kunde de en del om astrologi och astronomi då de tydde tecken på himmelen. Stjärntydnarna hade sett en stjärna gå upp på himlen, tecknet på

att en nyfödd kung fanns att finna.

I vår tid har många försök gjorts för att förklara stjärnan. En del talar om att det var en supernova, en exploderande stjärna. Någon säger att det var ett UFO. En annan talar om att det kan ha varit några planeter, Mars, Venus och Saturnus, som låg i linje med varandra och gav ett ljusken, men ingen kan säga säkert. Jag tänker att det är så för att det var ett Guds under och för att det inte går att få några tillfredsställande svar när det gäller just under utförda av Gud.

Men det är en spännande berättelse som kittlar vårt sinne för mystik. Stjärntydnarna har varit mina förebilder och jag hoppas att de också får vara era! De vågade sig ut i det okända för att följa en stjärna och de vågade ta del av det som stjärnan lyste

för. Stjärntydnarna vågade följa ljuset, de nöjde sig inte med att bara se och betrakta det. Stjärntydnarna sökte till dess att de fann det de letade efter. Gud ledde dem hela vägen fram och Gud ledde dem vidare.

Med en önskan om fridfulla helger!
– *Stjärnan från Betlehem leder ej bort men hem.*

Anna Svensson Melin
församlingsherde



FOTO: KRISTINA JOHANSSON /IKON

KYRKTORN NR 4 2021

Innehåll:

Ledare	2
Notiser	3
ACT julinsamling 2021	4
Kakor för en god sak	4
Barn och familj i juletid	5
Julpyssel	5
Julspelet 2021:	
Den heliga natten - en julsaga	5
Himmel och pankaka	5
Luciasånger	5
Babylucia	5
Barnens julbön	5
Köp två - ge bort en	5
Guds tjänst och musik	6
Vilken är din favorit julpsalm?	8
Husmors bästa recept: JULGRÖT ...	9
Stenbräcka 2022	9
Vitklädd med ljus i hår	10
Varför finns det svarta lådor på gravarna?	12
Tillbakablick hösten som, gått	13
Bibelns personer	14
Hej! Jag heter Christian Backe	14
Kontaktsida Torns församling	15
Jultips	16

KYRKTORN är en periodisk tidskrift som ges ut av Torns församling fyra gånger per år.

Nästa nummer kommer i februari/mars.

KYRKTORN kan du också läsa på vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/lund/torn

Redaktion:

Anna Svensson Melin (redaktör & ansvarig utgivare),

Göran Jönsson,

Christin Nilsson,

Omslagsbild: Tore Ekelin

Tryck: Bloms tryckeri




Torns församling
samarbetar med
sensus





Ladda ner
Kyrkguiden, den är gratis och finns där appar finns.

Svenska kyrkan 

Sociala medier Du vet väl om att du kan följa Torns församling på:



www.facebook.com/tornsforsamling/

samt på Instagram:



www.instagram.com/torns_forsamling/

Gör du det så har du alltid tillgång till den senaste informationen om vad som är på gång i församlingen.

Tisdagslunch

Ann-Christines goda lunch gör uppehåll till januari.



Adventsbasar

Välkommen till traditionsenlig adventsbasar efter gudstjänsten den 1:a advent 28 november i Vallkärra kyrka. Hembakade bröd och kakor, handarbete såsom raggsockor, mössor, barnkläder, sjalar och juldekorationer.
Stickcaféet och Syföreningen i Torns församling.



FOTO: ANNA SVENSSON MELIN

De stora fönsterna är på plats i Torns nya församlingsgård. Bygget fortsätter enligt planerna. Beräknad inflyttning i början av 2022.



FOTO: MARTIN SAHLSTRÖM

Äldre generationer välkomnar nya generationer med stickade dopservetter

Tankar inför julen

Nu nalkas det advent. Vi börjar pynta, baka och allt som hör till. Vi väntar och längtar att ljuset skall komma till oss. Ljuset i form av en litet barn som föddes bland djuren i en grotta. Advent betyder ankomst och det är Jesu ankomst vi väntar på.

Många tänker på de som har det sämre. Det anordnas julmiddagar, insamlingar av kläder, mat och leksaker. Aldrig ges så mycket som i juletider. Vårt land är ett generöst land. Vi som arbetar inom diakonin ser och hör människornas önskan att ge till de som har det sämre. Jag tänker att det är inte enbart "saker" vi ger men även vår tid som är så viktigt för människor som är ensamma.

Tyvärr är det annorlunda för länder som befinner sig i krig, förtryck, svält och fruktansvärd fattigdom. Särskilt flickor har fått det mycket sämre under det gångna året och delvis på grund av pandemin. De ska vi inte glömma bort. Act Svenska kyrkan är kyrkans internationella arbete. Act finns där det behövs akut hjälp men även genom återuppbyggnadsarbete. Genom att swisha en slant till Act eller köpa kakor och annat under advent och är en del av Acts julinsamling visar vi solidaritet med världen. Hjälpa oss hjälpa andra.

Nada Perlenberg
socialkurator



Kakor för en god sak

Vi säljer hembakade kakor i Torngården. Ladda upp inför julen med chokladsnittar, mandelmusslor och drömmar...

TISDAGAR KL 13-17 OCH

TORSDAGAR 14-19

under veckorna 48, 49 och 50.

Alla intäkter går till ACT Svenska kyrkans julinsamling 2021.

BRYT EN TRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor.

#BRYENTRADITION

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

svenskakyrkan.se/act

90 KONTON SVENSK INSAMLINGS KONTROLL

act Svenska kyrkan

FOTO: JESPER WAHLSTRÖM/KON

Barn och familj i juletid



Julpyssel

Vi tar fram piprensarna, julkulorna och glittret - välkommen att pyssla inför julen och kom in i mysig julstämning tillsammans i Torngården.

FREDAG 3 DEC KL 14-17:30

TORNGÅRDEN I STÅNGBY

Årets julspel 2021:

Den heliga natten

- en julsaga

Varje år i december bjuder Torns och Norra Nöbbelövs församlingar in förskolor och skolor i området till ett julspel i kyrkan. Julspelet 2021 är ett interaktivt julspel, med allsång, baserat på Selma Lagerlöfs klassiska julsaga *Den*



Luciasånger

Torns barnkör och Sånggrupp sjunger Luciasånger i gudstjänsten.

SÖNDAG 12 DEC KL 10 V. HOBY KYRKA

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA

heliga natten. Författaren återger sin farmors berättelse om julens budskap. Om en kall natt för länge sen och om en man som behövde hjälp att värma sitt nyfödda barn. Det är en juldag, då alla hade rest till kyrkan utom farmor och jag. Jag tror att vi var ensamma i hela huset. Vi hade inte tagits med, därför att den ena var för ung och den andra var för gammal...

Vill du också se årets julspel?

Välkommen till:

Himmel och pannkaka med julspel och julgröt

Välkommen till en ovanligt julig himmel och pannkaka. Årets julspel *Den heliga natten - en julsaga* framförs. Efteråt äter vi julgröt tillsammans!

JULSPELET PÅ HIMMEL OCH PANNKAKA ONSDAG 15 DEC KL 18:00 TORNGÅRDEN I STÅNGBY

Himmel och pannkaka

med adventstema + utdelning av adventskalender

**ONSDAG 24 NOV KL 18:00
TORNGÅRDEN I STÅNGBY**

Baby Lucia

Babycaféet träffas i Vallkärra kyrka och sjunger julsånger och fikar tillsammans.

**TISDAG 14 DEC KL 10 (OBS, TISDAG)
VALLKÄRRA KYRKA**

Tänk på! Terminens sista babycafé i Torngården är ons 24 nov.

Barnens julbön

Vi läser julevangeliet vid krubban och sjunger julpsalmer tillsammans.

**JULAFTON 24 DEC KL 11
HÅSTADS KYRKA**

JULKLAPPSINSAMLINGEN 2021

KÖP TVÅ - GE BORT EN!

Julen ska få vara en glädjens stund för så många som möjligt. Vi önskar att alla barn får öppna sin alldeles egna julklapp.

Därför samlar vi in klappar till barn 0-18 år som delas ut genom Diakonin.

Vi är tacksamma om klappen är i nyskick och oinlagen (vi slår in den)

Sista inlämningsdag är **torsdag 16/12**.

Klapptips till de halvstora barnen är böcker och laddade kort med fika, bio och andra upplevelser.

En riktig god jul!



Gudstjänst och musik

TORNGÅRDEN ons 24 nov
HIMMEL OCH PANNKAKA 18:00

Barnköreerna medverkar.
Adventstema.

VALLKÄRRA KYRKA sön 28 nov
ADVENTSGUDSTJÄNST 10:00

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

Ett nådens år

Adventskören medverkar
med sång.



VALLKÄRRA KYRKA tors 2 dec
KVÄLLSMÄSSA 18:00

HÅSTADS KYRKA sön 5 dec
HÖGMÄSSA 10:00

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

Guds rike är nära

VALLKÄRRA KYRKA tors 9 dec
KVÄLLSMÄSSA 18:00



FOTO MAGNUS ARONSON / Ikon

VÄSTRA HOBY KYRKA sön 12 dec
**GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA –
MED LUCIASÅNGER** 10:00

TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT

Bana väg för Herren

Idag blir det ett litet luciatåg av
Barnkören och Sånggruppen.

HÅSTADS KYRKA sön 12 dec
LUCIA MED GRANNLÅT 19:00

Välkommen till traditionesenliga Lucia med kören Grannlåt i Håstads kyrka. OBS! Begränsat antal platser och förbokning. Biljetter förbokas via mejl till gottorp@ortofta.com

TORNGÅRDEN ons 15 dec
**HIMMEL OCH PANNKAKA – MED ÅRETS
JULSPEL OCH JULGRÖT** 18:00

Välkommen att se årets julspel 'Den heliga natten - en julsaga'. Efteråt äter vi julgröt tillsammans.

VALLKÄRRA KYRKA tors 16 dec
KVÄLLSMÄSSA 18:00

STÅNGBY KYRKA sön 19 dec
HÖGMÄSSA 10:00

FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT

Herrens moder

HÅSTADS KYRKA fre 24 dec
BARNENS JULBÖN 11:00

Vi läser julevangeliet vid krubban och sjunger julpsalmer tillsammans.

IGELÖSA KYRKA fre 24 dec
JULBÖN 14:00

Yvonne och Thomas Carlström medverkar med sång.

VÄSTRA HOBY KYRKA lör 25 dec
JULOTTA 7:00

JULDAGEN

Jesu födelse

Jörgen Tännander, flöjt.

VALLKÄRRA KYRKA sön 26 dec
HÖGMÄSSA 10:00

ANNANDAG JUL

Martyrerna

VALLKÄRRA KYRKA fre 31 dec
NYÅRSBÖN 16:00

Nöbbelevskvartetten medverkar.

IGELÖSA KYRKA lör 1 jan
NYÅRSMÄSSA 18:00

NYÅRSDAGEN

I Jesu namn

Katarina Larsdotter Wendel,
solosång.

HÅSTADS KYRKA tors 6 jan
LJUSMÄSSA 16:00

TRETTONDEDAG JUL

Guds härlighet i Kristus

Församlingens nya kantor Christian Backe tas emot i gudstjänsten.

Med reservation för eventuella ändringar.

Håll därför utkik på Torns hemsida, sociala media, Kyrkguiden eller anslagstavlor!



ANDERSSON
1880-1950

Vilken är din **favorit** julpsalm?



– Min favoritpsalm i adventstid är psalm 858, *För dem som vandrar i mörkret*.

”För när himmelens dörrar öppnas och ljuset från himmeln strålar ner. I världen har mörkret skingrats och änglskarorna ler.”

Psalmen förmedlar adventsbudskapet, att vi väntar på Krist ankomst, på ett bra sätt. Ljuset från himlen är en fantastisk symbolik för julnatten. Jag ser framemot att få uppleva denna psalm i en fullsatt kyrka som sjunger tillsammans. Då gör den sig allra bäst.

Kerstin Årnes



– *Mitt i vintern var det*, psalm 428. Framst för att jag tycker melodin och hela kompositionen är så fulländad. I all sin enkelhet uttrycker text och musik julen och dess budskap på ett fantastiskt sätt.

Thomas Carlström



– *Hosianna, Davids son* är min favoritjulpsalm. Jag tycker den är vacker, och den väcker minnen från när jag var liten. Min mamma brukade sjunga den och jag trodde att den handlade om mig för att jag heter Johanna.

Johanna Hanspers

– Min favoritjulpsalm är *Stilla natt*. För mig är den viktig för att jag varje jul hör den sjungas och spelas lite överallt. Min mamma är från Österrike och sjunger den tyska versionen samtidigt som jag sjunger den svensk, en mycket fin kombo.

Alva Johnsson



– Min favorit julpsalm är *Nu tändas tusen juleljus* (116). För att texten är så fin och när jag tänker på en julpsalm, så är det denna den första jag tänker på, för den handlar verkligen om julen.

Alejandro Castro Cardona





HUSMORS BÄSTA RECEPT: JULGRÖT

Ingredienser (4 portioner):

1,5 dl rundkornigt ris
3 dl vatten
0,5 tsk salt
7-8 dl mjölk
1 bit kanelstång

Till servering:

mjölk
malen kanel

Gör så här:

Koka upp ris, vatten och salt i en kastrull. Rör om. Lägg på ett lock och låt det koka i ca 10 min på svag värme.

Tillsätt mjölken och en bit kanel. Rör om och koka upp igen. Sänk värmen och låt gröten koka på svag värme i ca 40 min. Lock på, men låt det inte koka över. Rör om någon gång.

Om gröten fortfarande har för lös konsistens, låt den fortsätta koka på svag värme i 10-20 min till. Servera med mjölk och kanel.

Med inspiration från koket.se

**Prova Ann-Christines julgröt!
Serveras i samband med "Himmel
och julgröt" ons 15 dec kl 18.**

Stenbräcka 2022

Vill du följa med på konfirmationsläger i sommar? Stenbräcka 2022 startar redan efter jul!

Gruppen är inriktad på sport, vandring och rörelse med första träffen under december 2021 och läger under en sommarvecka i juni på Stenbräcka lägergård i Blekinge skärgård med närhet till bad och fotbollsplan.

Startdatum: december 2021

Dag och tid träffas ca en gång i månaden på söndagar

Platser 35

Lägerdatum 13/6-19/6 2022

Konfirmation 23/6 i en av Tornös församlings kyrkor

Kostnad 720kr

Vi har ett fåtal platser kvar till Stenbräcka 2022. Kontakta Cecilia för mer info: cecilia.cardonacastro@svenskakyrkan.se



Vitklädd med ljus i hår

Vad är egentligen historien bakom traditionen med Lucia, tärnorna, stjärngossarna och stalldrängen?
Jonas Fredholm berättar.

Många av oss har en klar bild av hur ett luciatåg ser ut, den speciella klädseln bland Lucia och hennes tärnor, stjärngossar och kanske även småtomtar och en och annan pepparkaksfigur. Hur de två sistnämnda karaktärerna har lyckats smyga sig in i luciafirandet kanske tål att funderas över. Även när det gäller stjärngossarna och deras historia finns mycket som de flesta nog inte tänker på eller ens är medvetna om. Faktum är att luciatraditionen, som den tar sig uttryck i vårt land idag, är en sammansmältning av kristna levnadsskildringar, helgonåminnelse, legender, folkstro och av ett slags äldre tiders gymnasiespex.

DEN HISTORISKA LUCIAS LEVNAD lokaliserar till Syrakusa i Italien. Hon var bekännande kristen och det sägs att hon gick sitt martyrium till mötes år 304, drygt 20 år gammal. Om hon hade fått leva ytterligare 20 år skulle hon sedermera ha kunnat blicka tillbaka på kristendomens offentliga erkännande i det romerska imperiet. Det sägs att Lucia som väldigt ung hade trolovats mot sin vilja. Då hon på grund av ett kyskhetslöfte vägrade följa mannen ska hon

ha dömts till bl a arbete vid en bordell. Åberopande sin kristna tro stretade Lucia emot. Ett flertal försök gjordes av motståndarna att bringa henne om livet och det berättas om hur hon lyckades överleva fasansfulla kval. Då stack man ett svärd genom hennes hals med en till slut dödlig utgång. Lucias blod får vi påminnas om genom det röda band som bärs runt midjan på Lucia i vår tids firande. Oavsett vad som är legendstoff och inte när det gäller den riktiga Lucia, kan vi konstatera att hon levde i den sista men värsta fasen av romarrikets förföljelser



av kyrkan och det tycks stå klart att hennes tro på Kristus hängde samman med hennes tidiga död.

SEDAN VAR DET JU DET DÄR MED STJÄRNGOSSARNA. Studenter med behov av att dryga ut kassan är väl en knappast okänd företeelse här i och omkring Lund. Redan i de gamla latinskolorna under senmedeltiden hände det att pojkar var frimodiga i att ta initiativ till inkomstbringande jul- och trettondagsspel för att säkra mest möjligt av den kommande terminens mat- och dryckesransoner. Därför drog de runt i staden och uppförde delar av evangelieberättelserna om Jesu födelse. Stjärntydarna eller de tre vise männen som de också kallas, var givna rollfigurer för gymnasisterna. Dessa rollfigurer kom att länkas ihop med en legend om Sankt Stefan/Staffan. Handlar det må hända om martyren Stefanos i Apostlagärningarna? Både ja och nej: enligt en legend, som fann sin väg till det kristnade Skandinavien, hade kung Herodes den store en stalldräng med detta namn. Stalldrängen skådade en ljus stjärna över Betlehem och meddelade sin kung att en konung som är ännu större nu var född. Kung Herodes blev rasande och lät stena

Stefan till döds. Förutom namnet har denne stalldräng inte mycket mer gemensamt med verklighetens martyr i Apostlagärningarna än själva metoden för avrättandet. En annan variant vill berätta att det rör sig om en och samme Stefanos: diakonen och martyren i Apg 6-7 var tidigare stalldräng hos Herodes den store men lyckades undkomma för att långt senare kallas till helig tjänst och martyrium.

STJÄRNTYDARNA OCH STALLDRÄNGEN kom att vävas ihop i en rollfigur som gjorde att latinskolpojknas jul- och trettondedagsspel också kallades stjärngossespel. En nog så talande markör för detta kanske vi finner i stjärngossestruten. Babyloniska stjärntydare eller s k magiker från antiken har inte sällan i konsten illustrerats iförda spetsiga huvudbonader, dock utan stjärnor vilka då bör vara ett bidrag från stalldrängslegenden.

AV OLIKA SKÄL minskade gymnasisternas stjärngosseupptåg i popularitet in mot 1900-talet. Fenomenet ”stjärngossar” kom i stället att sluta upp kring Lucia och hennes tärnor. Tärnorna, eller tjänarinnorna, fanns inte med i den ursprungliga gestaltningen av Lucia i Sverige. Vårt lands Lucia uppstod som utveckling av en importerad tysk protestantisk ”mottradition”. På tyskt evangeliskt håll ville man på 1700-talet motverka inflytandet från det katolska Sankt Nicolausfirandet. I stället lät man någon spela rollen som Jesusbarnet, iklädd vitt och med ljuskrans på

huvudet, för att dela ut klapparna. När denna tradition kom till Sverige placerades först utdelandet av gåvorna på luciadagens morgon, en morgon som i tidigare tradition ansågs inträffa efter årets mörkaste natt, natten till Lucia från Syrakusas firningsdag enligt gammal katolsk sed från en svunnen förreformatorisk tid. Dock var den 13:e december alltså den s k luciadagen och Jesusgestalten med julklappar byttes här ut mot den s k lussebruden som kom för att stanna just den 13:e december. Julklapparna fick emellertid andra ta hand om och först på julafton. Så kunde det gå när man ville bli av med ett helgon, Sankt Nicolaus. I stället fick man tillbaka ett annat, Lucia.



FÖR STORA VÄXLAR ska dock inte dras på Lucia som helgon i den tappning som hon gjorde sitt intåg i Sverige. Folktron på mörkrets krafter i vinterns skog och mark utgjorde väl i högre grad bakgrunden för behovet av ljusets bärare än det kristna vittnesbördets kamp på liv och död. Inte förrän i början av 1900-talet blev traditionen med

sjungande Lucia och hennes tärnor (tjänarinnor) en utbredd företeelse. Det var också då som stjärngossarna gjorde dem sällskap i luciatåget efter att stjärngossarnas jul- och trettondedagsidé spelat ut sin (inkomstbringande) roll.

KANSKE ÄR DET ÄNDÅ SÅ även med luciafirandet, att historiskt ursprung, tradition, tema och legendariskt stoff kommer, försvinner och kommer igen i olika nyanser om vart annat. I dag är det nog flera som kan se poängen med lite extra ljus, en varm kopp, sång och omsorg i det nordiska, kalla vintermörkret. Inte desto mindre angeläget är det att genom Lucia från Syrakusa påminnas om alla dem som förföljs för sin tro. Att öppet kunna bekänna sin kristna tro utan risk för liv och hälsa är något som miljoner idag bara kan be om i det tysta. Liknande förföljelser finns det som bekant allt för många andra grupper som också kan vittna om. Lucia behövs!

Jonas Fredholm

Varför finns det svarta lådor på gravarna?

Kanske har du sett dem när du besökt kyrkogårdarna i Håstad eller Vallkärra, de svarta lådorna som täcker några av gravstenarna? Vi frågade *Richard Walter*, kultursamordnare på kyrkogårdsavdelningen i Lunds pastorat, varför lådorna är där. Walter berättar att lådorna är till för att skydda särskilt känsliga gravar från väder och vind. I vårt fuktiga, skånska klimat, där temperaturen ofta kan ligga runt noll grader på vintern, är gravstenar i ett visst material extra utsatta på grund av luftfuktigheten. Längre upp i landet, där temperaturen ofta går ner till ännu fler minusgrader, finns inte samma

problem, utan det är just det fuktiga skånska vädret runt nollgradersstrecket som kan ställa till det. Konservatorer har varit ute på kyrkogårdarna och tittat, och bedömt vilka av stenarna som är i behov av ett extra skydd över vintern. Denna skyddslösning med gravstensboxar har tagits fram för att skydda speciellt utvalda gravstenar mot väta, UV-ljus och algpåväxt. Dessa svarta boxar kommer bara att användas under vintersäsongen när vädrets påverkan på stenarna

är som värst. Utanpå lådan finns en skylt med gravens namn. Richard Walter på kyrkogårdsavdelningen beskriver det som att gravarna är klädda i svart frack. I dagsläget finns det två gravstenar med "svarta frackar" på i Håstad, några fler i Vallkärra, och fler är på väg innan vintern har anlänt till Skåne.



Foto: Richard Walter



Tillbakablick hösten som gått



Igelösa kyrka smyckades vackert inför skörde gudstjänsten med blommor, äpplen och annan skörd från Vallkärra, Håstad, V. Hoby, Stångby och Igelösa. Efteråt blev det musikunderhållning med Ugglor i mossen och skattjakt.



Kyrkoyal. Nummer 1 i röstlängden, Nils från Håstad, avlade sin röst.



Holger och Lars leder kyrkogårdsvandring i Vallkärra.



Jubilarfest - både för de yngre och de äldre i församlingen.



Salomos dom, oljemålning av Nicolas Poussin (1594–1665).

Bibelns personer

Noah, Jacob (Israel), Mirjam, Salomo, Batseba, Daniel. Känner du dem? Eller kanske Jesu moder Maria, Petrus och Paulus? Många av oss har nog, mer eller mindre, kunskap om dessa bibliska och historiska personer förutom om Jesus själv. Deras personligheter och livsöden skulle vi kunna djupdyka i nästan oändligt många gånger. Bibeln är ju kanske en av de tjockaste skriftsamlingarna i en pärm som går att ha i bokhyllan. Går det då inte att finna ytterligare en rad intressanta figurer på dessa sidor? Jo, inte bara en rad utan en mängd fascinerande människor med fängslande livsständigheter och deras möten med Gud och människor. Det kanske mest intressanta, hur dessa figurer skulle kunna påminna om våra egna liv och sammanhang, är det perspektiv som kan öppna för givande insikter och tolkningar av vilka vi själva är och vart i är på väg.

Efter årsskiftet kommer vi varannan torsdag att få möjlighet att samlas kring samtal om ett antal bibliska figurer, så väl kända som mindre kända men inte desto mindre intressanta.

HEJ!

Jag heter Christian Backe och är er nya kyrkomusiker. Jag har i många år arbetat som musikpedagog och barnkörledare i Uppåkra församling. Tre av mina stora intressen börjar med bokstaven M... nämligen Musik, Mat och MFF. Jag ser fram emot att träffa er i kyrkan eller i församlingsgården.



FOTO: PRIVAT

Platsen är Torngården i Stångby bredvid Torns IF. Över en fika tar vi vår utgångspunkt i en biblisk person, en för varje träff, för att se vart det kan leda oss. Vi tänker oss att vi träffas i två timmar med start kl 19, och därefter var annan torsdag samma tid.

Meddela församlingen om du vill delta eftersom vi behöver anpassa efter antal. Du kan maila till mig som håller i dessa träffar:

jonas.fredholm@svenskakyrkan.se
eller ringa mig: 046-71 88 55

*Välkommen till samtalskvällar!
Jonas Fredholm, komminister*



Torngården är öppen tis - fre 10-12
Vallkärravägen 16, 226 51 Lund
församlingsexp.: 046-71 88 60, vx.: 046-71 87 00
e-post: lund.torn.forsamling@svenskakyrkan.se
hemsida: www.svenskakyrkan.se/lund/torn

Torns församling



Expedition, Petersgården: 046-71 88 88, öppet: mån - fre 9 - 15, lunchstängt 11:30 - 12:30

Präster

Anna Svensson Melin, **församlingsherde**
046-71 87 80
anna.s.melin@svenskakyrkan.se

Cecilia Cardona Castro
046-71 88 65
cecilia.cardona.castro@svenskakyrkan.se

Jonas Fredholm
046-71 88 55
jonas.fredholm@svenskakyrkan.se

Informationsassistent

Christin Nilsson
046-71 88 61
christin.w.nilsson@svenskakyrkan.se

Diakon

Terese Mattsson
046-71 89 73
terese.mattsson@svenskakyrkan.se

Socialkurator

Nada Perlenberg
046-71 87 66
nada.perlenberg@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker

Christian Backe, börjar sin tjänst 2022-01-01

Församlingsvärdinna

Ann-Christine Nilsson
046-71 88 66, SMS 072-593 48 66
ann-christine.nilsson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare

Martin Sahlström
046-71 88 69
martin.sahlstrom@svenskakyrkan.se

Församlingrådets ordförande

Lars Jacobsson t.o.m. 2021-12-31
070-579 13 69
dalsro361@gmail.com

Kyrktorn redaktion

Anna Svensson Melin
Christin Nilsson
Göran Jönsson
goran.jonsson@svenskakyrkan.se





Illustration: Jenny Lindqvist

Jul-tips!

Välkommen att fira advent och jul i en av Torns kyrkor:

1:a advent i Vallkärra kyrka Adventskören sjunger och efteråt blir det basar med stickat och virkat handarbete.

2:a advent i Håstads kyrka. 3:a advent i V. Hoby kyrka Gudstjänst med små och stora - och ett litet Luciatåg med barnkörerna.

4:e advent i Stångby kyrka. Julafton Barnens julbön i Håstads kyrka och julbön i Igelösa kyrka med musik av Yvonne och Thomas Carlström. **Julotta på Juldagens morgon i V. Hoby kyrka.**

Vi önskar er alla en fridfull jul!

* På kartan syns den gamla församlingsgården som är under renovering och uppbyggnad. En ny församlingsgård står klar i början av 2022. Då bjuder vi in till öppningsfest! Håll utkik!