

HELGEAND

ETT MAGASIN FÖR HELGEANDS FÖRSAMLING

NR 4

2023

Svenska kyrkan 
HELGEANDS FÖRSAMLING

TID FÖR SKAPELSEN

Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en utsinlig ström!

Orden är från profeten Amos bok som finns i Bibeln. De får mig att tänka på att jorden inte bara har lidit av bokstavig värme och torka i sommar utan även av en sinande och uttorkad rätt och rättfärdighet. Krig, korrupktion, populism och grov kriminalitet – aktiviteter som sprider lidande och död.

Bakom Amos ord anas en insikt som handlar om att när vi kränker rätt och rättfärdighet och skapar strukturer som är orättvisa och ojämlika, då lider också själva jordklotet. Orättfärdighet och en brinnande jord hör ihop. Om vi ska vara en trovärdig kyrka behöver vi hålla fast vid frågan om ekologisk hållbarhet och rättvisa. Det gör vi inte för att vara politiskt korrekta eller med vår tid, utan för att skapelsens Gud kräver det av oss, för att Jesus Kristus tydligt undervisar om ett icke egocentriskt levnadssätt och för att Anden ger oss den vägbeskrivningen i rörelsen som helar och befriar.



Under sommaren släpptes en rapport från Fossilfritt Sverige som visar att svenskar ser ekologisk omställning som en stor och dyr uppoffring som sänker livsvärdet. Ofta tror man att omställningen till ett hållbart samhälle blir jobbigare och dyrare än vad forskningen visar. Det gör i sin tur att politiker inte vill driva dessa frågor eftersom de då inte får något väljarunderlag. Resultatet blir att vi förnekar verkligheten och fortsätter en destruktiv livsstil för både oss själva och vår jord.

Nu är det dags att gå åt ett annat håll. Det är tid för skapelsen – Skapelsetid. I diktens form skrev Tage Danielsson på sitt lågmälda och fyndiga sätt: *En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälptill att hålla de andra oppe!*

Det är ett sätt att uttrycka att varje människa är en del av helheten och att vi har ett gemensamt ansvar att bära varandra.

Om vi lägger Amos ord bredvid Tages så framträder något annat än

de andefattiga tankarna kring ekologisk omställning som kommer fram i den tidigare nämnda undersökningen. Jag ser framför mig en forsande, livgivande flod av rättfärdighet. Jag ser hur vi tillsammans skapar en hållbar värld genom att erkänna vår ömsesidighet och vårt beroende av varandra. Jag ser hur våra liv levs i samklang med den treenige Guden. Jag ser hur det perspektivet också gör att djurarter kommer tillbaka, att växter spirar och människor hittar en balans mellan arbete och vila.

Är denna vision bara en medelålders prästs fromma förhoppningar, eller en möjlig framtid för jordens folk? Det får vi se. Men framtiden är inte något som är förutbestämt. Den formas av vår tro och våra val här och nu. Så vad tror du själv?

Ola Fornling
Församlingssherde

KONTAKTA OSS

Svenska kyrkan i Lund, växel: 046-71 87 00

Bokning av dop och vigsel: 046-71 88 88

Helgeands församling:

Församlingsexpedition: 046-71 88 03

Besöksadress: Nordanväg 11, Klostergården C

Postadress: Box 1096, 221 04 Lund

E-post: helgeandsforsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida: svenskakyrkan.se/lund/helgeand

Facebook: facebook.com/helgeand

Ola Fornling, församlingsherde

046-71 88 30, ola.fornling@svenskakyrkan.se

Anja Moqvist, präst

046-71 88 87, anja.moqvist@svenskakyrkan.se

Jens Rosenkvist, präst

046-71 87 12, jens.rosenkvist@svenskakyrkan.se

Anne Ekberg, diakon

046-71 88 12, anne.ekberg@svenskakyrkan.se

Larsåke Sjöstedt, organist

046-71 87 51, larsake.sjostedt@svenskakyrkan.se

Karin Grönberg, organist

046-71 89 64, karin.gronberg2@svenskakyrkan.se

Annica Forssell, församlingspedagog

046-71 87 56, annica.forssell@svenskakyrkan.se

Jonatan Forkman, vaktmästare

046-71 89 65, jonatan.forkman@svenskakyrkan.se

Maida Murad, vik husmor

046-71 88 39, maida.murad@svenskakyrkan.se

Terése G Bergström, kommunikatör

046-71 88 86, terese.bergstrom@svenskakyrkan.se

Marchen Adébo, församlingsrådets ordförande

marchenadebo@gmail.com

sensus

Församlingen samarbetar med Sensus studieförbund.

INNEHÅLL

När detta nummer produceras är vi mitt i sommaren och precis som en "vanlig svensk sommar" är det ömsom regn, ömsom sol. Något inom mig viskar ändå: är inte värmen lite varmare än den brukar vara och regnen lite kraftigare än vad vi är vana vid? Kanske är det min inre oro för klimatet som talar – kanske är det inte alls annorlunda än de somrar jag tidigare upplevt? Oavsett så har diskussioner och varningar om klimatpåverkan gjort mig medveten på ett annat vis om *hur* vädret förändras, *hur* solen värmer och *hur* regnet regnar.

När ni har församlingsbladet i er hand är det inte många dagar kvar till den första dagen i första höstmånaden. 1 september inleds en period när Svenska kyrkan tillsammans med samfund runt om i världen fokuserar extra på att hitta vägar till att ta hand om vår gemensamma jord. I Helgeands församling inleds denna tid med en pilgrimsvandring längs Höje å som du kan läsa om på sidan 9. Mer om skapelse och skapelsetid finns att läsa i detta nummer och vill du veta mer är du varmt välkommen till församlingsgården!

Välkommen till gudstjänst	4
Allhelgonahelgen, 4-5 november	5
Diakonicentralen 50 år på Ugglan	6
Tankar om skapelsetid	7
Bevarande, text av Anne Ekberg	8
Pilgrimsvandring utmed Höje å.	9
Händer i höst	10
Musik i Helgeand	11
Lunds kristna råd	11
En röst från församlingen: Gunilla Lindén	12

GRÖN VANDRING I BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

Välkommen på vandring med biblisk grund i Botaniska trädgården den 16 september, kl 11.00. Vi samlas vid Aghardianum och vandrar ca en 1,5 timma. Vi går sakta och delvis i tystnad. Frågor och anmälan senast två dagar innan till anne.ekberg@svenskakyrkan.se

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST

SÖNDAG 3 SEPTEMBER

Trettonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Högmässa

SÖNDAG 10 SEPTEMBER

Fjortonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Högmässa

SÖNDAG 17 SEPTEMBER

Femtonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Högmässa

SÖNDAG 24 SEPTEMBER

Sextonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Högmässa

SÖNDAG 1 OKTOBER

Den helige Mikael's dag

**11.00 Högmässa,
Diakoncentralen**

Sammanlyst högmässa med
Diakoncentralen. Se sid 6 för info.

SÖNDAG 8 OKTOBER

Tacksägelsedagen

11.00 Högmässa

SÖNDAG 15 OKTOBER

Nittonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Högmässa

SÖNDAG 22 OKTOBER

Tjugonde söndagen efter trefaldighet

11.00 Högmässa

SÖNDAG 29 OKTOBER

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

11.00 Högmässa

LÖRDAG 4 NOVEMBER

Alla helgons dag

15.00 Minnesgudstjänst

17.00 Minnesgudstjänst

SÖNDAG 5 NOVEMBER

Alla själars dag

11.00 Högmässa

SÖNDAG 12 NOVEMBER

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet

11.00 Högmässa

SÖNDAG 19 NOVEMBER

Söndagen före Domsöndagen

11.00 Högmässa

SÖNDAG 26 NOVEMBER

Domsöndagen

11.00 Högmässa

SÖNDAG 3 DECEMBER

Första söndagen i advent

11.00 Högmässa

Med reservation för ändringar.
Se hemsida för uppdateringar.

VARJE VECKA

TISDAG

8:30 Morgonmässa

ONSDAG

16:30 Mitt i veckan –
gudstjänst för små och stora

20:30 Kvällsmässa

TORSDAG

12:00 Middagsbön

Vid middagsbönen själaringer
vi för de avlidna i församlingen

FREDAG

14:00 Vandring och bön

18:00 Vesper

LÖRDAG

17:00 Lördagsmusik

SÖNDAG

11.00 Högmässa
med barnens gudstjänst

Kyrkkaffe serveras efter mässan

Med reservation för ändringar.
Se hemsida för uppdateringar.

Andakt på Sankt Lars begravningsplats

Vi uppmärksammar att Lunds
pastorat tagit över skötseln av
Sankt Lars begravningsplats
genom en gudstjänst den
27 september. Håll utkik i våra
olika kanaler för mer information.

ALLHELGONAHELGEN

Alla helgons dag, 4 november

Den svenska medeltidskyrkan hade en omfattande mängd helgondagar och för att inte något helgon skulle glömmas bort inrättades också alla helgons dag som en samlande helgon- och martyrdag.

Genom reformationen inskränktes helgonfirandet men allhegonadagen behölls och firades fram till 1772 den 1 november. Då ändrades namnet till alla helgons dag och flyttades till efterföljande söndag. Sedan 1953 firas denna dag på den lördag som infaller under tiden 31 oktober till 6 november.

I år infaller alla helgons dag lördagen den 4 november och vi har två stycken minnesgudstjänster, kl 15.00 och kl 17.00, med tacksägelse för de som under året lämnat oss.

4 november, Alla helgons dag:

Minnesgudstjänst kl 15.00 och kl 17.00.

Alla själars dag, 5 november

Redan på 300-talet hölls kyrkliga fester till de dödas minne. Under senare delen av 1600-talet försvann dagen ur kyrkoåret men återkom 1953 då alla helgons dag fick den kalenderplats den har idag. Den efterföljande söndagen fick samtidigt namnet söndagen efter alla helgons dag med temat "Vårt evighetshopp".

I vår nya evangeliebok har söndagen fått underrubriken namnet *alla själars dag*. Vi har därmed anpassat evangelieboken till en mycket gammal tradition. På alla själars dag har vi högmässa kl 11.00.

5 november, Alla själars dag:

Högmässa kl 11.00.

*Texterna ovan är delvis hämtade från
Kyrkokalendern, Verbums förlag.*



VANDRING TILL SANKT LARS

Vid Flackarps mölla finns det som en gång var begravningsplats för patienter från Sankt Lars sjukhus. Mellan 1895 och 1951 begravdes drygt tvåtusen patienter här.

På alla helgons dag minns vi dessa själar under en långsam pilgrimsvandring där vi går med tända lyktor, via Sankt Larsområdet, till begravningsplatsen.

Vandringen är ca 1,5 km och avslutas med en andakt. Samling på kyrkotorget vid Helgeandskyrkan kl 18.00, lördagen den 4 november.

För mer information kontakta vår diakon Anne: anne.ekberg@svenskakyrkan.se

4 november, Alla helgons dag:

Vandring: samling kl 18.00, på kyrkotorget.

DIAKONICENTRALEN 50 ÅR PÅ UGGLAN

På Råbygatan 18 i Lund finns Diakonicentralen Ugglan. Huset är i sig speciellt och utmärker sig genom att det finns en stor stenstaty föreställande en Uggla på taket. Byggnaden är ritad av Alfred Arwidius och uppfördes 1901 som församlingshem för Lunds domkyrkoförsamling.

Sedan 1973 inrymmer huset Diakonicentralen. Initiativtagare till verksamheten var Bert Jönsson som arbetade som diakon i Lund och blev diakonicentralens första föreståndare. Inspirationen till att öppna en diakonicentral kom bland annat från hans arbete i sjömanskyrkan i Rotterdam. Han ville skapa en öppen gemenskap som bar diakonins tecken och så blev det. Människor har kommit och gått, både gäster och personal, men inriktningen har hela tiden varit densamma – att upprätta

människor, erbjuda mat, kläder och gemenskap. Nu firar Diakonicentralen 50 år och det ska vi fira!

Sedan ett år tillbaka är Diakonicentralen organisatoriskt kopplad till Helgeands församling. Det är ett samarbete som sakta börjar hitta sin form och ett steg i den riktningen är att fira jubileet tillsammans.

Den helige Mikael's dag, 1 oktober kommer vi att sammanlysa Helgeands mässa till Diakonicentralen där den firas klockan 11. Därefter kommer vi att äta en lätt lunch och ha ett program som handlar om Diakonicentralens historia och vägar framåt. Alla är naturligtvis välkomna till mässan. Gällande mat och program kommer vi i god tid att informera om anmälan m.m. i församlingens informationskanaler.

Varmt välkommen att delta i firandet!



Bilden med ugglan blickar ut över södra Lund har vi fått låna av Kulturportal Lund. Fotograf är Claes Wahlöö.

Vänster: Cecilia, socialkurator, och Monica, diakon, är två av medarbetarna på Diakonicentralen.

Höger: AnnMargreth och Salam håller på att förbereda för frukost i serveringen.



TANKAR OM SKAPELSETID

Skapelsetid är namnet på ett världsvitt initiativ där kyrkor och samfund i bön, gudstjänst och handling söker vägar för att värna den jord som Gud och vi människor älskar. Detta uppmärksammas varje höst lite extra under perioden från 1 september, världsböndagen, till den 4 oktober, den helige Franciskus dag. Vi har nyfiket frågat sex personer: Vad kan vi människor göra för att värna Guds skapelse?



Zvezdana Solaric

Vi har tappat nästan varje kontakt med natur och dess Skapare. Ingenting är heligt för oss längre. Vi kopplade bort från naturen och tar för givet hennes värdefulla gåvor. Vi förgiftar floder, förorenar luften, hugger träd. Vi tar från naturen så mycket mer än vad som behövs och ger absolut ingenting i gengäld. De flesta människor är för djupa i sitt eget lidande eller vilsna i fällan av vad som händer i världen, för att förstå hur viktigt det är att börja göra vad vi än kan göra för att bidra till att skapa hälsosammare miljö för oss alla. Och naturen är nödvändig för oss. Vi måste agera nu. Det är fortfarande inte för sent.



Foto: Privat

Lina Grahn

I delar av världen breder torka ut sig och skogsbränder härjar, samtidigt som andra platser drabbas av svåra översvämningar. Mitt uppe i detta är det av stor vikt att lyssna till forskningen och att göra aktiva val utifrån fakta. Jag tror att vi behöver våga diskutera och resonera ännu mer än vi redan gör, kring på vilket vis vårt sätt att leva påverkar jorden. Att vi pratar om hur jorden mår och vad vi, var och en av oss, kan göra både i det lilla och i det stora.



Behzad Jilani (vänster)

Använd bilen mindre och gå eller cykla mer!

Mohammad Amin (höger):

Vi kan alla göra något för att förbättra miljön. Det kan vara att minska vår användning av plast, köra mindre bil eller helt enkelt bli mer medvetna om vår klimatpåverkan.

Under sommarveckorna lånade föreningarna EOS och Unga leder unga våra källarlokal för sin ungdomsverksamhet. Vi passade på att fråga några av de ungdomar som var på plats.



Nora Menninga

Återbruka dina kläder, laga och lappa. Även om jeansen är helt söndriga – använd de hela delarna till att laga något annat. Skulle en möbel få ett hål, ta och lappa med en jeansstygbit eller brodera något fint!



Hektor Svahn Rehnö

Jag tycker det är viktigt att man tar personligt ansvar och gör sitt yttersta för att bevara miljön. Små skillnader som att minska sin bilanvändning spelar faktiskt roll.

BEVARANDE

I köket står en mugg av keramik. Den är en skapelse gjord av en vän till mig. Den ser gammal ut, men är alldeles nygjord. På utsidan av denna tingest är skrivet sjutton ord eller uttryck för bevarande.

Det här numret av Helgeandstidningen heter Skapelsetid. Skapelsetid, på engelska Season of creation, är namnet på ett världsvitt initiativ där kyrkor och samfund i bön, gudstjänst och handling söker vägar för att värna den jord som Gud och vi människor älskar. Detta uppdrag från Högre ort uppmärksammas lite extra under en period varje höst. Den perioden är mellan den 1 september, som är världsböndagen och den 4 oktober som är den helige Franciskus dag.

Franciskus föddes i sent 1100-tal. Han predikade fattigdom som ideal och levde i samklang med natur och djur. Han startade en klosterorden som bara 20 år efter hans död grundade ett kloster i Lund som låg på det som idag heter Klostergatan. En placket i brons visar var klostret låg. Franciskus är idag helgonförklarad och är skyddshelgon för djur och ekologi. Den nuvarande påven Franciskus har tagit sitt namn efter den Helige Franciskus. Den nuvarande påven har även han ett

starkt engagemang för bevarande av Skapelsen.

Den Helige Franciskus menade att naturens och alla levande varelsers skönhet och ändamålsenlighet visar på Gud som Skapare. Han samtalade med många slags djur och underströk vikten av att skydda och värda allt i



naturen. För honom bottnade det i övertygelsen att

det viktigaste för människan är kärleken till Gud. Därför uttrycker han i ord och i levnadssätt att man bara bör konsumera det man absolut behöver.

Vi lever inte längre på Franciskus tid. Vi har dock möjlighet att gå i hans fotspår. Season of creation betyder tid för Skapelsen eller skapandet. Jorden, världen, naturen, miljön, landskapet är det vi inom kyrkan kallar Skapelsen.

Orden sammanfattar det vi alltmer blivit varse om att vi måste vårda om vi ska få vara kvar på jorden i en dräglig tillvaro.

Att ta hand om naturen, sköta om och förvalta den på ett ansvarsfullt sätt och att underhålla, skydda och värna de få urskogar som är kvar, är till stor del politik och sker utanför vår direkta närhet. Här kan vi engagera oss. Detta är de ord som står på den ena sidan av koppen jag skrev om i inledningen.

Om du vänder på koppen står det: *Lappa, laga, putsa, klappa, torka, hålla uppe, bära och upprätthålla.* Dessa ord för mina tankar till att vara rädd om de ting vi har. Det kan vara ett nära sätt att använda tiden för skapelsen och skapandet. Då går vi i Franciskus fotspår när vi i stället för att köpa nytt kan återanvända, lappa och laga. Det blir höst. Ta hand om, vårda och använd igen. Det kan bli roligt och trivsamt när kvällarna mörknar. Gör det gärna tillsammans. Hör av dig om du vill ha några att dela mörka kvällar med så kan jag ordna så att det blir en grupp.

Bevarande är ett sätt att ta hand om natur och miljö, varandra och oss själva. Gud skapar och skapar om och vill att vi också gör det.

Anne Ekberg, diakon

GLOBAL VANDRINGS DAG OCH START FÖR SKAPELSETID



**Let Justice
and Peace Flow**
Season of Creation 2023

A Mighty River
Amos 5: 24

2 september 2023
Pilgrimsvandring utmed Høje Å

Runt om i landet och i världen sker vandringar för klimatet. Helgeands församling deltar i projektet som i Sverige leds av Pilgrim's Walk for Future i Vadstena.

Den 2 september 2023 gör vi en pilgrimsvandring längs Høje å. Vandringen sker i samarbete med Teckenspråk i kyrkan, Lunds stift och Dominikanerna i Lund genom broder Björn Engdahl som är ansvarig för klostrets engagemang för ekologisk omvändelse.

Vi samlas vid Helgeandskyrkan kl 10.00. Vandringen är ca 12 km och vi räknar med att vara åter i Lund omkring kl 16. Medtag matsäck för dagen. Skor och kläder efter väder.

Information och anmälan till diakon Anne Ekberg. Maila anne.ekberg@svenskakyrkan.se eller ring 046-71 88 12.

#lundakonfirmand

Lunds pastorat erbjuder många olika konfirmationsgrupper med varierande inriktning och tema.

I Helgeands församling har vi *lägerfria gruppen* som börjar den 17 september. Gruppen träffas en söndag i månaden och hela dagar under andra veckan på jullovet och halva påsklovsveckan 2024. Vi blandar konfirmationsundervisning med skapande, upplevelsevandringar och studiebesök. Konfirmationsgudstjänsten är annandag påsk i Klosterkyrkan.

Vi har fortfarande platser kvar och du är varmt välkommen med din ansökan.

Annica Forsell, församlingspedagog.
046-71 87 56
annica.forsell@svenskakyrkan.se

INFORMATION OCH ANMÄLAN

svenskakyrkan.se/lund/konfirmation

eller scanna qr-koden.

Följ gärna konfirmanderna i Lund på sociala medier genom att följa #lundakonfirmand



act
Svenska kyrkan

För allas rätt till ett värdigt liv under samma himmel.
svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN
GÅVA TILL
900 1223



HÄNDER I HÖST

MITT I VECKAN

Tycker du det är svårt att hinna med vardagspusslet? Vill du ha en plats där du får möjlighet att umgås med ditt barn och andra föräldrar utan behöva fastna i alla måsten som finns när man kommer hem? Eller vill du bara ha en plats att vara på där du kan få utforska och lära känna Jesus? Då är Mitt i Veckan platsen för dig och ditt/dina barn. Här samlas vi kravlöst runt gudstjänst, mat och gemenskap. Tillsammans får vi utforska livet med Gud i olika former bland annat genom samtal, aktivitet och musik.

När:

Onsdagar 16:30–18:30. Vi inleder med att fira gudstjänst klockan 16:30, därefter en aktivitet för att sedan dela måltidsgemenskap med varandra.
Första träffen börjar 20 september.

Var:

Helgeands församlingsgård, Nordanväg 11.

Kontakt och anmälan:

Maila eller ring (se sida 3) till Jens Rosenkvist, präst, om ni har några frågor eller funderingar. Vi uppskattar också att man anmäler sig inför varje vecka så vi vet hur mycket mat vi ska förbereda och minska matsvinnet.

Hoppas vi får träffa just dig i höst!
Välkommen.

TORSDAGSGEMENSKAP

Varje torsdag, direkt efter middagsbönen, bjuder vi in till att äta lunch tillsammans och därefter lyssna på ett föredrag. Våra föredrag syftar till att vara allmänbildande och blandade för att passa alla och sker i samarbete med Sensus.

I höst inleder vi torsdagarna den 7 september med ett föredrag där Eva Tornberg, professor emerita vid Lunds universitet och verksam i Dug, pratar om potatisens möjligheter. Vi kommer gästas av Världens barn, ett föredrag initierat av församlingens Internationella forum och vi kommer få höra föredrag om slavhandeln i Sverige och mycket mer. En höst att se fram emot!

12.00 Middagsbön

12.10 ca, lunchservering med efterföljande föredrag. Lunchen kostar 50kr. Föredraget är kostnadsfritt.

För program, besök vår hemsida eller kom in och hämta ett blad i församlingsgården. Vi släpper första halvan av programserien i slutet av augusti.

Håll dig uppdaterad:

Hemsida: svenskakyrkan.se/lund/helgeand

Facebook: facebook.com/helgeand

Bli medlem:

Hemsida: svenskakyrkan.se/medlem



MUSIK I HELGEAND

PROVA PÅ KÖRSÅNG

Du som har tänkt att det skulle vara roligt att sjunga i kör, men aldrig vågat ta steget. Nu har du chansen! Helgeandskören är en blandad kör som sjunger traditionell och nyare kyrkomusik. Tisdagen den 12 september kl 18.30-20.00 är du välkommen till Helgeandsgården, Nordanväg 11. Det är aldrig för sent.
Kontakt: Larsåke Sjöstedt.

SÅNGARE SÖKES

Gospelkören i Helgeand söker fler sångare! Just nu är du extra varmt välkommen om du sjunger sopran, men alla sångare är av intresse. Höstterminen börjar tisdag 5/9 kl. 18.30 i Helgeandsgården. Varmt välkomna!
Kontakt: Annica Forssell.

LÖRDAGSMUSIK

Varje lördag kl 17.00 är du välkommen på lördagsmusik i församlingsgården. Våra musiker och ibland inbjudna gäster bjuder på blandad repetoar under terminstid. Vi börjar den 9 september efter sommaruppehåll. Det är kostnadsfritt men med frivillig kollekt som går till musikverksamheten.
Varmt välkommen!

LUNDS KRISTNA RÅD

Lunds Kristna Råd är ett samarbetsorgan för kristna församlingar och organisationer i Lunds stad där man söker främja den ekumeniska gemenskapen i Lund genom att organisera gemensamma arrangemang och mötesplatser.

Återkommande arrangemang under året är bl.a. den ekumeniska långfredagsvandringen, sommar-gudstjänsterna i Bosebo kyrka på Kulturen, bön för Lunds stad i Domkyrkan en gång i månaden samt gemensam Vesper varannan lördag omväxlande i Lunds Domkyrka och Sankt Thomas katolska församling.

Lunds Kristna råd arrangerar utöver detta även teologiska kvällar med möjlighet till samtal om kristen tro.

Nästa tillfälle kommer att bli den 7 nov. kl. 19 i Pingstkyrkan då Lisa Buratti som är präst och med i översättningsgruppen för Bibel 2026 kommer att inbjudas.

För löpande information om Lunds Kristna Råds evenemang hänvisas till informationsmateriel uppsatt i Helgeandskyrkan samt till Lunds Kristna Råds egen hemsida (lundskristnarad.se). På hemsidan kan du även se vilka församlingar som ingår i LKR. Undertecknad är Helgeands församlings representant i Lunds Kristna Råds styrelse och jag svarar gärna på frågor om verksamheten.

Kristina Willner



I detta församlingsblad fokuserar vi extra på Guds skapelse, vår gemensamma jord med dess rika natur. Att befinna sig mitt i naturen, oavsett vad för typ av natur det är, gör något med oss människor och om det handlar Gunillas text nedan om.

Kan man repa mod...?

Våren började göra sitt intåg. Efter en vinter av omvärldsskeenden som tårt på förtröstan och livsmod började gräset gro, träd och buskar knoppas. Igen. Knappt man kunde tro på det. Efter varje dags nedslående nyheter om det grymma och meningslösa kriget i Ukraina, gängvåld, inflation, klimatkris...

Men Valborgsmässofirande skulle det bli. Jag kom tidigt till festplatsen vid S:t Lars Vårdcentral där majbrasan skulle tändas, vårtal hållas och "Vintern rasat ut" skulle sjungas. I väntan på att allt skulle börja fick jag en lång stund för mig själv, sittande på en sten i den varma vårsolen. Humlor surrade, det doftade ljuvligt av tidiga vårblommor, fåglarna sjöng ivrigt runt omkring i parken. Vinterns modlöshet möttes av ett tilltal rakt in i sinnenas värld...

Efterhand började vårfirare, sångare och musiker samlas. Förväntansfulla vuxna röster blandades med barnens lek och skratt. Festen kom igång. Helgeands församling ingår i Klostergårdsgruppen och medhjälpare av olika slag stod för det praktiska. Lunds Allmänna Sångförening sjöng de traditionella vårsångerna, försäljningen av kaffe, godis och varm korv startade. Församlingsherde Ola grillade korv. Brasan tändes, rökdoften blandades med grilloset. Vuxna stod i små grupper, mumsade korv och småpratade medan barnen lekte mellan träden eller grillade sina marshmallows över kvarvarande glöd. Kvällen var stilla, stämningen av lekfullhet och opretentiöst firande var inspirerande,

ja nästan gripande. Mina sista intryck innan jag sakta vandrade hem till Klostergården, var just barnens skratt när de lekte ta-fatt i parken.

En koltrast ackompanjerade mina tankar på hemvägen. Jag kände att jag varit med om något alldeles speciellt denna kväll. Det var en magisk helhetsupplevelse av livsglädje och spontanitet, naturens tillmötesgående och generositet. Och ett resultat av människors gemensamma ansträngningar. En motvikt till hopplöshet och kantstött livsmod.

En tanke började slå rot. Kanske kan en kväll som denna vara ett exempel på de "nya narrativ", eller berättelser, som efterfrågas idag för att vända uppgivenhet i nytt hopp, ny längtan?

Gunilla Lindén

