

HELGEAND

ETT MAGASIN FÖR HELGEANDS FÖRSAMLING

NR 1

2023



Svenska kyrkan



HELGEANDS FÖRSAMLING

MARIA RÖR SIG GENOM BLOCKETS KORRIDORER



Jag har vistats en del på sjukhus under hösten. Det har jag gjort tidigare också, men då som besökare eller i mitt arbete som präst. Nu är rollen en annan och det är jag som är patient, jag ligger i region Skånes säckiga och anonyma kläder i en sal någonstans i en gigantisk byggnad med rum och korridorer. Jag är i andra människors händer och kan inte göra annat än ta emot mediciner, omsorg och råd.

I det vardagliga livet hinner jag knappt fundera på vad jag gör. Det är hela tiden nya möten, saker som ska planeras, människor som på olika sätt behöver mig och min arbetsinsats. Jag trycker in min arbetstid på telefonen och kan känna duktighetens tillfredsställelse när timmarna fylls på. Men nu är spelreglerna annorlunda. Min plats på jorden är en säng och höjdpunkten på dagen är att ta en promenad i korridoren med jämna mellanrum. Dagar, nätter, korridorpromenader flyter ihop. Det är svårt att särskilja det ena från det andra.

För att skapa en struktur i dagarna gör jag ett enkelt

böneschema. Där jag ligger i sängen med ostrukturerade känslor och tankar bestämmer jag mig för att be tre gånger om dagen, men i olika form – ibland fritt, ibland med någon app, ibland blir det Vår Fader, eller bara orden Herre förbarma dig! Det viktiga blir att det sker.

En sen kväll på väg att bli natt börjar jag utan att tänka på det be till Maria. Jag börjar naturligtvis fundera kring detta i efterhand – varför gjorde jag plötsligt det? Är det ens lämpligt utifrån min protestantiska tradition? Men så tänker jag att det kanske inte var jag som kom till Maria, utan Maria som kom till mig. Hon som bryter igenom våra logiska tankemurar, som tålmodigt bär frälsningens hemlighet – kanske hittar hon också in genom kodlös och kulvertar på Blocket i Lund för att ge nåd och helande?

Morgonen efter har helvetet brakat lös när jag slår på den slitna TV:n som hänger på väggen. Hamas har genomfört en diabolisk attack och döda och lidande människor ligger överallt på bilderna som

möter mig. Vi vet att det bara är början. Allt bleknar för mig, också mina egna relativt små bekymmer. Jag vet inte ens vad jag känner, det är bara obegripligt och sorgligt. Jag blundar. Maria kommer åter till mig – denna gång är det hennes ord från Magnificat: *Gud störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.* I hennes eget liv och i hennes bild av Gud finns en ödmjukhet och ett tjänande som kan bana väg för fred och upprättelse. Den visionen behövs mer nu än någonsin. I vår tro finns, mot alla odds, hela tiden den djupa vetskapen att det är den visionen som en dag kommer att få sista ordet.

Jag fortsätter att hålla Maria i handen. Hon hjälper mig att möta framtiden med ödmjukhet och tillförsikt. Med dessa ord passar jag på att önska er en riktigt God Jul!

Ola Fornling
Församlingssherde



Foto: Frida Abenius

KONTAKTA OSS

Svenska kyrkan i Lund, växel: 046-71 87 00
Bokning av dop och vigsel: 046-71 88 88

Helgeands församling:

Församlingsexpedition: 046-71 88 03

Besöksadress: Nordanväg 11, Klostersgården C

Postadress: Box 1096, 221 04 Lund

E-post: helgeandsforsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida: svenskakyrkan.se/lund/helgeand

Facebook: facebook.com/helgeand

Ola Fornling, församlingsherde
046-71 88 30, ola.fornling@svenskakyrkan.se

Anja Moqvist, präst
046-71 88 87, anja.moqvist@svenskakyrkan.se

Jens Rosenkvist, präst
046-71 87 12, jens.rosenkvist@svenskakyrkan.se

Anne Ekberg, diakon
046-71 88 12, anne.ekberg@svenskakyrkan.se

Larsåke Sjöstedt, organist
046-71 87 51, larsake.sjostedt@svenskakyrkan.se

Karin Grönberg, organist
046-71 89 64, karin.gronberg2@svenskakyrkan.se

Annica Forssell, församlingspedagog
046-71 87 56, annica.forssell@svenskakyrkan.se

Jonatan Forkman, vaktmästare
046-71 89 65, jonatan.forkman@svenskakyrkan.se

Maida Murad, vik husmor
046-71 88 39, maida.murad@svenskakyrkan.se

Terése G Bergström, kommunikatör
046-71 88 86, terese.bergstrom@svenskakyrkan.se

Marchen Adébo, församlingsrådets ordförande
marchenadebo@gmail.com

sensus

Församlingen samarbetar med Sensus studieförbund.

INNEHÅLL

Du håller nu nummer 1 av Helgeandsmagasinet i din hand. Märkligt med nummer 1 så här mot slutet av året? Kyrkoåret inleds på första söndagen i advent och det är efter kyrkoåret som vi går när vi producerar denna skrift. Därför kommer första numret ut nu, lagom till adventsfirandet.

I år firar vi kyrkoårets första högmässa i kyrkan! Det kommer bli en lite svalare högmässa där vi istället hoppas fylla kyrkan till bredden med glädje och värme av annat slag. Ta på dig gott om kläder – vi ser till att det finns värmande att dricka efter mässan.

Vi i Helgeands arbetslag önskar dig en fin adventstid och en riktigt välsignad jul.

Välkommen till gudstjänst	4
Julkalendarium	5
Vi är vänner nu, Maria och jag, text av Terése Gunnarsdotter Bergström	6
Tankar om Jungfru Maria, Jesu Moder.	7
Jungfru Maria, vi minns henne i växterna omkring oss, text av Anne Ekberg	8
Jag bär församlingen med mig, text av Jens Rosenkvist	9
Händer i vinter	10
Gustafskyrkan i Köpenhamn, text av Björn Koch	11
En röst från församlingen: Robert Lövdahl	12



VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST

SÖNDAG 26 NOVEMBER

Domssöndagen

11.00 Högmässa

SÖNDAG 3 DECEMBER

Första söndagen i advent

11.00 Högmässa

SÖNDAG 10 DECEMBER

Andra söndagen i advent

11.00 Högmässa

SÖNDAG 17 DECEMBER

Tredje söndagen i advent

11.00 Högmässa

SÖNDAG 24 DECEMBER

Fjärde söndagen i advent

11.00 Högmässa

MÅNDAG 25 DECEMBER

Juldagen

11.00 Högmässa

SÖNDAG 31 JANUARI

Söndag efter jul

11.00 Högmässa

MÅNDAG 1 JANUARI

Nyårsdagen

17.00 Taizémässa

FREDAG 6 JANUARI

Trettondedag jul

17.00 Trettondedagsmässa

SÖNDAG 7 JANUARI

Första söndagen efter trettondedagen

11.00 Högmässa

SÖNDAG 14 JANUARI

Andra söndagen efter trettondedagen

11.00 Högmässa

SÖNDAG 21 JANUARI

Tredje söndagen efter trettondedagen

11.00 Högmässa

SÖNDAG 28 JANUARI

Septuagesima

11.00 Högmässa

SÖNDAG 4 FEBRUARI

Kyndelmässodagen

11.00 Högmässa

SÖNDAG 11 FEBRUARI

Fastlagssöndagen

11.00 Högmässa

SÖNDAG 18 FEBRUARI

Första söndagen i fastan

11.00 Högmässa

SÖNDAG 25 FEBRUARI

Andra söndagen i fastan

11.00 Högmässa

SÖNDAG 3 MARS

Tredje söndagen i fastan

11.00 Högmässa

*Med reservation för ändringar.
Se hemsida för uppdateringar.*

VARJE VECKA

TISDAG

8:30 Morgonmässa

ONSDAG

16:30 Mitt i veckan –
gudstjänst för små och stora

20:30 Kvällsmässa

TORSDAG

12:00 Middagsbön

Vid middagsbönen själaringer
vi för de avlidna i församlingen

FREDAG

14:00 Vandring och bön

18:00 Vesper

LÖRDAG

17:00 Lördagsmusik

SÖNDAG

11.00 Högmässa
med barnens gudstjänst
Kyrkkaffe serveras efter mässan

*Med reservation för ändringar.
Se hemsida för uppdateringar.*

*Mellan jul och trettonhelgen har vi
uppehåll med flera av våra
verksamheter som till exempel
Lördagsmusik och Torsdagsgemenskap.
För aktuell information kontakta oss, se
vår hemsida och följ oss på Facebook.*

JULKALENDARIUM

LÖRDAG 25 NOVEMBER

17.00 Lördagsmusik

Joar Sörensson, tenor.
Love Persson, piano.

LÖRDAG 2 DECEMBER
17.00 Lördagsmusik

Helgeands gospelkör.
David Henningsson, piano.
Bo Riborg, bas.
Annica Forssell, körledare

SÖNDAG 3 DECEMBER

Första söndagen i advent

11.00 Högmässa

Högmässan firas i Helgeandskyrkan
Patrik Carlsson, Anja Moqvist
och Anne Ekberg
Avskedspredikan av Jens Rosenkvist.
Barnens gudstjänstvärd: Annica Forssell.
Organist: Larsåke Sjöstedt.
Medverkar gör Helgeandskören,
Jubilatekören
och Lunds Allmänna Sångförening.

TORSDAG 7 DECEMBER

13.00 Rum för en liten en

Knitte berättar julberättelsen.
Stora salen i församlingsgården.
Mer information på sidan 10.

LÖRDAG 9 DECEMBER
17.00 Lördagsmusik

Helgeandskören.
Larsåke Sjöstedt, körledare.

SÖNDAG 10 DECEMBER

Andra söndagen i advent

11.00 Högmässa

Präst: Patrik Carlsson
Organist: Larsåke Sjöstedt
Barnens gudstjänstvärd: Lina Andersson

LÖRDAG 16 DECEMBER

17.00 Lördagsmusik

Madeleine Selvander, sång.
Larsåke Sjöstedt, piano.

SÖNDAG 17 DECEMBER

Tredje söndagen i advent

11.00 Högmässa

Präst: Anja Moqvist
Diakon: Anne Ekberg
Organist: Karin Grönberg
Barnens gudstjänstvärd:
Viktorija Laskovska

TORSDAG 21 DECEMBER

12.00 Middagsbön och jullunch

Jullunch i församlingsgården.
Mer information på sidan 10.

SÖNDAG 24 DECEMBER

Fjärde söndagen i advent och julafton

11.00 Högmässa

Präst: Patrik Carlsson
Organist: Larsåke Sjöstedt

MÅNDAG 25 DECEMBER

Juldagen

11.00 Högmässa

Präst: Anja Moqvist
Organist: Larsåke Sjöstedt
Barnens gudstjänstvärd: Lina Andersson

SÖNDAG 31 DECEMBER

Söndag efter jul och nyårsafton

11.00 Högmässa

Präst: Patrik Carlsson
Organist: Larsåke Sjöstedt

MÅNDAG 1 JANUARI

Nyårsdagen

17.00 Taizémässa

Präst: Anja Moqvist
Organist: Larsåke Sjöstedt

LÖRDAG 6 JANUARI

Trettondedag jul

Pilgrimsvandring

Mer information kommer.
Se vår hemsida och Facebook.

LÖRDAG 6 JANUARI

Trettondedag jul

17.00 Taizémässa

Präst: Patrik Carlsson
Organist: Larsåke Sjöstedt



VI ÄR VÄNNER NU, MARIA OCH JAG

I lite drygt ett år har jag jobbat i Helgeands församling och en av de arbetsuppgifter jag delar med mina kollegor är att öppna och stänga kyrkan med allt vad det innebär. Ett lite nervöst uppdrag när man är ny på jobbet. Den som känner Helgeands kyrkorum vet det är gigantiskt. Stora tegelväggar som sträcker sig långt uppåt, ljuset som strilar in från taket. Två mycket märkliga fönster som släpper in ganska lite ljus. Och så ett enormt marmoraltare med oändliga cirklar med kors ovanför. Och nere i hörnet, vid dopfunten i det som kallas Mariakapellet, ett par ögon som tittar efter dig.

Maria står där, med sitt barn i sin famn. Första gångerna jag på egen hand öppnade eller stängde kyrkan sökte hon min blick och jag kunde inte förmå mig att besvara den. Vi fortsatte den leken i flera månader. Maria tittade efter mig och jag, ganska oförskämt, ignorerade henne. En försommardag mötte jag ett par i kyrkan. De log mot mig och sa "Vi har kommit hit för Maria, det är ju en Spångberg. Så fantastiskt att vi får se henne även här. Vi har varit runt i flera kyrkor i södra Sverige för att titta på just hennes skulpturer." "Ja visst är hon vacker" svarade jag och sneglade skamset på henne. "Så fint att ni kommit hit för hennes skull."

Efter det närmade jag mig Maria. Eva Spångberg kallade sig själv för *förkunnare i trä*. En krubba från föräldrarna i julklapp i tidig tonår sägs ha lagt grunden för hennes förkunnande av det kristna kärleksbudskapet. Hon fick sin

utbildning i träsnideri både i Tyskland och Danmark och skapade främst krubbor, Mariabilder och processionskors och är representerad i hundratals kyrkor runt om i Sverige.

I vår kyrka har vi Mariabilden i kapellet och ett processionskors som för tillfället är inne i församlingsgården och det temporära kyrkorummet.

Se mig. Se mitt barn.

Maria håller fram sitt barn och jag ser henne i ögonen. Vi tittar på varandra som en mamma till en annan och jag vet att hon i mina ögon ser att mina tre barn är de vackraste barnen som finns. Precis som jag i hennes ögon ser att det barn som hon stolt bär i famnen är det vackraste barn som finns.

Eva Spångbergs familj var stor om man ser till de barn som hon bar i sin famn. På sin gård Björkelund i Småland tog hon emot människor som bar på psykisk ohälsa eller missbruk och hon gav dem mening och ett sammanhang. Inte helt olik hur Marias son, Jesus, gav människor som befann sig vid sidan av samhället en mening och ett sammanhang. Inte alls olik hur Maria själv gav av sin kropp och sitt jag för Guds skull och i sitt sköte bar fram ett barn.

Eva önskade att hennes Mariabilder skulle tas emot som att Maria lyfter fram sitt barn, Jesus. Hon själv är i bakgrunden, en mor som stolt bär fram sin son. Hennes sänkta blick och omfamnande armar lyfter det lilla Jesusbarnet till de högsta av höjder. Och trots att Maria bär på en enorm sorg får Eva Marias ögon att lysa av

stolthet.

Där möts vi, Maria och jag. Som mödrar som lyfter fram våra barn. Vi möts i glädjen över barnet vi tar i våra armar och överöser med ömhet. Vi möts i sorgen över det barn vi förlorat och inte längre kan omfamna.

Tröst. Jag tror att Eva genom sin person förmedlade både kärlek och tröst och hon fortsätter att göra så genom sina skulpturer.

Eva skulle i år blivit 100 år. Hon gick bort 2011 vid en ålder av 88 år. År 2000 fick hon utmärkelsen som 1900-talets viktigaste kvinna inom Svenska kyrkan i en omröstning av Kyrkans tidning. Eva och Maria tänker jag har mycket gemensamt. Maria finns stolt i skuggan av sin son, genomsyrar evangelierna utan att vara nämnd särskilt många gånger. Ändå finns hon där. Eva lever genom sina skulpturer, sin förkunnelse. Och hon finns där.

Jag omfamnar de båda och varje morgon jag öppnar kyrkan ropar jag 'godmorgon' till Maria precis som jag viskar 'god natt' när jag stänger kyrkan för dagen. När jag behöver en paus går jag ut och ställer mig bredvid henne och så pratar vi en stund, Maria och jag. Vi pratar om det som behövs. Vi är vänner nu.

Terése Gunnarsdotter Bergström



TANKAR OM JUNGFRU MARIA

I år infaller fjärde advent på julafton. Fjärde söndagen i advent är alltid tillägnad Jesu moder. Därför lyfter vi i detta nummer av församlingsmagasinet Maria och har nyfiket frågat 6 personer: Vad tänker du på när du hör Jungfru Maria?



Anne Karin Guth

Jag tänker på våra grannar som har en Maria-staty på sin balkong. De vänder den då och då och jag undrade varför så jag frågade dem. Det har med de katolska Mariadagarna i kalendern att göra. När de vänt henne blickar Maria ut över gården istället för inåt, mot lägenheten.



Patrik Carlsson

"Må det ske med mig som du har sagt" är Marias svar till ängeln. Först hade hon blivit förskräckt men sedan valde Maria att tro på att inget är omöjligt för Gud. Maria är en förebild i lyssnande till ett oväntat tilltal, öppenhet inför det okända och tillit till att Gud vill det bästa för oss.



Hanna Nilsson

Jag tänker på moderskap och att Maria har en lite undanskymd roll och förtjänar en större framtoning. Hon kan lyftas fram lite mer.



Mimmi Bissmont

Jag tänker nog på den ensamma kvinnan som blir gravid. I en tid där det absolut inte var tillåtet. Hon var normbrytande och står starkt i det. På så vis en god förebild och lite som man måste vara i dagens miljöarbete – våga bryta mot rådande normer som till exempel shoppingnormen och bilkörarnormen.



Några vi frågade om Maria hade först lite svårt att komma på något.

En kvinna berättade efter en stund att hon för längre sedan jobbat inom äldreården och där hade en patient, en kvinna som var katolik, lärt henne Marias bön, Hell dig Maria. Varje kväll bad de bönen tillsammans. Ett minne hon kärt bevarat. *Vad tänker du när du hör Jungfru Maria?* Dela gärna med dig: berätta, maila eller skriv på Facebook i inlägget om detta nummer av Helgeandsmagasinet.



Mohsen Hamed Mohsen

Mohsen är känd för de flesta som bor på Klostergården och han berättar för oss att han inte någon direkt relation till Maria. Mohsen är från Irak och han bekänner sig som sabier. Bland alla hans blommor framför butiken kunde vi plocka ut flera Maria-växter: julrosen, liljan och murgrönan. Läs mer om växter förknippade med Maria på nästa sida.

JUNGFRO MARIA

– VI MINNS HENNE I VÄXTERNA OMKRING OSS

Kärt barn har många namn. Hon har många namn, Vår Moder, Jesu moder Maria, Jungfru Maria, Den Heliga Maria, Vår Fru och Kristi Brud. Kanske finns det flera.

Redan under antiken hade växterna Gudanamn. När vi blev kristnade fick de helgon och Jesunamn, men de allra flesta fick Marianamn. Så blev vi omgivna av det himmelska; var vi gick hade vi Maria omkring oss. 1500-talets reformatorer ändrade inte många växtnamn, men Carl von Linné ville ha ordning på växterna, så på det viset kom andra namn i förgrunden. Många av växterna med anknytning till Maria blommar utomhus under vår växtsäsong. Kanske har du ändå Maria omkring dig så här i juletid och i början av året?



Bilder s. 8 iStock

Julrosen – Helleborus nigra, blommar utomhus i januari här i Skåne. En av fåraherdarna vid krubban var en fattig flicka. Till skillnad från de andra hade hon inga gåvor att ge till den heliga familjen, därför grät hon. När Gud såg hennes bedrövelse skickade han ängeln Gabriel. Denne följde henne ut i vinternatten. Han rörde vid den frusna jorden och genast växte det upp stora snövita blommor. Flickan plockade famnen full, sprang till stallet och prydde

det med blommorna. Julrosen symboliserar Jesu födelse.

Snödropp – Galanthus nivalis, kallas Kyndelsmässjungfru. 40 dagar efter Jesu födelse begav sig Josef och Maria med sitt barn till Jerusalem. Enligt Mose lag var det dags för Marias rening efter födelsen samtidigt som sonen skulle bäras fram till templet och vigas åt Gud. Snödropparna blommade. Och blev symbol för ljuset som nämns i texten från Lukasevangeliet nedan.

"Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen, som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel."

Lukas 2:27-32

Kyndelsmäss – jungfru Maria kyrkogång – var förr en egen helgdag den 2 februari, nu firar vi den i Svenska kyrkan söndagen närmast efter.

Värlök – Gagea lutea, kallas Vårfrudagslök. Maria bebådelsedag; den 25 mars, var fram till 1952 en helgdag. Vid tidiga vårar kan Värlöken blomma då i Skåne. Maria bebådelsedag blev även kallad Vårfrudagen av att Jungfru Maria också kallas "Vår Fru". Så blev sedan Vårfrudagen våffeldagen i folkmun. På samma sätt har Värlöken hetat Vårfrudagslök.

Murgröna – Hedera helix finns kanske i ditt hem eller i någon

julgrupp. Man kan sända sina bästa vänner ett murgröneblad som ett tecken på vänskap. Det evigt gröna gör att den står som symbol för evigt liv.

Folket fördes varje månad på kungens födelsedag med brutalt våld till de fester där de måste äta offerdjurens inälvor, och när Dionysosfesten inföll tvingades de att gå i processionen till Dionysos ära med murgrönekrans på huvudet. Andra Mackabéerboken 6:7.

Madonnalilja – Lilium candidum, är jungfru Marias blomma framför andra. Den är den vitaste av alla liljor, candidum betyder bländande vit. Den är oskuldens symbol och symboliserar Marias renhet och oskuld. Madonnaliljan finns på många målningar av Maria. När flera Mariablommor är avbildade är det nästan alltid sju olika sorter, ett tal som är intimt förknippat med jungfrun. Sen är det beroende på vad konstnären vill framhäva, vilka blommor som avbildas. Det kan vara violer för ödmjukhet eller iris för den mäktiga himladrottningen.

Ja otaliga är de blommor som har tillägnats Vår Fru. Välkommen med på vandring om du vill veta och se mer i vår och sommar.

Anne Ekberg, diakon



JAG BÄR FÖRSAMLINGEN MED MIG

Ibland blir jag mer påmind om att man aldrig egentligen vet vad som ska hända runtom hörnet. Trots det planerar vi våra liv. Vi planerar för morgondagen, för ett år framåt osv. Och det är kanske just när vardagen förändras, när något nytt sker som frågan gör sig påmind.

I skrivande stund, när höstrusket är som tydligast och det är kallt, grått och regnigt, tänker jag tillbaka på min tid här i Helgeand. Jag började min prästtjänst på en annan ort och det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Istället för värme fick jag möta kyla, istället för att börja mjukt och landa i min roll som präst blev det hårt och ifrågasatt vilket skapade många frågor i mig. Och kanske även en ovisshet. Inte att jag är präst men mer *passar jag verkligen in här?* Men så kom jag hit till Helgeands församling, en ljummen, halvsolig septemberdag och möttes av värme, glädje och nyfikenhet. Här får jag plats, här har jag en plats. Något jag vet många också har känt och känner. Det är glädjande och har blivit ett starkt minne för mig.

Och nu står jag inför en ny förändring. En flytt till göteborgstrakten där jag ska vara komminister (präst) i Partille församling. Ett nytt kapitel i mitt liv vilket ska bli spännande och roligt, samtidigt är det en sorg. En sorg av att bryta upp, en sorg att lämna människor och relationer som jag fått här och uppskattar. En sorg att säga hej då.

Nu går vi in i adventstiden. En tid på året som är fylld med ljus, värme, musik och julförberedelser.

Adventstiden är en tid på året många uppskattar just för det är något som händer, i den annars mörka tillvaron. I kyrkan är advent en viktig tid på året. Advent betyder ankomst. Adventstiden blir således en förberedelse för Guds ankomst till världen i ett litet barn. Det är en tid av väntan men också förväntan. Förväntan över att i ett litet barn sker något så stort som inte går att beskriva. Att Gud blir människa. Och i både väntan och förväntan på ankomsten vi kan blicka framåt. Dagarna blir kortare och mörkret mer framträdande, något som också sker i vår värld. Det sker mycket hemskheter i vår tid och det känns nästan hopplöst. Var finns ljuset just nu? Var är hoppet just nu?

Det går inte att se ljuset och hoppet även om det är där. Det var nog så den där första julen. Ett folk som levde i förtryck, ett folk som längtade efter ljuset i en mörk värld. Och från ingenstans kom ljuset. Den efterlängta Messias. Världens hopp och ljus. I ett litet barn, vilket ingen förväntade sig.

Och det ger mig hopp inför en ovisst framtid. En framtid som vi aldrig riktigt kan veta hur den ska bli



även om vi planerar för den. Hoppet är här, ljuset är här. I Jesus Kristus! Och det är Han vi får följa, det är Han som fogar oss tillsammans, det är Han vi har samlats runt som har skapat den här fina gemenskapen som präglas av värme, glädje och nyfikenhet.

Jag vill tacka för den här tiden och kommer se tillbaka på den med glädje och tacksamhet och kommer bära med mig församlingen i mina böner. När man minst anar det kanske vi möts igen på vår livsvandring med Herren.

*Pax et bonum
Jens*

Första söndagen i advent,
den 3 december, firar vi högmässa i kyrkan,
inte inne i kyrkorummet i församlingsgården.

Jens är kvar i församlingen till mitten av
december och håller sin
avskedspredikan på den första söndagen
i advent.

HÄNDER I VINTER

JULLUNCH

Vi avslutar terminens torsdagsgemenskap traditionsenligt med att äta jullunch tillsammans. I år dukar vi upp jullunchen i församlingsgården torsdagen den 21 december, direkt efter middagsbönen klockan 12.

Observera att det endast är förköpta biljetter som gäller till jullunchen. Dessa kommer säljas på församlingens expedition mellan den 27 november och den 15 december.

VÄLKOMMEN TILL VÅR BOKKLUBB

Vi söker fler bokälskare till vår bokklubb. Vi är ett gäng som varannan måndag träffas över en kopp kaffe i församlingsgårdens bibliotek och diskuterar boken vi just nu läser. Gemensamt väljer vi en ny bok var sjätte vecka och vi lånar böckerna på Klostergårdens biblioteket. Läsningen blir både roligare och mer utmanande när man får ge ord till sina tankar om boken tillsammans med andra – häng på du också.

Vi ses måndagar, udda veckor, kl 14.00. Mellan jul och trettonhelgen har vi uppehåll.

Har du frågor kontakta Anne Ekberg, diakon. (Se kontaktuppgifter nedan till höger).

RUM FÖR EN LITEN EN

Under första veckan i december berättar Knitte julberättelsen *Rum för en liten en* i Helgeandsgården för förskolor och skolor på förmiddagarna. Vi kommer att få stifta bekantskap med en flicka som arbetade på ett värdshus i Betlehem för 2000 år sedan och de som kom för att få rum där på julnatten. Om du vill boka in din klass till detta, kontakta församlingspedagog Annica Forssell, tel. 046-71 87 56 eller via mail annica.forssell@svenskakyrkan.se.

Om du inte kommer med en skolklass men ändå vill höra julberättelsen går det bra att komma till Helgeandsgården torsdagen den 7 december kl. 13.00, då Knitte berättar *Rum för en liten en* som lunchföredrag.

VANDRA MED OSS

Tycker du om att promenera, samtala och upptäcka omgivningen omkring oss så kommer du att uppskatta våra vandringar på fredagarna. Varje fredag klockan 14.00 samlas vi på kyrktorget. En del av oss går varje vecka. Andra följer med då och då, när det passar in i livets övriga bestyr.

Vi vandrar i långsamt tempo, småpratar och tar in omgivningen. Sträckan är indelad i tre delar och vi stannar till två gånger för kort andakt och bön. Mellansträckan vandrar vi i tystnad. En sträcka som ger plats för reflektion och meditation.

Väl åter på kyrktorget finns utrymme för den som önskar att reflektera över dagens vandring. Vi avslutar med fika inne i församlingsgården och en stunds gemenskap innan helgen tar över.

Ingen föransmälan krävs men har du frågor eller önskar att någon möter upp dig om det är första gången du deltar så hör av dig till vår diakon Anne Ekberg (se kontaktuppgifter nedan).

Vi ser fram mot att träffa dig.



JULKLAPPSINSAMLING

Julen ska få vara en glädjens stund för så många som möjligt. Vi önskar att alla barn får öppna sin alldeles egna julklappar.

Diakonicentralen här i Lund samlar in och delar ut julklappar till barn, 0-18 år. Klappen ska vara i nyskick. Du kan lämna din julklapp direkt på Diakonicentralen, Råbygatan 18, vardagar mellan klockan 9.00 och 14.00. Du kan också lämna dina julklappar i församlingsgården på Nordanväg 11 så ordnar vi så att de kommer till Diakonicentralen. Sista inlämningsdag är den 15 december.

Önskar du få julklappar till dina barn?

Kontakta Anne Ekberg, vår församlingsdiakon.
anne.ekberg@svenskakyrkan.se eller 046-71 88 12

GUSTAFSKYRKAN I KÖPENHAMN

I Helgeands församling finns en grupp som kallas internationella gruppen. Vi träffas regelbundet och några punkter på dagordningen är: SKUT, Helgeand för fairtrade och hållbar utveckling, Kyrkans klimat- och miljöarbete, Ahope – barnhem i Addis Abeba i Etiopien, Act Svenska kyrkan och Världens barn. På olika sätt görs insamlingar till dessa aktörer.

Jag utvecklar lite om SKUT, Svenska kyrkan i utlandet. Svenska kyrkan krymper och så gör också utlandskyrkan som får allt mindre ekonomi. Så är det också för vår närmsta utlandskyrka, Gustafskyrkan i Köpenhamn, som är Helgeands vänförsamling.

Då och då kommer rapporter från Thomas Stoor som är kyrkoherde där. Mer och mer får man skaffa pengar och resurser på egen hand som till exempel genom konserter, vigsel, dop, utthyrning av lägenheter och så den viktigaste inkomstkällan: julbasaren.

Diakonin i Gustafskyrkan tar stora ekonomiska resurser i anspråk. Många svenskar behöver hjälp varje år; de som råkat ut för sjukdom eller skada, hamnat i missbruk eller inte har någon bostad. Vi i Helgeands församling gör vad vi kan för att hjälpa till genom till exempel kollekt och insamlingslotteri. Efter jul har vi vårt fjärde lotteri till förmån för Gustafskyrkan.

Just nu, i början av november, är vi ute hos aktörer och entreprenörer i närområdet kring Klostergården och ber om bidrag till lotterivinster. Du som läser detta har kanske en idé om en lotterivinst, oavsett om det rör sig om ett presentkort eller en tavla du målat – hör av dig till mig.

Vi är flera från församlingen som har besökt Gustafskyrkan. Att besöka Gustafskyrkan är enkelt. Man tar tåget från Lund och går av vid Österport i Köpenhamn. Gustafskyrkan ligger bara cirka 50 meter från stationen. Thomas välkomnar med öppna armar och tar emot besökare och visar gärna runt i de fina lokalerna. Här hänger kända konstverk på väggarna och faktiskt har prinsessan Benedikte, drottning Margrethes syster, invigt julbasaren som är mycket välbesökt och ofta har en lång kö ringlandes på gatan utanför. Besöker man kyrkan kanske man har tur och blir bjuden på hemlagade svenska köttbullar.

Det finns cirka 30 utlandskyrkor runtom i världen. Och man kan undra, behövs det verkligen? Och behövs en svensk utlandskyrka verkligen så nära Sverige? På den frågan svarar Thomas; ja, verkligen! Många svenskar har hamnat här i församlingen och behöver vår hjälp.

Thomas skickar inte bara nödrop från Gustafskyrkan. Han sänder också många vackra tankar av tacksamhet till oss i Helgeands församling.

Köp gärna lotter i vårt lotteri till förmån för diakoniarbetet i Gustafskyrkan i början av nästa år. Och har du idéer om hur vi vidare kan stötta vår vänförsamling så hör av dig. Kontakta mig genom församlingens expedition.

*Björn Koch
Internationella gruppen och
gudstjänstvård i Helgeands församling*

90 SVENSK INSAMLINGS KONTROL

BRYT EN TRADITION

Fler än
30 000 flickor
gifts bort
varje dag

SWISHA DIN
GÅVA TILL
900 1223

act Svenska kyrkan

FOTO: TRUE NORTH/KON

Håll dig uppdaterad:

Hemsida: svenskakyrkan.se/lund/helgeand
Facebook: facebook.com/helgeand

Helgeandsmagasinet som pdf:

svenskakyrkan.se/lund/helgeand/helgeandsmagasinet

Bli medlem:

Hemsida: svenskakyrkan.se/medlem

en röst från församlingen

Julen närmar sig och med fjärde advent och julafton på samma dag så är det kanske inte konstigt att vi i detta församlingsblad lyfter fram Maria lite extra. I texten nedan kan du läsa Roberts betraktelse om Maria.

Maria, utan dig skulle vi aldrig kunnat fira advent! Varje år firar vi advent under fyra helger på rad. I jämförelse med alla årets firande högtider, är advent något av det mest högtidliga firandet i kyrkans gudstjänster som jag känner till. Först och främst firar kyrkan nyår vid den första advent, detta är efter Domssöndagen som är kyrkans årsavslut i den återkommande traditionen. Precis som för alla nyår är förväntan på det nya året något speciellt. Men vem var Maria, alltså hon som blev Jesus mamma på juldagen den 25:e december år 0, och varför är hon en av de mest centrala gestalterna under hela adventfirandet ännu idag – år 2023?

En kort sammanfattning av Marias liv fram till Jesus födelse: Maria föddes som judisk flicka i Nasaret. Vid ett tillfälle kom ängeln Gabriel på besök och meddelade henne om att hon skulle bli gravid med Guds son, Jesus – genom Helig Ande. Alltså Gud själv blev Jesus pappa. Maria accepterade detta budskap som blev känt som bebådelsen. Kort därefter gifte Maria sig med sin trolovade man, snickaren Josef. De blev precis innan födelsen tvungna att bege sig till Josefs ursprungsort för att skattskrivna sig enligt romersk lag – och då föddes Jesus när de befann sig i Betlehem.

För mig har alltid firandet av Jesus födelse varit något speciellt. Tiden för advent innebär för mig den stämningsfulla musiken något jag njuter av. Och så gillar jag julkrubban, denna symboliska lilla grotta eller stall, med små lerformade figurer av den nyblivna familjen av Maria, Josef och deras pojke Jesus; de tre vise männen och fåraherdarna som kommer och hyllar med presenter. Det finns så

mycket hopp och glädje med att vi får återuppleva denna händelse varje år! Rytmen med firande av högtider ger mig en chans till återupptäckande och fördjupning av Bibelns berättelser och mysterium – gång på gång, år efter år.

Advent är en förberedelsestid inför det största vi kan tänka oss i livet, ett nyfött barn till världen. Adventstiden är en period då vi kan be, reflektera och förbereda oss inför firandet av Jesu födelsedag. Den fjärde advent firas speciellt och då är just Maria i centrum! Maria, hon som är bärare av kärlek och verkar som en förebild till oss för hur vi kan leva ett liv i Guds hand.

Maria är för många av oss en förebild för sitt tålmod, hennes ödmjukhet och tro. Maria, utan dig skulle vi aldrig kunnat fira advent!

Robert Lövdahl

*Fönstermålningen
"Jungfru Marie bebådelse –
Mariafönstret" av Einar
Forseth, i S:t Nikolai
kyrka, Halmstad.
Bild: privat.*

