



## Verksamhetsberättelse 2022

## Inledning

2022, ett år som började i moll men slutade i dur!

Vi skulle startat året med skidlager för konfirmanderna, men bara två veckor innan fick vi ställa in. Pandemilaget tillät inte läger. Vi suckade och tänkte ska vi nu ha ytterligare ett år på detta sätt. Men i mars så vände allt, restriktioner togs bort och människor kunde besöka oss utan att riskera att bli stoppade i dörren för att vi var för många i kyrkan eller lokalen. Det allra viktigaste så klart att smittan minskade i samhället och att färre blev svårt sjuka. Behovet av att träffas igen var stort och vi gladdes åt att få möta församlingsbor i alla åldrar.

Under året har vi både startat nya verksamheter och andra har inte längre varit aktuella att driva vidare. Sammantaget har Snöstorps församling en bred och livaktig verksamhet. Kyrkoordningen som är Svenska kyrkans grunddokument anger att varje församling ska jobba med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Varje församling har sedan en församlingsinstruktion, där anges i vilken riktning och hur prioriteringar görs. I Snöstorps församling har kyrkorådet förutom arbetet med gudstjänst och musik valt att prioritera barn- och ungdomsverksamhet, diakoni samt arbetet med ideella. Detta genomsyrar också verksamhetsberättelsen och strukturen bygger på dessa områden.

Under året har personal gått i pension, någon har slutat för arbete i annan församling och nya har anställts. Tyvärr så saknar vi fortfarande präster, det är svårt att rekrytera präster, det är vi inte ensamma om. De flesta församlingar kämpar med detta, många präster har uppnått pensionsålder, samtidigt som inte lika många som utbildar sig.

Ett stort tack till alla som bidragit under 2022, församlingsbor, ideella medarbetare, personal som förtroendevalda. Tillsammans är vi Snöstorps församling.

Snöstorp, april 2023  
Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde

Denna omfattande verksamhetsberättelse har många varit med och bidragit till. Det blir därför ibland skrivit utifrån olika perspektiv. Text skriver någon i jag-form, någon skriver ut siffror, en annan väver in allt i löpande text. Det är viktigt att personalen själva får beskriva sin verksamhet än att allt är skrivet utifrån samma mall.

Snöstorps församling. Telefon: 035-179700 (vxl). E-post: snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se. Web: www.svenskakyrkan.se/snostorp. Facebook: Snöstorps församling. Instagram: snostorpsforsamling. Grafisk form: A-L Bengtsson.

## Barn och ungdomsverksamhet – framtidens vuxna och deras liv här och nu.

Församlingen har ett livaktigt konfirmandarbete. Vi erbjuder olika alternativ, med olika inriktningar. I Trönninge och Breared erbjuds äventyrsalternativ med skidlager och segling med Elida. Skidlagret blev inte av, då vi i början av 2022 fortfarande befann oss i en pandemi. Restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten anvisade att läger inte skulle anordnas. Elidalagret blev flyttat från det planerade i Bohuslän till Gran Canaria. Gruppen delades i 2 och 16 resp 17 konfirmander begav sig söder ut i slutet av mars 2022. I Snöstorp erbjuder vi alternativ med resa till Krakow och besök på Auschwitz. Mariakyrkans alternativ är utan läger med dagsutflykter istället. Sommaralternativet erbjuds resa till Stockholm med besök i S.t klaras sociala verksamhet, samt ett sommarläger på Rörö-Hyppeln i Bohuslän. Det konfirmandes 83 ungdomar i Snöstorps församling 2021, vilket är ca 55% av tillhöriga i den årskullen. Under hösten hade vi, för de nya konfirmander, gemensam konfirmanddag på Gullbrannagården.

En församlingsövergripande familjeaktivitet var Kyrkrallyt. En familjedag där aktiviteter ordnades på 4 platser i vår församling. Vi börja med att fira familjegudstjänst i Prästgårdens trädgård, sedan ordnades femkamp. I Vallåskyrkan visade värdinnan upp sina hundar i agility och prästen blev utmanad av barnen i löpning. Vid Breareds församlingshem erbjuds ponnyridning, i Mariakyrkan ordnades pyssel och en sångstund i kyrkan. En rallykupong delades ut där stämplat samlades för den som besökte fler än ett ställe. Många åkte till alla 4 platser. En rolig dag som vi kommer ordna fler gånger.

Sommarkul: Vallås, Snöstorp och Eldsberga har haft Sommarkul tillsammans. Det har fungerat jättebra och varit uppskattat. Sommarkul har vi haft under två veckor av sommarlovet, aktiviteter som Skogens hus, Wild kids, kyrkomysteriet, utflykt till Vallarna, Ängelholms hembygdspark och Solrosens lekplats. Vi har samlat barn och familjer till en fin gemenskap.

Breared och Fyllinge har haft egna Sommarkul. Verksamheten riktar sig till de som redan går i de fasta grupperna.



Tjolahopp! Kyrkrallyt i Breared. Foto: Lina Johansson

## Norra området Vallås

Under våren 2022 hade vi eftermiddagsgrupper för skolbarn tisdagar och torsdagar, under hösten ökades verksamheten med måndagar och onsdagar. En ledare som har sin huvudarbetsplats i Vallåskyrkan är med i samtliga barngrupper. Vi har två personal i alla barngrupper, men den andre ledaren delas mellan två anställda som är hemmahörande i andra delar av församlingen. Det har fungerat väl men betyder också att huvudledaren får ta ett större ansvar. Därtill är hon knuten till ungdomsarbete i Snöstorp och ACT ansvarig för hela församlingen. Vallåskyrkan samlar 42 skolbarn i våra grupper.

Tisdagar under våren var det en stor grupp på sjutton barn från F-klass till årkurs två, under hösten delades grupperna upp för att få bättre kvalitet. Bibelprogram om Jesus uppväxt och liv, om påskens händelser, under hösten var temat skapelsen. Mycket i grupperna är knutet till familjegudstjänster och kyrkoåret med särskild betoning på jul och påsk. Barnen på tisdagar har medverkat mycket med sång i familjegudstjänsterna.

Onsdagar, ny grupp under hösten, denna grupp är inte fylld, den är liksom tisdagsgruppen för barn i årkurs två och tre. Vi kallar



tisdag- och onsdagsgruppen för **STJÄRNORNA**. Förutom andakt och bibeltema, har grupperna gjort trivselaktiviteter som Leos lekland, gipsmasker, disco och fri lek.

Torsdagar, för barn i årskurs tre till fem, en mycket välfungerande grupp, där det gått bra att ha både pilgrimsvandring och Frälsarkransen, under hösten hade vi dilemmafrågor som kyrkligt tema. De kunde även vara med och planera discot för övriga grupper. Det har varit elva barn, det roligt att vi kan behålla dem i åldrarna.

Måndagar, ny grupp under hösten för barn i F-klass till årskurs ett. Tretton barn, vi kallar dem **DIAMANTERNA**. Det började med sju barn och växte under terminens gång. Vi hämtar barnen vid Vallässkolan och följer dem tillbaka till fritids om behov finns. I den här gruppen har vi använt oss av Barnens Bästa Bibel, skapelsen och Noas ark, utifrån berättelserna har vi sedan gjort något pyssel. Till familjegudstjänsten lärde vi oss också psalmen 706 "Hej himlarymder" som handlar om skapelsen. Det har funnits tid till lek både ute och inne.

Vi ordnar två **FAMILJEDAGAR**. Avslutningen på våren blir också en familjedag med gudstjänst och picknick på vår fina baksida.

**KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA**, vi startade upp öppna förskolan den 2 sept och det hade blåsta ballonger och fixat god fika men ingen dök upp.... Men vi har under terminens gång verkligen fått igång verksamheten och det är så kul! Under hösten har det i snitt varit sexton barn/vuxna som besökt oss. I mitten av terminen hade vi ca tjugofem besökare vid varje tillfälle! Det kom önskemål om att starta upp även på tisdagar vilket vi tog till oss och gjorde. Det har varit lite trögt men vi öppnar upp även till vårterminen och ser hur det utvecklas. På tisdagar har vi inte haft planerade aktiviteter utan det har varit en mötesplats för föräldrar med de minsta barnen. På fredagar har vi erbjudit olika pyssel och aktiviteter. Vi har delat ut ett "schema" där föräldrarna har kunnat läsa vad vi har planerat för de olika fredagarna. Informationen finns även på församlingens hemsida under Valläsfliken. Det känns verkligen som att vi har fått igång den här verksamheten och att vi förhoppningsvis kommer att få lika många besökare till våren.

Sammanfattningsvis har vi haft ett bra år på Vallås. Många av de barn som gått i verksamheten tidigare har fortsatt och glädjande nog har det tillkommit nya barn i grupperna, ser vi tillbaka några år kan vi se en kraftig ökning av antal barn. Hösten 2022 hade vi fyrtiotvå barn.



Det är kul på Sommarkul! Foto: Caroline Bengtsson

## Breared

**ÖPPET KYRKIS**, har vi i Breared två gånger i veckan, tyvärr sämre besökt under vårterminen, en orsak var rädsla för RS-viruset. Däremot glädjande nog ett stort uppsving under hösten, vi flyttade öppet kyrkis från onsdagen till torsdagen då vi har tillgång till kontor på torsdagar som har rytmik, vilket har blivit mycket uppskattat. Vi har börjat ett samarbete med biblioteket i Simlångsdalen, vi kommer att besöka biblioteket varje termin med öppet kyrkis.

Vi har barngrupper i Breared fyra dagar i veckan måndag till torsdag. Antalet barn är 43 stycken, vilket är en viss ökning för tredje året i rad.

De minsta barnen kallar vi **STJÄRNKLUBBEN** barn i F-klass och årskurs ett, vi har tjugotre barn i två stjärnklubbar vilket fungerat mycket bra. Vi försöker vara ute mycket med barnen, små utflykter i byn, som bibliskt tema har vi haft djuren i Bibeln.

Gruppen **ÄNGLARNA** är barn i årskurs två och tre, pojkarna gillar fotboll och tjejerna pysslar helst, andakter och bibelberättelser med stort intresse. Deltagare i gruppen hade stort engagemang i vårt juldrama i familjegudstjänsten.

**HIMLAVÄSEN** årskurs fyra och fem, en grupp bestående av tjejer som varit med länge i vår verksamhet. Vi kan ha långa andakter med bra diskussioner, bibliskt tema har varit djuren i Bibeln.

Två familjedagar har anordnats, under våren **KYRKRALLY** med ponnyridning och grillning och under hösten andakt med präst i kyrkan, quiz "vad är äldst i kyrkan", tipspromenad och grillning. Det är roligt att se att familjer sluter upp när vi anordnar träffar.

Distriktspräst och pedagog håller i **UNGDOMSGRUPPEN** i Breared, en bra grupp som blivit stabil. Undervisning, andakt, och samtal. Programmet består av olika teman, gemensam matlagning och utflykter har också förekommit. Det är väldigt positivt att ha knutit distriktets präst och pedagog till denna grupp vilket gör att kvaliteten och kontinuiteten blir bra.

**KONFIRMANDER** Breared har haft en egen konfirmandgrupp med tio konfirmander. Konfirmandgruppen har haft inriktning på äventyr, där bland annat en skidresa ingår, under 2022 fick det dock bli en förkortad skidresa på närmare håll då pandemin satte stopp för den tänkta resan. Därtill har norra området haft hand om församlingens sommarkonfirmander en liten grupp detta år som hade ett långt sommarläger i Göteborgs skärgård.



"Är predikstolen eller altartavlan äldst?" Stellan visar barnen.

## Snöstorp

**KYRKIS:** Måndag och torsdag ålder 3-5 år totalt 15 barn. Under våren hade vi fortsättning på "Snick och snack" Höstterminen blev det en grupp om 12 barn som träffades på torsdagsförmiddagar. Ett grupptillfälle i åldrarna 4-5 år. Under terminen har vi haft tema Astrid Lindgren kopplat till kristna tron och pratat om Pippi och Barnen i Bullerbyn. Margareta Rajgård har kommit utklädd till Pippi. Vi har även varit och tittat och undersökt kyrkan.

**AGENTER:** Måndag och onsdag ålder 6-7 år 18X2 barn. Vi har haft Barnens Bästa Bibel som tema och "betat" av berättelserna en efter en. Barnen har fått lösa olika mysterium tex Regnbågs-mysteriet, Bibelmysteriet. Vi hade en gång på Leos lekland.

Under höstterminen har vi haft Jesus nalle Byron som tema. Barnen var då 15 st i varje grupp. Vi har löst Brandmysteriet och lärt oss hur man utrymmer Prästgården vid eldsvåda. Vi har även hjälp Byron att hitta sitt försvunna lördagsgodis.

**RIDDARKLUBBEN:** Tisdag och torsdag ålder 8-9 år 18 resp 19 barn. Det har varit en rätt tuff termin, både bland ledare och barngrupper. Till sommaravslutningen fotograferade Maria jättefina sommartavlor på barnen. Vi hade en fin dubbningscermoni, med Maggan. Kanske till ett annat år dela upp barnen i två grupper, de som ska dubbas till väpnare i en grupp och de som ska dubbas till Riddare i en annan. Afterworken med Styrka som tema blev lyckad, med frågesport i ämnet för både barn och vuxna. Vi har också varit och sett på bio med båda grupperna. Även denna termin 18 resp 19 barn i grupperna. Inledningen på terminen var rätt stökig, så vi skickade ut ett brev till föräldrarna, där vi beslutade att korta ner grupptiden. Och det har fungerat jättebra, den nya grupptiden är nu kl. 14.00- 16.00. Vi har tagit två medaljer i Vishet och Pricksäkerhet.

**EFTER PLUGGET:** Vi hade vinter-OS som inledning på terminen. Väldigt uppskattat där vi hade bl a Tras-hockey, Backhoppning, Konståkning. Vi har även pratat om några pärlor i Frälsarkransen. Vi hade, efter deras önskemål, en gång på Leos lekland. En spretig grupp som kommer väldigt oregelbundet. Vi tror att vi har tiden



Barnvagnskonsert i Snöstorps kyrka. Foto: Anna-Lena Bengtsson.

emot oss, det bästa skulle vara att gruppen var i direkt anslutning till skolan slutar. Vi måste tänka om redan till våren, eftersom det är inte är så många som vill fortsätta under vårterminen. Ca 9 barn har kommit regelbundet.

**TEENS:** Vi hade vinterOS som inledning på terminen. Väldigt uppskattat där vi hade bla Tras-hockey, Backhoppning, konståkning. Vi har även pratat om några pärlor i Frälsarkransen. Vi hade, efter deras önskemål, en gång på Leos lekland. Gruppen har varit väldigt tonårs-aktigt och svårjobbade.

**HJÄLPLEDARNA** 7 ungdomar, en ny grupp. Ungdomar i mellan-åldern. Vi vill kunna behålla kontakten med dem inför konfatiden. Har blivit en succé, de har kommit flitigt när vi har bett om hjälp. Lisebergsresan var toppen!

**ÖVRIGT:** Våra spökvandringar var väldigt välbesökta och uppskattade. Vi kommer även att fortsätta att ha någon form av arrangemang vid Alla helgona, kanske i samarbete med Rose-Marie.

**KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA** är en mötesplats för föräldralediga tillsammans med sin barn. I början av terminen var det god avslutning på fredagarna. På onsdagarna har det varit några pappor som kommit. Kul, för det har blivit ett litet pappa-gäng!

Båda tillfällena har varit välbesökta, onsdagarna ungefär 18 personer/tillfälle och fredagarna i genomsnitt 32 personer/gång. Några gånger som har varit extra välbesökta är Lille Putt tåget, Paw Patroll festen och till vår stora glädje vår Barnvagnskonsert med tema Bondgården. En tydlig förändring är att den tidigare uppskattade avslutningen med sångsamling och enkel andakt inte längre engagerar barn och föräldrar på samma sätt som tidigare.

**KYRKANS UNGDOM** i Snöstorp tappade mycket under pandemiåret 2020, verksamheten vände uppåt under 2021 och 2022 samlades under vårterminen ett snitt på 15 ungdomar på tisdagskvällar i Prästgården till samtal om livet och kristen tro. Dopet har hållits fram, likaså vad diakoni är samt hur bibeln kan läsas för att förstås i nutid, samt olika former av gemenskapsaktiviteter. En viktig del är den avslutande andakten. Det enda större läger som ordnades var en resa till London där 19 ungdomar deltog, som skulle ägt rum redan 2020.



## Södra området Fyllinge

På tisdagar träffas **MIRAKELKLUBBEN** för barn i åk 3 och uppåt. Sammanlagt har 16 barn deltagit under året. Ett blandat program utan något speciellt tema. På hösten läger i Mariakyrkan med besök på Yoump. Sommarkulsaktivitet var läger i Mariakyrkan där vi cyklade till Östra stranden och spelade minigolf.

För barn i F-klass till åk 2 träffas på onsdagar **KYRKANS FRITIDS**. Sammanlagt 19 barn under året. Under våren var det lite stökigt men det lugnade ner sig.

På hösten blev det en grupp som är måna om varandra och låter alla vara med. Bra på att leka tillsammans och gillar att pyssla.

**KÖR-FRITIDS** för barn i åk 1 – 2 som går i kören. Träffas på torsdagar mellan kl 13.00 – 16.00 med avbrott för kör 14.30 – 15.15. 14 barn har deltagit under året. En lugn och bra grupp som fungerar ihop. Mycket fri lek och pyssel.

Sommarkulsaktiviteten var en utflykt till Djungelleplatsen.

**ÖPPNA FÖRSKOLAN** träffas på måndagar samt torsdagar. Öppet för alla barn mellan 0 – 5 år med någon vuxen. Träffas på måndagar mellan 14.00–16.00 samt torsdagar mellan kl. 9.30 – 11.30. Vid 5 tillfällen under våren medverkade Jessica Agbrant med barnrytmik.

Många trogna familjer som kommer regelbundet samt en hel del nya har kommit under året. Sammanlagt under året har 34 familjer deltagit. Lek, sång och pyssel. Besök på stadsbondgården som extra träff på sommarkulsveckan.



Sommarkul på Djungelleplatsen

## Trönninge/Eldsberga

Barnverksamheten i Trönninge består av 3 grupper. **STEPS** för lite yngre tjejer där 12 barn kommit regelbundet till gruppen. För de lite äldre tjejerna har **SALT** funnits, under vt-22 samlades 15 st varje gång och under hösten 6 stycken. Här finns också en **RIDDARGRUPP**, en killgrupp i varierande ålder som har varit uppdelade på grupper efter deras ålder. Totalt har det funnits 22 riddare. Gemensamt för grupperna är att de haft Astrid Lindgren som tema. De har också lagat mat tillsammans, utomhus i Träsket, nedanför kyrkan, eller i församlingshemmets kök. Riddarna har haft fler utomhusaktiviteter än Steps och Salt. I Steps och Salt leks det lekar och pratas om viktiga saker.

De äldre riddarna har varit på utflykt till Varbergs fästning. Till Gymnastikens hus i Söndrum har alla riddare varit. Som avslutning, vt.-22 bjöd vi in deras familjer till kaffe, tårta, saft, musikquiz och allsång. Det gillades av familjerna!

Salt hade som sin terminsavslutning vt.-22 att åka till Holm på turridning. Detta var mycket uppskattat.

Läsning ur Djurens andaktsbok och Bibel för barn är också viktiga delar i verksamheten.

I Eldsberga finns en **ROBIN HOODGRUPP** för lågstadiesbarn. Barnen hämtas i skolan och lämnas på fritids om inte föräldrarna kan hämta vid församlingshemmet. Under året har temat varit Astrid Lindgren. Det blev en populär grupp om totalt 21 barn och den fick delas upp i 2 grupper och barnen fick gå varannan vecka. Här har också pratats om viktiga saker, lekts och avslutat med andakt. Djurens andaktsbok har lästs och de har pratat om kyrkoåret.

Utflykt till Gymnastikens hus har också hunnits med.

**MESSY CHURCH** ordnades vid 4 tillfällen under året. Här bjuds alla åldrar in till mat, pyssel och en avslutningsandakt.

Vi erbjuder **KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA** i både Eldsberga och Trönninge. En gång i veckan på vardera plats. Här har antalet besökare ökat markant. Under året har ca 10 familjer kommit regelbundet. En fin gemenskap med föräldrar till små barn. Mycket prat och uppskattad sångstund som kantor Maria Elisson hållit i regelbundet. Under hösten-22 gjorde vi även hand- och fotavtryck med fingerfärg på canvastavlor. Detta gillades av såväl barn som föräldrar.

**UNGDOMSGRUPP/KYRKANS UNGDOM:** En grupp där vi har som mål att visa på Svenska kyrkans tro och liv. De tre centrala ledorden från FIN: Förmedla, bekräfta och förena ska genomsyra verksamheten. Ungdomsgrupp erbjuds 1 gång i veckan.

Under hösten har vi varit ca 10 stycken ungdomar. Vi har lekt lekar, spelat spel, fikar och haft flera samtal. Ungdomsgruppen har startat med en andakt i samband med konfirmandgruppens avslut.

En julfest anordnades i anslutning till konfirmandgruppen där vi var ca 34 st.



Blandade bilder från Eldsbergabygdens barnverksamhet. Foto: Margareta Rajgård





Innan jubilarerna kommer till 80-85-årskalaset. Foto: Anna-Lena Bengtsson

## Diakoni – kopplat till människors känslor och erfarenheter av ensamhet, oro och rädslor inför framtiden.

80- och 85-åringarna inbjöds till fest anordnade av diakonin och Lions i Snöstorps församlingssgård, ca hundra personer kom. Våra församlingssvärdinnor bakade gemensamt goda kakor och tårter. De inbjudna fick varsin ros vid utgången. Arrangeras tillsammans med Lions, som "stod för fiolerna" och bjöd på musik- underhållningen i form av Happes orkester.

## Norra området Vallås

Att få lov att vara kyrka, att dela människors vardag och dela livets viktiga händelser är stort. Vi i Vallåskyrkan upplever att vi får göra just detta, anställda och frivilliga som gör mycket tillsammans och når långt utanför kyrkans ramar och långt utanför Vallås geografiska område. Under 2022 har vi fått uppleva att en ökad efterfrågan av kyrkans närvaro i många skilda sammanhang. I kyrkans löpande verksamhet märker vi inte av pandemin som har varit utan vi samlar fler än vi gjorde före pandemin. Från pandemin har vi tagit vara på att försöka hålla kyrkan öppen så ofta vi kan. Många kommer för att läsa dagstidning och få en pratstund. Tillgänglighet och engagemang är viktiga för att få människor att trivas hos oss i kyrkan. Vi ser tydligt att genom öppen verksamhet så sänks tröskeln till övrig verksamhet. Utmaningen är att kunna räkna till, då Vallås distrikt är där det bor flest människor.

Den ekonomiska situationen har försämrats för många och det märks – flera och nya söker hjälp och oron har ökat för många. Detta lede till att vi öppnade en ny verksamhet i december- **DIAKONIÖPPET**, tillsammans jobbar hela diakoniteamet men vi är i Vallåskyrkan på fredagarna ojämnta veckor 9.30-11.30. Här kan vi hjälpa, stötta och samtala med människor i svårigheter. Hjälpa till genom t ex matkasse, stöd vid kontakt med myndigheter m m. Församlingen kan hjälpa till med att lämna torrvaror i våra korgar som finns i kyrkorna och församlingshem. Detta är en ny verksamhet som är regelbunden och gränsöverskridande i hela församlingen. En gång per år delar vi ut julkasse till behövande detta gör vi på Vallås också men gäller för sökande i hela församlingen. Tyvärr har detta behov också ökat, men glädjande att vi som kyrka kan hjälpa till vid denna högtid -julens budskap i handling.



Mona Andréasson förbereder inför sommarcaféernas avslutning Foto: Carina Fendell

**BESÖKSGRUPPEN** samlas till möte en gång i månaden. Gruppen består av fem frivilliga medhjälpare. Dessa medverkar på Vallås äldreboende tillsammans med präst, musiker och diakoniarbetare. Vår andaktstund med seniorerna på boendet är unik. Prästen har valt att ha en dialog med de boende i deras aktivitetslokal och där kan de vara med och bygga andakten tillsammans med besöksgrupp och personal. Diakoniarbetare och präst har ett gott samarbete med personalen från Vallås äldreboende vilket gör att samarbete sker under hela året och i många former. Under sommaren bjuds seniorerna in till sommarcafé i kyrkparken utanför kyrkan.

**SYFÖRENINGEN** består av tio medlemmar. Diakoniarbetaren är sekreterare och är med vid varje möte och är även den sammankallande. Gruppen strävar efter att samla in medel till Svenska kyrkans hjälporganisation ACT i syfte att skapa en bättre värld. Vid tre gudstjänster under året samlades 20 403 kr in till ACT Svenska kyrkan. Gruppen syr, bakar och skänker varor som genererar vinster till våra försäljningar.

**VALLÅSTRÄFFEN** är en träffpunkt för alla. Diakoniarbetaren anordnar en träff i månaden under terminerna med varierat program. Träffarna samlar från tio till trettio personer. Församlingssvärdinnan bakar både matbröd och kaka till samkvämet, vilket är mycket uppskattat. Diakoniarbetaren inleder med andakt innan föredragshållare eller musiker tar vid, därefter fika och gemenskap. Lokala föredragshållare är att föredra då det knyter an till våra församlingssbor. Flera gånger har personalen själva framför program vilket också uppskattas, då mötet är lika viktigt som innehållet.

**SOPPLUNCH** erbjuder vi varje måndag, antalet deltagare har ökat så att vi inte någon gång har varit färre än tjuo och flera gånger fler än trettio. Det är också glädjande att se att antalet unika besökare har ökat. Många är engagerade i sopplunchen, präst, diakoniarbetare och flera frivilliga, det gör att det finns tid för samtal både före och efter soppan, såväl enskilda samtal som gemensamma. Soppan är mer än själva stunden vi äter, vi ser att många söker oss vid detta tillfälle. Vårdinnan ansvarar för soppan, vi får del av välkända soppor men även nya trots att verksamheten har pågått i över tjugofem år. Vi kan se genom årens lopp att sopplunchen speglar församlingen på Vallås. Två gånger om året ordnar vårdinnan luncher, vår- och jullunch som avslutar terminerna, då samlar vi nästan alla som varit med under terminerna, vi blir över sextio stycken.

**SOMMARCAFÉET** i Vallåskyrkan tar vid då sopplunchen tar sommaruppehåll. Från mitten av juni till mitten av augusti träffas vi för en stunds fika, samtal och ett kort program. Diakoniarbetare, präst och församlingssvärdinna hjälps åt med träffen. Personalen från Vallås äldreboende kommer med våra seniorer som uppskattar att få umgås en stund och äta ett gott bakverk med tillbehör. Vi har ett väldigt fint samarbete med personal och boende och det är stort att boende och personal kommer till kyrkan och vi träffas tillsammans. Träffarna samlar allt från trettio och upp till sextio personer. Hade vi inte haft goda frivilliga medarbetare hade det inte varit möjligt att genomföra dem. Till årets midsommarcafé hade vi en sångsolist och två på dragspel som underhöll vid kaffet. Präst bjöd upp senior till dans vilket var mycket uppskattat. Som brukligt är så avslutar vi med stor fest på hembygdsgården med massa goda kakor och tårter och underhållning av Johan Sunesson och Andreas Lundgren. Vi kan se tillbaka på mycket glädje och fin gemenskap.



Doptosor till dopbarnen fint presenterade i Vallåskyrkan. Foto: Anna-Lena Bengtsson



**UPPVAKTNINGAR** ansvarar diakoniarbetaren för i distriktet. 90-, 95- och 100-åringarna uppvaktades detta år genom att vi skickar ett finare kort i kuvert. Präst och diakoniarbetare går gärna på uppvaktning om så önskas. Vi ser att allt fler önskar en uppvaktning från kyrkan och vi har även fått respons från flera håll att man upplever detta viktigt och uppskattar det. Genom uppvaktning har kyrkan knutit flera nya kontakter.

**BOKBORD OCH ANSLAGSTAVLOR** placerade i Vallåsdistriktet och Breared ligger på diakoniarbetaren att ombesörja. Affischering är viktig om vad som sker i kyrka och församlingshem, det är ett arbete att hålla den uppdaterad och aktuell, de är fortfarande ett av kyrkans viktiga ansikte utåt. Gällande bokbordet är omsättning inte så stor, dock säljs en hel del vykort, almanackor och en del böcker. Varannan månad inhandlar diakoniarbetaren vykort till bokbordet.

**HEMBESÖK**, besök på äldreboendet och besök på sjukhuset planeras in i samråd med den som ska besökas. Hembesöken sker med ca tre veckors mellanrum, eller i mån av tid. Telefonsamtalen och hembesöken ökar i antal. Präst och diakoniarbetare gör vissa hembesök tillsammans. Mellan två och fem samtal i veckan gäller bistånd/råd. Vi ser en ökning av antalet hembesök, både av sådana som inte varit med i kyrkans verksamhet och av dem som har varit med i kyrkans verksamhet men inte längre har möjlighet att ta sig till oss, eller dem som tar sig till oss men behöver stöd. Hembesök och enskilda kontakter prioriteras högt av såväl diakoniarbetare som präst, önskemål om besök kommer från hela församlingen. Vi ser det som en viktig del av kyrkans verksamhet. Därtill kommer även samtal i kyrkan, människor i olika åldrar. Det ekonomiska biståndsarbetet har ökat, från mitten av november fram till jul delas matkassar ut till ca trettio hushåll. Diakoniarbetaren hjälpte nio personer att söka ur Lars Bengtssons fond till jul, alla fick beviljat. Diakoniarbetarna i församlingen känner stor tacksamhet för kollekt och hjälpen från vävstugan under året.

**JUL I GEMENSKAP**, i år öppnade vi upp Vallåskyrkan för en jul i gemenskap för den som kände sig ensam på julafton. Ca tjugo personer var föranmälda till gemenskapen. Präst och diakoniarbetare var ansvariga för verksamheten tillsammans med församlingens värdinnan.



Jul i gemenskap. Foto: Carina Fendell

Vi började med andakt och musik i kyrksalen. Efter andakten samlades vi för glöggmingel med frågепromenad i kyrkans lokaler. Församlingens värdinnan bjöd in oss till julmat, gröt och annat gott. Alla blev vinnare i frågesporten och fick varsin skänkt julklapp med vinst från loppisen i Vävstugan. Gemenskapen knöts samman i en avslutningsandakt i kyrksalen med sångsolist och saxofonist enligt gammal tradition.

## Breared

Diakoniarbetare håller ihop och planerar det diakonala arbetet, utförandet delas mellan henne och områdets båda präster, därtill övriga medarbetare som hjälper till, främst till diakonala uppgifter som vi bedriver i församlingshemmet. Här finns en önskan att kunna besöka fler och oftare. Prästvakanser och ökad arbetsbelastning gör att det inte blir så mycket som vi önskar. Enskilda kontakter är det som bygger församlingen. Vi försöker hålla kontakt med de som söker oss, sorgehusen och uppvaktningar.

Att präster och diakoni hjälps åt är en förutsättning för att kunna bedriva ett gott diakonalt arbete. Historiskt sett kan vi se att personaltimmar för diakonalt arbete har minskat i Breared och under 2022 har det minskat ytterligare då kantorstjänsten gjordes om när nuvarande kantor gick i pension och blev en delad tjänst med Trönninge/Eldsberga. Tidigare fanns diakonitimar i kantorstjänsten, vilket nu faller bort.

**SOPPLUNCHERNA** på torsdagar är ett nav för såväl församling som personal. På morgonen träffas personalen på APT. Torsdagar är den gång i veckan då all personal är närvarande i Breared. Diakoniarbetaren hämtar sopplunchgäster som har svårt att ta sig dit. Präst och kantor håller i andakten. Värdinnan gör uppskattade soppor och vid några tillfällen luncher istället för soppa. Musikern spelar till psalmerna och framför solostycken eller spelar till när präst sjunger. När prästerna är upptagna av begravingar håller diakoniarbetare och musiker i andakten. Till vår- och julavslutningarna lagar församlingens värdinnan varm mat som oftast serveras som en buffé vilket är mycket uppskattat då församlingens värdinnan bjuder på mat från olika länder med exotisk kryddning. En nyhet var att i höstas valde vi att ha en sopplunch i Esmareds kapell. Detta föll väl ut och kommer därmed att planeras in fler tillfällen i framtiden. Präst, diakoniarbetare, församlingens värdinnan samt övrig personal samarbetar för god gemenskap för våra besökare. Det ges alltid tid för samtal både innan och efter lunchen.

**ONSDAGSFIKAT** träffas varannan onsdag under terminerna i församlingshemmets lokaler. Diakoniarbetaren håller i gruppen tillsammans med fritidsledarna. Vi är glada för denna grupp, att vi kan använda personal från barn och ungdom också i grupper som är riktade till äldre. För de som vill har vi pussel som vi lägger tillsammans, andra kommer för att delta i kravlöst samtal. Vi har gemensamt fika, efter det bryter några upp medan andra stannar kvar en stund till för gemenskap.

**BREAREDSTRÄFFEN**, en nystartad verksamhet för de som vill sy, väva eller på annat sätt handarbete tillsammans i kyrkans lokaler. Ideell kraft har hand om vår vävstuga, hon har ställt i ordning fyra



Många besökare kom till Esmaredsveckan. Foto Anna-Lena Bengtsson



En av vävstolarna som finns att tillgå på Brearedsträffen.

Foto: Karin Svedenman

vävstolar med olika vävningstekniker för matta, löpare, väska m m. Diakoniarbetare hjälper den ideella i den mån hon kan. Träffarna sker varannan torsdag, kvällstid under terminerna. Tanken är att det som skapas kan säljas till förmån till någon hjälporganisation under kyrkkaffe framöver. Det är en stolthet och glädje att vi kunna starta verksamheten och att den sköts av ideell kraft.

Breared har inte som andra områden regelbundna sommarträffar. Vi anordnade ett **SOMMARCAFÉ** under sommaren, detta med musik av vår nya musiker. Församlingens värdinnan bakade scones och alla tillbehör till ett traditionellt Afternoon tea som vi fick avnjuta. Diakoniarbetaren hälsade välkomna och tackade för en trevlig sångstund med kantor och berättade även om bakgrunden till Afternoon tea.

**UPPVAKTNINGAR** ansvarar diakoniarbetaren och distriktsprästen för i distriktet. 90-, 95- och 100-åringarna uppvaktas i hemmen om så önskas. Kontakt tas via vykort om att vi gärna uppmärksammar dem på deras högtidsdag.

**SOMMARKYRKAN I ESMARED** blev annorlunda utförd detta år. Vi koncentrerade oss på att komprimera tre veckors sommarkyrka till en intensiv vecka med våfflor och olika evenemang. Tillsammans med präst, diakoniarbetare, församlingens värdinna och ideella krafter kunde vi konstatera att det blev en fin och lyckad vecka i kapellet. Under veckan samlade vi över femhundra besökare vilket var långt mer än vi förväntat oss. Ideella personer anordnade en utställning om vävda ting, då och nu, spännande att se hur det gamla knyts ihop med dagens alster. Även lotteri ordnades med hjälp av skänkta saker. Vi sålde många lotter, det blev populärt. Det är viktigt att kyrkan syns, vi kan skapa det naturliga mötet med människor när vi har kyrkor som står redo för att ta emot folk. Präst hämtade församlingsbor i kyrkans minibuss så ingen skulle känna att de inte kunde vara med oss. Vår församlingens värdinna bakade goda våfflor till alla som besökte kapellet under dagarna. Personal tillsammans med ideella tog väl hand om alla gäster som kom. På kvällarna hade vi olika evenemang konserter, pilgrimsvandring, föredrag om mordet på Olof Palme, andrum och avslutningsgudstjänst med Barbro Persson. En lyckad vecka att utveckla vidare.



**HUSFÖRHÖR**, vi håller kvar traditionen att ha husförhör. Numera har vi förlagt det i församlingshemmet som en församlingsafton och som traditionen bjuder sker det en höstkväll. Vår präst hade sammanställt ett intressant föredrag om Ester, flickan som blev drottning. Innan föredraget hade vi psalmbingo med blandade fina psalmer som vi fick sjunga tillsammans med kantorn. Kvällen avslutades med en god fikastund.

#### ALLA HELGONHELGEN

På fredagen har vi kyrkan öppen, då många kommer för att smycka sina gravar. Vi bemannar kyrkan med frivilliga, diakoniarbetaren och områdets båda präster. Vi har öppet mellan 10-17, inte någon stund var det tomt i kyrkan utan många samtal och fin gemenskap, en viktig dag för många och stor uppskattning att kyrkan möter upp denna dag. Vi var en bra bit över hundra som samlades under dessa timmar, värdinnan hade bakat kringlor som varit en tradition i många år. Lördagen efter minnesgudstjänsten hade vi kaffe i församlingshemmet, värdinna och präst ansvarade för det. En fin tradition för de som kommer till minnesgudstjänsten, det blev samtal över kaffe och smörgås.

**ARBETSKRETSEN** består av nio medlemmar. Gruppen har haft några träffar i samband med organisationen av vävstugan (se Brearedsträffen) Under året som gick ordnade medlemmarna två lotterier, ett vid påsk till ACT och ett vid tacksägelsedagen till Nattcaféet.

**LYCKEBODAGEN**, i maj firar kyrkan den tillsammans med Breareds kulturhistoriska förening i Simlångsdalen. Matöppet bjuder då på frukost, föreningens medlemmar kokar kaffe. Efter frukosten håller präst och musiker en gudstjänst där kyrkokören medverkar. Gudstjänsten sker utomhus i uppställt tält. Man har ställt upp gamla bibliska planscher från den gamla skolan. Prästen berättar om de bibliska motiven och ställer frågor.

Diakoniarbetare är med och hjälper till och knyter även kontakter med församlingsborna. Olika utställare tar hand om resten av förmiddagen. Församlingshemmet öppnas upp för sopplunch och kaffe under lunchtimmarna. Lyckebodagen fortsätter därefter vid gamla affären.

**FÖRSAMLINGSAFTON**, vi gjorde en storsatsning med församlingsafton med den kristna gruppen Män-i-skor. En kväll med trerätters meny, musik och sång av Män-i-skor med andakt av distriktspräst. Vi sålde biljetter i förväg till denna kväll och hade stram budget. Det blev väldigt lyckat, vi fyllde församlingshemmet, många från hela församlingen kom och fick en fin lördagskväll, med god mat som värdinnan lagat. En stor vinst var också att hela personallagets engagemang krävdes, många arbetade hårt för detta under lång tid och det gav resultat.



Män i skor Foto: Carina Fendell

## Snöstorp

*"Gör vad du kan med det du har där du är"*  
citat Theodore Roosevelt.

Jag hade faktiskt aldrig hört det, men kom fram till att det var så Jesus gjorde.

Det har blivit ledord för arbetet jag utför. I bön ber jag om kraft att hjälpa de som kommer i min väg. Jag gör det med det jag har där jag och också där den hjälpsökande befinner sig. Om vi alla gör precis det räcker hjälpen också långt, både fysiskt och själsligt. Det tack jag får bär jag tillbaka i bön. De som är svårt sjuka och i behov av besök åker jag eller någon annan till.

Detta år har jag samarbetat en hel del med vaktmästeriet/kyrkogårdspersonalen, då där finns personer som har en förmåga att möta människor på ett fint och ödmjukt sätt, vilket uppskattas mycket. Även mannens plåtfirma har ryckt ut på ideella uppdrag. (Naturligtvis med den hjälpsökandes godkännande.)

Under året har jag varit på 134 **HEMBESÖK**: 134 + 22 och besök på institution har varit 18 st.

**SNÖSTORPSTRÄFFEN** har vi haft 4x2 vår- och hösttermin. Det är en träff med programpunkt, ofta varvas matnyttiga föreläsningar med musik och sångprogram med blandade artister; ibland egna förmågor och ibland externa sådana. Till detta får man en fika för det facila priset 20 kr och ett litet lotteri med vinst från bokbordet förekommer. Allt avslutas med en andakt. Ett glatt gäng samlas och har mycket trevligt tillsammans. Totalt 337 besökare vilket ger ett snitt på 42/gång.

**LUNCHMUSIK MED ANDAKT OCH FÖRSAMLINGSLUNCH** Det förstnämnda genomförs i Snöstorps kyrka, varefter vi följs åt till församlingsgården för att dela måltid. Distriktspräst och diakoniarbetare medverkar varje gång. Varannan torsdag under vår- och hösttermin samlas många för att få både kroppslig och andlig näring. Det hjälper också människor som annars kanske suttit ensamma. En stunds sällskap och någon att tala med gör mycket. Ca 55 personer besöker dessa luncher.

**VÅFFELCAFÉET I PRÄSTGÅRDEN** är en succé! Det visade sig att trots den mycket varma sommaren ville många komma, ca 40/vecka, och sitta i Prästgårdens svalkande park. Lycka är att vi sprattat den åt församlingsborna att njuta av! Evenemanget bemannas av Snöstorps besöksgrupp, där vi gjort schema på vilka som ställer upp vilka dagar. Vi bedriver caféet varje vecka och de frivilliga gör ett fantastiskt arbete! Bär bord och stolar, gräddar våfflor, serverar, diskar och inte minst: Tar hand om de som kommer! Behållningen går till diakonin.

**VÄVSTUGANS GRUPP** på ca 21 personer har också den en viktig uppgift. De städar, ställer i ordning, pyntar upp, stryker, diskar, står i loppisaffären och ser till att besökaren får en trevlig upplevelse. Alla inkomster från Vävstugans försäljningar går till välgörenhet. I maj ordnades återigen den uppskattade Modevisningen. Ett välfyllt församlingshem tittade på kläder, köpte lotter och fikade. Jessica och Jan Agbrant stod för musik och sångunderhållning.

**ÖPPEN KYRKA** på gravsmyckningsdagen i anslutning till Allhelgonahelgen har blivit en stor sak för många. I samband med att



Här bakas det våfflor. Foto: Anna-Lena Bengtsson

människor vill göra fint på gravar, tända ljus i minnes- och askgravlund vill vi göra det till en fin stund för våra besökare. Därför sammanfattas våra ideella med oss anställda för att bemanna kyrkan, bjuda på en kopp kaffe och tilltugg, men kanske mest för att finnas till hands för den som vill tala en stund om någon kär man mist. Kyrkan bemannas även av musiker, som löser av varandra och spelar stilla musik. Det blir en fin stund, där många söker sig in från kylan och tänder ett ljus i vår ljusbärare. Vi går också runt på kyrkogården och delar ut ljus. Längre ner har vi satt upp tält där man kan få en pratstund om man vill och värmande dryck. Musiker, präster, vaktmästare och diakonipersonal samt ideella arbetar både ute och inne denna dag. Vi noterar 134 personer som pratat och eller fikar med oss.

**JULKAFFET I PRÄSTGÅRDEN** har också blivit tradition. Det är Besöksgruppen som bakar och gör fint och julmysigt i Snöstorps prästgård. Härlig stämning mitt i mellandagarna blir det, med musiker, julsånger som alla kan klämma i med och god stämning! 41 personer kom den här gången.



Bilden tagen vid Vävstugans modevisning. Foto: Stellan Bengtsson

*Några speciella uppdrag ingår även i tjänsten:*

Att hålla i **SKOLAVSLUTNINGARNA** inför sommarlov och jul-uppehåll. Mycket uppskattat av skolan.

**VISNINGAR AV KYRKAN** och att berätta om kristen tro. Vem Jesus var, Skapelsen, berätta om dop, bröllop, konfirmation och begravning. Eleverna är väldigt frågvisa och vill ofta stanna kvar längre i kyrkan än vad de har avsatt tid till. Roligt!

**Detta resulterade i att ca 1400 barn och ungdomar möter kyrkan!**

#### LEVA VIDAREGRUPP

Vi har haft Leva vidaregrupp i Snöstorp under höstterminen. Vi har träffats vid 6 tillfällen och utgångspunkten för träffarna har givetvis varit den sorg som är gemensam för de som anmält sig. Utskicken görs inte endast till änkor och änkemän, som tidigare, utan till samtliga de som står som närmast anhörig på begravningsblanketten. Det kan vara en bror, syster eller barn och barnbarn. Gruppen leds av präst och diakoniassistent.

Samtalen har även lett till en nyfikenhet på hur tron kan vara en hjälp i svåra livssituationer.

Detta kommer även att utmynna i en träff på vårterminen där vi forskar vidare. 8 personer deltog.

**MYNDIGHETSKONTAKTER.** Ibland behöver människor hjälp att komma iväg till: Skuldrådgivning, socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa, skola (föräldrakontakter), mödravård, vård över huvud taget. Någon behöver hjälp att fylla i blanketter, andra vill ha kontaktperson eller god man. Jag skriver intyg och hjälper att söka fonder. Detta blir oftast en hjälp till självhjälp. Det är stort att avdramatisera första steget.



#### EKONOMISKT BISTÅND SAMT JULGÅVA/MATKASSE:

5 familjer samt 14 ensamstående.  
16 600 kr. Medicin vid 1 tf.: 1 816 kr

Fondmedel: 6 000 kr T. Sjöbloms fond.  
1 000 kr Lars Bengtssons minnesfond.

*Eftersom jag var sjuk fick jag dela ut gåvorna på det nya året också.*

**SAMTALSSTÖD/ SJÄLAVÅRD.** Många har de blivit, de samtal jag har för att stötta och hjälpa i de olika situationer människor kan råka ut för i livet. Både de som bor i församlingen och de som vistas här. De har alla slags yrken, åldrar, problemformuleringar och hjälpbehov. Sorg är en stor och viktig anledning till att människor söker sig till kyrkan för att få hjälp. Det är här vi kan vara en förhoppningsvis fast punkt när det mesta runt omkring rämnar.

Många undrar hur vi gör ”reklam” för verksamheten. För det mesta är det ju någon som sitter i mitt tjänsterum och skylten: ”Enskilt samtal pågår. Var vänlig stör inte. Återkom!” sitter uppe.

Jag vet bara att de flesta människor som kommer har blivit hänvisade av någon som varit här förut. Och jag försöker göra det jag kan för dem, med det jag har, där jag är.

811 enskilda samtal.  
TFN samtal: 862  
Externa mejl ang. hjälp: 181  
SMS externa: 533

#### MEDITATION/SAMTALSGRUPP

Att möta människors livsfrågor och en hjälp på vägen i deras sökande är också en form av diakoni, eller som vi oftast kallar det, vuxenverksamhet. I församlingsgården hålls kristen djupmeditation regelbundet. Trenden är positiv och en ström av ”mitt i livet” församlingsbor söker sig till denna rastplats. Även samtalsgruppen kring frälsarkransens pärlor får återkommande nya besökare som introduceras i en öppen grupp. Gruppens syfte är en teologisk-pedagogisk resa in i kristen andlighet. Den intellektuella ambitionen är hög och diskussionen fri under ordnade former. Antalet ligger mellan 10-20 besökare. Några besökare funnit sin väg in i kyrkan huvudgudstjänst och ljusgudstjänst.

**MÅBRA-DAGAR** ordnas sedan många år. Församlingen ordnar föreläsningkvällar med olika livsnära tema. Under 2022 blev det 2 populära kvällar. Patrik Leonardsson, fotograf, visade bilder från när och fjärran. Den andra kvällen hade ett allvarigare tema då Förintelseöverlevare Michael Ben-Menachem besökte oss. Ett viktigt ämne som vi måste tala för alla åldrar, denna kväll besöktes också av konfirmander. Totalt kom 150 personer till dessa kvällar.



Michael Ben-Menachem var en av MåBra-dagarnas föreläsare. Foto Anna-Lena Bengtsson

## Södra området

Efter två år med coronan är vi i år tillbaka till det normala, vi tog med det som vi hade lärt oss. Vad jag har upptäckt är att många har längtat efter öppning igen- men många stannar fortfarande hemma av olika skäl. Den diakonala verksamheten i södra området är framför allt en mötesplats-verksamhet. Möte mellan människa och människa, Gud, kyrka och samhälle. Därför finns det en varierande verksamhet både regelbundna och enstaka träffar.

Den diakonala verksamheten ska också lyssna in vad som händer i **SAMHÄLLET OCH VÄRLDEN**. Ett exempel: När kriget i Ukraina började gjorde vi en insamling med hygienartiklar, blöjor, filter och varma kläder som vi skickade i väg via human bridge. Vi fick även in sjukvårdsaker från en vårdcentral. Många hjälpte till skänkte, sorterade och fixade. Behovet i Ukraina var/är stort. Många fick hjälp men vi som skänkte /hjälp till fick också göra något – hjälpa. Vi fick möjlighet att göra något åt oron -inte bara bära på oron. Två handlingar i ett, hjälp i nöden i Ukraina och möta människor i vår församlings samhälle i deras oro och tankar kring kriget. Här kommer också en annan viktig sak fram: att den diakonala verksamheten behövs och aktivt har kontakt med samhället, föreningar och andra aktörer. Genom Sticka och skicka hade jag redan kontakt med Human bridge som sänder containers till bland annat Ukraina. Så hjälpen kunde komma fram snabbt. Ytterligare en viktig faktor i den diakonala verksamheten som märktes i detta projekt, var att det fanns verkamma ideella som ställde upp.

Fredagen vid allhelgonadag är kyrkor, där kyrkogård finns, öppna för ljuständning bön, samtal och fika. En viktig mötesplats som flera kommer på varje år. Det blir lite av en hemvändardag. En dag där vi hjälps åt att hålla öppet kyrkorna i södra området. Kyrkvårdarna gör det möjligt för oss att hålla öppet.

Högtiderna är viktiga. Vid påsk och jul har vi även i år haft **PÅSK- OCH JULSTUGA** i Mariakyrkan och i Eldsberga församlingshem där vi kan mötas med fika pyssel och mat, men framförallt i gemenskap över åldersgrupperna.

Detta är en del av den verksamhet som syns men det finns också en del av den diakonala verksamheten som inte syns. Det är våra **HEMBESÖK** och besök till sjukhus och äldreboende. De **ENSKILDA SAMTALEN**, både de stödande och själavårdande på våra kontor kyrkor eller hemma hos. En massa telefonsamtal sker också under årets gång, allt ifrån information till djupa samtal och inte glömma sms och mail och post som skickats under året som gått.



Stolta medmänniskor som skickar förnödenheter till Ukraina via hjälporganisationen Human Bridge. Foto Anna-Lena Bengtsson

## Fyllinge

Måndagar ojämn veckor kl 14-16 träffas **STICKA OCH SKICKA** som tillsammans sticker/virkar till babyspaket som skickas iväg via organisationen Human Bridge. Varje paket innehåller mössa, kofta, sockar och filt. Paketerna går till nyfödda barn i vida världens fattiga länder. Gruppen består av 15 flitiga personer och ytterligare ca 10 personer som hjälper till hemifrån.

Den jämna måndagen kl 14.00 är det andakt på **NORLANDIA, ÄLDREBOENDET** i Fyllinge - en viktig stund med andakt och samtal över kaffekoppen.

En gång i månaden tisdag kl 14.00 är det **MARIATRÄFFEN**. Programmet har varit varierande från ”Tankar över temat vår och liv” med Claes till sångprogram med Ann och musik med Happes orkester.

Varannan onsdag är det **ANDAKT OCH SOPPA** kl 11.45. Vår lunch och julbuffé som avslutning på terminerna. På sommaren har det varit sommarcafé på onsdagarna kl 14.

#### FYLLINGEDAGEN

En gång per år anordnar skolan Fyllingedagen och de bjuder in oss att medverka, vilket vi är glada för. I år gällde det för besökarna att hitta bilder på lamm och bokstäver i kyrkan vilket gjorde att många gick in kyrkan, både barn och vuxna. Utanför hade vi satt upp kyrkans tält och beachflagga och vi delade ut infoblad samt hade ansiktsmålning. Lejonet, pandan och fåret var också med och gick omkring. En mycket trevlig dag med många möten och ett gott samarbete ideella och anställda.

## Trönninge/Eldsberga

En onsdag i månaden har vi **ANDAKT OCH SOPPLUNCH**.

Torsdagar ojämn veckor kl 9.30-11.30 hålls **MÖTESPLATS TRÖNINGE**. En glad och trogen grupp på tolv kommer och vi fikar, har ett litet program och pratar.

Under sommaren har vi **SOMMARCAFÉ** varannan tisdag kl 14.00-16.00 vid kyrkan. I år hade vi **ÖPPEN KYRKA** samtidigt och en del passade på att göra ett besök, både turister och andra som passerade - ”de hade aldrig gått in så de passade på”.

Ett ny grupp som kommer till kyrkan en gång i månaden (ca en timme) är en grupp med boende och personal från samhällets tre LSS-boenden. En enkel stund med fika, musik och tankar i kyrkan. Detta har blivit mycket uppskattat av både boende och personal.

**BARAVARA-CAFÉ** tisdagar under terminerna kl 14-16. Ibland hålls ett litet program, ibland bara pratar vi en stund och glädjs över en kaffekopp. Det är drop-in.

**ELDSBERGATRÄFFEN** hålls en gång i månaden (tisdag kl 14-16) Programmen har varit allt ifrån ”Sånger med Allan” till ”Hur går det tant Agda” (fortsättning på ”Håll dig på mattan tant Agda”), om hjälpmedel och livet efter 65.

En gång i månaden **ANDAKT OCH SOPPA** (onsdag kl 11.45) med vårlunch och julfest som avslutning på terminerna.



# ACT Svenska kyrkan

Församlingens ACTarbete samordnas av anställd i norra området sedan hösten 2022. Uppdraget upplevs spännande, roligt och utmanande. Det konstateras att det sker många fina initiativ i församlingen. Förslagsvis borde kanske samordnare för ACT och ideella träffas med kyrkoråd för att kunna planera ännu bättre inför kampanjer. Svårigheten är inte idéer utan att få människor att engagera sig i detta. I dagsläget består ACT-gruppen av tre personer. Många insamlingar har varit i församlingen, samordnaren har varit med vid Vallås syförenings julauktion och när körerna medverkade på Hallarna. Totalt betalades in drygt 140 000kr till ACT från Snöstorps församling. Tack för ditt bidrag!



Act Svenska kyrkan på Hallarna. Det blev körsång, kaffeservering m m. Foto: Jessica Karlsson

## Stärka det ideella arbetet – vi vill bygga för framtiden.

Martin Bengtsson är anställd som präst i Breared men också med samordningsansvar för det ideella arbetet. I uppdraget ligger att vara sammankallande för arbetsgruppen, att samla, utbilda och uppmuntra ideella. Utbildningsdagar för frivilliga och anställda anordnats och träff med ansvariga på stiftskansliet. Detta är ett mycket viktigt arbete för församlingen, förväntningar är höga såväl från frivilliga som från arbetsgivaren.

Ideella finns i de flesta av våra verksamheter. Allt från att besöka personer som är ensamma, till att hjälpa rent praktiskt, med att skruva ihop en möbel hos någon som inget har, till att transportera en matkasse till en behövande eller grädda väfflor i Prästgårdens väffelcafé, dit folk kommer en gång i veckan på sommaren.

**VÄVSTUGANS LOPPIS** organiseras, drivs och bemannas av ideella. Här säljs skänkta saker, där summan sedan kommer de mest behövande till godo.

**UPPVAKTNINGAR** Ideella uppvaktar 90-,95- och 100-åringar med en blomma och frigör i och med det tid för diakonipersonal att ta hand om den förtvylade föräldern med barn som har självskadebeteende, den nyblivna änkan som inte hittar ut ur sin sorg eller att hjälpa till i det mörker som en svår diagnos kan ge.

**HEMBESÖK** görs av ideella. Ibland för att hjälpa till, ibland för sällskapets skull, ibland när människor är för sjuka och inte kan ta sig iväg själva. Till stor del görs detta av besöksgruppen som består av 7 personer. Vi träffas och planerar en gång i månaden.

**OCH SÅ MYCKET MER** Du träffar de ideella i kyrkan, där de läser texter som kyrkvårdare, som biljettmottagare på Må-bra dagarna, som leende vänliga ansikten på kyrkogården vid Allhelgonatid. De bakar till julkaffet i Prästgården och hjälper till vid familjeaktiviteter. Bland annat.

Mycket av det de gör, görs i tysthet. De får inte uppge sina uppdrag alltid.



Flaggan sätts på plats för att välkomna Vävstugans besökare. Foto: Anna-Lena Bengtsson



Pilgrimsvandring. Foto: Johannes Frandsen/IKON

**PILGRIMSVANDRINGAR** ordnas gemensamt i Halmstad. Pilgrimsrådet planerar och förbereder. Snöstorps församling representeras av ideella. Vandringar är mycket uppskattade och hölls 11 ggr under 2022, på olika platser i kontraktet t ex vid Mariakyrkan, vid Ön, i Sperlingsholm, i Skummeslöv samt i Möllegård. Vandring, delande och som avslutning äta en medhavd matsäck.

Vi har många **KYRKVÅRDAR** i församlingen. När det gäller kyrkvårdarna i Vallås och Mariakyrkan så har de också vaktmästaruppgifter under gudstjänsterna då ingen kyrkvaktmästare jobbar på söndagarna i dessa kyrkor.

Vi har ideella med i redaktionen för församlingsbladet. Måbra dagarna i Snöstorps församlingsgård planeras och genomförs tillsammans med ideella.

Vi har också **SYFÖRENINGAR** som på olika sätt bidrar med sin verksamhet. Bla försäljningar till förmån för Act Svenska kyrkan.

ACT, - den internationella gruppen leds av en anställd med ideella som tar stort ansvar. Materiel ska fördelas till våra kyrkor vid de stora insamlingarna, lotterier ordnas. På Hallarna ordnas i advent aktivitet och insamling tillsammans med Mariakyrkans körer. Till ACT Svenska kyrkan samlades det in 143 624 kr under 2022 i Snöstorps församling.

Till detta kommer många fler tillfällen och stunder där ideella ger oss av sin tid och sina kunskaper. Många hjälper till vi ett enstaka tillfälle och är nöjda med det, andra vill ha ett mer stadigvarande engagemang, det finns plats för alla. Vi har ett gott gäng ideella i hela församlingen, som bidrar på olika sätt och i olika omfattning. Alla ska känna sig trygga och behövda i sin uppgift.



# Gudstjänst och musik

Gudstjänsten är något av navet i kristenlivet. Där möter vi Gud i Ordet och sakramenten och tron får näring i gemenskapen, i predikan, i bönen, i nattvarden och lovsången.

Musiken är en viktig del av gudstjänst- och församlingslivet. Sång och musik berör i djupet och sång och musik sprider evangeliet och kan ge tröst och glädje i olika livssammanhang.

Kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning förekommer regelbundet och de allra flesta gånger rum i Snöstorps kyrka. Distriktspräst och kyrkoherde tar ett stort ansvar när det gäller begravningar i Snöstorps kyrka. Kyrkan är omtyckt av många för sitt utseende, många har också kyrkan som sin familjekyrka och traditioner är viktiga när det handlar om livets riter. Personalens omsorg och förmåga att se och vara tillmötesgående spelar också in. Dessa möten är viktiga. Prästerna har en unik möjlighet att i lugn och ro sitta ner och prata med människor som söker sig till oss vid viktiga tillfällen i livet.

## Norra området Vallås

### Gudstjänst

Gudstjänsterna består av söndagens gudstjänst och av måndagens andakt med predikan som inleder sopplunchen. Tre av fyra söndagar har vi gudstjänst, en trogen skara firar gudstjänst regelbundet med kyrkkafe som anordnas av frivilliga. Söndagens gudstjänst präglas av enkelhet och närhet, den upplevs viktig, den leds oftast av någon av distriktets två präster. Gudstjänsterna består av predikogudstjänster, mässa, musikgudstjänster och familjegudstjänster. Gudstjänsten har ingen vaktmästare utan kyrkvårdar som utför dubbla uppgifter. Söndagens gudstjänst samlar i genomsnitt tretton personer, vilket är om vi ser tillbaka på gamla verksamhetsberättelser tio år tillbaka, en minskning på två personer.

Måndagens predikoandakt samlar fler, många gånger över 30 personer. Man kommer gärna tidigt för att sitta i stillhet i kyrkorummets, inte så sällan diskuteras predikan och tron medan vi äter soppan. Genomsnittet på vardagsgudstjänsterna i Vallås-kyrkan är tjuogoätta stycken, vilket är en ökning över år. Vi ser en ökad önskan om undervisning och samtal om tron.

### Musik

Musiken är en del av gudstjänstlivet där vi strävar efter att göra musikgudstjänster istället för konserter. Några återkommande körer och solister är sånggruppen Salt, Halmstads manskör, Sångens vänner, Cats, Charlotte Polson, Gunilla Wahrenberg, Cecilia Sandgren, Daniel Lantz, vår egen musiker Lena Nielsen.



Julbön i Vallåskyrkan. Foto: Carina Fendell

## Breared

### Gudstjänst

I Breareds kyrka har vi gudstjänster på alla de stora helgdagarna, gudstjänster två gånger i månaden i Breareds kyrka och en gång i månaden i Esmareds kapell. Gudstjänster, mässor och familjegudstjänster firas och därtill musikgudstjänster. Det är roligt att se att vi fått en del yngre familjer som kommer regelbundet på våra familjegudstjänster. Det är svårt att tala om ett genomsnitt på gudstjänster i Breared, då det varierar mycket. Särskilda gudstjänster samlar vi väldigt många, nästan tvåhundra deltagare på en konfirmationsmässa, musikgudstjänster över sjuttio stycken, familjegudstjänster kan samla närmare hundra personer, medan i en vanlig gudstjänst färre än tio. Kyrkokör har medverkat i gudstjänster vid Alla helgonhelgen, advent och jul, solister har varit Ellen Elisson, Fredrik Davidsson, Martin Bengtsson.

### Musik

Under våren avtackade vi vår kantor Ann Möllerström som gick i pension efter femtio år i församlingens tjänst. Vi gjorde det med högtidlig konsert på lördagen i Jungfru Marie bebdelsehelg. En fantastisk musikgudstjänst med Breareds kyrkokör, förstärkt med tidigare sångare i kören med musiker och solister. En fullsatt kyrka tog ett känslolöst farväl och framförde sitt tack, minnesvärt blev att hela kyrkan stod upp och sjöng "tulpaner från Amsterdam" när präst lämnade över stor bukett tulpaner. Efter



gudstjänsten förtäring och mer musik i församlingshemmet med tal och framförda tack. Under våren och sommaren höll Ann Möllerström ihop musiken i Breared, övade med kören och ledde den vid gudstjänster, likaså fortsatte Andrum som ingick i Esmaredsveckan. I augusti fem månader senare tillträdde Maria Elisson tjänsten som kantor i Breared, som gjorts om till en delad tjänst med Eldsberga/Trönninge/Tönnersjö. Under hösten blev det att hon hade få gudstjänster i södra området då det var schemalagt så.



Hon övar med kören i Breared på torsdagskvällar och Eldsbergakören på onsdagseftermiddagar. Breareds kyrkokör består av arton medlemmar, de har framträtt tre gånger under hösten 2022, sånger till tröst under Alla helgon helgen, Första advent och julottan.

Glädjande nog har barnkören startats upp igen i Breared, nya barn har kommit till och lyft familjegudstjänsterna där de sjungit. I tacksamhet ser vi tillbaka på fantastiskt fint julspel framfört av barnkören och barnen i våra grupper. Många sånger och roller som skulle läras in på kort tid och blev väldigt bra.

I samarbete med kyrkans öppna förskola har musikern haft rytmik och sångstunder och babyrytmik vilket har varit uppskattat. På grund av schemaläggning har det inte fungerat för musikern att vara med i konfirmandgruppen.

Under hösten framfördes också musikprogram vid trivselkvällar, husförhör med psalmbingo, onsdagsprogram i Breared med adventsmusik och musikprogram vid jullunchen.

Kantor Ann höll sin avskedskonsert inför en fullsatt kyrka i Breared.

Den övre bilden: Kantor Maria Elisson vid en filminspelning inför advent. Foton: Anna-Lena Bengtsson



# Snöstorps

## Gudstjänst

I Snöstorps firar en trogen skara gudstjänst/högmässa regelbundet. Områdets präst leder ca hälften av dessa vilket bidrar till en viktig kontinuitet, kyrkoherden fördelar sina gudstjänster över hela församlingen. Församlingens övriga präster leder också regelbundet gudstjänster i det som är församlingens huvudkyrka. Vi har firat familjegudstjänst tillsammans med antingen barnkörerna och/eller barnverksamheten. Familjegudstjänster på vardagskvällar, de som vi ofta kallar AfterWorkgudstjänster, är uppskattat och besöks av fler familjer än när vi har familjeguds tjänster på söndagar. En uppskattad gudstjänst i vardagen är ljusgudstjänsten som firas varannan tisdag under terminerna. Hit ansluter konfirmanderna också.

## Musik

I Snöstorps område finns 4 körer. Göran Persson leder Cappella Snöstorps med 33 sångare och VIVA med 15 sångare, ladies i åldern 20-34 år Jessica Agbrant har haft 3 barn/ungdomskörer DoReMi, Delight och Confetti.

Under september ordnades, av Jessica Agbrant och Mariakyrkokör, en mässa som bygger på Marie Fredrikssons sånger i Snöstorps kyrka. Många uppskattar den här typen av mässor.

Cappella Snöstorps och VIVA sjunger regelbundet, vid 3 tillfällen var, vid gudstjänster i Snöstorps kyrka, såväl vid "vanliga" gudstjänster som vid rena musikgudstjänster. Solister samt sångensambler sjunger också regelbundet i våra gudstjänster. Konserter ordnas regelbundet och besöks av många. Musiken är viktig i vår kyrka. Cherubinins Requiem besöktes av 320 personer och Lucia-konserter, dubblerades så många hade möjlighet att komma, ca 300 och ca 250. Sommarmusik i Snöstorps kyrka är en återkommande och uppskattad verksamhet. Olika genrer och musikstilar finns med i programmet. Ett genomsnitt på 118 personer besökte dessa kvällar.

Cappella Snöstorps åkte på körresa till Zell am See.



Barnkörerna DoReMi-kören och Delight består idag av ca 20 barn i vardera kör.

Repetitionerna ställdes in i början av året och återtog i februari. Vi har under året medverkat vid fem gudstjänster + musikgudstjänst se ovan. Vid slutet av vårterminen hade vi en kördag på Gullbrannagården med stor konsert tillsammans med Corallerna. Vi har även sjungit på Hallarna, i samband med ACT julinsamling, tillsammans med barnkören från Fyllinge. Luciagudstjänst i december. DoReMi och Delight samt musiker.

Ungdomskören Confetti består av 5-8 sångare, det har varit ganska svajigt med deltagandet under våren, kanske p g a pandemin. I samråd med chef har det beslutats att från hösten 2021 pausa Confetti.

Barnkörer på Hallarna vid julinsamlingen till Act Svenska kyrkan  
Foto: Jessica Karlsson

Till höger: Requiem framförs i en fullsatt Snöstorps kyrka  
Foto: Anna-Lena Bengtsson







Foto: Anna-Lena Bengtsson

## Södra området Fyllinge

### Gudstjänst

Mariakyrkan har en trogen gudstjänstfirande församling. Högmässor firas söndagar kl 9.30. Sammanlyst till Snöstorp ett par gånger sommartid. Kontinuitet är viktigt. Veckomässa firas också regelbundet, då vi har vakanser på prästtjänster firas mässorna numer varannan vecka. Då vi inte har någon kyrkvaktmästare på plats så tar kyrkvårdarna ett större ansvar på söndagarna, samt håller koll på kyrkan och praktiska saker som kan hända eller som kan behöva åtgärdas av fastighetsskötare.

### Musik

**MARIA KYRKKÖR** består av 30 korister som flitigt deltar och engagerar sig i verksamheten. Början av året präglades fortfarande av pandemin och verksamheten startades först i mitten av februari. Under året har vi medverkat vid sex högmässor i Mariakyrkan. Vi har även varit på "Hallandsfesten" en kördag arrangerad av Hallands kyrkosångförbund. Rolig och utvecklande dag. I december sjöng vi julsånger på Hallarna, i samband med ACT julinsamling.

Vi har även medverkat vid fem musikgudstjänster, bla Marie-Fredriksson-mässa i maj (i Snöstorps kyrka).

Vid Sommarfesten i juni, terminens gemsama avslutning för verksamheten i Mariakyrkan deltog Maria kyrkokör, barnkörerna Corallerna och Blessing.

Sommarmusik ordnades i augusti "Till havs och till skogs" Vokalgruppen Aura från Småland.

Musikgudstjänsten "Trösterikt" i alla helgontid, november Maria kyrkokör.

Barnkörerna **CORALLERNA OCH BLESSING** består av 30 respektive 12 barn. Repetitionerna ställdes in i början av året och återtog i mitten av februari. Vi har medverkat vid 5 gudstjänster. Vid slutet av vårterminen hade vi en kördag på Gullbrannagården med stor konsert tillsammans med DoReMi och Delight. Vid Lucia lussade vi på Eleicos invigning av ny logistikhall här på Fyllinge samt på äldreboendet Norlandia.

Vi har även sjungit på Hallarna, i samband med ACT julinsamling, tillsammans med barnkörerna från Snöstorp.

## Trönninge/Eldsberga

### Gudstjänst

Här firas regelbundet gudstjänster enligt ett rullande schema mellan kyrkorna i Trönninge och Eldsberga. Ca en gång i månaden i Tönnersjö. En trogen skara möts här till gudstjänst/mässa. Kyrkkaffet är en viktig gemenskap efter gudstjänsterna.

Under soppluncherna medverkar kantor vid andakterna med psalmsång och något solostycke.

Radionostalgiprogram med Quiz i Eldsberga 22 nov, LSS-gruppens julavslutning i Trönninge 29 nov.

### Musik

Maria Elisson började som ny kantor i församlingen från hösten 2022. Hennes tjänst delas mellan Breared och Eldsberga. Eldsberga kyrkokör, har när tjänsten varit vakant varit pausad, nu har den startat upp igen. De bestod under hösten av 14 medlemmar där alla är seniorer, de övar onsdagar på eftermiddagstid. För första gången kan församlingen erbjuda en kör som övar på dagtid. De har haft 13 övningar samt framträtt vid två tillfällen: gudstjänst i Eldsberga kyrka 23 okt samt med ett julprogram vid jullunchen i Eldsberga.

I den öppna förskolan i Trönninge har vi haft rytmik och sångstunder vid 12 tillfällen i Trönninge. 5 av dessa tillfällen har på respektive platser varit babyrytmik där fokus ligger på barnets upplevelse av musiken, motorikträning och samspel med föräldern. Övriga tillfällen var enbart sångstunder med ofta välkända barnvisor.



Foto: Margareta Rajgård



Claes Vetterlein vid en filminspelning i Eldsberga kyrka

Foto: Anna-Lena Bengtsson



# Begravningsverksamheten

I Snöstorps församling finns sju kyrkor och ett kapell. Vaktmästarna arbetar med traditionellt begravningsarbete och sköter om våra vackra kyrkogårdar med allt vad det innebär; skötsel av grönytor, rabatter, beskärning av buskar och träd m m. Det finns kyrkogårdar vid alla kyrkogårdar förutom Mariakyrkan, Vallåskyrkan samt Esmareds kapell.

## Snöstorp

I år har vi fortsatt arbetet med förbättringar på våra redskapsstationer. Underlaget har förbättrats genom plattsättning & asfaltering som har ökat tillgängligheten för alla. Vi har arbetat mer med ljussättning där en pampig ek har fått belysning på kyrkogården.

Vi har fortsatt med nyplanteringar på kyrkogården med exempelvis perenner och träd vid minneslunden /askgravlunden. Vi har även inhandlat nya fina ljusbärare till minneslunden. Vi tänker och planerar framåt och har påbörjat ett nytt kvarter för urnor. En ny orienteringsskylt har tillkommit för att besökarna ska lättare hitta rätt.

## Breared

I Breared har vi anlagt en stig som går i en slinga mellan kyrkan och församlingshemmet. Utmed slingans 700 m finns ett antal sittplatser. Där är också uppsatt skyltar vid dessa platser som ska inspirera de som går stigen med olika tema. Sinnesnärvaro är det nuvarande temat. Stigen har fått namnet kyrkstigen av Breaedskolans elever och har blivit mycket uppskattad av både barn och vuxna. Vi har förnyat rabatter och även anlagt ett antal nya rabatter med perenner och träd. Vid minneslunden är en portal byggt som skapar en trevlig rumskänsla. Vi har planterat klängväxter vid portalen samt utvidgat och kompletterat rabatterna i minneslunden med växter.

## Esmared

Under det gångna året har vi anlagt 2 rabatter vid ingången till kapellet.

## Tönnersjö

I Tönnersjö har vi anlagt en rabatt på norrsidan av kyrkan. Kantstenarna runt rabatten är återvunna byggstenar som kom fram vid renoveringen av kyrkans golv. Vi har även planterat nya träd och buskar på kyrkogården.

## Eldsberga

På vinden i kyrkan hittade vi ett gammalt järnfönster och järndörrar som tidigare har suttit på Eldsberga kyrka. De ville vi återanvända och skapade med hjälp av dem en helt ny ceremoniplats. Här kan man ha dop, vigsel och begravning utomhus. Vi har kompletterat rabatter med nya perenner & vid frälsarkransens slut är en sittplats och en planteringslåda byggt av återvunna tegelstenar.

## Trönninge

Verkstaden i Trönninge har fått ett lyft med ett nytt skärmtak och även fått en ny asfalterad yta. 3 nya belysningsstolpar har även installerats på kyrkogården.

### Verksamhetsinformation

Ändamålet främjas genom att det i församlingen firas gudstjänst minst en gång i veckan. Därutöver bedrivs ett stort antal aktiviteter exempelvis konfirmandundervisning, barn- och ungdomsgrupper, leva vidaregrupper, besöksverksamhet och självvårdssamtal, för att uppfylla den grundläggande uppgiften. Begravningsverksamheten bedrivs enligt begravningslagen.

	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Antal gudstjänstdeltagare (i samtliga gudstjänster)</b>	25 378	23 613	19 822	33 355	26 127
- varav antal deltagare i kyrkliga handlingar	11 734	13 305	9 456	14 369	15 484
- varav antal nattvardsgäster	2 497	399	2 408	3 515	2 708
Antal döpta	108	88	85	105	120
Antal konfirmander	75	77	91	92	87
Antal begravningsgudstjänster	135	115	130	115	117
Antal vigselgudstjänster	24	19	22	30	24
Antal aktiva inträden	15	20	19	21	14
Antal aktiva utträden	80	117	108	102	117
<b>Fasta grupper</b>					
Antal deltagare i barn - och ungdomsverksamhet	343	629	641	579	584
- varav antal körmedlemmar	91	191			
Antal deltagare i vuxenverksamhet	160	0	111	258	285
- varav antal körmedlemmar	112	154			
<b>Öppen verksamhet</b>					
Antal deltagare i barn - och ungdomsverksamhet	2 873	950	1 397	4 497	5 298
Antal deltagare i vuxenverksamhet	6 879	5 409	4 517	6 400	6 238

### Kommentar till antalet kyrkliga handlingar, deltagare och besökare

Under 2022 har alla restriktioner från covid släppts vilket har påverkat statistiken och vi är tillbaka på siffror som liknar de före pandemin.









