



LIVET

Från mitt kontor ser jag ut över kyrkan och kyrkogården. Ibland tittar jag ut över den. Det slår mig att det varje dag oavsett väder eller årstid är ganska många människor som rör sig där. De flesta har ett ärende. De är på väg att plantera, vattna, rensa eller tänka ljus vid någon anhörigs grav. Just nu, i mitten av oktober ser jag många som kommer med ljus eller en gravlykta.

På eftermiddagarna när det börjat skymma ser jag alla ljus som brinner. Varje ljus brinner för någon eller några som är saknade. Det är snart allhelgona, en tid på året då många stannar upp och tänker lite extra på nära som nu inte finns i livet. För någon är helgen smärtsam. Kanske är det så nyss den jag älskade, tyckte om och behövde togs ifrån mig? För någon kan helgen vara en lindring. En helg att minnas, kanske blir helgen dagar av tacksamhet då man tänker lite extra på dagarna man fick dela? En helg att stanna upp vid.

Alla vet vi att en dag tar våra liv slut. Hur tar vi bäst vara på det liv vi fått? Ja, hur gör man? Kanske finns det lika många svar på den frågan som det finns människor? I dag blev jag påmind om ett sätt att ta tillvara livet. Jag var tillsammans med mitt barnbarn. Att se på livet genom ett barns ögon kan vara så befriande. Tyvärr stämmer det inte alltid överens med hur vi vuxna förväntas vara. Men, att smita in i barnets värld för en stund, så underbart!

Vi var på en promenad, ute på vår vandring såg vi lönnens alla löv i sprakande höstfärger. Vi såg traktorer, stora och spännande. Vi såg småkryp och svanar som samlats på åkern innan de flyger söderut. Där och då levde jag fullt ut. Sittande på huk bland höstlöv kände jag glädjen i mig när jag såg det lilla barnets hänförelse över en spindel, en traktor eller ett lustigt format moln på himlen.

Jag önskar dig få uppleva detsamma. Den stunden då allt i livet känns rätt och perfekt. Den stunden då du känner livet i dig som farbror Gustavsson sa i böckerna om Madicken.

Gud. Tack för livet. Tack för alla jag får möta och dela dagar med. Var med mig och alla som sörjer och saknar, påminn oss om att du aldrig överger oss. Och att inte ens döden kan skilja oss från dig. Tack för glädjen, hjälp mig att se glädjen i det lilla, det där som vi vuxna missar men som barnet lägger märke till. Gud hjälp mig att behålla lite av barnet i mig. Amen.