

Kollektcirkulär

## Flämslätt stifts- och kursgård

7 april 2024, andra söndagen i påsktiden

Jesus möter lärjungarna vid Genesarets strand. "Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sade till lärjungarna: "Kom och ät".

Lärjungaskapet handlar om hur viktigt det är att vår tro omsätts i praktisk handling i omsorg om varandra. I likhet med texten i Johannes evangelium så handlar Biskop Åkes brev, som har gått ut till alla församlingar för detta kyrkoår i Skara stift, om lärjungaskap och handling, med temat: Det är inte kört! Det är det som är poängen!

Många av de kurser som ges på Flämslätt utgår från detta tema. Flämslätt stifts- och kursgård är en unik mötesplats, där olika åldrar, grupper av människor och verksamheter ryms på en och samma plats. Till Flämslätt kommer konfirmander, barn och ungdomar på läger och lägerskolor. Församlingar och medarbetare av alla kategorier får här utbildning, möts på konferenser, församlingsläger, internationella dagar och syföreningsdagar. Till gården kommer organisationer och företag för utbildning och konferens.

Kyrkan på Flämslätt står öppen för alla. Där finns möjlighet att tända ljus och be och de flesta vardagar ringer klockorna mitt på dagen till Andrum, en stilla stund med musik, bön och tystnad. Kyrkan är också mötesplats för gudstjänst, nattvardsfirande och lovsång.

Vår förhoppning är att Flämslätt ska vara hela stiftets samlingsplats där erfarenheter, tro och liv delas och där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet till möten och fortsatt växande, som lärjungar.

Med din gåva bidrar du till arbetet och livet på Flämslätt.

Tack på förhand!

*Claes Schönborg*  
Driftschef

*Maria Classon*  
Stiftsprost