



FOTO: CHRISTER PETTERSSON

Kom med, nätverka genom din församling!

Ett annat centrum samlar församlingar inom Svenska kyrkan som vill utveckla en diakoni och en teologi för ett integrerat samhälle och en kontextuell kyrka.

Församlingarna samlas årligen till två dagars konferens, däremellan arrangeras nätseminarier enligt önskemål.

Konferensen vänder sig till alla som inom Svenska kyrkan verkar för integration på lands- och i glesbygd: volontärer, förtroendevalda och anställda.

Konferensen arrangeras och bekostas av nätverket Ett annat centrum. Resa och logi bekostas av deltagare.

Årsavgift för medlemskap i nätverket 500 kr / år och församling.

Konferenskostnad för icke medlemmar är 500 kr / person.

Läs mer på:

www.svenskakyrkan.se/upsalastift/ett-annat-centrum

Svenska kyrkan 
UPPSALA STIFT

ETT ANNAT CENTRUM

KONFERENS SÖDERKÖPING 2022

**16-17
NOVEMBER**

**“Vem säger ni
att jag är?”**

Anmälan

Anmälan via mail till samordnare för nätverket
sara.hillert@svenskakyrkan.se

Ange:

JA! Vi deltar på plats i Söderköping
Namn, plats och församling

Eller:

JA! Vi deltar digitalt
Namn, plats och församling

Sista anmälningdag 1 november

Konferens Söderköping 2022

— Vem säger ni att jag är?

Välkommen till Drothems församlingshem i Söderköping Sankt Anna församling.

Bön och mässa firas i Sankt Laurentii kyrka.

Middag och kvällsprogram på Söderköpings brunn!



Foto: Cecilia Ekstrand

Bruk eller samhälle, småstad eller landsbygd... I Europa räknar man med att i fredstid är den största motsättningen vi har att ta itu med polariseringen mellan land och stad. Skillnaden mellan det urbana och det rurala. I Sverige kan vi nästan inte stava till rural. Och ändå är det här vi bor, de flesta av oss.

18% bor i våra tre storstäder. 82% av oss gör det inte.

De rurala förutsättningarna ser olika ut, landsbygden är inte enad. Mångfald gäller på alla vis. Polariseringen ökar. Det här gör att vi är kyrka på olika sätt över landet. Men vad säger vi om varandra? Och vad säger vi om dem av oss som bor här sedan länge – och dem av oss som nyss flyttat hit? Hur är vi kyrka i en omvärld där värderingsförskjutningarna går snabbt? "Vem säger ni att jag är?" undrar Jesus enligt Matteus evangelium.

"Stolt bruksare", småstads-bo, glesbygdsfolk – eller "sist kvar" när andra lämnar...?

Nätverket **Ett annat centrum** är församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan som möts i mångfalden och i Jesu kärlek till dem som bor och verkar i andras utkant.

Nyfiken på medlemskap? Kolla in vår hemsida på Uppsala stift! www.svenskakyrkan.se/upsalastift/ett-annat-centrum

Programmet i korthet:

Onsdag 16 november

10.00 Konferensen inleds

10.30 Söderköping välkomnar

11.00 Det svenska missnöjet

Föreläsning **Lisa Pelling**, statsvetare och chef för tankesmedjan Arena Idé.

"Inget av detta har att göra med Sveriges invandringspolitik, egentligen".

12.00 Lunch – Alla måltider ingår i konferensen

13.00 Veckomässa i Sankt Laurentii kyrka

13.30 Arbetspass med Lisa Pelling

Utifrån trehundra samtal med människor i trapphus, i kök och på innergårdar. Från Haparanda i norr till Landskrona i söder, från glesbygdens Ljusnarsberg till hyreshusområdet i Rannebergen. Hur ska vi lösa de samhällsproblem som idag överskuggas av debatten om invandring?

15.00 Fika

15.30 I utkanten av Galileen

Panelamtal med vänner och församlingsbor som bytt geografiska positioner och/eller arbetsperspektiv; från storstad till småort, från krigets Ukraina till Sverige igen, genom "ofarlig" migration och positiv förväntan, från skilda kontinenter och kulturer, från 2015, från 2022...

16.30 Se bortom gränser

Amnesty Internationals experimentella film om konflikter och splittring.

18.00 Middag på Söderköpings brunn

19.30 Ge mig nåt att dricka!

Berättarkväll med **Mats Rehnman**, Fabula Storytelling

Mats Rehnman, scenberättare från Passionsberättelsen till Frankenstein, och från de queera berättelserna i Metamorf till de glödande kärlekshistorierna i Strange Lovers. En nestor inom berättarenässansen och är arkitekten bakom det svenska Berättarnätet Sverige och det europeiska berättarnätet FEST. Plats: Söderköpings brunn



Foto: Kersti Björkman

Torsdag 17 november

08.45 Morgonandakt S:t Laurentii kyrka

09.15 "The God who sees immigrants: The Bible and the journey to belong."

Vi lyssnar till en Youtube intervju med **Karen Gonzalez**, förespråkare för migranter vid Lutheran Refugee Services, USA. 50 min (samtalet förs på engelska) om författarens resa som flyktning och bibelberättelserna längs vägen. Kort sammanfattning ges på svenska.

10.30 Profetisk liturgi

Föreläsning med **Göran Lindström**

"Det handlar om en noggrann uppmärksamhet på det speciella i omgivningen, om att utveckla en ny känsla för platsen där vi bor, för vår församling, för kyrkan där vi firar gudstjänst" Aktuell med PROFETISK LITURGI, I en tid av överkonsumtion och klimatkris, Argument 2022

11.45 Vilka berättelser väljer vi?

Amber Cook

Teorier och teologier som drivkraft i närsamhället, ett narrativterapeutiskt förhållningssätt.

12.30 Lunch

13.30 Springbrunnen

Finalföreläsning!

14.30 Fika

15.00 Årsmöte nätverket Ett annat centrum

En arbetsgrupp/NIGA utses vid årsmötet, förbereder konferensen och representerar nätverket vid inkommande uppdrag under året, nationellt och internationellt.

ETT ANNAT CENTRUM