

# HÄNDER I KYRKAN

Teckenspråkigt arbete i Svenska kyrkan  
Nr 3 juli-sept 2022 Tema: Kyrkoordningen





Foto: Maria Svensk/IKON

## *Vad betyder sommar för dig?*

**JUST NU SITTER JAG OCH TITTAR UT** och det regnar. Jag tycker det är härligt med regn för då blir det ännu mer grönt ute och det doftar gott och friskt. Jag är glad att jag bor i Skandinavien för vi har fina årstider – vår, sommar, höst och vinter. Nu är det sommar och när det blomstrar ute så tänker jag alltid på att Gud har skapat detta och det gläder mig.

**SOMMAR BETYDER SÅKERT OLIKA SAKER FÖR OSS.** Varje sommar är olika, men ändå känner man igen en sommar. Man hoppas på bra väder i första hand. Då vill man vara ute mycket, känna värmen av solen, njuta av ljusa sommarkvällar, umgås med släktingar och vänner, resa runt i Sverige, bada, äta glass och ja, det finns nog massa saker att nämna.

**MEN VI FÅR INTE GLÖMMA BORT** att det finns människor som inte gillar sommar. Det kan vara olika orsaker - somliga tål inte sol, man kanske inte har råd att göra roliga saker, känner sig ensam eller är svårt sjuk och känner sig inlåst hemma. Oro, sjukdomar och bekymmer tar inte paus.

**GUD BÄR OSS NÄR DET ÄR TUNGT.** Han har skapat oss och lovat vara med oss genom Jesus Kristus i alla dagar. I Jesajabok kapitel 40 står det om hur Gud ger ny kraft till den som är trött och till den som är svag. Det känns tryggt att tänka på.

TEXT: JOHAN S WISSER

**Vi ber:**

**Gud, öppna mina ögon,  
så att jag ser människors  
allra djupaste nöd;  
rör vid mina händer,  
så att jag kan ge mat åt de hungriga;  
rör vid mitt hjärta;  
så att det kan värma de förtvylade;  
ge mig ett öppet sinne,  
så att jag kan välkomna främlingar;  
lära mig att dela mina ägodelar,  
så att jag kan klä de nakna;  
ge mig ömhetens  
och medlidandets gåva,  
så att jag kan känna omsorg  
om den sjuke.  
Hjälpa oss förstå,  
att när vi delar oro och kärlek,  
vår fattigdom och vårt överflöd  
tar vi del i din gudomliga närvaro  
ibland oss.**

**Amen.**

Från Zimbabwe.

Ur En liten bönbok, i Den svenska psalmboken.



# Jourtelefonen är öppen i sommar

FÖR TVÅ ÅR SEDAN STARTADE Svenska kyrkans jourtelefon för döva. Dit kan döva ringa för ett samtal med en teckenspråkig präst eller diakon. Vissa dagar är det många som ringer och vissa dagar färre. Oavsett hur många som ringer, är det alltid stöttande, fina och viktiga samtal som förs. Samtal som är på dövas första språk, teckenspråk.

I SOMMAR ÄR JOURTELEFONEN ÖPPEN som vanligt. Du är välkommen att ringa och samtala om något som känns angeläget för just dig.

TEXT: ÅSA GRÖNBERG

**Adress till jourtelefonen:  
svenskakyrkan@ectalk.se**

**Öppettider:  
måndag 10-16  
onsdag 10-19  
fredag 10-16**

## **NÄSTA NUMMER: MANUSSTOPP 16/8 2022**

Nr 4 utkommer i mitten av september

Material skickas till:

handerikyrkan@svenskakyrkan.se

## **HAR DU FLYTTAT?**

Kom ihåg att meddela din nya adress, så du inte missar något nummer av Händer i kyrkan!

handerikyrkan@svenskakyrkan.se

## **HÄNDER I KYRKAN UTGES AV SAMTLIGA SVENSKA KYRKANS 13 STIFTS TECKENSPRÅKIGA ARBETE**

Ansvarig utgivare: Anders Leitzinger anders.leitzinger@svenskakyrkan.se

Omslagsbild: Åsa Grönberg

Bibeltexter ur Bibel 2000. © Svenska Bibelsällskapet

# Var med och påverka kyrkan



Foto: Gustaf Helsing / Ikon

*Kyrkohandboken på olika språk.*

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det innebär att du som medlem kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på lokal och nationell nivå.

**FÖRUTOM DE FÖRTROENDEVALDA** kyrkopolitikerna har biskopar, präster och diakoner rätt att fatta beslut i vissa frågor. De ansvarar för att kyrkans lära följs, medan de förtroendevalda ansvarar för att demokratin upprätthålls. Detta kallas den dubbla ansvarslinjen.

**GRUNDEN I SVENSKA KYRKANS** organisation är församlingarna. Det finns drygt 1300 församlingar som tillsammans täcker hela landet. Församlingarna har självstyren men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

**VARJE FÖRSAMLING HAR EN FÖRSAMLINGSINSTRUKTION** – ett dokument som berättar om vad församlingen är och vill vara och beskriver det område där församlingen verkar. Församlingsinstruktionen är församlingens viktigaste styrdokument och står över till exempel budgeten. Det är kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet som utarbetar ett förslag till församlingsinstruktion. Kyrkofullmäktige och kyrkoherden ska godkänna den och sedan utfärdar domkapitlet församlingsinstruktionen. Kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om det ska ske en ändring av församlingsinstruktionen. Kontakta gärna din församling och fråga om det står något om döva och teckenspråkig verksamhet i deras församlingsinstruktion. Medarbetare inom det teckenspråkiga arbetet kan hjälpa till att hitta kontaktuppgifter till förtroendevalda och församlingar.

**KYRKOMÖTET ÄR SVENSKA KYRKANS HÖGSTA** beslutande organ på nationell nivå och dess 251 ledamöter väljs av

medlemmarna vid kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkomötet beslutar till exempel i frågor som handlar om kyrkoordningen, kyrkohandboken, psalmboken och den kyrkliga organisationen. Kyrkomötet kan inte fatta beslut i frågor som är församlingarnas eller stiftens ansvarsområde. I höst kommer "Kyrkohandbok på svenskt teckenspråk" till kyrkomötet för beslut. Kontakta gärna en ledamot i kyrkomötet för att höra hur de tänker kring denna.

**KYRKOORDNINGEN ÄR SVENSKA KYRKANS** eget regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller och hur beslut ska fattas i Svenska kyrkan. Kyrkomötet tar beslut om Kyrkoordningen och uppdaterar den varje år. Kyrkoordningen innehåller inte bara regler och paragrafer och juridisk text, utan innehåller även texter som beskriver Svenska kyrkans identitet, tro och lära. Här finns till exempel texter om vad dop, konfirmation och nattvard är enligt Svenska kyrkan.

**I KYRKOORDNINGEN** står det bland annat så här om vad församlingsinstruktionen ska innehålla: "ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I det pastorala programmet ska även behandlas dels församlingens verksamhet på de andra språk än svenska som behöver användas för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift dels barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys." (KO 57:5:2)

Här kan du läsa mer om Kyrkoordningen och Svenska kyrkans organisation:  
[www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen](http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen)  
[www.svenskakyrkan.se/organisation](http://www.svenskakyrkan.se/organisation)

TEXT: JESSICA LINDBERG

KÄLLA: WWW.SVENSKAKYRKAN.SE



34 personer från Växjö stift åkte på bussutflykt till Skåne över pingsthelgen.

### Sommarvärme och gemenskap i Skåne

Den 4-6 juni åkte en grupp på 34 personer från Växjö stift på utflykt till Skåne. Helgen bjöd på sommarväder och framme på Backagården gick vi en tipspromenad. Söndagen tillbringade vi i Lund och tillsammans med döva från Lunds stift gick vi en pilgrimsvandring i stadsparken som Beata och Kerstin ledde. Vi åt lunch tillsammans och fick veta lite om Lunds domkyrka. Några passade på att ta en promenad dit, medan andra strosade lite i parken och åt en glass. Resten av dagen hälsade vi på hos Petra och Henrik Eklund. Petra jobbade tidigare hos oss i Växjö stift. Det var roligt att träffas igen och se deras hus, trädgård och djur. En liten gässling stal den mesta uppmärksamheten. Efter fika och grillat avslutades kvällen med andakt med ett litet drama om pingstdagens händelse - att lärjungarna fick ta emot helig ande och fylldes av frimodighet att berätta om Jesus - på flera olika språk! På måndagen besökte vi Simrishamn innan vi påbörjade hemresan. Tack alla som deltog för en trevlig resa!

TEXT & FOTO: JESSICA LINDBERG



45 personer deltog i pilgrimsvandringen i Lunds stadspark.



Aftonbönen innehöll bland annat ett drama om pingstundret.

Vi hade en trevlig eftermiddag hos Petra och Henrik i det varma sommarvädret.





ANNA-GRETA RIS, LEKSAND:

## *- Det var ett vimmel av händer och tecken överallt*

JAG ÄR UPPVUXEN I SILJANSNÄS som ligger i Dalarna. Där föddes jag på en bondgård i en liten by som heter Alvik. Jag föddes hemma på gården år 1929. Det var min mormor som hjälpte mamma vid förlossningen, ingen sjuksköterska fanns som kunde hjälpa till. Så var det på den tiden.

NÄR JAG VAR TVÅ ÅR TYCKTE MAMMA att något inte stod rätt till, eftersom jag inte pratade. Mamma åkte med mig till Falu lasarett och doktorn konstaterade att jag var döv. Så vi åkte hem igen. Men ingen därhemma lärde sig teckenspråk utan pratade och pekade, när de kommunicerade med mig. Både mamma och pappa hade döva i slakten. Pappa tyckte det var svårt att hans dotter var döv och han ville inte skaffa fler barn. Så jag har inga syskon.

JAG OCH MINA FÖRÄLDRAR BODDE på bondgården tillsammans med mormor och morfar. De var alltid så snälla och hade gott om tid för mig. Tyvärr så dog både mormor och morfar när jag var 11-12 år. Det var ledsamt, för de var alltid så kärleksfulla mot mig. På gården fanns kor, häst, höns och grisar. Jag har hemska minnen från tex slakten av gris och kor. Det såg så hemskt ut, men ingen kunde förklara för mig och berätta om varför man slaktade djuren. Ingen kunde teckenspråk utan de bara talade med rösten eller pekade lite hit och dit.

NÄR JAG VAR SJU ÅR BÖRjade JAG SKOLAN i Gävle. Där träffade jag döva för allra första gången. Och tänk alla tecknade! Det var ett vimmel av händer och tecken överallt. Jag förstod först ingenting. Men jag lärde mig fort. Det var stort att vara tillsammans med så många döva barn. Efter ett år i Gävle flyttade jag till Manilla-skolan. Där gick jag i sju år. Både i Gävle och på Manilla skolan användes både tecken och tal. Vi hade talträning med en spegel framför munnen. Jag tittade i spegeln så munnen formades rätt och läraren höll handen på min hals och kände efter att stämbanden användes riktigt.

NÄR JAG SEN KOM HEM PÅ JULLOVET och sa "Mamma" med rösten, blev mamma mycket förvånad och glad. Mina hörande kamrater hemma i Siljansnäs hittade på ett eget handalfabet som liknade de skrivna bokstäverna. Och så kunde vi bokstavera till varandra. Det gick sakta att bokstavera varje ord, men det var så vi kommunicerade.

BÅDE I GÄVLE OCH PÅ MANILLASKOLAN bodde eleverna på internat. Jag fick bara åka hem på jullov och sommarlov. Det var ledsamt att vara hemifrån så länge. Skolpersonalen följde med på tåget och mamma hämtade mig på Leksands station och så åkte vi två buss hem till Siljansnäs.

I SKOLAN PÅ SÖNDAGARNA FICK ELEVERNA inte leka. Då skulle det vara lugnt. Vi fick byta om till fina söndagskläder. Jag minns inte riktigt vad vi gjorde, men att stoja



och leka var förbjudet. Jag hade en fin gul klänning, som jag hade på söndagarna när jag bodde i Gävle. I Manillaskolan gick jag i åtta år. Under den tiden konfirmerades jag. Efter Manillaskolan flyttade jag till dövskolan i Växjö. Där gick bara flickor. Vi fick lära oss att städa, laga mat, sy och baka. Sådant som flickor skulle lära sig på den tiden. Den utbildningen var i två år.

**EFTER DET FLYTTADE JAG HEM TILL LEKSAND** och fick jobb på skofabriken. Där jobbade tre döva och det var så roligt att ha döva arbetskamrater. Vi har sedan haft kontakt med varandra hela livet. När jag jobbade på skofabriken kunde jag bo hemma hos mamma och pappa i Siljansnäs. Det var skönt. Jag tog bussen in till Leksand varje morgon. Men sedan lades skofabriken ner och det var dags att skaffa nytt jobb. Då flyttade jag till Stockholm och fick jobb på Electrolux. Pappa jobbade också i Stockholm under den tiden, så han och jag hyrde en lägenhet tillsammans på Söder.

**SEDAN BYTTE JAG JOBB** och började arbeta på LM Eriksson. Men jag kände mig inte riktigt hemma i Stockholm, utan längtade hela tiden tillbaka till Dalarna. Så 1970 var det dags att packa ihop och flytta hem till Leksand. Äntligen hemma! Jag fick då jobb på Västanviks folkhögsko-

la. Så härligt med en arbetsplats där alla tecknade. Jag jobbade i SDR:s butik Gåvan och där jag packade och skickade varor till hela landet. Men det var ett slitsamt arbete för kroppen där man stod mycket med många tunga lyft. Så när jag var 58 år slutade jag jobba och blev pensionär.

**IDAG BOR JAG PÅ ETT ÄLDREBOENDE** i Leksand. Jag har två söner, sex barnbarn, tre bonusbarnbarn och sex barnbarnsbarn. Sönerna kan teckenspråk och några av barnbarnen. En del av familjen bor i Dalarna och hälsar på då och då. En av mina söner bor i Leksand och vi ses ofta. Det känns fint att ha honom nära. Här på äldreboendet är personalen snälla. De kan inte teckenspråk, men vi förstår varandra bra ändå.

**JAG BESÖKER OFTA SVENSKA KYRKANS** teckenspråkiga verksamhet. En söndag i månaden har vi teckenspråkig gudstjänst i Leksands kyrka och den försöker jag vara med på. Efteråt bjuds på kyrkkaffe och det är så trevligt att träffa andra döva.

- Tidningen Händer i Kyrkan ligger alltid på köksbordet och den tittar jag ofta i, avslutar Anna-Greta innan vi avslutar samtalet.

TEXT & FOTO: ÅSA GRÖNBERG

# Vårutflykter med härlig gemenskap



## Ångloksfärd i Uppland

Den 24 maj åkte vi i Uppsala samt två fina hundar med Lennakatten ut till Marielund. Lennakatten är en museijärnväg i Uppland som trafikeras av bland annat äldre ånglok. Inne i Uppsala var det lite småmulet och kallt men efter 30 minuters färd så sprack himlen upp lagom till vår avstignings station Marielund. Här blev det fika, lite historik om Lennakatten och platsen Marielund och några hann till och med ned till sjön för att doppa fötterna i vattnet. Ångloket tankades med mer vatten inför hemfärden och solen sken så varmt och skönt att några tog av sig skor och strumpor och gick barfota i gräset. När det var dags att åka igen började himlen dra ihop sig och det blev småmulet igen. En skön liten utflykt där vi hade stor tur med vädret.

TEXT: KRISTINA ÅKERMAN

FOTO: KRISTINA ÅKERMAN & MATILDA OLDEBERG

### Bildtexter:

Många följde med på utflykten med Lennakatten.

Sonja Seidlitz kom ända från Stockholm för att åka med ånglokståget och prata med Vera Dahlin.

## Vandring nära Kungälv

Under påskveckan, lördagen den 23 april, genomförde en grupp på elva personer en pilgrimsvandring på drygt 10 kilometer i lätt kuperad terräng. Vi utgick från pilgrimskransen. Vi gick en liten del av Västerlandaleden, Sankt Olofsleden, vid Thorsskogs slott nära Kungälv.

**FÖR NÅGRA AV DELTAGARNA VAR DET FÖRSTA** gången som de fick prova på att pilgrimsvandra och förstå grunderna till hur det fungerar. Vädret var toppen med strålände solsken och klarblå himmel. Vi vandrade genom tallskogar, kalhyggen, följde stigar in i skogen, vandrade intill vattenfall och en spegelblank sjö.

**DELTAGARNA FICK REFLEKTERA** över pilgrimskransens olika pärlors betydelse: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande. Vid fikapausen passade några på att ta ett kallt fotbad i den spegelblanka sjön där flera nyvakna vårystra grodor simmade omkring. Vi avslutade vandringen med att strosa omkring inne i Thorskogs slottspark.

TEXT & FOTO: SOFIE STRID

### Bildtext:

Pilgrimsvandringen bjöd på en trappa uppför backen.



## Utflykter i Värmland

Under tre veckor i vår har vi haft förmånen att ha en praktikant med oss från Virginska skolan, han heter Ermiyas (översta bilden). Han fick följa med i verksamheten och se många olika saker. Vi var bland annat med dövföreningen på utflykt till Klässbols linneväveri i Arvika. På mittenbilden ser ni en av deras storsäljare, en handduk med handmotiv. Den tillkom genom ett projekt med en skola i närheten och är designad av en av de medverkande, Alf Levin.

Vi hade också en utflykt till Kulturcentrum Berget i Degerfors, där var vi ett stort gäng som träffades och fikade och gick och tittade på hantverk i de gamla bodarna (bilden längst ner på sidan). Vi fick också se ett hem som återskapats att se ut som det gjorde på den tiden det var arbetarbostäder till de som jobbade på järnverket. Slutligen på teckenspråkets dag, firade vi tillsammans med dövföreningen på Stora torget i Karlstad.

TEXT & FOTO: EMMY LINDGREN



Svenska kyrkan 

## Svenska kyrkans jourtelefon på teckenspråk

Svenska kyrkan erbjuder dig som är döv, samtal med en teckenspråkig präst eller diakon. Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och sorg. Linjen är öppen för alla oavsett livsåskådning och trosuppfattning. De präster och diakoner som svarar i bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.

Adress till jourtelefonen: [svenskakyrkan@ectalk.se](mailto:svenskakyrkan@ectalk.se)

Jourtelefonens öppettider:  
mån 10-16, ons 10-19, fre 10-16



### RÄTT SVAR I FRÅGESPORTEN NR 2/22

1. Tidningens tema var **Psalmboken**.
2. Barbro Fröjd är **kyrkvärd**.
3. Biskopen i Stockholms stift heter **Andreas Holmberg**.
4. **Heliga Birgitta** skrev bönen "Herre, visa mig din väg och gör mig villig att följa den."
5. Den **vita pärlan** i Pilgrimskransen står för frihet.
6. Profeten som försökte fly bort från sitt uppdrag hette **Jona**.
7. "Lova Herren sol och måne" har psalmnummer **7**
8. Anita Hellöre har arbetat i **Växjö stift**.
9. De äldsta psalmerna i psalmboken är från **300-talet**.
10. Mwangaskolan ligger i **Tanzania**.

## Din gåva behövs nu!



**act**  
Svenska kyrkan 

### GRATTIS TILL VINNARNA:

Liselott Frejdig, Karlstad  
Lars Magnusson, Göteborg  
Angelica Holmer, Örebro  
Susanne Nylander, Strömsbruk  
Ulla-Stina Johansson, Göteborg

# Frågesport!

DU HITTAR SVAREN PÅ ALLA FRÅGOR i det här numret av Händer i kyrkan. Vi drar fem vinnare bland de som skickar in rätt svar. Vinnarna får varsin liten vinst med posten. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Händer i kyrkan.

Skicka in dina svar senast den 12/8 2022 till: Åsa Grönberg, Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås, eller skicka via SMS: 070-378 61 80 eller e-post: asa.gronberg@svenskakyrkan.se

1. Vilken färg har pilgrimskransens bekymmerslöshetspärla?  
1) Blå                                  X) Grön                                  2) Gul
2. När Anna-Greta Ris var liten bodde hon tillsammans med sin mormor och morfar. Var bodde de?  
1) På en bondgård    X) På en herrgård    2) I en liten stuga
3. När är Svenska kyrkans jourtelefon för döva öppen i sommar?  
1) Som vanligt må, ons och fre.                                  X) Bara onsdagar  
2) Stängt i sommar
4. Ungefär hur många församlingar finns det i hela landet?  
1) 900                                  X) 1100                                  2) 1300
5. Vad kallas Svenska kyrkans eget regelverk?  
1) Kyrkolagen                          X) Kyrkoreglerna                          2) Kyrkoordningen
6. Hur ofta har vi kyrkoval?  
1) Vart fjärde år                          X) Vart tredje år                          2) Vartannat år
7. I juni gjorde en grupp döva en utflykt till stadsparken i Lund. Vad gjorde de där?  
1. Provade Qigong    X) Hade utegympa  
2) Gick en pilgrimsvandring
8. I Önsta kyrka finns en staty av Jesus. Vad är den gjord av?  
1) Gips                                  X) Lego                                  2) Lera
9. Hur många döva ungdomar konfirmerades på Åkersbergs stiftsgård?  
1) 2    X) 4    2) 6
10. En grupp döva gjorde en pilgrimsresa i Franciskus fotspår. Till vilket land?  
1) Spanien                                  X) Frankrike                                  2) Italien

## Frågesport nr 3 2022!

Ringa in rätt svar, klipp ur talongen eller skriv av den eller ta ett foto på den och skicka in.

Lycka till!

- |     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 1.  | 1 | x | 2 |
| 2.  | 1 | x | 2 |
| 3.  | 1 | x | 2 |
| 4.  | 1 | x | 2 |
| 5.  | 1 | x | 2 |
| 6.  | 1 | x | 2 |
| 7.  | 1 | x | 2 |
| 8.  | 1 | x | 2 |
| 9.  | 1 | x | 2 |
| 10. | 1 | x | 2 |

Namn:

\_\_\_\_\_

Adress:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Konfirmation på Mwangaskolan



*Fyra glada konfirmander på Mwangaskolan tillsammans med prästen Enock.*



*Mwangaskolan har fått en ny bil via gåvor från Tyskland.*

**MOSES MWENDA SOM VARIT REKTOR** på Mwangi School for the deaf har nu gått i pension och skolan har fått en kvinnlig rektor som är provanställd i sex månader. De på skolan är glada över att de har fått en rektor som vill satsa på skolans verksamhet.

**SKOLAN HAR OCKSÅ FÅTT ETT FINT STÖD** från Bavaria, Tyskland, som donerat en ny bil till eleverna och lärarnas lycka. Skolan har haft en gammal bil i många år och den har varit i stort behov av reparation. Skolan har inte haft möjlighet att köpa en ny bil, så det är extra glädjande att de fått en ny bil från Bavaria. Med en ny bil har de möjlighet att köra olika ärenden, köra eleverna till sjukhuset och även göra viktiga ärenden för skolans verksamhet.

**DEN 22 JUNI VAR DET KONFIRMATION** för tre flickor och en pojke och det var en fin högtid. Enock som är döv präst har undervisat dem i två års tid och det var en speciell dag för dem och man firade stort.

**SNART STUNDAR DET TILL SOMMARLOV** i juli och sedan är det en ny termin i september. Ida Rangsjö ställde en fråga till Enock och undrade vad som är största behovet just nu och fick svar att de behöver stöd till el och mat

som blivit otroligt dyrt och skolans personal kämpar för att försörja barnen med mat. Sedan har skolan brist på tallrikar och bestik och hoppas få stöd från oss. Vill du bidra? Skänk en gåva till Dövas Afrika Mission och märk betalningen Mwangi.

TEXT: ADDISWA STENSTRÖM

FOTO: FRÅN MWANGASKOLAN



DAM:s postgironummer: 42 66 53 – 2  
Swishnummer till DAM: 123 148 56 14

## Döpt



Den 7 maj 2022 döptes **Nils** Bo Daniel i Västerledskyrkan, Bromma. Föräldrar är Isabella och Daniel Westermärk. Faddrarna heter Linnea Cornish och Katarina Berglund Siegbahn. Doppräst var Kristina Åkerman.

## Konfirmerade



Årets konfirmander 2022 är från vänster: Alice Seyffart, Ellen Söberg, Wilma Brönmark och Astrid Burman. Konfirmationen hölls på Åkersbergs stiftsgård den 23 april 2022. Konfirmandpräst: Beata Sandell.



Handpåläggning av präst och faddrar under konfirmationen.

## Avlidna



**Elisa Månsson**, Servicehuset Pilträdet i Stockholm, avled den 5 april 2022. Elisa blev 92 år.

**Teddy Kaminski**, Uppsala, avled den 11 maj 2022. Teddy blev 80 år.

*Vi ber:*

*Gud, vi ber för dem som har döpts.  
Tack för att du omsluter dem  
med din kärlek.*

*Gud, vi ber för dem  
som har konfirmerats.  
Tack för att du vandrar med  
dem på livets väg.*

*Gud, vi ber för alla som sörjer.  
Ge dem tröst och hopp.  
Gud, tack för fina minnen.  
Ta hand om de svåra minnena.*

*Gud, hjälp oss ta hand om varandra.  
Amen.*



Foto: Kristin Lidell/IKON

# Välkommen till kyrkans gudstjänster och aktiviteter i juli - 16 september

## Med reservation för ändringar

För aktuell information för ditt stift - se sociala medier eller kontakta de teckenspråkiga medarbetarna i ditt område - se sid 20-21

## På Facebooksidan "Teckenspråk i Svenska kyrkan"

hittar du andakter och gudstjänster från olika platser i Sverige.

## Behöver du någon att prata med?

Svenska kyrkans teckenspråkiga jourtelefon har öppet måndagar kl 10-16, onsdagar kl 10-19 & fredagar kl 10-16.

**Bildtelefon: [svenskakyrkan@ectalk.se](mailto:svenskakyrkan@ectalk.se)**

## Göteborgs stift

<b>Tisdagar</b>	<b>Göteborg</b> Åkerhus Sommarmys 28/6, 5/7, 12/7, 26/7, 2/8 och 9/8 kl 11.00-13.00 Äldreboende Åkerhus, Tynnered, adress: Juteskärgatan 2, Hållplats: Juteskärgatan.
<b>Torsdagar</b>	<b>Brämaregårdens kyrka Sommarcafé:</b> 30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8 och 11/8 kl 11.00-14.00 Brämaregårdens kyrka utomhus i trädgården, vid regn inne i församlingsgården. Hisingsgatan 26, busshållplats Madängsgatan, nära Vågmästareplatsen, Göteborg. Mer information om hur du tar dig dit finns på vår sida i Facebook.

## Lö 25/6

**Björkö Kyrka** kl 11.00 Midsommardagen Gudstjänst

## Sö 14/8

**Bohus-Björkö** kl 10.00-14.00 Pigrimsvandring med frälsarkransen för stora och små, ca 3 km. Vi samlas delvis vid Björkö Solhem parkeringsplats samt parkering finns vid gymmet på Kavel dunsvägen, Björkö.

## Sö 4/9

**Pilgrimsvandring** Västerlandaleden med "St Olof" totalt ca 12 km, kl 9.30 samling vid Thorskogs slott Vi vandrar 11 km till Västerlanda kyrka. Kl 14.00 pilgrimsmässa och en överraskning. Vi kan parkera åt båda hållen och hjälpa varandra komma till respektive bilar / busshållplatser finns åt båda hållen.

**Fr-sö 23-25/9 Läger** St Olavsgården Styrso i Göteborg. Gemenskapsläger med temat "Här och Nu".  
500 kr om du är medlem i Svenska kyrkan. Anmälan görs till Sofie Strid, meddela även ev allergier  
Sista anmälningdatum 12/9  
Begränsat antal platser

**On 6/7 Uddevalla**  
**Bäve Kyrka** kl 11.00-14.00 Sommarträff

**On 20/7 Bäve Kyrka** kl 11-14.00 Sommarträff (med reservation för annan plats)

**On 29/6 Halland**  
**Utflyktsdag till Laholm.** Samling 10.40 vid teckningsmuseet i Laholm, kl 11.00-12.00 Guidad rundtur med teckenspråkstolk, begränsat med platser (**anmäl till Sofie om du vill delta i guidade rundturen**).  
Möjlighet att gå på egen hand i museet finns. Fika på egen hand Samling 13.20 vid S:T Clemens kyrka Kl 13.30-14.20 ca, Guidad rundtur i S:T Clemens kyrka som leds av kyrkoherden Anders Knutsson och teckenspråkstolk finns på plats. Därefter eventuell fika/hem resa. Goda tågförbindelser finns från bl a Göteborg Utflyktsdagen i samverkan med Lunds stift

Övriga Halland - Håll utkik på vår facebookside om aktiviteter som ev sker i Falkenbergsområdet, Halland under sommaren.

## Härnösands stift

**Se Facebook:** Teckenspråk i Svenska kyrkan, Härnösands stift

## Karlstads stift

**On 6/7 Värmskogs kyrka** och kaféet.  
Sommaravslutning OBS kräver föränmälan till Emmy Lindgren senast 6/6.  
Tider och detaljer meddelas efter anmälan.

## Linköpings stift

Inga aktiviteter under perioden.

## Luleå stift

**To 7/7 Luleå**  
**Mjölkuddsgården** (ev ute) kl 13.00-15.00 Sommarträff Fika Umgås

**Sö 14/8 Mjölkuddskyrkan** kl 15.00 Mässa  
Efteråt går vi ut och grillar och äter tillsammans Slut kl 18.00

**To 15/9 Mjölkuddsgården** kl 13.00-15.00  
Höststart torsdagsträffar

**To 7/7 Öjebyn**  
**Luleå Mjölkuddsgården** (ev ute) kl 13.00-15.00 Sommarträff Fika Umgås

**Må-ti 22-23/8 Älvsbyn** "Må bra - dagar för kropp och själ." Plats: Hotell Storforsen Samåkning från Öjebyn Kontakt: Anna Yttergren

**To 8/9 Öjebyn** Dövföreningen kl 13.00-15.00 Start för samtalsgrupp om existentiell hälsa

**Fr 9/9 Kyrkstadscaféet** Sankt Mary Caféträff kl 13.00-15.00 Du bjuds på det du vill dricka

**Lö 27/8 Umeå**  
**Väven** kl 13.00-15.00 Tsp-café

**Sö 4/9 Församlingsgården** kl 11.00 Mässa  
Sopplunch

**To 8/9 Församlingsgården** kl 17.00-19.00  
Tacotorsdag Anmäl till Carina

**On 14/9 Stadskyrkan** kl 18.00-20.00 Andakt och Tsp-körövning. OBS Nu startar vår nya Tsp-kör! Vi övar efter andakten Kom och sjung på tecken språk! Anmäl dig till Carina

## Lunds stift

**On 29/6 Laholm** Utflyktsdag tillsammans med Göteborgs stift, se deras kalender.  
Anmälan till Beata senast 23/6

**To 30/6 Kristianstad** Heliga Trefaldighetskyrkan kl 18.30 fika, 19.00 Sinnesro mässa

**Ti 5/7 Lunds Domkyrka** kl 17.00 mittskeppet  
Gudstjänst med nattvard då Beata avtackas, därefter förtäring. Anmälan till Kerstin senast 26/6

**Lö 30/7 Ängelholm** Sankt Mikael kyrka kl 13.00-15.00 Sommarandakt Anmäl till Kerstin senast 25/6

**To 29/9 Helsingborg** Elinebergskyrkan kl 11.30-13.30 Andakt med lunch Anmäl till Kerstin senast 23/9

**Andakter för boende på Dalen & Sparven Dalen-Lindängelund**  
kl 14.30 torsdagar: 25/8 22/9  
**Gråsparven-Lund**  
kl 14.30 fredagar: 26/8 23/9

## Skara stift

**Lö 20/8** **Trollhättan**, Kyrkans gård Gräsviken  
kl 11.00 Gudstjänst, lunch och efter  
middagskaffe 100 kr. Anmälan senast  
14/8 till Barbro Lilja Brattgård 0709-  
101766

**Sö 21/8** **Flämsläotts** stiftsgård kl 10.30  
Gudstjänst. Lunch 148 kr. Anmälan  
senast 19/8 till Barbro Lilja Brattgård  
0709-101766.

**Sö 28/8** **Borås** Hässleholmens kyrka kl 11.00  
Gudstjänst Kyrkkaffe

## Stockholms stift

**Se facebooksidan:** Teckenspråk i  
Svenska kyrkan, Stockholms stift

**1-7/8** **Stockholm Pride** Kyrkorna på Pride  
(Svenska kyrkan & Equmeniakyrkan  
med vänner) medverkar. Flera av  
Kyrkorna på Prides aktiviteter är  
teckenspråkstolkade, bland annat  
Kärlekens mässa på söndag 7/8 kl 18  
i Storkyrkan. Här kan du se vilka  
aktiviteter under Prideveckan som  
teckenspråkstolkas: [www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/pride](http://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/pride)

## Strängnäs stift

Nikolai prästgård, Nikolaig 8, Örebro

**Sommarcafé 20/6 - 2/9**  
Från den 20/6 till den 2/9 har Café  
Nikolai sommaröppet måndag-fredag  
kl 12.00-16.00 Här serveras pannkakor,  
glass, hembakat fikabröd, pajer m.m.  
Caféet har platser både inomhus och  
på uteserveringen. Leksaker finns i  
trädgården och lekrummet är öppet  
hela sommaren. Tisdagar och tors-  
dagar oftast teckenspråkig personal  
närvarande.

**Kyrkråttan-öppna förskolan**  
på teckenspråk i Nikolai prästgård  
Tisdagar kl 10.00-14.00 med start 13/9.  
Kontaktperson: Agneta Wisser

**On 10/8** **Örebro** S:t Nicolai kyrka kl 14.00  
Gudstjänst och kyrkkaffe Präst Johan S  
Wisser och diakon Agneta Wisser  
Obs! dagen

**Sö 28/8** **Örebro** Stora Holmen kl 14.00 Andakt,  
medtag eget fika och något att sitta på.  
Diakon Agneta Wisser och pedagog  
Gun Carlzon

**To 15/9** **Örebro** Nikolai prästgård kl 11.15-  
11.45 Andakt Diakon Agneta Wisser  
och pedagog Gun Carlzon

## Uppsala stift

**Sö 21/8** **Uppsala** Tunabergskyrkan kl 14.00  
Vandringsgudstjänst. Gudstjänsten  
börjar i Tunabergskyrkan kl 14.00 och  
avslutats på Frälsarkransplatsen,  
Gamla Uppsala. Vi promenerar  
tillsammans och gör upphåll  
längs vägen. Avstånd att promenera  
är ca 2 km enkel väg. Medtag eget fika.  
Vid regn är vi i Tunabergskyrkan.

**Ti 30/8** **Uppsala** Tunabergskyrkan kl 13.00-  
14.30 Gemenskapsträff

**Ti 13/9** **Uppsala** Tunabergskyrkan kl 13.00-  
14.30 Gemenskapsträff

**Sö 25/9** **Uppsala** Domkyrkan kl 11.00-12.00  
Gudstjänst under Dövas dagar  
Gudstjänsten har vissa delar på tecken-  
språk, vissa delar med teckenspråks-  
tolkning. Efter gudstjänsten finns  
möjlighet att få en gratis guidad  
visning av Domkyrkan på teckenspråk.

## Visby stift

**Sö 21/8** **Gothems** ljusmakeri kl 14.00  
Gudstjänst Kyrkkaffe

## Västerås stift

**Må-fr 8-12/8 Finnåkers kursgård** Läger

**On 24/8** **Leksand** S:t Persgården kl 18.00  
Kyrka på teckenspråk. Smörgås, kaffe

**To 25/8** **Gagnef** Församlingshem kl 14.00  
Gemenskapsträff Smörgås kaffe

**Fr 26/8** **Västerås** Domkyrka kl 11.30 Andakt  
Lunch på Café Malin

**Ti 6/9** **Mora** Andreasgården kl 12.00  
Gemenskapsträff Soppa, smörgås, kaffe

**On 7/9** **Leksand** S:t Persgården kl 18.00  
Kyrka på teckenspråk. Smörgås, kaffe

**To 8/9** **Gagnef** Församlingshem kl 14.00  
Gemenskapsträff Smörgås kaffe



**Fr 9/9** **Köping** S:t Olovsgården kl 13.00  
Gemenskapsträff Soppa kaffe

**Sö 18/9** **Insjön** Åhls kyrka kl 11.00 Festmätta på svenska och teckenspråk.  
Biskop Mikael Mogren medverkar.

## Växjö stift

**Lö 2/7** **Flättinge** gårdscafé kl 13.00 Träff  
Andakt Fika till självkostnadspris  
Anmälan till Jessica senast 28/6  
Adr: Flättinge Uppegård 4, Huskvarna

**Fr-sö 19-21/8** **Flämslätt** stiftsgård Gemenskapshelg för döva från Växjö och Skara stift  
Deltagare från andra stift är välkomna om det finns platser över.  
Anmäl dig till Jessica senast 4/7

**Sö 21/8** **Flämslätt** stiftsgård kl 10.30  
Gudstjänst med nattvard Kyrklunch

**Må 5/9** **Nässjö** Parkgården kl 12.00 Träff  
Andakt Lunch till självkostnadspris  
Anmälan till Jessica senast 1/9

**On 7/9** **Kalmar** Birgittakyrkan kl 14.00 Träff  
Andakt Fika Anmäl dig till Jessica senast 5/9

**To 15/9** **Växjö** Café Lilla Torg i Domkyrko-centrum, Gymnasiegränd 1 kl 14.00-15.30 Träff Andakt Var och en betalar sitt fika själv Obs! endast betalning med kort, ej kontanter Anmäl dig till Jessica senast 13/9

**Lö 17/9** **Jönköping** Herrarnas dag Erik Dreier visar bilder och berättar om sitt flygintresse Tid och plats meddelas senare Kostnad: 150 kr Anmälan till Jessica senast 8/9

### Digitala andakter

Ti 6/9 via messenger kl 14.00

To 8/9 via messenger kl 14.00 & 19.30

Foto: Linda Mickelsson / Ikon



Träffa oss på Dövas dag i Uppsala 24-25/9

Kom och träffa några av oss från Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete på utställningen under Dövas dag. På söndagen 25/9 firar vi gudstjänst kl 11.00-12.00 i Uppsala Domkyrka tillsammans med hörande. Gudstjänsten har vissa delar på

teckenspråk och vissa delar med teckenspråkstolkning. Efter gudstjänsten finns möjlighet att få en gratis guidad visning av Domkyrkan på teckenspråk. Välkommen!

Foto: Elin Hermingsson



Ny teckenspråkig diakon i Strängnäs stift

Agneta Wisser tillträder stiftsdiakontjänsten för teckenspråkigt arbete i Strängnäs stift den 1 juli 2022. Tjänsten kommer att fördelas 40 % på stiftsarbete och 60 % på församlingsarbete. Välkommen Agneta Wisser!

Utbildning i teckenspråk för präster

Det råder en stor brist på teckenspråkiga präster i landet. I fem av landets 13 stift saknas det präster som kan teckenspråk. Till hösten går ytterligare ett par präster i pension, vilket betyder att sju av landets stift inte kan erbjuda regelbundna teckenspråkiga gudstjänster. Det är fler än hälften av alla stift.

Nu ska vi försöka råda bot på detta. Strängnäs stift, Västerås stift och Leksands pastorat har tagit fram en modell innehållande utbildning i teckenspråk samt praktik i Leksands församling. Det innebär att ett stift, pastorat eller en församling som har en präst, vilken är intresserad av att lära sig teckenspråk, erbjuds plats på Västanviks folkhögskolas teckenspråkslinje. Under utbildningen bor prästen tillsammans med övriga elever på skolans internat och får på fritiden del av den teckenspråkiga miljön som Västanvik erbjuder. Parallellt med utbildningen får prästen göra praktik och vara en del av kyrkans teckenspråkiga verksamhet i Leksands församling med omnejd. Prästen kan välja att gå en eller flera terminer på teckenspråkslinjen.

Nu hoppas vi att Svenska kyrkans olika enheter tar möjligheten och erbjuder intresserade präster att gå utbildningen. Präster som efter utbildningen återvänder till sitt stift och är redo för en tjänst i den teckenspråkiga verksamheten.

TEXT: ÅSA GRÖNBERG, VÄSTERÅS STIFT

# I Franciskus fotspår i Italien



Vi firade nattvard längst ner i skogen. Foto: Johan Rudin  
Beata tecknar Franciskus solsång i Rivortorto. Foto: Johan Rudin



Sankta Klaras kyrka, det fanns många olivodlingar i området. Foto: Beata Sandell

Pilgrimsvandring i Franciskus fotspår på teckenspråk! Jag, Kerstin, hade en dröm om att ordna en vandring för döva i Assisi efter att jag själv vandrat där 2019. Lunds stifts grupp träffades på Kastrup, Göteborgs stift och Leksands pastorat sammanstrålade på Arlanda. Väl framme i Rom blev vi hämtade med buss på flygplatsen. Resan upp till Assisi tog ca 2,5 timme.

**VÅRA DAGAR BÖRjade MED TIDIG FRUKOST** på italienskt vis kl 08-09. Därefter andakt och information om var vandringen skulle gå. Lunch åt var och en på egen hand. Återsamling och fortsatt vandring på em. Middag på egen hand. I Assisi finns gott om restauranger, alla små och familjära. Kl 21 höll vi kvällsandakt, därefter samtalande vi kring dagens vandring och knöt ihop dagen.

**ONSDAG:** Vi besökte Chiesa Nouva - den nya kyrkan, Franciskus föräldrahem och hans födelseplats. Därefter till San Rufino där Klara växte upp. Båda döptes i den kyrkan, Klara elva år efter Franciskus. På eftermiddagen vandrade vi vidare till San Damiano där Franciskus efter sin bön hörde en röst tala till honom från korset, som sa "Gå och bygg upp min kyrka".

När Klara lämnade sin familj vid 19 års ålder för att viga sitt liv åt Gud fick hon bygga upp ett kloster här, hon bodde här i 42 år. Hennes systrar och mamma följde efter henne in i klostret.

**TORSdag:** Vi vandrade till Rivortorto, där Franciskus vårdade de som drabbats av spetälska. Fantastiskt att den lilla byggnaden från Franciskus tid stod kvar inuti den stora nybyggda kyrkan. Vägen fortsatte från Rivortorto på en asfalterad gångbana. Efter en timmes vandring i stekande sol, var vi framme i Nya Assisi, till Basilika Santa Maria degli Angeli med ett litet kapell inuti kyrkan. Där hörde Franciskus prästen läsa Matteusevangeliet 10:7-13 och förstod att han inte bara ska bygga upp och restaurera kyrkor, han ska också ut och predika Guds budskap till folket.

**FREDag:** Den långa vandringens dag upp till Eremo delle Carceri, platsen ligger 4 km ovanför Assisi i en brant skogsklyfta. Vägen upp till grottan var en brant uppförbacke som nästan tog musten ur oss. Hit vandrade Franciskus när han ville vara ensam. Här var han lycklig, utan ägodelar, bodde i grottan, bad och levde i tystnad.

**LÖRDAG:** Vi började dagens vandring till Basilikan Santa Chiara som byggdes till minne av Sankta Klara av Assisi, hon blev helgonförklarad år 1255, två år efter sin död. Klara var den första kvinnan i världen som skrev en juridisk text, klosterregeln för Klarissorna – den kvinnliga motsvarigheten till Franciskanerna. Viktigt för både Franciskus och Klara var att viga sitt liv för Gud, leva i fattigdom och att inte äga något. Dessutom fastade de och bad och de arbetade också. Därefter fortsatte vi vår vandring till Sankt Franciskus Basilika som uppfördes två år efter hans död. En basilika i tre våningar med bland annat målningar från Franciskus händelser genom livet. Det lustiga är att Franciskus önskan var att vid sin död bli slängd på soptippen. Folket ville annorlunda och byggde denna jättelika vackra Basilika. Franciskus blev helgonförklarad 1228, två år efter sin död. Vår sista vandring gick till Bosco di San Francesco – platsen är tillägnad Franciskus, här vandrade han i en blandning av skog, ängar, häckar och träd, bäckar och olivlundar. Här avslutade vi våra vandringsdagar med att fira nattvard tillsammans i skogen. Christel gjorde nattvardsdramat för oss. Så fint och så känslofyllt.

TEXT: KERSTIN DAHL, BEATA SANDELL, CAMILLA LANS OCH JOHAN S WISSER



*Vi vandrade mycket i trånga sluttande gränder, ofta mötte vi bilar. Foto: Beata Sandell*



*Hela pilgrimgänget nere i dalen med Assisi i bakgrunden uppe på höjden. Foto: Johan S Wissner*



*F.v. Ing-Marie, Kristina, Gun, Agneta, Emmy, Margareta, Åsa, Johan SW, Jessica, Camilla, Sofie, Johan R, Beata, Kerstin, Martina, Barbro, Johanna, Annelie, Anna, Annalena, Katarina, Carina, Lina, Malin, Akar.*

# Välkommen att kontakta oss!

## Göteborgs stift

Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Carl Johans pastorat, Carl Johans kyrkoplan 1, 414 55 Göteborg  
Besök på kontor: Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2  
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Göteborgs stift

**Camilla Lans**, Diakon 100%  
SMS: 073-773 89 25  
camilla.lans@svenskakyrkan.se

**Sofie Strid**, präst 100%  
SMS: 073-773 85 94  
sofie.strid@svenskakyrkan.se

**Johan Rudin**, Kommunikatör 20%  
SMS: 073-508 09 01  
johan.rudin@svenskakyrkan.se

## Härnösands stift

Besöksadress: Universitetsbacken 1, Härnösand  
Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand  
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Härnösands stift  
www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/teckensprakigt

**Akar Holmgren**, stiftsdiakon  
Tal/SMS: 0763-97 59 35  
akar.holmgren@svenskakyrkan.se

## Karlstad stift

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Karlstads stift  
**Emmy Lindgren**, präst  
Drottning Kristinas väg 7, 654 63 Karlstad  
Mobil/sms: 076-184 47 54  
emmy.lindgren@svenskakyrkan.se

## Linköpings stift

www.svenskakyrkan.se/finspang/dovkyrkan

**Margareta Ridderborger**, Präst i Finspång  
Mobil: 073-154 06 20  
margareta.ridderborger@svenskakyrkan.se

## Luleå stift

FB: Teckenspråk Luleå stift

**Annalena Norrman**, Stiftsdiakon  
SMS/video: 070-190 25 17  
annalena.norrman@svenskakyrkan.se

**Malin Grönlund**, Assistent Luleå Domkyrkoförsamling  
Telefon: 0920-26 49 39, 070-190 15 25  
malin.gronlund@svenskakyrkan.se

**Katarina Häggmark**, Diakon, Skellefteå pastorat  
SMS: 072-722 40 25  
Videosamtal: via imo och messenger  
katarina.haggmark@svenskakyrkan.se

**Anna Yttergren**, Präst i Piteå 50% & Luleå 50%  
Videosamtal/sms: 070-169 67 01  
anna.yttergren@svenskakyrkan.se

**Carina Sehlström**, Diakoniass 50%, Umeå pastorat  
Videosamtal/sms: 072-539 10 68  
carina.sehlstrom@svenskakyrkan.se

**Lina Gullbrand**, Präst, Umeå Pastorat  
Videosamtal/sms: 073-1436772  
lina.gullbrand@svenskakyrkan.se

## Lunds stift

Box 32, 221 00 Lund  
 FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Lunds stift

**Beata Sandell**, Präst för teckenspråk och hörsel 80%

Mobil: 0709-103 053  
 Bildtelefon: dovkyrkan@t-meeting.se  
 beata.sandell@svenskakyrkan.se  
 Beata går i pension 31/8 2022

**Kerstin Dahl**, diakonal verksamhet 25%

Mobil: 0761-884 242  
 kerstin.dahl@live.se

## Skara stift

Box 173, 532 23 Skara  
 FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Skara stift

**Barbro Lilja Brattgård**, Präst 30%

Mobil: 0709-101766  
 Bildtelefon: skara.stift@ectalk.se  
 Skype: barlilja  
 barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

## Stockholms stift

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/teckensprak  
 FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Stockholms stift

**Johanna Linder**, handläggare för mångfaldsfrågor

Mobil: 072-450 33 71  
 johanna.linder@svenskakyrkan.se

**Annelie Seideland Darwich**, pedagog Huddinge förs.

Mobil/sms: 070-162 97 74  
 annelie.darwich@svenskakyrkan.se

## Strängnäs stift

Teckenspråkigt arbete, Nikolaig 8, 702 10 Örebro  
 FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift  
 www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak  
 Prästtjänst vakant

**Gun Carlzon**, Stiftspedagog 100%

SMS/Whatsapp: 070-644 68 69 & Tel: 0152-234 91  
 Skype: cid.1cac42958ca244b6  
 gun.carlsson@svenskakyrkan.se

**Agneta Wissner**, Stiftsdiakon 100%

Tillsvidareanställd fr o m 1/7 2022  
 SMS/Whatsapp: 073-039 88 04  
 Instagram: diakonneta  
 agneta.wisser@svenskakyrkan.se

## Uppsala stift

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Torsåker och Uppsala

**Ing-Marie Lundberg**, Präst

Mobil & SMS: 070-416 70 74  
 Bildtelefon: torsakersforsamling@t-meeting.se  
 Torsåkers församling, Solbergaleden 15, 813 40 Torsåker  
 ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se

**Kristina Åkerman**, Präst 40%

Mobil: 0733-212 108 & Telefon: 018-430 37 74  
 skype: kristinaakerman3  
 Tunabergskyrkan, Tunag 29, 753 37 Uppsala  
 kristina.akerman@svenskakyrkan.se

**Sanna Moberg**, Stiftskonsulent för mångfaldsfrågor

SMS: 0730-83 88 05 & Telefon: 018-68 07 23  
 sanna.moberg@svenskakyrkan.se

## Visby stift

Väskinde prästgård 622 75 Visby  
 www.svenskakyrkan.se/visbystift

**Martina Åkeson Wollbo**, Präst 10%

Telefon: 0498-270 003 & Mobil: 0727-122 702  
 martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

## Västerås stift

Box 7, 721 03 Västerås  
 FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Västerås stift

**Johan S Wissner**, präst 100%

SMS: 0735-08 40 71  
 Bildtelefon: johan.wisser@ectalk.se  
 Skype: johanfs  
 johan.s.wisser@svenskakyrkan.se  
 Kyrkallén 23, 793 31 Leksand

**Åsa Grönberg**, Stiftskonsulent 100%

Mobil: 0703-786 180  
 asa.gronberg@svenskakyrkan.se

## Växjö stift

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Växjö stift

**Jessica Lindberg**, stiftskonsulent 100%

Telefon: 0470-773 889 & SMS: 0709-190 151  
 Bildtelefon: dovkyrkanvaxjostift@t-meeting.se  
 Skype: jessica.lindberg5  
 jessica.lindberg@svenskakyrkan.se

## Nationell nivå

www.svenskakyrkan.se/teckensprak  
 FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan

**Jan Sjögerud**, tematisk handläggare/programledare

jan.sjogerud@svenskakyrkan.se

## Jourtelefon på teckenspråk

Bildtelefon: svenskakyrkan@ectalk.se  
 Öppettider: mån 10-16, ons 10-19, fre 10-16

# Bekymmerslöshet och tystnad



Solnedgång över Assisi. Foto: Per Svanberg

Nyligen var jag i Assisi i Italien på pilgrimsvandring tillsammans med 19 andra deltagare från Leksands pastorat, Lunds- och Göteborgs stift. Vi följde i Franciskus fotspår. Han levde på slutet av 1100-talet och början av 1200-talet. Han föddes i en rik familj men senare i livet valde han att leva i fattigdom, enkelt och predikade. Han gjorde många under i Assisi och på andra platser i Italien och i Europa.

**INNAN VI RESTE TILL ITALIEN** så var jag så stressad och hade många bollar i luften. Jag planerade massa saker, läste mycket om Franciskus för att jag tänkte att jag skulle kunna allt om honom för det var min uppgift att berätta om Franciskus och vad han gjorde. Jag grubblade och packade massa saker som jag ville ta med till Assisi och allt rymdes inte i ryggsäcken. Jag var rädd att missa något. Dagen före vi åkte iväg till Italien så fick jag ett SMS av min vän som skrev: Oroa dig inte för morgondagen – i övermorgon är den över.

**DÅ SLÄPpte JAG ALLT OCH TÄNKTE** att det är sant att jag inte behöver bekymra mig över om jag glömt eller missat något. Det var en skön känsla! Detta påminde

mig om Pilgrimskransens bekymmerslöshetspärla. Den är grön som naturens växtlighet och påminner oss om livets rastplatser. Att stanna upp, ta en vilopaus att sträcka ut sig på och att njuta av livet här och nu.

***Gud, hjälp mig att vara, inte bara göra och synas.  
Amen.***

**I ASSISI GICK VI FLERA KILOMETER** varje dag. Pilgrimsvägar var inte alltid enkla vägar, utan det var tuffa och branta backar att gå upp- eller nerför. Vi var en grupp och vi stöttade och peppade varandra. Jag beundrade alla pilgrimerna som kämpade i blod, svett och tårar. Ingen av oss gav upp lätt utan kämpade till slutet. Vi gick även i tystnad i flera kilometer för att samla kraft och tänka. Att gå i tystnad är kärleksfullt. Andas in helig närvaro och andas ut all inre irritation. Detta påminde mig om Pilgrimskransens blå tystnadspärla.

***Jag andas ut oro, jag andas in frid.  
Jag andas ut buller, jag andas in stillhet.  
Jag andas ut mörker, jag andas in ljus.  
Amen.***

TEXT: JOHAN S WISSER

## Vårutflykt till Västerås

Varje vår brukar vi i Västerås stift göra en utflykt till något trevligt utflyktsmål. I år fick gänget i Dalarna ta bussen till Önsta kyrka i Västerås där döva från Köping och Västerås väntade.

I Önsta kyrka finns två extra spännande konstverk att beskåda: Lego-Jesus och tavlan Den sista måltiden. Lego-Jesus är helt gjord av Legobitar. Närmare bestämt cirka 30 000 stycken! Bitarna på utsidan är vita men på insidan finns legobitar i olika färger. Nästan alla legobitarna är skänkta från barn och vuxna som bor i närheten av Önsta församling. Och många församlingsbor var också med och byggde.

Det andra konstverket vi kunde se i kyrkan var Leonardo da Vincis tavla Den sista måltiden, som Önsta kyrka gjort av en halv miljon små plastpärlor. Här fick församlingen hjälp av 1000 barn från skolorna i församlingen. Och resultatet blev världens största pärlplatta!

När vi sett dessa fantastiska konstverk, firade vi gudstjänst och tog sedan en promenad i församlingens fina trädgård. Sedan var det dags för lunch. Och efter det åkte vi till Åsby handelsträdgård. Där kunde vi njuta av blommor, exotiska växter, små vattenfall... och förstås, ett gott eftermiddagsfika. Efter det återvände bussen till Dalarna. Vi hade verkligen en fin, solig och trevlig avslutning på terminen.

TEXT & FOTO: ÅSA GRÖNBERG



## Var trivs du bäst?



LENA NILSSON, NYBRO:

- Jag trivs bäst hemma. Jag tycker om att vara i trädgården och att sy och virka. Jag trivs också bra på Carlstorp.

HENRIK HÖLJFORS, NÄSSJÖ:

- Jag tycker om att vara hemma och att gå stavgång för att samla krafter. Jag tycker om att träffa andra döva för jag blir pigg .



BERIT NILSSON, JÖNKÖPING

- Jag trivs bäst hemma, men när jag reser bort då kopplar jag av riktigt mycket.

PETRA EKLUND, HOBY:

- Jag trivs bäst i trädgården. Då kan jag koppla bort allt och bara vara i nuet och njuta av grönsaksodlingen eller blommorna. Det är det bästa jag vet.

