

## 11 OKTOBER 2020 – TACKSÄGELSESDAGEN

Präst: Lennart Marklund

# Lovsång

*”Tack för himmel blå i livet!  
Tack för moln du strött därpå!  
Tack för solljus, av dig givet!  
Tack för mörkret likaså!  
Tack för prövningar och strider!  
Tack för hopp som uppfyllts väl!  
Tack för dagen, som framskrider!  
Tack för hopp som slagit fel!”*

Så sjöng vi i psalmen 261 alldeles nyss.

Tacksamhet i livets alla skiften. Också i mörkret, i prövningarna och när hopp har slagit fel.

Det kan väl kännas lite magstarkt. Men för Agust Storm, som skrev texten, var det så tydligt att Gud fanns med honom i allt de han mötte i livet. Också i dom gråa och mörka dagarna.

Det här, tänker jag, sätter fokus på att tacksamhet och lovsång inte bara har att göra med att jag ibland kan känna mig upprymd och glad för något som gått bra och att jag sluppit saker som skaver – och att jag då kan känna mig tacksam.

Utan att tacksamhet snarare är en inställning till livet.

En attityd, ett förhållningssätt. Oberoende vad som händer så finns anledning att vara tacksam och uttrycka den i lovsång till livets Skapare.

Tacksamhet i livets alla skiften! Vad har vi för grund till det?

Tre aspekter som anknyter till dagens tre texter, tänker jag ta upp för att svara på den frågan.

### 1. Lovsången en del av skapelsen!

Vi hörde den här lite märkliga kommentaren från Jesus i Evangelietexten: ”Om de tiger kommer stenarna att ropa”.

När Jesus var på väg ner från Olivberget så började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud för alla de underverk de hade sett.

Några fariséer i folkmassan bad då Jesus säga till sina lärjungar att sluta. Det är då Jesus säger de här lite kryptiska orden: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.” Det här svaret, tänker jag är ett uttryck för att lovsången finns med i hela skapelsen.

Vi har ju flera texter i Psaltaren som också uttrycker hur skapelsen är med i lovsången till Gud.

Och då är det ju inte mer än rätt att också vi människor är med och lovsjunger Gud för det han gjort och för den han är.

Därför har vi ju alltid i vår högmässa ett Gloria i början av gudstjänsten, och en lovsång i Sanctus, Helig i samband med nattvardsbönen.

Som ett stående moment. En lovsång till Gud i livets alla skiften.

## 2. Allt det vi har och kan uträtta har sitt ursprung i Gud och hans vishet!

I dagens Gt-text från Salomos Vishet 7, så hörde vi de insiktsfulla orden om hur det är Gud som har gett oss alla de förmågor och en kunskap vi har:

*"Ty han är vägvisaren till visheten, och det är han som leder de visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet.*

*Det är han som gett mig osviklig kunskap om tingen:..* och så kommer en uppräknning av olika kunskapsområden.

All tankeförmåga och all yrkesskicklighet.

Områden som vi ofta tänker är medfödda eller förvärvade, har också ytterst sitt upphov och ursprung hos Gud.

Det är han som gett oss våra egenskaper, våra förmågor. Allt det vi får använda i tjänst för varandra, för samhället, för Gud.

Nyttigt att ha det här tänkandet och förhållningssättet till livet och livets ursprung. Det gör oss ödmjuka, tänker jag.

## 3. Lovsången en aktiv del i våra liv!

I episteln från Kol. 3 har vi de här uppmaningarna från Paulus:

*"Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, men psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.*

*Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesus namn och tacka Gud fadern genom honom."*

Lovsången som något aktivt och som inbegriper hela våra liv.

"Låt allt vad ni gör i ord och handling ske i herren Jesu namn, och tacka Gud Fadern genom honom!"

Vad betyder det att göra något i Jesu namn?

I Bibeln är det i allmänhet så att en persons namn, på något sätt har ett samband med hans eller hennes personlighet.

Alltså, gör det som Jesus själv skulle ha gjort det, om han var i vår situation.

Med Jesu förhållningssätt och attityd.

Som i mycket handlade om osjälvvis kärlek, blick för den enskilda människan, skärpa

i fördömande av orättvisor och maktmissbruk, och ödmjukhet inför sin egen ställning, och inte minst, hela tiden tacksamheten och lovsången riktad till Gud, Fadern!

Alltså, lovsången som en aktiv del i våra ord och handlingar!

Utifrån det här tänker jag att vi bättre kan förstå alla uppräkningsor som August Storm har med i Psalm 261. Hur Gud varit med, mitt i livets komplexitet.

*Tack för kors och tack för plåga!*

*Tack för himmelsk salighet!*

*Tack för stridens klara låga!*

*Tack för allt i evighet!*