

4 OKTOBER 2020 – HELIGE MIKAELS DAG

Präst: Johan Hansson

Änglarna

Jesus såg Natanael komma och sade om honom: »Där är en sann israelit, en som är utan svek.«

Natanael frågade: »Hur kan du känna mig?« Jesus svarade: »Innan Filippus ropade på dig såg jag dig under fikonsträdet.«

Natanael svarade: »Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.«

Då sade Jesus till honom: »Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonsträdet. Större ting skall du få se.«

Och han sade: »Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.«

Joh 1:47–51

Sommaren för tre år sedan sjöng musikartisten Kamferdrops "Jag trodde änglarna fanns bara, bara i himmelen"

Den spelades väldigt mycket en period på flera radiokanaler och i olika TV-program.

Låten var en riktig sommarplåga kan man säga var i sin tur en cover på en Kikki Danielsson-låt från 1999.

Den handlar om att möta kärleken och på det sättet, lite grann, ana himlen redan här på jorden.

Texten talar om änglar på ett bildligt sätt, symboliskt. Att när jag mötte kärleken var det som om jag mötte en ängel.

Jag tror att de flesta av oss tänker på änglar som något överjordiskt. Varelsor som står mer i direktkontakt med himlen. Antingen det handlar om änglar på ett bokstavligt och konkret sätt eller på ett mer symboliskt sätt som i sångtexten.

Det finns också många människor än idag som berättar om att de haft möte med eller fått hjälp av varelser som de tolkar som att det måste ha varit änglar. Inte så sällan verkar det ha varit när någon haft det svårt som de här mötena har varit.

Det har skrivits böcker om den här typen av möten men man kan även läsa om möten ute på nätet.

I Bibeln läser vi om änglar på flera ställen. Några av dem har vi precis hört läsas upp.

I den berättelse vi hörde från det gamla testamentet handlar det om Jakob som i en dröm får en väldigt stark vision där änglar går upp och ned från himlen där han är. Han får ett särskilt löfte från Gud i den här drömmen om att mark och många avkomlingar.

Den här berättelsen är så känd att den brukar kallas Jakobs stege.

Berättelsen om änglamötet Jakob får i drömmen och löftena från Gud.

Änglarna går där för att markera förbindelsen mellan Gud och jorden. Som budbärare från himlen.

Redan när det nya testamentet skrevs var det här en mycket gammal berättelse men också känd för de allra flesta.

När Jesus berättar om att ni ska få se större ting, himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över Människosonen. Då förstod de flesta att det var berättelsen om Jakobs stege han pratade om.

Ordet ängel kommer från det grekiska ordet angelos som betyder budbärare och änglarna är just Guds budbärare läser vi om här och på många andra ställen i Bibeln.

Änglarna går där för att visa att Jesus är något alldeles speciellt, unik.

De är budbärare från Gud men Jesus är Gud i människokropp. Guds närvaro i en människa på ett unikt sätt. Det som på kyrkspråk kallas inkarnationen.

Änglarna går omkring honom för att visa att Jesus är den specielle, Guds utsträckta hand till mänskligheten.

Det är Mikael's dag idag och just Mikael är en av ärkeänglarna vi kan läsa om i Bibeln. En ängel som leder änglahärlar, chefsängel, han går aktivt in i kampen mot ondskan, men även om Mikael har en speciell position är han ändå en av budbärarna till Gud. Inte på samma nivå som Jesus.

Men att vara budbärare åt Gud får vi alla vara när vi gör bra saker för medmänniskan, för skapelsen. Då går vi in som Guds medarbetare och budbärare.

Idag har vi flera blivande konfirmander med oss. Mer om Jesus och änglarna får man lära om under konfirmandåret.

Nu får vi stämma in i den världsvida kyrkans trosbekännelse. Som läses varje söndag över hela världen och har så gjort sen åtminstone 300-talet.