



Kyrkbrevet

från Älmhults församling nr 3 2018



*Temma:
Ny skapelse*

Något nytt har kommit!

Varför är nyheter så lockande? Om någon säger: "Har du hört?", så finns det alltid intresserade lyssnare. Vi kan var och en fundera över våra motiv. Ordet evangelium betyder "goda nyheter" eller "glatt budskap". Evangeliet om Jesus Kristus är i varje ny tid de goda, glada och sanna nyheterna.

"Den som är i Kristus", säger Sankt Paulus, "är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit" (2 Korinthierbrevet 5:17). Det betyder inte att vi förnekar eller bagatelliserar livets förgänglighet och dess mödosamma dagar. Men något nytt har kommit till. I våra dödliga kroppar har det genom dopet satts ett frö, fröet till en ny människa. Aposteln kallar det sin "inre människa". Och "även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag" (2 Korinthierbrevet 4:16).

En förnyelse som är möjlig genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Därför vill jag leva efter apostelns ord: "Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är Herre och jag är er tjänare för Jesu Kristi skull" (2 Korinthierbrevet 4:5).

Välkommen till Älmhults kyrka och till detta Kyrkbrev!

Marcus Lejon, kyrkoherde



foto: Samuel Palmblad

"Älmhults församling, det är Annelie Jönsson!"

En ny röst svarar numera i församlingens telefon. Vem tillhör denna röst?

I början av maj kom Annelie Jönsson som ny kanslist till Älmhults församling. Hon efterträder Agneta von Horn, som efter 30 år på tjänsten, blivit pensionär. Vem är Annelie? Hon är född och uppvuxen i Älmhult, har man och tre vuxna barn. Tidigare arbetade Annelie med bank och finans och har lång erfarenhet av administration.



Vad gör man som kanslist i Älmhults församling? Det är oerhört många olika uppgifter, många fler än man kanske tänker på. Men de huvudsakliga uppgifterna är att "ta hand om" expeditionen, svara i telefon, ta hand om bokningar och tillsammans med kamreren sköta församlingens ekonomi.

Den 3 juni välkomnades Annelie vid familjegudstjänsten i Älmhults kyrka.

Och än en gång säger vi till Annelie: Varmt VÄLKOMMEN som anställd i Älmhults församling!

Avtackning av Agneta von Horn



Kyrkoherde Marcus uppvaktar på Höö.

Kanslist Agneta von Horn har gått i pension efter 30-års tjänstgöring i Älmhults församling. Det blev två avtackningar, först i maj i samband med personalens Gökotta på Höö, och sedan i juni efter den gemensamma morgonbönen en onsdag.

Vi tackar dig Agneta för allt gott arbete och önskar dig lycka till i din välförtjänta roll som pensionär!



Kyrkvaktmästare Michael Johansson och Agneta.



Kyrkoherde Marcus uppvaktar i Kyrkbackssalen.



Husmor Lena uppvaktar i Kyrkbackssalen.



Sommarfest

Älmhults församling, och kanske framför allt barngrupperna, höll sin traditionella sommarfest den 3 juni med gudstjänst, hoppborg, fika mm. Vid gudstjänsten hälsades även församlingens nya kanslist Annelie Jönsson välkommen.



Konfirmationer 2018

I år har det hållits 4 konfirmationsgudstjänster i Älmhults kyrka. Terminsgruppen konfirmerades den 5 maj och lovläsninggruppen den 7 juli. Lovläsningen skedde i år i samarbete med Göteryds pastorat med Karl-Henrik Wallerstein som konfirmationspräst. Terminsgruppen hade vår egen Johannes Leckström som präst.



Tema: Ny skapelse

I årets tre nummer av kyrkbrevet kommer vi att dyka ner på tre ställen i Andra Korintierbrevet. Brevet som skrevs av Paulus ca år 56 e. Kr. är personligt skrivet till församlingen i Korint. Jag kommer att lyfta fram tre nya saker som Paulus menar att Jesus lett fram till: ett nytt förbund, en ny skapelse och en ny rättfärdighet. I detta nummer handlar det om en ny skapelse, vilket Paulus skriver om i Andra Korintierbrevet kapitel 5:1-17. Det bästa är såklart att du läser kapitlet i din Bibel (eller på bibeln.se) innan du fortsätter.

En gång blev vår bil omkörd av en riktig rosthög. Ägaren hade tejpat över hål i karossen, vindrutorna höll på att falla ut och vi kunde ana att motorn inte var helt perfekt när bilen hostade förbi. Men ägaren hade också lite självdistans. På dekalen i bakrutan hade det tidigare stått skrivet: "My Toyota is fantastic". Men nu var ett ord täckt av en liten kartongbit, så istället stod det: "My Toyota *was* fantastic".

Så beskriver Bibeln vår värld. Gud skapade allting perfekt, ja fantastiskt (1 Mos 1:31), men genom synden har vår värld förfallit. "My creation was fantastic". Du har säkert själv känt av frustrationen i hur saker i din omgivning faller sönder: denna vecka gick AC:n sönder på vår bil när vi körde i 30-gradig värme, min dator slutade plötsligt starta och jag fick ont i ryggen efter att ha suttit lite konstigt. Jag borde inte bli förvånad. Paulus säger i Romarbrevet 8 att skapelsen suckar och vändas i väntan på att bli befriad från förgängelsen. Det finns alltså en dubbelhet; skapelsen var fantastisk, men har förfallit. Människan är som en mäktig ruin. Vi bär spår av vår oerhörda storhet, men har rasat samman. Förfallet gör sig påmint, överallt.

4 Samma tanke inleder kapitel 5 i Andra Korintierbrevet: Vi bor i ett tillfälligt tält och längtar efter en fast boning. I tält finns en annan utsatthet inför omgivningen än hemma i huset med en fast grund (Marcus Lejons familj campade i sommar och var med om att en orm kröp in i tältet!). Detta visste Paulus.



Bilden med tält var vardag för honom. Paulus arbetade med att bygga tält och reste ständigt runt. Vi kan i Andra Korintierbrevet läsa listor över faror han varit utsatt för under sina missionsresor: skeppsbrott, svält, fängelsestraff, gisselslag och stening - listan kan göras längre (2 Kor 11:23-30; jmf 6:4-10). Inte konstigt om han ibland längtade efter ett tryggt liv med en fast punkt. Men det märkliga i texten är ju att han menar att han redan har den förankringen! Hans tältplugg är förankrad i himlen - i Jesus.

Det kan vara svårt att lita på detta löfte. Hur kan jag veta att när jag klär av mig detta jordiska tält så kommer jag att få ett nytt himmelskt tält (vers 1-2)? Det första beviset är Jesus - han har visat att döden inte har sista ordet. "Livet har svält döden" (vers 4). Det andra beviset finns inom oss: den Helige Ande. Paulus liknar Anden (att Gud bor i våra hjärtan) vid en handpenning (vers 5). För att prata lite till om bilar är det vanligt vid bil-

köp att du gör en delbetalning för att säljaren skall vara säker på att få hela betalningen. Genom att ge oss sin Ande har Gud gett oss en försmak av himlen. Redan här, i vårt jordis-

ka tält, kan Anden bo med himmelriket mitt ibland oss (för den som är bibelnörd kan du komma ihåg att Guds folk hade ett tempeltält, ett tabernakel, där Gud bodde under ökenvandringen). Våra kroppar blir ett tempel, en liten bit av himmelriket som flyttat ner på jorden. En handpenning på den nya skapelsen som vi väntar på (vers 17) och en kallelse att leva i himlen redan nu.

Att sätta sitt hopp till himlen är därför inte en verklighetsflykt. Nej, för Paulus leder den insikten till en större överlåtelse till att tjäna andra i den här världen (trots hans längtan att få komma hem till himlen, vers 8). Anden leder oss att redan här och nu sprida himmelriket och ger oss en ny drivkraft, ja för att avsluta allt prat om bilar: ett nytt drivmedel.

Den nya drivkraften är Guds kärlek i Jesus (vers 14). Människor drivs av många olika saker. Kanske vill vi bli framgångsrika, kanske vill vi göra många upplevelser eller göra skillnad. Problemet med alla dessa drivkrafter är att de tar slut - de har sitt slut i döden. Men Guds kärlek har i Jesus övervunnit döden och är därför evig. Det kan

låta som en klyscha, men är något väldigt konkret: om Jesus har dött för oss och gett oss evigt liv, då behöver vi inte pressa ut den sista lilla droppen ur det här livet - nej istället kan vi tjäna andra, på samma sätt som Jesus var beredd att ge sitt liv för oss.

Ibland händer det att folk tycker att kristna är konstiga och världsfrånvända. På ett sätt är det inte så konstigt, utan helt sant. För en kristen är nämligen inte det viktigaste vad andra människor tänker om oss, utan vad Gud tänker (vers 9-11). Och vårt hemland är inte denna jorden, utan himlen. Vi har blivit del av en ny skapelse, vi har fått en delbetalning av himlen redan nu och vi har fått ett nytt drivmedel - Guds kärlek driver oss att sprida himlen här på jorden.

Var kommer detta nya ifrån? Hur nyskapade Gud världen? Det får du läsa om i nästa nummer.

Johannes Leckström

Dop

kan hållas i samband med ordinarie gudstjänst samt vissa lördagar. Se hemsidan.

Församlingens präster och diakon finns till hands för enskilda samtal och själavård.

Det finns även möjlighet till sjukkommunion och bikt.

Ge kollekt med Swish

Swish-nummer: 123 467 69 79. Meddelande: KOLLEKT.
Lägg in numret i din telefon!

Välkomna till

Måndag i ARKEN (Storgatan 7)

Kyrkis-café kl 9.30-12.00

Jollarna (3-5 år) samling kl 10.00

Scengångarna (8-12 år) kl 16.00-17.30

Tisdag i ARKEN

Kyrkis kl 9.30-11.30

Minimalerna (4-7 år) kl 16.30-17.30

Onsdag i ARKEN

Kyrkis kl 14.00-16.00

Barnkören (4-7 år) kl 17.30-18.00 **OBS ny dag!**

Torsdag i ARKEN

Kyrkis med musiklek kl 9.30-11.30

Torsdag i Kyrkbacksgården (bredvid kyrkan)

Unga Röster (8-12 år) kl 17.00-18.00

Jubilatekören (från 13 år) kl 18.00-19.00

Söndag i Kyrkbacksgården (KBG)

Söndagsskola kl 9.45-11.30



Måndagscafé

helgfria måndagar
1/10-26/11 kl 9.30-11.30
i Församlingshemmet.

Diakonigruppen

kl 14.00 27/8 i KBS,
24/9, 22/10, 26/11
i Församlingshemmet

Trivselgruppen

torsdagar udda veckor
fr 27/9 kl 14-16
i Församlingshemmet.

Samtalsgruppen

torsdagar jämna veckor
fr 6/9 kl 19.00
i Församlingshemmet.

Stafettpennan: Biskop Fredrik Modéus

Ny skapelse – några tankar

Gud har tänkt gott om sin skapelse, men något gick fel i syndafallet.

Kristus är Guds sätt att hela det som har gått sönder.

Kristus är den andre Adam, som kom för att återställa hur det var tänkt att vara.

Synd är ett samlingsbegrepp – något skaver i vårt liv.

Jag bidrar till att forma världen, ibland genom det jag gör men lika ofta genom att inte ta ställning.

Att vara kristen är att bli mer mänsklig.

En kristen har i uppgift att vara en del i kampen för en mänskligare värld. När vi gör fel – då gäller försoning och förlåtelse.

När Guds rike kommer ska skapelsen göras fri. Guds rike innebär enligt Uppenbarelseboken nya himlar och en ny jord. Då blir det fullt ut som det var tänkt att vara.

Vid evighetens port vill jag fråga Jesus om allt som gjorde det svårt för mig att tro. Inte för att ställa till svars, utan för att jag vill veta.

Jag tror att himlen är det bästa som en människa kan tänka sig. En sådan bild räcker långt för mig. Det beror på att jag tror att det bästa alltid handlar om kärlek, mening och tillit.

Bibelns första och sista bokstav hänger ihop.

Gud tänkte gott och det kommer att bli gott.

Biskopens valspråk: **Sufficit tibi gratia dei.**

Guds nåd är allt du behöver.

Vid pennan: Christina Rosén



foto: Maria Kenstam

Välkommen till bokbordet!

**”Visuell drog:
om barn, unga
och nätporr”**
(Maria Ahlin,
Ulrica Stigberg,
Kalla kulor förlag
2016)

Vad händer i hjärnan hos den som

konsumerar pornografi? Finns det några samband mellan pornografikonsumtion och hälsa, attityd, relationer och sexliv som vi behöver ta på allvar? Och till sist, hur pratar vi med barn och ungdomar om detta?

I den här boken granskar Maria Ahlin och Ulrica Stigberg dessa frågor med syftet att utforska barns och ungdomars relation och inställning till pornografi. Till sin hjälp har de forskare, psykologer, poliser och framförallt ungdomar, som delar med sig av sin verklighet.

Visuell drog är inte en moralbok som skriver människor på näsan. Barnens bästa är utgångspunkten som genomsyrar hela boken.

Maria Ahlin arbetar förebyggande med frågor som rör människohandel för sexuella och andra ändamål genom ungdomsorganisationen Freethem. Ulrica Stigberg är författare och präst, och jobbar med inriktning på samtal i Fryshuset i Stockholm. De är båda flitigt anlitade föreläsare inom ämnen som prostitution, pornografi och psykisk ohälsa.

”Böneskola”
(Per-Olof Sjögren,
bearbetad av Niklas Adell, Artos förlag)

Per-Olof Sjögrens Böneskola beskriver vad det betyder att be i Jesu namn. Man kan säga att boken är en livräddande grundutbildning i den dialog med Gud som är möjlig tack vare Jesus Kristus.

Sjögren förklarar hur andningssvårigheter och hjärtflimmer i bönelivet rent konkret kan åtgärdas eller undvikas. Han berättar hur vi kan träna oss i bön och var vi kan proviantera för att växa i tro och mogna som människor. Guds tilltal till oss genom bibelordet är huvudingrediensen i Sjögrens undervisning. Det gör att



Böneskola kan användas som kurslitteratur inom många olika kristna traditioner. En sak som utmärker Per-Olof Sjögrens vägledning är att han framhåller att den enskilda människans bön inte är hennes egen angelägenhet eller hennes privata fritidsprojekt. Den som ber i Jesu namn är aldrig ensam i sin bön för hon ber i Jesus själv och tillsammans med Kristi kyrka.

**”Bara ljuset kan
besegra
mörkret”**

(Sebastian Stakset,
Sjöbergs förlag,
2018)

Mörkret hade makten. Hat, självförakt, tomma vodkafflaskor, vapen, fängelsestraff, självmordsförsök, kokainpåsar och ett inre fyllt av ångest utgjorde några av bevisen.

Det otippade hände och Sebastian Stakset – gangsterrapparen som glorifierat en destruktiv och kriminell livsstil och varit en ikon för skaror av unga människor över hela landet – blev frälst. Men demonerna som styrte honom under många mörka år ville inte släppa herraväldet. Helvetet bröt loss.

Den här boken skildrar den intensiva kamp som rasade under flera år. Det var en våldsam sammandrabbning mellan liv och död, mörker och ljus som var nära att sluta i självmord, en överdos eller i en demolerad bil på E4:an. Dagen då alla band klipptes till mörkret i det gamla livet klev Sebastian Stakset in i ljuset – som en fri man.

Stakset skildrar sitt liv – från barndomen till idag – med vidöppna ögon och en skoningslös ärlighet. Han som tidigare var en våldsmän, fylld av hat, talar idag om förlåtelse och får se skaror av människor förvandlas av Guds kärlek och ljus. Förutom ”vanligt folk” är det alltifrån knarkhandlare, narkotikamissbrukare till tonåringar på institutioner och interner på fängelser som tar emot ljuset och kärleken som finns hos Jesus. Flera av dessa delar med sig av sina dramatiska vittnesmål i denna bok.

Bara ljuset kan besegra mörkret. Det är Sebastian Staksets omvälvande resa ett otvivelaktigt bevis på.



Stilla dag

Välkommen till en dag i stillhet och tystnad, en dag för dig själv tillsammans med andra!

När? 24 november 2017, kl 9 - ca 17.00

Var? Älmhults församlingshem (Storg.)

Pris? 150 kr

(fm-kaffe, lunch, em-kaffe, frukt ingår)

Anmälan? senast 19 november till 0476-561 80 eller genom att betala in 150 kr via bankgiro 178-6664 eller swisha till 123 055 34 46 (skriv namn och ”Stilla dag”).

Frågor? Agneta Grimberg 0476-561 86, agneta.grimberg@svenskakyrkan.se.

Träff för alla

En öppen samling för alla!

Plats: Församlingshemmet, Storg. 7

Tid: 14.00 - ca 16.00

Kaffe, andakt.

Fredagen den 31 augusti

”IM förr och nu”

Birgitta Peters Danielsson, Växjö, berättar. **OBS i Kyrkbackssalen!**

Fredagen den 28 september

”Karin Larsson”

Anna-Lisa Ternelius, Älmhult, berättar.

Fredagen den 26 oktober

”Blommor i mitt hjärta”

Allan Bengtsson från Anemonen, Älmhult, berättar.

Fredagen den 30 november

”Från Pärleporten till Elvis”

Johan och Gunilla Sigvardsson, Vimmerby, sjunger.

Välkomna!

Pastakväll



tisdag 23 oktober

kl 17.00

i Församlingshemmet!

Gemenskap, sång, bön, lagad mat och utdelning av Barnens bibel.

Gratis och serverat

för hela familjen!

Välkomna!

Avtackning av Per Gunnar Petersson

foto: Charlotte Granrot Frenberg



Per Gunnar Petersson avtackades den 10 juni efter drygt 40 år som organist i Älmhults församling. Vid högtiden, som fyllde Älmhults kyrka, medverkade Vokalensemblen, instrumentalister och solister bland annat med musik komponerad av Per Gunnar.

Per Gunnar Petersson har under lång tid varit en av landets mer kända och profilerade kyrkomusiker. 40 år är den längsta tjänstgöringstid som någon anställd medarbetare har haft i vår församling.

Vi tackar Per Gunnar, och innesluter i vårt tack även hustrun Mary Chard, för allt gott arbete för Älmhults församling och önskar er lycka till i er välförtjänta roll som pensionärer. Per Gunnar har efterträtts av Patrik Sassersson.



Grillkväll



Den 31 maj avslutade församlingens vuxengrupper vårterminen med en grillkväll. Förutom inmundigande av hamburgare bjöds det även på musik-kryss under Patrik Sasserssons ledning. Temat på krysset var psalmer.

Vuxenkörernas terminsstart

VOKALENSEMBLEN

mån 3 september

MIXTUREN

ons 5 september

Vid frågor kontakta Patrik Sassersson
tel 0476-561 78, 0724-520 671 eller
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se.

Lunchmusik

i kyrkan kl 12.10 med efterföljande lunch för 50 kr i Kyrkbackssalen 27/9, 25/10, 29/11 och 20/12.

KBG = KyrkBacksGården (blå huset vid kyrkan)

Barn- och Ungdomskörernas terminsstart

BARNKÖREN (OBS ny dag!)

ons 29 aug kl 17.30-18.00 i FH

UNGA RÖSTER

tors 30 aug kl 17.00-18.00 i KBG

JUBILATEKÖREN

tors 30 aug kl 18.00-19.00 i KBG

Välkomna alla körsångare till en ny härlig termin fylld av sång! Ta gärna med någon kompis som tycker om att sjunga.

Vid frågor kontakta Mia Andersson
tel 0476-561 88, 0733-244 723 eller
mia.k.andersson@svenskakyrkan.se.

