

LINKÖPINGS STIFT

Klimatet är hett – i dubbel bemärkelse. De internationella toppmötena avlöser varandra, och nu kommer biskopsbrevet om klimatet i ny och omarbetad version. Det är dags för omvändelse om vi ska kunna begränsa skadeverkningarna.



BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:
Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

KONTAKT: Postadress: Box 1367, 581 13 Linköping • Telefon: 013-24 26 18 • E-post: max.wahlund@svenskakyrkan.se

MAX WAHLUND stiftsredaktör

BISKOPSBREV OM KLIMATET

Hoppas på mod och handlingskraft

Denna vecka, 20–27 september, är den globala klimatstrejkens vecka, och i morgon fredag kommer biskoparnas nya och reviderade klimatbrev officiellt ut. Stiftssidan bad Jenny Carlenius att läsa och kommentera brevet. Här är hennes text.

BISKOPARNA HAR reviderat sitt brev om klimatet. Alltför mycket har helt enkelt hänt sedan 2014 då det gavs ut första gången. Brevet täcker in mycket, det är riktigt trevligt för en kristen klimataktivist att läsa. Bra, ren fakta från IPCC:s rapport från 2018, cirkulär ekonomi, koldioxidbudget, hållbart resande, minskad köttkonsumtion och mindre matsvinn, och så äntligen – politisk opinion.

Det kan låta som uppenbara saker men uppenbarligen, eftersom utsläppen fortsätter öka, står vi fortfarande och stampar på samma ställe. Vi har inte ens stoppat utsläppsökningen. Ibland måste jag hämta andan när jag tänker på det. Ändå blir jag stolt och hoppfull över den allvarliga tonen som genomsyrar texten, att man tar ett helhetsgrepp och säger som det är.

NU PRATAR biskoparna om nödläge och jag kan inget annat än att hålla med. Det är en kris som pågår, gränserna för planeten är överskridna för länge sedan. I år låg Earth Overshoot Day den 29 juli; vi använder jordens resurser på ett ohållbart sätt och de som bidragit minst är de som drabbas hårdast.

I biskopsbrevet, liksom riksdagen och medierna pratar vi fortfarande om 1,5-gradersmålet som något uppnåeligt, samtidigt som forskningen visar att om vi ska ha en chans att uppnå det behövs en omställning och krishantering på en skala som aldrig tidigare inträffat på global nivå. Vi lever på en kredit vi måste betala av. Människor dör på grund av klimatet, nu! Nödläge.

Det går trögt. I staten och i staden, i hemmen och på arbeten. Jag hoppas detta är ett biskopsbrev som kan ge mod och hand-



Emil och Jenny Carlenius tog initiativet till #FridaysForFuture i Linköping i fjol.

FOTO: MAX WAHLUND

» När vi ifrågasätter den höga köttkonsumtionen blir svaret ofta något i stil med att kören behöver sina köttbullemackor. Här måste vi motivera varandra att hålla i, för vi måste vara trovärdiga.

lingskraft, för vi är nog många som har mött motstånd inom kyrkan. När vi ifrågasätter den höga köttkonsumtionen blir svaret ofta något i stil med att kören behöver sina köttbullemackor. Här måste vi motivera varandra att hålla i, för vi måste vara

trovärdiga. Här kan vi inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.

Biskoparnas skrift mynnar ut i ett antal rimliga uppmaningar och här hoppas jag att de pekar med hela handen även utanför texten. De skriver om vikten av ledarskap i tiden av klimatkris, att ledarskapet och förebilder behövs överallt, här behövs vi alla!

EN AV biskoparnas uppmaningar till Svenska kyrkans församlingar, stift och nationella nivå är ”Gör konkreta handlingsplaner i syfte att uppnå klimatneutrala verksamheter så fort som möjligt med sikte på 2030...”.

Kan vi fortfarande motivera kör-, konfirmand- och arbetslagsresor till Rom med flyg? Kan vi motivera att fortfarande



Biskopsbrev om klimatet

I morgon lanseras Svenska kyrkans nya biskopsbrev om klimatet i samband med Göteborgs bokmässan. Du hittar det på svenskakyrkan.se/biskoparnas-brev-om-klimatet

servera kött i den utsträckning vi gör i vår verksamhet? Men framförallt, kommer vi i Linköpings stift kunna ta oss an denna höjda ambitionsnivå?

I STIFTETS klimatstrategi står det ”att Linköpings stift senast 2045 ska ha uppnått klimatneutralitet”, så glappet mellan nuvarande strategi och uppmaningen i biskopsbrevet är stort.

Nu är tiden då vi behöver syna vårt lärjungaskap och vårda skapelsen så ömt vi bara kan. En annan värld är möjlig och vi har inget val.

Skapelsen väntar otåligt.

JENNY CARLENIUS

Tidigare ordförande Svenska kyrkans unga Linköpings stift, initiativtagare #FridaysForFuture Linköping