

PROTOKOLL.

Församlingsrådet i Osby-Visseltofta församling sammanträder torsdagen den 7:e september 2017 klockan 18:00 på pastorsexpeditionen i Osby.

Närvarande:

Martin Kroon, Torsten Johansson, Anna Haraldsson, Staffan Bråtiden, Erik Ralsgård.
Kyrkoherde Hans Eriksson. Från §9. Brittalena Ljungman

Inledande andakt

Diskussion kring kap. 2 ”Nya sätt att vara kyrka”

- §1 Mötet öppnades av Martin Kroon
- §2 Torsten Johansson valdes till sekreterare och Erik Ralsgård till justerare.
- §3 Dagordningen fastställdes.
- §4 Upprop. Se Närvarande.
- §5 Föregående protokoll.
Följande justeringar skall göras
Närvarande skall kompletteras med Gunilla Andersson.
§ 9 Meningen ”Frågan förs vidare till kyrkorådets arbetsutskott” skall utgå.
- §6 Information från kyrkoråd och kyrkoherde.
Hans informerade om att den 7/10 anordnas en temadag om kyrkogårdar i Höörs församling, kl. 8:45 – 16:00 anmälan före 27/9.
Erik påminde om att gruppen inventarieansvariga (Hans och Erik) snarast skall registreras på länsstyrelsen.
Endast en har sökt tjänsten som präst varför sökandet fortsätter.
- §7 Ny kontraktsindelning:
Östra och västra Göinge kontrakt slås samman och bildar Göinge kontrakt
Sara Eriksson blir ny kontraktsprost från 2018-01-01.
- §8 Återmontering av ornament på altarupsats.
Beslutades att ornamenten skall återmonteras i sin helhet, samt att Erik Ralsgård skall komplettera dokumentet ”Program avseende konservering av fasta och lösa inventarier” med namn och årtal.

§9 Brittalena Ljungman intog sin plats.
Ansvara för kaffe vid kyrkovalet.
Erik Ralsgård 11:00 – 14:00
Anna Haraldsson 14:00 – 17:00

§10 Kommande församlings kollekt

5/11 MAF Mission Aviation Fellowship

Mission Aviation Fellowship is a Christian organization that provides aviation, communications, and learning technology services to more than 1,000 Christian and humanitarian agencies.

12/11 Open Doors

Open Doors is a non-denominational mission supporting persecuted Christians in over 60 countries where they consider Christianity to be socially or legally discouraged or oppressed

26/11 Pastoratets diakoni

§11 Övriga frågor

Frågan att utöka utrymmet för fikabord på bekostnad av kyrkbänkar.
Förbättra handikappanpassningen så att rullstolar kan placeras i kyrkbänkarna
En bänkrad avlägsnas för att möjliggöra uppställningen (Se Jämshögs kyrka).
Frågan om hur man kan komprimera kyrkobesökarna för att uppnå en större gemenskap. Frågorna lämnas till arbetsutskottet.

§12 Nästa möte

2017-11-30 Pastorsexpeditionen 18:00

Martin tackade deltagarna.

Ordförande
Martin Kroon,



Sekreterare
Torsten Johansson



Justeras
Erik Ralsgård



Postadress
Box 174
283 23 Osby

Gatuadress
Ö. Storgatan 7 a
Osby

Telefon
0479-52 45 00

E-mail:
osby.pastorat@svenskakyrkan.se

OSBY KYRKA



J u l e n 1 9 3 4

Jag tillkommer Osby församling
en välsignad julhögtid, med rik uppbyggelse
kring ord och sakrament. M: Osby kyrkas
jultidning finna vägen till många hem.

Eds. Rodhe



NORRA LÄKTARBALU- STRADEN I OSBY

LÄKTAREN i norra korsarmen i Osby kyrka har en balustrad, som för den noggranne betraktaren erbjuder åtskilligt av intresse. Inne i den rikt utskurna frisen vid läktarens överkant har dess mästare med all sannolikhet skurit sitt eget namn. Där står CASPER KALENBERG 1702, och det är ju rimligt att antaga att det är skulptören, som här signerat sitt eget verk

och daterat det. Mellan renässanspilastrarna finnas många intressanta bilder att betrakta. Under bilden längst till vänster står S. IOHANNES, men redan andra bilden inbjuder till funderingar. Den har i sin tid haft ett namn på pannåen under den tecknade gestalten, men det är nu oläsligt. S. MARCUS i följande fält uppväcker ej så stort intresse som den namnlöse i nästa. Denne är klädd i en brun mantel eller kåpa och sitter i en länstol. Hans klädnad bär ej den bibliska stil, som vi finna hos alla evangelisterna på balustraden. Bland dem förekommer S. IOHANNES tvenne gånger. Man kan undra om bilden av denne evangelist i femte fältet ursprungligen varit ämnad att framställa det fjärde evangeliets författare, ty dragen och klädedräkten äro helt och hållet kvinnliga och pennan i högra handen synes vara senare påmålad. Det svarta mittelfältet bär ej spår av någon bild, men fortsätter man att låta blicken vandra mot höger finner man i nästa fält en man i biblisk klädedräkt utan namn, under det att man i stället bland renässans-ornamenten finner namnet OLLE PEDERSON med IHS. S. MATTHIAS och S. JUDAS THADA i de följande fälten verka mycket vederhäftiga och inskriften bland de utskurna slingorna ERICK ANNERSON ANNO är fullt läslig. S. JACOBUS längst till höger är visserligen målad med en annan teknik, grövre och mindre skickligt än de andra bilderna, men man tvivlar ej på vem bilden skall föreställa, och namnet JENS MATISON med årtalet 1643 finns mycket tydligt utskuret. Men mannen mellan Judas Thaddeus och Jacob, vem är han? Han är klädd i en lång svart rock med rött bälte, han håller vänstra handen på värfästet och har ordnat sitt långa, gråa hår och skägg som en vördnadsvärd sextonhundraårig prälat. Den bild, som har fått underskriften S. MATIAS visar en man, vars dräkt bär tydliga drag av sextonhundraårig stil, under det att figuren till vänster, som saknar namn, mera liknar de övriga evangelisterna. Om man antager att

inskriften kommit på fel ställe, skulle det finnas trenne män avbildade på norra balustraden, vilkas klädedräkt gör det troligt, att de ej föreställa bibliska personer. Möjligen hava Olle Pendersøn, Erick Annersøn och Jens Matisøn blivit förevigade i dessa målningar. Vilka voro då dessa trenne män? Kyrkoherden i Osby hette år 1702 Petrus Thomaeus och hans epitafium finns ännu i kyrkan, och alltså är han utom räkningen. Kanske voro de tre männen donatorer eller kyrkovärdar. Den södra läktaren bär årtalet 1770 och man finner på platser, som motsvara de ställen, där de tre männens namn utskurits på norra balustraden, namnen TUFWE OLSON i MARKLUNDA och NILS JONSSON i ÖSTRA GENASTORP, vilka antagligen beteckna kyrkovärdarna år 1770 eller ock de män, som bekostade utsmyckningen av denna läktarbalustrad. I så fall vittna ännu i dag dessa namn om huru Osby kyrka i gångna tider varit föremål för omsorg och kärlek och huru den pryttts och smyckats Gud till ära.



S:T PETRI KAPELL I OSBY KYRKA

S:T PETRI KAPELL upprättades till Osby kyrkas hundraårsjubileum och invigdes vid detta jubileum av H. H. Biskopen av Lund den 29 juni detta år. Kapellet har fått sitt namn efter Osby gamla kyrka, som blivit benämnd efter apostlafursten, och det utgör koret och absiden i samma gamla kyrka. Där altaret nu står i kapellet stod under hela medeltiden och fram till 1834, så vitt man kan döma, kyrkans högaltare.

Att S:t Petri kapell har kunnat upprättas beror näst efter Guds nåd och hjälp helt och hållet på församlingens givmildhet. Firman Bröderna Ivarsson skänkte trehundra kronor till altaruppsatsen, som efter gamla förebilder i kyrkans inventarier, förfärdigats av snickarmästaren E. N. Osberg, och målats av målarmästarna M. Olsson och G. Rosengren. De tvenne blyinfattade katedralglasfönstren äro en gåva av fru Bothilda Olsson och fröken Hanna Nilsson. Ljuskronan och lampetterna hava fabrikören och fru L. Drechsel givit åt kapellet. Mattorna, draperierna kring altaret, gardinerna och stolarna äro inköpta för medel ur Jubileumsgåvan och alltså en gåva från hela församlingen. I kapellet hålles, i regel varje dag, kl. 9 morgonbön och aftonbön kl. 8.30.

THOMAS ANDERSSÖN

Thomas Andersson född den 2 apr. 1626 död den 9 aug. 1692

Thomas härstammar från Skottland, hans farfar Angus Oig Mc Donald blev avrättad i Edingburgh 1615.

Hans hustru och två söner flydde med båt mot Skandinavien, båten förliste utanför Torekov och endast den ene sonen Andreas Mc Donald överlevde. Han blev räddad och omhändertagen av en murarmästare från Torekov som hette Hans.

Andreas tog sig det svenska namnet Anders Hansson, kanske för att gömma sin identitet för eventuella förföljare från Skottland.

Anders Hansson gifte sig och fick tre söner vilka alla tre blev präster.

Den yngste sonen Thomas blev student i Lund vid 14 års ålder och prästvigdes den 17 maj 1654 i Lund.

Thomas Andersson kom till Osby som hjälppräst och informator hos kyrkoherde Hans Hansson Winslöf 1654. Han gifte sig med Winslöfs äldsta dotter Karine och fick med henne 15 barn. Efter svärfars död 1660 blev Thomas Andersson kyrkoherde i Osby och Loshults församlingar. Thomas Andersson blev stamfader för de välkända släkterna Thomaeus-Thomee som är välkända både i Sverige och Finland.

Thomas Anderssons familj finns bevarad på en tavla från 1673 i Osby kyrka.

Efter släktforskning av Lasse Niemann Kolstorp Vikbolandet under 2016, har han presenterat sin utredning om Thomas Andersson och fått den godkänd av Clan Donald Society of The Highlands and Island. Thomas Anderssons pappa härstammade från Clan Donald of Dunnyveg and Glens i Skottland och Mc Donalds är välkänd som en av de största clanerna.