

Ett magasin från Kulla pastorat 3 2022

Från

vatten till vin

Tema: Vårda

Ett vårdande synsätt

Att uppskatta historien

Med stolthet och respekt



- 06** **Temaartikel**
Kyrkoherde Stina Hagman funderar kring temat vårda.



- 12** **Med stolthet och respekt**
Vi träffar tre av Kulla pastorats kyrkvaktmästare som berättar om sitt arbete.



- 18** **Pulsen på**
Vi möter kyrkomusiker och universitetslektor Anders Johnsson.

- 04** **Lite av varje**
Nedslag i olika delar av pastoratet.

- 16** **Gröna sidorna**
Händer i begravningsverksamheten

- 17** **Lite av varje**
Bra saker att veta!

- 22** **Prästen förklarar**
Eva Gullmo präst i Vikens församling förklarar för oss.

- 24** **Farhult-Jonstorps församling**

- 26** **Lerbergets kyrka**

- 28** **Vikens församling**

- 30** **Väsby församling**

- 32** **Lite mer av varje**
Lite mer kul att veta!

- 34** **Tillbakablicken**
Liten återblick på vad som hänt.

Redaktör
Helena Eriksson

Ansvarig utgivare
Kyrkorådet
Kulla pastorat

Redaktion
Stina Hagman
Roland Alm
Eva Gullmo
Ylva Johansson
Helena Morath
Rolf Widar
Helena Eriksson

Kontakt
Helena Eriksson
helena.eriksson3@
svenskakyrkan.se
Tel 042-36 60 46

Tryck
Ljungbergs tryckeri

Omslag
Okänd

Foto
Lotta Arnelin
Jonas Engström
Helena Eriksson
Eva Gullmo
Stina Hagman
Camilla Lindskog
Privata bilder
Bilder från:
Ikon
Unsplash
Pixabay

Fotoredigering
Carina Brandt



LITE AV VARJE



Ungdomsgrupper i Kulla pastorat

Nytt för terminen är att Farhult-Jonstorp/Väsby åter startar upp en ungdomsgrupp - EKG dvs Efter Konfa Grupp men alla från 15 års ålder är välkomna varje sig man är konfirmerad eller ej. Man träffas en söndag i månaden mellan kl 18.00-20.00 i Bikupan, den vita lilla byggnaden bredvid prästgården i Väsby. Höstterminens datum är: 18 september, 16 oktober, 13 november.

I Viken har man startat **TacoTack** för de i årskurs 6-9. En fredag i månaden blir det tacos och häng i Kyrkstugan: 23 september, 21 oktober och 18 november kl 18.00-22.00. Anmäl på hemsidan!

I Lerbergets kyrka finns två ungdomsgrupper, en för dem som går i åk 6-7 - **Time out**, och en för dem som går i åk 8 och över - **UG**. Time out träffas varannan fredag (udda veckor) kl 18.00-20.00 och UG ses varannan fredag (jämna veckor) kl 19.00-22.00. Båda grupperna träffas i Oasen, byggnaden till höger om glasgången i Lerbergets kyrka.

Välkommen oavsett var du bor! Våra ungdomsledare har planerat utmaningar, tävlingar, happenings, härligt häng och go'fika! Häng på du också!

Visste du att...

...frivilliga i Farhult-Jonstorp-Mjöhult tar ut de boende på Revalyckan på en promenad en gång i veckan? Det blir fina samtal, frisk luft och nya kontakter knyts. Välkommen med på torsdagar kl 10.30. För mer information, kontakta Rut Carlsson 070-56 68 182.

Våra bin



På grund av stor vinterförlust har vi tyvärr färre bisamhällen i år. Dessutom fick vi Vaxmott i ett av våra samhällen vilket gjorde att vi förlorade ännu ett.

Det finns ett mycket begränsat antal burkar honung, Holy honey som vi kallar den, som vi kommer att sälja i våra kyrkor.

LITE AV VARJE

Se vår hemsida för all verksamhet, för datum och tider - välkommen in!
kullapastorat.se



Våra körer bjuder in till konserter



Lördag den 22 oktober kl 18.00 blir det gospelkonsert i Lerbergets kyrka. Lerbergets gospelkör tillsammans med Helga Kors Gospel, Ronneby, sjunger tillsammans med Cinque Cullard från USA. Medverkar gör även Marie Sjöberg, Jonas Engström, Marie Brandt Wilhelmsson samt musiker.

Söndag den 6 november framför Lerbergets vokalensemble och kyrkokör Per Harlings nyskrivna Requiem. Välkommen till antingen Lerbergets kyrka kl 10.00 eller till Väsby kyrka kl 17.00. Medverkar, förutom köerna, gör Per Harling, solister och stråkkvartett.

Lyssna till julens musik och sjung med i julsalmerna. Möt tända marschaller, julgranar och lyssna till Christmas Carols utomhus på vägen in till julkonsert torsdag den 15 december kl 18.30 i Jonstorps kyrka. Medverkar gör Farhult-Jonstorps kyrkokör och barnkören Sångflyt.

Söndag den 18 december kl 16.00 framför Laudate och Old Singers Camille Saint-Saëns Julatorium i Vikens kyrka tillsammans med orkester och solister. Verket är skrivet för fem solister, blandad kör, stråkkvintett, harpa och orgel och framfördes första gången 1869 i Madeleinekyrkan i Paris, där Saint-Saëns var verksam som organist.

Annandag jul, den 26 december blir det traditionsenlig julkonsert i Lerbergets kyrka där alla köerna, musiker och solister medverkar. Konserten ges vid två tillfällen, kl 16.00 och kl 18.30.

Expeditionen i Väsby prästgård är öppen måndag till fredag kl 9.00-12.00 & kl 13.00-15.00. Mellan jul och trettondagen har vi begränsade öppettider, se hemsidan: kullapastorat.se

Visste du att....

...vi har flyktingar från Ukraina boende i Väsby församling och vi arbetar utifrån de behov som finns.



Ett vårdande synsätt på sig själv och på andra

Det finns en förväntan att kyrkan ska hantera frågor om livet och döden och det ställer krav på tillgänglighet och kompetens. Behovet av samtal och själavård är stort samtidigt som kännedomen om kyrkans möjligheter att möta upp är begränsad. Kan en japansk hantverkskonst hjälpa oss att närma oss ett vårdande sätt att se på oss själva och varandra?

När människor får reda på att man med kort varsel kan få prata med en präst eller diakon under tystnadsplikt och att det dessutom är kostnadsfritt så höjer många på ögonbrynen och ofta ställs frågan: ”Varför berättar ni aldrig om det här?”. Själv tycker jag att vi hela tiden försöker vara noggranna med att berätta om möjligheten till samtal men uppenbarligen når vi inte ända fram. Erbjudandet om samtal är en av kyrkans allra viktigaste och vackraste uppgifter och det kräver både en högprioriterad tillgänglighet liksom en varsam kompetens.



Under försommaren och sommaren har det debatterats kring kyrkans tillgänglighet när det kommer till att vara mottagliga för samtal. I en insändare i branschtidningen *Kyrkans tidning* skriver en besviken person att hen under ett dygn ringde 16 samtal till olika präster och församlingar utan att få kontakt. Under ett dygn pratade hen med fyra olika telefonsvarare och bad att få bli uppringd. Hen ringde till tre olika telefonister utan att det resulterade i någon kontakt med en präst. Jag tror att det är fler än jag som känner skammens rodnad å Svenska kyrkans vägnar när man läser detta men jag tänker att det viktiga är att vi lyfter blicken och att vi alla ser till att agera på andra sätt! Dels att hålla samtalet om tillgänglighet levande och dels att lägga oss vinn om att tillägna oss en varsam kompetens i mötet med människor och de behov som finns. Många röster har höjts i

den här debatten, en debatt som i högsta grad fortgår vilket jag hoppas att den gör så länge den behövs.

Det finns en stark koppling mella existentiell hälsa, psykisk hälsa och välbefinnande. Det finns också en förväntan på kyrkan att vi ska vara experter på frågor som handlar om livet och döden. Själavård definieras ibland som ”kyrkans sätt att kunna ta hand om människor i livssituationer som man kan ha hamnat i, som sorg, psykisk ohälsa eller andra svårigheter”. Vi befinner oss i en samtid där det som benämns som psykisk ohälsa leder till höga sjukskrivningstal och ett existentiellt lidande. Men det finns också ett existentiellt skav där människor på olika sätt mår dåligt som en frisk reaktion på att något i deras liv skulle behöva få ändras, utvecklas, fördjupas eller växa. Det spelar stor roll för kyrkans trovärdig-

het om vi tar behov och förväntan på kyrkans kompetens kring självvård på allvar.

Ytterst handlar det om människosyn och att grundaren av vår livstolkning vandrade runt bland människor och mötte dem där de befann sig. De blev uppmötta mitt i det som var deras liv med allt det vackra, det förfärliga, det mediokra och det som var glädje. De blev aldrig lovade den livsförändring som de själva önskade eller drömde om utan förändringen kom i en annan skepnad eller form än vad de själva trodde. Och kanske blev förändringen tydlig först i backspegeln. Jesus mötte människor med kärlek och uppmaning till acceptans. Och en försäkran om att du aldrig någonsin är ensam i det liv som är ditt.

”
... en försäkran
om att du aldrig
någonsin är
ensam i det
liv som är ditt.

Sinnesrobönen skrevs av en amerikansk präst och teolog i början av förra århundradet och har hjälpt och hjälper människor varje dag, runt om i världen, att hitta riktning och fokus i livet. ”Gud

ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden”. Orden kan ju låta självklara i sin klarsyn men om man stannar upp och mediterar över betydelsen så blir det snabbt tydligt att de rymmer en oändlig gåva, om än krävande, om man tar dem på allvar. Jag tror aldrig att vi till fullo kommer ana vidden av vad som händer om vi på riktigt accepterar det vi inte kan förändra och i stället koncentrerar oss på det vi kan förändra. Samtidigt är acceptansen bland det svåraste vi människor har att göra med tror jag.



För några år sedan hörde jag talas om den japanska hantverkskonsten kintsukuroi och jag föll genast för dess applicerbarhet på hur det är att vara människa. Kinstukuroi innebär att man lagar och sätter ihop spruckna kärl, koppar och vaser med guld. Guldets fogar samman sprickorna och gör att det ser ut som om magma som strömmar fram ur koppen eller fatet. Ordet kan över sättas med ”en gyllene sammanflätning” och tanken är att det är först i ögonblicket föremålet går sönder som det blir till. Föremålet blir

helt igen men i stället för att dölja sprickorna och skarvarna så lyfter man fram dem och framhäver dem med guld.

Att ha ett vårdande synsätt på sig själv och sina medmänniskor är att sakta förstå skillnaden mellan det vi behöver acceptera och det vi kan förändra. Livet är skört och oberäkneligt och det är lätt att gå sönder med allt det som livet kommer oss till mötes med. De mellanmänskliga samtalen som befriar och upprättar sker överallt och hjälper sakta till att ömsesidigt fylla sprickorna med guld och skapa ordning i kaos. Ansvaret för varandra ingår i våra livsvillkor som människor och det finns också situationer där vi inte räcker till, där det är för svårt och sårigt. Det finns många olika instanser i samhället som har ett extra ansvar när vi som medmänniskor i livet inte räcker till. Kyrkan vill vara en av dem!

Att med högprioriterad tillgänglighet och varsam kompetens gå med en bit där det skakar, skaver och skälver och samtidigt vara klarvakna när vår kompetens inte räcker till utan vi behöver kontakta andra och fler, är en av vår kyrkas viktigaste uppgifter. Uppdraget som kyrka är att finnas där och visa på att vi alla är sammanflätade med tillvarons innersta grund. Tillsammans lagar vi sprickorna och varandra med guld och gör världen till en vackrare plats. För tänk om det är så att vi kan bli till i det ögonblicket vi går sönder? Tänk om det är så!

Just precis där vill kyrkan finnas.

Text: Stina Hagman, kyrkoherde



Med stolthet och respekt

De sätter sig tillrätta runt det lilla fikabordet och lägger upp sina telefoner på bordet, lite fundersamma om vad vi ska prata om. Men under samtals gång blir deras röster stabilare, tydligare och mer passionerade. De har en oerhörd stolthet över sitt arbete, över det som de kan tillföra och över hur de vårdar våra kyrkor och kyrkogårdar.

Annika Bramgårde, Carina Bergström och Christel Nilsson är tre av sex kyrkvaktmästare i Kulla pastorat. Det är ett yrke som innefattar en enorm bredd och kunskap och man arbetar både utomhus på kyrkogårdarna och inomhus i kyrkorna under gudstjänster, dop, vigslar, begravningar och konserter.

- Jag tycker om blandningen av att jobba både inne och ute, säger Annika. Variationen gör att man inte blir trött på sitt arbete. Det händer alltid något och sällan blir en dag helt som man planerat.

Man kan lätt tro att man som kyrkvaktmästare håller sig lite i bakgrunden och det stämmer till viss del men de tillhör dem som har mest kontakt med människorna runt en vigsel eller begravning.

MED STOLTHET OCH RESPEKT

- När någon har gått bort möter vi de anhöriga redan när de ska välja en gravplats, fortsätter Annika. Sedan möter vi dem vid begravningen, vid urnsättningen och när de kommer till graven. Ofta uttrycker de uppskattning över att det är samma person de träffar genom hela processen.

Det betyder också att de gravar de vårdar står dem nära. De pratar sällan om gravarna som ett nummer, som de har, utan de nämner namnen på dem som ligger begravna just där. Det finns en familjär känsla på kyrkogårdarna och ofta har kyrkvaktmästarna stenkoll på vem som ligger var och om det har varit speciella önskemål från de anhöriga, eller liknande.

”
Man blir inte
trött på sitt
arbete

Ett ord som återkommer många gånger i samtalet är respekt. Det märks att arbetet på kyrkogårdarna inte ”bara är som vanliga parker” utan att det finns en annan dimension.

- Miljön på en kyrkogård är och bör vara avkopplande och man ska kunna insupa lugnet i den vackra miljön, säger Carina med ett leende. Det är så roligt att se när människor tar med sig kaffekorgen och

sätter sig och fikar på kyrkogårdarna, då har vi skapat en välkomnande plats.

Som kyrkvaktmästare behöver man kunna begravnings- och kulturlagarna. Det är en hel del regler som råder och det gäller, ordet återkommer igen, att ha respekt för människor, döda, levande och växtlighet.

Det är kyrkvaktmästarna som tar hand om kyrkorna också. De polerar, städar, dekorerar och ser till att allt är i toppskick till de olika samlingarna. Det är alltid vaktmästaren som är först och sist på plats, som ser till att allt är i ordning inför att musiker och präster anländer. Annika, Carina och Christel skrattar och skämtar under samtalets gång om deras betydelse som kyrkvaktmästare. De peppar varandra till att inte hymla om att det krävs en hel del av dem och att deras roll är otroligt viktig.

- Statusen på yrket har höjts med åren, säger Christel. Förr kunde rollen ärvas från far till son. Idag krävs utbildning och erfarenhet för att klara av arbetet.

Grunden i yrket är att brinna för trädgård och skötsel. Alla tre började med att arbeta ute som kyrkogårdsarbetare och tog så småningom steget upp till kyrkvaktmästare.

Carina berättar att hon alltid inför en begravningsgudstjänst, när hon har bytt om till passande kläder, tar en promenad runt kyrkogården för att samla sig. Annika och Christel håller med om att man behöver ”ladda”.



- När man sätter på sig kläderna och går in i kyrkan inför en begravningsgudstjänst går man in i en annan roll, säger Annika. Man är koncentrerad. Inget får gå fel på en begravning.

Carina nickar och tillägger:

- På ett dop eller på en vigsel kan det bli fel och man kan skoja till det. Men en begravning får aldrig bli fel. Och det är viktigt att vi alltid håller oss professionella hur emotionellt det än kan bli.

Christel berättar att om en begravning har varit jobbig på något sätt så brukar präst, musiker och kyrkvaktmästare sätta sig ner för att prata igenom det som hänt och på så sätt kan man hjälpas åt att hantera sina känslor.

Men det handlar inte bara om sorgliga tillfällen. De får vara med i livets stora skeden - även de där glädjen är i centrum.

- Jag tycker alltid om dop, säger Christel. Det finns sällan någon stress kring dessa tillfällen, bara glädje och ofta är många barn med och då blir det mer lättsamt!

Kyrkvaktmästaren får även ett speciellt band till brudparen. Inför vigselgudstjänsten finns de ibland med för att visa vaser, ljusstakar och för att komma med tips och idéer på hur man kan dekorera.

- Vi är också de första som möter brudparet när de kommer till kyrkan inför vigseln, när de kanske är nervösa och behöver lite pepp, och vi är de första som får gratulera när de går ut ur kyrkan, säger Carina och ler stort.

Som kyrkvaktmästare får man även tillfälle att njuta av många olika sorters musik och körer. Det är sannerligen ett yrke med blandade uppgifter, ett yrke som är viktigt och som verkligen gör skillnad i människors liv!

Text: Helena Eriksson, kommunikatör



GRÖNA SIDORNA



Begravningsverksamheten är egentligen inte en del av Svenska kyrkan utan verksamheten utförs på uppdrag av staten förutom i Stockholm och Tranås där kommunen ansvarar. Här berättar vi lite om arbetet på våra kyrkogårdar och annat som går under begravningsverksamheten.

Under sommaren har arbete på Jonstorps kyrkogård pågått för att tillgänglighetsanpassa. Det betyder att man ska kunna ta sig fram med rullstol, rullator och barnvagn. Markmaterialet, Ecogrus, är en blandning av stensmjöl, asfalt och blomfröer, som är bindningsmedlet. Man kan lägga i vilken färg på singel man vill. I södra Sverige finns detta inte på många platser ännu. Vi börjar med att prova i Jonstorp och utvärderar sedan.



Precis som på många andra kyrkogårdar klipps buxbomen endast varannat år. Genom att klippa mer sällan blir det svårare för buxbomsjukan, som vi har, att få fäste. Vi hoppas det fungerar!

Om man funderar kring gravskötsel finns det perenngrovar, i både sol och skugga, att se på våra kyrkogårdar. Prata med någon av våra kyrkvaktmästare så visar de dig!



På våra kyrkogårdar arbetar sex kyrkvaktmästare, två kyrkogårdsarbetare varav en även hjälper till med våra fastigheter. Mellan april och november har vi dessutom tre säsongsarbetare och under sommaren runt tio sommarjobbare. Alla dessa leds av en kyrkogårdsförman.



VEM ÄR DET DU MÖTER PÅ KYRKOGÅRDEN:



Rolf Widar, kyrkvaktmästare på Väsby kyrkogård



Vad har du arbetat med innan du började som kyrkvaktmästare?
Jag har arbetat inom lantbruk och även inom vaktmästeri för Linköpings landsting, som det hette då. Därefter började jag på kyrkogård i Småland, sedan i Hjärnarp innan jag kom till Kulla pastorat år 2008. Jag började på Vikens kyrkogård och har nu varit i Väsby i 12 år. Man kan nog säga att jag känner till varje meter här nu!

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det är friheten med att vara utomhus i Guds rika natur. Jag har alltid dragits till att tillbringa dagarna utomhus. I och med att jag är intresserad av väder och klimat är det intressant att följa förändringarna och skiftningarna i naturen.

Det byggs ett nytt vaktmästeri i Jonstorp till vaktmästarna på både Farhults och Jonstorps kyrkogårdar. Här får de ordentliga omklädningsrum, lunchrum och kontor. Samtidigt bygger vi ihop Sockenstugan med det gamla vaktmästeriet till en större uppfräschad och ändamålsenlig församlingsbyggnad. Planen är att allt detta ska vara klart till årsskiftet. Parkeringen mot skolan kommer alltså att försvinna till förmån för den nya byggnaden.

90 SVENSK INSAMLINGS KONTROLL

DE SOM DRABBATS AV KRIGET I UKRAINA BEHÖVER DITT STÖD.

Tillsammans kan vi vara en tillflykt i oro, nöd och krig.

DIN GÅVA BEHÖVS NU!

Människor på flykt är i stort behov av mat, vatten och hygienartiklar. Med lokala partner på plats ger Act Svenska kyrkan stöd till människor som flyr kriget i Ukraina.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL **900 1223** SKRIV: AKUT

Foto: Artur Myronov / FCA



Att uppskatta historien

Han står längst fram i kyrkan och berättar om vad vi ska få vara med om den närmaste timmen. Han berättar om orgeln i kyrkan, om styckena han ska spela. Nyfikenheten på vad det är vi ska få höra blir större av att hans ord är noga valda och det är med passion han berättar. Det är tydligt att han älskar vad han gör och att han vill att andra ska uppskatta historien och traditionen som finns i instrumentet.

Anders Johnsson är kyrkomusiker i S:t Andreas församling i Malmö och arbetar även som universitetslektor på Musikhögskolan i Malmö. Vid sidan av dessa båda arbeten projektleder han orgelbyggen och renoverar även orglar. Och till detta tillkommer familj och barn, hur får han tiden att gå ihop?

- Jag tycker om vad jag gör, säger Anders fundersamt.

Han växte upp i Bjärred där både han och hans syster spelade piano. När systemen ville sluta och i stället börja spela fotboll ville familjen inte förlora den väldigt duktiga pianoläraren som systemen hade. Det blev att Anders började spela orgel för honom helt enkelt. Det var aldrig någon tvekan om att det var orgeln som var Anders framtid och han har studerat i Malmö, Köpenhamn och Lyon. Han är idag en av ungefärligen tjugo diplomerade orgelsolisterna i Sverige.



Karin Johansson är organist i Kulla pastorat och även professor vid Musikhögskolan i Malmö och således kollega med Anders.

- Anders är en mycket uppskattad lärare, säger hon med ett leende. Han har en överblick, stor repertoarkännedom och är väldigt pedagogisk. Hans engagemang i ämnet och i sina studenter är mycket stort.

Karin fortsätter:

- Anders har spelat in flera skivor och skrivit många artiklar. Vi som pastorat uppskattar hans djupa kunskaper och engagemang i orgelfrågor och är mycket glada över den översyn han nyligen gjort av samtliga orglar. Orglar behöver underhåll på lång sikt för att fungera på bästa sätt i församlingarna, och ibland behöver de renoveras eller byggas om. Då är det

viktigt att beakta både historiska perspektiv och framtida behov i gudstjänst- och musikverksamheten. Att ha Anders som sakkunnig person i stiftet i dessa sammanhang är ovärderligt.

”
Det handlar om att vårda historien.

När Anders talar blir historien helt självklar. Han pratar om romantiken, och om den neoklassiska perioden. Han berättar om hur orglar byggts i olika tidsepoker, om sätt att intonera dem, om hur de bör

PULSEN PÅ

behandlas på olika sätt. Han pratar om orgelbyggare som gått före honom och han är noga med att påpeka att det är hans jobb att ha respekt för historien, inte att endast förnya.

- Att bygga en orgel tar många år från start till slut, säger han entusiastiskt. Det ska sökas tillstånd, orgeln ska byggas av orgelbyggarna, allt ska finjusteras och man får inte ge upp förrän man nått det resultat man önskar. Det ska även skrivas underhållsplaner och naturligtvis är budgeten en del av arbetet.

Det handlar om att vårda historien och när Anders får frågan om han är en vårdande person på annat sätt också blir han tyst. Han funderar en stund säger till sist att han är händig och tycker om att fixa och trixa med saker. Men han säger också att han försöker vårda människorna runt omkring honom.

- Jag leder körer i S:t Andreas församling och det är oerhört roligt, säger Anders. Församlingsarbetet är mycket viktigt och jag har haft en fast tjänst i kyrkan sedan 1994. Men jag har en viss oro för vad som händer med kyrkorna. Vi behöver vårda verksamheten också.

Konsertens början närmar sig och Anders går upp på orgelläktaren för att göra sig redo. Han byter skor och tar fram orgel-skorna. Han berättar att han har haft dem i tio år och att de börjar bli lite väl slitna. Skorna ska vara hårda i sulan och det behövs en liten klack för att kunna spela på bästa sätt. Han sätter sig vid orgeln och tar ett djupt andetag och börjar spela.

Orgelns alla pipor klingar som en hel orkester, det är både mäktigt och pampigt.

Under en timme får åhörarna sitta i stillhet och lyssna, de får tid att lämna världen utanför för några ögonblick, de får tid att njuta och vårda sitt inre för en stund.

Välbehövligt för både kropp och själ.



Farhults orgel

Orgeln i Farhults kyrka byggdes 1916 av Eskil Lundén, orgelbyggare i Göteborg. Den har stort kulturhistoriskt och musikaliskt värde och kommer att renoveras till originalskick under hösten 2022 av den danska orgelbyggarfirman Marcussen & Søn.

Liksom många orglar från denna tid är den till stor del pneumatisk, vilket betyder att energi och rörelser överförs genom ett tryckluftssystem. Som historisk anekdot kan nämnas att den har fler delar i trä än normalt, vilket beror på metallbristen som rådde under första världskriget.

Med sina två manualer och pedal är orgeln klangskön, flexibel och användbar både som gudstjänst- och konsertinstrument.

Text: Helena Eriksson, kommunikatör

PRÄSTEN FÖRKLARAR

I varje nummer av
Från vatten till vin förklarar prästen
olika saker som hör kyrkan till



Eva Gullmo
präst Vikens församling, Kulla pastorat

– Varför då, då?

Vi fortsätter att titta på de olika delarna av kyrkoåret:

Domsöndagen heter sista söndagen under kyrkoåret. Namnet kanske inte lockar till ett kyrkobesök precis. I andra kristna traditioner har söndagen namnet Kristus konungens fest. Det är skillnad att gå till domen och att gå till fest, eller hur? Men grundtanken denna söndag är att vid livets slut/tidens slut skall vi alla stå inför och möta Kristus. Allt avslöjas, allt befrias. Det är Kristus som dömer, tack och lov – och det är Kristus som nu vid tidens slut upprättar sitt rike. Äntligen!

Sedan kommer **advent** – som betyder ankomst och det är naturligtvis Jesus vi väntar på.

Första söndagen i advent är en festdag som vi firar med trumpet och körsång – Hosianna! Bibeltextern som läses är den samma som på palmsöndagen, vid påsk: Jesus rider in i Jerusalem, men nu med ett annat fokus. På palmsöndagen är det Jesu kommande död som står i centrum. För-

sta söndagen i advent firar vi att Jesus åter kommer till oss och är närvarande i kyrka och församling, i varje människas liv. Första söndagen i advent är därför som en nyårsdag i kyrkans liv. Ännu ett år får vi läsa om och följa Jesus i våra bibeltexter.

De följande adventssöndagarna präglas av allvar och har som tema – Guds rike är nära, Bana väg för Herren och Herrens moder. Advent är alltså en förberedelse och en tid av rannsakan. Det är också en tid som präglas av delande och insamlingar till behövande.

Att vi firar jul precis den 24–25 december är en relativt sen tradition. Det var först på 300-talet som man placerade Jesu födelse vid detta datum. Fornkyrkans teologer hade utarbetat ett *kyrkoår* med datum då man firade olika händelser i Jesu liv. Dessa söndagar fick ofta ersätta gamla hedniska högtider. Smart, eller hur? Festen och traditionerna fanns där redan men nu fick firandet nytt innehåll. Det är annorlunda med påsken. Påskdagen, när man fann den tomma graven och man förstod att Jesus

hade uppstått från det döda, firade man redan första söndagen efter händelsen. Varje söndag är som en liten påskdag!

Julafton och juldagen läser vi i bibeln om Jesu födelse i Betlehem. Dygnet firas med många olika gudstjänster – samling vid krubban för barnen med familjer, julbön, midnattsmässa, julotta.

Annandag jul har martyrerna i fokus. Detta till minne av alla dessa som i fornkyrkan – och senare har fått offra sitt liv för sin kristna tro och övertygelse.

Nyårsdagen är ingen stor kyrklig helg. Men i våra kyrkor samlas vi till bön inför det nya året. Vackert och nog så viktigt.

Trettondag jul fortsätter vi att läsa vidare om händelserna i Betlehem men nu vidgas perspektivet genom de vise männen. Hur många de var står inte i bibeln. Ofta får de vara tre beroende på gåvorna som de bär fram till Jesusbarnet – guld, rökelse och myrra. Men i många julkrubbor är de fyra och de får representera vars sitt väderstreck – öster/väster, nord och syd. Genom de vise männen sprids nyheten om det nyfödda barnet till hela världen.

Julfirandet fortsätter till och med **kyndelsmässodagen** i början av februari. Kyndel är ett gammalt ord för ljus och texterna handlar om hur Maria bär fram Jesusbarnet i templet för att få det välsignat – ungefär som vi gör med våra små barn i dopet. Kyndelsmässodagen är en härlig söndag och ofta medverkar kyrkans körer och sjunger om ljuset som lyser i mörkret.



Eftermiddagsmusik

Välkommen till Vikens kyrka för eftermiddagsmusik!
Ungefär två gånger i månaden ges konserter av olika slag med både inbjudna gäster såväl som med våra egna kyrkomusiker.

Höstens resterande datum:
23 oktober, 30 oktober,
13 november, 4 december,
18 december

Konserterna börjar kl 15.00
(kl 16.00 den 18 december) och efter konserten är man välkommen att stanna på en kopp kaffe.
Varmt välkommen!

Hela programmet finns på hemsidan:
kullapastorat.se



Gudstjänst eller mässa

firas varje söndag kl 10.00 i någon av
Farhults eller Jonstorps kyrkor
Andrum udda veckor kl 18.30 Jonstorps kyrka
Toner i aftonen vissa torsdagar kl 18.30 Farhults kyrka
Kyrkorna är öppna tisdag-fredag 7.30-15.00



Vill du sjunga i kör?

I körens form övar man inför sången i kyrkan. Ett exempel är till allhelgonatiden. Genom sången får man del av kyrkoårets olika skiftningar genom musiken och texten. Detta i körmusik från äldre tider till nutida musikal och pop. Välkommen till Farhult-Jonstorps kyrkokör och Projektkören.



Julejuls och julsånger

Julsånger, Christmas Carols och Noëls har länge sjungits världen över. Lyssna till julens musik och sjung med i julsalmerna. Möt tända marschaller, julgranar och lyssna till Christmas Carols utomhus på vägen in till julkonsert på torsdagskvällen den 15 december kl 18.30 i Jonstorps kyrka.



Orgelreovering

Farhults romantiska orgel kommer att renoveras i oktober. Se faktarutan sidan 21.

Läs mer på hemsidan om all verksamhet och om ev. förändringar:
kullapastorat.se

Gudstjänst eller mässa

firas söndag kl 10.00 i Lerbergets kyrka
Kvällsandakt tisdagar udda veckor kl 18.30
Gudstjänsterna livesänds Kulla pastorats
youtube-kanal



Familjesöndag

Den 13 november är det åter dags för en familjesöndag med drop-in-frukost i Lerbergets kyrka. En fantastiskt god frukost-buffé står uppdukad för alla och efter frukosten har vi en härlig samling tillsammans i kyrkan med ljuständning, sång och musik. Välkommen från kl 8.45 för frukost eller direkt till samlingen kl 10.00.



Äntligen julkonserter

Den 1 december blir det *Jul, Jazz och Jennifer* med Helsingborgs storband och körsångare från Lerbergets kyrka. Den 11 december blir det *lucia* med vokalensemblen och Barnkören. Och den 26 december blir det julens höjdpunkt med *kyrkans alla körer* och massor av julstämning. Välkomna!



Festgudstjänst

Den 27 november blir det festgudstjänst i Lerbergets kyrka kl 10.00! Vi firar då kyrkans 40 årsdag. Medverkar gör, bland andra, kyrkans körer. Dessutom utlovas Otto Olssons advent. Varmt välkommen att vara med och fira med oss!

Läs mer på hemsidan om all verksamhet och om ev. förändringar:
kullapastorat.se

Gudstjänst eller mässa

firas söndag kl 11.00 i Viken kyrka
Kyrkan är öppen tisdag-fredag 7.30-15.00



Liten julmarknad

Vi bjuder in till *Liten julmarknad* i Kyrkstugan på första advent, den 27 november kl 12.00-14.00. Lotterier, försäljning av ljus och pynt, servering av glögg och kaffe. På gudstjänsten kl 11.00 medverkar barnkören och på adventsgudstjänsten kl 14.00 medverkar Laudate. Behållningen går till Julinsamlingen ACT – Svenska kyrkans internationella hjälparbete. Välkommen!

Spagettigudstjänster

Välkomna stora som små till Spagettigudstjänst! Vi samlas i kyrkan för en kort andakt kl 17.00 sedan bjuder Kyrkkockarna in till Kyrkstugan och en pastamåltid med efterrätt. Pris: 40 kr/vuxen, 20 kr barn. Nästa tillfälle måndagen den 28 november, fler datum under våren. Anmäl till frida.perssonbacklund@svenskakyrkan.se!

Adventsmusiken

Välkommen till adventsmusiken den 15 december kl 16.00 med efterföljande glögg och kaffeservering i Kyrkstugan. Matilda Nordberg, Karin Johansson, Helena Morath och Lukas Gustafsson medverkar.

Läs mer på hemsidan om all verksamhet och om ev. förändringar:
kullapastorat.se



Gudstjänst eller mässa

firas söndag kl 17.00 i Väsby kyrka
Kyrkan är öppen tisdag-fredag 7.30-15.00



Väsby barnkör

Väsby barnkör träffas på onsdagar kl. 15.45-16.30 i Väsby prästgård och sjunger tillsammans. Just nu övar vi inför Luciahögtid i kyrkan den 14 december kl. 18.00. Vill du vara med och sjunga - anmäl på hemsidan! Frågor - kontakta Matilda Nordberg, 072- 20 97 675.



Kyrkkockarna

Tillsammans lagar vi en tvårätters meny som vi sedan äter tillsammans. Ibland bjuder vi in en kock som lär och berättar om en specifik maträtt. För dig som är 10-12 år - anmäl på hemsidan! Vid frågor kontakta Frida Persson Bäcklund, 073-02 21 583.



Måndagar i Väsby

Udda veckor kl 14.00-16.00 träffas vi i Biku-pan där valbart kreativt skapande eller annan hälsofrämjande aktivitet erbjuds. Vi är gärna utomhus. Jämna veckor kl 14.00-16.00 träffas vi i prästgården till gemenskap runt fikabordet med samtal, andakt, eget eller gemensamt kreativt hantverk.

Läs mer på hemsidan om all verksamhet och om ev. förändringar:
kullapastorat.se

Hallå där!

Miranda Herrlin Iacobi
diakon
Kulla pastorat



Miranda Herrlin Iacobi har arbetat som diakoniasistent i Kulla pastorat sedan 2020 och redan innan hon påbörjade sin tjänst hade hon funderat på att läsa till diakon. Under läsåret som gått har hon studerat på heltid vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKU) i Lund och i september vigdes hon i Lunds domkyrka som var full till sista plats. Det var en vacker, mäktig och pampig vigning med mycket musik. Miranda var en av åtta som vigdes till diakon. Det blev en härligt dag!

Hur har ditt utbildningsår varit?

Lärorikt, vi har förutom diakoni utbildat oss i själavård, församlingspedagogik, teologi och samhälle, gudstjänst, konst och musik, strategi och ledarskap. Vi har också fått möjlighet att vara iväg på retreatdagar och tillbringa en del tid med biskopen själv. Fredagen innan vigningen hade vi slutprov och det gick bra!

Hur var själva vigningsdagen?

Obeskrivlig, så mycket mer än jag någonsin kunnat föreställa mig. Min familj fanns på plats, likaså kyrkoherde Stina Hagman och kyrkorådets ordförande Sofia Walka. Som assistent hade jag Monica Ivarsson som tidigare arbetade i Väsby församling.

Vad ser du mest framemot nu är du är vigd diakon?

Diakoni är vårt allas ansvar, det uttrycker kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor och hela skapelsen. Jag vill fortsätta att arbeta utifrån de behov som finns och arbeta både inåt, in i församlingens gemenskap och utåt, i den värld vi lever i och som vi ska ta ansvar för.



Visste du att....

... under adventstiden och julen bjuder vi in till många olika samlingar i alla våra kyrkor? Julkonserter, gudstjänster, samlingar runt krubban och andakter. Förutom att komma till kyrkorna finns vi även på nätet där vi bland annat livesänder vissa gudstjänster och konserter.

Varmt välkommen till våra kyrkor under december månad. Hela julens program finns på hemsidan när det närmar sig.

kullapastorat.se

Kontakt Kulla pastorat

Expeditionen i Väsby Prästgård: 042 - 36 06 50 - kulla.pastorat@svenskakyrkan.se

Öppettider: mån-fre 9.00-12.00 och 13.00 - 15.00

Kyrkoherde Stina Hagman, 042-36 06 51

Farhult-Jonstorp

Roland Alm, präst 042-683 80

Therese Bjerle, präst 042-683 65

Anna-Lena Andersson, kyrkomusiker 042-685 41

Ulrica Johansson, barnledare 042-681 25

Bodil Clifford, barnledare 042-680 51

Linnea Bjerle, ungdomsledare

Lerberget

Joel Jarbo, präst 042-36 06 46

Christoffer Kullenberg, präst 042-36 06 47

Marie Brandt Wilhelmsson, kyrkomusiker
042-36 06 45

Jenny Fägerstrand, barnledare 042-36 06 48

Sara Ivarsson, pedagog 042-36 06 49

Viken

Eva Gullmo, präst 042-36 06 40

Annika Erlandsson Olshov, diakon 042- 36 06 42

Karin Johansson, kyrkomusiker 042-36 06 53

Helena Morath, kyrkomusiker 042-36 06 44

Frida Persson Bäcklund, barnledare/värdinna
042-360641

Väsby

Miranda Herrlin Iacobi, diakon 042-36 06 54

Lotta Arnelin, assistent 042-36 06 61

Matilda Nordberg, kyrkomusiker 042- 23 75 71

Annette Göransson, värdinna 042- 36 06 58

TILLBAKABLICKEN



Under maj månad och under sommaren har vi haft den stora glädjen att få konfirmera 72 ungdomar i våra fem olika grupper.



Under sommaren bjöd vi in till 14 konserter i våra kyrkor. Man fick lyssna till musik från olika tider, i olika genrer. Sammanlagt besökte 766 personer våra konserter.



Härlig gemenskap och sommarcafé på Väsby prästgårds stora altan.



I år var det populära SommarlovsKUL tillbaka i Väsby prästgård. Det blev fantastiskt roliga dagar med chill, lek och pyssel i prästgården såväl som utflykter och sång för de boende på Väsbyhemmet. Det var en väldigt harmonisk grupp och både barn och ledare hade riktigt härliga dagar!

Visste du att....

... under 2022, fram till och med den 1 oktober, har vi haft 72 dop i våra kyrkor i Kulla pastorat? Flera av dem har varit syskon- och kusindop!

... under samma tid har 42 par gift sig i våra kyrkor? Två par valde att gifta sig samtidigt - det är inte vanligt med dubbelbröllop men det är väldigt roligt!

TILLBAKABLICKEN



Lerbergets kyrkas loppis var tillbaka, efter ett par års uppehåll, i ny tappning; bakluckeloppis och barnloppis. Man hyrde ut bord till privatpersoner som sålde lite av varje och kyrkan själv sålde barnartiklar, nya varor, frukt & grönt samt erbjöd servering. All behållning under dagen gick till BIAL - barn i alla länder. Tack till alla som sålde och fyndade!



Det här är Bosse. Han ansvarar för gräsmattan vid Väsby prästgård och gör ett mycket fint arbete. Hans kollega, SOLveig, ansvarar för gräset vid solcellsparken. Hans kollegor i Farhult heter Bertil och Hedda och i Viken heter hans medarbetare Berta och Bernt. De alla arbetar på dagtid och de är ovärderliga i vårt arbetslag!



Kyrkstugan i Viken genomgick en renovering under sommaren och återinvigdes högtidligt i slutet av augusti. Samlingssalen är helt renoverad, ett stort fönster har installerats, en altan är byggd och hela salen är uppfräschad.



För andra gången har Kulla pastorat haft ett samarbete med konståkningslägret Starcamp Jonstorp och genomfört konfirmläsning parallellt med lägret. Även denna gång blev det härliga veckor och en riktigt fin konfirmläsningstjänst som ägde rum i Jonstorps kyrka i slutet av juli.



Människor.