

Djurö Möja Nämndö

Församlingstidning

Nr 1 2021

KYRKO
VAL
2021

PROMENADGRUPPEN:

De rör sig
mot livet

Guide till
påskens
mysterium

Svenska kyrkan 

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ
FÖRSAMLING

KONTAKTA OSS

Pastorexpeditionen: Högmalmsvägen,
vid Klockargården på Djurö, mittemot ICA
Telefon: 08-571 544 00. Fax: 08-571 545 44
Postadress: Djurö, Möja och Nämndö församling,
Box 40, 139 02 Djurhamn
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo
Epost: djuro.samfallighet@svenskakyrkan.se

PASTORSEXPEDITION

Administratör Marie Berntfors, tel 08-747 54 62
marie.berntfors@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordförande Carl-Olof Sandquist
tel 070-283 34 73
Kyrkofullmäktiges ordförande Ewa Ryttegård
tel 073-180 25 68

PRÄSTER

Kyrkoherde Yvonne Hallin, tel 08-747 54 61,
070-730 48 47, 08-571 515 79 (bostad)
yvonne.hallin@svenskakyrkan.se

KANTORER

Dan Enberg tel 070-656 79 47
dan.enberg@svenskakyrkan.se
Eva Brink tel 073-378 77 26, arbetar t o m 31/8.

FÖRSAMLINGSASSISTENT/PEDAGOG

Församlingsassistent Lena Röstlund
tel 08-747 54 72, 070-535 48 78
lena.rostlund.sjolund@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog Tommie Johansson
tel 08-747 54 68, 070-250 89 33
tommie.johansson@svenskakyrkan.se

DJURÖ

Vaktmästare Isabelle Öberg, tel 070-248 39 24,
08-747 54 65, isabelle.oberg@svenskakyrkan.se

MÖJA

Vaktmästare Agneta Sjöberg, tel 070-248 10 65,
08-747 54 69, agneta.sjoberg@svenskakyrkan.se

NÄMDÖ

Kontaktperson Isabelle Öberg, tel 070-248 39 24,
08-747 54 65, isabelle.oberg@svenskakyrkan.se

RUNMARÖ KAPELL

Vaktmästare Ulrika Westman
tel 073-249 37 46, ulrikawestman@hotmail.com

SANDHAMNS KAPELL

Vaktmästare Britt-Marie Sundberg
tel 08-571 532 13, 070-755 80 90

DJURÖ MÖJA NÄMDÖ FÖRSAMLINGSTIDNING

Ansvarig utgivare: Yvonne Hallin
Redaktör & produktion: Ann Thörnblad
tel 070-747 12 00, ann.thornblad@ordochvision.se
Omslagsbild: På bilden Inga Belin & Gun Engroth.
Foto Ann Thörnblad
Tryck: Roos Printing AB, 2021.
Upplaga: 2 800 ex.

Vi lever under samma himmel

Act Svenska kyrkan kämpar för varje människas
rätt till ett värdigt liv. Tillsammans gör vi arbetet
möjligt.

Vi lever alla under samma himmel och har samma
rättigheter. Men tyvärr ser verkligheten inte ut så.
Act Svenska kyrkan är tro genom handling och arbetar
långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor. De
bärs av visionen om en växande folkrörelse. I Sverige
finns tusentals engagerade runt om i församlingar och
stift. Globalt har Act ett antal utsända medarbetare och
samarbeten med lokala kyrkor och gräsrotsrörelser.

I vår församling är Marianne Berggren samordnare för
Internationella gruppen som regelbundet gör insamlingar
till bland annat Act Svenska kyrkan och Världens barn.

Under de månader som coronapandemin har pågått har
Act Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat
om att åtgärder som stängda gränser och utgångsförbud
gör att människor förlorar arbeten, mattransporter inte når
fram till flyktingläger och att våld i hemmen ökar.

De människor som drabbas hårdast av katastrofer är de
som har minst möjlighet att skydda sig. Att hålla distans
till varandra kräver utrymme. Utrymme som inte finns
när åtta personer delar ett rum utan kök. Distansarbete är
omöjligt när överlevnaden beror på tillfälliga dagarbeten
eller att sälja frukt och juice vid en vägkant.

Vill du vara med och göra skillnad?
Swisha ditt bidrag till 900 1223.

90 SVENSK INSAMLINGS KONTROLL FASTEAKTIONEN 2021

UNDER SAMMA HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

SWISHA TILL 900 1223

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt.

svenskakyrkan.se/act

act Svenska kyrkan

Nytt liv spirar i jorden

”VAD SKA DU GÖRA NÄR PANDEMIN ÄR ÖVER?” Det är en fråga som jag får då och då. ”Vad ska du göra sen.....?” Och jag svarar: ”Jag vet inte om jag kommer att göra mer än det jag redan gör. Jag arbetar, träffar min familj, träffar flera vänner på Corona-säkert avstånd och sen kommer det som jag verkligen längtar efter. Att få fira gudstjänster!” Att hålla dopgudstjänster och bröllop med vänner från när och fjärran. Idag håller vi begravningsgudstjänster med max 20 personer. Det är en sorg i sig att inte alla får komma som har en anknytning till den döde.

Gudstjänster är här och nu, det blir inte samma sak att följa dem på en inspelning. Samtidigt är det en välsignelse att tekniken finns och att vi genom den vägen kan förmedla Guds närvaro.

ATT MÖTA JESUS I EN MÄNNISKA är en upplevelse utöver det vanliga. Jesus visar sig på dom mest speciella ställen och många gånger där jag inte väntar mig att han ska vara. I vänliga ögons värme, en människa som förmedlar hopp eller förlåtelse. En människa som ger framtidstro, som ser på sina medmänniskor med kärlek, som avbryter varje ansats till att tala illa om någon som inte är med och kan försvara sig. Jesus visar sig på så många sätt, som inte är beroende av kyrkans gudstjänster, det har pandemin verkligen visat. All god vilja att hjälpa till. All kärlek och kunskap som människor inom vården förmedlar. På så många sätt förmedlar människor det Jesus säger: ”Du skall älska din nästa som dig själv”.

JAG FÅR OCKSÅ FRÅGAN vad jag ska göra när jag slutar i församlingen och går i pension. Ett vet jag och det är att jag ska fortsätta prata med Jesus, be, fira nattvard och försöka känna tacksamhet att jag som kvinna får leva ett liv med frihet att välja själv. Så vad ska jag mer välja att göra när pandemin är över? Tacka Gud att ett under har skett och må människor över hela världen få ta del av undret!

VI SKA SNART FIRA PÅSK och Jesus visar att livet alltid segrar och nytt liv spirar i jorden, i träden som knoppas och snödropparna som har tittat upp. Härligt!

”Jesus visar sig på dom mest speciella ställen och många gånger där jag inte väntar mig att han ska vara. I vänliga ögons värme, en människa som förmedlar hopp eller förlåtelse.”

Vi har sagt Tack och Hej till Åsa och Britt och ska söka en ny komminister och kantor. Åsa och Britt har varit fantastiska redskap för Gud här och nu. Snart är det tid för andra att ta vid, att föra evangeliet vidare i vår del av Svenska kyrkan. Spännande!

GUDS VÄLSIGNELSE HÄLSAR



YVONNE HALLIN
Kyrkoherde

En guide till påskhelgens

Text YVONNE HALLIN Foto MAGNUS ARONSON & JOHANNES FRANDBEN/IKON

Vad betyder det egentligen när vi hälsar varandra glad påsk och varför firar vi skärtorsdag? Vi guidar dig genom påskens stora dagar.

På Skärtorsdagskvällen skulle Jesus och lärjungarna äta den judiska påskmåltiden. När de var samlade tog Jesus vatten, en handduk och tvättade lärjungarnas fötter, en handling som egentligen var tjänarnas uppdrag. Jesus bröt mot den sociala ordningen och inte nog med det. Han sa att detta skulle vara ett mönster för alla människor. Den som vill vara främst skall tjäna de andra i stället för att skaffa sig fördelar.

Vid måltiden tog Jesus bröd och vin och gav åt sina lärjungar. Så här skulle kyrkan göra i fortsättningen. Detta var den första nattvarden. Som avskedsgåva fick mänskligheten inte ett föremål av Jesus, föremålet skulle snart ha kommit bort. I stället fick vi en handling att utföra om och om igen. Nattvarden firar vi än idag i gemenskap med Jesus och med varandra. Nattvarden är inte en handling till minne av något som en gång var, utan på något sätt blir det som hände då närvarande nu. Jesus är hos oss i kyrkan och vi är med lärjungarna i nattvardssalen.

Nattvarden är ett av kyrkans sakrament, en helig handling som

Jesus har gett oss, dopet är det andra sakramentet. Ingen kristen kan fråga hur nattvarden fungerar. Detta är i grunden ett mysterium som den som vill får ta emot. Tro eller tvivel är inte det som är avgörande. Att ta emot brödet och vinet kan därför också vara en handling av överlåtelse till Gud. Vid skärtorsdagens mässa på kvällen, klär man av altaret. När altaret är tomt placerar man en törnekrona där och gudstjänsten avslutas med att någon läser ur Psaltaren 22, den psalm Jesus bad då han hängde på korset.

LÅNGFREDAGEN

Tystnaden inleder långfredagsgudstjänsten. Inga kyrkklockor ringer. Orgeln är tyst. Sorgen över att Jesus är död präglar stämningen i hela gudstjänsten. I Tyskland kallar man långfredagen för sorgens fredag. I England den goda fredagen. Dagen då Gud och människa försonas. På långfredagen spelas onskans drama upp i koncentrerad form. En oskyldig döms till döden, och det är inte vilken oskyldig som helst, utan Gud själv. När vi ser hans plåga vet vi att Gud förstår hur människor kan lida. Guds kärlek är så uthållig att Gud går ända ned till botten av det onda, ända till själva döden. Långfredagen handlar om förlåtelsen, och Jesu död är tecknet på att Gud låter sig drabbas av det onda utan att slå tillbaka mot oss som gjort ont. När en människa ger förlåtelse innebär det att hon avstår från sina krav på gottgörelse.

Det innebär också att det ondas utbredning stannar av, eftersom människan avstår från att föra den vidare som hämnd. På grund av korset är Guds förlåtelse villkorlös. Vi behöver inte förtjäna den på något sätt. Förlåtelsen finns en gång för alla eftersom Jesus dött en gång för alla. Därför är korset centrum i den kristna tron.

PÅSKAFTON

På påskafton firar många den stora festen. Kyrkan finns inte, Jesus är död. Ägget symboliserar Jesu uppståndelse. Genom det hårda skalet bryter Kristi nya liv fram. På natten besöker många påsknattsmässan. Påskdagen är Kristi uppståndelsedag och den vill man möta med så mycket glädje och fest som möjligt. Församlingen tågar in i den mörka kyrkan med påskljuset. Ljuset, det enda som är tänt, är en symbol för uppståndelsen. På påskljuset är bokstäverna A och O inristade, den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet, som en påminnelse om att Jesus är början och slutet på allt.

I påsknattens gudstjänst var det, och börjar bli vanligt hos oss, att människor ber om att få bli döpta. Som seden var hos de första kristna.

PÅSKDAGEN

Glad Påsk önskar vi varandra på påskdagsmorgonen. Påskan är kristenhetens största helg, eftersom det är påskhändelserna som är



dagar

centrum för vår tro. Kyrkofäderna, de som lade grunden till det som kom att bli kyrkans lära, kallade helgen för festernas fest. Tidigt fanns många olika uppfattningar om när man under året skulle fira påsk. År 325 beslöt man på kyrkoåret i Nicaea att *första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen* var den rätta tiden för påsen. Påsen kan alltså tidigast infalla den 22 mars och senast den 25 april.

Många såg Jesus dö, och hundratals mötte honom efter uppståndelsen. Därför tvekar inte kyrkan om att Jesus uppståndelse är en historisk sanning. Men det är också en sanning som griper in i människors liv idag. Kyrkklockorna ringer igen, altaret är åter dukat med ljus och blommor och kors. Detta är årets viktigaste och festligaste gudstjänst. Korset är inte dödens symbol i kyrkan utan korset vill vara en påminnelse om livet. Gud har inte tagit sin hand från världen. Osynlig går Gud vid vår sida med hjälp och ledning.

ANNANDAG PÅSK

Annandag påsk, den dag som mest märks som en extra ledig dag efter helgen, berättar om hur fler och fler fick möta den uppståndne Jesus. Uppståndelsen hade många vittnen. Nu börjar man förstå att det som hänt under Jesu liv varit en uppfyllelse av det som Gud lovat sitt folk och hela mänskligheten. Emmaus vandringen berättar om hur två män fick möta Jesus och att dom först inte kände igen honom. Lukasevangeliets 24 kapitel verserna 13–25 berättar om detta möte för dig som vill ta del av texterna.



Att röra sig mot livet

Text & foto ANN THÖRNBLAD

När allting stängdes ner för ett år sedan och livet sattes på vänt, startade några kvinnor ute på Djurö en promenadgrupp som ses varje vardag kl 11 och promenerar tillsammans.

– Det har blivit vår räddning, när helgen kommer längtar jag till måndagen, säger Inga Belin som är en av initiativtagarna.

Hon skulle resa till en grekisk ö med sina barn förra våren när pandemin blev ett faktum. Resan ställdes förstås in liksom gypagrudder, soppluncher och andra verksamheter som blivit en del av hennes liv. Från att ha levt ett aktivt liv blev det nu glest i almanackan.

– Några av oss har tidigare arbetat på Djurönäset och talade om hur vi kunde hitta ett socialt sammanhang som fungerade i coronatider. Och några dagar senare sågs Kerstin Bladh, Kerstin Blomqvist och jag utanför vårdcentralen i Djurö och promenerade till Djurö kyrka, säger Inga.

De hade med sig fika och konstaterade att det var så trevligt att de ville göra promenaden till en god vana. Ryktet spred sig via djungeltelegrafen och när de är som flest promenerar ett dussintal kvinnor från 69 år och uppåt tillsammans. Samlingspunkten är alltid Djurö vårdcentral kl 11.00, måndag till fredag.

– Det är enkelt och kravlöst, du behöver inte anmäla dig eller meddela att du fått förhinder. Kommer du så kommer du, säger Gun Engroth som blev en del av gruppen på ett tidigt stadium.

– Flera av oss är ensamstående och änkor, så gruppen fyller en viktig social funktion. Vi pratar om allt från matrecept och tv-program till vad som händer i våra liv, säger hon.

VITA GRINDARNA OCH HAMMARVIKEN

De varierar mellan flera rundor. Förutom till kyrkan vandrar de till Vita grindarna, Badholmen och Högmalmarna. För det mesta blir det omkring 6 000 steg som är cirka 3,5 kilometer.

– Vi har gått hundra mil vid det här laget, säger Barbro Grape som brukar promenera med gruppen tre dagar i veckan och märker att det gör skillnad för hennes KOL.

– Det har helt klart förbättrat min hälsa, jag mår bättre när jag kommer hem! säger hon.

Den här måndagen, den första i mars, skiner solen från en krispigt blå himmel, och det är vår i luften. Vårtecken hälsar på oss överallt, på vissa ställen breder mindre fält med snöklockor ut sig.

– Det är ett fint sätt att följa årstiderna på, du blir så medveten om förändringar i naturen när du promenerar. I gruppen har vi också en kvinna som är särskilt duktig på blommor – Marlene Lilja, så vi lär varandra olika saker, säger Kerstin Blomqvist.

GEMENSKAP OCH MOTION

När vi når kyrkan slår gruppen sig ner på bänkarna vid Kyrkviken, vänder sina ansikten mot solen och plockar



Kerstin Blomqvist uppskattar gemenskapen i gruppen och följer med så ofta hon har möjlighet.



– Du får både gemenskap, frisk luft och motion när du går med promenadgruppen, säger Marlene Lilja.



Kerstin Bladh är en av eldsjälarna. Hon promenerar oavsett väder och sällskap.

fram termosar med kaffe och smörgåsar. Flera har med sig frallor, bakade i en långpanna, som innehåller både morötter, linfrön och pumpakärnor.

– Det här är en så trevlig grupp och du får både gemenskap, frisk luft och motion, säger Marlene Lilja som berättar att förra året var ett särdeles fint blomsterår och att hon hoppas på detsamma även i år.

De har hunnit samla på sig flera fina naturminnen under året. Både Inga, Kerstin Blomqvist och Kerstin Bladh nämner entusiastiskt svarthakedoppingen som ruvade i Kyrkviken förra året. En fågel som man inte ser alltför ofta och som har ett huvud som pryds av orangea fjädrar.

– Vi följde henne hela våren, hon hade byggt sig ett rede ute i vattnet och fick tre ungar som alla överlevde, säger Inga.

Lagom till solen beslöjas bakom ett soldis är det dags att packa ihop. Vi går en bit längs med vattnet, en motorbåt plöjer genom vattenytan, vassen rör sig stilla och majestätiskt mot det stora blå när vi vandrar tillbaka. Tillsammans är man mindre ensam.

På sid 11 hittar du det goda receptet på morotsbrödet!



Varje vardag brukar promenadgruppen vandra 3,5 km. Under året har de gått 100 mil tillsammans!

Konfirmation



Konfirmation 2021-2022

Du är varmt välkommen på en spännande resa tillsammans med människor du redan känner – och andra som du kommer att lära känna!

Under konfirmationstiden kommer vi prata om, diskutera och fundera, på vad livet och tron kan handla om. Vem är Gud? Vad innebär det att vara människa? Hur formas vi till dem vi är? Men vi kommer också lyfta blickar mot den världsvida kyrkan.

Vi kommer att ordna gudstjänster och andakter, skapa i lera, färg och musik, laga mat tillsammans, leka, men även ha tid för stilla stunder och reflektion.

Pga pandemin så kommer all information läggas ut på vår hemsida

T ex datum för start, hur ni anmäler er, läger-innehåll m m.

<https://www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo/konfirmand---ungdom>

Information finns även på www.konfa.se

Frågor och tankar, hör av er till:

Tommie Johansson, församlingspedagog

Tel: 070-250 89 33

tommie.johansson@svenskakyrkan.se

Konfirmandpräst

Yvonne Hallin



För aktuell information om ungdomsverksamheten – läs mera här:

<https://www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo/konfirmand---ungdom>

Använd din röst i kyrkovalet 2021

Text SVENSKAKYRKAN.SE/KYRKOVAL Foto MAGNUS ARONSON/IKON

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Kyrkovalet är egentligen tre olika val: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Det är de beslutande organ som styr församlingen eller pastoratet, stiftet och Svenska kyrkan på nationell nivå. Det motsvarar ungefär kommun, region och riksdag.

VAD RÖSTAR MAN PÅ?

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. I likhet med politiska partier har de program, ideologiska och teologiska inriktningar och önskemål kring vad Svenska kyrkan ska arbeta mer eller mindre med.

HUR MYCKET MAKT HAR NOMINERINGSGRUPPERNA OCH DE PERSONER SOM VÄLJS?

Det spelar stor roll vilka nomineringsgrupper och personer som väljs. På lokal församlingsnivå påverkar det direkt vad kyrkan på orten gör för satsningar och prioriteringar.

På regional stiftsnivå fattar man beslut om bidrag till renoveringar av kyrkor, samordning av olika typer av stöd för till exempel härbärgen vintertid, stöd för funktionsnedsatta, hjälp till flyktingar och integration, klimatsatsningar och så vidare. På nationell nivå fattas övergripande beslut som påverkar hela Svenska kyrkan. Ett sådant exempel är



Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras i kyrkovalet 2021.

vilka psalmer som ska finnas med i psalmboken. Ett annat exempel är den så kallade samvetsklausulen om hur enskilda präster och diakoner får förhålla sig till frågor som kvinnliga präster eller samkönade äktenskap.

VEM FÅR RÖSTA?

Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast på valdagen. Runt den 13 augusti plockar man fram de så kallade röstlängderna, där alla röstberättigade medlemmar står med.

NÄR HÅLLS VALET?

På söndagen den 19 september.

HUR RÖSTAR MAN?

Alla som får rösta får hem ett röstkort till den adress där man är folkbokförd. På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Du behöver ta med dig

röstkort och legitimation för att kunna bevisa att du är du. Över hela landet kan du förtidsrösta från och med den 6:e och till och med den 19 september. Du behöver ta med dig ditt röstkort och legitimation. Röstar du via bud eller brevröstning behöver du ett brevröstningspaket, som du kan hämta eller skicka efter från församlings- eller pastors-expeditionen, stiftskansliet eller kyrkokansliet. Brevröstningspaketet innehåller en beskrivning av hur du ska göra. Läs den noga!

HUR GÅR DET MED KYRKOVALET UNDER CORONAPANDEMIN?

I och med pandemin kommer kyrkovalet att behöva göra anpassningar för att valet ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. På valkansliet finns en särskild "coronagrupp" som för dialog med Folkhälsomyndigheten.

Serier med tron i fokus

Vi tittar på strömmande film- och tv-tjänster mer än någonsin under dessa pandemitider. I det växande utbudet av serier, finns också flera berättelser som har religiösa teman och karaktärer. Vi tipsar om några av dem här!



SHTISEL, 2018, NETFLIX

Seriens mittpunkt är patriarken Shulem Shtisels som lever i Jerusalems ultraortodoxa, judiska kvarter. Han delar lägenhet med den 27-årige sonen Akiva, som trots tinninglockar spänstiga som gamla telefonsladdar beskrivs som en "slashes" av äktenskapsmäklarna.



MESSIAH, 2020, NETFLIX

En profet dyker upp i Syrien, men är han verkligen en messias? Hur skulle dagens värld reagera om det plötsligt dök upp en Jesusliknande figur, som verkar kunna utföra mirakel och menar att han utför "guds arbete"? Det är frågan som utforskas i "Messiah".



THE YOUNG POPE, 2016, HBO

När den unge och karismatiske amerikanen Lenny Belardo väljs till ny påve, under namnet Pius XIII, väcker det såväl hopp som oro i den katolska världen. Snart är maktintrigerna i Vatikanen i full blom, samtidigt som Lenny försöker förstå vem han egentligen är. Med Jude Law och Diane Keaton i två av huvudrollerna.



ETHOS, 2020, NETFLIX

Behandlar klyftan mellan fattiga och rika, konservativa troende och sekulära i Turkiet. En grupp människor i Istanbul överskrider sociokulturella normer och knyter nya band, samtidigt som deras rädslor och önskningar flätas samman.



UNORTHODOX, 2020, NETFLIX

Esty har växt upp bland chassiska judar i New York och är fast i ett olyckligt äktenskap. Så 19-åriga Esty lämnar sitt chassidiska samfund i Brooklyn och åker till Berlin där hennes mamma lever, och upptäcker friheten och hur hon egentligen vill leva sitt liv.



CRASHING, 2017, HBO

En gång har han funderat på att bli pastor, nu är han komiker. Serien handlar om en ståupp-komiker vars småborgerliga tillvaro slås i spillror, och han tvingas fundera över sina prioriteringar samtidigt som han står på den tuffa komediscenen i centrala New York.



Morotsbröd i långpanna

Ingredienser till cirka 20 frallor

- 50 g jäst
- 5 dl vatten, 37 grader
- 2 tsk salt
- 2 msk ljus sirap
- ½ dl rapsolja
- 4 dl grovt rivna morötter
- 1 ½ dl solroskärnor
- ½ dl linfrön, hela
- cirka 14 dl vetemjöl

Till pensling

- 1 ägg
- 3 msk solroskärnor
- 1 msk linfrön, hela

Så här gör du:

- Smula ner jästen i en degblandare. Häll på vatten, blanda i salt, sirap, olja, rivna morötter, solroskärnor och linfrön.
- Arbeta in vetemjålet lite i taget tills du har en smidig deg. Sätt plastfolie eller lägg en bakduk över bunken. Låt degen jäsa i 30 minuter.
- Vänd upp degen på lätt mjölat bakbord och arbeta ihop degen till en rund bulle. Lägg degen på ett bakplåtspapper och kavla ut tills den har samma storlek som långpannan. Flytta över hela bakplåtspapperet med degen till långpannan, lägg över bakduk och låt degen jäsa i ytterligare 30 minuter.
- Sätt under tiden ugnen på 200 grader. Vispa upp ägget lät med gaffel och pensla degen, blanda fröna och strö över.
- Markera bitarna genom att skära med en vass kniv. Grädda brödet mitt i ugnen i cirka 25 minuter.
- Ta ut plåten och flytta över brödet på bakplåtspappret till ett galler. Låt svalna under bakduk.

Våra verksamheter

På grund av situationen med Covid-19 vet vi inte hur våren kommer att se ut. Det här är vår planering, men när denna tidning går till tryck är det osäkert vad som är möjligt att genomföra. Håll utkik på vår hemsida!

DJURÖ

BARN OCH UNGDOM

Öppet hus för mammor, pappor och barn.

Onsdagar kl 10.00–13.00.
Fredagar kl 10.00–13.00.
I Klockargården.

Djurö barnkör

Årskurs 1–3 Onsdagar kl 15.15–16.15.
Kontakta Pastorsexp 08-571 544 00.

Konfirmation

Kontakta Tommie Johansson, 070-250 89 33, eller gå in på hemsidan för mer information.

Ungdomsverksamhet i församlingen

För mera information gå in på vår hemsida eller kontakta Tommie Johansson, 070-250 89 33.

Ungdomsledarutbildning

Kontakta Tommie Johansson för mer information, 070-250 89 33 eller gå in på vår hemsida.

Skolkyrka

För bokning och information kontakta: Tommie Johansson, 070-250 89 33.

VUXNA

Mötesplats Stavs näs

Samverkan för alla åldrar
www.motesplatsstavsna.se
Kontaktperson: Tommie Johansson
070-250 89 33.

sensus

Andakt på Djuröhemmet.

Torsdagar kl 14 jämna veckor.

Sopplunch

Måndagar jämna veckor välkomnas alla till sopplunch i Klockargården kl 12.00.
Kostnad 30 kr. Kontakta Lena Röstlund, 08-747 54 72, 070-535 48 78.

Mingelmiddagar

Måndagar ojämnta veckor kl 16-19 i Klockargården. Tillsammans lagar vi middag och äter tillsammans. Kostnad 60 kr. Anmälan Lena Röstlund. Se ovan.

Djurö kyrkokör

Onsdagar kl 19.00–21.00.
Kontakta Pastorsexp 08-571 544 00.

MÖJA

Möja kyrkokör

Onsdagar kl 18.40–21.00.

Pensionärsträff & Stickcafé

Varannan vecka (ojämna veckor)
Tisdagar kl 13.00. Kontakta Titti Eriksson, tel: 08-571 642 77.

NÄMDÖ

Nämdö kyrkokör

Kören övar enligt överenskommelse med körledaren.

Surfa in på vår hemsida för mer information:

www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdö

Svenska kyrkan 

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ
FÖRSAMLING





TACK

vare dig som är medlem...

... kan vi erbjuda kostnadsfri verksamhet för alla åldrar så som:

- Öppet hus för daglediga med småbarn
- Öppet hus för ungdomar
- Konfirmation
- Bibelstudier
- Kreativa dagar
- Körer
- Pensionärsträffar

...har vi många konserter och musikgudstjänster årligen, särskilt sommartid.

...kan vi erbjuda gratis själavård. Du kan vända dig till församlingens präster för samtal.

...kan vi hålla våra kyrkor öppna och i gott skick. Du är med och vårdar ett viktigt kulturarv.

...du har som medlem rätt till kostnadsfri vigsel- och begravningsgudstjänst i din församlingskyrka.

DET HÄR INGÅR:

Någon av församlingens fem kyrkor,
kapell eller annan församlingskyrka
Präst
Musiker
Kyrkvaktmästare

...dop är alltid gratis. Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Du kan även döpas när du är vuxen.

...du stödjer även kyrkans arbete ute i världen. Svenska kyrkans internationella arbete bidrar till att utsatta människor ska få ett bättre, värdigare liv överallt på jorden.

Svenska kyrkan tillhör världens största globala nätverk; den världsvida kristna kyrkan. Den finns både i storstadens slum och i skuggan under trädet i ett väglöst land och når dit nästan ingen annan når.

Surfa in på vår hemsida för mer information:

www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo