

Djurö Möja Nämndö


Församlingstidning

Nr 4 2020

JULENS
GUDS-
TJÄNSTER

Vi firar
hoppet &
kärleken

Åsa & Britt delar
sina bästa minnen

Svenska kyrkan 

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ
FÖRSAMLING

KONTAKTA OSS

Pastorexpeditionen: Högmalmsvägen,
vid Klockargården på Djurö, mittemot ICA
Telefon: 08-571 544 00. Fax: 08-571 545 44
Postadress: Djurö, Möja och Nämndö församling,
Box 40, 139 02 Djurhamn
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo
Epost: djuro.samfallighet@svenskakyrkan.se

PASTORSEXPEDITION

Administratör Marie Berntfors, tel 08-747 54 62
marie.berntfors@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordförande Carl-Olof Sandquist
tel 070-757 18 80
Kyrkofullmäktiges ordförande Ewa Ryttegård
tel 073-180 25 68

PRÄSTER

Kyrkoherde Yvonne Hallin, tel 08-747 54 61,
070-730 48 47, 08-571 515 79 (bostad)
yvonne.hallin@svenskakyrkan.se
Komminister Åsa Meurling
tel 08-747 54 64, 073-386 63 29
asa.meurling@svenskakyrkan.se

KANTORER

Dan Enberg tel 070-656 79 47
dan.enberg@svenskakyrkan.se
Britt Wennberg tel 070-306 85 77, i tjänst t o m 7/2.
britt.wennberg@svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSASSISTENT/PEDAGOG

Församlingsassistent Lena Röstlund
tel 08-747 54 72, 070-535 48 78
lena.rostlund.sjolund@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog Tommie Johansson
tel 08-747 54 68, 070-250 89 33
tommie.johansson@svenskakyrkan.se

DJURÖ

Vaktmästare Isabelle Öberg, tel 070-248 39 24,
08-747 54 65, isabelle.oberg@svenskakyrkan.se

MÖJA

Vaktmästare Agneta Sjöberg, tel 070-248 10 65,
08-747 54 69, agneta.sjoberg@svenskakyrkan.se

NÄMDÖ

Kontaktperson Isabelle Öberg, tel 070-248 39 24,
08-747 54 65, isabelle.oberg@svenskakyrkan.se

RUNMARÖ KAPELL

Vaktmästare Ulrika Westman
tel 073-249 37 46, ulrikawestman@hotmail.com

SANDHAMNS KAPELL

Vaktmästare Britt-Marie Sundberg
tel 08-571 532 13, 070-755 80 90

DJURÖ MÖJA NÄMDÖ FÖRSAMLINGSTIDNING

Ansvarig utgivare: Yvonne Hallin
Redaktör & produktion: Ann Thörnblad
tel 070-747 12 00, ann.thornblad@ordochvision.se
Omslagsbild: Magnus Aronson
Tryck: Roos Printing AB, 2020. Upplaga: 2 800 ex.



Zsolt trivs med vikariatet på Möja kyrkogård

Under tiden mellan hägg och syren, i maj när naturen var som allra vackrast, började Zsolt Kohalmi arbeta på Möja kyrkogård.

– Det är ett vikariat och jag kommer in vid behov, arbetar annars som snickare, men det passar mig väldigt bra eftersom jag också bor i närheten.

Han har en lägenhet i Långvik, tillsammans med sin fru och bonusson som nu har börjar gymnasiet, och trivs med livet på ön.

– Jag kom till Sverige från Ungern för tre år sedan, jag sökte jobb eftersom arbetsförhållanden är tuffa i Ungern. Sedan ett år bor vi här hela familjen, berättar Zsolt på engelska. Han läser svenska på SFI, men än så länge är det enklare för honom att uttrycka sig på engelska.

VAD TYCKER DU BÄST OM MED UPPGIFTERNA PÅ KYRKOGRÅDEN?

– Det är en väldigt vacker miljö och det är roligt att vara med och göra fint. Det är ju en plats som många människor besöker hela tiden. I somras var det fantastiskt med alla blommor, då var det mycket gräsklippning och se till att hålla fint vid gravarna. Nu gäller det att ta hand om alla löven.

– Jag har också trevliga kollegor och har bl a lärt känna Olle Sjöholm och Agneta Sjöberg.

På fritiden tycker Zsolt om att fiska och så gör han egna möbler. Hans kollega på snickeriet har en verkstad som han får låna ibland.

– Jag har gjort skrivbord och mindre möbler, jag tycker om hela rokokoperioden och är inspirerad av den, avslutar han.

Att se med kärlekens blick

FÖRTVIVLAN, ORO, RÄDSLÅ, ensamhet, hopplöshet, sorg, många olika tillstånd blandas i vår tid då Covid-19 har tagit sitt grepp om oss. Hela världen är drabbad, orsakad av människans orättfärdiga djurhållning. Nu när viruset tar ett nytt grepp om oss ska vi fira Allhelgona, vi ska tända ljus för våra kära döda som har lämnat oss. En stor helg som rymmer så mycket av minnen och känslor. ”Ljuset som lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det”. Orden kommer ifrån Johannesevangeliet och vill vara oss till tröst. Ljuset, som är Jesus, vill dela livet med varje människa, hur livet än gestaltar sig. Det låter sig sägas nu när viruset orsakar att människor tvingas gå ännu mera hungriga och drabbas av svält.

I Afrika är svälten störst, därefter Asien och Latinamerika. Vi här i Sverige kommer inte drabbas av hungersnöd och vi kommer att få vaccin för Covid-19, innan människor i Afrika får det, liksom vi har fått vaccin mot mässlingen. Mässlingen är den sjukdom, utan ett vaccin som förebygger, som orsakar flest dödsfall i världen. Majoriteten som drabbas och dör är yngre än fem år.

DET ÄR SVÅRT ATT FATTA. När jag började som sjukvårdsbiträde på KS (neurologi avd 4) var jag 19 år. Jag hade så klart hört talas om cancer, men inte att det fanns så många olika sorter och att det ibland gick så fort. Det var en omskakande erfarenhet. Att finnas där, tvätta, mata, trösta, lyssna och bara vara nära. Och ingen bot fanns. Att en ung kille kunde komma in med en cancer som inte gick att operera och dog, medan en äldre man kom in med en cancer som gick att operera. Jag tyckte det var djupt orättvist. Orättvist är ett ord som vi människor lär oss tidigt. Och det tar tid innan vi förstår och greppar att livet är just orättvist!

Att förhålla sig till orättvisan i världen, även bland människor i samma land, är ett livstema för många av oss. Som kyrka har vi ett ansvar att hjälpa där vi kan och uppmärksamma uppenbara orättvisor.

Den här tiden på året sprids information i olika kanaler om hur mycket man kan spara genom att lämna Svenska kyrkan. Men många blir förvånade när dom förstår hur mycket verksamhet vi som kyrka kan erbjuda på grund av människors medlemskap.

VARJE SÖNDAG UPPREPAR kyrkan mantrat att det finns en levande Gud som går bredvid, som stöttar och bär, som förlåter och upprättar. Som förmedlar tron på ett liv som tar vid efter de här livet. Det är något som kan hålla hoppet levande hos en människa och ge tröst när sorgen drabbar. Att få tända ljus i kyrkan, att få tända ljus vid graven, vid minneslundan – det ger också tröst.

Att få leva livet utan kroppslig eller själslig smärta, det är inte möjligt för någon människa, smärtan ser bara olika ut och känns olika. Det är därför det är så viktigt att handskas varsamt med varandra. Människor kan inte leva utan kärlek och omsorg. Att få ge kärlek, att få ta emot kärlek är ett grundläggande behov. Att se på sin broder och syster med kärlekens blick – det räcker långt.

GUDS VÄLSIGNANDE BESKYDD SÄNDER



YVONNE HALLIN
Kyrkoherde

Vi firar hoppet & kärleken

Text ÅSA MEURLING Foto Magnus Aronson

Nu närmar vi oss årets största och festligaste högtid – julen. Julfirandet som inleds med adventstidens fyra söndagar. Advent är ett latinskt ord som betyder närvaro eller ankomst.

Under antiken användes ordet advent när det handlade om att en mäktig person var i antågande, som en kung eller en kejsare. Och trots att Guds egen son, Jesus Kristus, föddes som ett värnlöst barn använde de kristna ordet advent för att visa hur de såg på Jesus; han var kungen som trädde in på jorden för att ge oss fest och glädje. Fest och glädje för att fira hoppet om en ljus och kärleksfull framtid, för att Gud är här, att vi inte är lämnade ensamma.

Man kan kanske tycka att vårt julfirande inte har så mycket med det kristna budskapet att göra, men många av våra traditioner har faktiskt sina rötter i olika bibeltexter. Till exempel talas det på många ställen i Bibeln om vikten av att fira måltid tillsammans. I måltidens gemenskap möter vi varandra och i vår nästa möter vi också Guds avbild. I Psaltaren kan man läsa ”Alla träd i skogen skall jubla inför Herren – se, han kommer.” Så vill granarna med ljus och glitter i våra vardagsrum visa att Gud faktiskt finns här, mitt ibland oss. Och på ett annat ställe i Gamla testamentet står det om när vi möter gudsriket: ”I dessa dagar skall bergen



drypa av sötma, och i floderna skall mjölk och honung flyta fram.”

Ett av mina bästa julminnen från när jag var liten är när jag står i köket med farmor och vi tillsammans gör hennes godaste julgodis. Doften från grytan där mjölk och socker (nästan som honung...) kokade för att bli någon slags hårdspröda kolar sitter fortfarande i mina näsborrar. Men jag minns inte bara doften, utan också värmen, samvaron och känslan av något extra, något som lyfte från vardagen.

Allt är inte glitter och värme i vår värld. Men vi behöver få släppa allvaret ibland, få vila i den heliga bekymmerslösheten. Vi har rätt att fira. Vi har rätt att hoppas. Julen blir inte precis som vi tänkt oss, det blir livet aldrig, men vi får ändå längta ef-

ter värmen och ljuset. Inget blir bättre av att vi går med ständig oro över det trasiga i vår värld. Vår förtvivlan och maktlöshet hjälper ingen. Det som däremot kan hjälpa är att vi delar med oss, om vi har något i överflöd.

I kyrkan är vår största uppgift att sprida evangelium – glädjebudskap. Budskapet som Jesus kom med mitt i en sargad värld, för det var inte bara glitter och värme då heller. Och han kom som ett barn. Gud föddes till världen som ett värnlöst barn, för att vi ska kunna känna igen oss. I barnets utsatthet, ensamhet och förtvivlan. Men också i bekymmerslösheten, i glädjen och leken.

I jul firar vi hoppet, kärleken och allt det goda som finns i vår värld. Vi firar ljuset som inget mörker kan övervinna.

BRYT EN TRADITION: Julinsamlingen 2020

Foto JESPER WAHLSTRÖM/Ikon

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstypning och andra övergrepp. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten

Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under julen, vår största kristna högtid. Traditioner är invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs vidare från generation till generation. Ofta skapar de en trygg ram runt våra liv, oavsett var i världen vi lever.

Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap, könsstypning och andra övergrepp drabbar många flickor runtom i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort, en del inte äldre än 10 år. Var tredje flicka och kvinna utsätts för våld under sitt liv – bara för att de är flickor. Skadliga sedvänjor, strukturer och normer berövar flickor och kvinnor makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!

Act Svenska kyrkans julinsamling

I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Därför är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från exempelvis tvångs gifte, könsstypning och andra övergrepp. Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhället.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner!

Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Swisha din gåva till Act Svenska kyrkans julinsamling: 900 1223!



”Julottan på Runmarö är speciell”

Text ANN THÖRNBLAD Foto MARIE BERNTFORS

Hon har varit med och breddat gudstjänstlivet, startat konfirmation på Möja och hållit i kreativa dagar. Men nu börjar ett nytt kapitel i Åsa Meurlings liv. Den 10 januari slutar hon sin tjänst i församlingen för att börja som sjukhuspräst i Hudiksvall.

När hon började i församlingen, sommaren 2014, tänkte hon "att detta är en bra plats att vara på, här vill jag vara kvar".

– Jag kände mig hemma väldigt snart och har verkligen trivts med både människor och mitt arbete som församlingspräst, dessutom har jag varit så nöjd med mitt fina boende i Stavnäs, men livet blir inte alltid som vi har tänkt oss, säger Åsa Meurling som under de sista åren varit sjuk och lever med diagnosen ME, kroniskt trötthets syndrom. En sjukdom som kräver att hon tar det lite lugnare i livet.

Den 1 februari går flyttlasset till Hudiksvall där hon har fått en tjänst som sjukhuspräst och hon håller just nu på att leta efter boende.

– Det är en typ av tjänst som jag på ett sätt längtat efter. Som sjukhuspräst kommer du så nära både livet och döden och det blir fokus på det som verkligen har betydelse och är viktigt i livet. Parallellt med jobbet kommer jag också gå en fortutbildning i tjänsten som riktar sig just till diakoner och präster som arbetar i den här miljön.

– Jag har egentligen ingen anknytning till Hudiksvall, men mitt barnbarns pappa kommer från Hudiksvall och där finns flera släktingar, berättar Åsa som sedan flera år i praktiken varit förälder till sitt barnbarn Lucinda och nu kommer bli hennes vårdnadshavare.

Vilket är ditt bästa minne?

– Det finns så många bra minnen, men en väldigt speciell sak är julottan ute på Runmarö. När jag i den tidiga, mörka juldagsmorgonen tagit båten ut till ön och kommit in i det lilla kapellet med alla sina levande ljus. Så vackert!

Ett annat minne som gripit tag är engagemanget hos Nämddökören, som Åsa tillhörde under en period. Hur det kunde regna och blåsa och vara kolsvart under vinterhalvåret, men en efter en la båtarna till för att inte missa körövningen.

– En kvinna jobbade på radion och steg upp varje morgon kl 04.00, men hon kom varje torsdagskväll som vi övade!



Den 6 januari avskedspredikar Åsa Meurling i Djurö kyrka kl 11.00. Det blir kaffe i Klockargården efter gudstjänsten.

Temagudstjänster

Åsa är också stolt över den verksamhet som hon varit med och byggt upp under åren i församlingen. För några år sedan blåste hon och Victor, som nu är präst men tidigare jobbade som församlingspedagog, liv i konfirmandundervisningen på Möja som legat nere en längre tid.

– Vi hade konfirmandläger i prästgården och fick ihop en hel grupp. Det blev en så fin gemenskap! Jag har också varit med och arbetar fram gudstjänster med olika teman. Text meditation, frälsarkransen eller en samtalsgudstjänst där alla samlas i koret och vi tillsammans just samtalar utifrån söndagens texter. Gudstjänstdeltagarna blir mer delaktiga och som präst får jag alltid nya perspektiv på texterna!

Vad kommer du att sakna?

– Människorna och alla fina möten. Jag trivs bra i det lilla sammanhanget och har kommit in fint i samhället.

Dessutom är det här en särdeles vacker församling med sin skärgårdsnatur! Varje ö har sin karaktär, på Möja är engagemanget väldigt starkt och man är mån om att bevara sina traditioner. På Nämddö finns det också ett starkt engagemang och man provar gärna nya idéer. Djurö är en kombination av dem båda, avslutar Åsa.

”I körarbetet är musiken en bro”

Text ANN THÖRNBLAD Foto ÅSA MEURLING

Som kantor fick hon Cecilapriset 2002, ett pris om delas ut av Stockholms stift till någon som ”förtjänstfullt verkat för musiken i stiftet”. I vår församling har Britt Wennberg byggt upp Djurö kyrkokör och barnkören. Den 31 mars 2021 går hon i pension efter ett rikt musikliv som kyrkomusiker och ackompanjatör på musikhögskolan i Piteå.

Det började med att Britt Wennberg såg en trevlig annons i Kyrkans tidning med den vackra Djuröbron, och då tänkte ”nu eller aldrig tar jag steget och söker.”

– Det var ett stort steg, för jag bodde uppe i Piteå där jag hade en tjänst på musikhögskolan. Men jag längtade ner till Stockholm, där jag hade bott i många år tidigare, för att komma närmare mina barn och barnbarn, säger hon och understryker att de utgör hennes stora glädjekälla i livet.

Hon fick tjänsten, flyttade in i ett hus nära församlings-expeditionen, och har under de dryga fyra år som passerat sedan dess arbetat som kyrkomusiker vid gudstjänster och körledare för Djurö kyrkokör och barnkören.

– Jag har trivs så bra med mina fina kollegor, det är en god gemenskap som håller genom dalar och höjder, och det har varit roligt att arbeta med körerna.

När Britt började sin tjänst 2016 fanns det ingen kör på Djurö och med åren har den vuxit till en musikalisk grupp på 15 personer som sjunger på gudstjänster och också har gett konserter.

– Vi har en fantastisk sammanhållning och kören har utvecklats under åren. Vi har sjungit både 2- och 3-stämmigt tillsammans. Tyvärr har körarbetet fått ligga nere på grund av pandemin, så i stället har jag engagerat solister till gudstjänsterna det senaste halvåret.

Vad har varit roligast under din tid i församlingen?

– Alla möten med människor och att få finnas till hands vid de olika gudstjänsterna. Nästan alla har önskemål på musik när det handlar om dop, vigsel och begravning, säger Britt som just kommer från en begravning när vi talas vid. Där spelade hon bland annat *Håll mitt hjärta* och *Nocturne*.

– Vid en begravning spelar jag ofta *Air* av Bach, *Adagio* av Albinoni eller *Så skimrande var aldrig havet* av Evert Taube. Musik av Mendelsohn och Wagner är vanligt vid vigslar men även modern popmusik som t ex *When I*



Britt Wennberg började som kyrkomusiker i församlingen 2016. Hon går i pension den 31 mars 2021 och har sin sista spelning på Kyndelsmässodagen, söndag 7 februari, i Djurö kyrka.

found you av Britney Spears.

Vilken roll spelar musiken för gudstjänsten?

– Åh, det kan jag prata om länge, det är själva nerven i gudstjänsten! Musiken talar i toner och målar texten. Det betyder också mycket för gudstjänstdeltagarna att vara med och sjunga i psalmerna. I körarbetet är musiken en bro som kan leda till en tro, säger Britt och nämner i nästa andetag att hennes favoritkompositör för orgel är Bach.

– Han är oemotståndlig. Det är så genomkomponerat och kan vara alltifrån finstämt till svängigt och pampigt. Ravel och Chopin är favoriter för piano. Det stämmer med mitt impressionistiska sinne!

Vad ska du göra nu?

– Jag har svårt att sitta still, så jag ser alltid till att ha något för händer. Jag ser fram emot att tillbringa mycket tid med min sambo Anders, barnen och barnbarnen. Jag kommer att läsa alla böcker som jag inte hunnit med och så räknar jag med att församlingen kommer behöva mina tjänster ibland. Ser fram emot att göra inhopp på gudstjänster som vikarie!



Konfirmation 2020-2021

Följ med oss till Dalarna!

Du är varmt välkommen på en spännande resa tillsammans med människor du redan känner – och andra som du kommer att lära känna!

Vi börjar vår resa 29/11 2020 i Djurö kyrka.

Under konfirmationstiden kommer vi prata om, diskutera och fundera, på vad livet och tron kan handla om. Vem är Gud? Vad innebär det att vara människa? Hur formas vi till dem vi är?

Vi kommer att ordna gudstjänster och andakter, skapa i lera, färg och musik, laga mat tillsammans, leka, men även ha tid för stilla stunder och reflektion.

Under våren 2021 har vi några härliga övernattningsdygn på hemmaplan.

När sommaren står i full blom 2021 ger vi oss av till Rättviks stiftsgård. Där vi under ca en vecka kommer fylla dagarna med bad i Siljan, besök på Leksand sommarland, minigolf, sommarrodel, tälja din egen häst i Nusnäs, höghöjdsbana men framför allt många härliga upptåg.

Konfirmationen är söndagen 4 juli 2021 i Djurö kyrka

Se alla datum och tider här <https://www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo/praktisk-info—konfirmation>

Anmälan sker via

<http://www.konfa.se/anmalan-till-djuro-moja-namdo/>
Skulle inte detta fungera, skicka ett mail till Tommie med namn, adress, personnummer på konfirmanden samt namn, telefon och e-post till målsman.

Allt är kostnadsfritt.

Frågor och tankar hör av er till.

Tommie Johansson, församlingspedagog
Tfn: 070-250 89 33
tommie.johansson@svenskakyrkan.se

Konfirmandpräst

Yvonne Hallin

För att se vad som händer i ungdomsverksamheten – gå in på denna sida:

<https://www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo/konfirmand---ungdom>

Använd din röst i kyrkovalet 2021

Foto KRISTIN LIDELL/IKON

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Förra gången det var kyrkoval, 2017, ställde nästan 30 000 personer upp som kandidater och 23 000 valdes till minst ett uppdrag. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka.

Vad handlar valet om?

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner, och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg. Genom din röst kan du påverka Svenska kyrkans och Djurö, Möja och Nämndö församlings framtid.

Nomineringsgrupper & kandidater

I kyrkovalet väljs kandidater för kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige, vilket motsvarar



Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras i kyrkovalet 2021.

nationell, regional och lokal nivå.

De kandidater som blir förtroendevalda har med andra ord fått ett förtroende av väljarna att vara delaktiga, ta ansvar och utveckla helheten i Svenska kyrkan.

Nomineringsgrupper och kandidater ansvarar för sin egen kommunikation med väljarna. Är du intresserad av vad de har för program och åsikter och vad de vill genomföra, kan du kontakta dem direkt. Stift och valnämnder kan ge dig information om

vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i din valkrets i Djurö, Möja och Nämndö församling.

Texten är hämtad från www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Kyrkoval
19 SEP 2021



TACK

vare dig som är medlem...

... kan vi erbjuda kostnadsfri verksamhet för alla åldrar så som:

- Öppet hus för daglediga med småbarn
- Öppet hus för ungdomar
- Konfirmation
- Bibelstudier
- Kreativa dagar
- Körer
- Pensionärsträffar

...har vi många konserter och musikgudstjänster årligen, särskilt sommartid.

...kan vi erbjuda gratis själavård. Du kan vända dig till församlingens präster för samtal.

...kan vi hålla våra kyrkor öppna och i gott skick. Du är med och vårdar ett viktigt kulturarv.

...du har som medlem rätt till kostnadsfri vigsel- och begravningsgudstjänst i din församlingskyrka.

DET HÄR INGÅR:

Någon av församlingens fem kyrkor,
kapell eller annan församlingskyrka
Präst
Musiker
Kyrkvaktmästare

...dop är alltid gratis. Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Du kan även döpas när du är vuxen.

...du stödjer även kyrkans arbete ute i världen. Svenska kyrkans internationella arbete bidrar till att utsatta människor ska få ett bättre, värdigare liv överallt på jorden.

Svenska kyrkan tillhör världens största globala nätverk; den världsvida kristna kyrkan. Den finns både i storstadens slum och i skuggan under trädet i ett väglöst land och når dit nästan ingen annan når.

Surfa in på vår hemsida för mer information:

www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo