



Gudstjänst med Skara domkyrka

Femtonde söndagen efter trefaldighet – 20 september 2020

”Ett är nödvändigt”

Välkommen att fira en gudstjänst med Skara domkyrka!

Denna ordning har sin utgångspunkt i gudstjänsten som firas i domkyrkan.

Sjung eller läs psalmerna, läs bibeltexten och bed bönerna – gärna högt.

Psalm 78:1-4 – *O Jesus Krist, dig till oss vänd*

Inledningsord

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Guds kärlek rymmer hela vårt liv,
gemenskap och ensamhet,
smärta och glädje, styrka och utsatthet.

Gud omsluter oss på alla sidor
och känner oss vid namn.

Gud är nära med nåd och barmhärtighet
genom Jesus Kristus.

Dagens bön

Barmhärtige Gud,
när oro och bekymmer får makt över oss,
hjälp oss då att vila i dig,
skilja mellan stort och smått
och lämna framtiden i dina händer.
I Jesu namn. Amen.

Psalm 406:1-3 - *Käre Jesus, vi är här*

Evangelietext – *Luk 10:38–42*

Syskonen Marta, Maria och Lasaros bodde tillsammans. I dagens evangelietext läser vi om vad som hände när Marta bjöd hem Jesus till den lilla familjen.

Läs dagens evangelietext, gärna långsamt och som du är där och lyssnar.

Övriga texter: 5 Mos 4:29–31 och Fil 4:10–13. Psaltarpsalmen är 123.

”Att leva är att gå i både Martas och Marias fotspår”, skrev någon klok tänkare nu inför helgen. Det låter ju bra. Jag får erkänna att själv har jag istället sprungit i Martas fotspår hela den här veckan. Fixat och trixat för att få det hela att gå ihop. När jag prickat av en sak på checklistan fanns där två nya punkter att klara av. Marta-livet är inget nytt. Inte för någon enda av oss. Tror jag. Och det är lätt att bli provocerad av Jesus när man springer i Martas fotspår: *Maria har valt **det som är bäst***. Genast anar man den där diffusa väsende rösten bakom örat som säger: ”Du har alltså valt fel”.

Vi hör att Jesus säger att det finns något som är viktigast eller bäst, som det står i texten. Och så börjar vi rangordna. Som kristna ska vi alltså sätta Gud/Jesus först, överst på listan. Först sedan det som hamnar på nr 2: livskamraten, kärleken i livet? Nr 3 Barnen? Nr 4. Arbetet? Nr 5. Träningen? Ja, jag vet inte hur just din lista ser ut. Du vet ju vad du tycker är viktigast.

Men tänk om det som Jesus säger inte handlar om jämförelse eller om rangordning. Det finns så mycket som är viktigt, men Jesus påminner oss om att *ett är nödvändigt* (1917 års översättning och dagens tema) eller som han nu säger i den översättning vi använder idag: *bara en sak behövs*. Tänk om det nödvändiga inte behöver rangordnas från 1 till 5, tänk om det nödvändiga är det vi bottnar i men glömmer av när vi springer omkring och försöker ha tio saker i huvudet på en gång? Den Treenige beskrivs ju både som *klippan* där vi står trygga och som *skölden* bakom vilken vi kan ta skydd, likaväl som *kraften* att hämta, som vägen att gå, som *inspirationen* att få.

Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria valde att sätta sig hos Jesus och lyssna på vad han hade att säga. Det där är en skön bild för bön, för det nödvändiga i kristenlivet – själva relationen till Gud, relationen till Jesus. Men i vår tid premieras inte lyssnandet. Här har det blivit viktigt att ha åsikter om allting, att tycka till och uttrycka sig. Det sker i debatter, i intervjuer, på sociala medier men också i samtalet över telefon eller kaffebord. Men konsten att lyssna undrar jag om vi har tappat bort – åtminstone i det offentliga samtalet. I bönen är det likafullt viktigt att också lyssna, inte bara tala. Vad vill Jesus säga?

Lika viktigt är det dock att dela med Gud det som är livet, också det rusande och fixande Marta-livet. För utan henne skulle Jesus inte suttit där i det hemmet. Utan Marta hade Maria inte fått chansen att sätta sig och lyssna, för det var Marta som bjöd hem Jesus till sig (se vers 38!), Marta som vill bjuda Jesus till bords, det är ju därför hon ordnar med så mycket.

(Vet ni förresten vad det grekiska ordet för *ordna med* är? Jo, just det ni hittar i ordet *diakoni*). Marta, hon är ju den rättframma. Det är hon som skickar efter Jesus när brodern är sjuk, det är hon som springer i förväg när hon hör att Jesus är på gång och ifrågasätter varför han inte kom tidigare. Ja, det är hon som drar in Jesus i konflikten hon känner inombords för att Maria inte hjälper till. Underbart! Hon går till Jesus. Precis rätt person att bjuda in i det som är livet och frustrationen! Vilken kraftfull bild av bön!

Jag har sagt detta förr, men det tål att upprepas. Det är ord jag fått mig till livs av en syster i tron: *bättre att klaga hos Gud än att tiga*. Tigandet börjar nämligen snart puttra inombords och blir till förbittring. Men att klaga hos Gud eller som Marta gör, klaga hos Jesus (utan att gå bakom ryggen på Maria) ger perspektiv och andra möjligheter. Hade hon inte gjort det, hade Jesus inte heller kunnat påminna henne: "Du håller på du, Marta, och fixar och trixar och oroar dig för så mycket. Fast det finns en sak också du behöver: stilla dig. Du behöver det. Du med. *En sak behövs*. Rymd för den bärande relationen.

Den påminnelsen finns också tidigare i kapitel 10, för där berättar Jesus om den barmhärtige Samariern på frågan om det *viktigaste* budet, det vi kallar det dubbla kärleksbudet. Vad kommer först i det? Jo, att älska Gud med allt som är ditt liv och din förmåga! Det är viktigast, det utgör grunden, det är själva andningen i kristenlivet: den relationen, den som håller att leva och dö på! Och Jesus påminner oss: *Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många* (Matt 20:28). Också det kom Marta att förstå och bekänna när hon skällt färdigt för att Jesus kom för sent till hennes bror som hann dö. Hon säger: *Jag tror att du är Messias, Guds son...* Jag tror att du är den du säger dig vara: *uppståndelsen och livet* (Se Joh 11:20-27).

Men där är vi inte än. Vi är kvar i hemmet i Betania och Jesus har sagt att också hon behöver det nödvändiga. Vad tror ni Marta svarade på det just då? Det berättar inte Lukas i sitt evangelium. Slog hon sig ner bredvid Maria eller vände hon ilsket ryggen till? Valde Maria att hjälpa henne att få allt färdigt. Det får vi inget svar på. Vad härligt! För det är inte det viktiga. Det viktiga är vad du gör? Bjuder du hem Jesus till dig, till ditt liv? Delar du din frustration med honom? Stillar du dig emellanåt och lyssnar på vad han har att säga dig? Det kan du fundera över under dagen och veckan som kommer!

I Jesu namn. Amen.

Trosbekännelsen, alternativt Trospsalms 68:1 eller 711

Bön

Gud, du som säger att vi inte ska göra oss några bekymmer, hjälp oss att söka det nödvändiga i livet, att söka dig på våra olika sätt så att vi upptäcker allt det goda du ger.

Låt oss få hitta en drivkraft och ett mål med dig i fokus, så att vi kan lära känna alla våra olika gåvor och att de behövs i din tjänst. Bevara din kyrka från att förlora sig i sådant som inte är viktigt. Hjälp oss att ha en helare blick för det som för oss närmare dig

Gud, nu ber vi tyst för ...

Tack för att du alltid lyssnar till oss när vi ber. Hjälp var och en av oss och vår församling att hålla bönen låga levande så att vi både kan få vila i din nåd och blomstra i vårt inre. I Jesu namn Amen.

Herrens bön

Välsignelsen

Herren välsigne dig och bevara dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn. Amen

Psalm 650:1-4 - *Jesus, det eneste*

Sändningsord

Gud skapar världen och vill att vi ska leva.
Gud älskar världen och fyller oss med kärlek.
Gud förnyar världen och ger oss en framtid och ett hopp.

Kollekten går till Diakonihuset Planeten.

Om du har möjlighet och vill ge en gåva till kollekten kan du swisha till 123 105 32 22, skriv "Kollekt 20/9" som meddelande, eller använd qr-koden här.

Tack!

