

Andlig och intellektuell utmaning

KATEDRALAKADEMIN



VÅREN 2023

Svenska kyrkan 
STOCKHOLMS
DOMKYRKOFÖRSAMLING



KATEDRALAKADEMIN VÅREN 2023

REDAKTÖR: Normunds Kamergrauzis FOTO: Arne Hyckenberg (sid 1, 20), Andréas Lindström (2, 5, 13)
Boel Hössjer Sundman (6), Lotta Fång (12), arkiv/privat (12) FORM: september TRYCK: Typografiska 2022
WEBB: stockholmssdomkyrkoforsamling.se FACEBOOK: facebook.com/stockholmsdomkyrkoforsamling

Välkommen till en ny termin i Katedralakademien!

Det sägs ibland att kristen tro och politik inte hänger ihop, inte ens har något med varandra att göra. Tron speglar det andliga området och det ska kyrkan hålla sig till. Det är sant att kyrkan och tron inte är *partipolitiska*. De kan inte märkas med S, M, KD, V, L, C, SD eller MP. Kyrkan och tron kan inte försvära sig till någon politisk fålla. De går inte i någon annans ledband än den Kristus de har sin lojalitet till.

Men politiska är de. Politiken förstådd som utflödet i samhällslivet av den kristna motivationen och etiken. Ingen kristen människa lever för sig själv utan är en del av alla människors gemensamma liv. Att leva ut tron bland andra leder med nödvändighet till de viktiga och svåra frågorna om hur vi ska ordna allt för vårt gemensamma bästa. Det ger kyrkan och kristna människor både en kritisk och konstruktiv uppgift. Kritisk mot all form av egoism – både privat och i grupp – och mot kortsiktiga överväganden som segrar över långsiktigt ansvarstagande för kommande generationer. Konstruktiv med rättvisa och fred som bärande och utålliga målsättningar.

Varje tid har att möta särskilda svårigheter på olika områden. För oss idag gäller det särskilt denna världss fysiska överlevnad mot bakgrund av att luft och vatten förgiftas, klimatet löper amok, delar av jorden översvämmas eller uttorkas, stater utsätts för militära övergrepp och olika människogrupper fundamentala rättigheter förtrampas. Det är vår plikt som människor, kristna och kyrka att bjuda dessa processer aktivt motstånd med starkt engagemang baserat på kunskap.

Katedralakademins vårprogram vill ge ett viktigt bidrag till detta arbete. Kompetent kunskap parad med starkt engagemang, för att inte säga lidelse, präglar utbudet. Jag är glad över att vi fångat in medverkande som kan bidra på ett sätt som stärker och inspirerar oss alla att föra den goda kampen vidare i de sammanhang där vi står och har möjlighet att påverka.

Normunds Kamergrauzis,
domkyrkoteolog

Tro, politik och miljö

Man måste skilja på tro och politik! Kyrka ska vara en andlig gemenskap och inte en extremistisk kampgrupp! Sådana slagord hör man inte sällan i debatten. I en mening kan jag ge dessa debattörer rätt. Det inte finns inte något entydigt kristet svar på frågan om hur vi balanserar tillväxt och rättvisa, om skatten är för hög eller för låg, eller hur vi ska nå klimatmålen. Däremot finns det betydelsefulla kristna perspektiv på politiken. Här är några exempel:

- Alla politiska partier, system och ideologier står under Guds dom och förlåtelse. Annorlunda uttryckt: det finns bättre eller sämre samhällsideal, men ingenting utan brister eller missbruk. Motsatsen till detta kallas i bibeln avgudadyrkan, att av något bristfälligt jordiskt göra något gudomligt. Det förra århundradets katastrofer är liksom vår tids resultatet av en sådan avgudadyrkan, tron på det perfekta samhället och den slutgiltiga lösningen på alla samhällsproblem. Sådana guldkalvar borde vi klara oss utan.
- Socialt, kulturell och politiskt finns det en väldig skillnad mellan Nya testamentets tid och vår. Samtidigt finns det lika tydlig som och tragisk överlappning, främlingsfientligheten, föraktet för de avvikande och marginaliserade. Jonas Gardell skildrade detta i sin bok, som senare blev Tv-dramat *Torka aldrig tårar utan handskar*. Jesus tog konsekvent parti för de svagaste och de som lever i utanförskap. Detta engagemang var förankrat i tron på Guds kärlek till alla människor – och den tron har en viktig relevans också i dagspolitiken.
- Det finns ett annat kristet perspektiv på politiken som kanske är lite oväntat: det sammanhänger med den kristna gemenskapens globala räckvidd och närvaro i de mest skriftande mänskliga sammanhang. Världen över finns det med andra ord en kristen närvaro – ibland frimodig, oftast tystlåten – som vittnar om något som ligger bortom ideologi och politik. Att det finns andra mått att mäta med än mänsklig makt.

Till sist: ur den mänskliga gemenskapen växer ett etiskt krav på att ta hand om varandra. Det är ju inte ett etiskt krav som vi människor alltid vill lyssna till. Men kristen tro är bärare av ett hopp om att det en gång ska bli så, ”*när världen är vorden Guds rike till sist*”, ”*då folken förenas i kärlek och tro*” som det står i en välkänd Beskow-psalm (Ps. 314: 1 och 3). Är det verkligen något man kan tro och hoppas? Låt mig bara säga att detta: det universella hoppet för mänskligheten är förankrat i varje människas vardagliga hopp om ett bättre liv. Och att detta hopp inte är utan relevans för politiken. Tänk på och låt oss inspireras av den amerikanska medborgarrätts-rörelsen, murens fall i Europa, Ukrainas strid för frihet och oberoende, iranska kvinnors kamp mot slöjtvång och förtryck och sist men inte minst allas vår kamp för en framtid för våra barn och kommande generationer.

*Carl-Reinhold Bråkenhielm,
professor emeritus i livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet*



TEOLOGISK OCH FILOSOFISK RESONANS

- Johan Olof Wallin i livets alla skiften
- Har kyrkan med politiken att göra?
- Tro och politik
- Klimatkrisen och skapelsen ur ett naturvetenskapligt perspektiv
- Gråstensteologi
- När lagen skyddar naturen: Faith for Ecocide law
- Framtiden som politiskt projekt
- Ansvar för människans välbefinnande
- Politik och religion i dagens Europa
- Bokstaven dödar men anden ger liv:
K G Hammars födelsedagsföredrag



Varmt tack till

MARIKA MARKOVITS,

BISKOP ELECTA I LINKÖPINGS STIFT

för värdefullt stöd till Katedralakademin under hennes år som domprost i Stockholms domkyrkoförsamling.

Vad vill du att din biskopstjänst ska utmärkas av?
– Att människor i allmänhet ska få upp ögonen för vad Svenska kyrkan bidrar med i samhället, allt det positiva som kyrkan gör, och med framåtanda och framtidshopp inom kyrkan. Jag vill också att barn och unga ska få en ännu tydligare plats i kyrkan och att vi genomför klimatomställningen.

STORKYRKANS VÄNFÖRENINGENS DAG

JOHAN OLOF WALLIN I LIVETS ALLA SKIFTEN

Catharina Segerbanks, TD, kyrkoherde

Du Skald som få, Du Talare som ingen, skrev Esaias Tegnér om Johan Olof Wallin.

Redan som ung flicka var Catharina Segerbank fascinerad över psalmdiktaren Johan Olof Wallin. Hennes intresse resulterade i en doktorsavhandling i kyrkohistoria om honom. Vem var han egentligen? Hur fick han ihop sin dödslängtan och sin dygdeförkunnelse?

I föredraget får åhörarna följa med på en resa genom Wallins psalmer, dikter, predikningar och tal. Vad ville han få fram i allt det han skrev och förkunnade? Finns det något som Johan Olof Wallin har att säga till nutidens svenskar, som precis har gått igenom en pandemi och som nu lever i en tid med krig i Europa, hög inflation och en ökad fattigdom? Finns det något tröst i alla hans psalmer och diktverk som håller än idag?

.....
● **DATUM:** Fredag 6 januari ● **TID:** 13.00–14.30, enkel förtäring serveras från 12.30

● **PLATS:** Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
.....

POLITIK, ETIK OCH KYRKAN

VÄRD: NORMUNDS KAMERGRAUZIS, TD, DOMKYRKOTEOLOG

HAR KYRKAN MED POLITIKEN ATT GÖRA?

Eskil Franck, docent, Uppsala universitet i samtal med Annika Borg, TD, kyrkoherde

Frågan kan spetsas till: var Jesus en politisk aktivist? Somliga hoppades på det under hans verksamhet. Hans tal om Guds rike som var nära kunde uppmuntra den förhoppningen. Samtidigt sa han till Pilatus att hans rike inte var av denna världen. Och till Petrus som ville försvara honom med svärd sa han att han skulle sticka svärdet tillbaka i skidan. Den första församlingen följde Jesus i detta och väntade på hans återkomst när han skulle upprätta Guds rike fullt ut. Politik i vår mening rymms inte i de första kristnas trosvärld. Däremot präglades de av en stark uppfordran att leva värdigt Kristi evangelium som vittnesbörd om trons omdanande kraft.

Tiden gick och Kristus dröjde med att komma tillbaka. Kyrkan rotade sig alltmer i världen och blev mer och mer inblandad i världens angelägenheter. Kyrkan politiserades och kämpade både för och emot denna världens härskare. I vårt eget land blev kyrkan till slut statskyrka lydande under statliga lagar och förordningar. Prästerna blev statstjänstemän. Somliga kristna menar att kyrkan måste ta politisk ställning i dagsaktuella frågor. Ibland kritiseras den för att vara vänstervriden, ibland högervriden. Har kyrkan också blivit partipolitisk? I varje fall är kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, bland annat befolkat av ledamöter med tydlig världslig partibeteckning. Hur ska vi se på det? Om allt detta handlar dagens samtal.

.....
● **DATUM:** Söndag 16 april ● **TID:** 13.00–14.30

● **PLATS:** Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
.....

TRO OCH POLITIK

Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik, Uppsala universitet

Vilken relevans har religiösa övertygelser för våra politiska ställningstaganden? I dagens sekulariserade samhälle menar många att politiska beslut inte ska grundas på någon religiös tro. Samtidigt kan vi tala om en religionens återkomst, där tron får allt större betydelse i den offentliga politiska debatten. Men vilken vägledning ger då kristen tro när vi ska ta ställning i politiska frågor? Ibland har tron använts för att legitimera auktoritära beslutsstrukturer och hierarkiska samhällen. Ibland åberopas den för att göra motstånd mot samkönad kärlek och rätten till abort. Men kristen tro kan också ge ett starkt stöd för kampen mot rasism, främlingsfientlighet och globala orättvisor. Den förenas med ett ansvar att värna om hela Guds skapelse och att motverka klimatkrisen. Framför allt kan den inspirera till ständig kritik av maktmissbruk och förtryck i alla dess former.

● **DATUM:** Söndag 7 maj ● **TID:** 13.00–14.30

● **PLATS:** Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

KYRKOR, AKADEMI OCH VETENSKAP TILLSAMMANS FÖR KLIMATET

VÄRD: SABINA KOIJ, TD, DOMKYRKOLEKTOR

KLIMATKRISEN OCH SKAPELSEN UR ETT NATURVETENSKAPLIGT PERSPEKTIV

Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi, Stockholms universitet

Föreläsningen är en resa genom geologisk tid och universum med syfte att reflektera över skapelsens omfattning både i rum och tid. Han kommer att fokusera på jordens unika plats i skapelsen och hur jordens klimat regleras av flera sammanvävda naturliga cykler på ett sätt som gör att liv finns och att liv har funnits i flera miljarder år. Hur vi människor rubbar dessa naturliga kretslopp och genom att göra det riskerar vi vår egen existens och existensen av de andra 8,7 miljoner arterna vi delar skapelsen med. Vi ska å ena sidan känna klimatkrisen och hur den smyger sig omkring oss, och å andra sidan få en viss trygghet i att klimatkrisen ändå kan lösas med omedelbar handling.

● **DATUM:** Söndag 12 februari ● **TID:** 13.00–14.30

● **PLATS:** Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

GRÅSTENSTEOLOGI

Petra Carlsson, professor i systematisk teologi, Teologiska högskolan Stockholm

Utifrån Werner Aspenströms dikt *Ikaros och gossen Gråsten* presenterar Petra Carlsson tankar från sin senaste bok där hon utforskar en omställningsteologi för fotsulan, den nedåtvända själen och konsten att stanna och äga tyngd. Petra Carlsson är professor i systematisk teologi, verksam vid Teologiska högskolan Stockholm.

● **DATUM:** Söndag 12 mars ● **TID:** 13.00–14.30

● **PLATS:** Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

NÄR LAGEN SKYDDAR NATUREN: FAITH FOR ECOCIDE LAW

Pella Thiel, ekolog

I en tid av utbredd och systematisk miljöförstöring krävs nya sätt att förvalta oss själva i relation med allt levande. Hur kan vi vända en destruktiv ”utveckling”? Hur skulle den lag se ut som kan skydda naturen? Förslaget om att införa ekocid eller storskalig miljöförstöring som ett nytt internationellt brott får alltmer uppmärksamhet av världsledare, företag och trossamfund. Påve Franciscus var en av de första att uttala sitt stöd, följd av Patriarken Bartolomeus, de svenska biskoparna och många andra religiösa ledare. Kan världsliga regler hjälpa oss att leva i harmoni med Skapelsen? Vad skulle det innebära att införa ekocid som ett av brotten mot freden i samma ramverk som brott mot mänskligheten och krigsbrott, och hur skulle det stödja en omställning till ett hållbart samhälle?

● **DATUM:** Söndag 23 april ● **TID:** 13.00–14.30

● **PLATS:** Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

I samarbetet med nätverket Skapelse & Existens.

Välkommen till vårens
konserter i Storkyrkan
och S:t Jacobs kyrka!

Du hittar alla konserter på
www.musikstorkyrkan.se



FILOSOFISK RESONANS: OM POLITIK FÖR MÄNNISKANS VÄLBEFINNANDE

FRAMTIDEN SOM POLITISKT PROJEKT

Katarina Barrling, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet, Helene Egnell, TD, Roger Persson Österman, förste vice ordförande i kyrkorådet, Maria Magdalena församling, professor i juridik, Bengt Westerberg, tidigare riksdagsledamot och partiledare för Folkparti

Inför ett val vill politiker förstås vinna röster. Konkurrenten om väljarnas sympatier riskerar därför leda till kortsiktiga löften som kan bli svåra i praktiken att infria, vilket i sin tur leder till svekdebatter och politikerförakt. Jämte de kortsiktiga frågorna finns det en mängd viktiga, ibland livsviktiga, politiska frågor som är betydligt mer långsiktiga, frågor som ofta är mer komplicerade men ofta inte lika omedelbart tilltalande. Finns det inte en risk att sådana mål kolliderar med de kortsiktiga? Många menar att klimat- och miljöfrågorna inte fick tillräckligt med uppmärksamhet i den senaste valrörelsen, då politikerna var fullt upptagna med att utfästa löften om allt ifrån ”familjeveckor” till att ”knäcka gången”. Ett annat exempel är de löften som gavs om kompensationer till hushållen för ökande bostadskostnader och prisstegringar. Risken på längre sikt med sådana kompensationer blir en alltmer växande inflation, något som inte gynnar någon.

Hur hanterar man denna spänning, spänningen mellan väljarnas, ibland otåliga, närtidsförväntan och genomförandet av långtidvisioner, hur undviker man att ge efter för populism?

Samtalet leds av Carl-Reinhold Bräkenhielm, professor emeritus, Uppsala universitet

.....
● **DATUM:** Söndag 15 januari ● **TID:** 13.00–14.30

● **PLATS:** Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
.....

MED OMSÖRG OM VARANDRA

Stanna hemma om du har symtom, även om symtomen är lindriga.
Tvätta händerna med tvål ofta och använd handsprit.
Sprid ut er och håll varsamt avstånd till varandra.

Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Det kan innebära att förändringar kan ske med kort varsel.

ANSVARET FÖR MÄNNISKANS VÄLBEFINNANDE

Maria Abrahamsson, tidigare riksdagsledamot, Erik Angner, professor i filosofi, Stockholms universitet, Per Sundman, professor i teologisk etik, Uppsala universitet

Alla människor strävar efter att leva goda liv, att uppleva lycka och välbefinnande – och undvika lidande. Därför är välbefinnande det enda som är eftersträvaransvärt för sin egen skull. Det menade Jeremy Bentham, utilitarismens fader. Men vem bär ansvaret för den enskilda människans välbefinnande? ”Envar sin egen lyckas smed” lyder talesättet, men stämmer det? Är det enbart hon själv (och möjligen medmänniskorna runt omkring henne) som bär ansvaret, eller har även samhället, civilsamhället såväl som stat och kommun, kanske även företagen, ett ansvar? Och vilket ansvar har jag som individ för mina medmänniskors välbefinnande? Vad som skapar välbefinnande och lycka för människor, grupper av människor och för ett samhälle, finns det numera en hel del forskning om. De nordiska länderna hamnar ofta i topp i sådana ”lyckoundersökningar”, men det utesluter inte att det kan bli bättre. I hur hög grad bör politiken utformas efter vad vi tack vare denna forskning vet? Borde vi kanske rentav ha en särskild ”lyckominister”, ett ministerium med ett särskilt ansvar för att åtminstone ge medborgarna förutsättningar för att leva goda liv?

Samtalet leds av Lotta Knutsson Bråkenhielm Bråkenhielm, TD

● **DATUM:** Söndag 26 februari ● **TID:** 13.00–14.30

● **PLATS:** Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

POLITIK OCH RELIGION: OM BIBELTOLKNINGAR I POLITIKEN OCH RELIGION I SVENSK RADIKALKONSERVATISM

Hanna Stenström, docent och högskolelektor i bibelvetenskap, Enskilda Högskolan Stockholm, Tomas Poletti Lundström, TD i religionshistoria, Uppsala universitet

I dagens politiska landskap, både i Sverige och globalt, spelar religiöst motiverade aktörer en framträdande roll och får många gånger politiskt inflytande. Ofta hamnar politisk islam i fokus, men vid detta seminarium vill vi rikta uppmärksamheten mot kristendomen i Sverige och Europa. Hur kan Bibeln tolkas och brukas i politiska debatter exempelvis för att stödja Sverigedemokraternas migrationspolitik? Vilka ideer om religion är viktiga i svensk radikalkonservatism? Hur kan dessa sätt att förstå kristen tradition bemötas?

● **DATUM:** Lördag 22 april ● **TID:** 13.00–16.00

● **PLATS:** Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

I samarbete med Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm.

BOKSTAVEN DÖDAR MEN ANDEN GER LIV: K G HAMMARS FÖDELSEDAGSFÖREDRAG

RELIGION SOM KONSTART



K G Hammar, Svenska kyrkans ärkebiskop emeritus, professor

Reflektionen utgår från det faktum att det aldrig blev någon konflikt mellan den framväxande vetenskapen på 1800-talet och den konstnärliga världen. Däremot ansågs vetenskap och tro utesluta varandra. Konflikten uppstod där religion ansågs stå för färdiga och oföränderliga sanningar. Men religion är inte anslutning till en samling oföränderliga sanningar utan tillit till en sanning som uppstår i mötet mellan bibeltexter och tradition å ena sidan och mänskliga situationer, kunskaper och erfarenheter å den andra. Enligt kristen tro och erfarenhet är det i detta mellanrum Anden verkar. Detta vill jag utforska i min föreläsning.

Nedslag: bokstaven dödar men anden ger liv - mystiken och det bortomspråkliga - det apofatiska draget - dogmer som konstverk mm

.....
● **DATUM:** Söndag 5 mars ● **TID:** 13.00–14.30, enkel förtäring serveras från 12.30
● **PLATS:** Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
.....

I samarbete med Storkyrkans vänförening.

STORKYRKANS VÄNFÖRENING

är en ideell förening med ändamål:

- att i samverkan med stift och församling utveckla Storkyrkans funktion som domkyrka och ett andligt-intellektuellt centrum i Stockholm;
- att vårda, förnya och för allmänheten levandegöra Storkyrkans kulturarvet och dess reformatoriska och ekumeniska arv;
- att med Storkyrkan som instrument medverka till kommunikation mellan kyrka, kulturliv och samhälle;
- att ekonomiskt stödja verksamhet vid Storkyrkan, som inte i önskad omfattning kan tillgodoseas med allmänna medel.

Medlemsavgift:

Enskild medlem 200 kr/år. Ytterligare familjemedlem 100 kr/år. Pensionär/student 100 kr/år. Ständigt medlemskap 2000 kr. Betala medlemsavgiften via bankgiro 487-5779 eller swish 123 259 4802. Ange namn, adress och gärna e-post.

Välkommen med som Storkyrkans vän!



EXISTENS OCH LÄRANDE

- S:ta katarinaseminarieret 2023: Hjärnan och evigheten. Filosofiska och etiska perspektiv
- Andlig fikapaus och presentation av söndagens bibeltexter
- Digitalt bibelstudium
- Bibeln på 365 dagar
- På plats i rummet: Storkyrkans renovering avslutas
- Teater: Trettondagsspel i S:t Jacobs kyrka
- Bokvår
- En plats för gemenskap och reflektion

S:TA KATHARINASEMINARIET 2023: HJÄRNAN OCH EVIGHETEN. FILOSOFISKA OCH ETISKA PERSPEKTIV

”Det kan ju vara så att medan vi är på väg ut, så att säga, just då upplever vi en evighet.”
Så beskriver hjärnforskaren och Nobelpristagaren Arvid Carlsson dödsögonblicket, det som händer i människans hjärna då hon dör. Tyder dessa iakttagelser på att det finns en evighet som människan kan få en glimt av i dödsögonblicket? Finns det en tolkning av hjärnans processer som är öppen för övertygelsen att människan kan kommunicera med en andlig verklighet?

En annan typ av existentiella frågor som växer utifrån modern hjärnforskning är de etiska, ett ämnesområde som brukar benämnas neuroetik. Vilken betydelse för människan som moralisk varelse har det vi idag vet om hjärnan? I hur hög grad formar och begränsar den mänskliga hjärnan vårt etiska handlande?

Ett tredje område handlar om teknik. Vilka möjligheter finns det att på konstgjord väg utveckla och förbättra den mänskliga hjärnan och att skapa intelligens som kan överleva människan – kanske för evigt? Och vilken betydelse får dessa tekniska landvinningar för vår människosyn?

Katharinaseminariet 2023 handlade om andliga upplevelser och huruvida dessa kan sägas avspegla en objektivt existerande verklighet. I detta seminarium fortsätter vi att utforska frågan. Vi får tillfälle att höra och samtala om olika uppfattningar och infallsvinklar på modern hjärnforskning och vad denna kan säga om evigheten och upplevelsen av något evigt.

Mer information kommer under våren på www.katharinastiftelsen.se och www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se

-
- **DATUM:** Lördag 25 mars ● **TID:** 10.00–15.30
 - **PLATS:** Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
-

I samarbete med S:ta Katharinastiftelsen.

DIGITALT PROGRAM: ANDLIG FIKAPPAUS OCH PRESENTATION AV SÖNDAGENS BIBELTEXTER

Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan

Vi svenskar har lärt oss vikten av att stanna upp två gånger om dagen och hämta andan. Vi kallar det för fikapaus. Då tar vi hand om våra kroppar. Men också våra själar behöver tas om hand. I 1500 år har man i klostren skapat en form för detta som kallas Tidegården, då man sju gånger om dagen under en kort stund samlas och växelläser texter från Psaltaren.

Varje onsdag under våren (11/1 – 31/5 (ej 3 maj)) inbjuds du att under 20 minuter ta en andlig paus och tillsammans med mig fira digital Vesper i Storkyrkan. Vi möts på zoom kl 16.00. Några psaltarpsalmer, tystnad och en kort bön. En stund för eftertanke, insikt om att vi lever här och nu men också är en del av något bortom tid och rum.

Som avslutning ges en kortare introduktion till kommande söndags bibeltexter.

Vill du delta, anmäl dig till ulf.lindgren@svenskakyrkan.se så sänder jag en länk till dig varje onsdag. Du deltar en gång, varje gång eller ibland. Valet är ditt.

● **DATUM:** Onsdagar 11 januari – 31 maj (ej 3 maj) ● **TID:** 16.00 ● **WEBB:** via Zoom
● **ANMÄLAN:** ulf.lindgren@svenskakyrkan.se

BIBELN PÅ 365 DAGAR

Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan

Följ med på en resa från Bibelns första sida till dess sista. Varje dag lägger Ulf Lindgren, domkyrkokaplan, upp ett klipp på YouTube där du under ca 10 minuter dyker rakt ner i en bibeltext, ibland en längre berättelse och ibland bara en rad. Du får höra om judiskt och kristet sätt att förstå texterna. Ett enkelt sätt att upptäcka Bibeln. Start den 15 januari. Läs mer på www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se

● **DATUM:** Varje dag, start 15 januari ● **WEBB:** via stockholmsdomkyrkoforsamling.se

DIGITALT BIBELSTUDIUM

Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan, Maria Stenbom, präst

Har du funderat över om och hur Bibelns många olika texter hänger ihop? Är du nyfiken på att möta de judiska rabbinernas ofta annorlunda sätt att förstå texterna? Skulle du vilja samtala med andra om vad du funnit i Bibeln? Nu i vinter har du en chans att göra just detta. Vi möts en gång i veckan på Zoom och samtalar i mindre grupper utifrån Ulf Lundgrens bok *Öppna Bibeln – upptäck ditt liv i den Stora berättelsen*. Du köper boken i förväg på Verbums förlag och läser respektive kapitel på egen hand.

Anmäl dig till ulf.lindgren@svenskakyrkan.se så får du en länk varje tisdag.

.....
● **DATUM:** Tisdagar 17 januari - 21 februari ● **TID:** 19.00-20.30 ● **WEBB:** via Zoom
.....

I samarbete med Värmdö församling.

Öppna Bibeln vill hjälpa dig att se de gamla bibeltexterna inte i första hand som historiska dokument utan som berättelser som också handlar om ditt liv idag. Kanske misslyckas du som David och Petrus? Finner du en inre styrka som Rut och Maria Magdalena? I de frågor som avslutar varje avsnitt inbjuds du att upptäcka ditt liv i texternas berättelser. Då blir texterna relevanta. Öppna Bibeln riktar sig till den som läst Bibeln mycket eller lite.



PÅ PLATS I RUMMET: STORKYRKANS RENOVERING AVSLUTAS

Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan

Under vinter kommer äntligen byggnadsställningarna att tas ner kring Storkyrkans torn och kyrkan kommer att stråla i samma prakt som på 1740-talet. Lördagen den 25 mars firar vi detta med tal och musik. Delar av Johan Helmich Romans *Svenska mässan* från 1740-talet framförs. Olika workshop arrangeras där detaljer kring renovering, färgval, putsteknik och kopparplåtar presenteras. Mer information kommer under mars månad på www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se

.....
● **DATUM:** Lördagen den 25 mars ● **TID:** Se webb ● **PLATS:** Storkyrkan
.....

TEATER:

TRETTONDAGSSPEL I S:T JACOBS KYRKA

Skådespelare och musiker, både proffs och amatörer.

Det är trettondagsafton. Vise män följer stjärnan i det dunkla kyrkorummet. Förvirringen är stor. Änglasången har tystnat, men ändå hörs musik. Det glänser över sjö och strand och över oss som sitter i bänkarna. Ett spel om trettondagen och hopp om fred och frihet.

● **DATUM:** Trettondagsafton 5 januari ● **TID:** 17.00 ● **PLATS:** S:t Jacobs kyrka

BOKVÅR

VÄRD: KRISTINA LJUNGGREN, DOMKYRKOKAPLAN

Under våren sker ett antal boksamtal med författare till vårens nytgivna böcker i samarbete med Gamla stans bokhandel. Först ut är Ulf Lindgrens bok *Öppna Bibeln. Upptäck ditt liv i den stora berättelsen*, den 12 januari. För vidare information se www.gamlastansbokhandel.se samt www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se

● **DATUM:** se webb ● **TID:** 18.00 ● **PLATS:** Storkyrkan

EN PLATS FÖR GEMENSKAP OCH REFLEKTION: SENIORTRÄFFAR MED SOPPLUNCH

VÄRDAR: MIKAEL HALLDIN, DIAKON OCH KRISTINA LJUNGGREN, DOMKYRKOKAPLAN

● **DATUM:** Torsdagar ● **TID:** 13.00 ● **PLATS:** Själagårdsgatan 13 ● **SOPPA:** 40 kronor

Delar av programmet. Alla datum och programpunkter hittar du på www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se

19 januari	Berättelser från mina år i utrikestjänst. Per Lindström.
2 februari	Kung Carl XVI Gustaf 50 år på tronen. Ceremonimästare Odd Zschiedrich berättar om tidernas jubileumsår!
16 mars	Det finns hopp. En neurologs tankar. Beth von Schreeb.
30 mars	Kungliga Operan – igår, idag och imorgon. VD Fredrik Lindgren berättar.

KATEDRALAKADEMINS SENASTE SKRIFTER

TRYCKTA MED BIDRAG FRÅN STORKYRKANS VÄNFÖRENING

Vad är teologi?

Vad är teologi? Ett akademiskt ämne, den kristna kyrkans självreflexion eller en kritisk instans för religionens roll i samhället? Även i ett mångreligiöst land som Sverige har den akademiska teologin flera funktioner. Men i vår tid verkar både kyrka och samhälle tro att det går att klara sig utan teologi och teologisk bildning. I detta föredrag, som hölls 4 september 2022 i Katedralakademien, diskuteras den teologiska bildningens roll i historia och i samtid och vad dess uppgift kan vara inför framtiden.

Ola Sigurdson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

BOKEN FINNS TILL FÖRSÄLJNING I KATOLSK BOKHANDEL, WWW.KATOLSKBOKHANDEL.COM SAMT WWW.RYO.SE



Tradition, rättvisa och döden

Ett syfte med Katedralakademien är att på ett vederhäftigt och systematiskt sätt bearbeta centrala filosofiska, teologiska och etiska problem. Men innan vi försöker besvara våra existentiella frågor låt oss reflektera över hur de kan förstås. I denna bok behandlas fundamentala problemställningar om tradition, rättvisa och döden.

MEDVERKANDE SKRIBENTER: Bengt Brülde, Carl Reinhold Bråkenhielm, Teresa Callewaert, Göran Collste, Anna Davidsson Bremborg, Thomas Ekstrand, Eskil Franck, Carl-Henric Grenholm, Ann Heberlein, Werner G. Jeanrond, Karin Johannesson, Normunds Kamergrauzis, Mattias Martinson, Ola Sigurdson, Peter Strang, Torbjörn Tännsjö, Niklas Ulfvebrand

BOKEN FINNS TILL FÖRSÄLJNING I STORKYRKAN, BOKHANDELN ARKEN, KATOLSK BOKHANDEL OCH VIA WWW.RYO.SE



KALENDARIUM

JANUARI

5	Johan Olof Wallin i livets alla skiften	SID 6
6	Teater: Trettondagsspel i S:t Jacobs kyrka	SID 17
11, 18, 25	Andlig fikapaus och presentation av söndagens bibeltexter	SID 15
12	Bokvår: Ulf Lindgren	SID 17
15	Framtiden som politiskt projekt	SID 10
17, 24, 31	Digitalt bibelstudium	SID 16

FEBRUARI

1, 8, 15, 22	Andlig fikapaus och presentation av söndagens bibeltexter	SID 15
7, 14, 21	Digitalt bibelstudium	SID 16
12	Klimatkrisen och skapelsen ur ett naturvetenskapligt perspektiv	SID 8
26	Ansvaret för människans välbefinnande	SID 11

MARS

1, 8, 15, 22, 29	Andlig fikapaus och presentation av söndagens bibeltexter	SID 15
5	Bokstaven dödar men anden ger liv: K G Hammars födelsedagsföredrag	SID 12
12	Gråstensteologi	SID 9
25	På plats i rummet: Storkyrkans renovering avslutas	SID 16
25	S:ta Katharinaseminarier 2023	SID 14

APRIL

5, 12, 19, 26	Andlig fikapaus och presentation av söndagens bibeltexter	SID 15
16	Har kyrkan med politiken att göra?	SID 7
22	Politik och religion	SID 11
23	När lagen skyddar naturen: Faith for Ecocide law	SID 9

MAJ

10, 17, 24, 31	Andlig fikapaus och presentation av söndagens bibeltexter	SID 15
7	Tro och politik	SID 8

*Gråt, om du kan,
gråt men klaga inte.
Vägen valde dig - och du skall tacka.*

DAG HAMMARSKJÖLD

Stockholms domkyrkoförsamling
Stortorget 1, Gamla stan,
Box 2122, 103 13 STOCKHOLM
stockholmsdomkyrkoforsamling.se

Svenska kyrkan 
STOCKHOLMS
DOMKYRKOFÖRSAMLING