



# Öppningstal vid stiftsfesten 2019

Välkomna till stiftsfest! Nu är stunden kommen! Här och nu möts vi äntligen till medarbetarmöte, till stiftsfest i Härnösands stift. Vi gör det för att hämta kraft och inspiration till att följa den kallelse dopet ger oss att både vara en del av Guds världsvida familj, och verka som Guds medarbetare i våra lokala sammanhang.

Min bön och förhoppning är att vi skall kunna vända hemåt efter vår stiftsfest, styrka i uppdraget att vara en välkomnande och rekryterande kyrka och församling så att vi där hemma med mod och stolthet kan ta vårt ansvar att åtminstone få med en person till, en till till någon av våra grupper, körer eller öppna verksamheter, till våra gudstjänster och andakter, eller som studerande till kyrklig tjänst, ideell, förtroendevald, anställd eller ny medlem.

Om vi var och en tar med en till, +1 (ett begrepp som jag fått lov att låna från Nidaros bispedöme) så blir vi genast några fler. +1 under mitt liv, det är inte ett för högt ställt mål, men vilken skillnad det målet kan göra! Så låt oss börja där! + 1. Läs mer om detta i mitt herdabrev, som skickades ut till församlingarna i fjol, och använd gärna tillhörande studiematerial som lanseras denna höst. Mer information om det på stiftets hemsida, nyhetsbrev och någonstans här på stiftsfesten.

Låt också Välkomnande och rekryterande +1 få slå an tonen för vår stiftsfest. Lär känna minst en ny person. Finn en ny vän, fundera på hur vi kan hjälpas åt att skapa välkomnande och rekryterande miljöer och förhållningssätt i våra församlingar. Låt detta sedan inspirera er i ert arbete med bemötande, verksamhetsplaner, målskrivningar och budget.

+ 1 Det är det vi i kyrkan är till för: Att följa Jesu kallelse att gå ut i hela världen och göra alla folk till hans lärjungar. Detta vårt grundläggande uppdrag, som vi i vår kyrka valt att beskriva med orden: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, är vårt enda uppdrag, allt annat vi är och gör är en konsekvens av eller ett stöd till det. Och det uppdraget, det gäller här och nu! Jesus sa gå, inte stå! Det är nu det gäller och Nu är Guds tid, nu här i vår tid. Vår tid är också Guds tid. Här och nu möter Gud oss i och genom våra medvandrare. Här och nu, mitt i vår vardag, är vi kallade till att göra Guds rike synligt. Här och nu är vi delar av den världsvida kyrkan samtidigt som vi står med fötter och rötter i våra lokala sammanhang.  
Nu är Guds tid!

+Biskop Eva Nordung Byström

