

Gudstjänst med sånger på temat Via Mystica med Irma Schultz Keller och KG Hammar

I Christine kyrka den 26 september kl. 19.00 firas en gudstjänst, vars form är en resa med fem hållplatser. Gudstjänsten är en vidareutveckling av konceptet Via Mystica.

De tidigare mässorna har haft stort rockband, scenljus och filmprojektion. Den gudstjänst som nu görs tar fasta på grundtanken med hållplatserna och visar att de går att omsätta i mindre skala.

Kristen tro har beskrivits som en väg. Jesus själv kallade sig för "vägen" (Joh 14:6) och det första kända namnet på de kristna var dem som "hörde till vägen" (Apg 9:2). In i vår egen tid fungerar bilden av vägen eller resan. För livet själv är en rörelse och ständig förändring.

Vår livsresa är ett stort mysterium – Via mystica – för vi är på väg tillsammans med varandra, men också tillsammans med Jesus Kristus som, i våra dop, har korsat vår väg för att slå följe med oss genom livet. Och vi är på väg tillbaka till därifrån vi en gång kom, Gud.

Alla människors liv går i perioder; ofta är det underbart att vara människa; ibland kan det vara fruktansvärt. För att illustrera livets föränderlighet har Via mystica fem hållplatser: Genesis (skapelse), Culpa (skuld), Salvatio (frälsning), Agape (kärlek) och Eskaton (det yttersta). Hållplatsernas uråldriga namn vittnar om att kristna i alla tider funnit något viktigt i dessa begrepp. Kanske kan de än idag hjälpa oss att sammanfatta den kristna trons resa.

Gudstjänsten vill vara en rastplats på vår livsresa. Ibland lyckas den vara det. Ibland inte. Gudstjänsten den 26 sept. är tänkt som inspiration till de som vill jobba med modellen, och göra en Via Mystica-gudstjänst som passar olika behov. Tanken med dem är inte att begränsa idéer och upplevelser, utan att inspirera och ge verktyg när man väljer musik, texter och formulerar liturgi. Materialet är hämtat ut Via Mystica Vägledningen (Verbum 2008) och för den intresserade finns där fler förslag.

Den gudstjänst som nu görs bygger på musik till stor del av och med Irma Schultz Keller, som framförs tillsammans med David Ekh. Det blir musik att både lyssna till och sjunga med i. KG Hammar predikar över de fem hållplatserna.

Arr. Telogiskt forum, Anders Frostensson-stiftelsen, Sensus, Örgryte församling, Skolkyrkan, Verbum

Jonas Eek, Mikael Ringlander