

2026

# Församlingsinstruktion Torsåkers församling Uppsala stift



Svenska kyrkan Torsåkers församling  
Solbergaleden 15, 813 40 TORSÅKER  
torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se  
www.svenskakyrkan.se/torsaker  
Org. nr 252002-3025



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning.....	1
Inledning.....	2
Teologisk grundsyn.....	3
Omvärldsbeskrivning .....	4
Omvärldsanalys.....	4
Barnperspektiv.....	5
Församlingens liv i bilder del I.....	7
Pastoralt program.....	8
Församlingens liv i bilder del II.....	10
Utvecklingsområden och utmaningar.....	11
Avslutning.....	11
Församlingsinstruktionens godkännande.....	12

## INLEDNING

Församlingsinstruktionen är det viktigaste mål- och styrdokumentet för Torsåkers församling, Gästriklands kontrakt, Uppsala stift. Den berättar om hur församlingen under åren 2026-2029 vill ta sig an den grundläggande uppgiften, som den står angiven i inledningen av 2:a avdelningen i Kyrkoordningen: *att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Alla annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.*

Församlingsinstruktionen består av en teologisk grundsyn, en omvärldsbeskrivning och en omvärldsanalys, ett barnperspektiv utifrån en ständigt närvarande barnkonsekvensanalys, ett pastoralt program om hur Torsåkers församling vill arbeta med den grundläggande uppgiften och en blick framåt gällande utvecklingsområden och utmaningar. Församlingsinstruktionen har formulerats i dialog mellan förtroendevalda, ideella och anställda medarbetare, engagerade församlingsbor samt representanter från Uppsala stift. Den förbereds inför kyrkofullmäktige och godkänns i kyrkorådet. Godkänns av kyrkoherde, kyrkofullmäktige i Torsåkers församling och Domkapitlet i Uppsala stift.

I Torsåker finns ett unikt uppslagsverk med titeln *Torsåkers kyrka*. Boken är skriven av fotografen, författaren, musikern, konstnären, hembygdsforskaren William Eriksson i samband med Torsåkers kyrkas 200-årsjubileum 1958 och i dess inledning ger författaren en beskrivning av den puls, av de andetag som fortfarande, drygt 65 år senare, ger församlingen dess värme och syre som skapar en gemenskap och mötesplatser så att människor hittar vägen till tro. Genom dopets vatten, i nattvardens bröd och vin, i Ordet i olika språk och gestaltningar, i handling vill församlingen söka kärlekens mysterium där bilden av Jesus Kristus framträder.

*Långt borta blånar bergen. I deras våglinjer öppnar sig dalgångarna, sex till antalet, vilka alla med var sin väg strålar samman i en punkt. Där ligger kyrkan, Torsåkers vita kyrka. När utsikten vidgas stiger hon alltid fram i bilden och ger bygden dess prägel. Byarna och gårdarna, som ligger däromkring, i de flyktiga, ovissa skiftningarnas värld representerar kyrkan alljämt det eviga och oföränderliga. Bygdens kyrka får inte degraderas till att endast bli ett kulturminnesmärke. Hennes mål och förstahandsuppgift, är att vara en levande centralgestalt. Hon är ett människoverk, behäftad med fel och brister, men ställd i gudomlig tjänst. Orubbligt är hennes fundamentala tidlösa syfte, som i tornet har sin yttre sinnebild – att höja korset bland människorna. Tornet pekar mot himlen men har även en praktisk betydelse: klockklangen ska höras vida omkring – klockorna kallar, kyrkan väntar och öppnar famnen. (William Eriksson, Torsåkers kyrka 1758-1958).*

## TEOLOGISK GRUNDSYN

Torsåkers församling är en del av Svenska kyrkan som är en evangelisk-luthersk kyrka. Församlingen tillhör Uppsala stift och Gästriklands kontrakt. För Torsåkers församling är det viktigt att verka lokalt och samtidigt vara en del av ett bredare kristet sammanhang – den världsvida kyrkan.

Budskapet om Jesus Kristus är centrum i församlingens teologiska grundsyn. Utifrån detta centrum blir församlingen tillsammans med alla andra församlingar och pastorat i Uppsala stift en viktig del och länk för att tydligt, med ord och handling, berätta om Jesus. Församlingen lever tillsammans med övriga samhället i en tid som av många upplevs som orolig, kravfylld och komplicerad. I församlingens uppgift blir det därför än viktigare att påminna både sig själv och i möten med människor att kristendomen i luthersk tradition inte i första hand handlar om vad vi människor gör för Gud, utan om vad Gud har gjort och fortfarande gör för alla människor.

Gud har skapat människan till sin avbild och Gud har i Jesus identifierat sig själv med varje människa. Även med den mesta utsatta människan. Uppgiften för Torsåkers församling blir därför inte att enbart att i ord och handling tala tydligt om Jesus, utan att också se Jesus i varje medmänniska. Församlingen behöver bära tanken att människan och hela Skapelsen kan värnas genom att dominerande normer ifrågasätts. Torsåkers församling vill vara en inkluderande miljö som bejakar mångfald och som har en konstruktiv kritik av rådande normer där församlingen ser att människors och Skapelsens värdighet kränks.

Kallelsen att följa Jesus Kristus erbjuds alla människor. Döpet är vägen in i kyrkan och gudstjänstlivet är det nav kring vilket allt liv i församlingen kretsar. Kyrkan i Torsåkers församling, med budskapet om Jesus Kristus i centrum, är en plats där sakramenten förvaltas och Guds ord förkunnas. I Svenska kyrkan intar barnen en särställning. I Torsåkers församling är det av största vikt att barn och unga både inkluderas i kyrkans vardagsarbete och när större beslut ska fattas. Deras perspektiv måste bli förstådda och deras röster måste höras. Om så inte är fallet mister församlingen den puls och de andetag som syresätter arbetet och som ger växtlighet i kommande generationer.

Torsåkers församling vill visa *närvaro*, skapa *mötesplatser*, ge utrymme för *kreativitet* och arbeta för *hållbarhet*. Dessa kursiverade ord blir i sammanhanget ledord för att se bakåt och i tacksamhet vårda historia och tradition och för att se framåt för att bygga kyrka för kommande generationer. Tanken att vara en länk som, här och nu, är närvarande i relationer, möter behov och visar medkänsla behöver finnas med i allt församlingen gör. En närvaro som ger barn, ungdomar, vuxna och änglaskaran mötesplatser. Platser som tar tillvara den kreativitet som musik, vägledning, bön och mycket mer kan ge för att få till värdefulla språk som förstås av många. En kreativitet som bygger på hållbarhet och förmedlar hopp, helhet och upprättelse för alla människor och hela Skapelsen.

Apg. 4:11-12 *Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten.*

Psalm 37:2 *Kristus är världens fred. Han och ingen annan.*

Bön: Gud, i din närhet ber vi om mod att välja livet och kraft att följa kärleken.

I Jesu namn. Amen.

## OMVÄRLDSBESKRIVNING

Torsåkers församling tillhör Gästriklands kontrakt i Uppsala stift och är beläget i Hofors kommun i sydvästra Gästrikland. Svenska kyrkan är det enda trossamfundet som finns inom församlingens område. Det geografiska vidsträckta området består av landsbygd, drygt 20 byar och en mindre tätort. Församlingens enda kyrka som invigdes 1758 är centralt belägen i tätorten. I Torsåker finns närhet till natur, skogsbruk och traditionella bruks- och industrimiljöer. Den huvudsakliga verksamheten för befolkningen i Torsåker har, förutom jord- och skogsbruk, under lång tid varit bergsbruk, dvs. gruvdrift och järnhantering. Torsåker är ett av Sveriges äldsta bergslag med privilegier från 1374.

Folkmängden i Torsåkers församling har under århundraden varit relativt konstant med en befolkning strax under 3000 personer. Senast tillgängliga statistik från SCB anger för 1 januari 2025 att Torsåkers församling har 2576 invånare, varav 1780 var tillhöriga medlemmar i Svenska kyrkan.

I tätorten finns Solbergaskolan med förskoleklass, åk.1-6 samt fritidsverksamhet. Det finns också två förskolor, Vinkelboda och Tallbacken. Spelmannen är tätortens äldreboende som även inkluderar demensavdelningar. För övrigt kan nämnas en livsmedelsaffär, en bensinmack, ett gästgiveri/pizzeria, en blomsterhandel, en handelsträdgård med pelargonmuseum, flertalet frisörer och friskvårdsterapeuter. Några mindre och medelstora industrier, företag och hantverkare samt många jord- och skogsbrukare.

Torsåker har ett aktivt föreningsliv inom idrott, musik, teater och övrigt kulturliv. Inom församlingens område finns en hembygdsförening och tre bygdegårdsföreningar med egna samlingslokaler. Torsåkers församling har ett nära samarbete med skola, äldreboende, föreningar och näringsliv och är sammankallande till träffar med nätverksgruppen *Allt för Torsåker* som träffas i församlingshemmet. Torsåker präglas av lokal samhörighet och stark hembygdkultur med många historiska miljöer. Kyrkliga traditioner ligger fortfarande nära församlingsliv, högtider och bygemenskapen. Många i befolkningen pendlar till skola och arbete i Hofors tätort där det finns högstadieskola åk 7-9 och ett stort stålindustriföretag, Ovako, som dominerar arbetsmarknaden i kommunen. Övriga tydliga pendlingsorter är Sandviken, Gävle och Falun. Sociala medier och lokala Facebookgrupper har blivit centrala kanaler för information i bygden.

## OMVÄRLDSANALYS

Med en åldrande befolkning betyder det att Torsåkers församling ser ett ökat behov av diakoni och relationsskapande med hembesök, gemenskapsträffar och psykosocialt och andligt stöd. Det finns ett ökat behov av levnadsberättelser, sorgesamtal och stöd vid ensamhet. Gudstjänstlivet behöver vara tillgängligt och församlingen måste än mer finna transportlösningar för äldre. Församlingens arbete vid äldreboendet Spelmannen behöver fortsätta, utvecklas och intensifieras.

Barnfamiljer är en viktig målgrupp och församlingen behöver fortsätta att utveckla arbetet med öppen barnverksamhet för små och stora, barnkör och värna det redan goda samarbetet med förskola och skola. Stort fokus behöver läggas på bygdens ungdomar för att skapa trygga mötesplatser i ungdomsgrupp, konfirmander och unga vuxna. Församlingen behöver ha flexibla tider då många i målgruppen pendlar och är inne i en aktiv period i livet.

Torsåker har en tydlig kulturprofil och stark lokal identitet. Det ger kyrkan en stor möjlighet att fungera som ett nav för kultur i gudstjänstliv, musikliv och i lokala traditioner. Församlingen behöver värna samarbetet med andra aktörer och stärka relationerna till kyrkans liv. Kyrkans historiska miljö med byggnader och kyrkogård ger möjligheter att förena gudstjänstliv med kulturvandringar och temaevenemang.

Församlingen behöver en nödvändig, men balanserad satsning inom digitalisering. Kommunikationen behöver ske både digitalt och analogt. Likaså måste församlingen fortsätta att ha en tydlig vision och profil och ställa sig frågan hur kan församlingen vara en naturlig del av lokalsamhället. Församlingen behöver lyfta kyrkan som sammanhållande kraft i landsbygdsmiljö och aktivt kommunicera kyrkans värden, diakonala arbete och dess kulturella bidrag.

Församlingen har en stor rikedom i alla ideella krafter som redan utför ett fantastiskt arbete i församlingen. Det finns en stor vilja hos många att bidra vid enstaka tillfällen. Församlingen behöver fokusera på att tillfråga, engagera, undervisa och visa tacksamhet till personer som ställer sina tjänster till förfogande. Frivillighetsuppdragen behöver också inbjudas till andra mötesplatser som gudstjänster, samtalsgrupper och social gemenskap. Områden som visar stora behov av ideellt engagemang är värdskap vid evenemang, kör- och musikprojekt, trädgård- och miljöinsatser, diakonal verksamhet, äldreomsorg och barn- och ungdomsverksamhet.

### **Sammanfattande slutsatser**

I församlingen framträder följande omvärldsnycklar:

- En församling med stark lokal identitet och höga kulturella värden.
- Ökade behov av diakonalt och relationsskapande arbete bland äldre.
- Vikten av flexibla verksamheter för barnfamiljer och pendlare vuxna och unga.
- Behov av både digital och analog närvaro.
- Nya ideella metoder, kommunikation och behov av ett ökat medlemsantal.

5 Mos. 31:8 *Herren går själv framför dig och han ska vara med dig.*

Psalm 11:1 *Hur där din visdom väver livets trådar.*

Bön: Gud, vi ber för dem som har gått före oss, alla som lever nu och dem som kommer efter oss. I Jesu namn. Amen.

### **BARNPERSPEKTIV**

När församlingsinstruktionen skrivits har ambitionen varit att formulera den grundläggande uppgiften utifrån tanken på barnens bästa. Som utgångspunkt för detta har en barnkonsekvensanalys tagits fram med fokus på barnens (0-18 år) situation i Torsåkers församling. Samtal har förts tillsammans med barn och medarbetare. Huvudsyftet med att göra en barnkonsekvensanalys är att få upp ögonen för frågor som är viktiga för barnen och inriktat allt arbete med perspektivet att barnen inkluderas. Med allt arbete menar församlingen allt från formuleringarna i församlingsinstruktionen till förändringar på kyrkogården. Allt från planeringen av nästa budget till planeringen av årets gudstjänster.

Utifrån barnkonsekvensanalysen behöver verksamheten i Torsåkers församling välkomna alla barn och visa särskild hänsyn till att barn lever i utsatthet i form av ensamhet, mobbing,

exploatering och psykisk ohälsa. Församlingen gör riskbedömningen att barns hälsa, trygghet, delaktighet, stöd och skydd försämras och därför ingår det i församlingens uppdrag att erbjuda trygga mötesplatser för barn för att ge social omsorg och ökad kontakt med en stabil vuxenvärld. Församlingen ser och har också i samarbete med skola, föreningsliv och nätverksgruppen *Allt för Torsåker* fått bredare förståelse för barn som lever i ekonomisk utsatthet. Församlingen gör riskbedömningen att dessa barn kan hamna i utanförskap eftersom många barnaktiviteter i samhället kostar pengar. Församlingens verksamhet för barn bör vara kostnadsfri så att alla barn kan inkluderas. Församlingen gör riskbedömningen att kunskapen om kristen tro och kyrkans liv sjunker bland barn. För att fullfölja den grundläggande uppgiften behöver församlingen erbjuda gudstjänster, andakter, skolaktiviteter, konfirmandundervisning för olika målgrupper som inkluderar varierade förutsättningar när det gäller språk och funktionsvariationer. Församlingens konfirmandhandlingsplan revideras årligen.

Några tankar från barnen när det gäller församlingens verksamhet:

- Att vuxna inte bara ska tala *om* barnen utan också *med* barnen.
- Att vuxna alltid ska låta barnen kunna ta ställning i frågor som barnen tycker är viktiga.
- Att barnen får en naturlig delaktighet i gudstjänstlivet och att inte vuxna pratar för länge.
- Att kyrkan får vara en plats där barn kan känna sig trygga, får uppleva gemenskap, får vara kreativa och får prata om tro.

Församlingens strävan bör vara att göra barnen mer delaktiga i de olika delarna av församlingens verksamhet och att barnens perspektiv genomsyrar alla delar i det pastorala programmet. I *gudstjänsten* ska tilltalet anpassas till olika åldrar. Barn ska vara delaktiga i gudstjänsten. Församlingen bör ha ambitionen att göra kyrkorummet tilltalande och välkänt. Barnen bör ges möjlighet att musicera, gestalta och hitta sina uttrycksmöjligheter. I *undervisningen* bör kontakten med skolan upprätthållas och utvecklas. Dopundervisning, dophandling och dopuppföljning bör vara en central mötesplats för barn och deras omgivning. Konfirmandarbetet bör flyttas upp på prioriteringslistan och samverka med grannförsamlingar bör uppmuntras för att möjliggöra för skolungdom att behålla vänrelationer även under konfirmandtiden. All undervisning i barnverksamheten bör ha tydlig struktur och anknytning till kyrkoåret och gudstjänstlivet. I *mission* bör församlingen öppna kyrkans verksamhet för ungdomar med specifika intressen som exempelvis A-traktorer, sport och dataspel. Att erbjuda dem tid och omsorg vid utsatta tillfällen ur säkerhetsperspektiv då de utsätts för alkohol och droger, vid festivaler och andra arrangemang som drar ungdomar. Församlingen bör aktivt erbjuda ledarutbildningar som öppnar möjligheter att vara gudstjänstvärdar, konfirmandledare och andra volontäruppdrag. Slutligen bör församlingen inom *diakonin* stärka den diakonala närvaron i församlingens barn- och familjeverksamhet. Diakonal närvaro i barngrupper, i skolan, i barnkörsverksamhet och i olika lokala arrangemang ger en grund för att stötta både ekonomiskt, socialt, ekologiskt och andligt.

Matt.18:1-5 *Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.*

Psalm: 744:1-2 *Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss.*

Bön: Gud, som haver barnen kär, se till mig som liten är. I Jesu namn. Amen.

# FÖRSAMLINGENS LIV I BILDER





## PASTORALT PROGRAM

Det pastorala programmet för Torsåkers församling handlar om hur den grundläggande uppgiften ska utföras så som den formuleras i Kyrkoordningen (KO, inledning till 2:a avd.).

Gudstjänsten är församlingslivets centrum. Människor som vistas i församlingen ska känna sig välkomna till gudstjänsten med sina erfarenheter och livsfrågor. Framför allt ska inte barnen behöva känna tveksamhet om de passar in i gudstjänstgemenskapen eller inte och det gäller givetvis även vuxna. Alla som samlas till gudstjänst utformar den tillsammans, men präst, musiker, kyrkvårdare och vaktmästare har ett särskilt ansvar.

Församlingen är en del av Guds sändning till världen och det handlar om att göra Guds kärlek till världen tydlig. Församlingen behöver vara en plats för hoppets gemenskap och ha förståelse för att då finns det puls och andetag i missionen. Begreppet berör inte enbart utvalda delar, utan det inkluderar allt som handlar om människors upprättelse, skapelsen och förmedlandet av evangelium, det glada budskapet, om Guds kärlek i Jesus Kristus. Församlingen behöver synas i Torsåkersbygden, vara närvarande på offentliga platser. Värna gruppen *Allt för Torsåker* där olika delar av bygdens samhällsliv förenas. Församlingen behöver också synas i media och vara en teologisk röst som ger livsavgörande perspektiv på olika samhällsfrågor. Alla har ett ansvar i missionsarbetet, men församlingen har ett särskilt ansvar att inkludera barn och unga i arbetet och stötta alla vuxna ideella medarbetare.

Församlingen har en tydlig förebild i Jesus när det i den diakonala uppgiften handlar om att stå på de förtrycktas sida. När Jesus går upp mot Golgata på långfredagen ges församlingen ett förhållningssätt att vandra med i den allra svåraste stunden i livet för någon. Församlingen har ett uppdrag att vara en röst för dem som inte orkar höja rösten, för dem som ingen lyssnar på. Församlingen har ett särskilt ansvar att ställa sig på de människors sida då deras värdighet kränks och det gäller särskilt barnens sida. Barn ska inte behöva växa upp i en tillvaro som präglas av arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet. Inte heller ska de behöva känna sig osedda när de förlorat förälder eller syskon, när de hotas av utvisning från Sverige eller när de bär på minnen av flykt och hemlöshet. Det diakonala uppdraget utgår från gudstjänsten och det ska finnas en särskild plats i kyrkans förbön för det. Alla som arbetar diakonalt, ideella och anställda medarbetare, har ansvar för att bära det diakonala uppdraget, men det finns också möjlighet att lämna det som känns övermäktigt i Guds händer.

Församlingen vill skapa en god lärandemiljö för alla åldrar där ett särskilt utrymme skapas för barn och unga. Det ska finnas plats för nyfikna sökare och för de människor som önskar fördjupning. Människor ska kunna hitta olika sammanhang för undervisning, samtal och reflektion. Alla som ansvarar för en grupp eller som möter människor i olika sammanhang har ett ansvar att ta tillfället i akt att ge en stimulerande miljö för att kunna dela livet i smått och stort. Församlingen har en skyldighet att erbjuda dopundervisning till alla som är bosatta i församlingen (KO, 19 kap.6§) och denna skyldighet ser vi som möjlig att göra så naturlig som hjärtats pulsslag och andetag. Dopundervisningen handlar förstås om själva dopet, men även om det kristna livet överhuvudtaget. Som en naturlig del kommer också konfirmandundervisningen som erbjuds ungdomar i åk 8, men församlingen ska också se de behov som finns i äldre åldrar och utifrån olika funktionsvariationer. Samarbetet med Solbergaskolan och Torsåkers två förskolor är en viktig del i församlingens undervisningsarbete. Det är viktigt att skolans krav på att undervisningen ska vara icke-

konfessionell respekteras, men för den skull behöver inte undervisningen om kristen tro, etik och livsfrågor tunnas ut.

Församlingen vill välkomna människor som av någon anledning upplever sig stå utanför majoritetssamhället. I uppdraget ingår att spegla Guds kärlek till alla människor och därför finns HBTQI-perspektivet centralt i mångfalden.

När församlingen vill värna mångfalden så är det också av största vikt att förstå att det behöver fokuseras på språket. Hur vi som församling använder språket avgör hur inkluderade människor känner sig. Församlingen behöver ställa sig frågan vad som händer om människors syn eller hörsel försvinner. Redan i Bibeln talas det om hur språkförbistringar skingrade människor och i vår kyrkas arv från reformationen finns tilltalet om att evangeliet ska förkunnas så att människor förstår. När vi lyfter fram språket är det lätt att hamna i diket att det är den orala metoden, det talade ordet, som menas. I kyrkan har vi alla ansvar att bidra med fler dimensioner. Musiken, dansen, symbolerna, bilder och gester kommunicerar också och som pulslag och andetag kan mystagogiska upplevelser beröra ande, själ och kropp som ger ett viktigt bidrag språkligt till församlingens tro och liv.

I Torsåker finns en lång tradition av musik och kultur. Församlingen behöver vinnlägga sig om att använda dessa pedagogiska verktyg för människor i alla åldrar. Musik och andra kulturyttringar kan förmedla hopp eller tolka livet. Det blir ett sätt att förmedla evangeliet. Barn och ungas musik- och kulturspråk ska lyftas fram som särskilt betydelsefullt.

Varje dag, året runt, söker sig människor till Torsåkers kyrkogård. Det kan handla om att besöka en speciell grav, ta en promenad i vacker omgivning eller för att söka lugn och ro. Kyrkogården har en viktig praktisk betydelse, men församlingen vill också att den förmedlar ett budskap. Kyrkogårdens område påminner om livets gräns samtidigt som det ger hopp om att döden inte är en slutdestination. Kyrkogården är en plats som ordlöst talar till flera sinnen. Kyrkogården är den plats i Torsåker där det tänds flest ljus året om, inte minst vid Allhelgonahelgen. Torsåkers kyrkogård är också den plats där många barn för första gången kommer i kontakt med döden. Församlingen vill därför särskilt ta hänsyn till barns tankar och frågor i utformandet av begravningsplatserna. Kyrkogårdsvandringar är ett viktigt inslag i församlingens verksamhet. I Allhelgonatid inbjuds åk 5 från Solbergaskolan till samtal och undervisning om döden och det kristna hoppet. Församlingens begravningspastoral revideras årligen.

Torsåkers församling vill se utanför de geografiska gränserna för att vara en del i olika större sammanhang. Samarbetet med andra församlingar och pastorat i närområdet är ett sådant sammanhang, men också att utbyta tankar, utmaningar och möjligheter med andra församlingar i Uppsala stift. Ett sådant nätverk påbörjade i samband med biskop Karins visitation hösten 2022 och har därefter steg för steg utökats. Församlingen gör insatser genom ACT Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet. Torsåkers församling vill främja ekumeniken och inse att som ensamt samfund på orten finns det rötter i både Missionskyrkan och Baptistkyrkan som lagt ner sin verksamhet och sålt av sina kyrkobyggnader. Församlingen vill också ha en aktiv roll i samhällslivet med kommunen, föreningsliv och näringsidkare som viktiga samarbetspartners. I sådana samarbeten vill församlingen vara en kompetent och pålitlig medarbetare. Församlingen känner också ett globalt ansvar och vill värna om att skapelsen värnas och att fred och rättvisa är självklart för alla människor och länder. Församlingen behöver göra medvetna val om vilka produkter som köps och vilka resor som görs. En viktig del i detta miljöarbete är att följa Svenska kyrkans färdplan för klimatet och våra alttarblommor

och övriga utsmyckningar odlar vi själva. Likaså odlas ingredienser till soppluncherna. Församlingen har också en egen ängsmark, örtaträdgård och bikupa i närheten av kyrkogården.

I Torsåkers församling firas normalt gudstjänst/mässa varje söndag och kyrklig helgdag. Minst 20 av dessa är huvudgudstjänster med nattvard enligt församlingens gudstjänstplan. Församlingens ambition och målsättning är att det ska finnas ett regelbundet gudstjänstliv på fasta och återkommande tider i kyrkan. I församlingen firas även mässor vid andra tillfällen, till exempel morgonmässor och pilgrimsmässor vid vandringar. Församlingen följer Svenska kyrkans riktlinjer och rambestämmelser för konfirmandarbete. Det finns en kantorstjänst och två prästtjänster, varav en kyrkoherde- och en komministertjänst. Församlingen leds av kyrkoherden och kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingens liv och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att den grundläggande uppgiften utförs.

*Matt. 28:18-20 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.*

*Psalm 717:1 Vi byggde katedraler högt mot himlen men du gick hela tiden längre ner.*

*Bön: Gud, visa mig din väg och lär mig att vandra den. I Jesus namn. Amen.*

## FÖRSAMLINGENS LIV I BILDER



## UTVECKLINGSOMRÅDEN OCH UTMANINGAR

Församlingen kan erbjuda en nära, personlig och relationsbaserad kyrka i landsbygdsstruktur. Ökad inflyttning till landsbygd öppnar möjlighet för nya kontakter. Nya former för ideellt engagemang kan bredda och utveckla verksamheten. Församlingen har sammanställt och följer flödet i ett övergripande årshjul. Församlingen har i jämförelse med nationell och regional statistik ett högt medlemsantal i förhållande till befolkningens mängd, men behöver ändå arbeta långsiktigt med att öka inträden för att orka vara en bärande kraft i samhället.

Musik och övrig kultur, tradition och förnyelse behöver vara bärande delar i församlingslivet. Gudstjänstutvecklingen behöver ske med fokus på delaktighet och närvaro. Det diakonala arbetet behöver fördjupas och bli ett än mer relationsskapande arbete. Undervisning i arbetet med barn och unga behöver ha en tydlig kristen inriktning. Mission behöver tydligt kommuniceras digitalt, analogt och genom personliga relationer med deltagande i gemensamma evenemang i Torsåkersbygden. Begränsande personalresurser och ekonomiska begränsningar är stora utmaningar för Torsåkers församling. Det finns risk för överbelastning hos medarbetare. Det manar än mer församlingen att ta vara på de samarbeten som finns och det goda ideella engagemanget.

Jes. 41:10 *Var inte ängslig, för jag är din Gud.*

Psalm 817:1-2 *Guds goda makter beskyddande och trofast kring oss står.*

Bön: Gud, tack att vi genom dig kan se framåt mot nya möjligheter. I Jesu namn. Amen.

## AVSLUTNING

Den här församlingsinstruktionen handlar om vad människor i Torsåkers församling kan göra för att presentera Jesus Kristus. Människan kan göra mycket, men hon är också medveten om sina gränser. Människan eller en församlingsinstruktion kommer aldrig fullt ut kunna förutsäga eller ta kontroll över samhällsutvecklingen eller församlingens roll i den. Inte heller den kris- och beredskapsplan som har framarbetats i församlingen eller de policydokument som har framtagits och reviderats. Vi behöver också i tillit och överlåtelse lägga vår och församlingens framtid i Guds händer.

*Torsåkers gamla kyrka har för längesen vuxit sig samman med bygden. I vardagslivets föga omväxlande veckoföljd vävde hon långt före vår tid in sitt kyrkoår med dess inslag av texter, böner och psalmer, allt medan församlingen åldrades och förnyades. Kyrkan mitt i byn är ett gammalt betecknande uttryck. År av storhet, år av djup nöd har gått över dalen. Bergsmännen, som ur bergen hämtade sina rikedomar, gav även sin kyrka allt större och rikare utformning. Nu är hyttor och hamrar borta. Men kyrkan, som var grundlagd långt före dem, står alltjämt på sin soliga åker, blickande ut över en vidgad bygd. Där inne i helgedomen förnimmar den mottagliga lyssnaren ett sus av generationers vandring under valven. Bygdens alla släkter, som församlas till högtider, ord och sakrament. Kärleken till hembygd och minnen befästes, framtidstron får bärkraft liksom tillförsikten och ödmjukheten inför Guds eviga lag och löfte om alltings förnyelse. (William Eriksson, Torsåkers kyrka 1758-1958).*

## FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS GODKÄNNANDE

### Församlingsinstruktion för Torsåkers församling, Uppsala stift

Kyrkorådets godkännande

  
Annika Berglund, ordförande

Kyrkofullmäktiges godkännande

  
Karl-Olof Andersson, ordförande

Kyrkoherdens godkännande

  
Ing-Marie Lundberg, kyrkoherde

Ort och datum

Torsåker 2026-02-10

Matt. 11:28-30 *Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.*  
Psalm 916 *Ge mig en plats där jag kan växa, bli det som jag är tänkt att bli.*  
Bön: Gud, låt oss hämta kraft i kyrkan för att verka i världen. Ge oss nåden att ta vårt ansvar. I Jesu namn. Amen.

Denna församlingsinstruktion är gemensamt framarbetad av Torsåkers församling. Den har formulerats i dialog mellan förtroendevalda, ideella och anställda medarbetare, engagerade församlingsbor i alla åldrar, deltagare i de olika verksamhetsområdena, gudstjänstdeltagare, samarbetspartners och representanter från Uppsala stift.

Sammanställd och författad av:  
Annika Berglund, kyrkorådets ordförande  
Ing-Marie Lundberg, kyrkoherde  
Foton: Ing-Marie Lundberg

