

Foto: Tommy Hvitfeldt



Foto: Rune Henriksson

Vinter i *Styrsö församling*



Svenska
kyrkan

2025/26

Att våga be om hjälp

Hosianna, Davids son, välsignad vare han, välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn.

Sv. Psalm 105

Ropa ut din glädje, se din konung kommer...men inte som vi förväntar oss. Nej, Gud gör det oväntade, bryter in i våra liv ibland när vi minst anar det. Kommer till oss som ett värlöst barn. Jesus föds och himmel och jord möts. När vi sjunger adventspsalterna får vi bli påmind om det stora mirakel som skedde i den lilla staden Betlehem. Gud blir människa och vi får vara en del av det mysteriet.

Advent är en tid då vi får förbereda oss inför julen men också finnas där för andra och varandra. Världen är både fantastisk, underbar, skrämmande och främmande; ja, allt på en och samma gång.

Att be om hjälp när livet känns tungt är kanske är en av dom svåraste sakerna för många av oss. Under det här året som gått har jag fått öva mig mycket i det. Det började i januari när en nära anhörig till mig inte hade setts till av

sina grannar på flera veckor. Jag hade precis landat på Landvetter flygplats efter semestern och såg fram emot att börja jobba med full kraft.

Händelsen väckte så mycket i mig av sorg, ilska, modlöshet men framför allt ensamhet. Att vara den som ensam behövde ta ansvar, ta hand om och finnas till för, det kändes nästan övermäktigt, ja alldeles för svårt. Men mitt i kaoset insåg jag; jag är faktiskt inte ensam, jag har människor i min närhet jag kan be om hjälp. Dom hade egentligen funnits där hela tiden men jag har inte haft vanan att be om hjälp, jag har inte tyckt att jag behövt hjälp tidigare. Men nu behövde jag säga; snälla hjälp mig.

Relationen till Gud kan ibland vara liknande. När livet "bara rullar på" så kanske vi inte reflekterar så mycket över Guds existens eller närvaro i våra liv men när allt stannar upp eller rullar för snabbt så vi inte själva hinner med, ja då får vi också säga; Gud, snälla hjälp mig.

Så här i advents- och jultid är det för många en tradition att gå till kyrkan, tända adventsljus och sjunga advents- och julpsalmer. Det får vi göra i år också men vi får inte glömma det viktiga budskapet; Gud har visat sin sårbarhet genom att födas som människa med allt vad det innebär av svaghet, litenhet, utsatthet men också styrka, mod, kärlek och hopp. Så låt oss tillsammans vara människor som sträcker ut våra händer, både till Gud och till varandra.

Guds välsignelse!
/Maria Lif, församlingsherde.



Hare' Bra undersöker: Är vi ensamma?

Så här på hösten när det är regnigt, blåser och mörkt, så kan man känna sig lite ensam. Det gjorde i varje fall jag, så på höstlovet hoppade jag iväg till olika höstlovsaktiviteter i församlingens olika kyrkor!

På Donsö, Brännö & Vrångö såg vi på filmen Elio, som handlar om en pojke som precis som jag gjorde, kände sig ensam. Elio hade förlorat sina föräldrar och även om han hade sin faster så kändes det som att ingen ville vara med honom. En känsla jag kan känna igen mig i, som på hösten när man inte vill vara ute och leka på samma sätt, då kan det bli väldigt ensamt. Men jag, precis som Elio i filmen, undra om vi verkligen är ensamma?

Höstlovet i år slutade med allhelgona, en helg då många, trots höstvädret, tar sig till kyrkogården för att tända ljus, smycka gravar och minnas dem döda. När man saknar någon kan man också känna sig ensam, men i kyrkan så säger man att man inte någonsin är ensam, inte ens när man är död. Bibeln berättar om att Gud alltid finns vid vår sida, både i glada och ledsamma stunder, till och med i döden. För mig är

det en tröst, att jag aldrig behöver vara ensam, utan att Gud alltid finns med mig. Kanske är det därför människor går till kyrkogården på allhelgona helgen, för att genom att tända det där ljuset påminna sig själv om att varken en själv eller den som är död är ensam? För Jesus sa: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Jag blev i varje fall påmind om det när jag på lördagen kom till Donsö kyrka, genom ljusen som lös på kyrkogården, och i människorna jag mötte i kyrkan, dessutom fick jag också äta en jättegodulle!

Kanske är det också genom mötet med andra människor som man blir påmind om att Gud aldrig lämnar oss? Varken mig, Hare bra, Elio i filmen, eller dig! I kyrkan kan man titta på film, pyssla, leka, gå på gudstjänst, tända ljus och fika, allt med andra människor som också tror att Gud lyser upp i mörkret. Det tror i varje fall jag. Så svaret på frågan om vi är ensamma är alltså nej, vi är aldrig ensamma, Gud är med oss.

// Hare' Bra



Advent & Jul

*Gudstjänster,
julkonserter
& gemenskap*

Första advent

Söndag 30 november

Adventsgudstjänst firas
11.00 i Styrösö kyrka
med Styrösö kyrkokör och
barnkörerna, minonerna,
junicornerna.

11.00 i Donsö kyrka
med Donsö kyrkokör

14.45 i Asperö kyrka
med Brännö projektkör.

15.30 i Vrångö kyrka
Delar ur gospelkören In
Trust, Basist Jonas Nilsson

17.00 i Brännö kyrka
Brännö projektkör och
Brännö barnkör.

Julmys

Tisdag 2 december

i Styrösö församlingshem
16.00-18.00
Pyssel, julmusik & julgröt.
Alla åldrar är välkomna!

Konserter

Söndag 7 december

17.00 "Adventskonserter
Styrösö kyrkokör 105 år"
Styrösö kyrkokör
Helena Henriksson,
solosång. Glenn Kjellberg,
solosång. Svetlana
Beliaskovskaia, piano
Lars Söderlund, orgel.
Rune Henriksson, dirigent
och orgel.

Söndag 14 december

Luciagudstjänst med
barnkörerna.
11.00 i Styrösö kyrka
17.00 i Brännö kyrka

Julkonsert – "I julviseton"

17.00 i Styrösö kyrka
Anna Romeling &
Susanna Sundström, sång
Ville Syris, violin

Söndag 21 december

18.00 Asperö kyrka
Musik före jul
Glenn Kjellberg, solosång
Anders Ottosson, piano

Julhelgen

Julafton 24 december

Samling vid krubban
11.00 i Styrösö kyrka

Julbön

13.30 i Vrångö kyrka
Solister Carina Persson
och Madeleine
Gustafsson

17.00 i Styrösö kyrka
Styrösö kyrkokör
Glenn Kjellberg, solosång

17.30 i Donsö kyrka

Juldagen 25 december

Julotta firas
7.00 i Styrösö kyrka
9.00 i Donsö kyrka
9.00 i Brännö kyrka
Brännö projektkör
9.00 i Vrångö kyrka
Vrångö Ekumeniska kör
medverkar i gudstjänsten

Nyår

Onsdag 31 december

Nyårsbön
17.00 i Donsö kyrka

Trettondag jul

Tisdag 6 januari

Gudstjänst firas
11.00 i Betel på Vrångö
Vrångö Ekumeniska kör
medverkar i gudstjänsten.

17.00 i Brännö kyrka
"Musik i jultid"
Brännö projektkör
Peter Hogenäs, klarinett
Helena Henriksson, sång
Rune Henriksson,
körledare, orgel/piano

Mer information om
alla gudstjänster och
konserter finns på
hemsidan.



En kyrka *att räkna med*

... för den som behöver
gemenskap, omsorg och
stöd på olika sätt i vår egen
stadsdel och i världen.



Julinsamlingen 2025 i Västra Frölunda pastorat

Vill du vara med? Din gåva delas lika mellan:

Diakonimottagningens arbete att stödja
medmänniskor i utsatta livssituationer.

Act Svenska kyrkan som tillsammans med
andra kyrkor och organisationer arbetar
långsiktigt mot fattigdom och förtryck och
agerar snabbt vid katastrofer i hela världen.

*Ljuset lyser i mörkret
och mörkret har inte
övertunnit det.*
Johannesevangeliet 1:5



Swisha
din gåva!
123-409 35 63



Svenska
kyrkan

act
Svenska kyrkan





Våren 2026

Veckoverksamheter

Varje vecka har församlingen körer, både för vuxna och barn. Barnrytmik för bebisar med föräldrar, fritidsgrupper, café- och lunchgrupper med mera.

De flesta verksamheterna börjar under vecka 3. Läs på hemsidan om när och var. Varmt välkommen!



Musikskola i Asperö kyrka

Här erbjuds undervisning i piano och orgel för barn 8 år och uppåt. Undervisningen bygger på klassisk grund och ska kunna skapa förutsättning för fortsatta studier. Notläsning och musikteori ingår och undervisas på lekfullt sätt (Music Mind Games) i grupper och enskilt.

Intresserad? Se mer på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/vastrafrolundapastorat/musikskola

Kul på sportlovet!

Kom och häng med oss på Sportlovet 2026! Sportlovsaktiviteter för barn & unga under vecka 7 erbjuds klockan 13.00–15.00 följande dagar.

Tisdag: Donsö

Onsdag: Styrso

Torsdag: Vrångö & Brännö

Fredag: Asperö



Foto: Tommy Hvitefeldt



Renovering av Styrso kyrka

Styrso kyrka stängs för renovering den 9/2–31/5–2026. Renoveringen omfattar både utvändiga och invändiga arbeten. Utvändigt åtgärdas putsfasader, träpanel på tornet, fönster, dörrar samt smidesdetaljer och takfot.

Invändigt sker ommålning av väggar och snickerier i vapenhus, kyrkorum och sakristia, samt komplettering av fogar och skurning av golv. Dessutom planeras konservatorsinsatser för dekorationsmålade ytor och äldre väggdekorationer.

Ekumenisk mässa

Innan Styrso kyrka stänger för renovering bjuds alla in till en ekumenisk mässa den 8/2 kl. 11.00. Varmt välkomna!

Nytt församlingsråd

Nytt församlingsråd med mandatperioden 2026–2028 välkomnas i gudstjänst under våren. Håll utkik i kalendern.

Nyhet på Asperö!

”Möte med Markus”
Ekumenisk bibelstudie tillsammans med Asperö & Brännö Betel!

Tisdagar jämna veckor kl 18. Start 3 februari. Anmälan via mail till: linnea.deverdier@svenskakyrkan.se

Avsändare:
Västra Frölunda pastorat
Frölunda kyrkogata 2
421 47 Västra Frölunda



B

PP

Sverige, Port Payé

Ej retur

Diakonimottagning

Du som är bosatt eller vistas i Västra Frölunda pastorat är välkommen att kontakta vår diakonimottagning. På diakonimottagningen kan du samtala om din sociala och/eller ekonomiska situation med en diakon.

[www.svenskakyrkan.se/
vastrafrlundapastorat/
diakonimottagning](http://www.svenskakyrkan.se/vastrafrlundapastorat/diakonimottagning)

Sociala medier

Styrsö församling har en Facebook-grupp. Om du vill gå med i den, sök på "Styrsö församling, Svenska kyrkan", godkänn gruppreglerna och ansök om att bli medlem.

Följ gärna instagramkontot [svenskakyrkan_vastragoteborg](https://www.instagram.com/svenskakyrkan_vastragoteborg) som är pastoratets gemensamma.

Hemsida

Läs mer om Styrsö församling på:
[www.svenskakyrkan.se/
vastrafrlundapastorat/styrsö](http://www.svenskakyrkan.se/vastrafrlundapastorat/styrsö)



Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på pastoratets nyhetsbrev och få reda på vad som är på gång? Anmäl din mailadress på hemsidan: svenskakyrkan.se/vastrafrlundapastorat/nyhetsbrev

