

# Kyrkobladet

4/2025 – Vinter *Sunnersbergs församling*



Musik och sång



# Kyrkobladet

Periodisk tidskrift utgiven av Sunnersbergs församling. Kyrkobladet delas ut av ideella medarbetare till alla församlingsbors hushåll fyra gånger om året.

## Kontakt:

Kyrkans gård - Lockörn,  
0510-48 40 80  
Gamla Läckövägen 43  
531 55 LIDKÖPING

## Ansvarig utgivare:

Kyrkoherde  
Monica Göransson

## Sammanställning & layout:

Kommunikatör  
Rebecka Appelfeldt  
rebecka.appelfeldt  
@svenskakyrkan.se

## Omslag:

Övre bild:  
Rebecka Appelfeldt  
Övriga omslagsfoton:  
Sara Roland  
Eva Hugosson Koinberg  
Svenska kyrkans missions  
arkiv i Uppsala

## Tryck:

November 2025  
Skaraborgs offset, Skövde  
Upplaga 3 870 ex.

## Nästa nummer (1-2026)

beräknas delas ut v 9  
Manusstopp 2 februari

# Musik – ett språk för glädje, sorg och vardagsliv

Musik kan säga det som ibland är svårt att sätta ord på. Den kan få oss att le, gråta eller känna oss förstådda. I vår kristna tro har musiken alltid haft en viktig plats, men du behöver inte vara van vid kyrkan för att känna dess kraft. Den är för alla.

Tänk på en låt som får dig att känna dig glad, eller en melodi som tröstar när livet känns tungt. Så har människor uttryckt sina känslor i århundraden.

Musik kan ge oss glädje. Den kan vara en liten påminnelse om det som är gott, eller ge kraft när vi möter vardagens utmaningar. När vi känner sorg, ensamhet eller oro kan musiken trösta oss, som ett vänligt ord eller en varm hand på axeln. Den hjälper oss att sätta ord på det vi känner och att känna att vi inte är ensamma.

Musiken finns överallt – i hörlurarna på promenaden, i radion på jobbet, när vi sjunger tillsammans hemma eller när vi spelar på våra instrument. Den kan bli en vän som hjälper oss att reflektera, slappna av eller bara vara i nuet. Den kan också bli en väg in till tron, som visar att Guds närvaro finns i det vardagliga livet.

Musiken är alltså ett språk som alla kan tala. Den för samman människor, bär våra känslor och påminner oss om att vi är sedda och hörda, oavsett var vi kommer ifrån eller hur ofta vi går i kyrkan.

Detta nummer av kyrkobladet lyfter sången och musiken. I vår församling finns det många körer och mycket musik. Det är vi tacksamma för. Hoppas att du känner att du vill dela den gemenskap som finns i församlingen och som kan uttryckas i sång och musik såsom det har gjorts genom århundraden.



*Monica Göransson*  
Monica Göransson,  
kyrkoherde





*Våga sjunga-kören övar på Kyrkans gård.*

## Att sjunga tillsammans

Det finns många studier som visar att vi mår bra av att sjunga tillsammans. Det har både fysiska och psykiska hälsoeffekter för den som sjunger. Gäller det körsång är den ju dessutom till glädje även för den som får lyssna och njuta av framförandet.

I kyrkans liv och verksamheter finns musiken med på ett självklart sätt i allt från gudstjänst till barngrupper eller samlingar för äldre. Det finns även många möjligheter att sjunga tillsammans mer specifikt i Sunnersbergs församling. Redan från fyra månaders ålder kan de allra yngsta möta musik genom babyrytmik, tillsammans med föräldrar och andra barn. Från fyra år finns lillkör, både på Kyrkans gård och i Otterstad och därifrån går sångglädjen bara vidare!

För vuxna finns fyra olika körer, var och en med sin egen karaktär och stil. Körerna medverkar regelbundet i gudstjänster, högtider, konserter och andra evenemang och bidrar därmed på ett väsentligt sätt till både församlingslivet och bygden.

### Körer för vuxna

**In Chorus** är från början en sammanslagning av flera kyrkokörer, som 1998 tog detta namn istället för det aningen långa namnet Gösslunda Rackeby Skalunda kyrkokör. Namnet betyder helt enkelt *i kör* eller *samstämmigt*.

**Otterstads kyrkokör** är församlingens äldsta med sina över 125 år. Carl-Magnus Malmesved har varit dess körledare sedan 1986 och idag består kören av ett tjugotal personer som övar tillsammans på tisdagskvällar i församlingshemmet i Otterstad. Läs mer på sid 6.

**Våga sjunga-kören** kom till för den som ville prova på att få sjunga i kör under enklare former. Under dess första tid kallades kören för Diamanterna men bytte 2005 namn och fick en tydligare profil. Idag samlar kören ett





*Barnkörerna medverkade vid tacksägelsegudstjänst i Sunnersbergs kyrka.*

40-tal sångare och övar varannan vecka på tisdagskvällar på Kyrkans gård-Lockörn under ledning av AnnaCarin Johansson.

**Con Brio** är italienska och betyder ungefär *med liv/livlighet* och är ett passande namn för gospelkören eftersom gospelmusikens uttryck kännetecknas av passion, rytm och glädje. Kören övar in sångerna utantill och sjunger utan notblad. Många av sångerna är på engelska.

## Barnens musik och körer

På **Kyrkans gård-Lockörn** har höstens nyhet varit en möjlighet att välja en kombination av kör och miniorer för barnen i förskoleklass och ettan – Sångminiorer.

– Något väldigt positivt med sångminiorerna har varit att vi får mer tid tillsammans än vid vanliga körövningar och hinner lära känna barnen bättre. Intresset för sångminiorerna har varit stort. Eftersom vi hämtar barnen på skolan och fritids är det fler som nu har möjlighet att vara med och sjunga, säger Annette Jacobsson, som är kantor och barnkörledare på Kyrkans gård.

Förutom sångminiorer finns tre åldersindelade körer på Kyrkans gård; Lillkören för de

minsta, Cantando för åk 2-5 och Ungdomskören från åk 6.

Babyrytmik, som startades våren 2025 fortsätter att vara uppskattat. Två delkurser erbjuds varje termin och rytmikpassen är åldersindelade för att passa de små barnens utveckling. Medan de yngre har rytmikpass erbjuds de äldre med sina vuxna fika och gemenskap och därefter byter man.

I **Otterstad** startade under hösten en ny kör för barn som går i mellanstadiet för att erbjuda en fortsättning när man växt ur Lillkören (de minsta) och Sångfåglarna (yngre skolbarn). Den nya kören är ännu liten och har inte bestämt vad de vill ha för körnamn. Körerna övar på måndagar och leds av kantor Emil Persson. Barnen kan komma direkt från skola, fritids eller förskola till församlinghemmet.

Musik och sång finns även med i andra sammanhang för barnen. Under Öppet hus i Otterstad på torsdagsförmiddagar brukar exempelvis Eva Hugosson Koinberg ha en sångstund med barn och föräldrar.

– Det är både rörelse och sång på en enkel nivå så att alla kan vara med. Det är meningen att man ska ha roligt, få leka och se varandra, och musik och sång bidrar till det, berättar Eva. ■



*Racqueby-Skalunda kyrkokör bildades officiellt 1930. Kören bytte senare namn till In Chorus. Fotot är från 1932.*

# Musik i kyrkan genom tiderna

Musiken har alltid varit en viktig del av kyrkans liv. "Den som sjunger ber två gånger", skrev kyrkofadern Augustinus på 300-talet. Även Jesus och lärjungarna sjöng böner och psaltarpsalmer. I kyrkan har sången ibland letts av körer och försångare, ibland burits av hela församlingen. Idag sjunger över 90 000 människor i körer bara inom Svenska kyrkan, och en ny psalmbok är på väg.

Den judiska gudstjänstens främsta sångsamling Psaltaren med sina 150 psalmer har präglat kyrkan ända sedan de första kristna. Under de första århundradena tillkom nya hymner, men vi vet mycket lite om melodierna eftersom notskrift utvecklades först runt 1000-talet. Under 500-talet slog den gregorianska sången igenom: en enstämmig sångstil för kloster och kyrkor, byggd på bibeltexter och med fri rytm, menad att lyfta och förtydliga texterna. Sången framfördes utan instrument, ofta i växelsång mellan försångare och kör.

## Framväxten av psalmboken

I de tidiga svenska kyrkorna, under den period då de flesta av Sunnersbergs församlingens kyrkor byggdes, sjöngs gudstjänsten på latin i gregoriansk stil. Musiken var mycket central men det var själva gudstjänstens ord som sjöngs och inte fristående sånger. Med reformationen på 1530-talet kom svenskan in i gudstjänsten och en ny typ av gudstjänst-sång växte fram med mer fokus på församlingens delaktighet. Tidiga psalmhäften trycktes på 1530-talet, men den första riktäckande psalmboken kom först 1695. Ordet "psalm" kom på svenska att beteckna både psaltarpsalmer och nya gudstjänst-sånger, till skillnad från på många andra språk.

## Klockaren, skolkörerna och orglarna

Även om orglar fanns i Sverige redan på medeltiden dröjde det till 1700–1800-talet

innan de flesta landsortskyrkor fick egna instrument. Ännu längre tog det innan psalmböcker var spridda bland folket. Därför var försångaren en nyckelperson som ledde och lärde församlingen i sång. Enligt kyrkoordningen 1620 skulle klockaren leda sången om inte prästen gjorde det. För att förstärka sången engagerades ofta skolbarn som bildade enklare körer.

## Körrörelse och sångglädje

Körer har funnits i kyrkan länge, men mot slutet av 1800-talet och under 1900-talet växte körsången fram som en folkrörelse. Allt fler deltog i körer, både i kyrkan och i samhället i stort. När Sveriges Kyrkosångsförbund grundades 1925 fick körsången en tydlig organisation med utbildning, repertoar och festivaler. I Sunnersbergs församling märktes också denna utveckling. I Otterstad bildades en kyrkokör strax före 1900 som fortfarande är verksam. I Rackeby samlade prästdottern Ida Granqvist (läs mer om henne på s 8-9) sångare till övningar i slutet av 1800-talet och en kör bildades officiellt 1930.

## Nav för livemusik

Sång och musik är en naturlig del av kyrkans liv och något man verkligen får del av i vardagen. Med sina körer, gudstjänster och musikaliska samlingar är kyrkan idag ett av de viktigaste nav vi har för levande musik och gemensam sång. ■



# Ljus i kyrkfönstret och sång på lasarettet

– *minnen från Otterstads kyrkokör*

Som 17-åring, i slutet av 1940-talet, klev Folke Ekesbo in i Otterstads kyrkokör. Både pappa och farfar hade sjungit där och för Folke blev kören ett livslångt hem. I sammanlagt 68 år var han körmedlem.

– Det hörde till på nåt sätt. Ja, precis som att gå till kyrkan, berättar Folke.

Folke minns väl hur han ofta hörde fadern öva sånger medan sysslorna i ladugården eller stallet sköttes. På juldagsmorgnar hade fadern bråttom att sela hästarna, så att familjen kunde komma iväg tidigt till kyrkan, eftersom han behövde hinna dit för att öva innan julottan skulle börja. Enligt vad Folke fått berättat för sig var första gången kören i Otterstad uppträdde officiellt på hans pappas morfars begravning 1897. Under slutet av 1800-talet hade en grupp sångare mötts, mer eller mindre regelbundet, i kyrkan eller kyrk-

skolan i Otterstad för att sjunga tillsammans. Prästen brukade sätta ett ljus i fönstret för att signalera att det var dags för körövning. Med tiden blev verksamheten mer organiserad och kören började medverka vid de flesta av kyrkans högtider.

På femtioalet minns Folke hur kören medverkade i gudstjänsten på trettondag jul och sedan gick direkt ut och tog bussen till stan för att sjunga på lasarettet. Det var inte många som hade bil på den tiden. På sjukhuset gick de från avdelning till avdelning



Otterstads kyrkokör fotograferad på Magnusberg av August Olsson någon gång mellan 1903 och 1911

och sjöng för patienter och personal, innan de bjöds på fika och tog bussen tillbaka till Otterstad sent på kvällen. Därifrån fick man gå eller cykla hem i vinter-natten.

– Jag har alltid tyckt att det har varit så fint att sjunga i kören. Det är svårt att sätta ord på vad det är som gör att det är så, men det ger en tillfredsställelse, berättar han.

I början av Folkes tid i kören hade de tramporgel att använda vid övningarna.

– Jag minns en gång den där orgeln, den ena trampen fungerade inte och den andra trampen var dålig så jag låg på knä och pumpade, skrattar Folke.

För att kunna köpa in ett piano behövdes pengar och kören satte bland annat framgångsrikt upp teatern "Ruskaby skola" för att bidra till insamlingen. Man fick sitt piano och kören sjöng vidare genom upp- och nergångar, högtider och sorger. Engagemang genom åren skapar minnen och lämnar spår både i den enskilde och i omgivningen och i Otterstads kyrkokör har andra sångare tagit stafettpippen vidare från Folke och skapar nya minnen i kören, som sjungit i över 125 år. ■

## Några röster om körsång



**Signe Hammarberg**  
*Cantando*

Det är roligt att sjunga i kören, speciellt att sjunga upp på konsert eller så. Julsånger är roligt att sjunga. Jag har sjungit i kören länge men jag kommer inte ihåg hur många år.

**Frank Adolfsson**  
*Våga sjunga-kören*

Det är trevligt och bra för hälsan. Genom kören har jag lärt känna nytt folk. Jag blev så väl mottagen när jag kom 2023. Man är inte med för att man kan sjunga jättebra utan för att det är roligt.



**Maria Olausson**  
*In Chorus*

Nyligen läste jag att "Sången i kyrkan ger vingar till glädjen och bärkraft till sorgen." Det sammanfattar fint körsångens betydelse för mig.

**Ingemar Sixtensson**  
*Otterstads kyrkokör*

För mig är körsång en livsnerv. Det skapar så mycket glädje och inspiration. Det finns också en sorts lagkänsla. Jag har sjungit i kör sedan jag var ca 14 år och har lett körer genom åren på olika platser.



**Anne Fortea**  
*Con Brio Gospel*

Jag uppskattar att man får gå in i gruppen och inte bara vara sig själv – bli del av något större. Jag började när jag var nyinflyttad för att göra något roligt och lära känna folk. Sedan dess har det varit min egen stund i veckan genom småbarnsår och familjeliv.



Foto från Svenska kyrkans missions arkiv i Uppsala

# Prostdottern Ida som diktade på

Psalm nummer 253 i psalmboken kallas av många *Rackebypsalmen*. Dess text är författad av Ida Granqvist från Rackeby. Det är en innerlig psalm om tro och tröst, som kan bära genom sorg och prövning. Ida skrev även 26 diktsamlingar och översatte eller diktade 500 psalmer på det sydafrikanska språket zulu. Hon kan också ha varit en av de första kvinnor som talat i en svenskkyrklig predikstol.

Ida Granqvist föddes 1872 och växte upp i prästgården i Rackeby som yngsta barnet i en syskonskara på fem. Fadern, kontraktsprosten Johannes, var en mycket lärd man som bland annat studerat i Uppsala och varit lärare och föreståndare vid seminariet i Skara innan han flyttade till Rackeby, där han bodde och verkade i närmre 50 år. Det sas att "nöjd och anspråkslös bodde han med sin familj i det åldriga herdetjället, som erbjöd ringa utrymme och bekvämlighet. Så mycket vidare var den andliga horisonten kring patriarken i Rackeby".

## Skrivande och livsväg

I tjuogaårsaldern började Ida skriva för Vestgöta-Posten och tidskriften Idun samtidigt som hon skrev dikter. Hennes första diktsamling med titeln *Dröm* publicerades år 1900 och skulle åtföljas av ytterligare 25 diktsamlingar och flera andra skrifter. Året

efter tog hon organistexamen. Ida hade en längtan efter att undervisa och predika och uttryckte till och med att hon önskade att hon hade fötts som man för att kunna välja liv och yrke efter eget huvud och få bli präst. Det var på den tiden otänkbart, men det fanns andra möjligheter. Efter faderns död kunde Ida förverkliga sin tanke att åka ut som missionär. Hon antogs 1907 av Svenska kyrkans mission och kom i maj 1908 till Oscarsbergs missionsstation i Sydafrika.

## Uppdrag i Sydafrika

I Sydafrika fick Ida vissa möjligheter att tala och undervisa, men arbetade också till stor del med barnhem och skolor där uppgifterna var blandade och hon lär ha suckat i brev hem "Jag är inte skapad för köket". Ida utmanade och argumenterade i sina brev till Sverige för att kvinnor skulle få möjlighet att utföra andra uppdrag än de traditionellt kvinnliga.



# från Rackeby zulu

Ett betydelsefullt och stort uppdrag fann hon dock i musiken. Lyhörd för platsens traditionella musik och sångstil började Ida att arbeta fram en psalmbok på zulu-språket med både översättningar och egenskrivna sånger. Samlingen *Trospsalmer*, till största delen Idas verk, gavs ut 1936 och innehöll ca 500 psalmer på zulu.

## En kvinna i predikstolen

Efter sju år i Afrika återvände Ida under en period till Sverige. Under en missionskonferens i Örebro fick hon tillåtelse att, för att höras bättre, gå upp i kyrkans predikstol när hon talade och berättade om sitt arbete. Det blev många rubriker i tidningar eftersom detta var något nytt och sensationellt i Svenska kyrkan, inte att hon som kvinna talade, utan främst att hon fick tala från predikstolen, eftersom just den platsen och det som definierades som predikan ännu var förbehållet män.

Ida reste runt i Sverige och talade, men det berättas att hon undvek predikstolen även i de fall där hon rent av blev ombedd att tala därifrån, eftersom hon hellre ville att hennes budskap skulle framgå än att "missionen skulle lida därav".

Ytterligare sju år bodde Ida i Sydafrika och denna gång fick hon ett tydligare författaruppdrag. Om de praktiska uppdragen skrev hon: "[Det] har jag helt sagt mig fri ifrån". 1928 måste hon av hälsoskäl lämna Afrika för alltid. Tillbaka i Sverige fortsatte hon att

arbeta med missionen men då från missions-expeditionen i Uppsala. Hon ägnade sig åt författarskap, psalmdiktning och föreläsningar under resten av sitt liv. Ida Granqvist avled den 10 mars 1949 i Göteborg och blev begravd i Rackeby, där hennes grav finns att besöka på den östra delen av kyrkogården. ■

O giv oss, Herre, av den tro  
som sorgerna betvingar,  
som lyfter oss till ljus och ro  
på starka örnevingar,  
som talar mäktigt till envar  
och bär oss under färden,  
som härlig tröst i tvivlen har  
och övervinner världen.

O giv oss, Herre, av det hopp  
som missmod icke hinner,  
som skådar utur tårar opp  
och därför styrka vinner,  
som ej, hur stjärnlös natten står,  
till ängslig bävan bliver,  
men drömmer om det jubelår  
som evig sällhet giver.

O giv oss, Herre, kärlek ock,  
som aldrig vänder åter,  
som, fastän ständigt gäckad, dock  
sig ej förtröttas låter,  
den glöd som icke släckes ut  
av stora vattuflöden,  
den makt som ej vet gräns och slut,  
men segrar över döden.

*Psalms 253 i Den svenska psalmboken*

*Biskop Myka i mitten omgiven av delar av gruppen från Skara stift. Månia och Sara vid Rorkes drift.*



Foto: Gudrun Norrfjärd

## Värme och sanhörighet i Sydafrika

En grupp på tolv personer från Skara stift besökte under senhösten Sydafrika tillsammans med biskop Ulrica Fritzson. Månia Bengtsson och jag, Sara Roland, från församlingen var med som representanter från stiftets internationella råd. Sedan 1996 är Skara stift och det sydöstra stiftet i den evangelisk-lutherska kyrkan i södra Afrika vänstift. Resans syfte var att förnya, förtydliga och fördjupa relationerna mellan de båda stifteten. Det har vi bland annat gjort genom workshops på stiftscentret i Umphumulo. Vi samtalade om hur det är att vara kyrka och hur vi arbetar med självård. Jag och Månia höll i presentationen av kyrkan som gräsrotsrörelse och visade bilder.

En av resans höjdpunkter var besöket på Svenska kyrkans första missionsstation i landet, Rorkes Drift, Oscarsberg. Det var hit Ida

Granqvist från Rackeby kom 1908 (sid 8-9).

Vid en festgudstjänst, med ett par tusen personer, undertecknade våra biskopar den nya vänstiftsöverenskommelsen.

Vi har under den dryga vecka som vi tillbringade i landet hunnit med mycket; träffat biskopar och församlingsbor, sett platåberg och indiska oceanen och vandrat på den röda jorden. Det finns många olikheter mellan våra kyrkor, såsom att vara majoritets- eller minoritetskyrka, men det finns också många likheter. Vi sjöng exempelvis psalmer vi kände igen.

Tänk att bokstavigt talat åka till andra sidan jordklotet och välkomnas med självklar och varm samhörighet. Det är en styrka att vara kyrka tillsammans – i det lokala och i det världsvida.

*Sara Roland  
Skara stifts internationella råd, församlingsbo*

Foton: Sara Roland



*Besök vid Apartheidmuseet i Durban.*



*Workshop med bildvisning om församlingsliv i Skara stift.*



*Veckan avslutades med stor gudstjänst i samband med stiftsfest.*

# Lyssna på och sjung de nya psalmförslagen



En ny psalmbok är på gång och inför att psalmboken ska revideras kan man ta del av förslag på 233 nya psalmer.

Körer från hela landet har bidragit till inspelningarna, med ambitionen att framföra församlingssång. Inspe­lingarna är ett av många sätt att tolka förslagen. Till varje psalmförslag finns sångtext, ljudfil och noter, både för gemensam sång och ackompanjemang. Materialet finns på Svenska kyrkans hemsida.

Fram till 30 november 2026 kan församlingar och enskilda personer lämna synpunkter på förslagen via ett remissförfarande.

De 233 förslagen på nya psalmer delas in i

nio olika kategorier såsom "dagens och årets tider", "kyrkliga handlingar" och "tillsammans i världen". Dessa kategorier finns också i den befintliga psalmboken.

## Streama förslagen

Psalmförslagen finns även på streamingtjänster som *Spotify*, *Tidal*, *Amazon*, *Deezer* och *Apple*. Sök på "Psalmförslag" för att hitta albumen. Sök på "Psalmförslag" och förslagens titel för att hitta en enskild inspelning. ■

[svenskakyrkan.se/psalmboken/de-nya-psalmforslagen](https://svenskakyrkan.se/psalmboken/de-nya-psalmforslagen)





# "Kärlek stoppar krig"

## och andra lärdomar från fredshösten

Under hösten har fred varit ett genomgående tema i församlingens verksamheter. Barnen har fått utforska ämnet genom samtal, lek och pyssel, medan olika talare delat erfarenheter och kunskap med vuxna.

– Kyrkan har en särskild uppgift att tala om icke-våld och försoning, men också om den fred som börjar i oss var och en, säger Sophia Sahrin Granevik, präst i församlingen.

Hon menar att situationen i världen ofta känns överväldigande med alla röster och ställningstaganden.

– Det är viktigt att hjälpa, inte minst barn och unga, att hitta mening och frid i sitt inre. Om man inte har det är det lätt att förlora empatin och inte orka bry sig om andra, säger hon.

### Fred börjar i det lilla

I barngrupperna har man pratat mycket om att konflikter börjar i det lilla, bland kompisar, hemma, i skolan och på nätet. Vid en andakt om den gyllene regeln uttryckte en sjuåring med enkel tydlighet: "Kärlek stoppar krig".

– Med de mindre barnen har det handlat mycket om att inte slåss medan de äldre har samtalat och diskuterat om världens konflikter, berättar Sandrika Nordlund, som arbetar med barngrupperna i Otterstad.

– Vi har pratat mycket om känslor, fortsätter kollegan Eva Hugosson Koinberg. Hur känns det att bli orättvist behandlad? När någon pratar osanning? När vi säger förlåt och kan komma överens? Måste vi tycka lika?

För att hjälpa barnen sätta ord på sina upplevelser används känslkort.

Foto: Eva Hugosson Koinberg



*Ett vänskapsträd där varje löv fått bära ett barns tanke om fred blev både vackert och gav fina samtal.*

### Samtal och föredrag

Fredstemat har också följt med i samlingar för vuxna. En kväll i september höll Marianne och Lars-Inge Claesson ett mycket uppskattat föredrag om konflikten i Israel-Palestina. De har själva bott i regionen i flera år och har många kontakter och mycket kunskap. För att skapa förståelse och empati valde de att spela varsin roll och berätta regionens historia utifrån en judisk och en palestinsk persons perspektiv.

På *Café Lockörn* fick man i oktober höra Månia Bengtsson berätta om utbildning för fredsambassadörer i Guatemala och på *Livsprat* lyfte Sophia Mahatma Gandhis liv och gärning som ett exempel genom dikt, sång och bild. Fredsvandring med korta andakter att läsa eller lyssna på har funnits i församlingens dagtidsöppna kyrkor och när detta kyrkoblad landar i brevlådan har fredsvecka med bland annat mysterielösning, musikcafé och familjegudstjänst just varit.

– Arbetet för fred slutar inte här utan det är bara början men det har varit fint att fokusera på det i höst, säger Sophia. ■

# Musik är frihet

Tänk dig ett liv utan musik.

Ingen barnkör på Lucia.

Inget Melodikryss på lördagsmorgonen.

Ingen Sommarmusik i Otterstads kyrka.

Bara tystnad.

Det är svårt att föreställa sig. Men just nu, i Afghanistan, under talibanernas styre, är musik förbjuden.

Där tystas musiker.

Instrument förstörs och människor straffas för att de sjunger.

Ett djupt mänskligt uttryck för glädje, sorg, hopp och tro har gjorts olagligt.

Att förbjuda musik säger något om musikens kraft och möjligheter.

Musik är makt.

Musik är själens språk.

Musik ger gemenskap och identitet.

Musiken uttrycker det som våra ord inte räcker till för.

I Apostlagärningarna kapitel 16 kan vi läsa om Paulus och Silas när de sitter fängslade med benen fastlåsta. Mitt i nattens mörka fängelsehåla börjar de sjunga lovsånger till Gud. Trots att deras kroppar är fångna är deras hjärtan fria.

Paulus och Silas sång säger något viktigt om frihet. Frihet handlar om att inte låta sig tystas. Det handlar om att kunna låta sin inre sång ljuda, även när omvärlden försöker tysta den.

Därför är det så smärtsamt att veta att det finns människor som förbjuds att sjunga.

Och därför har vi, som får leva med musiken omkring oss utan begränsningar, ett ansvar att inte ta friheten för givet. Vi ska använda våra röster för att uttrycka tacksamhet, för att sprida hopp och för att stå upp för dem som tystas.

Så låt oss sjunga!

Inte bara för oss själva, utan också för dem som inte har någon röst.

Låt vår sång bli ett tecken på att Gud har skapat oss till fria människor, med röster som bär ljus i mörkret.

*Ingrid Åberg,  
diakon i församlingen*





Miljötips från Inger

## Avfallstrappan

Vi blir alla vinnare om vi tillsammans skapar bättre förutsättningar för att nå klimatneutralitet innan 2030, ett livsviktigt mål att kämpa för!

Något som är en riktigt stor miljöbov är allt vårt konsumerande. Här kan vi nog rannsaka oss alla, för allt vi "skaffar" är verkligen inte nödvändigt. Visst är det mycket vi skulle kunna avstå ifrån, utan att vi i egentlig mening skulle sakna något. Här vill jag slå ett slag för att vi behöver tänka till och göra kloka prioriteringar än så. Kanske ökar det ens möjligheter att stötta olika organisationer eller projekt som arbetar för att skapa bättre förhållanden för de som inte har samma förutsättningar som vi har?

Jag vill ge er en riktigt bra modell som hjälper att ställa om vår inställning till konsumerande, en modell jag som konsument och som lärare använder och försöker ha som motto är

avfallstrappan (grundar sig på EU:s direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål); Avfallstrappan har fem steg, där det gäller att hålla sig kvar på de tre översta trappstegen. Då strävar man efter att klara av att tänka och handla cirkulärt.

1. Översta steget är bäst; **minimera**, och i bästa fall avstå från att konsumera alls.
2. Steg två; **återanvänd**, ge bort, sälj, byt med vänner och bekanta. Här handlar det om att ens saker kan komma till nytta i oförändrat skick hos någon annan.
3. Steg tre innebär att man **källsorterar förpackningar** utefter vilket material det handlar om.
4. Steg fyra, som innebär att man **förbränner** sitt avfall, blir det bara energi EN gång.
5. Steg fem, det allra sämsta, är **deponi**. Då bidrar man till att öka det sopberg som blir en rest för kommande generationer.

Inger Leckström  
Församlingens miljögrupp







Foto: Stina Tibell



Staket runt kulturgravar, som denna i Otterstad, kommer att renoveras under det kommande året. Högra bilden: Dopträd av Smedja Therese Design från Gustav Adolfs kyrka i Borås.

## Smideskonstnär ska restaurera kulturgravar

En kulturgrav är en grav med ett särskilt kulturhistoriskt värde, antingen på grund av en personlighet, yrkestitel, en unik eller tidstypisk gravsten, en viss uppbyggnad eller deko-ration. Arbete med att märka ut kulturgravar har påbörjats på församlingens kyrkogårdar. Vissa av gravarna är i behov av restaurering, vilket är fallet med några staketomgivna gravar på Otterstads, Strö och Sunnersbergs kyrkogårdar. Under det kommande året har Smedja Therese Design på Kinnekulle fått i uppdrag att arbeta med dessa staket.

Smedja Therese Design är ett familjeföretag som leds av konstsmidesmästare Therese, som vunnit flera priser i mästar-klass i smide. Verkstaden har gjort arbeten för många kyrkor och tillverkat allt från ljusbärare och gravdekorationer till dopfont och dopträd. ■

Foto: Smedja Therese Design



### SÖKANDET EFTER GRAVRÄTTSSINNEHAVARE

Det pågår ett intensivt arbete med att uppdatera gravre-gistren i församlingen. För närvarande är det kyrkogårdarna i Skalunda och Gösslunda samt S:ta Marie kapell som gås igenom. En grav som saknar gravrättsinnehavare, eller som har ofullständiga uppgifter registrerade, märks ut med en grön skylt. Den som har anknytning till en grav med skylt och kan tänka sig att bli eller tror sig vara gravrättsinnehavare för den- na ombeds ta kontakt med vaktmästare eller kyrkogårdschef. Om ingen gravrättsinnehavare återfinns inom två år betraktas graven som återlämnad.

**Stina Tibell** är kyrkogårdschef och huvudansvarig för alla församlingens kyrkogårdar  
070-820 38 87  
stina.tibell@svenskakyrkan.se

**Vaktmästare**  
Kontaktuppgifter till vaktmästare för de olika kyrkogårdarna finns på sid 27

# Sprid ljus i mörkret

Julinsamlingen till Act Svenska kyrkan pågår mellan första söndagen i advent och trettondedag jul men gåvor behövs året runt. Det sätt att stödja som är allra mest effektivt och som hjälper till att bygga långsiktig och hållbar hjälp är att vara månadsgivare. Månadsgivare kan dessutom få skattereduktion på upp till 25% av gåvobeloppet. Alla gåvor bidrar till att sprida ljus i mörkret! Följande exempel visar vad en gåva kan räcka till.

Foto: Josefin Casteryd/Ikon



210 kr

## *Ukraina* Skolmaterial

Skolgång ger trygghet och framtidstro. Gåvan motsvarar skolmaterial till tre elever, som fortsätter sin skolgång digitalt, trots kriget. Många har inte kunnat gå i fysisk skola på flera år.



200 kr

## *Bangladesh* Volontärutbildning för framtidshopp

Gåvan ger ungdomar i flyktingläger möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter som stärker gemenskap och förebygger konflikter.

150 kr



## *Sydafrika, Eswatini, Etiopien & Egypten* Mentormammor

Erfarna kvinnor med utbildning inom hygien, näringslära och omvårdnad besöker mödrar som lever under extrema förhållanden. Besöken gör det möjligt att upptäcka undernäring och sjukdomar samt ge stöttning och råd.



300 kr

## *Afrikas horn* Rent vatten

Rent vatten är livsavgörande och räddar många barns liv. Gåvan räcker till att säkra tillgången till rent dricksvatten för en familj i tre månader på Afrikas horn.

255 kr

## *Israel* Modigamöten

Mitt i den bittra konflikten, och trots yttre hot, får judiska, muslimska och kristna ungdomar möjlighet att samtala om respekt och samförstånd. Gåvan möjliggör att en elev kan delta i ett utbytesprogram för 10–13-åringar från judiska och arabiska skolor i Israel.

## Sydsudan

### Rullstol för framtiden

Gör vägen till skolan möjlig för ett barn med funktionsnedsättning. Gåvan räcker till en rullstol för ett barn som lever i flyktingläger i Sydsudan. Många barn med funktionsnedsättningar i dessa områden har tidigare utestängts från utbildning – inte för att de inte vill gå i skolan, utan för att de inte haft möjlighet att ta sig dit.

1400 kr



Foton: Act Svenska kyrkan

## Skattereduktion på gåvor

**Visste du att** du som privatperson kan få tillbaka 25% av beloppet på dina gåvor till till Act Svenska kyrkan i skattereduktion. Totalt upp till 3000 kronor kan dras av på ett år. Skattereduktion kan du få om du är 18 år fyllda (eller fyller innevarande år) då du ger gåvan. Det som krävs är att varje enskild gåva du ger är på 200 kronor eller mer. Totalt under ett år behöver du skänka minst 2000 kronor sammanlagt till organisationer som är godkända av Skatteverket. På Act Svenska kyrkans och Skatteverkets hemsidor kan du läsa mer.

## Så arbetar Act Svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel men verkligheten ser olika ut för oss alla. Just nu pågår omkring 200 väpnade konflikter i världen. En fjärdedel av jordens befolkning lever i konfliktdrabbade områden.

Act Svenska kyrkan arbetar med över 200 insatser i ett 40-tal länder. Via ACT-alliansen, Lutherska världsförbundet och Kyrkornas världsråd stödjer vi dessutom ännu fler insatser.

Arbete för fred sker bland annat genom mötesplatser där människor kan samtala med varandra och förebygga eller lösa ut konflikter. Det kan handla om att ställa beslutsfattare och makthavare till svars vid diskriminering och att utkräva rättvis fördelning av exempelvis mark, vatten och naturresurser. På platser där det råder väpnad konflikt behövs skydd för civilbefolkning och direkta humanitära insatser i form av mat, vatten och trygga platser att bo på. Fredliga samhällen byggs också genom att motverka fattigdom och utanförskap.

[svenskakyrkan.se/act](https://svenskakyrkan.se/act)



Swisha gärna din gåva via denna qr-kod t.o.m 31/1 så kan vi gemensamt följa insamlingen på hemsidan ([svenskakyrkan.se/sunnersberg](https://svenskakyrkan.se/sunnersberg))

Andra sätt att ge: (Obs! inte med i den församlingsspecifika sammanräkningen)

Plusgiro: 90 01 22-3

Bankgiro: 900-1223





## Att förlora en livskamrat *Samtalsgrupp i gemenskap*

Foto: Albin Hillert/Ikon

**När någon som stått dig nära dör förändras livet på många sätt. Nya tankar och känslor kan väckas, och tillvaron blir inte längre densamma.**

Att drabbas av sorg och bli ensam är en svår upplevelse. Varje människas sorg är unik och ingen kan helt dela den med någon annan, men det kan vara en värdefull möjlighet att få dela tankar och känslor med andra i liknande situation.

Svenska kyrkans församlingar inom Lidköpings kommun har från och med hösten 2025 valt att vidareutveckla arbetet kring samtalsgrupper i sorg till ett gemensamt arbete med namnet "Leva-vidare-grupp". I gruppen samtalas om sorgen och deltagare delar erfarenheter och ger varandra stöd att gå vidare.

Gruppen är alltså gemensam för Svenska kyrkan i Södra Kålland, Sävare, Sunnersberg och Lidköping och kommer i huvudsak att ledas av diakoner från de olika församlingarna. För att underlätta för alla att ta sig till träffarna kommer gruppen att ses på Nicolaigården, centralt i Lidköping. Grupperna träffas dagtid vid sex tillfällen och deltagandet är kostnadsfritt. För dig som fortfarande är yrkesverksam finns möjlighet att delta i en grupp arrangerad av Sjukhuskyrkan.

En inbjudan kommer att gå ut per brev

till berörda medlemmar i Svenska kyrkan tre gånger om året och de som fått inbjudan kommer att kunna anmäla sig till Lidköpings församling, oavsett vilken församling man tillhör. Du som sörjer är varmt välkommen att höra av dig till församlingens diakon Ingrid Åberg, även om du tidigare inte haft kontakt med Svenska kyrkan, för att få del av information och kunna delta i en grupp. Varmt välkommen!

*Diakonerna i församlingarna  
inom Lidköpings kommun*

### **Barn och unga**

I Skövde finns särskilda sorgegrupper för barn och unga som förlorat någon nära anhörig. Till dessa är man välkommen även om man inte bor i Skövde. Man träffas vid sex tillfällen och pratar, leker, målar, lyssnar på musik och ser på film. Parallellt inbjuds föräldrar eller nära anhöriga att under samma tid vara med i en grupp där man får stöd i att vara nära ett barn eller en ungdom i sorg. Grupperna leds av erfarna gruppleddare. De är kostnadsfria och träffarna är i Svenska kyrkan i Skövdes lokaler.

# På gång under vintern

Info om gudstjänster finns på sid 23–25

Kontaktuppgifter på sid 26–27

Varmt välkommen!

## CAFÉ LOCKÖRN

Varierat program.  
Andakt och kaffe  
med dopp ingår också.

**26 nov kl 14.30** Julfika  
med musikunderhållning  
på Tolsjö mötesplats

**17 dec** Julresa med  
julsmörgås i Levene.  
**Samling kl 11.00** på  
Kyrkans gård–Lockörn.  
Anmälan senast 10/12,  
pris: 200 kr

**28 jan kl 14.00** Skut-  
segling i kalla vatten  
med Leif Johnsson.  
Kyrkans gård–Lockörn

**18 feb kl 14.00** Rapport  
från Bukoba med Lisbeth  
Williamsson. Kyrkans  
gård–Lockörn

**Kontakt:** Ingrid Åberg

## LIVSPRAT

**12 dec kl 18.30**  
Ljusmanifestation för fred

**29 jan kl 17.00**  
Ingela Tidqvist Karlén:  
"Försoning och acceptans"

**26 feb kl 17.00** ej klart

**Plats:** Kyrkans gård–Lockörn

**Kontakt:**  
Ingrid Åberg

## LIVS STEGEN

12 steg för inre hälsa.  
Samtalsgrupp

**När:** Onsdagar 19.00–20.30  
Introduktionsmöte 4 feb  
12 tillfällen med start 4 mars

**Plats:** Kyrkans gård–Lockörn

**Kontakt:** Karin Berg

## SOPPLUNCH

**När:** Onsdagar kl 12.00  
10 dec, 14 & 28 jan, 11 & 25 feb

**Plats:** Otterstads församlingshem

Soppa & gemenskap för alla.  
Anmälan senast måndagen före  
till Monica Gustafsson  
på 070-277 42 61



## APROPÅ SÖNDAG

Fördjupning kring  
kommande söndags  
bibeltexter med helgens  
tjänstgörande präst. Väl-  
kommen oavsett om du  
har möjlighet att komma  
på gudstjänsten eller inte.

**När:** Tisdagar 17.30

**Plats:** Kyrkans gård–  
Lockörn

## JULFEST

Fest för alla åldrar med  
dans kring granen, samling  
i kyrkan och besök av de  
tre vise männen. Korv och  
bröd serveras.

**När:** Sön 4 jan 15.00

**Plats:** Kyrkans gård–Lockörn

**Kontakt:** Annette  
Jacobsson

## PRAT & PYSSEL SUNNERSBERG

**När:** Drop-in kl 18.00–20.30  
10 dec, 4 feb

**Plats:** Kyrkskolan

För vuxna. Ingen kostnad.  
Smörgås & kaffe.  
Anmälan gång för gång.

**Kontakt:** Eva Kaiberger

## PRAT & PYSSEL OTTERSTAD

**När:** 27 nov kl 17.30–19.30

**Plats:** Församlingshemmet

För både vuxna och barn.  
Ingen kostnad. Smörgås &  
kaffe. Anmälan.

**Kontakt:** Sandrika Nordlund



# Bönestationer invigs i advent

En stor och en liten fåtölj står sedan ett tag på kyrktorget på Kyrkans gård-Lockörn. De utgör den tionde och sista stationen, *Vila i Guds kärlek*, av den nya bönevandring runt i kyrksalen, som invigs första söndagen i advent.

Häftan med en tanke, ett bibelord och en bön för varje station finns att ta med sig när man går in i kyrkan. Där får man också ta med sig en sten som symboliserar de tyngder vi bär med oss. Vid den första stationen, som är längst bak i salen, får man ta in altärväggens symboler och berättelser. Vidare rör man sig genom dopet och att få vara ett Guds barn

*"En enda kropp och en enda ande"*

## Böneveckan för kristen enhet 2026

Världens största ekumeniska manifestation genomförs varje år samtidigt i ca 120 länder. Gemensamma samlingar ordnas i år vid tre tillfällen i Lidköping, alla med fikastund för gemenskap efteråt.

Materialet för 2026 är framtaget av en ekumenisk grupp ifrån Armenien. Detta område nåddes av evangeliet redan under första århundradet efter Kristus, då apostlarna Taddaios och Bartolomeaios evangeliserade i Armenien, och landet räknas som världens äldsta kristna land.

I versen som föregår vårt tema från Efeserbrevet skriver aposteln Paulus om **enhet**: *"Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten."* I den världsvida kyrkan är **enheten** närvarande i den samhörighet i Kristus som förenar kristna över hela världen. Kyrkans enhet är på samma gång ett ideal, en

inbjudan och ett gudagivet uppdrag som rör vid själva kärnan i vår kristna identitet.

För böneveckan 2026 arrangerar LKS (Lidköpings kristna samarbetsråd) tre samlingar med olika karaktär. Vår förhoppning är att många skall känna sig kallade att vara delaktiga, så att vi får samlas och utgöra den enhet som vi ytterst är kallade till: *"En enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp."*

Böneveckans texter och mer information finns på [skr.org](http://skr.org) (Sveriges kristna råds hemsida)



till bön för jorden, överlämnande av bördor, lidande och frustration, vidare till förlåtelse, bön för mig själv och andra, till tacksamhet för att slutligen landa i vilan i Guds kärlek. De flesta stationer har något man kan röra vid eller göra något med; vatten i en dopskål, ljus att tända och lappar att skriva. Även mindre barn kan ta del av stationerna med hjälp av en vuxen.

Vandringen kommer att finnas tillgänglig för den som vill ta en stund i bön när kyrkan är öppen och inte är upptagen för verksamhet. Det går bra att bara komma. Man kan gå ensam eller tillsammans och ta så lång eller kort tid man vill. ■

**Ons 21 jan 18.30**

Bön och lovsång i Nicolaikyrkan.  
Kyrkfika

**Tors 22 jan 18.30**

Bibelstudium över årets  
tema i Pingstkyrkan. Kyrkfika



**Talare:** Britta Hermansson, författare, föredragshållare och pastor i Equmeniakyrkan, känd från podden "Brittas vardagsrum".

**Sön 25 jan 17.00**

Gudstjänst i Missionskyrkan.  
Kyrkfika



**Fre 12 dec 18.30**  
Kyrkans gård-Lockörn

## Ljusmanifestation för fred

Inatt vaknar miljontals människor till ljudet av krig och konflikt. Vi stannar upp och uppmärksammar detta tillsammans med andra över hela Sverige. Ljuständning, andakt och lussefika utgör kvällens program. Ungdomskör och konfirmander medverkar med sång. I kyrkan erbjuds ett stilla rum för bön och eftertanke. Insamling till Act Svenska kyrkans arbete för fred.





Foto: Max Andrey/Unsplash

# Fira nyårsafton tillsammans

Vi avslutar året tillsammans med god mat, gemenskap och värme. Välkommen till en festlig nyårskväll där vi avnjuter en tre-rätters middag och firar in det nya året tillsammans.

Välkomna önskar Lisbeth, Tuire, Christina och Ingrid

**När:** Nyårsafton 31 dec kl. 18.00–21.00

**Var:** Kyrkans gård – Lockörn

**Kostnad:** 200 kr per person

**Anmälan:** senast 19/12 till 070-820 3882

## Valresultat

Sluträkningen av kyrkvalet 2025, som hölls i september, är färdig och mandatfördelningen mellan nomineringsgrupperna i kyrkofullmäktige blev oförändrad med 14 mandat för Samling för Sunnersbergs församling (SFSF) och 5 för Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S). SFSF fick något fler procent av rösterna än i valet 2021. Valdeltagandet blev 21,04%, vilket är högre än tidigare år och en bra bit över det nationella genomsnittet. Mer om valresultatet hittar du på [svenskakyrkan.se/sunnersberg/valresultat2025](https://svenskakyrkan.se/sunnersberg/valresultat2025)

### ANDEL RÖSTER



### VALDELTA GANDE



Sunnersbergs församling  
Nationellt

### Valda ledamöter Kyrkofullmäktige Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Helene Nylund  
Anders Olsson  
Maria Andersson Nylund  
Susanne Pettersson  
Eva Ingebäck

### Samling för Sunnersbergs församling

Erika Burén  
Hanna Hjalmarsson Bohrén  
Joel Appelfeldt  
Sara Roland  
Monika Andersson  
Claes Johnsson  
Malin Lidholm  
Therese Contentius Swärdh  
Gunder Vernersson  
Sara Bobeck  
Matilda Andin  
Ingemar Sixtensson  
Maria Rasmussen  
Inger Johansson

### Ersättare

Lars-Olof Bårström  
Anne Fortea  
Inger Jonsson  
Jan Oscarsson  
Inger Leckström  
Greger Ulleryd  
Linda Berling Nieuwenhuizen

# Välkommen att fira gudstjänst

Varje söndag firas mässa (gudstjänst med nattvard) på Kyrkans gård – Lockörn och senare firas kvällsmässa eller kvällsgudstjänst i någon annan av våra kyrkor eller församlingshem.

Det mest aktuella programmet hittar du alltid på [svenskakyrkan.se/sunnersberg](http://svenskakyrkan.se/sunnersberg) och i appen Kyrkguiden.



## 29 NOVEMBER

Lördag

### Strö kyrka

18.00 Grantändning. Våga sjunga-kören, Monica Göransson

## 30 NOVEMBER

Första söndagen i advent

### Kyrkans gård – Lockörn

10.00 Mässa. Monica Göransson

### Otterstads kyrka

10.00 Adventsgudstjänst. Kyrkokören, Sophia Sahrin Granevik

### Rackeby kyrka

18.00 Musikgudstjänst. In Chorus, Sophia Sahrin Granevik

*Kollekt: Act Svenska kyrkan (start julkampanj)*

## 7 DECEMBER

Andra söndagen i advent

### Kyrkans gård – Lockörn

10.00 Mässa. Richard Burén

### Kyrkskolan i Sunnersberg

18.00 Sinnesrogudstjänst. Karin Berg, R Burén

*Kollekt: Svenska Kyrkans Unge*

## 9 DECEMBER

Tisdag

### Kyrkans gård – Lockörn

19.30 Mässa i Taizéanda. Richard Burén

## 10 DECEMBER

Onsdag

### Otterstads kyrka

19.00 Musik i vinterkväll. Info på baksidan

## 14 DECEMBER

Tredje söndagen i advent

### Kyrkans gård – Lockörn

10.00 Mässa. Richard Burén

*Kollekt: Bukobahjälpen*

## 17 DECEMBER

Onsdag

### Otterstads kyrka

19.00 Musik i vinterkväll. Info på baksidan

## 21 DECEMBER

Fjärde söndagen i advent

### Kyrkans gård – Lockörn

10.00 Mässa. Sophia Sahrin Granevik

### Skalunda kyrka

18.00 Julens sånger & psalmer. In Chorus, Sophia Sahrin Granevik

*Kollekt: Act Svenska kyrkan*

## 24 DECEMBER

Julafton

### Kyrkans gård – Lockörn

10.30 Samling vid krubban. Julkör, R Burén

fortsättning julafton →



### **Otterstads kyrka**

10.30 Samling vid krubban. Matilda Magnusson (sång), Monica Göransson

### **Sunnersbergs kyrka**

16.00 Julbön. Tilda Eriksson (sång), R Burén

### **Rackeby kyrka**

23.00 Julnattsgudstjänst. Fam Burén & Annette Jacobsson (sång & musik), R Burén

## **25 DECEMBER**

Juldagen

### **Otterstads kyrka**

6.30 Julotta. Kyrkokören, Monica Göransson

### **Gösslunda kyrka**

8.00 Julotta. Lucas & Mattias Hjortlinter, (trumpet & trombon), Monica Göransson

### **Strö kyrka**

10.00 Juldagsgudstjänst. Lucas & Mattias Hjortlinter, (trumpet, trombon), M Göransson

*Kollekt: Act Svenska kyrkan*

## **26 DECEMBER**

Annandag jul

### **S:ta Marie kapell**

10.00 Mässa. Jacob Göransson (sång), Monica Göransson

*Kollekt: Act Svenska kyrkan*

## **28 DECEMBER**

Söndagen efter jul

### **Kyrkans gård – Lockörn**

10.00 Mässa. Richard Burén

*Kollekt: Act Svenska kyrkan*

## **31 DECEMBER**

Nyårsafton

### **Strö Kyrka**

16.00 Nyårsbön. Solistmedverkan, R Burén

### **Otterstads kyrka**

16.00 Ekumenisk nyårsbön. Elsa Ljunggren (sång), Monica Göransson

## **1 JANUARI**

Nyårsdagen

### **Gösslunda kyrka**

18.00 Nyårsbön. Richard Burén

*Kollekt: Act Svenska kyrkan*

## **4 JANUARI**

Söndagen efter nyår

### **Kyrkans gård – Lockörn**

10.00 Mässa. Richard Burén

*Kollekt: Act Svenska kyrkan*

## **6 JANUARI**

Trettondedag jul

### **Kyrkans gård – Lockörn**

10.00 Mässa. Sophia Sahrin Granevik

### **Rackeby kyrka**

18.00 Musik i trettondedagstid. In Chorus, Johan Sundström (bas), S Sahrin Granevik

*Kollekt: Act Svenska kyrkan (slut julkampanj)*

## **7 JANUARI**

Onsdag

### **Otterstads kyrka**

19.00 Musik i vinterkväll. Info på baksidan

## **11 JANUARI**

Första söndagen efter trettondedagen

### **Kyrkans gård – Lockörn**

10.00 Mässa. Monica Göransson

### **Kyrkskolan i Sunnersberg**

18.00 Sinnesrogudstjänst. K Berg, M Göransson

*Kollekt: Svenska Kyrkans Unga*

## **14 JANUARI**

Onsdag

### **Otterstads kyrka**

19.00 Musik i vinterkväll. Info på baksidan

## **18 JANUARI**

Andra söndagen efter trettondedagen

### **Kyrkans gård – Lockörn**

10.00 Mässa. Richard Burén

### **Församlingshemmet i Otterstad**

18.00 Kvällsgudstjänst. Richard Burén

*Kollekt: Svenska kyrkan i utlandet*

## **20 JANUARI**

Tisdag

### **Kyrkans gård – Lockörn**

19.30 Mässa i Taizéanda. Richard Burén

## 25 JANUARI

Tredje söndagen efter trettondedagen

### Kyrkans gård – Lockörn

10.00 Mässa. Sophia Sahrin Granevik

*Kollekt: Svenska Bibelsällskapet*

### Missionskyrkan Lidköping

17.00 Ekumenisk gudstjänst

## 1 FEBRUARI

Septuagesima

### Kyrkans gård – Lockörn

10.00 Mässa. Richard Burén

### Kyrkskolan i Sunnersberg

18.00 Sinnesrogudstjänst. Karin Berg,  
Richard Burén

*Kollekt: Bukobahjälpen*

## 3 FEBRUARI

Tisdag

### Kyrkans gård – Lockörn

19.30 Mässa i Taizéanda. Richard Burén

## 8 FEBRUARI

Kyndelmässodagen

### Kyrkans gård – Lockörn

10.00 Mässa. Monica Göransson

### Församlingshemmet i Otterstad

18.00 Kvällsgudstjänst. Monica Göransson

*Kollekt: Skara stifts kyrkosångsförbund &  
Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund*

## 15 FEBRUARI

Fastlagssöndagen

### Kyrkans gård – Lockörn

10.00 Mässa. Monica Göransson

### Kyrkskolan i Sunnersberg

18.00 Sinnesrogudstjänst. Karin Berg,  
Monica Göransson

*Kollekt: Act Svenska kyrkan*

## 17 FEBRUARI

Tisdag

### Kyrkans gård – Lockörn

19.30 Mässa i Taizéanda. Richard Burén

## 18 FEBRUARI

Askonsdagen

### Kyrkans gård – Lockörn

19.30 Askonsdagsmässa. Monica Göransson

*Kollekt: Act Svenska kyrkan*

## 22 FEBRUARI

Första söndagen i fastan

### Kyrkans gård – Lockörn

10.00 Mässa. Sophia Sahrin Granevik

### Församlingshemmet i Otterstad

18.00 Kvällsgudstjänst. Sophia Sahrin Granevik

*Kollekt: Act Svenska kyrkan*

## 1 MARS

Andra söndagen i fastan

### Kyrkans gård – Lockörn

10.00 Mässa. Richard Burén

15.00 Familjegudstjänst. Barnkör, R Burén

### Kyrkskolan i Sunnersberg

18.00 Sinnesrogudstjänst. Karin Berg,  
Richard Burén

*Kollekt: Svenska Kyrkans Unga &  
Sveriges kyrkosångsförbund*

## ANDAKTER PÅ TOLSJÖHEMMET

Fredagar kl 14.30

5 dec, 19 dec (julsånger med Våga sjunga-kören & AnnaCarin Johansson),  
2 jan, 16 jan, 30 jan,  
13 feb, 27 feb

## BÖN PÅ ÖN

Torsdagar kl 19.00

18 dec – Församlingshemmet i Otterstad  
19 feb – Bergs Missionshus

## RADIOANDAKTER

På radio Lidköping, **93,8 MHZ**, kan man varje morgon lyssna till en andakt. Programmet sänds kl 05.45, 06.15, 06.45, 7.15, 07.40 samt på kvällen 22.30. På torsdagar och fredagar leds andakten av någon från Svenska kyrkan. Sändningarna nås även via radiolidkoping.se samt via appen tunein.com.

# Kontakt & personal

0510-48 40 80

Kansliet öppet helgfria vardagar 10.00-12.00

[sunnersberg@svenskakyrkan.se](mailto:sunnersberg@svenskakyrkan.se)

[svenskakyrkan.se/sunnersberg](http://svenskakyrkan.se/sunnersberg)

Gamla Läckövägen 43, 531 55 Lidköping

Facebook: [/sunnersbergforsamling](https://www.facebook.com/sunnersbergforsamling)

Instagram: [@svenskakyrkansunnersberg](https://www.instagram.com/svenskakyrkansunnersberg)

## ■ PRÄSTER

**Monica Göransson**, kyrkoherde

070-858 70 08

[monica.goransson@svenskakyrkan.se](mailto:monica.goransson@svenskakyrkan.se)

**Richard Burén**, komminister

070-820 38 81

[richard.buren@svenskakyrkan.se](mailto:richard.buren@svenskakyrkan.se)

**Sophia Sahrin Granevik**, komminister

070-820 38 80

[sophia.sahrin.granevik@svenskakyrkan.se](mailto:sophia.sahrin.granevik@svenskakyrkan.se)

## ■ DIAKONER

**Ingrid Åberg**, diakon

070-820 38 82

[ingrid.aberg@svenskakyrkan.se](mailto:ingrid.aberg@svenskakyrkan.se)

**Karin Berg**, diakon

070-858 70 02

[karin.berg@svenskakyrkan.se](mailto:karin.berg@svenskakyrkan.se)

## ■ FÖRSAMLINGSKANSLI

0510-48 40 80

**Rakel Oscarsson**, kanslist

070-820 38 89

[rakel.oscarsson@svenskakyrkan.se](mailto:rakel.oscarsson@svenskakyrkan.se)

**Lena Johansson**, kamrer

0510-48 40 93

[lena.i.johansson@svenskakyrkan.se](mailto:lena.i.johansson@svenskakyrkan.se)

**Rebecka Appelfeldt**, kommunikatör

070-858 70 05

[rebecka.appelfeldt@svenskakyrkan.se](mailto:rebecka.appelfeldt@svenskakyrkan.se)

## ■ KÖR & MUSIK

**Carl-Magnus Malmesved**, kantor

070-858 70 00

[carl-magnus.malmesved@svenskakyrkan.se](mailto:carl-magnus.malmesved@svenskakyrkan.se)

**Annette Jacobsson**, kantor

070-858 70 01

[annette.jacobsson@svenskakyrkan.se](mailto:annette.jacobsson@svenskakyrkan.se)

**AnnaCarin Johansson**, organist

070-858 70 04

[annacarin.johansson@svenskakyrkan.se](mailto:annacarin.johansson@svenskakyrkan.se)

**Emil Persson**, kantor

070-508 92 25

[emil.persson@svenskakyrkan.se](mailto:emil.persson@svenskakyrkan.se)

## ■ BARN & UNGDOM

**Eva Hugosson Koinberg**, församlingspedagog

070-858 70 06

[eva.hugosson.koinberg@svenskakyrkan.se](mailto:eva.hugosson.koinberg@svenskakyrkan.se)

**Eva Kaiberger**, församlingsassistent

070-858 70 03

[eva.kaiberger@svenskakyrkan.se](mailto:eva.kaiberger@svenskakyrkan.se)

**Sandrika Nordlund**, församlingsassistent

070-850 64 90

[sandrika.nordlund@svenskakyrkan.se](mailto:sandrika.nordlund@svenskakyrkan.se)

**Linnéa Smedman**, församlingsassistent

(från januari) 070-858 70 09

[linnea.smedman@svenskakyrkan.se](mailto:linnea.smedman@svenskakyrkan.se)

**Månia Bengtsson**, församlingsassistent

(vik. t.o.m. dec) 070-858 70 09

[mania.bengtsson@svenskakyrkan.se](mailto:mania.bengtsson@svenskakyrkan.se)



## ■ VAKTMÄSTARE – LOKALVÅRDARE/VÅRD

**Johan Larsson**, *fastighetschef*  
070-266 44 62  
johan.g.larsson@svenskakyrkan.se

**Stina Tibell**, *kyrkogårdschef*  
även Skalunda kyrka och kyrkogård  
070-820 38 87  
stina.tibell@svenskakyrkan.se

**Magdalena Götesjö**, *lokalvårdare/vård*  
Kyrkans gård – Lockörn inre och  
Sunnensbergs kyrkskola  
070-820 38 88  
magdalena.gotesjo@svenskakyrkan.se

**Anders Berg**, *vaktmästare*  
Otterstads kyrkogård  
070-820 38 83  
anders.berg@svenskakyrkan.se

**Matilda Magnusson**, *vaktmästare*  
Otterstads kyrka & församlingshem samt  
S:ta Marie kapell & kyrkogård  
070-820 38 84  
matilda.magnusson@svenskakyrkan.se

**Ida Karlsson**, *vaktmästare*  
Rackeby & Strö kyrkor och kyrkogårdar  
070-858 70 07  
ida.karlsson4@svenskakyrkan.se

**Jocke Smedman**, *vaktmästare*  
Sunnensbergs kyrka och kyrkogård  
070-820 38 85  
joackim.smedman@svenskakyrkan.se

**Towa Svensson**, *vaktmästare*  
Gösslunda kyrka och kyrkogård  
070-820 38 86  
towa.svensson@svenskakyrkan.se

## ■ FÖRTROENDEVALDA (t.o.m. 31/12)

Kyrkofullmäktiges ordförande:  
Hanna Hjalmarsson Bohrén,  
070-842 39 07

Kyrkorådets ordförande:  
Inger Jonsson, 070-395 85 64

## ■ FÖRSKOLAN PÄRLAN

0510-48 40 90

**Cecilia Ström**, *rektor*  
cecilia.strom@svenskakyrkan.se

**Kristina Bertilsson**, *förskollärare*  
kristina.bertilsson@svenskakyrkan.se

**Angelica Borenfors**, *förskollärare*  
angelica.borenfors@svenskakyrkan.se

**Maria Enander**, *barnskötare*  
maria.enander@svenskakyrkan.se

**Paulina Johansson**, *barnskötare*  
paulina.a.johansson@svenskakyrkan.se

**Marie Sirén Persson**, *förskollärare*  
marie.sirenpersson@svenskakyrkan.se

**Frida Svensson**, *förskollärare*  
frida.svensson@svenskakyrkan.se

## PERSONALNYTT

### Välkommen tillbaka

Linnéa Smedman, församlingsassistent,  
åter efter föräldraledighet i januari.

### Tack

Månia Bengtsson för den tid du arbetat  
med församlingens barn- och ungdoms-  
grupper. Varmt lycka till i framtiden.



# Musik i *vinterkväll*

Otterstads kyrka onsdagar 19.00

## 10 december

Stämningfull klassisk julmusik varvas med glädjefylld julgospel när Otterstads kyrkokör och Con Brio Gospel tillsammans står för programmet.

Körledare: Carl-Magnus Malmesved  
Präst: Monica Göransson

## 17 december

Julkonsert med församlingens barnkörer; Sångminiorer, Cantando, Sångfågarna och Mellanstadiekören. Sångsolister och instrumentaler. Allt under ledning av Annette Jacobsson och Emil Persson.

Präst: Richard Burén



## 7 januari

Sommarkyrkoteamet 2025: Olivia Berg, Malte Burén, Tilda Eriksson, Nora Gustavsson och Elsa Ljunggren under ledning av Carl-Magnus Malmesved. Präst: Sophia Sahrin Granevik

## 14 januari

Några ur församlingens personal framför ett blandat program under ledning av Carl-Magnus Malmesved.



Välkommen att njuta av musik i Otterstads kyrka med fri entré och inläpp från 18.30. Kollekt samlas in till Bukobahjälpen.

**Bukobahjälpen** är en svensk ideell förening som stödjer gatubarn i Bukoba i Tanzania. Läs mer på [bukobahjalpen.se](http://bukobahjalpen.se)