

***Visitationspredikan Rasbo, Palmsöndagen 2025,  
Markusserien (2 Mos 13:6-10, Hebr. 2:14-18, Mark 11:1-11)***

Brytningstid. Som när Israels folk en dag bröt upp från Egypten och av Herrens starka hand fördes ut ur landet och på väg till en ny framtid.

Brytningstid som den dag, då Jesus utanför stadsmuren sitter upp på åsnan för att rida in i staden Jerusalem och därmed börja gå vägen mot korset. En väg som leder till hela världens frälsning, men som måste gå genom korsets lidande och död.

Brytningstid, som temat för prostvisitationen av Rasbo pastorat.

Brytningstid är ett ord som kan ha en klangbotten av orostider, som när vi i kyrkan pratar om ett minskat medlemsantal och som följd av det en oro för den framtida ekonomin. Eller som när vi ser att allt färre väljer att döpa sina barn, gifta sig i kyrkan eller hålla begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Med temat Brytningstid för visitationen satte jag mig ner för att studera statistiken för Rasbo pastorat och kunde konstatera att ni har ett högt medlemsantal, en stark sed av kyrkliga dop, vigslar och begravningar och en stabil ekonomi.

De två dagar jag har fått tillbringa här med er i församlingarna i Rasbo pastorat har visat mig att er brytningstid handlar om att en ny och hoppfull tid väntar, som när de första varma vindarna vittnar om att våren är i antågande, eller som när Jesus rider in i Jerusalem för att bära Guds rike till världen. Er brytningstid kommer av att ni själva vill ta ut ny riktning och inte av att yttre omständigheter tvingar er att tänka om.

Under dagarna här har notarie Anders Hedman och jag fått träffa medarbetare och förtroendevalda i pastoratet. Vi har fått träffa skolornas rektorer, företrädare för kommunens ungdomsjour och för ert lokala föreningsliv för att tillsammans med ungdomar prata om hur församling, föreningsliv, kommun och skola tillsammans kan möta de ungdomar som bor här och bidra till en meningsfull fritid. Vi har träffat företrädare för Furuhöjdskyrkan och pratat om församlingarnas ekumeniska samarbete. Vi har dessutom fått gott om god mat och trevlig gemenskap. Ett stort tack för er gästfrihet!

Det vi också har fått se är att här finns en stabil ekonomi, hög andel medlemmar, en stor andel församlingsbor som döper sina barn och begraver sina nära och kära. Här finns välvårdade och funktionsenliga lokaler, välskötta kyrkogårdar och ett rikt kulturarv i era fyra medeltida kyrkor. Kort sagt; här finns alla förutsättningar för att från en stabil, trygg och välbyggd grund fatta kloka och välgrundade beslut om hur ni vill möta framtiden. Och kanske ska frågan ställas så här: När Jesus rider in till er; Hur vill ni ta emot honom?

När Jesus rider in i Jerusalem är det några som breder ut sina mantlar på vägen framför honom, andra strör löv från träden runt honom. Där finns de som går före honom och där finns de som följer efter honom. Det verkar redan där och då ha funnits olika sätt att ta emot honom och inget av dem nämns som ”rätt” eller ”fel”. Han blir igenkänd som den som kommer i Herrens namn, den som kommer välsignad och med Guds rike och människor tar emot honom på ett sådant sätt att Jesus blir synlig inte bara för de som går närmast honom, utan också i staden Jerusalem.

Så hur vill Rasbo pastorats församlingar ta emot honom när han kommer till er? Hur vill ni i församlingarna ta emot honom i ert gudstjänstliv? Hur vill ni bidra till att ungdomar ges

möjlighet att få en relation till kyrkan och möjlighet att växa i tro och gemenskap? Hur vill ni att Jesu närvaro blir synlig inte bara i kyrkorummet, utan också i världen utanför i samverkan med olika aktörer? Hur vill ni att kyrkoråd och församlingsråd ska samarbeta med församlingens ledning, så att ni tillsammans bereder väg för Jesus?

En visitation ska kunna sammanfattas i några uppföljningspunkter och de punkter jag kommer att ge er är områden där jag under de här dagarna har hört er säga att ni vill utveckla ert arbete och se vart det för er. Därför kommer mina uppföljningspunkter att handla om *Gudstjänstlivet, konfirmand och ungdom* och era *styrande dokument*.

*Gudstjänstlivet.* När Jesus red in i Jerusalem gick han in i templet. När vi samlas till gudstjänst gör vi det för att möta honom och varandra. Under dagarna här har det flera gånger nämnts att ni skulle vilja utveckla ert gudstjänstliv. Det var bland annat ett av ämnena vi diskuterade när vi träffade församlingsråden. Ett steg ni redan har tagit är att hitta former som gör gudstjänstlivet förutsägbart, i meningen att det finns en rytm för hur gudstjänster firas i pastoratets församlingar. Nu hör jag er säga att ni också vill vitalisera det, bli fler som samlas, ha mer körsång i gudstjänsterna, hitta former för unga och ideella föreningar att ta plats och berika gudstjänstlivet. Bland annat har ni pratat om att samverka med föreningslivet, så att den förening som lånar era lokaler inte behöver betala hyra, utan i stället får stå för kyrkkaffet någon söndag. Ett roligt och klokt sätt att berika både bygden och gudstjänsten. Jag ser fram emot att få höra vart det arbetet leder er.

*Konfirmander och ungdomar.* Under visitationen fick vi vara med om ett fint möte där kloka ungdomar framförde sina önskemål om en trygg plats att vara på till medarbetare i församlingen, föreningslivet, skolorna och kommunens ungdomsjour. Men frågan om konfirmander och ungdomar har också kommit upp i möten med personalgruppen och förtroendevalda. Ni har ett rikt och myllrande arbete för barn och nu tycker jag mig höra en längtan efter att få möta ungdomarna från 13 år och uppåt i gudstjänstlivet, i kyrkan i all enkelhet, som under Via kyrkan, eller i en ungdomsgrupp och gärna också som förtroendevalda. Därför kan nästa visitation, om fyra år, få ställa frågan: vad hände efter mötet med skolorna och ungdomarna och efter att ni tillsammans funderat på hur ni vill bli bättre på att möta ungdomar? Min tro och förhoppning är att ni då kommer att ha ett svar som kan inspirera fler församlingar.

När det gäller de *styrande dokumenten* är ni på god väg. Ni har en ny och välskrivna församlingsinstruktion som tydligt anger en riktning för framtiden. Utifrån den kan ni sedan formulera en lokalförsörjningsplan och andra bärande dokument. Där det finns en god struktur, där samarbete mellan styrning och ledning fungerar väl, där riktningen är tydligt angiven och beslutad, där kan energin, kraften och tiden läggas på innehållet. I gott pastoralt arbete kan man kanske säga att en god struktur är åsnan som bär Jesus in i församlingens mitt. När strukturen är stabil ges utrymme för människor och församlingen att ta emot Jesus och det rike han bär till församlingen.

I Rasbo pastorat har jag sett ett gott och förtroendefullt samarbete mellan kyrkoråd och kyrkoherde, jag har sett engagerade församlingsråd som vill vara med och bära. Jag har sett en skicklig personalgrupp med stolthet och glädje över verksamheten, jag har sett goda ekumeniska relationer. Här finns så mycket gott!

I en brytningstid kan vi ännu inte se hur framtiden kommer att bli. Det finns förhoppningar och spaningar, men svaren kommer först i efterhand. Som när uppbrottet från Egypten först 40 år senare leder till intåget i det förlovade landet, eller som när Jesu intåg i Jerusalem blir början på det som ska bli påskens mysterium och senare kyrkans födelse och spridning över hela världen.

I er brytningstid finns hoppet om att det kommer något nytt och tron på att det kommer att bli gott. Jag ser fram emot att se vart Andens vind för er och vad som händer när Kristus på nya sätt får verka med er och bland er i de sammanhang som är Rasbo pastorat med Rasbo-Rasbokils, Stavby och Tuna församlingar. Gud välsigne er och tack för fina dagar här!