

Rikskollekt till Act Svenska kyrkan

6 juli 2025

Förlorad och återfunnen Tredje söndagen efter trefaldighet

Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. (Ef 2:10)

Vi är skapade till att älska vår nästa, oss själva, och hela den värld som Gud har skapat. Men vi människor går ofta vilse. Vi förlorar blicken för det goda som vi är kallade till. Men Gud glömmer oss inte. Vi är Guds verk.

Dagens text påminner oss om att vända tillbaka. Att söka Guds kärlek, och låta den kärleken spira i oss så att den kan bli till frukt för våra medmänniskor och för skapelsen.

Genom Act Svenska kyrkans arbete kan vi, tillsammans med våra systerkyrkor, bidra till en bättre värld för skapelsen och för våra medmänniskor. Genom att arbeta för klimaträttvisa får vi stötta människor som drabbas hårdast av klimatkrisen – trots att de ofta bidragit minst till den. Det är vi kallade till som kristna.

Under samma himmel lever vi. Under samma himmel lider vi. Under samma himmel får vi leva tillsammans.

Han gör hennes öken lik Eden, hennes ödemark lik Herrens trädgård. Fröjd och glädje skall råda där, lovsångens toner ljuda. (Jes 51:3b)

Tack för att du är med och bygger en värld där fröjd och glädje får blomma, där öknar blir till trädgårdar.

Kollektvädjan på 10 sekunder

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan som tillsammans med systerkyrkor arbetar för rättvisa och hållbara försörjningsmöjligheter för människor som lever i utsatthet, fattigdom och klimatnödläge. Du kan göra skillnad för dem som behöver det mest.

Tack för din gåva!