

Miljöpolicy och -vision för Skövde pastorat

Fastställd av kyrkorådet 2025-04-09

Treenige Gud – som är gemenskap och ömsesidig relation – är tillvarons ursprung och mål. Gud treenig, Fader, Son och Ande, skapar och älskar världen, inkarneras i den och frälser den.

Skapelsen är i grunden god och livsbefrämjande och samtidigt skadad och sårbar. I skapelsen hänger allting ihop som kretslopp och näringskedjor. Vi människor är för vår existens beroende av övriga skapelsen och den är beroende av hänsyn från vår sida. Hur vi lever med den övriga skapelsen påverkar också den sociala rättvisan inom mänskligheten – ekologisk och social hållbarhet hör samman.

Vi människor är inbjudna att njuta av skapelsen som är Guds verk och ett uttryck för Guds kärlek.

Vi är kallade att förvalta skapelsen inför kommande generationer och inför Gud som har gett oss denna uppgift som ett förtroende. I detta sammanhang är det en resurs att odla kristna värden såsom tacksamhet, ödmjukhet, enkelhet, rättvisa, fred, kärlek, hopp och tro. Vi får kraft av Guds nåd och förlåtelse.

Vi vet att skapelsen ständigt nyskapas och hoppas att Gud en gång ska skapa ”nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor”. Vårt hopp gäller en konkret verklighet och en frälsning för hela skapelsen.

Vår policy innebär för oss:

- att vi vill verka för en hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser.
- att vi låter skapelseansvaret genomsyra våra beslut och hela vår verksamhet i stort och smått.
- att vi ska arbeta i förebyggande syfte.

Detta vill vi:

- att vi följer aktuell lagstiftning och andra krav, men har som mål att överträffa dessa.
- att arbeta med ständiga förbättringar av vårt hållbarhetsarbete inom miljö-, etik- och rättvisefrågor. Detta gör vi utifrån den av kyrkomötet fastställda färdplan för klimatet, med miljödiplomering som verktyg.
- att vi försöker inspirera och utbilda människor så att de strävar efter minimal negativ miljöpåverkan.

Miljövision

Vår uppgift som kyrka och församling utifrån ovanstående:

- att fira – Gudstjänst. Vision: Församlingen möts i gemenskap med skaparen och allt skapat.
- att tro och lära – Teologisk reflektion och undervisning. Vision: Församlingen reflekterar kontinuerligt över skapelseteologi och skapelseetik och detta finns med som en naturlig del i förkunnelse, undervisning och diakoni.
- att tala – Profetisk kallelse. Vision: Församlingen står upp för det som är sant och gott och är de fattigas och den lidande naturens röst, genom att vid behov tala i samhällsfrågor och erbjuda samtalsforum för olika parter.
- att göra – Kristen livsstil. Vision: Församlingen minskar sin egen negativa miljöpåverkan som organisation och är på så sätt en förebild för enskilda medlemmar och för övriga samhället.