



**Svenska kyrkan**

**Aktuellt i Svenska kyrkan Västerås**  
måndag till söndag 17–23 mars 2025



Foto: Henrik Berglund/Ikon

## Från dina händer till där det händer

Varje dag slås människors liv i spillror av krig och katastrofer. Just nu lever 300 miljoner medmänniskor i djup kris, utan tillgång till det mest nödvändiga. Situationen är akut och vi behöver agera. Årets fasteaktion, "Från dina händer till där det händer", lyfter Act Svenska kyrkans arbete i katastrofer och uppmannar samtidigt till handling här hemma.

Genom Act Svenska kyrkans unika nätverk av kyrkor och organisationer finns vi på plats över hela världen. Det är människor på plats som med stort mod och medmänsklighet agerar för att rädda liv

och skänka hopp – mitt i katastrofen.

Vi lever alla under samma himmel och har ett ansvar för att ta hand om vår nästa. Engagerade människor i våra församlingar hör ihop med de människor som gör skillnad när katastrofen slår till i andra delar av världen. Vårt engagemang här i Sverige behövs kanske mer nu än någonsin. Fasteaktionen pågår mellan den 2 mars och den 13 april. Swisha din gåva till 900 1223.

"Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra" (Johannes 13:34).



Foto: DSPR

## Vårdagjämningen är Dela lika-dagen

Vid vårdagjämningen den 20 mars, när dag och natt är lika långa, vill Act Svenska kyrkan uppmärksamma världens orättvisa fördelning av makt och resurser. Vik dagen för Dela lika-dagen.

Genom att ge en gåva till Act Svenska kyrkan kan du vara med och bidra till en mer rättvis värld. I en tid där alltför få kan äta sig mätta, ökar orättvisorna och fattigdomen. I en värld där klimatet snabbt och dramatiskt förändras kan inget land klara sig självt. Dagens stora utmaningar måste mötas genom internationellt samarbete.

Samtidigt som vi arbetar för alla människors rätt till mat jobbar vi också med att ge stöd till människor som hamnat i utsatthet efter krig och katastrofer. Din gåva gör skillnad både i akuta och långsiktiga insatser.

Vikten av att dela lika Vad innebär då att dela lika i detta sammanhang? I fastans tid innebär det att avstå något av mitt eget och ge till dem som bättre behöver det. Dela med dig på Dela lika-dagen. Låt det bli en påminnelse om att vi alla är födda under samma himmel, med lika värde och samma mänskliga rättigheter. Låt det också bli en påminnelse om hur viktigt det är att vi som enskilda och som samhälle delar med oss.

I en värld där vi vet att "vår nästa" finns både nära och långt bort, är det viktigare än någonsin att vi fortsätter att dela med oss och att vi gemensamt står fast vid ett långsiktigt åtagande om ett generöst och modigt utvecklings-samarbete till stöd för människor i stor utsatthet.

Läs mer om Act Svenska kyrkan och deras arbete på [svenskakyrkan.se/act](http://svenskakyrkan.se/act)

Foto: Henrik Mill

## Finns det hopp för fred i världen?

Christoffer Burnett-Cargill har under många år arbetat på plats med internationellt bistånd för flera internationella organisationer. Kan det blir fred och vad kan vi göra för att hjälpa?

Tisdag 18 mars klockan 18.30  
Tomaskyrkan



## Magnificat

På Jungfru Marie bebådelse-dag blir det en stämningsfull körkonsert där Magnificat – Marias lovsång – står i centrum.

Vocalis Mariae  
Västerås domkyrkas motettkör  
Instrumentalensemble

Söndag 23 mars klockan 18  
Västerås domkyrka  
Fri entré.

## Digital helgmålsbön

Via Facebookkontot "Barkarö, Dingtuna och Rytterne kyrkor" kan du ta del av helgmålsbönen varje lördag klockan 18.

Helgmålsbönen sänds från olika platser och du kan även ta del av den i efterhand.



Läs mer på webben, [svenskakyrkan.se/vasteras](http://svenskakyrkan.se/vasteras) eller ring vår växel: 021-81 46 00, vardagar 8–16



Följ gärna Svenska kyrkan Västerås i sociala medier



Alla gudstjänster hittar du i Kyrkguiden – finns där du hämtar appar



Du är älskad!