

Kyrkoherdens årsberättelse 2023

Verksamhetsåret 2023 präglades till stor del av en kombination av församlingens ordinarie verksamhet och resultatet av de olika utredningar om Gustafskyrkans framtid som initierats av Svenska kyrkan på nationell nivå i Uppsala.

Den juridiska genomgången genomfördes 2019, då vi fick besök av två jurister som gick igenom olika områden som handlade om att församlingens följer landets lagar och bestämmelser. Vår församling fick inga direkta anmärkningar, utan resultatet av undersökningen gav oss klart godkänt. Däremot fanns oklarheter om församlingens juridiska status som egen "juridisk person". Med hjälp av kansliet i Uppsala påbörjades därför en process för att klargöra juridisk status och ägandeförhållanden beträffande fastigheten. Detta ledde fram till att församlingen behövdes bilda en egen förening enligt dansk lag, som också gjorde efter beslut vid två efterföljande kyrkostämmor, den 23 april och 7 maj 2023. Därmed skulle frågan om "juridisk person" vara klarlagd.

Den andra utredningen gällde församlingens verksamhet och förslag inför framtiden. Utredningen genomfördes av biskop em. Hans-Erik Nordin under hösten 2021 och resulterade i ett dokument, i vilket utredaren föreslog att församlingen i Köpenhamn ska få bestå, men att församlingen behöver få fram en hållbar ekonomisk plan för att inte gå med de stora underskott som församlingen årligen gör. Orsaken till underskottet är främst fastighets- och personalkostnader, då församlingen inte får något ekonomiskt bidrag, varken till lokalanställd personals löner (förutom kyrkoherden), till fastigheten eller verksamheten i övrigt.

Som ett resultat av utredningarna och frågorna om framtiden genomfördes under 2022-2023 en rad s.k. Dialogmöten, på initiativ av Bente Rich och Ann Granum. Dessa öppna möten fokuserade Gustafskyrkans framtid och möjligheter till utveckling och nya strategier beträffande verksamheten, ekonomin och framtiden. Vid det sist av dessa möten, den 29 januari, deltog SKUT:s chefer Rickard Jönsson och Johanna Holmlund Lautmann från kansliet i Uppsala för att svara på frågor. Beskedet vi fick var att invänta förslag till beslut från Kyrkostyrelsen under våren/sommaren.

Samtidigt fick Svenska kyrkan i utlandet en ny biskop, Erik Eckerdal, och kyrkoherden deltog vid mottagandet av honom i Visby domkyrka. Vid detta tillfälle lämnades en inbjudan att besöka församlingen i Köpenhamn, vilket blev verklighet 17-19 mars, då biskop Erik besökte Gustafskyrkans församling. Vid det tillfället fick han möta personal, kyrkoråd och ekumeniska gäster samt blev informerad om de utmaningar och de möjligheter som vår församling står inför.

I maj månad 2023 kom så förslagen från Kyrkostyrelsen i ett dokument på 116 sidor. Kyrkostyrelsen förslag gällande Gustafskyrkan var att församlingen "består som församling men får ett tydligare ansvar för hela Danmark". Samtidigt föreslås att "Kyrkoherden är anställd lokalt men finansieras med anslag från Sverige till och med 2025. Från 2025 anslag 50 procent, från 2026 inget anslag". Det betyder att från 2026 ska församlingen bära samtliga kostnader, samtidigt som Kyrkostyrelsen vill att verksamheten utökas till att omfatta hela Danmark. Som ett resultat av Kyrkostyrelsens beslut att helt upphöra med ekonomiskt stöd till Gustafsförsamlingen 2026 tvingades kyrkorådet att under året ta det tråkiga beslutet att dra in en av församlingens lokalanställda tjänster. Det beslutades att husmorstjänsten skulle upphöra fr.o.m. januari 2024.

Under maj månad påbörjades också rekryteringsprocessen att hitta efterträdare till kyrkoherde Thomas Stoor, som går i pension 2024, efter sammanlagt 14 års tjänstgöring i Gustafsförsamlingen. Processen genomfördes i samarbete med kansliet i Uppsala och planerades till att vara klar under hösten 2023. Under hösten inkom 15 ansökningar och tre sökanden kallades till intervju i Köpenhamn, efter antagningsprocess med hjälp av SKUT-kansliet i Uppsala.

Till ny kyrkoherde utsågs kyrkoherde Krister Kappel från Järfälla församling. De förändringar som Kyrkostyrelsen aviserade blir en stor utmaning för kyrkoråd och ny kyrkoherde att finna lösningar på.

Under året togs nya initiativ för att förbättra kommunikationen mellan kyrkorådet och församlingens medlemmar. Det resulterade bl.a. i ett nytt regelbundet nyhetsbrev, "Nytt från Kyrkorådet". Likaså fortsatte arbetet med "Tio Boxar", med idéer om hur församlingens och frivilligarbetet kan utvecklas och finna nya former.

Särskilda händelser

Kyrkvandringen den 24 januari blev detta år uppmärksammat stort genom ett reportage i Kyrkans Tidning, med bild på deltagare från vår församling på första sidan. Årets predikant var fader Stephan Platt, ortodox präst från Oxford och ordförande i The Fellowship of Saint Alban and Sergius. Drygt 400 gäster från olika kyrkotraditioner kom till Gustafskyrkan för den avslutande gudstjänsten och det sedvanliga ekumeniska minglet i Sverigesalen.

Kyrkan Tidning gjorde också ett stort reportage om Gustafskyrkans folkdräkter, där Anna Bayer, ansvarig för folkdräkterna, intervjuades och berättade om kyrkans stora skatt av svenska folkdräkter. Ytterligare två artiklar som berörde vår församling publicerades i Kyrkans Tidning, en om "Sjömanskyrkans tre bord" (altarbordet, kaffebordet, biljardbordet) och en om den "Minnesvandring" som kyrkoherden leder på svenska avdelningen på Bispebjergs kyrkogård i Allhelgonatid.

17-19 mars fick som tidigare nämnts församlingen besök av utlandskyrkans nye biskop Erik Eckerdal, som fick möta personal, kyrkoråd och församlingsmedlemmar – och uppleva församlingens verksamhet på nära håll. En av kvällarna arrangerades en ekumenisk middag med gäster från danska, norska och engelska kyrkan samt Danska kirkers Råds ordförande Mads Christoffersen och Sveriges ambassadör Charlotte Wrangberg. I söndagens mässa predikade biskop Erik och ledde mässan tillsammans med kyrkoherden.

Vid några tillfällen fick barn och familjer en särskild inbjudan, som då temat för "Lördagskul" under våren av att fira "Emil i Lönneberga 60 år" – med film, fika och pyssel. Och under hösten då Lördagskul handlade om julbasarsförberedelser och julgranstillverkning (av papper!).

Under veckorna kring påsk hade församlingen en prästpraktikant, Elisabet Ekwurtzel, som deltog i församlingens verksamhet och hade egna gudstjänster i påskveckan. I samband med påsknattsmässan konfirmerades en vuxen.

I samband med Valborgsmässöfirandet 30 april sjöng kyrkans kör och hälsade våren välkommen i Kastellparken. Efter stunden och vårelden i parken samlades deltagarna i Sverigesalen för sedvanlig smörgåstårta och underhållning.

I slutet av maj genomfördes våren pilgrimsvandring 27 maj, denna gång med utgångspunkt från Asserbo slotts- och klosterruin – och vidare mot havet. Asserbo var under 1100-talet ett kartusiankloster, en orden som pilgrimsgruppen under året stiftat bekantskap med, bl.a. genom filmvisningen av "Den Stora Tystnaden". Pilgrimsgruppen växte ytterligare under året och utökade sin verksamhet med några filmkvällar. Utgångspunkt för samtalen var presentation av "Trons människor", kristna människooöden som inspirerat och väckt tankar om det kristna livet i vardagen.

Årets Midsommarfirande lockade hundratals deltagare som efter andakt i kyrkan tågade med den klädda midsommarstången till Möllan i Kastellparken för dans, lekar och kaffe. Alla 500 kanelbullar såldes.

Sommarens vikarier kom detta år bl.a. från Järfälla vänförsamling i Sverige, som ett led i medarbetarnas fortbildning och en fördjupas samverkan mellan Gustafskyrkan och Järfälla församling. Prästvikarien Krister Kappell (som därefter sökte kyrkoherdetjänsten och fick den) och vikarierande musiker Nonna Shilo- Svensson tjänstgjorde under sammanlagt sex veckor. I slutet på sommaren kom också årets ungdomsvolontär, Beda Attervåg från Linköping, som ett led i projektet "Ung i SKUT" i samarbete med Linköpings stift.

Årets retreat hos Birgittasystrarna 25-27 augusti blev på grund av för få anmälda omvandlat till ett informellt besök av kyrkoherden och en mindre grupp – för att bibehålla den goda relationen med systrarna inför framtiden. Traditionen med årligt besök hos Birgittasystrarna sträcker sig nästan 20 år tillbaka i tiden, en tradition som jag hoppas kan bibehållas, av ekumeniska och pastorala skäl.

Höstterminen började på allvar i början av september månad, med start av de flesta verksamheterna, inklusive den traditionella kräfts-kivan.

I mitten av september reste 16 deltagare från församlingens pilgrimsgrupp till Assisi i Italien för att vandra i "Den helige Franciskus fotspår". Resan leddes av Thomas Stoor och Ulrika Rückert Karlsson och innefattade vandringar, samtal, möte med franciskanbrodern Theodor från Danmark, egna andakter och gudstjänster. Resan gick med flyg till Rom och sedan därefter med buss till Assisi.

Som vanligt blev sedan Julbasaren, Barnens Lucia och stora Lucia utsålda och välbesökta evenemang. Vi gladdes åt att HKH Prinsessan Benedikte åter igen kom för att inviga årets Julbasar. Årets slutade med en efterlängtd julkonsert med jazzsångerskan Caroline Henderson, som framträdde inför fullsatt kyrka.

Så gick 2023 mot sitt slut och en ny kyrkoherde kommer att ta över ansvaret under 2024. Kyrkoherde Thomas Stoor's avskedsgudstjänst planerades till 25 februari 2024, med avskedspredikan och fest i Sverige salen för församlingen och inbjudna gäster från ambassaden, Kastellet, ekumeniska gäster och vänner i det nätverk som kyrkoherden byggt upp under sina sammanlagt 14 år som präst i Gustafs församlingen (1990-91, 2003-2007, 2017-2024). Utlandskyrkans biskop Erik Eckerdal kommer att inbjudas för avskedsgudstjänsten, men också för att inviga det fristående altarbord som Thomas Stoor tagit initiativet till, att användas vid framtida kvällsmässor och Taizémässor. Så kan församlingen hämta kraft vid Herrens bord i många år framöver.

Med tacksamhet läggs detta år 2023 till handlingarna.

Köpenhamn 31 december 2023



Thomas Stoor

