

Kyrkobladet

Nr 3 : 2022

Tema:

Eko & toner

- Intervju: Ingrid Svensson
- Intervju: Claes Hellsten
- Församlingens orglar
sid 4-9

Fastigheter i Ölmstad
ger nya möjligheter
sid 10

Allhelgonatid
sid 11

Barngrupper i projekt
ger nya möjligheter
sid 13-14

Svenska kyrkan



SKÄRSTAD ÖLMSTAD



Samhällsinformation

Naturens eko

Brukar du ge dig ut i naturen ibland? Promenera, vandra, cykla, simma, paddla eller kanske fiska? Vi är många som hittar ett alldeles särskilt lugn i naturen. Vi känner oss omgärdade av trädens höga kronor och upplever att vi är en del av något större när vi vilar blicken över en stilla sjö eller en havshorisont. Naturen har en förmåga att hela och läka, både sig själv och oss människor.



Foto: Jönköpings församling

Det vi börjat märka de senaste åren är att naturen förändras. Den har börjat svara an på det den utsatts för när vi förbränner olja, kol och gas. Som ett eko på vår livsstil, ropar den nu tillbaka. Naturens nödrop genljuder i värmeböljorna, bränderna, torkan, de kraftiga stormarna och översvämningarna. Vi i Norden märker inte av det lika mycket, som mer utsatta delar av världen, men nog har det på många håll påverkat oss mycket även här.

I Bibelns allra första början, så hittar vi Skapelseberättelserna. Där berättas om hur Gud skapade världen, i tur och ordning på olika dagar. Naturen, fiskarna, fåglarna, djuren och människan. När Gud skapade människan, tog Gud jord från marken och formade och blåste sedan sin Ande genom hennes näsborrar så att hon fick liv. Människan fick sedan i uppdrag att bruka och vårda jorden. (1 Mos 2) Det är ett förvaltar-skap som förpliktigar, men det är samtidigt ett stort och förtroendefullt uppdrag. Vi är satta att vara Guds skogsvaktare, trädgårdsmästare, jordbrukare, fisketillsyningsmän och viltvårdare! De ekon som nu kommer från naturen, tyder på att vi använder fel metoder och inte ser till balansen i hela ekosystemet i vår skötsel. Naturen har en förmåga att läka sig själv, men nu tål den inte mer. Buffert-kapaciteten är förbrukad. Så är det med oss människor också, vi är motståndskraftiga till en viss gräns, men till slut måste vi också ta hjälp och säga stopp.



Därför är det vår uppgift att ta tag i vårt förvaltar-skap och med stolthet bära vårt gemensamma uppdrag. Vi måste åter lära känna naturen på riktigt! Känna jorden mellan fingrarna, som Gud tog jorden i sina händer när vi skapades. Vi vill ju att allt det vackra, att allt naturen ger oss, ska få finnas kvar. Vi vill kunna dricka det rena friska vattnet ur våra kranar, känna den ljumma som-marvinden mot kinden, höra fågelsången från skogen, se blommorna blomma, odla mat så att det räcker och krypa in i våra hus när kvällen kommer utan att vara rädda för att de ska rämna. Vi vill kunna känna naturens storhet och förunderliga förmåga att göra oss närvarande. Vi vill kunna ana Gud mellan trädtopparna. Vi vill se Guds Andes vind dra över fälten.

När vår store vetenskapsman Carl von Linné systematiserade naturens arter, beskrev han själv sitt arbete i naturen så här: *"Jag såg den oändlige allvetande och allsmäktige Guden på ryggen, då han gick fram, och jag hisnade! Jag spårade efter Hans fotsteg över naturens fält och märkte uti vart enda, även i dem jag näppeligen kunde skönja, en oändlig vishet och makt, en outrannsaklig fullkomlighet."*

Linné följde Guds spår och förundrades. Det är så vi också måste göra, för att förstå vad det är vi är satta att ta hand om. Med varsam hand kan vi ofta lindra och ibland läka det som skadats. Då ska naturens eko klinga glatt och vackert igen, i klara friska toner, i fågelsången och i källornas brus!

Samma lugn, som vi kan uppleva i naturen, upplever många också i kyrkan. De höga valven låter tankarna vandra fritt och vi anar att vi är del av ett större sammanhang. Det finns en omslutande gudomlig närvaro i kyrkan, som gör oss andäktiga. Många som kommer in i en kyrka börjar lyssna på ett särskilt sätt. Vår omgivning och de miljöer vi vistas i påverkar oss, ibland kanske mer än vi förstår!

*"Guds kärleks makt är frisk och stark
fast år och stunder vänder.
Hans Ande genomsyrar allt,
vi vilar i hans händer.
Då spelar Skaparen och vi
blir toner i hans symfoni
av ljus och ljud och färger."*

(Sv. ps. 754: 4 När dagen fylls av fågelsång)



**Låt oss ta hand om naturen tillsammans
- och välkommen in i kyrkan!**

Karin Hagberg, komminister



Konfirmander & ledare i Skärstad -Ölmstad 2021-2022

Passa på! Nu börjar
ÄVENTYRSKONFIRMANDERNA
2022-2023!

Uppstart: Kvällsgudstjänsten i Ölmstad kyrka söndag 4 september kl. 18.00 med efterföljande information och fika i Ölmstad församlingshem. Kom och testa! 😊

Anmälan: www.svenskakyrkan.se/skarstad/konfirmation

Konfirmandarbetslaget Agnetha, Tomas, Kristin och Karin



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

sid. 1 Bild Claes Hellsten.

Foto: Lars Genberg

sid. 2 Andakt: Naturens eko forts-

sid. 3 Konfirmandbild /innehåll.

sid. 4-5 Intervju med Ingrid Svensson.

sid. 6 Församlingens orglar & körer.

sid.7-9 Intervju med Claes Hellsten.

sid.10 Församlingens fastigheter i Ölm/ ger nya ideer.

sid.11 Allhelgonatid.

sid.12 Lunchgemenskap / syförening /pilgrim.

sid.13-14 Dagläger för barn/ nya arbetsätt/
nytt från kyrkogården.

sid.15 Hänt sedan sist, personallnytt.

sid.16 Kontaktsida.

Finnes: Rekordkvinnan med stort engagemang!

Nej, det är inte en kontaktannons du läser utan helt enkelt en kort och koncis beskrivning av intervjuobjektet, som hon kan kallas. Lite personligt, men dock en korrekt benämning på henne som jag fått i uppdrag att intervjua.

Hon har slitit ut tre körledare men det är inte det som rekordet handlar om.

Vem är hon då och vad är det för rekord som avses?

Jo, Ingrid Svensson är namnet och hon har varit ordförande i kyrkokören i, håll i dig nu, 42 år! Nog måste väl det ändå vara ett slags rekord? Från början hette den Skärstad kyrkokör men efter sammanslagningen av Ölmsstad och Skärstad församlingar så gick de båda körerna ihop efter ett tag och heter nu Skärstad Ölmsstad kyrkokör. Att hålla i årsmöten, se till att uppdatera medlemslistan och hålla reda på födelsedagar är några av ordförandens uppgifter. Det var med anledning av just detta faktum som jag fick äran att intervjua henne för Kyrkbladets räkning.

Så här sitter vi nu, Ingrid och jag, i hennes och maken Ingemars vardagsrum på Kaxholmens höjder. Utsikten från köket, i huset som Ingemar ritat, är bedårande, två sjöar i sikte och fantastiska solnedgångar. Tillsammans med Ingrid behöver man inte ha tråkigt, hon är "lättpratad" och minnet är det minsann inget fel på. Ingrid själv säger att hon är matematiker i själ och hjärta och jag kan utan omsvep medge att jag allt är lite avundsjuk på hennes förmåga att komma ihåg inte bara årtal, utan även datum för alla möjliga händelser. Och namn från sammanhang långt tillbaka i tiden verkar hon sällan ha några problem med heller.

Där ligger jag i lä!

Det här är en kvinna som ofta skrattar, inte högt och bullrigt utan mer liksom lite fnissande och ögonen glittrar när hon kommer med, eller hör en lustig kommentar.

Sång och musik

Ingrid är uppvuxen i centrala Göteborg och i mitten av 1950-talet började hon sjunga i Koralkören i Oscar Fredriks församling under ledning av Torsten Sörenson. Kören sjöng i kyrkan varje söndag, oftast förstärkte man psalmsången men det hände också att man framförde rena körsånger.

Pappan var vaktmästare i Hagakyrkan och mamma



Ingrid läser material till kommande körövningar.

var aktiv i Missionskretsen. Som barn spelade Ingrid piano och tog lektioner för en riktigt serviceinriktad tant som gick runt i hemmen och undervisade. Men på pianona härhemma i Kaxholmen, ja det finns två, ett på varje våning, nöter hon inte ut tangenterna, detta enligt henne själv. Men altstämman går ju fint att ta ut, så allt är inte bortglömt. Men hon nöter desto mer på tangenterna på datorns tangentbord, p.g.a. alla föreningar hon är med i och jobbar för. Efter fyra år på gymnasiet med inriktning på matematik började hon på universitetet där hon, förstås, läste matematik men även kemi och mineralogi med paleontologi.

Men hur gick det med körsjungandet då?

Jo, när hon började på universitetet gick hon med i Kristliga studentförbundets ekumeniska kör, Sacre Choeur, under ledning av Svante Bergö. Det var för övrigt genom Kristliga studentförbundet som Ingrid och Ingemar träffades.

Skärstad Ölmostad kyrkokör

Under tiden i Göteborg sjöng hon sopranstämman men det skulle bli ändring på det när hon kom till Kaxholmen, då blev hon alt efter ett tag. Till Kaxholmen flyttade de i december 1966 och Ingrid har, som hon säger, slitit ut tre körledare sedan dess. Nu är hon inne på sin fjärde och säger emellanåt något i stil med "hur länge ska en så'n här gammal käring egentligen vara med i kören?" Varvid körledaren svarar att "gamla käringar behöver vi ju alltid!" Den här körledaren (undertecknad) kommer säkert att hinna gå i pension innan Ingrid har tagit sin sista ton i altstämman.

Men hur kom det sig att du blev ordförande i kyrkokören, frågar jag. Ingrid svarar att det beror på att hon har en sådan respekt för hundar! Ja, ni hör ju själva att det kräver sin förklaring.

Hon var då inne på sin andra körledare, Birger Andrén, chefsåklagaren med ett brinnande musikintresse. Nu hade han bjudit hem kören för att hålla årsmöte och Ingrid gick tillsammans med en körkompis ut i ett annat rum för att reda ut lite ekonomiska frågor medan årsmötet fortsatte. När de kom tillbaka till kören var Birgers stora svarta hund därinne och när Ingrid blev föreslagen att ta ordförandeposten så var hon så fixerad vid den stora (och förmodligen farliga) hunden, att hon inte kom sig för att säga något annat än ja. Och på den vägen är det och nu har det gått 42 år!

Efter sju år var det så dags för körledare nummer tre att träda in, Yvonne Fritsell. Det var år 1984 och hon skulle bli församlingen trogen fram till sin pension 2019. Hon byggde upp ett rikt körliv i församlingen och har lämnat starka avtryck i bygden. Men nu har ju Ingrid nött ut henne också. Fast egentligen är ju inte Ingrid den utnötande typen, utan hon finns där med sin livserfarenhet och lågmälda humor och gör sin del av jobbet med stort engagemang.

Och hon har så många minnen av allt möjligt roligt som kören har gjort under åren.

För att nämna några så har de gjort ett par körresor till Tyskland, sjungit i Toner för miljonerkören i Globen, i Berwaldhallen har de sjungit med i Stockholm gospelfestivalkören, de spelade teater och sjöng när Skärstad hembygdsförening fyllde 50 år och har deltagit i Linköpingsfestivalen. Dessutom har ju kören sjungit på hemmaplan naturligtvis, både i gudstjänster, Luciakonsserter, Läsarsångskvällar och vid kyrkans alla högtider. Man har sjungit på sortergården, vid Nationaldagsfirande på Muséet och satt upp en egen cabaret! Och vi får inte

glömma alla roliga fester som kören har haft, då kan lite av varje hända!

Föreningsmänniska

Det går inte att skriva om Ingrid utan att nämna hennes stora föreningsengagemang, vilket hon tror grundlades i unga år när hon var med i Kristliga studentförbundet.

Sedan 1980 sitter hon i kyrkorådet för Skärstad-Ölmostad församling och är kyrkvärd sedan 2005, vilket hon ser som ett hedersuppdrag. Både herr och fru Svensson sitter i styrelsen för Skärstad hembygdsförening och Ingrid ansvarar för layout av Skärstadboken. Ingrid och Ingemar har båda två arbetat på Svenska Gjuteriföreningen och de har ett stort intresse av allt som rör branschen. 1984 grundades Gjuterihistoriska Sällskapet och där har Ingrid och Ingemar varit med från starten och de är även med i Sveriges Gjuteritekniska Förening, vilken kan beskrivas som en kamratförening. De har dessutom sekretariatet för båda dessa föreningar.



Tack för samtalet och tårtan Ingrid, och för att du är en så härlig medmänniska och trygg ordförande i vår kör!

Text och foto: Åsa Wass

Skärstad kyrkas orgel

1583 fick kyrkan en orgel tillverkad i Köpenhamn med tre stämmor.

Den reparerades **1731** och utökades med tre stämmor av Lars Solberg, Norra Sandsjö.

Orgeln såldes **1768** eller **1761** till Gusums kyrka.

1763 byggde Jonas Wistenius, Linköping en orgel med tio stämmor. Orgeln kostade 4650 daler.

1826 bygger Johan Ewerhardt, Skara en orgel med sexton och en halv stämma.

Den nuvarande orgeln är byggd **1919** av Setterquist & Son Orgelbyggeri och är pneumatisk med rooseweltaidor.

Fasaden härstammar från **1826** års orgel. Den renoverades och omdisponerades **1964** av J. Künkels Orgelverkstad. Orgeln har fasta kombinationer.



Ölmstad kyrkas orgel

1680 byggde Georg Hum, Norrköping, en orgel med 6 stämmor.

1774 byggde Jonas Wistenius, Linköping, en orgel med 10 stämmor.

1885 byggde Åkerman & Lund, Stockholm, en orgel med 12 stämmor.

Den nuvarande orgeln är byggd **1972** av J. Künkels Orgelverkstad och är mekanisk. Fasaden är bibehållen från **1885** års orgel.



Vill du lyssna till våra körer? Här är några tillfällen:

Lördag 24 september kl.18 i Skärstad kyrka: ”Hjärtat är fullt”, en musikgudstjänst med Skärstad-Ölmstad kyrkokör och Allakan-kören från Jönköping. En kväll med mycket sångglädje utlovas!

Söndag 9 oktober kl.15 i Skärstad kyrka: Minimusikal med barnköerna och Bibelskattjakt för 5-åringar.

Söndag 30 oktober kl.10 i Ölmstad kyrka: Mässa med små och stora, barnköerna sjunger.

Lördag 5 november, Alla helgons dag, kl.16 i Ölmstad kyrka: Stämmingsfull Ljusgudstjänst med Skärstad-Ölmstad kyrkokör.



Välkommen att sjunga i våra körer, som alla övar i Landsjökyrkan!

Onsdagar 16.30-17.15: Barnkör för dig som går i förskoleklass och klass 1.

Onsdagar 17.30-18.15: Mixturen för dig som går i klass 2 och uppåt.

Torsdagar 19.00-20.30: Kyrkokören. Vi sjunger lite blandad repertoar, för det mesta fyrstämmigt.

Kontakt: Åsa Wass 073-811 06 98 / asa.wass@svenskakyrkan.se

Claes - miljökampe uti fingerspetsarna

Jag åker ut till Ormenäs en augustiförmiddag för att träffa Claes Hellsten, Ölmstadbo sedan 35 år. Vi börjar med att ta en titt på markerna runt den idylliska gården, som ligger väl skyddad för insyn och vindar, ett stenkast från Röttleån, som rinner under "Knivabroa", där Claes har stannat ett otal gånger för att håva med Ekobusselever alltsedan 1992.

Vissa av ängarna vi går på har skötts med lieslätter sedan 1500-talet. På gården finns nu två kor och ett tiotal får, som hålls under uppsikt av vallhunden Chomsky. I den frodiga trädgården runt boningshuset odlas det potatis, rotfrukter av olika slag, tomater, vinbärsbuskar etc. och en hässja påminner om svunna tider. Ett växthus är under uppbyggnad.

LG: "Hur blev du Ölmstadbo?"

CH: " Jag blev 1987 tipsad om gården av två kompisar som vardera drog sig ur affären och så gör jag ett rent impulsköp (beställde visning utan att rådfråga dåvarande sambon Gudrun). Nu har 35 år gått och jag känner mig fortfarande nöjd med impulsköpet."

Ekobussen

För de flesta elever i Jönköpings kommun i åldersspannet 15 - 45 år är Claes bekant från sin tid som "Ekobusspedagog". Tillsammans med Lasse Söderström, biologilärare på Stadsgårdsskolan, bildade de från starten (1992) ett ytterst kompetent radarpar som några år senare kompletterades med Ölmstadbon och Kumlabyläraren Anders Berntsson. Jag bugar och "gör vägen" för dessa tre herrar, för alla exkursioner, ca. 60, som jag har haft nöjet att göra med olika Ribbaklasser. När man träffar f.d. elever är det många som intygar att just exkursionerna med Ekobussen minns de särskilt från sin skoltid, oftast med välbehag.

Nu går Lasse och Claes i pension och kan förnöjsamt se tillbaka på 30 år med ca. 3000 exkursioner med totalt ca. 60 000 deltagare.



Claes Hellsten utanför sin idylliska gård Ormenäs i Ölmstad.

Gränna Skogsgrupp

Ungefär samtidigt med Ekobussen startade Claes, Lasse, Anders och några till Gränna Skogsgrupp, som samlade flera tiotal av miljöfrågor intresserade personer. Där fanns ornitologer (fågelintresserade), entomologer (insektsintressade), mykologer (svampintresserade) etc. Man hade möten och gjorde exkursioner till intressanta biotoper i Skärstad-, Ölmstad- och Grännabygden. För att göra en lång historia kort: Dessa exkursioner sågs inte av alla bönder/markägare med allt för blida ögon, man tyckte att Skogsgruppen gick och "snokade" och inte hade på deras marker att göra. Eftersom undertecknad i början var med på en del möten och exkursioner noterade jag att deltagarna i gruppen var mycket seriösa och kunniga gällande t.ex. ekologi + artkännedom om växter, fåglar, insekter, svampar och lavar.

Det var ett sant nöje att t.ex. följa en av Sveriges absolut främsta inventerare Tomas Fasths arbete i fält. Man kan med fog säga att dessa av Skogsgruppen gjorda inventeringar ökade Länsstyrelsens intresse för det område som flera år senare började kallas Östra Vätterbranterna.

Gränna Skogsgrupp väckte även WWF:s (Världsnaturfondens) intresse för området och fonden var se-

dan kring millennieskiftet tillsammans med Skogsgruppen medarrangör för ett flertal för allmänheten öppna seminarier på Medborgargården i Gränna. På detta vis började acceptansen för Skogsgruppens arbete att öka i bygden. Folk fick upp ögonen för vilka naturkvalitéer som fanns i hag- och ängsmarker, i skogar och branter.



Ramslök



Claes med vallhunden Chomsky



Gullvivor

Biosfärområdet Östra Vätterbranterna

Idag, augusti 2022, sitter vi så att säga med facit i hand. Vi bor inom ett av UNESCO:s s.k. biosfärområden. Men vägen från nyss nämnda seminarier till att vår bygd nu ingår i ett biosfärområde var inte precis spikrak. En projektgrupp bildades vid millennieskiftet. I den ingick representanter för LRF, Södra, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Gränna Skogsgrupp.

Till en början var samarbetsklimatet på gruppens möten obefintligt, nästan fientligt. Vid ett fredagsmöte i november år 2000 höll allt på att gå i stöpet. Men ordföranden i gruppen, Johan Uhr, från Länsstyrelsen, var en duktig psykolog och tvingade medlemmarna att ”släppa på garden” och börja prata med varandra. För att nå resultat bör man känna varandra. Ryno Andersson, välkänd bonde i Ölmostadbygden, vittnar i skriften ”En underbar fredag” med underrubriken ”Från konflikt till samarbete i

Östra Vätterbranterna” skriven av Roger Olsson, om att det så småningom började vända till något positivt med gruppen.

Sommaren 2007 ordnade Claes en resa till den rumänska provinsen Transsylvanien där ett 20-tal bönder, myndighetspersoner och skogsgruppsmedlemmar fick studera det vackra odlingslandskapet och delta i slätterarbete och hamling av träd. ”Att se landskapet, hur de slog med lie och hur de tog vara på allting, det var fantastiskt” citeras Ryno i skriften. Enligt Johan Uhr ”var det en förbrödning utan like. Där satt de som var med på de första, elektriska mötena och drack öl tillsammans på kvällarna”.

2008 godkände UNESCO, FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, Östra Vätterbranternas kandidatur som biosfärområde.

”Invigningsfest” på Grännaberget

I september 2012 var det dags för en stor "invigningsfest" på Grännaberget, dvs. för att fira det nya biosfärområdet, med tal av bl.a. författaren och miljöprofilen Stefan Edman och uppträdande av

gruppen Triple and Touch och med en talrik publik, många klädda i äldre klädsel.

”Äras den som äras bör”

Den ideella föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna bildades sommaren 2012. I den nuvarande styrelsen är flera Ölmstadbör med, t.ex. Inger Ekengard, som är dess ordförande.

Jag hoppas jag får återkomma med en resumé över de första 10 årens verksamhet.

Till sist: Även om många bidrog till skapandet av biosfärområdet Östra Vätterbranterna är det en person som kan ta åt sig den största äran - Claes Hellsten.

Du ska ha all credit och respekt för allt det osjälviska arbete du under mera än tre decennier lagt ner på naturvården i denna fagra bygd!



Text och foto: Lars Genberg

Församlingens fastigheter i Ölmstad ger nya möjligheter

Vår församling äger många fastigheter. Delvis fastigheter som vi inte behöver. En del har vi avyttrat. Det började med en del jordbruksmark i Ölmstad, som såldes till brukarna. Senast överlät vi Klockaregården till hembygdsföreningen, då de är den naturliga ägaren eftersom det är länge sedan det bodde någon klockare där. I Skärstad började det med prästgården efter att den blivit tom och kyrkan tagit bort kravet på att prästen skall ha tjänstebostad. Debatten gick då livligt om det var rätt. När vi senare sålde församlingshemmet och i stället byggde om i kyrkan så att den fick en fin samlingsal med kök samt rejäla toalettutrymmen längst ner, var kritiken svagare. Snarare har beröm mottagits för hur bra det blev!



Här finns nu plats för ca 40 personer vid olika kyrkliga samkväm. För tillfällen då det krävs plats för servering till fler användare vi Landsjökyrkan. Prästgården och församlingshemmet är nu privatbostäder. Men vi har även utökat. Nämligen i Bunn där vi övertog kapellet från en medlemsförening när de inte ansåg sig orka med det längre.

Från kyrkan centralt har vi fått uppdrag att se över vårt fastighetsbestånd. Vi skall inte äga mer fastigheter än det vi behöver för vår egen verksamhet. Ovannämnda förändringar tycker vi rimmar bra med detta.

I Ölmstad har vi, förutom kyrkan och kyrkogården, tre fastigheter. Församlingshemmet, Sockenstugan

där även vaktmästarnas förråd och materialupplag finns samt prästgården. Jordbruket förvaltas av stiftet, så det berör inte oss mer än att vi delvis har vatten och avlopp gemensamt.

I kyrkorådet och bland anställda har det diskuterats livligt vilken av fastigheterna vi skall välja för vår framtida verksamhet. Samlingsal för 40 personer, som i Skärstad, plus bra lokaler för barn- och ungdomsverksamhet samt naturligtvis kök och hygienutrymmen. Inget av husen uppfyller i dag de kraven, men alla är möjliga att bygga om och renovera för ändamålet. Ytor för uteverksamhet finns vid alla tre. Om sockenstugan skall säljas krävs att ny plats för vaktmästarnas förråd och upplag hittas. Skall vi behålla församlingshemmet krävs även då en ny plats för förråd och upplag, alternativt att den delen av sockenstugans tomt överflyttas till församlingshemmet. En ekonomisk uppskattning av vad de olika alternativen kommer att kosta och vad vi kan få vid en ev. försäljning har gjorts av utomstående. Sockenstugan är då det mest ekonomiska alternativet. Under förra mandatperioden, som slutade 2021, beslutade kyrkofullmäktige efter förslag från kyrkorådet att satsa på sockenstugan för den egna verksamheten. När den ombyggnaden är klar avyttras församlingshemmet och sedan beslutas om vad vi skall göra med prästgården, som för närvarande står tom. Vi avvaktar med ev. uthyrning tills kyrkoherdetjänsten är tillsatt.

Ritningar för sockenstugans om- och tillbyggnad är klar och bygglov sökt. Det blir en mindre tillbyggnad på baksidan och ingång från sidan mot Klockaregården. Ingen upphandling är för övrigt gjord. Hembygdsföreningen har godkänt våra byggplaner och både de och vi hoppas det även kan gagna dem.



Vid kyrkofullmäktige i juni i år kom en motion om att vi i stället skulle satsa på prästgården.

Motionen kommer att besvaras av kyrkorådet till fullmäktiges sammanträde i september.

Åke Haraldsson. Ordförande i kyrkorådet.

Allhelgonatid

I Allhelgonatid minns vi dem som har lämnat detta livet. Vi låter sorgen ta plats, men också värmen och tacksamheten. I Skärstad-Ölmstad församling uppmärksammar vi denna helg på flera sätt. Välkommen på ljusgudstjänster, besök kyrkan när du smyckar graven på kyrkogården och sitt gärna ned en stund för samtal. Välkommen att lära dig mer om begravning, traditioner och gravsätt under vår Allhelgonavandring. Nedan kan du också få tips på hur man kan agera och tänka vid sorg.



Allhelgonavandring – om begravning, traditioner och gravsätt:

Tisdag 25 oktober kl. 13.30 -16.00 (efter sopplunchen)

Ölmstad kyrka, församlingshem och kyrkogård



Samtalen kring död och liv har hamnat i skymundan i vår tid. Ju mer vi samtalar och lär om det existentiella, likväl som det praktiska kring döden, desto lättare blir det att möta det som är svårt. Den kristna tron ger oss möjlighet att berätta och samtala, inte bara om döden, utan också om tron på livets fortsättning hos Gud!

Allhelgonavandringens stationer: Begravningsgudstjänsten, Begravningsentreprenören, Kyrkogården, Minnesstunden och Livet och döden. Vi visar en tom kista och en tom urna. Varje år inbjuds också skolorna till detta ekumeniska samarbete mellan kyrkorna i vår församling.

Frågor: Komminister Karin Hagberg tfn 036 515 32 eller e-post: karin.hagberg@svenskakyrkan.se

Ljusgudstjänster under Allhelgonahelgen:

Lördag 5 november kl. 16.00
Ölmstad kyrka

Söndag 6 november kl. 16.00
Skärstad kyrka



Första hjälpen vid sorg:

Konkreta tips som gör det lite lättare att finnas där för någon som sörjer. Följ QR-koden till höger.



Varmt välkomna!

Är du intresserad av handarbete av olika slag?

Har du tid till förfogande och söker efter en härlig gemenskap.
Välkommen till oss!

Ölmstad kyrkliga syförening

Träffas i Ölmstad församlingshem Tisdagar jämn vecka 14.30-16.30
Startar 6 september

Skärstad kyrkliga syförening

Träffas i Landsjökyrkan Tisdagar 14.00-16.00 1 gång / månad
Startar 13 september

Änglagruppen, syr församlingens dopänglar

Träffas i Skärstad kyrka Fredag 10.00-12.00 Troligen 1 gång/månad
Startar 9 september

Sygruppen för Rumänien

Träffas i Landsjökyrkan Tisdag jämn vecka 9.30-12.00
Startar 6 september

Vi är i stort behov av att fylla på vårt garnlager och tar tacksamt emot skänkt garn.



Vill du veta mer, ring så berättar jag.
Lena Sörensen Diakoniassistent
0725 86 44 48

Pilgrimsvandring

Program hösten 2022

Lördagar, start kl. 09

17/9 Skraparp. Tema: träd, 5km¹.

1/10 Ingeryd-Perstorp, 5km².

19/11 Ölm ky-Hästhagen, 5-7km³.

1 Samling på Skraparp 1. Rundtur.
2 Samling vid Ingeryd Hägnen1, Gränna. Rundtur. Besök på Perstorp mjölgård.
3 Start vid Ölmstad kyrka. Rundtur.



Vandringarna är oftast ca 5 km långa. Kontakta ledare om samåkning önskas. Man tar med sig egen fika.

**Kontakt: Tomas Eklund 0739-39 01 12
tomas eklund@svenskakyrkan.se
Mer info på svenskakyrkan.se/skarstad**



Lunchgemenskap hösten 2022

Tisdagar 12.00-14.00
Mat serveras 12.00-13.30
Mat, kaffe och kaka 50 kr



Vegetariskt och glutenfritt alternativ finns

Landsjökyrkan

6/9 Grön ärtsoppa med krutonger
20/9 Chili con carne soppa med tortillachips
4/10 Klassisk grönsakssoppa
18/10 Höstlunch 70 kr OBS anmälan
1/11 Mustig röd linsoppa
15/11 Fiskarhustruns goda fisksoppa (SKUT)
29/ 11 Grötlunch (ACT)



Ölmstad församlingshem

13/9 Nikkaluoktasoppa
27/9 Svampsoppa med kantarellöst
11/10 Blomkål och torsksoppa (SKUT)
25/10 Paprika och mascarpone soppa
8/11 Kycklingsoppa med aprikoser
22/11 Italiensk ribollita soppa
6/12 Grötlunch (ACT)



Välkomna / Martagruppen

Dagläger för barn på Tossehall

3 veckor i juni

Efter några år med restriktioner med hur vi kan träffas var det nu möjligt att ha sommarkamper utan extra skyddsåtgärder. Platsen var densamma som flera år tidigare; kyrkans lägergård Tossehall. Dagläggen var 2 dagar per vecka med start första veckan efter skolavslutningen. Varje vecka var det ca 20-25 barn, inklusive unga ledare. Första veckan var det de yngre barnen från onsdags och torsdagsgrupperna. Andra veckan utekockar från Kaxholmen och slutligen sista veckan utekockar från Ölmsstad. Onsdag och torsdagsgrupperna är i åldrarna 6-9 år medan utekockarna är 10-12 år. Totalt drygt 60 barn.

Aktivitetsspass:

Varje förmiddag delades barnen upp i aktivitetsgrupper som bakning, pyssel, täljning, fiske Segway/hoppborgar. Alla fick pröva allt de ville. På eftermiddagarna var det lekar som brännboll och flaggjakten. För de yngre avslutades lägret med Tossehalls skattjakt där de fick veta en del om torp och soldattorp som funnits i närheten men också lära sig om knopar, gåtor och samarbete.

Utflykter

De yngre barnen hade tema bondgård på sitt dagläger. De fick göra spårning med djurtema och fixa djurpyssel. Sista dagen var det också bondgårdsbesök, nämligen på Lupiners gård i närheten av Bunn. Familjen Lupiner har där gotlandsfår och julgransodling. Det är fascinerande för både vuxna och barn att vara med och klappa och mata alla fåren. Vi fick också höra vilken nytta fåren gör för kulturlandskapet. Det är de öppna hagmarkerna som ger oss alla sommarblommor med all dess mångfald. Både växt- och djurliv. Därför ska vi köpa svenskt fårkött.

Utekockarna gjorde lite längre utflykter med kanot och fiskade också mera. Det blev både brax och sarv. Hela 7 fiskar var det på kroken som sedan släpptes i. Avslutningsvis vill Tomas och Agnetha rikta ett tack till unga ledare som hjälpte till på ett fint sätt. Även mor-far-föräldrar fanns med under veckorna. Det finns alltid plats för fler. Särskilt vid lägerverksamhet finns det ju behov av fler händer.

Tomas Eklund



Ett nytt sätt att arbeta i barn- och ungdomsverksamheten

När pandemin kom tvingades vi som jobbar kring barn- och ungdomsverksamheten tänka nytt och tänka om. Vi kunde inte fortsätta som vanligt att möta



församlingens barn och ungdomar varje vecka som vi gjort i många år. Då smittorisken inte var så stor periodvis bland barnen kunde vi ändå träffas, men då i en uteverksamhet. Eftersom

Tomas och jag är intresserade av friluftsliv åkte vi på en kurs i "laga mat ute" som lyckligtvis gav oss inspiration och blev en start för våra populära Utekokkar som riktar sig till mellanstadieåldern. I utekokkarna lagar vi mat över öppen eld och vi gör alltid en maträtt och en efterrätt. Barnen får även lära sig om olika eldtyper och hur man tändar med tändstål. Under den kalla och mörka perioden är vi inomhus med kokkarna och då blir de innekokkar istället

Inspiration från TV

Med inspiration från media körde vi även i gång **Lego Junior Masters** under pandemitiden när vi kunde träffas inomhus. Två grupper samlades och

byggde lego efter ett angivet tema. Lego Junior Masters börjar från åk:3, som vi bjuder in till senare i höst när det inte är så skönt att vara ute längre. Numera jobbar vi mer i projektform och träffar barnen i Utekokkarna/innekokkarna och Lego Junior Masters fem veckor i stöten och just nu har vi flera grupper igång både i Landsjökyrkan och i Ölmland.

Gammal verksamhet i nyare form

För barn i lågstadieålder finns fortfarande verksamhet i form av Onsdagsklubb i Landsjökyrkan och Torsdagsgrupp i Ölmlands församlingshem. Dessa grupper startar lite in på höstkanten och avslutas runt lucia. Grupperna träffas under ca 8 veckor och ofta har vi ett särskilt tema under perioden.

Information och tider om barn- och ungdomsverksamheten hittar du på vår hemsida, svenskakyrkan.se/skarstad



Agnetha Blücher

Begravningsavgiften; ej den enda avgiften som ger resultat



Kyrkoavgift och begravningsavgift, vad är skillnaden?

Det har och kan uppstå frågor gällande avgifter och huruvida lönsamma eller betydelsefulla de är. På sociala medier sprider sig allt fler inlägg där individer uppmanar andra, vänner som främlingar, att gå ur Svenska kyrkan. Ett av de främsta argumenten är att betalningen av kyrkoavgiften inte ger något för privatpersonen i fråga. Det är viktigt i det här fallet att kunna skilja mellan avgifterna, samt förstå och sätta sig in i deras funktion och syfte.

Kyrkoavgiften är en medlemsavgift som går till församlingens verksamhet, i det här fallet Skärstad-Ölmland. Begravningsavgiften är i sin tur obligatorisk, alltså den som alla människor med inkomst och som är folkbokförda i Sverige betalar. Avgiften är avsedd för kyrkogårdsarbetet vilket innefattar exempelvis krematorier och begravningsplatser. På Svenska kyrkans hemsida beskrivs begravningsavgiften som en avgift; "för att se till att alla människor, oavsett tro

och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit".

När frågan dykt upp, om kyrkoavgiften gynnar något i samhället som begravningsavgiften också gör, är svaret helt enkelt ja. Kyrkoavgiften gynnar bland annat barn- och ungdomsverksamheten, diakoni i form av gemenskapsträffar och sällskap till församlingsbor som behöver lite extra stöd. Avgiften stödjer dessutom församlingens kör, musiker och underhåll av kyrkobyggnader. Listan med verksamhetsinnehållet kan göras lång, men om vi ska försöka ge oss på att kortfattat redogöra för kyrkoavgiftens lönsamhet kan man säga att den helt enkelt berikar bygdens kulturarv och därmed värnar om dess kulturhistoriska värde.

Det är det sammanfattade svaret på vad skillnaden är mellan kyrkoavgift och begravningsavgift.

Text & bild: Karin Hegstrand

Hänt sen sist.....



Musik i sommarkväll 27 /7.



Gubbröran hälsar på Ulf I Aneby.



Kyrkfåren i Ölmostad.



Pilgrimer i Landsjökyrkan.

Personaltytt

Ett stort tack till dig Rosita för allt du fixat, donat och gjort fint, både ute och inne i ditt uppdrag som kyrkvaktmästare`/samordnare de här 8 åren i församlingen. Tänk så häutig du är!

I en blädderblockskalender som heter Herregud&Co står det; Här kommer jag! Nu blir det kul!!! Det får bli sändningsord till dig från oss i församlingen och ett litet glatt uppdrag kan få bli;

***Gå inte förbi livets små glädjekällor!
Du har varit en fin
arbetskamrat
– Lycka till!***



Välkommen till Bo (Bosse) Höglund som just nu tillträtt som kyrkogårdsförman efter Rosita. Ny benämning men ändå ganska likt efter lite omorganisation i arbetsuppgifter.



Skärstad kyrka



Ölmstad kyrka



Landsjökyrkan



Bunns kapell



Pastorsexpeditionen Landsjökyrkan Kaxholmsvägen 4. 561 46 Huskvarna.

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/skarstad.

e-mail: skarstad-olmstads.forsamling@svenskakyrkan.se

Sociala medier: www.facebook.com/solkyrkan och

www.instagram.com/solkyrkan

Pastorsexp. öppettider:

Måndag-tisdag 10-13

Onsdag 13-15. Torsdag 10-13.

Freitag stängt. **Tel 036-515 30**



Kyrkoskrivare

Lena Blomqvist, tel. 036-515 38
lena.blomqvist@svenskakyrkan.se



Församlingsadministratör

Rigmor Källström, tel. 036-515 33
mobil 0730-68 06 16
rigmor.kallstrom@svenskakyrkan.se



Kyrkoherde

Krister J Clifford, tel. 036-515 31
mobil 0727-31 70 80
krister.clifford@svenskakyrkan.se



Komminister

Karin Hagberg, tel. 03651532
mobil 0722-30 59 51
karin.hagberg@svenskakyrkan.se



Kantor

Åsa Wass, tel.036-515 35
mobil 0738-11 06 98
asa.wass@svenskakyrkan.se



Kantor

Kantor Kristin Ahlbom, tel. 036-515 39
mobil 0738-11 02 67
kristin.ahlbom@svenskakyrkan.se



Församlingspedagog

Tomas Eklund, tel. 036-515 37
mobil 0739-39 01 12
tomas eklund@svenskakyrkan.se



Församlingspedagog

Agnetha Blücher, tel. 036-515 36
mobil 0768-79 55 01
agnetha.blucher@svenskakyrkan.se



Diakoniassistent

Lena Sörensen, tel. 036-515 34
mobil 0725-86 44 48
lena.sorensen@svenskakyrkan.se



Kyrkogårdsförman

Bo (Bosse) Höglund, tel: 036-523 48
mobil 0730-84 01 47
bo.hoglund@svenskakyrkan.se



Kyrkvaktmästare

Peter Björk, tel. 036-532 07
mobil 0738-11 05 64
peter.bjork@svenskakyrkan.se



Kyrkvaktmästare

Carina Carlsson, tel. 036-530 92
mobil 0738-11 03 60
carina.carlsson@svenskakyrkan.se



Kyrkvaktmästare

Cecilia Emanuelsson 036-532 06
mobil 0708-94 21 88
cecilia.emmanuelsson@svenskakyrkan.se

Ansvarig utgivare: Krister J Clifford. Redaktionsgrupp: Tomas Eklund, Agnetha Blücher, Karin Hegestrand, Lars Genberg.

Foto: Församlingsbilder.