

Nr 2 2021

Kyrknytt

ODERLJUNGA PERSTORP



Välkommen att ha
drop-in-dop ♥

Sommarrecept
& boktips

Sommarens musik

Tack till Hans



Långsamhetens lov...

... kommer den bli det nya normala eller kommer vi landa i denna lunk?

”*Nej den tär på insidan.
Den dränerar mitt inre.*”

Stressen sitter inte längre i fotstegen utan på insidan. Har du också känt detsamma? Och den tär. Inte som det rappa fotsteget med ökad puls och trötta muskler. Nej den tär på insidan. Den dränerar mitt inre. Den gör mig oerhört trött. Hur känner du?

Jag letar efter orsaker till denna trötthet. Är det post-Corona, är det för att jag blir äldre, har det att göra med den stora mängden pollen denna vår? Jag landar i funderingar kring om tiden, den vi levtt i coronamedvetenhet, börjar ta ut sin rätt! Där tålmod sinar, oron sätter sig djupare och frustration gör oss otåliga. Hur länge ska detta pågå? Många väljer bort vaccin av olika anledningar, viruset hänger sig kvar och muterar till nya varianter. Beslut skjuts på framtiden och kramen vi vill ha eller ge dröjer ännu en tid.

Ja långsamhetens lov börja tära iallafall på mig. Energin tynar ibland. Att hänga i limbo är en utmaning för min hjärna. Och vi kör på för människors hälsa kan inte sättas på paus. Tid är liv. Och vi tror att den tid vi som kyrka delar med människor ger liv, ger hopp, ger framtidstro. Därför kan vi inte Stänga! Vi kan bara ställa om, hitta nya vägar, och det har vi gjort och kommer fortsätta med tills dess myndigheterna säger annat. Men inte stänga! Då är vi inte kyrka. Då tror vi inte själva på att budskapet och gemenskapen kan förändra liv!

Tålmod säger dom, ja tålmod en liten tid till. För att det ska bli bättre sen.

Håll ut, håll avstånd, du är stark, gå med Gud. Vi ses!
Pernilla Håkansdotter Olsson, kyrkoherde

Pratstund med kyrkvaktmästaren

Emma Bengtsson, hur gammal är du och hur länge har du arbetat på kyrkogården i Oderljunga?

Jag är 32 år och har arbetat här sedan sommaren 2018.

Hur kom det sig att du hamnade här?

Jag var trädgårdsarbetare i Helsingborg när jag flyttade till Oderljunga, och då jag var en flitig kyrkbesökare som sommarjobbade på kyrkogård tidigare så kändes det självklart att söka jobb här.

Vad gör man en dag på jobbet?

Arbetsuppgifterna varierar men oftast rensar jag ogräs, sköter gravarna och klipper gräs.

Är du både inne i kyrkan och ute? Vilket gillar du mest?

Mestadels arbetar jag utomhus, men även en del inomhus. Det ger omväxling i arbetet och jag gillar båda, men att få arbeta ute är ändå bäst.

Du berättar ju att du jobbar både inne i kyrkan, och ute. Vad har du för sysslor när du är inne i Oderljunga kyrka?

Jag arbetar lite i bakgrunden med ljud, ljus och andra förberedelser som behövs vid gudstjänster, begravningar, dop, bröllop och skolavslutningar.

Är det inte jobbigt att vara vaktmästare på begravningar, vänjer man sig vid att möta ledsna människor?

Nej det är faktiskt inte jobbigt, jag tycker det är en fin

uppgift att få vara med och hjälpa släkt och vänner att få en fin avskedsstund.

Har du en favoritplats på kyrkogården?

Det är egentligen ingen plats, men det jag gillar mest med kyrkogården är att den har flera nivåer. Det ger den flera rum, och högst upp står kyrkan och glänser så vit.

Jag vet att du gillar att springa, hur började du med det?

Jag skulle bokstavligen aldrig börjat springa om jag inte fick betalt för det. När jag var helt pank fick jag just det erbjudandet och gick väldigt motvilligt med på det. Och när jag börjat springa kunde jag inte sluta!

Har du sprungit ett maraton någon gång? Vilket är det längsta lopp du deltagit i?

Maratondistansen har jag bara sprungit på träningar, jag hoppade direkt upp på ultramaratonlopp som är längre än maraton. Det längsta jag sprungit på ett lopp är 53 km, de längre loppet jag var anmäld till ställdes in på grund av pandemin. Men några mil längre ska det bli!

Något annat du vill berätta?

Kyrkogården är en fantastisk mötesplats, särskilt nu i pandemitider då möten bör ske utomhus på distans. Här finns så många trevliga besökare som förgyller mina arbetsdagar.

Tack för pratstunden Emma!

/Pernilla, kyrkoherde

Visste du detta om Oderljunga kyrkogård?

År

1100-1200 uppfördes den gamla kyrkan och kyrkogården anlades med kvarter A-B-C-D.

1854 stod nuvarande kyrka klar och är uppförd på samma plats som den gamla kyrkan.

1892 utökades kyrkogården första gången. Området som kom till var den del som gravkapellet står på idag och marken nedanför slänten runt kyrkan kvarter B-C-D.

1915 behövdes fler gravplatser. Den utökningen var åt väster och går fram till den stora gången mot minneslundan, kvarter B-C utökades.

1946 var nästa utökning av kyrkogården då området längs Oderljunga skola anlades och fick beteckningarna kvarter E-F.

1952 uppfördes gravkapellet.

1971 anlades den senaste utvidgningen med kvarter A-B-C-D-E, de kvarteren döptes om början av 2000 till K-L-M-N-O för att inte förväxlas med de gamla kvarteren. Minneslundan anlades vid samma tidpunkt.

1985 anlades urnlundan vid gravkapellet.

2016 fick minneslundan 4 st granitblock uppsatta för montering av namnbrickor på dem som är begravda i minneslundan. Även två rabatter i granit monterades för att sätta snittblommor och gravljus. Gatstengången lades om, en gång runt minneslundan anlades, belysning monterades mellan granitblocken, och nya växter planterades. Det som återstår nu är att komplettera med fler växter under träden.

Karta över kyrkogårdens utvidgning



Karta och layout Maria Sjöholm

REGLER FÖR GRAVVÅRDAR

Kvarter K till O gäller max mått för stående gravvård 60 cm hög och 90 cm bred. För Oderljungas övriga kyrkogård finns inga speciella villkor. Allmänt gäller dock att "god gravkultur" skall följas.

Man kan välja att ha en kistgrav eller urngrav på hela kyrkogården förutom urnlundan vid gravkapellet där man endast får gravsätta urna.

DROP-IN DOP

- lite mindre, lika viktigt!

I dessa pandemitider är det många, som av naturliga skäl, valt att vänta med att döpa sitt barn. Man vill kunna samla släkt och vänner i kyrkan och till dopkalaset men det är såklart viktigt att man följer de restriktioner som finns.

Men – barnet växer, snart är kanske dopklänningen för liten och risken finns att dopet helt enkelt inte blir av. Därför – bjuder Perstorps församling in till drop-in-dop i Perstorps kyrka **lördagen den 19/6 mellan klockan 11 och 14**. Det krävs ingen föransmälan, det är bara att komma till kyrkan. Präst och musiker finns på plats och, efter ett kort samtal, har vi en dopceremoni som vi gör så fin och högtidlig vi kan, tillsammans med föräldrar, syskon och eventuella faddrar. Fortfarande gäller att man får vara max åtta personer förutom personalen. Man kan få låna dopklänning, men det går lika bra att döpa i vanliga kläder. Efter dopet bjuds det på tårta.

När det gäller dop av barn behövs samtycke av vårdnadshavare som inte är med vid dopet och naturligtvis är det så att vi även döper äldre barn och vuxna denna dag.

Drop-in vigsel – lite mindre, lika stort!

Har ni gått i giftastankar men det har inte blivit av? Då kanske drop-in-vigsel är något för er? **Den 11/9 mellan klockan 12 och 16** väntar präst och musiker på er i Perstorps kyrka. Det är bara att komma och efter ett kort samtal vigs ni och efteråt bjuder vi på tårta och bubbel för att skåla med er! Det enda ni behöver ta med är en giltig hindersprövning från Skatteverket. Mer info kommer i nästa nummer av Kyrknytt och på vår Facebooksida när det närmar sig.



Foto: Martin Lindberg

För att ge er stund lite extra "guld" i kanten så har vi en fantastisk sångerska på plats som gärna sjunger. Det är helt gratis så klart och ni väljer något ni tycker om från hennes sånglista.

Midsommar- recept

från husmor Carina

Prova att baka detta fylliga och goda bröd från Brunkebergsbageriet. Det tar lite tid, passar perfekt att sätta händerna i en regnig sommardag.

Kram på er och ha en skön sommar önskar husmor Carina!



Sillabröd – 2 formbröd

Steg 1. Skällning

60 g linfrö
200 g fint rågmjöl
8 g kummin
300 g hett kaffe

Blanda de torra ingredienserna i en bunke, häll på det heta kaffet och rör om ordentligt till en tjock gröt. Täck med plastfolie och låt stå i rumstemperatur tills skällningen kallnat

Steg 2. Bakning

Skällningen från steg 1
300 g vatten
250 g fint rågmjöl
30 g jäst
450 g vetemjöl med hög proteinhalt

100 g mörk sirap
125 g muscovadosocker
25 g havssalt

Blanda skällningen med vatten, rågmjöl och jästen och arbeta degen i hushållsmaskin i 10 min. Låt degen vila 1 timme.

Tillsätt resten av ingredienserna och arbeta degen ytterligare 10 min. Vila degen 1 timme.

Sätt ugnen på 180 grader.

Lägg upp degen, den ska vara kladdig, i två smorda brödformar (ca 30x10 cm). Låt jäsa 1½-2 timmar.

Lägg ett bakplåtspapper och en plåt med tyngd ovanpå brödformarna. Ställ in bröden i ugnen och grädda i drygt 1 timme, eller tills brödets innetemperatur är ca 98 grader.

Stjälp upp på galler. Vira in i plastfolie när de svalnat något, och låt dem mogna till nästa dag. Bröden går utmärkt att frysa



Sillaknyte

Här kommer ett enkelt recept på gott lunchpaket som passar perfekt efter Midsommar om man har lite matjesill över.

1 skivad kokt potatis lägges på folie ca 20+20 cm lite omlott.
På det hackad gul lök och 1 hackat kokt ägg, matjesill i bitar och hackad dill.
Och till sist några klickar smör.
Knyt ihop och lägg i ugnen i ca 20 min på 225 grader.



Röda tråden i Perstorp

Sju km norr om Perstorp hittar vi **Christer Åkesson**, ni vet "han på Möllan"! Denna gång är Röda tråden nyfiken på honom och han får svara på våra sju frågor.

Nämn det du tycker är bäst med Perstorp.

Bästa med Perstorp är ju ODERLJUNGA såklart.

Vad tycker du kyrkan kan göra mer för Perstorps invånare?

En svår fråga, kyrkan gör nog mycket fast är själv ingen flitig besökare. Fast musikevenemag drar ju alltid mycket folk men nu sätter den där pandemin käppar i hjulet.

Vad tar du alltid med dig när du går hemifrån?

Telefonen.

Vilken film såg du senast?

Jag ser inte mycket film men däremot gärna serier som "Bäst i test och "Återskaparna". Och Rögles matcher missar jag aldrig!

Vilken superkraft skulle du välja? Osynlig eller kunna flyga?

Flyga hade varit kul. Kan Humlan, som inte ska kunna, skulle väl jag också kunna!

Vilket är ditt motto i livet?

Det fixar vi, allting går om man vill!

Vad saknar du mest i Perstorp?

Bättre satsning på turismen, känns som kommunen bara tycker att turisterna är en belastning.



Vem ska svara i nästa nummer?

Jag nominerar ytterligare en -58:a, Michael Ljungberg, Bovärd på PerstorpBostäder

Onsdagskvällar är Musikkvällar

Denna sommar har vi tagit monopol på onsdagarna från **16 juni till 18 augusti och bjuder på olika typer av musikevenemang, alltid start kl 19.00.**

Vårt "moderskepp" är 4 st "Allsång i Prästaparken" som omges av "småjollar" på varje sida i form av "Sommarkväll i kapellet."

Alla musikkvällar kommer att arrangeras enligt gällande restriktioner. Skulle något ändras så kommer det att finnas information om detta på vår hemsida, Facebook (Svenska kyrkan Perstorps församling) och i Lokaltidningen. Följ oss gärna för dagsfärs information!

Allsång i Prästaparken – fyra onsdagar

På "Allsången i Prästaparken" kommer du att känna igen dig: trevliga onsdagar med härlig sång. Vi får "Prästens femma" och även ett mattips i form av "Macka på kvällskvisten". Det blir olika teman, vad säger du om "ABBA", "Melodifestival" och "Svenska visor"?

Det blir ingen servering i år, ta med egen kaffekorg. Vi kommer även att sända live för dig som inte kan vara på plats via vår sida på Facebook, så vill du vara med och sjunga hemifrån: hämta ditt allsångshäfte på expeditionen (ett häfte för alla allsångers).

Allsång: 14/7, 21/7, 28/7, 4/8

Tid: 19–20.30

Sittplatser: 50 st sittplatser i trädgården. Hämta din gratisbiljett på expeditionen mån–tis innan.

Stolar: Ja, det finns.

Servering: Nej, medtag eget.

NYHET! "Sommarkväll i kapellet"

Här träffas en liten grupp (föranmälda) i kapellet i Oderljunga för en musikstund. Det blir enkelt, avskalat, levande ljus och vacker musik.

Sommarkväll: 16/6, 23/6, 30/6, 11/8, 18/8

Tid: 19–19.40

Sittplatser: 8 st i/utanför kapellet. Ring 0435-349 60 (kl 8-12) och boka plats måndag–tisdag innan.

Stolar: Ja, det finns.

Vid dåligt väder är vi inne i Oderljunga kyrka.

Varmt välkomna!

Aase, organist. För mer info: tel 349 64.



Aases musikminne – dubbla postludium

I början på 1990-talet jobbade jag på utlandskyrkan i Spanien. En gång i månaden hade vi gudstjänster i en katolsk kyrka i Nueva Andalucia, söder om Marbella. Där fanns en stor svensk församling som kom och det var väldigt roligt att träffa alla.

Vi firade gudstjänst väldigt likt som vi gjorde här hemma. Psalmer, texter, böner, predikan, nattvard, ja, man kände igen sig. Som avslutning blev det ofta något stycke på den lilla orgeln. Sedan väntade hela församlingen, höll andan i förväntan. Skulle hon? Blev det ...? Ja, vår kyrkvård Alice Babs reste sig upp, stod stilla en stund och tog sedan ton, inspirerad av vad som sagts under gudstjänsten men också inspirerad av mitt postludium. Jag kunde höra små melodier leta sig fram som jag precis spelat och Alice lekte fram toner till allas glädje. Hon var fenomenal på att improvisera. Och en liten, liten stund kändes det som om vi skapade något tillsammans, våra dubbla postludium. Och tänk, jag fick vara med om detta!

/Aase, organist

Carolines musikminne – Life on Mars

Ett av mina starkaste musikminnen hade jag sommaren 1972, då jag som 15-åring var på språkresa i England. Jag hade växt upp med klassisk musik (pappas favoriter) och italienska schlagers (mammans) och jag lyssnade som alla andra ungdomar mycket på populärmusik och Tio i topp. Jag gillade också mer rockig musik, mina husgudar var Led Zeppelin och Deep Purple.

Den här speciella dagen satt jag och min kompis Karin i vårt rum hos värdfamiljen i Bournemouth och lyssnade på radio. Helt plötsligt spelades en låt som fick håren att resa sig på mina armar. Vem var detta?? Det visade sig vara David Bowie och låten var Life on Mars. Sedan den dagen var jag helt såld och Bowie blev min stora, stora idol. Jag såg honom live flera gånger, hade alla hans skivor och kunde alla hans låttexter utantill. Han var en fantastisk musiker som för alltid finns i mitt hjärta!

/Caroline, präst

Nu är det härligt att leva!

Signaturmelodin

I många år inleddes Allsång i Prästaparken av Välkommen sköna, granna, gröna, sanna sommar. När de där tre första tonerna i förspelet satte igång då visste man att det var allsång.

Men efter fem år av samma sång så kändes det rätt att byta. 2019 hade vi Sommar och sol av Sven Ingvars och i fjol fick vi ju tyvärr ställa in allt.

I år så blir det allsång på ett eller annat sätt. Antingen finns det en liten publik på plats i vår härliga trädgård eller så blir det att vi ses på Facebook. Oavsett hur mötet blir så är årets signaturmelodi psalm 753, och den vill jag presentera för dig nu.

Nu är det härligt att leva! Nu är det tid för musik. Nu vill vi sjunga och spela sommarens solmelodi.

Sången som är skriven av EFS-profilen Fride Gustavsson, har haft sin store förebild Olle Adolphson som inspiration och den är helt olik de andra sommarpsalmerna. "Det är lite svensk visjazz och jag tror jag hittade en ton som sitter i den svenska folksjälen" säger Fride själv.

Sången kom till under vintern 1990 när han gick och tänkte på sommaren. "Det är inte alltid en sångförfattare vet att han skriver en psalm, detta var helt otippat" fortsätter Fride. "Jag tror det var Povel Ramel som sa att sånger man har gjort är som barn man skickar ut i världen. Man vet aldrig vad det blir av dem."

Så glad jag är att det blev just en psalm som vi kan använda i sommar. Här är några härliga textrader:

Bäcken som porlar i skogen, regnet som slår mot vårt tak; det är musik som kan få en sorgsen människa glad.

Gud gav oss livet som gåva, skapade växter och djur. Herren vår Gud vill vi lova försommarens dofter och ljud.

Ta till dig denna psalm, var med och sjung i sommar och låt oss glädjas åt alla härliga toner.
Aase, din allsångsledare i Prästaparken.

Natur på gångavstånd

Vi har ju skrivit om rundan kring de närmaste sjöarna förut. 23 april tog vi med ett litet gäng på upptäcktsfärd inom några timmars gångavstånd från Perstorp. Kul att få höra kommentarer som: "Oj, så vackert!" "Här har jag aldrig varit förut!" och "Det här är ju inte alls långt hemifrån!"



Längs norrsidan av Ybbarpsjön.



Mot utsiktssudden vid Kärrvägen.



Utsikt över Ybbarpsjön.



Santiago uppskattade möjligheten till sjöbad.



På ett koppels avstånd från land.



Upplysande skylt vid stranden intill bron mellan Henrikstorpssjön och Tranesjön.



Med Henrikstorpssjön i bakgrunden: Komminister begrundar sina vägval.



Varför hörde vi inga kungsfåglar? Var det fel årstid?



Att korsa golfbanorna kräver konstruktiv dialog med spelare och blick för bollar.



Diakoniexpeditionen

Sedan ett år tillbaks driver vi diakonin i församlingen i form av en diakoniexpedition. Det var helt enkelt läge att stanna upp och titta på vår diakonala verksamhet som den såg ut. Var den verkligen anpassad efter de behov som fanns i Perstorp? Vi kom fram till att vi var tvungna att starta om och att vi måste möta människorna som kom på ett annat sätt. Vi ville hinna möta alla och att ha möjlighet att se varje individ. Det måste ske möten, inte "icke möten". Vi valde också att tänka att hela vårt arbete i församlingen skulle vara mer diakonalt på alla nivåer.

Varje måndag har vi öppet 12:30 – 14.30. Vi bjuder på fika och det finns plats för samtal, att hämta kläder ur vårt klädförråd samt att få en matkasse med basvaror. Utifrån de behov som uppkommer i samtalet med oss anställda så ser vi hur vi kan finnas där för varje individ. Kanske behöver man hjälp med t ex. fondansökningar, boka in ett enskilt samtal, vara med i någon av våra många gruppverksamheter. Eller att bara få dricka kaffe och att ha någon att prata med en stund. Det viktigaste är att man känner sig sedd och välkommen. Den senaste tiden har det ställt extra krav på verksamheten att vara tillgänglig trots rådande pandemi. Vi har gjort vad vi kan och vi tänker så snabbt vi kan flytta ut verksamheten i vårt tält så att fler kan få ta del av den. Under veckorna så finns vi anställda också ibland ute på byn tillgängliga för samtal, svara på frågor eller ibland som medvandrare i vardagen.

Genom ett samarbete med Sensus studieförbund kan vi nu också erbjuda tolkning på arabiska när man besöker diakoniexpeditionen. Samt enskilda samtal för hjälp med migrationsfrågor och andra ärenden.

Några av våra senaste projekt knutna till diakoniexpeditionen är att vi startar upp en kvinnogrupp på måndagar också denna tillsammans med Sensus. Samt en vandringsgrupp som kommer att gå i Perstorps närområde för att hitta kraft i naturen.



Helenes tips i pollensäsongen – Drick tallbarrsvatten.

Gör så här:

Plocka en fin liten tallkvist – stoppa ner den i en flaska som du fyller med vatten.

Låt dra några timmar.

Drick av vattnet, minst en 75 cl flaska om dagen.

Fyll på med friskt vatten. Byt tallkvist ca var 5:e dag.

Fungerar utmärkt mot Pollenallergi.

Full effekt uppnås efter ca 2 veckor.



Tack Hans!



Hans avtackas i kyrkan den 20 juni.
Mer information om det kommer på
hemsida och Facebook.

Någon vecka in i juni var det femton år sedan jag började arbeta i Perstorps församling. Så det är ungefär en femtedel av mitt liv hittills som jag funnits med som en del av livet i Perstorp.

Året innan, 5 juni 2005, hade jag prästvigts i Lunds domkyrka och påbörjade det obligatoriska året som pastorsadjunkt i Ivetofta och Gualövs församling, det vill säga Bromölla. Då var jag femtioett år gammal.

Innan dess hade jag jobbat inom reklambranschen i Malmö, också det nästan ett par decennier. Plus provat på några år som korrekturläsare, tidskriftsmedarbetare, vikarierande lärare – och livsmedelsarbetare ... Och dessförinnan ytterligare några år av biologistudier.

Varför jag blev kvar i Perstorp nästan hela min tid som präst, så långt? Det fromma svaret är förstås Guds vilja, för det tror jag det var. Men ur min egen vinkel finns det många andra skäl: att jag ser ett värde med att lära känna en plats under lång tid, att jag har trivts med att träffa perstorpsbor, att jag tycker om naturen här omkring, att en småskalig församling som Perstorps är en svårhittad förmån ...

Vad som stannar kvar i mig efter de här åren är en otrolig blandning av minnen och känslor: från hjärtskärande enskilda samtal till glada människor på dop- och vigselgudstjänster, från stämningsfulla andakter med ett par få personer till festliga högtider i överfulla kyrkor, från kreativa planeringsmöten till vandringar och cykelturer från den ena vackra platsen till den andra.

Som pensionär kommer jag förstås att ha mer tid för familjen. Och får jag fortsätta ha hälsan i behåll i ett antal år till, drömmer jag om att få ägna mig åt: långa vandringar och cykelfärder, läsning och författande samt musik, språk och meditation. Inför hösten har jag sökt till en kurs på Författarskolan vid Lunds Universitet (men vet förstås ännu inte om jag blir antagen).

Jag behåller kanske ett halvt fotfäste i Perstorp och dess församling ett tag till och kommer nog också att vara mycket i familjens fritidshus i skogarna här utanför – men säger ändå tack till er alla som bor här för de här åren.

Boktips från personalen för lata sommardagar



Kärleken till livet, Marie Fredriksson

Om Marie Fredrikssons dramatiska och händelserika liv, från världsturnéer och succé tillsammans med Per Gessle i bandet Roxette till hennes sjukdomstid i samband med hennes hjärntumör.

”En historia som är så drabbande, att det gör ont att läsa. Det är mycket elände men Kärleken till livet är ingen klagoskrift, snarare en hyllning till ... ja, just livet.”



Lycka till med resten av livet, Isabell Boltenstern

Författaren ringar in de utmaningar vi dagligen möter i form av maktstrukturer och orimliga krav och lär oss hur vi kan hantera stress, prestationsångest och dåligt samvete på ett mer konstruktivt sätt.

”Läs, läs, läs! Bästa och viktigaste boken på länge för dig som brakat in i väggen, dig som ännu inte kommit dit och till din vän som inte förstår dig.”



Min fantastiska väninna, Elena Ferrante

Elena Ferrantes storslagna romanepos i fyra delar om Lila och Elena tar sin början när de båda kvinnorna hunnit bli sextiosex år och Lila försvunnit spårlost. I ett slags desperat försök

att nå Lila, börjar Elena skriva romanen om deras gemensamma uppväxt och liv, för att på så sätt rädda Lila undan glömskan och i hopp om att få möta henne igen.

”En fantastisk läsupplevelse! Och har ni inte sett serien, så gör det, den finns på HBO och heter där My Brilliant Friend”.



Törst, Jo Nesbø

Nominerad till Årets bok 2017. En person hittas mördad i sitt hem. Kroppen är tömd på blod och polisen upptäcker bitmärken på halsen. Kan det handla om vampyrism – ett mycket omdiskuterat begrepp inom psykiatrin? Före detta utredaren Harry Hole övertalas att hjälpa till med fallet.

”Hur jäkla bra som helst! Nesbø äger.”



Frida Kahlo, Caroline Bernard

Mexiko, 1925: Sjuttonåriga Frida Kahlo vill utbilda sig till läkare, men en fruktansvärd bussolycka sätter stopp för den drömmen. Trots alla svårigheter håller Frida fast vid den motsägelsefulla idén om gränslös kärlek och ett självständigt liv. Med sin unika målar Konst, sina färgglada kläder och originella smycken har Frida Kahlo en permanent plats i populärkulturen och anses vara en av vår tids mest talangfulla konstnärer.



Döden gav mig livet, Anita Moorjani

I den här memoarboken berättar Anita Moorjani om hur hennes kropp höll på att ge upp efter att ha kämpat mot cancer i nästan fyra år. Elakartade cancer celler fick de inre organen att sluta fungera, och hon trädde in i ett makalöst nära döden-tillstånd i vilket hon insåg sitt inneboende värde och den egentliga orsaken till sjukdomen. När Anita återfick medvetandet märkte hon att hennes tillstånd hade förbättrats så snabbt att hon kunde lämna sjukhuset efter några veckor utan ett spår av cancer i kroppen! ”Helt fantastisk bok! Jag rekommenderar alla att läsa den.”



Begravningar

Lars Gustaf Olsson	96 år	Pia Katarina Ström	62 år
Ove Petersen	82 år	Stina Gertrud Ljungberg	87 år
Liisa Ulla Majja Nilsson	76 år	Carin Agneta Backson	76 år
Klas Gösta Ranerup	92 år	Kerstin Birgit Carlström	83 år
Marta Elvira Elofsson	93 år	Kerstin Margareta Berg	68 år
Mai Astrid Birgitta Bexell	81 år	Nils Sture Bertil Andersson	82 år
Kjell-Ove Olofsson	85 år	Svea Gretchen Johansson	93 år
Sonja Vasti Linnéa Andreasen	89 år	Ingmarie Håkansson	58 år
Ulf Torsten Ydström	83 år	Pirjo Marketta Niiranen	71 år
Bertil Inger Marianne Eliasson	87 år	Anders Olof Håkan Rosdahl	63 år

Konfirmand - 2021/2022

#perstorpstyle

Nu är det dags för dig som är född 2007 att bli konfirmand i Perstorps församling! Under konfirmationstiden träffas vi och pratar om hur det är att vara människa och vad kristen tro handlar om. Vi firar gudstjänst, vi åker på läger, gör studiebesök och mycket annat!

Vi kommer att träffas på **onsdagar, ca kl. 14.30–16.30**. Första träffen blir den 6 oktober. Du kommer under våren/försommaren att få ett brev med anmälningsblankett och mer info om hur du gör för att anmäla dig.

Nåt du undrar över? Kontakta: Anders Engberg, präst eller Mikael Andersson, församlingspedagog.

anders.engberg@svenskakyrkan.se 0435-344 04 eller 070-238 65 14

mikael.andersson3@svenskakyrkan.se 0435-311 65 eller 072-735 56 03



Utefika i Prästparken

Välkommen till Prästparken på **torsdageftermiddagar kl 13.30 den 20/5, 27/5, 3/6 och 10/6**. Hit kan du komma ensam eller tillsammans med en vän för att dricka eftermiddagskaffe och umgås! Kanske har du besökt kyrkogården och behöver en kopp kaffe?

Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner. Ring och anmäl dig till Carina senast dagen innan, tel 0435-186 52.



KONTAKTA OSS

Expeditionen

Måndag till fredag 08.30-12.00
Besöksadress: Oderjungavägen 36,
Perstorp
Tel 349 60
Postadress: Box 42, 284 21 Perstorp
perstorp.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde

Pernilla Håkansdotter Olsson
Tel 349 61, sms 070-565 67 91
pernilla.hakansdottter-olsson@
svenskakyrkan.se

Komministrar

Hans Pettersson
Tel 349 63, sms 070-565 67 92
hans.pettersson@svenskakyrkan.se

Anders O Engberg
Tel 344 04, sms 070-238 65 14
anders.engberg@svenskakyrkan.se

Caroline Wiens
Tel 186 53, sms 0730-88 61 36
caroline.wiens@svenskakyrkan.se

Organist

Aase Ericsson
Tel 349 64, sms 072-735 56 01
aase.ericsson@svenskakyrkan.se

Kantor

Maria Jönsson
Tel 186 58, sms 072-2314015
Maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Diakonalt ansvar

Församlingspedagog
Mikael Andersson
Tel 311 65, sms 072-73 55 603
mikael.andersson3@svenskakyrkan.se

Husmor

Carina Persson
Tel 186 52, sms: 072-721 86 52
carina.persson@svenskakyrkan.se

Administrativ assistent

Pia Hansen
Tel 349 60
pia.hansen@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdschef

Peter Åhlén
Tel 348 06, sms 070-536 23 35
peter.ahlen@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande

Ingegärd Lundahl
Tel 070-543 21 86

Begravningsombud

(utsett av Länsstyrelsen för icke
medlemmar i Svenska kyrkan)
Ulla-Britt Brandin
Tel 073-445 90 15

Enskilt samtal

Vi erbjuder enskilda samtal. Även stöd vid kontakt med ex. BUP och myndigheter. Kontakta expeditionen för en första kontakt. Vi har öppet för hjälpsökande måndagar kl 12.30-14.30. Drop-in.

HÅLL UTKIK!

Vi lever i en föränderlig värld där rekommendationer och restriktioner kan komma att ändras med kort varsel. Det innebär att även vår verksamhet uppdateras beroende på vad som sker i vår kommun och församling. För att få helt dagsfärska uppdateringar så följ oss på FACEBOOK: Svenska kyrkan Perstorps församling. Där sker det både veckoupdateringar samt dagligt flöde.

Syföreningen i Oderljunga

drar igång igen mot slutet av sommaren. Vi ses följande dagar i Oderljunga församlingshem kl 13.30-16.00:

1 augusti	1 november
6 september	6 december
4 oktober	



Sommarens gudstjänster

DATUM	DAG	TID OCH PLATS	DAGENS TEMA
6 juni	1:a söndagen efter trefaldighet	11.00 Mässa i Perstorps kyrka	Vårt dop
13 juni	2:a söndagen efter trefaldighet	11.00 Mässa i Oderljunga kyrka	Kallelsen till guds rike
20 juni	3:e söndagen efter trefaldighet	11.00 Mässa i Perstorps kyrka	Förlorad och återfunnen
27 juni	Den helige Johannes döparens dag	11.00 Mässa i Perstorps kyrka	Den Högstes profet
4 juli	Apostladagen	10.00 Mässa i Perstorps kyrka	Sänd mig
11 juli	6:e söndagen efter trefaldighet	10.00 Mässa i Oderljunga kyrka	Efterföljelse
18 juli	Kristi förklarings dag	10.00 Mässa i Perstorps kyrka	Jesus förhärligad
25 juli	8:e söndagen efter trefaldighet	10.00 Mässa i Perstorps kyrka	Andlig klarsyn
1 augusti	9:e söndagen efter trefaldighet	10.00 Mässa i Perstorps kyrka	Goda förvaltare
8 augusti	10:e söndagen efter trefaldighet	10.00 Mässa i Oderljunga kyrka	Nådens gåvor
15 augusti	11:e söndagen efter trefaldighet	10.00 Mässa i Perstorps kyrka	Tro och liv
22 augusti	12:e söndagen efter trefaldighet	10.00 Mässa i Perstorps kyrka	Friheten i Kristus
29 augusti	13:e söndagen efter trefaldighet	10.00 Mässa i Perstorps kyrka	Medmänniskan

Håll utkik på vår Facebook-sida och hemsida. Vi kan komma att behöva göra ändringar med kort varsel, beroende på råd och restriktioner från regering och Folkhälsomyndigheten.

Mer information hittar du på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/perstorp

Med reservation för ändringar.