

PÅSKBERÄTTELSEN

Det var dags för judarna att fira påsk, precis som de gjorde varje år vid den här tiden. Jesus skulle också fira påsk och han gjorde det tillsammans med sina lärjungar, som var några riktigt nära vänner till Jesus.

När de satt och åt sade Jesus att en av lärjungarna som hette Judas skulle lämna över Jesus till några som inte tyckte om honom och ville döda honom. De andra lärjungarna blev rädda när de hörde detta, men Jesus gav dem bröd och vin och tvättade deras fötter för att visa att han alltid skulle ta hand om dem oavsett vad som skulle hända.

När de ätit färdigt gick de till en trädgård som heter Getsemane. Jesus bad lärjungarna att hålla sig vakna när han själv gick en bit bort och grät och var ledsen och pratade med Gud. Jesus visste vad som skulle hända och bad Gud att vara med honom i det.

Efter en liten stund kom Judas till trädgården. Han hade med sig massor av arga människor som kom med svärd och träklubbor för att ta Jesus. Judas gick fram och hälsade på Jesus och då förstod de arga människorna vem de skulle ta med sig.

Jesus blev först förd till en präst som sade att Jesus hade gjort fel när han lät människor tro att han var Guds son. Prästen och alla andra människor som var där tyckte därför att Jesus borde dödas. De tog med honom till en man som hette Pilatus som var den som bestämde i staden. Pilatus tyckte inte att Jesus hade gjort något fel men han ville ändå göra som folket sade. Därför bestämdes det att Jesus skulle hängas på ett stort träkors för att dö.

Soldaterna och alla människor runt omkring var väldigt elaka mot Jesus. De slog honom och talade illa om honom. Efter några timmar på korset tog Jesus sitt sista andetag och han dog.

Lärjungarna var väldigt ledsna och tog med honom till en grotta för att begrava honom där, precis som man brukade göra på den här tiden. Framför graven rullade de en stor sten för att ingen skulle komma in och röva bort kroppen.

På söndagen efter allt det här hände gick några kvinnor bort till graven. När de kom fram såg de att stenen var borta och att graven var tom! Maria som varit en av Jesu lärjunge blev ledsen, men sedan kom det en man och pratade med henne. Maria kände inte igen honom först men sedan förstod hon att det var Jesus som hade börjat leva igen. Hon sprang därför bort till de andra lärjungarna för att berätta allt vad hon hade sett.

Men soldaterna som hade vaktat graven fick pengar från prästerna som hade dödat Jesus för att de skulle ljuga om att lärjungarna hade tagit kroppen. Därför var det många som trodde att det var som soldaterna sade.

Lite senare gick det några lärjungar som var på väg till Emmaus. De mötte en man som följde med dem en bit, och sedan bjöd de in honom på middag. Precis när de skulle äta var det som att deras ögon öppnades och de förstod att det var Jesus. Jesus försvann och lärjungarna satt förvånade kvar.

En av lärjungarna som hette Thomas hade svårt att tro på att allt detta var sant. Han sade att han själv behövde känna på Jesu händer och fötter för att förstå att han levde igen. En kväll när han satt och åt tillsammans med de andra lärjungarna kom Jesus in i rummet och Thomas fick känna på hans händer. Då förstod han att det faktiskt var Jesus som hade börjat leva igen.