

Helena Åhlin och Birgitta Lounela 2019

Reflektionsövning – Diakonins spår

Introduktion av övningen/samtalet

I planering för diakoni kan det vara bra att påminna sig själv och varandra om grunden för vad Svenska kyrkan vill med diakoni. När vi talar om den grunden påminns vi om vår del i Guds mission, om att vi bidrar i olika delar och med olika perspektiv i diakoni.

Ett sätt att reflektera kring uppdraget är att reflektera kring de *Diakonins spår* som *Ett biskopsbrev om diakoni* uttrycker som önskade spår av diakoni.

Diakonins spår i Ett biskopsbrev om diakoni

I Ett biskopsbrev om diakoni (s 65-69) beskrivs diakonins goda spår:

Diakoni är rotad i vår kristna tro och bär sin frukt i de goda gåvor som Gud genom sin kyrka vill ge till världen och till det samhälle som kyrkan alltid är en del av. Som döpta till ett liv i gemenskap lever vi med insikten att vi i vår egen mänskliga skörhet både kan få ge och ta emot av andra människor i deras utsatthet. Diakoni som ett ömsesidigt givande och mottagande lämnar spår efter sig, goda spår.

Spåren biskopsbrevet ser och vill se av diakoni är:

- *Hopp*
- *Sanning*
- *Protest*
- *Konstruktiva förebilder*
- *Frigör den egna förmågan*
- *En ny förståelse för ”de andra”*
- *Erfarenhet av nåd som realitet i livet*

Läs mer om dem i brevet! Du kan ladda ned det eller beställa brevet här:

<https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev/ett-biskopsbrev-om-diakoni>

Så här går övningen till

Skriv ut A3 lappar där ett spår av diakoni står på varje lapp, så stort det går. Lägg ut dessa lappar runtomkring i rummet, lite utspritt så man kan gå mellan dem.

Samla gruppen, berätta om att *Ett biskopsbrev om diakoni* tar upp dessa spår som önskvärda följder av diakoni.

Uppgiften är att gruppen får en fråga eller ett påstående. De ska fundera på vilket spår av diakoni som passar bäst som svar för dem, var och en, just nu på en fråga i taget. Svaret var och en ger nu, i denna stund, är inget de behöver stå för efter övningen eller en vecka senare. Man svarar det första som kommer upp i huvudet och behöver inte stå till svars för det senare. När alla har bestämt sig för sitt svar, ställer man sig på det spår som passar bäst.

Låt de olika grupperna som bildas vid varje spår samtala med varandra varför de står just där. Vad tänker de? Om någon blir ensam vid sitt svar kan du som ledare samtala med den eller låta två grupper som inte är så många samtala tillsammans.

Efter några minuter låter du varje grupp i tur och ordning säga några anledningar till varför de står där. När alla grupper har sagt erbjuder du de som vill att flytta sig om man håller mer med någon annan.

Efter varje fråga kan du välja att fördjupa gruppen i 1-2 av spåren och läsa upp eller återberätta texten säger om de olika spåren. Texten i brevet tillsammans med samtalen om spåren ger en fördjupad bild av diakoni och av vars och ens del i det diakonala uppdraget.

Ställ sedan nästa fråga och gör samma upplägg igen.

Avsluta gärna med bön för de människor vi vill rikta diakonalt arbete till, för oss själva och för allas vår gemenskap som människor i en gemensam värld.

Frågor/påståenden du som ledare kan använda:

Här känner jag mig hemma! – Välja spår, samtala, titta på vad Biskopsbrevet skrivit om något av spåren....

Det här spåret bidrar jag till redan nu! Välja spår osv...

Det här spåret skulle jag vilja vara med och arbeta för

Det här spåret vill jag bidra till och har en idé om hur

Det här spåret vill jag bidra till men har ingen aning om hur

Det här spåret vill och behöver jag ha hjälp att jobba för

Det här förstår jag inte alls vad som menas med

Det här spåret vill jag gärna lyfta in i den verksamhet jag har.

Alla sammanfattade erfarenheter från projektet Fokus diakoni i Strängnäs stift 2018-2020 hittar du på www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/fokusdiakoni