



Gudstjänst med Skara domkyrka

Första söndagen i Advent – 29 november 2020

GOTT NYTT KYRKOÅR – ”Ett nådens år”

Välkommen att fira en gudstjänst med Skara domkyrka!

Denna ordning har sin utgångspunkt i gudstjänsten som firas i domkyrkan.

Sjung eller läs psalmerna, läs bibeltexten och be bönerna – gärna högt.

Psalm 103:1-3 – *Bereden väg för Herran*

Inledningsord

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
Guds kärlek rymmer hela vårt liv,
gemenskap och ensamhet,
smärta och glädje, styrka och utsatthet.
Gud omsluter oss på alla sidor
och känner oss vid namn.
Gud är nära med nåd och barmhärtighet
genom Jesus Kristus.

Dagens bön

Nådens Gud, du som kommer till oss i Jesus Kristus,
vapenlös men starkare än världens makter,
hjälp oss att under detta nya kyrkoår
ta emot dig i våra liv och i vår församling.
Låt ditt Ord och dina sakrament ge oss ny kraft och glädje.
I Jesu namn. Amen.

Psalm 109:1-3 – *Det susar genom livets strid*

Evangelietext – Matt 21:1-9

I dagens evangelietext möter vi Jesus och hans lärjungar på väg till Jerusalem för att fira påsk. Matteus knyter ihop Jesu liv med Sakarjas profetia, som vi hörde tidigare.

Läs dagens evangelietext, gärna långsamt och som du är där och lyssnar.

Övriga texter: Sak 9:9-10 och Rom 13:11-14. Psaltarpsalmen är 24.

Vi firar idag, att Jesus kommer, stämmer in i Hosiannaropen! "Herre Hjälp, Herre rädda oss".

När Jesus red in i Jerusalem var de under ockupation och han togs emot som befriare. Vi är också under ockupation, Under pandemins förtryck och människor dör, dagligen. Men, till oss i vår oro, till vårt skav och ensamhet, till alla våra olika rum kommer Jesus, Fridsfursten.

Jesus kommer med hela det gamla testamentets alla löften om förnyat liv, om Guds ständiga närvaro, om fred och frihet. Jesus kommer från en värld, gamla testamentets värld till vår värld, med sig har han en annan värld, nämligen Guds rike.

Och det är dess fördjupande, som det handlar om idag, som innebär att det kan bli skillnad. Det är så att säga steg två, efter att vi har mottagit honom med jubel och med vårt rop om hjälp, vill vi ju inte att glädjeropen skall förbytas i besvikelse och nöd, i korsfäst, korsfäst, korsfäst och död. Så som det blev för 2000 år sedan.

Vi vill inte att glädjen bara omfattar den traditionsrika gudstjänsten och att det sedan blir grå vardag igen, fylld av möda och oro. Nej vi vill fortsätta att dag för dag leva i hoppet och vara ledda av Guds ande. Vi vill att Jesus gör skillnad.

Så låt oss ta oss an steg två.

Paulus uppmanar i dagens episteltext dem som redan kommit till tro att se över sitt leverne, att vara redo för framtiden då Kristus kommer tillbaka, genom att redan nu ikläda oss herren Jesus Kristus.

Det finns två diken vi väldigt lätt kan hamna i när man läser Paulus uppmaning. Vi kan läsa det väldigt ordnära och tänka att festande och drickande, otukt, orgier och strider och avund är ju inget vi håller på med. Nej, jag går fri men värre är det för dem där borta, eller den frågande tanken hur kan han göra så?

Det är en läsning där vårt liv snabbt kommer att handla om gränser för vad vi får göra och därmed också jämförande med andra. I själva verket handlar det om att vara trygg. Bara jag är på denna sida gränsen är det ok. Det är ok mellan mig och Gud. Nu är jag med. Jag är rätt.

Det andra diket handlar egentligen om samma sak. Man blir osäker om det finns någon som helst form av positivt bejakande i livet eller om det är ren askes det handlar om. Får man ha vackra gardiner och tycka det är fint. Eller är allt jordiskt fel. Då har man skjutit gränsen för att man skall kunna känna sig trygg i sitt liv in absurdum.

Men det handlar egentligen inte om gränsen. Men det handlar om tryggheten. Vi får definitivt vara glada och njuta av det som är vackert, det som är skapat och gott. Vi får ha våra drömmar och glädjas åt det som är vackert. Att osjälviskt njuta är att ära Gud.

Men var har vi vår trygghet? Det är grundfrågan. Är det så att allt som vi kan köpa och allt som vi kan ha runt omkring oss blir måsten för att vi skall känna oss värdefulla för att vi skall känna att vi är viktiga och räknas med?

Det finns så många måsten. Våra hems standard, våra aktiviteter för barnen, framgångsrika på jobbet och dessutom en händelserik och meningsfull fritid. Så många krav, varför om det inte handlar om rädslan att inte hänga med i utvecklingen, om rädslan att inte bli sedd som framgångsrik, om rädslan att inte räknas in.

Dessutom lever vi under begränsningar under pandemin som gör att det ställs på sin spets. Vem är jag nu, och hur blir det för mig om jag inte kan leva efter de förväntningar och krav som jag vanligtvis skulle möta. En existentiell kris lurar runt hörnet och knackar på dörren för måttstocken i samhället är fortfarande densamma. Vi mäts efter prestation och framgång.

Men Paulus uppmanar oss att inte ha så stor omsorg om det jordiska utan ikläda oss Kristus.

Hur gör vi då, om det omedvetet är rädslan att hamna utanför och inte räknas med som styr våra handlanden.

Jo, iklädandet av Kristus handlar just om tillit. Om att vända blicken från det som är runt omkring, från allt yttre, från alla våra måsten till vårt inre. Om att finna nyckeln till våra inre rum. Att leta sig in till det allra innersta till det rum som är Guds, nämligen tillitens rum. Det grekiska ordet för tro, "pistis", betyder nämligen tillit. Att tro innebär att sätta sin grundtrygghet till Kristus, att ha sin grundtrygghet i Gud. Inte i våra egna prestationer och framgångar.

Vägen in till vårt allra innersta, till det rum som är tillitens går igenom ensamhetens, sårens, och rädslans salar. Vägen går igenom vår egen utsatthet våra beroenden, men när vi påbörjar den vandringen inåt går vi inte ensamma, inte ens genom ensamhetens och sårens salar, de tråkiga erfarenheternas rum, När vi går igenom där går Kristus med. Kristus hela golgatavandring och ångeststund i Getsemane är en börjar på vår egen vandring för att vi skall kunna få del av verkligt liv i trygghet och frid.

På samma sätt finns det en närvaro i dödens väntrum, vi är inte ensamma ens där, för Kristus som varit där tidigare är med.

Hur påbörjar vi då resan inåt, hur öppnar vi rummen som rädslan så lätt stänger. Hur ökar tryggheten i Kristus? Eller ikläder oss Kristus som Paulus uttrycker det.

Genom övning, genom regelbundet återkommande till stillheten och bödens rum. Umgås med Jesus i Helig Ande. Samtala med honom. Låta det bli en livgivande vana och ordning.

Barnen är ofta förebilden i Guds rike och så också i upprepningen. Barnen tröttnar inte på att sjunga samma sånger och läsa samma texter åter och

åter igen. Barn är bäst på att öppna människohjärtan.

Att finna att våra liv i grunden inte är prestation utan mottagen nåd. Vi kommer precis som vi är och tar emot den levande och uppståndne Jesus, hans liv, hans kraft, hans frid.

”Han kommer med ett sällsamt bud från kärlekens och nådens Gud att bringa till de sina. Så öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika fulla ljus därinne klart få skina”

Och han viskar: Du, det är nu det börjar ...

I Jesu namn. Amen.

Trosbekännelsen, alternativt Trospsalms 68:1 eller 711

Bön

Gud tack för att du höll de löften du gav ditt folk i historien, Att du valde att bli en människa, att dela vår tillvaro med oss. Tack för det liv som du har redo för oss med frid, kärlek tålmod, glädje och kärlek.

Hjälp oss att få distans och perspektiv på alla livets måsten. Öka Gud vår tillit till dig så att vi kan gå fria och vinna det liv som du ger oss.

Hjälp oss herre att finna tid för gemenskapen med dig och varandra så att ditt rike blir synligt och ditt namn ärat.

Ja Herre låt nu vårt nya år bli ett i sanning nådens år och överraska oss, ja kom med ditt rike!

Amen.

Herrens bön

Välsignelsen

Herren välsigne dig och bevara dig.

Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid.

I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn. Amen

Psalm 108:1-2 – *Gå, Sion, din konung att möta*

Sändningsord

Gud skapar världen och vill att vi ska leva.
Gud älskar världen och fyller oss med kärlek.
Gud förnyar världen och ger oss en framtid och ett hopp.

*Kollekten går till ACT Svenska Kyrkan – starten av Jul-
insamlingen. Du kan läsa mer om den här:
<https://www.svenskakyrkan.se/act/julinsamlingen>.*

*Om du har möjlighet och vill ge en gåva till kollekten kan
du swisha till 123 105 32 22, skriv "Kollekt 29/11" som
meddelande, eller använd qr-koden här. Tack!*

