


NÄRVARO



December 2020 Januari Februari 2021

Svenska kyrkan 

SÖDERMÖRE PASTORAT

Ingång

STOPP! Bläddra tillbaka och stäng tidningen. Läs inte det här! Än. Titta först på omslaget en liten stund och fundera på vad det väcker i dig. Ta någon minut på dig.

Okej, färdig? Då kan du läsa vidare: När vår pedagog Magnus föreslog att vi skulle ha den här bilden som omslag på Pastoratbladet funderade jag ett litet varv på om den var så bra. Bilden är fin och visar på något som är tilltalande för många av oss: att sitta vid brasan med en kopp te och en god bok – i det här fallet antagligen en bibel.

Men det här numret handlar om närvaro. Södermöre pastorats vision säger att den kyrka och församling vi är vill vara tecken på Guds närvaro i vår bygd. Vilket passar bra i relation till julens evangelium. Budskapet och firandet handlar ju om att Gud kommer till oss,

blir människa i Jesus och går in i vår vardag och delar våra villkor. Gud är en närvarande Gud som längtar efter närhet till var och en av oss. Det är grunden i vårt tro. I böner och gudstjänster dyker ämnet ofta upp. Andra söndagen i advent har temat Guds rike är nära. Mitt i gudstjänsten före textläsningarna säger prästen: "Herren är mitt ibland oss". Närvarande till tröst, hopp och gemenskap. Just det vill kyrkan förmedla.

Gestaltar omslagsbilden det? Jag var inte helt säker.

Dessutom: julen framställs oftast som gemenskapens och familjesamlingens högtid. Vi firar helst tillsammans i närvaro av nära och kära. Inte heller det förmedlar bilden så vidare tydligt. Men samtidigt är gemenskap och närhet i juletid inte någon garanterad idyll. Här finns också smärta på många sätt. Det är inte alltid en fröjd att samla släkten. Dramat och sorgen ligger många gånger nära. Ensamhet och utanförskap skaver ännu mer i skenet av att det ska vara lyckligt och vackert med familjen. Har man ingen god gemenskap kring sig trycks man lätt ner ytterligare av den förväntade bilden man inte kan uppnå. Och i år, pandemins år 2020, är detta än mer utbrett än tidigare då många av oss inte kan, bör eller ens får (i skrivande stund vet vi inte hur det verkligen ser ut när det är dags) träffa andra och fira ihop. Sorgen över detta kommer vara lång och vidsträckt.

Men glöm inte att Guds närvaro alltid finns omkring oss även om vi själva inte alltid är där. Larm och jäkt, måsten och

förväntningar splittrar oss så vi inte alltid märker det. Men i stillheten, kanske sådan som bilden gestaltar, skärper vi vår egen närvaro. Det finns en berättelse om en dam som bett intensivt i hela sitt liv men aldrig märkt att Gud är där. Efter att fått rådet att sitta tyst och stilla inför Guds närvaro med sin stickning upplever hon dock hur Gud är helt nära henne.

Det är här omslagsbilden kan vara till hjälp och inspiration. Att vara på egen hand behöver inte vara outhärdligt. Bilden vill visa något positivt. Det finns ett lugn och en vila här. Kanske kan bildens innehåll hjälpa oss uthärda avstånd och skönja närvaron som omger oss.

Kom också ihåg att det finns människor som står till tjänst och arbetar med att vara närvarande för sin nästa i hennes utsatthet! Och att det går att hitta gemenskap och samvaro i tider när vi inte kan mötas och ses som vi är vana vid. Om detta och en hel del annat skrivs det om i detta nummer under temat Närvaro. Välkomna att läsa och låt oss växa i nya former av närvaro inför varandra, Gud och oss själva i dessa tider av restriktioner och avstånd!

Välkomna att fira advent och jul med oss i kyrkan! Lyss till änglasångens ord: Gud är kommen till vår jord!

*Richard Thörn
Kyrkoherde*



Årets julinsamling! Hjälp oss hjälpa!

BRYT EN TRADITION



DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstämpning och andra övergrepp.

Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv.

Swisha din gåva och märk den "act"

Arby-Hagby församling: 123 228 76 88

Halltorp-Voxtorp församling: 123 017 20 80

Karlslunda-Mortorp församling: 123 458 06 76

Ljungby församling: 123 693 06 06

Närvaro

- Tänk att det ska vara så svårt att sätta sig ner på en stol! sade en undersköterska en dag. En patient hade fått ett dåligt besked och sköterskan reflekterade över hur lätt vi har för att börja göra saker, springa in och ut, förbi en annan människa istället för att sätta oss ner, lyssna och erkänna verkligheten som den är, tillsammans. Hon hade just suttit ner en stund hos patienten och det hade gjort susen.

För mig är berättelsen om den barmhärtige samariern (Luk 10:25-37) en bild för vad närvaro kan innebära för en annan människa och hur den kan uppstå om vi låter oss beröras. En man från Samarien är på resa, precis som den man som blivit överfallen och slagen längs med vägen. Av en tillfällighet råkar de mötas. Samariern är den ende av de som passerar som ser och hjälper den slagne. Vi vet inte om de två männen någonsin mer träffas, det berättar inte liknelsen. Däremot säger den något om vad vår närvaro kan göra för en annan människa, hur avgörande den kan vara och vad den behöver innehålla.

Erkänn verkligheten

Närvaro behöver erkänna verkligheten som den är, inte som den borde

vara. Då kan vi dela det vi är med om. Många gånger finns inga ord. De har blivit futtiga, antingen för små eller för stora. Tiden kan vara begränsad, som för sjuksköterskan ovan. Det svåra med verkligheten är att den är så obehaglig och hänsynslös. Det möjliga med den är att vi kan dela den. Vi vill så gärna vara görare, fixa saker snabbt och enkelt för någon vi älskar och behöver. Ibland går inte det. Kanske är närvaro först och sist ett språk bortom orden. Gud vet hur svårt det kan vara för oss att bestämma oss för att komma och hälsa på en person vi har tänkt på länge, ringa det där samtalet eller skriva det där vykortet. Det kan vara mycket som har sagts men som ingen har lyssnat på. Mötet och närvaron är dock varje människas uppdrag.

En äldre inlagd man ville ha besök och jag gick upp till avdelningen för att träffa honom. "Jag vill egentligen ingenting mer än att du sitter här ibland.", sade mannen. Så fick det bli. Orden var slut, de hjälpte inte mer, bara närvaron av en annan människa. Han låg i sin säng och jag satt på en stol. Ibland slumrade han, ibland var han vaken. När det var dags för mig att gå tittade han alltid upp och sade "Hejdå!". Efter två veckor lämnade han avdelningen

och jag såg honom aldrig mer.

Trygghet

Det behövs en trygghet mitt i allt. Det kan vår närvaro innebära för en annan människa. "Å trøste er å komme" (Att trösta är att komma), skriver den norske prästen Per Arne Dahl i en av sina dikter. Vi ser och hör varandra och bekräftar det vi har sett och hört. Men närvaro behöver inte ens alltid vara att du och jag finns i samma rum. Tryggheten i närvaro kan dröja sig kvar i ett gammalt brev från en kär vän, ett telefonsamtal en måndagskväll eller en sliten men silkeslen scarf från en människa som inte lever längre. Först när det finns trygghet i närvaron vågar vi känna på djupet hur vi själva mår. Närvaro och trygghet kan vi få genom telefon och skärm, även om det inte är riktigt det-samma. Det har vi fått erfara under denna pandemi. Tryggheten i någon form av närvaro är hur som helst livsviktig för oss.

Omsorg

Finns det inte omsorg i närvaron uppstår inget möte mellan människor. Omsorgen är en kraft som läker även det som är trasigt och skört. Den märks som mest när den saknas. Själva vårdshuset som

tog emot den skadade och överfallne mannen i liknelsen om den barmhärtige samariern säger också något om närvaro och omsorg. Det får stå som bild för hur vi kan tänka om omsorgen. När ingenting annat hjälper, kan vi bjuda på vår gästfrihet, det vill säga vår tid, vårt lyssnande och vår omsorg. Ibland behöver vi hålla tillbaka det som är vårt eget för att den andre ska ges utrymme. Att vara omsorgsfulla gör också något med oss själva. Vi kan en tid behöva hjälpa en annan människa att bära det som är tungt eller skört. Varje människa bär på sin berättelse, varför livet blev som det blev. Bara Gud vet hur trådarna är sammanfogade i vårt livs väv. En annan dag är det vi själva som behöver lyssnandets omsorg från en människa.

Tillåt känslor

”Om de bara kunde säga tack”, sade kvinnan frustrerat och snöt sig i näsduken. Hon var besviken och arg på sina syskon som aldrig visat någon uppskattning för det hon hjälpt dem med under livet. Nu var hon själv nära att dö och hon insåg att gemenskapen hon hade velat ha med dem aldrig skulle bli av. Hon fick till slut tag i sin sorg och kunde sörja den relation hon aldrig haft till sina syskon.

Närvaro innebär till sist också att tillåta känslor. Känslor i sig själva kan aldrig vara moraliska. De kan bara tas om hand. Det kan blotta närvaron av en annan människa hjälpa till med.

Det är som om vi behöver höra berättelsen om oss själva. I närvaron av en annan människa kan det formlösa och ofattbara kläs i ord. Känslor och händelser blir något mer begripliga och får ett språk.

En människa kommer på så sätt till slut vidare på sin väg genom i livet, genom att bli lyssnad på och mottagen.



Innan jag går ut genom ytterdörren till vårt hus ser jag in i kristusbilden som står på hyllan i hallen. Bilden är inte stor men Kristus visar tydligt tecknet för välsignelse med sin hand. Jag är med dig. Gud är den yttersta närvaron i våra liv. Välsignelsens ord är ett sätt genom årtusendena att försöka förmedla den närvaron:

Herren välsigne dig
och bevar dig.
Herren låter sitt ansikte
lysa över dig
och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och
give dig frid.
I Faderns, Sonens och
den heliga Andens namn.
Amen.



Sara Nylén

*Präst i Sjukhuskyrkan
Länssjukhuset Kalmar*

ANDAKTSTIPS

En Karmelitisk bön

För Karmelitorden är bönen den främsta uppgiften, både som gemensam tidedärbön och avskilt i cellens ensamhet. En tradition som förts vidare genom århundradena från Teresa av Avila och Johannes av Korset. Nya kloster som för traditionen vidare fortsätter etableras runt om i världen.

Det var på berget Karmel som de första karmelitbröderna bodde som eremiter på 1100-talet. I Elias efterföljd och anda ville de stå inför den levande Gudens ansikte i ständig bön. Deras kyrka var invigd till jungfru Maria av Berget Karmel. Likt Jesu Moder begrundade de Guds ord i sitt hjärta, dag och natt. Karmelitorden är en av Katolska Kyrkans kontemplativa ordnar. Det förtroliga umgänget med Gud i bönen och i den Heliga Skrift är kärnpunkten i Karmels liv. Karmeliternas ordensregel är mycket kortfattad, huvudsakligen bestående av citat från Bibeln, och allt i den syftar hän mot det väsentliga för att nå fram till föreningen med Gud.

Kontemplativa böner kan med fördel läsas högt. Efter varje bönerad kan man stanna upp och i tystnad fundera på nyanser och djup i orden som just lästes upp.

Denna bön är skriven av syster Eva-Maria som var priorinna i karmelitklostret i Glumslöv söder om Helsingborg när bönen skrevs.

Magnus Bredmar, pedagog



Du är

*Din närvaro är
en stilla susning inom mig
så enkel och total.
I mörker och ljus,
i utforskade djup
är Du mitt enda sammanhang.*

*Utan Dig finns ingen existens.
Du är självklarheten mitt i allt.
Om jag söker Dig
är Du redan här,
och innan jag förlorat dig
har Du åter funnit mig.
Du är den enda som är.
Du är mera än allt.
Du dödar det som inte har liv.*

*Hos Dig är ingenting bortom,
ingenting utanför,
ingenting mer.
Du är fullheten av allt
och börjar ständigt på nytt
i din evighet
där jag har blivit född.*

Har du hört den här ?

Ursprunget på psalm 423 är liturgiska sånger ämnade att sjungas de sju sista dagarna före jul 17-23 december. Då lyfts kyrkans bön och liturgi fram intensivare i mässan och tidegården.

Ordet "kom" återkommer ständigt i hymner, psalmer och böner. Speciellt i antifonerna, de korta verser som inramar psaltarpsalmerna i tidegården, lyfts ordet "kom" fram tydligare. Antifonerna är mycket gamla och dateras till 800-talet, men hymnen 423 är yngre. Den dök upp först under 1700-talet.

Antifonerna har genom historien uppmärksammats, då speciellt de s. k O-antifonerna.

Varje dag under sju dagar, 17-21 dec, åkallas Jesus Kristus och varje antifon tillbeds Herren med namn hämtat ur de gammaltestamentliga Kristusprofetiorna, O-antifoner. De kallas O-antifoner för varje inledande utrop börjar med "O", som ett uttryck för förundran.

De sju uttrycken är
O Vishet,
O Adoni
O Jesse telning,
O Davids nyckel,
O Soluppgång,
O folkets Konung och
O Emmanuel.

Den sista är alltså hymn 423 och beskriver Gud som Konung och att kvinnan, Maria, ska föda en son vid namn Emmanuel, som betyder "Gud med oss".

Den evangeliska tonsättaren publicerade texten till hymnen i Hymnal Noted 1851. Hymnen har även hittats i ett franskt 1400-talsmanuskript med processionshymner för begravningar. Melodin är riktigt gammal även om den inte hörde ihop med just den här texten.

Hymnen fick sin svenska text 1984 av Anders Frostensson och hymnen kom in i svenska psalmboken 1986.

Hymnen har spelats in i olika versioner. Det finns inspelningar i folklig version, klassisk, med Whitney Houston och till och med

en amerikansk bluegrass grupp har spelat in den.

Hymnens melodi har i århundraden ändrats men temat är fortfarande detsamma.

Denna vackra hymn bör med fördel sjungas ofta i våra gudstjänster.

Minu Bergman, kyrkomusiker.

KYRKOÅRET

423 Kom Jesus, kom Immanuel

1 Kom Je - sus, kom Im - ma - nu - el, ur
fång - en - ska - pen lös var själ. Ge nu åt var - je
syn - dens slav den fri - het du åt Is - rael
gav. Var glad, var glad! Im - ma - nu -
el ger fri - het åt var bun - den själ.

2 O kom, o kom, allsmäktig Gud,
som när du gav oss dina bud
i eld och moln på Sinai.
Kom nu och gör den fängne fri.
Var glad, var glad! Immanuel
ger frihet åt
var bunden själ.

664

Prästgården

Ett tecken på Guds närvaro – så upplevdes ofta de svenska prästgårdarna förr i tiden. Prästen var ju vigd och sänd till församlingen för att predika evangelium och förvalta sakramenten. Detta gjorde att även prästgården fick en särskild ställning, fastän man visste att det inte var något särskilt med prästen som person.

I Sverige har det funnits ungefär 2300 prästgårdar och de hade en viktig funktion i församlinglivet ända fram till 1900-talets slut. Där bodde inte bara prästen och hans familj, utan dit kunde man komma för att låta döpa sina barn, vara med i konfirmationsundervisning, gifta sig, delta i syföreningsmöte, ha sammanträden eller besöka pastorsexpeditionen som skötte folkbokföringen.

Tillsammans med själva kyrkan var prästgården navet i det svensk-kyrkliga församlinglivet. De var dåtidens "församlingshem" och fungerade så ändå till andra hälften av 1900-talet, då de moderna församlingshemmen började byggas.



Från 1980-talet och framåt har de flesta prästgårdar sålts och i många fall blivit privat bostäder. I Ljungbyholm fanns en prästgård redan på medeltiden, men den brann ner i slutet av 1500-talet. En andra prästgård följdes sedan av en tredje som byggdes på

1820-talet och det är den som finns i dag.

I Södermöre pastorat är detta den enda som numera finns kvar och med sin historiska bakgrund som biskopsgård för biskopen i Kalmar (1830 – 1913) har den en anrik historia som är värd att minnas.



Jan Haglund , komminister



Svar tankenöten på sidan 16-17:
2G, 3D, 6B, 7A, 5C, 4E och 1F



Stämning - Inte stängning!

Julen är en favorit bland högtider. Våra gudstjänster är vanligtvis fyllda med glada människor. Stämningen är varm och god och vi får dela glädjen i Jesu födelses fest. Det är så det ska vara. I vanliga fall kan vi planera och köra på utan förbehåll.

Men i år är det inte i vanliga fall. Vi ligger under en pandemi. I skrivande stund (2/11) ökar smittspridningen och vårt norra grannlän har nyss fått stränga restriktioner. Vårt område är än så länge skonat men vård och myndigheter påminner oss dagligen med ganska skarpa ordalag att vi måste ta det hela på allvar och hålla avstånd. Samtidigt lättades restriktionerna för några veckor sedan så att vi faktiskt ska kunna få vara fler i gudstjänsterna i våra kyrkor.

Det är svårt att veta hur det kommer att bli med advent och jul i våra kyrkor. Vi kan ju också tvingas in under skarpare regelverk. Eller så kan vi få vara fler i kyrkorna än vad vi fick i somras. Förbehållet att vi håller avstånd.

Vi vill så klart att advent och jul ska kunna firas som vanligt. Men vi vet om att förändringar kan komma snabbt på. Vi försöker planera så klokt vi kan. Här på uppslaget ser ni hur vi har tänkt gudstjänsterna vid 1 advent och hela jultiden. Vi ber och hoppas det kan få se ut så här. Tvingas vi till förändringar och måste lägga till eller dra ifrån gudstjänsttillfällen så löser vi det. Kanske måste vi vara utomhus i vissa fall. Håll koll och se annonsering på webbsida, anslagstavlor och i Kalmarposten när det närmar sig.

I alla gudstjänster har vi såklart också med körer, solister och musiker. Allt är inte färdigplanerat i skrivande stund. Vid sidan om julnatten och julottan sticker annandagen och trettendedagen ut lite extra musikmässigt. Missa inte det! Detaljer kommer i annonseringen.

För att kunna hålla avstånd och minimera smittspridningen har vi begränsat antal sittande i kyrkbänkarna i varje kyrka. Det är också viktigt att vi alla hjälps åt att hålla avstånd i porten, vapenhuset och i mittgången när vi rör oss ut och in och i kyrkorummet.

Halltorp 50, Voxtorp 30, S:t Olof 35, Arby 40, Hagby 50,
Ljungby 65 (i Lillkyrkan 20), Karlslunda 50, Mortorp 40

Låt oss be för en levande jul i våra kyrkor! Välkomna med!
Vi vill stämning - inte stängning!

Richard Thörn



Advent och jul i Södermøre

1 advent 29/11 - Ett nådens år

10:00 Ljungby Högmässa
11:00 Hagby Högmässa
11:00 Mortorp Högmässa
16:00 Halltorp Högmässa
16:00 Karlslunda Högmässa
16:00 S:t Olof Högmässa

2 advent 6/12 - Guds rike är nära

10:00 Ljungby Högmässa
11:00 Arby Högmässa
16:00 Karlslunda Högmässa
16:00 Halltorp Högmässa
16:00 S:t Olof Högmässa

3 advent 13/12 - Bana väg för Herren

10:00 Ljungby Högmässa
11:00 Hagby Högmässa
11:00 Mortorp Gudstjänst små & stora
16:00 Voxtorp Högmässa
16:00 S:t Olof Högmässa

4 advent 20/12 - Herrens moder

10:00 Ljungby Högmässa
11:00 Arby Högmässa
11:00 Karlslunda Högmässa
16:00 Halltorp Högmässa
16:00 S:t Olof Meditativ gtj - Taizé

Julafton 24/12

10:00 Karlslunda Krubb gudstjänst
10:00 Ljungby Krubb gudstjänst
11:00 S:t Olof Krubb gudstjänst
11:00 Voxtorp Krubb gudstjänst
12:00 Mortorp Krubb gudstjänst
17:00 Karlslunda Julbön

Julnatten 24/12 - Den heliga natten

23:00 Karlslunda Midnattsmässa
23:00 Ljungby Midnattsmässa
23:00 Hagby Midnattsmässa
23:00 S:t Olof Midnattsmässa

Juldagen 25/12 - Jesu födelse

07:00 Mortorp Julotta
07:00 Halltorp Julotta
10:00 Ljungby Högmässa

Annandag jul 26/12 - Martyrerna

11:00 Arby Gudstjänst julens sånger
16:00 S:t Olof Högmässa

Söndagen efter jul 27/12 - Guds barn

10:00 Ljungby Högmässa
11:00 Mortorp Högmässa
16:00 Voxtorp Högmässa

Nyårsafton 31/12

16:00 Ljungby Nyårsbön

Nyårsdagen 1/1 - I Jesu namn

16:00 Karlslunda Högmässa

Söndagen efter nyår 3/1 - Guds hus

11:00 Arby Högmässa
16:00 S:t Olof Högmässa

Trettondedag jul 6/1 - Guds härlighet i Kristus

10:00 Ljungby Högmässa
16:00 Halltorp Musikgudstjänst
16:00 Karlslunda Musikgudstjänst

Närvaro i frånvaron

Jag kan sakna närvaron i det lokala kyrkorummet något så gruvligt. Psalmbokens tyngd i handen, doften av ljus, handslagen och leendena från kända och okända i församlingen, smaken av bröd och vin, orgelbruset, kören och till och med den småfalska liturgiska sången från altaret. Det är många med mig som känner en saknad och en sorg över det som pandemin har tagit ifrån oss som kyrka.

Samtidigt – när träden avlövas ser man längre, som Tomas Sjödin skrev. När det lokala kyrkorummet inte längre är en möjlighet kan vi upptäcka Guds och församlingens närvaro i andra rum.

Det kan vara hemmet. I min familj firade vi påsk hemifrån vardagsrummet. Till en början var det jag som med ljus och ikoner försökte skapa känslan av ett rum för gudstjänst, men snart hade barnen tagit över och med hela sin skaparkraft gjorde de vårt vardagsrum till vår kyrka. Ett annat rum är det offentliga. I Rydebäck där jag bor finns en lekkyrka, alltså en lekplats utomhus för barn som ser ut som en kyrka med bänkar och altare i barnhöjd. Där har vi firat gudstjänst hela sommaren. Begränsningarna av det lokala kyr-

korummet har fått många att upptäcka nya sätt att tänka om Guds närvaro och vilka platser Gud kan



Lekkyrkan i Rydebäck

vara närvarande på. Det har också fått många att upptäcka nya saker om att vara kyrka. För oss i församlingen i Rydebäck har det till exempel gjort något stort och viktigt att gå från ett kyrkorum som är byggt som en snäcka, där arkitekten tänkt att vi ska inspireras att röra oss in mot stillheten och mysteriets mitt, till att befinna sig i ett kyrkorum som är anpassat för barns lek, som är öppet upp mot himlen och ut mot torget i byn så att psalmsång och predikan kan höras av alla som är på väg till Hemköp.

Ett tredje rum som har blivit viktigt när det lokala kyrkorummet inte är

lika tillgängligt är det digitala rummet. Inom digital teologi – som är mitt forskningsområde – har teo-

logerna länge talat om hur erfarenheterna från det digitala rummet kan påminna oss om viktiga aspekter av kristen som vårt starka fokus på gemenskapen runt nattvardsbordet i det lokala kyrkorummet ibland får oss att glömma bort.

En sådan sak har just med närvaro att göra. Jag är nog inte ensam om att ha dubbla känslor när jag ringer upp barnens farmor och farfar via en digital plattform. Där finns glädje över att vi kan se och prata med varandra och samtidigt sorgen över att något saknas. Teologen Katherine G. Schmidt kallar detta "frånvarons pedagogik" och menar att det

digitala rummets begränsningar lär oss att detta faktiskt är villkoren för all närvaro. Det omedelbara mötet är egentligen aldrig möjligt, eftersom det alltid måste till någon form av medium för att förmedla närvaron. Till och med människokroppen är ju ett slags medium.

Denna frånvaro-i-närvaron är inget nytt. Schmidt säger att det alltid har varit kyrkans hermeneutik.

Titta bara på nattvarden! Kristus är verkligen närvarande i brödet och vinet, men det är inte samma fullständiga närvaro som vid tidens slut. Här i tiden finns alltid en frånvaro i närvaron. Det kan förefalla vara teologiska hårklyverier, men som Schmidt påpekar, det är viktigt att ha med sig den insikten så att man inte förleds att tro att nattvarden, prästen eller församlingen är detsamma som Kristus själv.

Något annat som det digitala rummet kan lära oss om närvaro har med församlingen att göra. Plötsligt blir de människor som varit frånvarande från det lokala rummet synliga – och närvarande! Under pandemin har vi sett samma mönster bland gudstjänstfirare i det digitala rummet som forskare redan tidigare visat på: majoriteten av dem är vi som redan finns i ett lokalt

sammanhang. Men sedan finns det alltid en minoritet som bara finns i det digitala rummet. De tillhör oftast en av två kategorier: antingen människor som inte kan komma till det lokala kyrkorummet på grund av t.ex. sjukdom, handikapp eller stora avstånd. Eller så är det människor som kanske skulle vilja, men inte vågar. Kanske man haft dåliga erfarenheter av tidigare engagemang i en lokal församling, eller så är man vad en kollega brukar kalla "Sackeus-person" – någon som är nyfiken och vill kika in på lite betryggande avstånd först.

Nya rum får oss att upptäcka nya saker om Guds och församlingens närvaro. Vad har församlingarna i Södermøre pastorat upptäckt?

*Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av en text eller läran om förståelse.



Frida Mannerfelt

Präst i Svenska kyrkan och doktorand i Praktisk teologi vid Enskilda högskolan i Stockholm. Hon bor med sin familj i Skåne och skriver på en avhandling med titeln Att predika i en digital kultur och miljö.



Hänt i höst

Konfirmation och läger



Konfirmander gör pilgrims-
vandring och vikingalekar i
Hagby samt är på läger.



Spontankörens premiär

Minu hade med hästen till Ljungbyhemmet



Pilgrimsvandring torsdagar



< Vi förbereder och planerar för S:t Olofs kommande renovering

Personalresa till Karlskrona och Skåne i augusti >



1●

2●

3●

4●

5●

6●

7●



- A** Beersheba
- B** Beit sahour
- C** Betlehem
- D** Golgata
- E** Jerusalem
- F** Kapernaum
- G** Sykar

När och var hände vad?

Känner du till platsen?



= Boplatz för Patriarken Jakob och hans son Josef. På platsen finns Jakobs källa och här har man byggt minst tre kristna kyrkor. Idag finns där ett kristet ortodoxt kloster.



= En stenformation som liknar en skalle, ("huvudskalle") och en del av denna viktiga plats användes som avrättningsplats och sopstation i staden. Här brändes sopor och döda kroppar av alla de slag. Just den platsen hade smeknamnet Gehenna. I kristen tradition är denna plats världens centrum och Adams gravplats. På denna plats korsfästes, begravdes och uppstod Jesus. Korset har besekrat Adams synd och därför ser vi ofta under våra altartavlors kors en huvudskalle med två benpipor som föreställer Adams skalle och kropp.



= På språket arameiska-keldanska betyder platsens namn, "personer som var uppe sent på kvällarna och väntade på Jesus födelsen". Här på denna plats sjöngs Gloria in excelsis Deo. I vår gudstjänst översatt med orden "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden bland alla människor som Gud älskar". Är en av världens äldsta städer och befolkningen består av ca 80 % kristna och resten är muslimer.



= den sydligaste staden i Israel i GT tid, där "Abrahams brunn" finns bevarad. Abraham bodde i staden i 26 år och hans son Isak bodde där också i många år. Det är härifrån som Jakob begav sig på sin resa till "Haran", sin mors födelseplats, för att fly från sin bror Esau.



= Här dog Rakel och blev begravd invid vägen och det är Davids födelse by samt platsen där Guds språkrör och domare Samuel smorde honom till kung. Ur profeten Mika's profetia får vi veta att denna by är den minsta av Juda byar. Namnet på byn betyder på hebreiska "Bröd hus och på arameiska kött hus".



= I april år 70 valde den nye kejsaren Vespasianus egen son, den 29-årige general Titus att belägra staden. Den 24 juli intog Romarna Atoniaborgen och 12 dagar senare upphörde offret i Templet. Den 27 augusti brändes tempelportarna ned och två dagar senare brändes hela templet ned. Staden jämnades med marken och kvar lämnades den västra muren och tre torn från Herodes citadell.



= Denna by hade på Jesu tid 1500 invånare och namnet på by betyder "Tröstens By". Här finns resterna kvar av den kända synagogan där föreståndaren Jarius verkade. Hans dotter vilken Jesus uppväckte från de döda. I de trånga gränderna i byn kom kvinnan fram som led av svåra blödningar och när hon rörde vid tofsen på Jesu mantel blev hon botad.

En tankenöt av Ove Carlsson

Svar på sidan 9

Save the date!

Den 19 september 2021 är det återigen dags för Kyrkoval.

Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget som förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig. Vill du rösta fram din kandidat i kyrkovalet i Södermöre pastorat glöm inte att gå till valurnorna den 19 september nästa år!

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra medlemmar en möjlighet att påverka Svenska kyrkans verksamhet, budget och fördelning av resurser.

Du som vill ställa upp som kandidat i kyrkovalet behöver: Tillhöra Svenska kyrkan. vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan. fylla 18 år senast på valdagen samt vara kyrkobokförd i det område valet gäller (för kyrkomötet är du bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).

Du som vill rösta på din kandidat i kyrkovalet måste ha fyllt 16 år senast på valdagen och kanske är du en viktig förstagångsväljare som

vill vara med och påverka kyrkans inriktning in i framtiden. Din röst behövs och är viktig!

I Södermöre finns i dag 5598 röstberättigade församlingsbor och vi hoppas såklart på fler inför kyrkovalet.

Valnämnden har ansvaret för att genomföra kyrkovalet i Södermöre pastorat och vårt arbete är nu i full gång i samarbete med församlingens råden i pastoratet. Vår Kyrkoherde Richard Thörn är inbjuden till att närvara på valnämndsmötena, får

sin mening antecknad men inte delta i besluten.

Ni kan följa Södermöre pastorats lokala arbete via nämndsmöten, kyrkofullmäktiges protokoll, pastoratbladet, hemsidan och via sociala media.

Valnämnden inför Kyrkoval 19 september 2021

Ordförande: Ann-Sofie Togner
Vice Ordförande: Ronny Söderberg
Ledamot: Kenneth Jeppsson
Ledamot: Jan-Olof Torstensson
Sekreterare: Emma Svärd



Kyrkoval
19 SEP 2021

Hans kärlek till mig har bragt
hans storhet på knä.
Han har blivit som jag
för att jag ska ta emot honom,
han har blivit som jag
för att jag ska ikläda mig honom.
Jag blev inte rädd när jag såg honom,
ty för mig är han barmhärtighet.
Han har tagit min natur
för att jag skall förstå honom
och mitt ansikte för att jag inte
skall vända mig från honom.

Ur Salomos Oden

**Södermöre
pastorat
önskar alla en
välsignad
adventstid,
god jul och
gott nytt år!**

Ikön: Kristoffer Lignell



KONTAKT

Besöks- och postadress

Prästvägen 1, 388 32 Ljungbyholm

Besökstider

Mån, tis, tors: 09:00 - 16:00

Onsdag: 13:00 - 16:00

sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se

Expedition telefontider

Måndag, tisdag, torsdag: 09:00 - 12:00

Onsdag: 13:00 - 16:00

0480 - 77 04 00

Kyrkoherde Richard Thörn

Södermöre pastorat

richard.thorn@svenskakyrkan.se

0480-77 04 01

Komminister Ove Carlsson

Arby - Hagby, Halltorp - Voxtorp

ove.carlsson@svenskakyrkan.se

0480-77 04 31

Komminister Jan Haglund

Karlslunda - Mortorp

jan.haglund@svenskakyrkan.se

0480-77 04 21

Komminister Jakob Axén

Ljungby, Trekanten

jakob.axen@svenskakyrkan.se

0480-77 04 11

Vik. komminister Bengt-Olof Roos

bengtlof.roos@gmail.com

070-633 79 25

Diakon Maria Polback

maria.polback@svenskakyrkan.se

0480-77 04 09



Klimatkompenserad
Gruppförändelse

DEN HÄR TRYCKSAKEN ÄR
KLIMATKOMPENSERAD HELA VÄGEN
FRÅN TRYCK TILL DISTRIBUTION
AV SVENSK DIREKTREKLAM.

Vill du eller vill du inte ha ha vårt nyhetsbrev,
vänligen meddela oss på telefon: 0480-77 04 00

www.sodermore.se

facebook.com/Sodermore

youtube.com, sök på Södermöre pastorat