

Heliga trefaldighets dag

Tema: Gud – Fader, Son och Ande

Vivian Youssef Gabro

I dagens evangelieläsning får vi följa med till Betania till Lasarus systrar.

Vilket fantastiskt samtal och fin dialog som pågår mellan Jesus och Marta, men också samtidigt en smärtsam livssituation som Marta och hennes syster befinner sig i.

Vi lever i en märklig och unik tid idag, så som systrarna Maria och Marta sörjde sin bror Lasarus, det kanske är så för dig idag som det är för många andra att du också känner någon som är allvarlig sjuk, ja till och med ligger inför döden.

Vi kan idag ta till oss evangelietexten där Jesus ger tröst och hopp till systrarna. Marta visar sin sorg och besvikelse på att Jesus inte var hos de i tid, och deras älskade bror Lasarus dog.

När Jesus kommer står de med sina frågor, maktlöshet och förtvivlan inför deras brors död. Men Marta säger som det är, hon beskriver sin förtvivlan och det kan vi också ta till oss idag.

Vi kan stilla oss i det vi går genom. Vi kan säga till Jesus precis som vi känner, även om det låter orimligt för oss det Marta sa till Jesus, ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött.”

Samtidigt bekänner Marta också sin tro och sitt hopp om att Gud kan ge allt vad Jesus ber om, och att döden inte är slutet och att hennes bror skall uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Den sanningen fick hon höra ifrån Jesus själv. ”Den som tror på mig skall leva om han än dör.” Jesus har kommit till vår värld för att frälsa oss och ge liv i överflöd av hans liv till oss.

Han ger inte oss bara det eviga livet utan han vill vara med oss här och nu. Det betyder att när vi drabbas av motgångar och svårigheter står vi inte ensamma, nej utan Jesus vill gå vid min och din sida.

Jesus ropade på Lasarus att komma ut. Jesus är här hos dig just nu. Han vill höra dig säga som det är och han vill befria dig från din oro, ångest och förtvivlan. Jesus vill hjälpa dig och fylla dig med tro hopp och omsluta dig med sin nåd.

Jag själv tror starkt på helande och mirakel och som biskop Martin Modéus skriver i sin bok: ”Finna bönen som redan finns, varje gång vi andas in... och

andas ut... så är det bönesvar, vi får 20 000 bönesvar om dagen. För det är ungefär så många gånger vi andas varje dygn.”

Vi kanske inte får bönesvar på det vi just ber för, men det som återstår är att Gud står fast vid sina löften.

Det gäller tills vi får komma hem till det eviga livet, så som Jesus säger till Marta: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.”

Ja Herre, vi tror och säger som Marta sa till dig att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.”

Barmhärtige Gud, vi överlämnar våra liv i dina händer, hjälp oss att fästa våra ögon på dig tills vi får se dig ansikte mot ansikte.

I Jesus namn. Amen