

# Andakt med Skara domkyrka

Palmsöndagen – 5 april 2020

”Vägen till korset”

*Välkommen till en andakt utifrån högmässan i Skara domkyrka!*

*Sjung eller läs psalmerna, läs bibeltexten och bed bönerna – gärna högt.*

---

## Inledningsord

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Guds kärlek rymmer hela vårt liv,  
gemenskap och ensamhet,  
smärta och glädje,  
styrka och utsatthet.

Gud omsluter oss på alla sidor  
och känner oss vid namn.

Gud är nära med nåd och barmhärtighet  
genom Jesus Kristus.

## Dagens bön

Evige Gud, vi tackar dig för att din Son blev människa  
och tog på sig förnedring och lidande ända till döden på korset.  
Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad  
och låt oss med honom uppstå till evigt liv.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Psalm 44:1-3 – *Dig vi lovsjunger, ärar*

Evangelietext – Matt 21:1-11

*En natt fick Jesus besök av Nikodemos, en farisé som var medlem av judarnas råd. Nikodemos förklarade att han visste att Jesus hade kommit från Gud, men han förstod inte vad Jesus menade när han förklarade att man måste bli född på nytt för att kunna se Guds rike.*

Läs dagens evangelietext. Övriga texter är Jes 56:6-8 och Ef 2:12-16

Vi möts i en omvälvande tidpunkt, vare sig vi möts här i kyrkan, med det maxantal på 50 personer som får träffas samtidigt vid en sammankomst, eller får predikan i handen, med möjlighet att läsa på egen hand eller i samtal med andra. Det är mycket som vi får förändra i vårt sätt att ha gemenskap med varandra, hur vi förhåller oss till varandra, och hur vi ändå får försöka finna på sätt, att göra saker och ting tillsammans, som tar oss ut ur den situation som just nu hela världen befinner sig i.

*"Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!"*

Hosianna – Herre, hjälp oss! Ropen kom längs delar av vägen, från många olika människor, när Jesus red in i Jerusalem. Idag ropas det också på hjälp från många olika håll. Olika röster höljs för olika insatser som behövs. Vem lyssnar på oss och vem lyssnar vi till?

*När [Jesus] drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: "Vem är han?" Och folket svarade: "Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen."*

Jesaja, i gamla testamentet, var profet och han gav röst åt Herren Gud: *Detta är Herren Guds ord, han som samlar det skingrade Israel: Ännu fler skall jag samla till dem som redan är samlade.*

Nu flygs människor hem från olika länder runtom världen till sina olika hemländer. Gränser stängs, karantäner upprättas. När Gud samlar folken, människorna, så är det inte enbart i en fysiskt närvarande form. Vår tro ger oss möjligheter att samlas även i "anden". Kyrkan är världomspännande, Gud säger: *Mitt hus skall kallas ett bödens hus för alla folk.* (Mark 11:17)

När nu folkhälsomyndigheten säger till oss, att vi skall avhålla oss från att träffa de som är 70+ och att vi ska hålla distans till varandra i affärer, på gator och torg, så kan känslan av isolering, avståndstagande mm. dyka upp.

Då är det viktigt att se att avhållsamhet och avståndstagande inte är samma sak. Avhållsamhet hör ihop med att hålla av varandra, att bry oss om varandra. Att jag ser att det jag avhåller mig från, hjälper min nästa. I det här fallet att inte bli smittad, genom min fysiska närvaro, om jag skulle vara bärare av viruset.

En del av att visa att vi bryr oss om varandra, är att dela en gemenskap på ett annat sätt, som t.ex. genom bön. Jag ber för dig, du ber för mig, vi ber för världen tillsammans, fast ändå på var sitt håll.

Så även om vi fortsätter att samlas i kyrkorna för att be, så skulle KYRKAN aldrig stängas även om kyrkporten skulle låsas, om ett påbud kom om att inga sammankomster får ske, med mer än två och

två, som i Storbritannien eller Tyskland. KYRKAN är fortfarande öppen, då den utgörs av Jesus själv, som är långt mer än en profet. Kyrkan är Kristi kropp och den utgörs av levande stenar, som är de som samlats, och i tro anslutit sig till Gud – i ett bödens hus för alla folk.

Vi tror att bön kan förändra liv och sammanhang. I sammanhang där hopplöshet breder ut sig, så kan bönen förändra vårt sätt att tänka. Genom bönen kan Gud påverka oss, till att se nya möjligheter som tar sig fysiska uttryck.

Vi ska dyka ner i Efesierbrevet för att där se på en sådan förändringspunkt, som är så oerhört viktigt för oss människor. För att vi ska kunna hålla fred med varandra.

Det är skillnad på isolering å ena sidan genom fiendskap, murar och gränser och å andra sidan genom isolering som kommer av att vi avhåller oss från det som vi kan skada varandra med. *Ty [Jesus Kristus] är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen.*

Så skriver Paulus och syftar på Guds folk Israel och på oss som är hedningar (som jag tycker borde översättas bättre på svenska utifrån som det står i den grekiska grundtexten "éthnos" som betyder nationer, folk och det är samma med hebreiskans "gojim" som betyder andra folk).

Detta betyder att alla nationer, alla folk, vi, *nu, tack vare Kristus Jesus, har [vi] som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.* Paulus skriver vidare: *I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen.* Och i vers 17 som följer på vår text för söndagen: *Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära.*

Märkligt att vi kan höra om att stridande parter, som i Jemen och på andra håll, kan lägga ner vapnen för virusets skull. Att sluta ha ihjäl varandra därför att det kommer ett virus som kan döda människor. Ett virus ser inte till stridande sidor, utan går över gränser som vi desperat försöker sätta upp. Coronan blir en gemensam fiende som vi försöker skydda de mest sårbara i samhället mot.

Det visar på något djupt mänskligt, rentav gudomligt i människan, respekten för livet och de utsatta i samhället. Detta som kännetecknar freden och friden: vi är i grund och botten en enda mänsklighet.

Hur kan vi glömma detta när allt är som vanligt?! Och gå tillbaka till våra stridigheter och krig.

Hosianna – Herre, hjälp oss!

Tänk om vi kunde förstå, att det finns ett virus som är lika farligt och som påverkar världen: främlingsfientligheten, nationalismen, hatet, synden, som just föder stridigheter och krig och skapar konstlade

gränser som vi människor sätter upp mot de andra.

Det är denna synd som Jesus tar med sig upp på korset. Att möta döden på korset är att gå en annan väg än hämndens - Jesus sa: *förlåt dem, de vet inte vad de gör* (Luk 23:34)! Korsets väg är förlåtelsens och försoningens väg. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset.

Försonade – apokatallassó, detta grekiska ord är sammansatt av tre ord:

”apo” som betyder ”från” visande på en riktning

”katá”, ”ner till en exakt punkt”, ”intensifiera”

”allássō”, ”för att ändra” - ändra ordentligt, avgörande, som när två parter försonar sig när de kommer (”ändrar”) till samma position.

Alltså apokatallassó – försonade - från just denna punkt, när allt är som mest intensivt och vi liksom bottnar i tillvaron, till en ordentlig förändring som blir avgörande för det fortsatta livet.

På korset gör Jesus denna försoning möjlig för oss alla!

Att gå vägen till korset är att dra ur proppen som släpper ut det tryck som hat, främlingsfientlighet, nationalism ”mitt först”, den synd som skapar en våldspirals, som tar sig uttryck i hårda ord, fördömanden, konflikter, krig och mycket mer.

Att byta från fiendskap till vänskap, är ett val. Ett fullt rimligt mänskligt val. Trots alla svårigheter och meningsskiljaktigheter, så väljer vi hur vi ska svara.

Ja, vad svarar vi när det verkligen gäller?!

Vem lyssnar på oss och vem lyssnar vi till? *Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.*

När Jesus red in i Jerusalem valde han att göra det på en åsna. En tydlig markering på den väg han valde. En symbolhandling som var känd för alla som såg på när han red in. Det var en kungs sätt att rida till en annat lands stad och visa att kungen hade fredliga avsikter.

I Jesus Kristus kan vi mötas i en omvälvande, intensiv punkt där våra liv förvandlas från enskilda - på var sina håll, till ett - i en gemenskap, som är så kroppsligt påtaglig att vi kan beröra varandra när vi träffas och samtidigt beröra varandra på avstånd. Bönen känner inga gränser, Guds Ande rör sig fritt.

Det jag önskar att vi lär oss från denna extraordinära situation i vår nutid, är att vi ska ta med oss insikten av det vi förstår, när vi kommer ner till den där omvälvande, intensiva punkten, då vi verkligen inser att nu gäller det livet, så väljer vi att ta med oss just den insikten, erfarenheten, viljan till det, mer än något annat, in i framtiden...

Hosianna – Herre, hjälp oss!

Krig är ingen framtidsväg till frid eller fred, nationalism skapar inget framtidsland, främlingsfientlighet och hat föder ingen kärlek eller omsorg om medmänniskan.

Korset väg är en annan, där du och jag tillsammans med Jesus och många andra delar lidandet och svårigheterna som vi människor utsätts för och väljer kärlekens, läkedomens, försoningens, fredens och livets väg...

Amen.

## Bön

Gud, vi tackar dig som låtit Jesus Kristus gå den långa vägen till korset för vår skull. Till dig kommer vi i bön om hjälp att våga och orka följa honom.

Idag hör vi hur Jesus togs emot med glädje. Hjälp oss att i våra liv ta emot honom med glädje. Visa oss vägen till korset där vi kan lägga ifrån oss allt vi bär på just nu ... [Tystnad]

Gud, vi ber för oss alla som på olika sätt är drabbade av Coronaviruset, både i vår närhet och i andra länder. Var nära alla som är svårt sjuka, som lider av symptom, som är oroliga. Led oss var och en steg för steg i det som är och som väntar, du som ger oss ny kraft.

Idag ber vi – samla oss på ett särskilt sätt kring ditt kors nu under dagarna fram till och under påsken. Lär oss att ta emot och ge vidare av den förlåtelse som din Son vunnit åt oss var och en.

I Jesu namn Amen.

## Herrens bön

### Välsignelsen

Herren välsigne dig och bevara dig.  
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.  
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.  
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.  
Amen.

Psalm 45:1-3 – *Jesus för världen givit sitt liv*

## Sändningsord

Gud skapar världen  
och vill att vi ska leva.  
Gud älskar världen  
och fyller oss med kärlek.  
Gud förnyar världen  
och ger oss en framtid och ett hopp.



*Kollekten på Palmsöndagen är en avslutning på Faste-  
kampanjen som i år har temat "Stå på modets sida".  
Om du har möjlighet och vill ge en gåva till kollekten kan  
du swisha till 123 105 32 22, skriv "Kollekt 5/4" som med-  
delande, eller använd qr-koden här.*



*Tack!*