

Predikan – Palmsöndagen 5 april 2020

Tema: Vägen till korset, 3 årgången

Jes 56:6-8, Ef 2:12-16, Matt 21:1-11

Den börjar nu...

...den stilla veckan, innan påsk. Den börjar med jubel när Jesus på en åsna tågar in i Jerusalem på åsnan. Den slutar i död inte ens en vecka senare, när jublet helt plötsligt tystnat och alla vänt sig emot Jesus och vill se honom död, och istället ropar KORSFÄST HONOM!

Men är det verkligen den slutgiltiga avslutningen på stilla veckan?

...nej då, inte är det slutet! För tre dagar senare får vi möta påskens under, när Jesus uppstår från de döda. Döden är inte slutet och är inte starkast. Det är livet som går segrande ut ur påsken!

Men...vi går händelserna i förväg. Det är ju Palmsöndag idag.

Vad är det egentligen vi ska vara så glada för idag?

Den negative skulle kunna säga: Det är ju för att i GT-texten handlar det om något som finns mellan raderna eller om ett historiskt arv, vi kristna här och nu inte längre lever med. I texten ur Jesaja handlar det om det osyrade brödets högtid.

Vad är nu det osyrade brödets högtid?

Jo, det firades på Jesu tid under den judiska påsken. Det var för att komma ihåg något särskilt. Det var för att komma ihåg det som hände innan uttåget ur Egypten. När dödsängeln svepte genom Egypten och passerade alla dörrar som insmorts i offerlammets blod. Och under samma natt hade det judiska folket bakat osyrat bröd för att vara beredda på flykten från Egypten.

Vad har detta med oss att göra då?

Jo, för att denna GT-text står i direkt koppling till det som händer med Jesus under påsken. Jesus var det blivande offerlammet som skulle offras för att alla som tror på honom inte ska gå under utan ha

evigt liv. Jesus gav oss möjlighet till ett uttåg ur syndens kalla dödsgrepp om oss människor, för all framtid.

Varför rider han då in i Jerusalem på en åsna?

Han kommer samma väg in i Jerusalem som kungarna sedan gammalt, de som smorts åt Gud och var det gudomligas representant bland det judiska folket. Jesus hyllas, men ingen förstår den djupa meningen med detta intåg. Han rider på en åsna, ett lastdjur, för att det Jesus ska gå igenom under påskan är en tung börda att bära. På det sättet ser vi ett bra exempel på Jesu mänsklighet.

Varför händer detta?

Ett svar får vi i dagens epistel från Efesierbrevet: ”Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv.”

Avslutningsvis

Jesus kom för att vrida mänskligheten ur djävulens klor och han gör det på det mest självuppoffrande sätt som är möjligt. Han dör för människans skull. Genom detta befrias människan, hon upprättas och allt det omöjliga blir möjligt för henne. Det innebär inte att allt kommer vara enkelt och lätt, men vi har möjlig chans att lyckas i alla fall.

Det är en glädjens dag för oss idag. Idag börjar resan in till Jerusalem. Dit få vi alla följa med och bevittna påskens under när Kristus uppstår och besegrar döden och ondskan!

Hosianna Davids son, som kommer i Herrens namn!