



# Kyrkfönstret

## Välkommen till gudstjänst Allas lika värde

**söndag 15 mars kl. 18.00**  
**i Kristinehamns kyrka**

Igår kväll kom över 100 trötta ungdomar hem till Kristinehamn från Polen. Varför gör vi denna resa år efter år? Svaret hittar vi i bibelns första kapitel där det står att Gud skapade människan till sin avbild. Gud har gett varje människa ett värde som inte någon ideologi kan suddas ut. Nazisternas försök att avhumanisera judarna och andra grupper ledde till förödande konsekvenser under det andra världskriget. Med vårt besök på Auschwitz vill vi visa hur den grymma historien faktiskt var, samt belysa faran i att vi slutar se på varandra som människor. Vår resa är ett ställningstagande mot antisemitism, samtidigt även ett ställningstagande för det judiska folket och en hyllning till de som överlevde. Välkomna till en gudstjänst som utformats tillsammans med konfirmanderna och ta del av deras berättelser av förintelsen.

Tomas Nilsson, präst



## Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet

Artikel 3 ur Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna  
För några dagar sedan har jag sett om hollywoodfilmen "Sheriffen" från 1954 med Gary Cooper och Grace Kelly. Filmen anses vara en protest mot ett us-amerikanskt samhälle som blundar för sin regerings svartlistning av politiska motståndare i början på 50-talet. I filmen är Sheriffen den enda personen som rakryggad står upp mot ondskan. Inte gör han det för att han vill göra det (han är nygift, hans hustru ber honom innerligt att välja ett lugnt liv istället, något som alla runt omkring också rekommenderar). Sheriffen står upp för rättvisa och fred för det är rätt att göra det.

Det känns så passande att Svenska kyrkans internationella arbete för människor i utsatthet heter ACT (vilket på engelska betyder just "gör något!") och som samtidigt är en förkortning för Action by Churches Together, alltså olika kyrkors gemensamma engagemang för en bättre värld). Temat för ACT-fasteaktionen 2020 som började den 23 februari är "Stå på modets sida". Sheriffen står upp för för sina moraliska övertygelser och sina medmänniskor. Jag undrar varifrån han fick modet att göra det, trots motstånd också från sin nyblivna hustru? Kanske var det just detta, att han som tänkte skapa en familj kände ansvar för allas familjers rätt att leva i fred.

Som pappa kan jag lätt föra denna tanke vidare: Kanske ville han inte få denna fråga som barnen eller barnbarnen än gång kunde ställa och som många ansvarsfulla vuxna är rädda för: Varför gjorde du inte mer? Det finns många människor som kämpar för rättvisa och en bättre värld. De behöver vår hjälp. Att stå på deras sida istället för att blunda för ondskan och andra människors utsatthet handlar inte bara om respekt för andra utan också om självrespekt. Alla vill vi väl kunna titta i spegeln eller våra barns ögon utan att skämmas! Ni förstår att jag tycker om Sheriffen men mina känslor för honom är ändå mycket ambivalenta. Jag tycker om honom men jag tycker också synd om honom (OBS spoilervarning!) Vid slutet av filmen dödar sheriffen alla motståndare medan hans hustru försöker att stoppa våldet. Med detta mönster i våldsutövning verkar filmen trots sina svart-vita-bilder, mono-ljud och westerntema sorlig aktuell. Så här skriver initiatörerna av ACT-fasteaktionen 2020:

"Våldet får inte fortsätta vara en del av livet, något vi måste förhålla oss till eller lära oss hantera. Människans flykt undan våld, förföljelse och förtryck är ständigt pågående. Tillsammans har vi makten, modet och styrkan att agera. Rättvis fred kräver av oss att vi utmanar traditionella sätt att lösa konflikter och normer kopplade till makt, våld och manlighet. Därför vill vi synliggöra kvinnor och ungdomar som aktörer för fred och säkerhet. Vi vill också synliggöra män som aktörer för jämställdhet och mot våld som ett led i arbetet för mänsklig säkerhet."

Om du inte har sett Sheriffen, se den och fundera över dess beskrivningar av våld, könsroller osv. Men mycket viktigare: Om du vill stå på modets sida – och hjälpa modiga människor att försvara mäns, kvinnors och barns rätt att leva i fred: Gör något! Nu har du möjligheten: Fasteaktionen pågår till den 5 april 2020.

Sven Jebsen, präst

## Musik i Kristinehamns kyrka

### Nordic Journey

**Söndag 15 mars kl. 15.00**

Orgelkonsert med den amerikanske organisten James D. Hicks.

Kollekt till musikverksamheten.

Välkommen!



## Café syd

**Lördag 14/3 kl. 15.00 Visnums prästgård**

Program: Bosse Landberg sjunger och berättar om Dan Andersson, Gunde Johansson och Evert Taube

**Lördag 14/3 kl. 15.00 Rudskoga kyrka**

Program: Önskemusik med Bengt Haster

**Lördag 28/3 kl. 15.00 Rudskoga kyrka**

Program: En utvandringshistoria åt öster, Gunilla Svensson

## Gudstjänst med små och stora med barnmusikalen

**"Sara, Lasse och gammeleken"**

**Söndag 15/3 kl. 11.00 i Ölme kyrka**

**Söndag 5/4 kl. 16.00 i Björneborgs kyrka**



## Earth hour konsert

**Kristinehamns kyrka lördag 28 mars kl. 20.30**

Många band och musiker har genom decennier använt musik och texter för att väcka frågor och debatt och göra tydliga ställningstaganden i klimatfrågor. Efter den fantastiska responsen vid förra årets Earth hour konsert bjuder vi även i år in till konsert.

Det gör vi med en musikalisk blandning av Midnight Oil, Laleh, Sting, Karl Jenkins, m.fl. Starka texter men också texter om hopp och tro att vi tillsammans kan göra skillnad.

Medverkar gör Sacrekör, solister och musiker.

Från kl. 20.00 serveras cider och tilltugg. Utgångskollekt till Krisföregående klimatarbete inom ramen för ACT.

Släck lyset - kom och njut av en stämmingsfull stund med levande ljus och gör samtidigt skillnad.



FRI ENTRÉ

**24-28 mars**

Välkommen till temadagar om livsfrågor - ett initiativ av Svenska kyrkan!

Programmet, med ett 50-tal arrangemang, hittar du på [www.livetvartattleva.se](http://www.livetvartattleva.se)

**Livet**  
vårt att  
*Leva*  
14-17 mars 2018



### DETTA ÄR ACT SVENSKA KYRKAN

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, en av världens största biståndsbiståndsansatser med mer än 150 kyrkor och biståndsorganisationer. Tack vare detta samarbete kan vi snabbt agera vid katastrofer, arbeta effektivare med långsiktigt utvecklingsarbete och tillsammans vara en stark påverkansröst. Din gåva är med och gör detta möjligt.

[www.svenskakyrkan.se/kristinehamn](http://www.svenskakyrkan.se/kristinehamn)

**Svenska kyrkan**

