

Församlingsinstruktion för Trollhättans pastorat

Utarbetad under 2019, gällande för 2020 - 2023

Inledning - Vision

Tillsammans i Trollhättans pastorat
i ord och handling tala tydligt om Jesus

Vad är vi?

I Jesus Kristus uppenbaras Guds kärlek till hela världen. Kyrkan är en gemenskap som firar gudstjänst där Kristi kropp och blod delas och där vi ber tillsammans. Kyrkan är till för världens skull och identifieras av ett ömsesidigt beroende av varandra. På Jesu uppdrag är kyrkan sänd att inbjuda till denna gemenskap, till Guds rike.

Att vara kyrka kan liknas vid en bro som förenar det tillsynes omöjliga; jord-himmel, Gud-människa, hopp-förtvivlan, kärlek-rädsla, ande-materia och brustenhet-helhet. Svenska kyrkan i Trollhättan är en del av denna världsvida kyrka med uppdrag att lokalt arbeta för att synliggöra Guds rike.

Evangelierna beskriver ofta hur Jesus söker sig till gränsland och gränstrakter, hur han uppenbart ofta tänjer på gränser. Jesus sätter alltid den han möter i centrum och en vanlig fråga är: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Det visar på en tilltro till människan och att Guds oändliga kärlek till sin mänsklighet är grunden för hela tillvaron.

Bibelberättelsen om kvinnan i Joh 4 som möter Jesus vid Sykars brunn är ett sådant exempel. Samtalet mellan dem börjar med en fråga från Jesus. Han visar äkta medmänskligt intresse för henne, trots att hon är av ett annat folkslag än han själv. Hela konversationen visar att Jesus tar kvinnan på allvar. Det blir ett djupt samtal om vatten med många symboliska innebörder, trots att det från början handlade om vanligt dricksvatten. Kvinnan går stärkt ur mötet och berättar själv vidare om sin tro.

I berättelsen finns tre viktiga ledord som vi tar med för att beskriva vad vi är och som förenar:

Längtan-Närvaro-Hopp

Båda möttes utifrån mänskliga behov, en *längtan* av att släcka törsten.

Båda var såväl fysiskt som psykiskt *närvarande*. Genom att vara där kunde de lyssna till varandra.

Båda förmedlade utifrån sin frimodighet *hopp* till varandra. De betjänade och lät sig betjänas på samma gång.

Med såväl sina medlemmar som kyrkor och lokaler är Svenska kyrkan i Trollhättan en närvarande kyrka som lyssnar och tar människors längtan på allvar. En kyrka som betonar allas lika värde och att människans värde finns i vad vi är och inte vad vi gör. Att mötas av ett sådant hopp, en sådan trygghet mitt i livet och i de existentiella frågorna är att vara kyrka.

Var är vi?

Omvärldsbeskrivning

Omvärldsfaktorer och trender

Flera faktorer i omvärlden påverkar situationen i Trollhättan. Hit hör globalisering, demokrati, klimatförändringar, värderingar och teknikutveckling. Detta är trender som märks som minskat lokalt handlingsutrymme, hårdare konkurrens om kompetens, ökad polarisering och ökad bostadsbrist. En ökad osäkerhet i världen blir synlig genom minskad tillit. Likaså påverkar det förändrade medielandskapet liksom möjligheterna att effektivisera med ny teknik. Hela världen går från ett kunskapssamhälle till ett nätverkssamhälle.

Trollhättan är en mycket vacker och brokig stad. Göta älv och kanalen flyter genom staden och bidrar med natursköna miljöer. Här bor invånarna i bostadsområden präglade av flerbostadshus och småhusområden. Med hjälp av statistiska uppgifter bl a från Trollhättans stad vet vi att staden förtätas, men växer samtidigt åt olika väderstreck. Efterfrågan på bostäder är mycket stor. Trollhättan är en av Sveriges mest bostadsegregerade städer, vilket leder till att segregationen blir dominant på många områden. Det finns några stadsdelar med nästan inga utrikesfödda alls. Trollhättan har en ung befolkning, och större årskullar bland barn och unga än många städer. Även bland barnen är utsattheten stor, flera statistiska uppgifter visar på det.

Social och ekonomisk utsatthet överensstämmer med riket i övrigt. Den psykiska ohälsan är hög både bland barn och vuxna. Kommunens äldreomsorg verkar för att stödja äldre i att bo kvar hemma. Antalet asylsökande och kommunmottagna med uppehållstillstånd har minskat de senaste åren. Detta gäller även gruppen "papperslösa".

I Trollhättan finns flera idrottsplatser och motionsanläggningar. Stora grönområden kring fall och slussar erbjuder rika möjligheter till rekreation. Mitt i centrum finns i Folkets hus Kulturhuset och på Kronogården Kulturhuset Kronan. Utspridda i bostadsområdena finns alla kommunala förskolor och skolor samt flera friskolor för olika åldrar.

Arbetsliv

Trollhättan blev stad 1916 och har sedan dess alltid varit växande och nära förknippad med den industri som utvecklats och vuxit fram. Genom sin nära anknytning till industrin har staden alltid präglats av förändring, både positivt och negativt. Den nära kopplingen till industrin bidrar till att det är en konjunkturkänslig stad där svängningarna i samhällets ekonomi snabbt märks. Arbetslösheten hör till de högre i landet, men är lägre nu, ca 10-11 % nu jämfört med före SAAB-konkursen, år 2012, då det var ca 14 % arbetslöshet. Bland de som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden finns många utrikesfödda och ungdomar. Trots att flera stora arbetsplatser har försvunnit från Trollhättan har man haft förmågan att resa sig och se nya möjligheter.

Under de senaste femton åren har arbetslivet genomgått en radikal förändring. Arbetstillfällena inom tillverkning har minskat med 2/3. De branscher som ökar är tjänstesektorn, utbildning, vård och omsorg. Från att ha haft några stora dominerande företag med många arbetstillfällen, är det idag

vanligare med små och medelstora industrier, företag där flera av dem arbetar med högteknologisk teknik.

I och med närheten till Göteborg och läget inom Trestadsområdet finns här många som pendlar. Pendlingen både in till Trollhättan, men framförallt ut från staden har ökat markant de senaste åren.

Kyrkor och övriga religiösa föreningar

Den kyrkliga liksom den övergripande religiösa kartan genomgår stora förändringar. Förutom Svenska kyrkan finns bl a katolska kyrkan, två syrisk-ortodoxa kyrkor, Pingstkyrkan, Missionskyrkan (Equmeniakyrkan), Frälsningsarmén och Kronokyrkan (EFK Evangeliska Frikyrkan). Alla kyrkor möts på olika sätt i ekumenisk gemenskap.

I Trollhättan finns Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga och en aktiv grupp av Jehovas vittnen, en shiamuslimsk moské och tre sunnimuslimska moskéer, ett hinduiskt tempel och också buddistiska kopplingar.

Antal medlemmar		2018	Medl i %
Trollhättans pastorat	Total folkmängd	48 672	
Trollhättans pastorat	Medlemmar i Svenska Kyrkan	24 880	51 %

Församling		2018	Medl i %
Göotalundens församling	Total folkmängd	10 330	
Göotalundens församling	Medlemmar i Svenska Kyrkan	6 869	66 %

Lextorps församling	Total folkmängd	15 279	
Lextorps församling	Medlemmar i Svenska Kyrkan	4 113	27 %

Trollhättans församling	Total folkmängd	23 063	
Trollhättans församling	Medlemmar i Svenska Kyrkan	13 898	60 %

Omvärldsanalys

Den analys pastoratet gör visar på att:

Mångfalden är stor i Trollhättan och uppenbart påtaglig i vissa stadsdelar. De ökade klyftorna i samhället gör att sammanhållningen brister, tilliten minskar och otryggheten breder ut sig.

Det har också visat sig att segregation göder segregation, vilket skapar mer utsatthet och ökar klyftorna i samhället.

När Jesus i missionsbefallningen talar om att "gå ut i hela världen" behöver inte Svenska kyrkan i Trollhättan ta särskilt många steg. Att alla räknas oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Lagen om DO 1 kap 1 §) är en självklarhet för Trollhättans pastorat. Olika mötesplatser och gemenskaper bidrar till att stärka rikedomen i människors olikheter.

Den psykiska hälsan påverkas i alla åldrar av flera faktorer som höga krav i skola och arbetsliv, arbetslöshet, tillitsbrist, meningslöshet och ensamhet. Eftersom den psykiska ohälsan är ett växande problem är efterfrågan stor på enskilda självvårdande samtal liksom på att skapa meningsfull sysselsättning och gemenskaper. Då kommunen verkar för att stödja äldre att bo kvar hemma, finns där en stor möjlighet att möta människors oro, ensamhet och existentiella frågor.

Att vara kyrka är att påtala brister, verka för mer rättvisa i människors livsvillkor och vara lyhörd för människors existentiella frågor. Detta är den profetiska och politiska diakonin som är nödvändig när samhället inte lyckas hjälpa utan många hamnar utanför.

Gud blev människa för att dela våra liv. Inte så som det borde, måste, kunde eller skulle vara utan så som livet är.

Nätverk och samverkan behövs med flera olika aktörer, t ex kommun och andra ideella organisationer, för att kunna dela människors olika livssituationer.

Den kyrkliga kartan genomgår stora förändringar i kommunen, särskilt i vissa områden. I tider av förändring behöver de olika kyrkornas företrädare och medlemmar mötas i ekumenisk gemenskap. Eftersom det finns flera muslimska moskéer och andra religiösa grupper behövs ett interreligiöst råd för att öka förståelse för varandra och motverka polarisering.

Genom Bibelns olika tidsperioder och vidare i kyrkans historia har Gud uppmanat sitt folk att visa respekt och vördnad för människor med annan uppfattning eller åskådning. Detta förhållningssätt är ytterligare ett kännetecken för kyrkan.

Församlingsgemenskapen är centrum och utgångspunkt för kyrkans liv och tjänst. I bön och lovsång delas vardag och fest, glädje och sorg, tro och tvivel. Där kan den andlig längtan och behoven tillgodoses, där finns ett fotfäste i vilsheten.

Medlemsantalet i pastoratet ligger på en stadig nivå, i en stad som växer och där många nyinflyttade invånare tillhör olika religiösa samfund eller inget alls är detta en utmaning. Pastoratet förväntar därför ingen större medlemsökning men vill aktivt arbeta för att väcka intresse och därmed också försöka minska antalet aktiva utträden. För det behövs medlemsvårdande insatser till dem som redan är medlemmar, och i det en öppen och respektfull kommunikation och attityd. Pastoratet behöver fortsätta satsningen på ett ökat fokus på erbjudande om dop och konfirmation till barn, ungdomar och vuxna. Självklart vill vi att fler ska vara med!

Vad vill vi?

Kort och gott vill Svenska kyrkan i Trollhättan ”Våga vara kyrka”.

Psalm 790 *Ge kyrkan kraft att höras* ger oss inspiration och mod att våga vara kyrka. Psalmen beskriver ett tydligt perspektiv om en *närvarande* Gud. En Gud som finns mitt i stadens alla ljud. Ljud som uttrycker en *längtan* och som det är kyrkans uppgift att förmedla, hjälpa till att höras för att svara mot längtan. Psalmen uttrycker en medvetenhet att det behövs många och olika uttryckssätt och dessa vill Trollhättans pastorat försöka bidra med och till. Genom det kan kyrkan bidra till att förmedla *hopp* mitt i utsattheten, dela svagheten och stå upp för sanningen. Så kan kyrkan vara en möjliggörare i en tillsynes hopplös tid.

Omvärldsbeskrivningen och dess analys visar tydligt att pastoratet ska arbeta med kommunikation på flera olika sätt. Utgångspunkten finns i ordets grundbetydelse ”ömsesidigt utbyte” och att ”göra gemensamt”. I vår uppdelade stad – även geografiskt – är det en stor utmaning att uppnå goda möten över gränser. Som Jesu lärjungar behöver vi tänja på gränser och vara i rörelse genom tillitsfulla och meningsfulla relationer mitt i liv och utsatthet.

En förutsättning för att våga vara kyrka är att många får fördjupning i tro och identitet. För den kommande fyraårsperioden vill vi utveckla sådan fördjupning särskilt för förtroendevalda. För ideella medarbetare finns redan en del möjligheter att arbeta vidare med. För anställda medarbetare behövs vidareutveckling, både gemensamt och individuellt. För församlingsbor finns ett flertal olika fördjupningsmöjligheter genom olika studiegrupper men även här finns utvecklingspotential – särskilt på kvällstid.

Även för den utåtriktade kommunikationen bör betydelsen *göra gemensamt* vara tydlig. Det säger något om att dela och lyssna in människors längtan, om att mötas, både i goda samtal och dialog, men också på mötesplatser, både i kyrkans lokaler och på andra platser. Möjlighet till enskilda samtal ska synas tydligare. Möten sker på en mängd sätt antingen genom verkliga möten, på hemsidan, facebooksidea eller annan digital teknik. Förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare behöver medvetandegöras om kommunikationens betydelse.

Kommunikation är viktigt med tanke på alla åldersgrupper, men pastoratet vill en särskild satsning för åldersgrupperna ungdom och unga vuxna.

Vad ska vi?

Mötet vid Sykars brunn rör starkt vid församlingens grundläggande uppgift. Dialogen dem emellan kom att beröra gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Deras samtal handlar både om gudstjänst och diakoni. Utifrån samtal och praktik undervisade Jesus om trons källor och flöden. Att vara sänd av Gud är på samma gång Jesu sanna identitet som kyrkans.

Pastoralt program – Gudstjänst

I de fyra kyrkorna – Götalundens kyrka, Lextorpskyrkan, Skogshöjdens kyrka och Trollhättans kyrka – firas huvudgudstjänst varje söndag och helgdag.

Ibland, t ex annandagar och någon söndag sommartid, görs undantag från den inriktningen och det firas enbart en eller två gudstjänster i pastoratet. Inom pastoratet firas minst en huvudgudstjänst som mässa varje sön/helgdag, men oftast fler i olika varianter utifrån Kyrkohandboken.

Sommartid används även Gräsvikens kapell för gudstjänster på söndagarna. Några gånger per år firas också olika ekumeniska gudstjänster, bl a på Fallens dagar. Ett flertal olika gudstjänster firas också på vardagarna, t ex veckomässor i kyrkor, på äldreboende och hos Sjukhuskyrkan på NÄL.

Med olika metoder verkar församlingarna för en större delaktighet i gudstjänsterna. Önskan är att gudstjänstlivet speglar den breda mångfalden med allt vad det innebär. Medvetet finns också en strävan att använda olika sinnen och uttrycksformer i gudstjänsten.

De kyrkliga handlingarna tillhandahålls och bokas efter fastställda rutiner. Dop- och vigselgudstjänster företrädesvis som särskilda gudstjänster. För begravningsgudstjänsterna nyttjas utöver kyrkorna även Ljusets och Hoppets kapell på Håjums begravningsplats. Konfirmationsgudstjänsterna firas i avslutningen på konfirmandåret och inom pastoratet finns ett flertal olika möjligheter för konfirmationsundervisning och därmed ett flertal olika konfirmationsgudstjänster.

Pastoralt program – Undervisning

Vi lär under hela livet och vi talar om ett livslångt lärande. All undervisning är övervägande dopuppföljning eller undervisning inför dop. Detta ska märkas i alla tillfällen av undervisning oberoende av ålder, verksamhet eller situation.

Pastoratet har en plan för lärande och undervisning och under kommande år ska arbetet med den som utgångspunkt intensifieras.

Det finns en särskild handlingsplan med inriktning på barn och unga 0-18 år. Den tar sin utgångspunkt i dopet oavsett om barnet/ungdomen är döpt eller antecknat i avvaktan på dop och tänker också in alla barn som vistas i pastoratet. Handlingsplanen har två huvudinriktningar:

1. Aktiviteter som riktar sig till stora grupper.

Enligt gällande ordning, och fastställda rutiner, inbjuds alla att döpa sina barn vid doggudstjänster och sk "drop-in-dopstillfällen", därefter finns ett dopuppföljningsprogram.

För samarbete med förskola och skola, både grundskola och gymnasieskola, finns en plan med olika aktiviteter för olika årskurser.

Den övergripande ambitionen för detta är att alla barn och unga varje år ska erbjudas en kontakt med Svenska kyrkan.

2. Verksamhetsgrupper

För de familjer, barn och unga som vill vara med mer finns ett rikt utbud av olika verksamhetsgrupper. Dessa anpassas både efter barns/ungas ålder men också med olika intresseinriktning. Utgångspunkten är att inom varje kyrkas närområde (vilket inte helt motsvarar församlingsgränserna) erbjuda en gruppverksamhet för varje åldersgrupp. I detta behöver mer göras för hela 0-18 års-perspektivet, men alldeles särskilt för ungdomar efter konfirmandåldern. Konfirmandåret är en särskild inriktning där pastoratet följer Svenska kyrkans riktlinjer och rambestämmelser för konfirmandarbete, samt har Handlingsplan för konfirmandarbetet.

På samma sätt som 0-18 års-perspektivet arbetar vi för att finna ett heltäckande koncept som riktar sig till vuxna. Ett koncept i linje med att pastoratet än mer vill *Våga vara kyrka*. Det ska finnas möjlighet till grundläggande kristendomsundervisning, som också kan leda till vuxenkonfirmation. Det ska också finnas ett brett utbud av olika samtals- och studiegrupper på olika tider, med olika inriktningar. En lägsta nivå för detta är att varje präst ansvarar för minst en sådan möjlighet. Pastoratets ambition är också att erbjuda olika föreläsningar och mötesplatser med undervisande karaktär. Somligt av detta finns redan men behöver en vidareutveckling.

Pastoralt program – Diakoni

Diakoni är ett uppdrag att göra kärlekens gärningar, särskilt för människor i utsatta situationer och är varje döpts kallelse och ansvar. Diakonen inspirerar andra att ingripa och ta ansvar där mänsklig nöd finns. Enligt kyrkoordningen har församlingen ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.

Bemötande, lyhördhet och den ömsesidiga respekten är viktiga delar i det diakonala arbetet. Utgångspunkten är tron på människans inneboende resurser, förmågor och kompetenser, och att i mötet verka för att frigöra människors egen kraft, egna kraftkällor. Viktigt i mötet blir att förmedla en känsla av sammanhang där begrepp som hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet är viktiga. För att visa på diakonins inriktning och fokus använder vi begreppet "utsatta situationer". Det är viktigt att vara uppmärksam på vem som definierar "utsatta situationer" och att kyrka och församling inte har tolkningsföreträde utan att det sker utifrån den enskilda människan som söker kontakt. Samverkan med övriga aktörer i samhället är viktiga, såsom kommun, sjukvård, polis, skola/högskola och frivilligorganisationer. Profetisk/politisk diakoni är att vara röst åt och föra människors talan som blivit orättfärdigt behandlade, att vara en visseblåsare. Utifrån detta ser vi följande utmaningar:

- Integration
- Psykisk ohälsa
- Isolering
- Profetisk/politisk diakoni

Pastoralt program – Mission

Mission betyder sändning, uppdrag. Som visionen anger är kyrkans uppdrag att i varje tid och på varje plats "i ord och handling tala tydligt om Jesus". Det innebär att erbjuda människor evangeliet, glädjebudet, om Jesus Kristus och tron på honom. Evangeliet om den uppståndne Kristus har samma sprängkraft i Trollhättan som till jordens yttersta gräns. Med Guds ande som förenar ber vi tillsammans i den världsvida kyrkan: "Låt ditt rike komma, låt din vilja ske".

Genom valda ombud för act Svenska kyrkan och Utlandskyrkan samverkar vi i olika insamlingsaktiviteter och för att sprida kunskap inom dessa områden. Församlingarna vill följa Kyrkoordningens möjlighet att avsätta en del av budgeten till internationellt arbete, diakoni och mission. Utgångspunkten blir att avsätta 5 kr per tillhörig i församlingarnas verksamhetsbudget. Församlingsråden fattar beslut om till vilket ändamål.

Sedan några år arbetar pastoratet för en ökad och förtydligad kommunikation, och den utmaningen kvarstår alldeles särskilt med utvecklingsområden som formulerat utifrån orden Kommunikation är mission. Utmaningen handlar i stor utsträckning om upptäckten av våra egna attityder och uppfattningar, dess betydelse och bidrag i kommunikationen. På ett alldeles särskilt sätt bidrar Fair Trade Shop i denna utmaning – vår egen butik ”på stan” – som mer och mer blir ett mycket synligt tecken på att Svenska kyrkan finns mitt på gågatan.

Redskap och resurser

Två teman präglar och går igenom hela pastorala programmet. Dessa båda är *Musikverksamheten* och pastoratets fleråriga arbete med *Idealitet*. Även *Flerspråkighet*, *Andra arenor*, *Förtroendevaldas organisation*, samt *Prästtjänster och församlingsarbetslag*, är att betrakta som redskap och resurser i den grundläggande uppgiften.

Musik

Musik finns som en levande byggsten i gudstjänstens liturgi där kyrkomusikerna leder musiken i hela sin bredd; i psalmer, för- och efterspel, kör- och solomusik. Musiken används också som uttrycksform i särskilda musikgudstjänster och olika konserter.

Musiken betyder mycket och spelar en central roll för kyrkans identitet och att *Våga vara kyrka*. Musik kan öppna dörrar och kommunicera kyrkans budskap.

Musiken är en av flera viktiga metoder i undervisningen för olika åldersgrupper. Musiken bidrar med mervärden och uttrycksformer för att beskriva undervisningens innehåll. Men pastoratets olika körer är också en variant av verksamhetsgrupp för olika åldrar i församlingens undervisning.

Musiken är också viktig i det diakonala sammanhanget. Musiken kan bidra till ”lindring och läkning” i en utsatt situation men också vara formen att mötas för att skapa en gemenskapsplattform för t ex äldre.

Pastoratets kyrkomusiker arbetar med olika inriktning för att detta ska kunna förverkligas inom och genom det pastorala programmet, men också i ett aktivt utvecklingsarbete. Pastoratet har totalt 6,75 olika kyrkomusikertjänster, varav två är organisttjänster. Kyrkorådet avser att pröva frågan om en eller båda organisttjänsterna ska omvandlas till tjänst/er som förste organist.

Idealitet

Ideella medarbetare och insatser är själva utgångsläget och rörelsen i församlingens verksamhet. Handlingsplanen för idealitet har varit en viktig följeslagare för församlingarna i Trollhättan och löper genom hela det pastorala programmet. Alla förtroendevalda och anställda medarbetare har fått utbildning i idealitet och hela tiden kompletteras med fortbildning och kompetensutveckling i ämnet. Olika utbildningar anordnas också för ideella medarbetare. Strävan är att tänka in ideella insatser och

medarbetare i hela det pastorala programmet och de anställda medarbetarna ska räkna med ideella medarbetare i all verksamhet.

Flerspråkighet

Hela den grundläggande uppgiften finns i pastoratet även på finska och anknyter till att Trollhättans stad är förvaltningsområde för det finska språket. Gudstjänster, körsång, missionskretsen och en rad öppna mötesplatser har alltid varit viktiga i det finskspråkiga arbetet. Det märks dock tydligt att en förskjutning har skett till många diakonala insatser med inriktning på äldre från tidigare större inriktning på barn- och unga. Behoven har också ökat på "två-språkighet", t ex sker de finskspråkiga begravningsgudstjänsterna idag som regel på både finska och svenska parallellt. Kraven blir alltså höga på personalgruppen som behöver kunna skifta mellan språken.

Till den finskspråkiga verksamheten erhåller pastoratet sk strukturbidrag från Skara stift.

Trollhättans mångkulturella situation med många olika språk är en utmaning för Svenska kyrkans verksamhet. Pastoratet har provat att ha enstaka gudstjänstillfällen på engelska, men inte funnit någon god struktur för det. Ibland verkar efterfrågan finnas, ibland inte. I samband med personalrekryteringar brukar vi numera efterfråga vilka språk de sökande behärskar, och då även teckenspråk, vilket vi redan har några med kunskaper i inom personalgruppen. I övrigt samverkar pastoratet med stiftet vid behov av teckenspråkig personal. Vissa av stiftets teckenspråkiga gudstjänster brukar förläggas till någon av Trollhättans kyrkor.

Språkkunskaper finns det också behov av under turistsäsongen och då särskilt i Trollhättans kyrka. Där erbjuds ungdomar sommarjobb, vilka också uppmanas att använda sina språkkunskaper.

Broschyrer på olika språk finns också framtagna.

Andra arenor

Trollhättans pastorat finns redan på många arenor utanför kyrkans väggar. Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan och polisprästen är viktiga redskap och resurser i pastoratets arbete. Här sker samverkan med andra kyrkor och religioner, och arbetet har en tydlig kommunikativ prägel. För Sjukhuskyrkans verksamhet och Universitetskyrkan erhåller pastoratet sk strukturbidrag. Dessa bidrag från Skara stift, vilket även erhålls till finskspråkiga arbetet, lägger den ekonomiska grunden till att detta arbete kan genomföras av pastoratet.

Det finns också en strävan att samverka med olika aktörer i staden, bl a i samband med Fallens dagar och Alliansloppet. Kyrkbänken på köpcentret Överby är ett annat exempel, men också Fair Trade Shop som pastoratet driver i centrum. Med sådan närvaro vill pastoratet vara ett verktyg för att möta längtan, närvaro och hopp.

Förtroendevaldas organisation

Trollhättans pastorat har antagit en arbetsordning för sitt styrelsearbete. I denna uttrycker pastoratet ansvarsfördelningen mellan kyrkorådet och församlingsråden. Kyrkorådet är pastoratets styrelse och har därmed huvudansvaret, vilket t ex uttrycks i att man har huvudansvaret för församlingsinstruktionens beredning tillsammans med kyrkoherden och är arbetsgivaren för all

personal. De tre församlingsråden deltar aktivt i arbetet genom att vara kyrkorådets "förlängda arm" till och från församlingsbon. Kyrkoråd och församlingsråd möts gemensamt för tematiska samtal och diskussionen, ofta med utgångspunkt i *Vägen vidare*. Pastoratet har funnit en god ordning för detta, men finner hela situationen med kyrkoråd och församlingsråd som svårhanterlig och kyrkorådet avser att inleda samtal om strukturförändring inom pastoratet.

Prästtjänster och församlingsarbetslagen

Totalt inom pastoratet finns i dagsläget 14 prästtjänster, vilket är en mer än minimum (13 prästtjänster). En prästtjänst är kyrkoherdetjänsten och övriga tjänster är komministertjänster, några med olika specialuppdrag. Två av prästtjänsterna har arbetsledande uppgifter på delegation av kyrkoherden i var sitt församlingsarbetslag. Det är också någon av dessa som ersätter vid kyrkoherdens frånvaro. De båda andra församlingsarbetslagen leds av diakoner. En av prästtjänsterna har huvudsaklig tjänstgöring inom Sjukhuskyrkan, men tillsammans med övrig personal inom Sjukhuskyrkan ingår man i Trollhättans församlings Västra arbetslag. En prästtjänstinnehavare arbetar i huvudsak på finska och ingår i Lextorps församlingsarbetslag tillsammans med övrig finskspråkig personal. Alla prästtjänsterna är jämt fördelade över de fyra församlingsarbetslagen precis som övriga yrkesgrupper är. Församlingsarbetslagen utgör utgångspunkt för vars och ens arbetsuppgifter, men varje medarbetare är anställd i pastoratet och vissa arbetsuppgifter fördelas över helheten, t ex begravningsgudstjänster och konfirmandgrupper.

Barnkonsekvensanalys

Barnen har en särställning i den kristna tron och detta synliggörs i Församlingsinstruktionen. I alla beslut som fattas ska ett barnperspektiv beaktas. (KO Inledningen 1 avdelningen) Pastoratets BKA-grupp, i nuläget tre pedagoger, som har utbildning i Barnkonsekvensanalys, har sammanställt en analys och sammanfattar den enligt följande:

Det är en självklarhet att barn och ungdomar ska känna sig hemma och mottas kärleksfullt i församlingen. Utifrån sin ålder och förutsättning ska det finnas utrymme att delta i varje gudstjänst. Att känna delaktighet och få meningsfulla uppdrag leder till glädje och tillväxt.

Undervisning och dopuppföljning behöver aktualiseras och följa samhällets utveckling. Kyrkans uppdrag är detsamma men våra verktyg förändras och förnyas. Flexibilitet behövs liksom att lyssna in barnen/ungdomarnas tankar, idéer och önskemål.

I det diakonala arbetet är det viktigt att barnen och ungdomarna aldrig glöms bort. Nöd och oro finns i alla åldrar och är en ständig utmaning att möta enskilt och i stödgrupper.

Missionen, uppdraget är att tala tydligt om Jesus med alla åldrar och mötas där barn och unga är aktiva. Kommunikation behövs på olika plattformar.

Utvecklingsområde – Våga vara kyrka

Utifrån kyrkans identitet som en gemenskap med centrum i gudstjänsten och för världens skull vill vi kommunicera tro på ett förståeligt sätt. Kommunikation, med grundbetydelsen ”ömsesidigt utbyte” och att ”göra gemensamt”, hör samman med ordet communion, vilket är kristenhetens gemensamma namn för delandet av bröd och vin i mässan. Detta tillsammans blir utgångspunkten för pastoratets utvecklingsområde.

Våga vara kyrka innebär för oss:

1. Att leva nära Jesus

- Genom att i tro och tillit låta Jesus visa vägen framåt för pastoratet.
- Hela pastoratet eftersträvar ett Jesuslikt synsätt präglad av människovärde, möten över gränser, förankring och förvandling med början hos oss själva.
- Tid till fördjupning behövs för förtroendevalda och medarbetare, både ideella och anställda, så att kyrkan rustas för att förmedla tro på ett sätt som är relevant i olika situationer.
- Pastoratet ska satsa på utbildning och medlemsvård.

2. Att bejaka mångfald och öppenhet

- Genom ett medvetet förhållningssätt verka för att bygga broar och se vägar för inkludering.
- Verka för goda möten i hela pastoratet med inspiration från nätverket *Framtiden Bor Hos Oss (FBHO)*. Nätverkets metoder och förhållningssätt är möjliga att använda även i mindre mångkulturella områden.
- Verka för religionsdialog genom interreligiösa möten och samhällsdialog i vilja att förstå varandra och förebygga polarisering.
- I ord, bild och handling visa på kyrkans vilja till öppenhet, mångfald och lyhördhet.

3. Att se ungdomar och unga vuxna

- Genom att pastoratet lägger extra fokus på åldersgrupperna ungdom och unga vuxna, och aktivt avsätter resurser.
- Genom att möta unga människor och dela ledorden längtan, närvaro och hopp, och ge möjlighet till samtal och möten.
- Genom att uppmuntra till förankring i *Svenska kyrkans Unga* – Svenska kyrkans egen barn- och ungdomsrörelse.

Trollhättan 2019 11 05

.....
Inga-Lill Hansson, Ordf Kyrkofullmäktige

.....
Maria Classon, Kyrkoherde