

## Gudstjänstplan

### Gudstjänster

När kyrkklockorna kallar till gudstjänst på Hammarö så är det ett tecken på att Gud finns närvarande mitt ibland oss och att tron är levande bland alla som bor här.

*"Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten. Kyrkans dag för huvudgudstjänster är söndagen, eftersom Jesus Kristus uppstod på söndagen, Herrens dag." (SvKB 2012:14 och KOs inledning till kap 17)*

På Hammarö firar vi gudstjänst varje söndag kl. 11.00 i Hammarö kyrka, och under terminerna även i Skoghalls kyrka kl 17. Kontinuitet och fasta gudstjänsttider erbjuder en trygghet och god tillgänglighet för församlingen.

- I Hammarö kyrka firas huvudgudstjänster och merparten gudstjänster i form av de kyrkliga handlingarna: dop, konfirmation, vigsel och begravning.
- I Skoghalls kyrka firas musikgudstjänster, temagudstjänster, vardagsmässor, andakter och huvudgudstjänster.
- På Arken firas gudstjänster och andakter för stora och små.
- På äldreboenden firas andakter, gudstjänster och mässa.
- Gudstjänster firas också vid andra tillfällen och på andra platser i församlingen, t ex friluftsgudstjänster, pilgrimsvandringar, ekumeniska gudstjänster mm.
- Dessutom erbjuds drop-in dop och -vigslar.

Gudstjänsten ska vara källan i vilken vi får kraft att leva i mission och utöva diakoni och undervisning. Gudstjänsten bör ge utrymme för människors sökande, tvivel, glädje och hopp, samt bjuda in till delaktighet. I samband med gudstjänst kan fortsatt gemenskap erbjudas i form av exempelvis enkelt fika och samtal.

*"Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är kallade att delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med Gud." (SvKB 2012:14 och KOs inledning till kap 17)*

*"Gudstjänsten är kyrkolivets centrum där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten." (SvKB 2012 som är inledning till KOs kap 17). I kyrkoordningens formulering av församlingens grundläggande uppgift nämns gudstjänsten först. Detta kan tolkas som att gudstjänsten är hjärtat som syresätter församlingens blodomlopp och levandegör den grundläggande uppgiftens övriga dimensioner såsom undervisning, diakoni och mission. Men varken gudstjänst, undervisning, diakoni eller mission har ett egenvärde i sig. Det viktigaste med Kristendomen är; "Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas. Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas." (SvKB 2012:14 och KOs inledning till kap 2)*