

Biskopsval i Stockholm

2018/2019

*Åtta frågor till föreslagna
kandidater som tackat ja*

Innehåll

Anders Ekhem	3
Andreas Holmberg	4
Beatrice Lönnqvist.....	5
Bengt Kristensson Ugglå	6
Carl Dahlbäck	8
Christofer Wilson	9
Cristina Grenholm	10
Elisabeth Ström	10
Helena Inghammar.....	11
Jerker Alsterlund	12
Jesper Svartvik.....	13
Johanna Öhman	14
Jonas Eek	15
Louise Linder	17
Marika Markovits	19
Michael Bjerkhagen	21
Michael Öjermo	23
Sven Hillert	25
Sven Milltoft.....	26
Ulf Lindgren.....	27

Kommentar

De ovanstående namnen har föreslagits främst via den öppna facebookgruppen *"Biskopsval i Stockholm – öppen förslagslåda"* men även via olika sammankomster som ägt rum inför nomineringsvalet, t.ex. träffar som ordnats av Stockholms stifts prästsällskap. Svaren sammanställdes 2018-12-01 och kandidater som föreslagits efter detta datum är av naturliga skäl inte med. Eventuellt nya namn kommer dock att lyftas på facebookgruppen samt även på Boo församlings hemsida – där detta dokument finns utlagt.

Med förhoppning om att sammanställningen skall vara till någon hjälp och vägledning när vi utser vår kommande biskop.

Henrik Roos
Kh i Boo församling

Anders Ekhem

Nuvarande tjänst

Präst i Stockholms stift, tidigare kyrkoherde i Malmö

Examina

Teol.kand, Lund 1988

Doctor of Ministry in Preaching, Chicago 2000

Vilka områden är mest angelägna i Stockholm stift idag och framåt?

Att kyrkan, som blir till i den lokala församlingens liv och arbete, ständigt är i en teologisk reflektion, så att uppdraget att gestalta Guds kärlek för världen fördjupas i ord, handling och tjänst. Tillsammans med ett delaktigt medarbetarskap, fördjupat ledarskap och en vital demokratisk struktur ger det mod och vilja att frimodigt och klokt se framtiden an med tillförsikt även när strukturer behöver förändras och nödvändiga prioriteringar behöver göras. Som del i Kristi kyrka bär Svenska kyrkan i Stockholm framtiden i sitt uppdrag.

Att vara en kyrka där livets bräcklighet och människors tillkortakommanden inte ses som hinder, utan möjligheter för Gud att verka genom död till liv.

Att se religion, religiösa gemenskaper och erfarenheter som djupt angelägna resurser för ett solidariskt och demokratiskt samhälle. Svenska kyrkan har ett särskilt ansvar att bejaka och stå i möte med människor av annan tro. Tillsammans är vi en resurs för ett gott samhälle och en kraft mot all form av religion som förtrycker och osynliggör människor.

Vad brinner du för? Vad är din passion?

Jag brinner för livet och den värld vi lever i. En gåva! Vacker och fantastisk men också smärtsam och grym. Det finns inget annat liv. Ingen annan värld. Den kristna tron bär berättelserna att Gud delar allt i detta livet. Därför är min lidelse att utifrån liv och tro finna den teologi, de ord och den gestaltning som ger rymd för livet och håller om livet. Välsignar, försonar och upprättar. Mitt i livet, mitt i världens och samhällets korsväg, har evangeliets förkunnelse och teologins ärende sin givna och nödvändiga plats.

Jag har ett stort historiskt intresse. Inte minst svensk- och europeisk 1900-tals historia och min bokhylla är fylld av biografier med skilda berättelser om människors liv. Dessa livets berättelser är en god mylla för att forma den berättelse som är kyrkans ärende!

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

Som lundateolog är jag väl grundad i luthersk teologi, främst Gustav Wingren. I min fördjupning kring homiletik och hermeneutik har förutom europeisk 1900-talshermeneutik, amerikanska homileter och teologer påverkat mig. T.ex. Sallie McFagues metaforiska teologi och Christine Smiths teologi som tar sin utgångspunkt i människor som utifrån kön, ras, sexuell identitet, ålder etc hamnat i underläge och hindrats att leva i frihet. Under mina studier i Chicago kom jag också nära den afro-amerikanska förkunnelsen. En glädjens och befrielsens teologi, för den människa som levt under förtryck.

Dag Hammarskjölds Vägmarken och Tomas Tranströmers poesi återvänder jag ständigt till för att hitta ett språk som inte låser fast utan öppnar upp för den Närvaro som anas i livets sprickor.

Ideologiskt är jag en svensk 1900-talsmänniska. Formad av det svenska demokratiska välfärdssamhället. Jag äger ingen partibok men är djupt engagerad i samhällsfrågor och politiska

vägval. Jag oroas mycket över de nationalistiska strömningar som idag genom rädsla och demonisering av människor kränker människors värdighet och samhällets solidaritet.

Världen behöver ett ledarskap som kan stå upp för demokrati, människans värdighet och jordens överlevnad. Redan innan han blev president läste jag Barack Obamas memoar "Min far hade en dröm" och blev djupt berörd av människan. Idag hörs tyvärr andra tongångar från Vita Huset. Snart lämnar också Agneta Merkel den stora scenen. Två människor som inte på något sätt varit ofelbara och inte kan kritiseras, men som djupt förankrade i sin egen berättelse har som ledare stått upp för grundläggande värden.

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Om vi med profetisk menar att kyrkan i varje tid har en röst för liv, samhälle och värld, kan jag se några exempel.

En röst för livets och varje människas okränkbara värdighet. Detta perspektiv gör ibland situationer mer komplicerade, men kyrkans uppdrag är inte att alltid lösa dilemman utan synliggöra dem.

En röst som kan omsluta och hantera människans komplexitet, vilkens hand både kan slå och smeka.

En röst för hoppet. Inte minst i den tid som vi nu lever i är detta kyrkans viktigaste röst. Det finns alltid en väg att gå – trots allt, genom allt!

Vem är Jesus för mig?

Jesus är flyktingpojken och den fattige snickarsonen som vandrade på jorden för att i ord och handling berätta och gestalta Guds kärlek och försoning. När Jesus avslöjade den makt och de krafter som förtrycker och hindrar livet visade han sig vara Kristus. I hans närhet och efterföljd upprättas människan att vandra med honom i liv och värld – genom död till liv.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

Som allt ledarskap handlar också biskopens ledarskap om att hålla i och hålla om. Här finns uppmuntrans, omsorgens och välsignelsen uppdrag. Men också uppgiften att synliggöra och stå för de gränser som måste finnas.

Biskopen har ett särskilt uppdrag att se och hålla om den rikedom av mångfald som stiftets församlingar utgör. Kyrkan är inte en åsiktsgemenskap, utan kan leva i en försonad, ödmjuk och generös mångfald där olikheter berikar och tillsammans gestalta den mosaik där Kristus framträder.

Biskopen kan också utifrån den arena som uppgiften ger synliggöra evangeliet och teologins bidrag för ett gott samhälle.

Andreas Holmberg

Andreas står till förfogande men har avböjt att under nomineringsfasen av biskopsvalet svara på frågorna. Andras kommentarer om honom finns på facebookgruppen "Biskopsval i Stockholm – öppen förslagslåda".

Beatrice Lönnqvist

Nuvarande tjänst

Kyrkoherde i Botkyrka församling

Examina

Teologie kandidat examen, Uppsala universitet.

Bergs school of communications, Stockholm

Vilka områden är mest angelägna i Stockholm stift idag och framåt?

Svenska kyrkan som demokratisk organisation är den viktigaste framtidsfrågan. En fråga med många bottnar.

Hur Svenska kyrkan i Stockholm kan vara en aktör i civilsamhället för att verka för människors bästa.

Att sprida evangelium i alla kommunikationskanaler som finns

Vad brinner du för? Vad är din passion?

Barn och ungas plats i Svenska kyrkan

Jämställdhet och alla människors lika värde

Damfotboll

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

Lydia, Apostlagärningarna

Paulina Mariadotter

Bodil Malmsten

Eva Odhner

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Genom att vara en diakonal kyrka och att alltid låta barmhärtighetens röst höras!

Att alltid värna människovärdet

Motkraft till det råare samhällsklimatet

Vem är Jesus för mig?

Jesus är Guds son.

En förebild.

En person som ständigt lär mig nya saker.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

Andligt ledarskap

Modigt ledarskap som vågar ta ställning

Tydligt ledarskap som visar riktning

Nuvarande tjänst

Innehavare av Amos Andersons donationsprofessur i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet.

Professor, ledare och handledare för Stockholms Stifts Forskarskola vid Åbo Akademi och Teologiska Högskolan Stockholm (inom vilken 6 präster från stiftet doktorerar i kombination med tjänst i kyrkan).

Ledamot av Svenska kyrkans teologiska kommitté. Föreläsare och processledare vid bland annat prästfortbildningar, teologdagar och olika församlingssammanhang.

Examina (teologisk och annan)?

Docent i tros- och livsåskådningsvetenskap (1995, Uppsala Universitet).

Teologie doktor i systematisk teologi (1994, Lunds Universitet).

Ämneslärarexamen i historia och religion (1986, Lunds Universitet/Lärahögskolan i Malmö).

Vilka områden är mest angelägna i Stockholm stift idag och framåt?

Jag ser tre prioriterade områden inom Stockholms stift: teologi – kultur – staden Stockholm!

Teologi som betyder något för människor, teologi på liv och död – och teologi på alla nivåer. Kyrkan som lärande organisation, en varm bildningskultur där människor kan växa och "bli det de är". Teologi som gör det möjligt att tydligare se sambandet mellan evangelium och kulturarv, gudstjänst, diakoni och konsertverksamhet.

Kultur! Kyrkan är Stockholms största kulturinstitution med en sjudande verksamhet och dessutom bärare av en stor del av vårt gemensamma kulturarv. Jag har en stark tilltro till den konstnärliga impulsen både i gudstjänst och verksamheter. Vi behöver idag utveckla hur vi är tillsammans i folkkyrkan, hitta fler former för tillhörighet som samtidigt värnar öppenheten och månar om den enskildes frihet.

Stockholm! Stockholms stift är fullt av vatten och Stockholm ligger i ett gammalt "vattenkors", som också påminner oss om att dopets tecken är inristat i både stadens historia och kyrkans liv. Kyrkan är också närvarande genom det osynliga nätverket av döpta som var och en i sin vardag lever enligt kallelsen att vara en "människa bland människor" (Irenaeus). Varannan stockholmare är medlem i Svenska kyrkan, men kyrkan bäddar in alla de som bor och arbetar här i sin omsorg och inkluderar dem i sina förböner.

Vad brinner du för? Vad är din passion?

Jag brinner för teologin som levande tolkningspraktik, en teologi som kan betyda något för människors liv. Jag gläder mig åt att dela lärprocesser och se människor växa!

Jag är en passionerad anhängare av en öppen, demokratisk, evangelisk-luthersk folkkyrka, jag är en engagerad förespråkare för demokratin som livsform och styrelseskick och har en stor lust i kunskapsäventyr, både inom och utanför akademien.

Jag brinner för musiken i kyrkan och ser en stor potential i alla engagerade körsångare.

Jag vill lyfta fram människor i alla åldrar, så att vi tillsammans kan dela sorger och glädjeämnen. Problem är till för att lösas, men kan också bilda viktiga utgångspunkter för lärprocesser.

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

Gustaf Wingren, Paul Ricoeur, Hannah Arendt, Evert Taube och Tomas Tranströmer.

Teologiskt är jag influerad av den skandinaviska skapelseteologin som i Sverige främst har utvecklats av lundateologen *Gustaf Wingren*. Frälsning innebär att bli människa inom ramen för Guds återställelse av skapelsen. Den kristna tron är inget som skiljer mig från andra, utan något som förenar mig med allt levande.

En annan källa är *Paul Ricoeur*, en filosof som kan lära oss att tolka, att tänka dynamiskt – bortom de statiska motsättningarnas återvändsgränder. För Ricoeur är människan i grunden sårbar, det är en del av det som gör oss mänskliga. Han är också inspirerad av *Hannah Arendt*, som lär oss om födelsen som den viktigaste händelsen i varje människas liv – och livet måste få börja om gång på gång om vi ska orka vidare.

Som bohuslänning och stockholmare är jag djupt fascinerad av *Evert Taube* och hur han med sin musik och sina texter skildrar människor i lust och nöd, alltid med respekt. Hos Taube förenas förundran över änglamark och himlajord, vatten och skärgårdar, med äventyret och kärleken. Det handlar om sådant som gör livet värt att leva.

...och så *Tomas Tranströmer*, som i sina dikter nästan har sagt allt som behöver sägas!

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Kyrkan är en del av Guds mission i världen och den står i en profetisk tradition. Kritiken är faktiskt vår viktigaste tradition. Kyrkans profetiska uppdrag tar olika gestalt i skilda tider. Idag framstår det som självklart att kyrkan måste delta i försvaret av människans värde och naturens integritet – och att klimatutmaningarna var ett väldigt passande område för ett biskopsbrev.

Vem är Jesus för mig?

Jesus är Guds son, som vi i kyrkan bekänner som sann Gud och sann människa. Genom honom börjar återställelsen av Guds skapelse, därför är han också världens hopp och i honom blir vi delaktiga i det nya livet. Att Gud blir människa är framförallt ett uttryck för kärlek, att Gud inte sluter sig i sig själv, utan är "för oss". Precis som frågan signalerar, så är Jesus "för mig" – det som gör Jesus så mänsklig är just att han är "för andra", "för världen". I dopet sammanfaller Guds och vårt eget människoblivande: vi påminns om att allt som är viktigt i livet faktiskt börjar utanför oss själva. Gemenskapen med Jesus Kristus kan aldrig innebära att jag tas ut ur världen, utan att jag på djupet förenas med allt levande och blir en del av skapelsens återställelse.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

På kyrkans uppdrag ska en biskop ansvara för och utöva tillsyn över bekännelse och ordning. Biskopen är inte först och främst en *chef* som via en delegationsordning utövar makt över organisationens anställda, utan en *ledare* som lika lyhört som välgrundat tar ut riktningen mot framtiden. Ledarskap handlar om *kommunikation*, det vill säga konsten att *dela världen* så att vi kan *dela världen* med varandra. Kopplingen till ordet *kommunion* påminner oss om att det inte räcker med information. Ledarskap bygger i grunden på *tillit*, som inte är något man kan "ta" sig – därför stavas ordet på samma sätt från båda håll.

Biskopligt ledarskap är ett tjänande ledarskap, men ledare får inte bli fega, utan måste också när det behövs våga vara modiga. Biskopens uppdrag handlar om att leda människor – så att de ska kunna leda sig själva och andra.

Till biskopens uppgifter hör att inspirera och ge energi, uppmuntra till teologiska samtal och öppna nya tankebanor. En biskop måste ha något att berätta, fungera som ett samlande namn och ett

ställföreträdande hopp i tider av oro, våga tala om de verkligt svåra utmaningarna, på ett ödmjukt sätt kommunicera livsmod gränsöverskridande mellan kyrka och samhälle.

Carl Dahlbäck

Nuvarande tjänst?

Kyrkoherde i Nacka församling sedan 2005.

Examina

Teologie magister. Har även skrivit en Masteruppsats om Dag Hammarskjölds Vägmärken och är antagen på Masterprogrammet i religionsvetenskap, Uppsala.

Mest angelägna områden i stiftet idag och framåt

Fokusera på den *grundläggande uppgiften* och mogna i att:
emotionellt bli varmare, gladare och tryggare,
teologiskt formulera sig mer holistisk, relevant och självmedvetet,
strukturellt utveckla professionalitet, idealitet och hållbarhet

Vad brinner du för? Vad är din passion?

Som *ledare* är det att leda komplexa processer och planer i mål genom ett inkluderande, drivande och väl underbyggt arbete.

Privat är det att skriva och framföra musik. Jag har skrivit två sångsamlingar och en tredje är nyligen klar.

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

En förebild är Dag Hammarskjöld som mystiker och kristen genom hans bok Vägmärken, men även som ledare genom hans tjänst som generalsekreterare i FN. Mina föräldrar kommer också alltid vara viktiga förebilder.

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Kyrkan kan vara relevant genom en fortsatt öppenhet för och reflektion kring vår tids frågor, utmaningar och förändringar och att i det samtidigt samverka med och påverka beslutsfattare.

Vem är Jesus för dig?

Jesus är brännpunkten i den kristna metaberättelsen som levde med en fullständig gudsmedvetenhet, ett absolut gehör för människor och var beredd att ta konsekvenserna i sitt eget liv.

Vad innebär biskopligt ledarskap

Det innebär att inspirera stiftets församlingar att utvecklas i den riktning som biskop, stiftsfullmäktige och stiftsstyrelse stakar ut, utöva tillsyn och att vara ett stöd för präster, diakoner och medarbetare i stiftet.

Christofer Wilson

Nuvarande tjänst?

Kyrkoherde i Eds församling

Examina (teologisk och annan)?

Teol.Kand (96)

Vilka områden är mest angelägna i Stockholms stift idag och framåt?

Stockholm leder sekulariseringsligan vilket redan syns i statistiken över de kyrkliga handlingarna, men det kommer sannolikt bli värre. Två frågor infinner sig då: 1) Om inte medlemmarna förlägger sina viktigaste livshändelser i kyrkan, var kommer då mötet med kyrkan att ske och var kommer bilden av kyrkan förmedlas. 2) vad ska präster och musiker göra med tiden som blir över? Den andra frågan kan förefalla vara ett skämt, men den är mycket allvarigt menad. Vad händer med prästens självbild när hen inte definieras utifrån de kyrkliga handlingarna? Vad händer med vår arbetslogik? För diakonalt och pedagogiskt arbete kommer ledarskapet i församlingarna handla om utveckla det man redan gör. Men för prästerskapet handlar det om en omställning i arbetssätt. Att rusta dagens och morgondagens präster för den uppgiften är det mest angelägna.

Vad brinner du för? Vad är din passion?

Min passion är det lilla kyrkliga sammanhanget. Bibelstudiegruppen, ungdomsgruppen eller andaktsgruppen e dy. Enligt min mening är det vad kyrkan innerst är byggd av. Jag brinner också för miljöfrågor och kyrkan som samhällsaktör (inte en pratande aktör utan en handlande).

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

Beträffande andligt ledarskap och teologiskt mod är K G Hammar en stor förebild. Beträffande socialt patos och engagemang är många av kyrkans ungdomsledare förebilder.

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Till att börja med måste man sluta försöka vara profetisk. Profetiska gåvor kommer från Gud. Vi måste be. Vi måste be tillsammans. Vi måste begrunda vår bibel utifrån livets frågor. Vi måste följa vår nästa en bit på den svåra vägen. Vi måste som Erwin Bischofberger en gång uttryckte det: *"uppehålla oss i de rum där anden kan tänkas vara till städes"*. Kanske skall då den profetiska gåvan anförtros oss.

Vem är Jesus för dig?

Jesus är den stora friheten och glädjen i vår tro. Jesus rör sig både i och bortom våra heliga rum. Jesus är den stora förlåtelsen.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

Förståelse för församlingsmedarbetarnas vardag. Förmedlare av engagemang, energi och glöd. Överblick och strategisk analys av regionala framtidsfrågor.

Cristina Grenholm

Nuvarande tjänst?

Kyrkosekreterare vid Svenska kyrkans nationella kansli i Uppsala

Examina (teologisk och annan)?

Teol. kand. 1983, Teol. dr. 1990, Docent 1995, Professor 2003.

Vilka områden är mest angelägna i Stockholms stift idag och framåt?

Det mest angelägna är att människor ska upptäcka hur Gud är i världen för att ge oss en framtid och ett hopp. Vi kan bidra till att gränser suddas ut och sammanhållning skapas när vi möter alla människor som Guds avbilder. Det kan vi göra i församlingslivets skiftande vardag, i gemensamma strategiska beslut och genom att påverka samhällets makthavare.

Vad brinner du för? Vad är din passion?

Jag vill att människor ska upptäcka att evangeliet inte bara finns i det vi känner igen sen tidigare. När vi är öppna för olika erfarenheter av Gud och livet samtidigt som vi är förankrade i den kristna tron, kan vi få vara med om att budskapet berör på överraskande och omvälvande sätt.

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

De som är nyfikna, noggranna med det som inte syns, ser medmänniskan och inte ger upp.

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Genom att verka i livets utkanter, förmedla erfarenheterna vidare och aldrig någonsin tystna.

Vem är Jesus för dig?

Jesus är barmhärtig och sårbar. Han har gått före oss genom mörker och död och han överger inte någon som befinner sig där. Det gäller alla, inte bara mig.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

Att inspirera kyrkans medarbetare i våra olika uppdrag och roller till att göra teologin begriplig. Då kan vi frigöra det allmänna prästadömet som Luther talade om, så att evangeliet alltid kan viskas av någon som finns nära den som behöver tröst, ljus och kraft till engagemang.

Elisabeth Ström

Det har inte inkommit några svar från Elisabeth. Andras kommentarer om henne finns på facebookgruppen *"Biskopsval i Stockholm – öppen förslagslåda"*.

Helena Inghammar

Nuvarande tjänst?

Kyrkoherde i Vantör

Examina (teologisk och annan)?

Teol kand Lund 1995, teol dr Göteborg 2006, på avhandlingen "Från moderhuset till domkyrkan. Upptagning, invigning och vigning av diakoner och diakonissor i Svenska kyrkan 1855-1999".

Vilka områden är mest angelägna i Stockholms stift idag och framåt?

Stolthet. Att *känna stolthet* över det goda och viktiga arbete vi gör i vardagen. D v s döpa, konfirmera, viga och begrava församlingsbor, sjunga, leka, förkunna och undervisa, möta människor i alla åldrar och situationer, i vardag och fest, välgång och motgång.

Brobyggnation. Svenska kyrkan har en lång *brobyggartidition*. Den traditionen kan vi förvalta genom att fortsätta bygga broar mellan människor av god vilja, oavsett tro, kön, etnicitet och ålder. Vi kan och bör peka på goda erfarenheter av möten.

Envishet. Att *envist värna människans värde* genom att möta och försvara också de som lätt glöms bort.

Vad brinner du för? Vad är din passion?

Att olika är bra! Många års arbete med att utbilda människor för tjänst i kyrkan har lärt mig förstå styrkan i Svenska kyrkans bredd. En kollega beskrev mig som en person som "brinner för att hitta nya former att förena arv och tradition med nya uttryckssätt. Tänka utanför boxen med fast förankring i en lång kedja. Samt ordning och reda."

Vilka är dina förebilder i livet?

De teologer som påverkat mig mest är nog psalmförfattare, kända och anonyma. Psalmerna tillhör våra viktigaste teologiska dokument. Melodi och text i kombination är bästa teologisk undervisning och djupaste andlighet, så t ex Britt G Hallqvist och J O Wallin. Människor som tar sig fram i livet med och ibland tack vare begränsningar är förebilder för mig. Personligt har jag påverkats mycket av att leva nära människor med olika funktionsbegränsningar.

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Genom att hennes församlingar lever sitt uppdrag att vara kyrka på varje plats, i varje tid.

Vem är Jesus för dig?

Grunden för kyrkans existens, Guds son och världens frälsare.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

I kyrkohandboken står det fint formulerat om biskopens uppdrag. Jag vill bland de orden särskilt lyfta fram att uppsöka, rådslå, lyssna och besluta och i allt styrka Guds folk i kallelsen att tyda tidens tecken. Kort sagt att lyssna, våga ta ansvar och leva i tiden. En kort tid förvaltar vi våra uppdrag i kyrkan, vi tar över dem från andra och lämnar vidare till dem som kommer efter, men just i vår tid och på vår plats är biskopens uppgift att söka Guds och kyrkans väg tillsammans med andra.

Jerker Alsterlund

Nuvarande tjänst:

Kyrkoherde i Spånga Kista församling, kontraktsprost i Spånga kontrakt, Stockholms stift.

Examina:

Teol kand med Nt exegetik och tros- och livsåskådningsvetenskap som huvudämnen, Uppsala universitet 1987

Filosofie magister i kyrkohistoria, Högskolan Dalarna 2012

Svenska kyrkans kyrkoherdeutbildningar, samt

Institutet för personal och företagsutveckling, Chefsutveckling 2008

Vilka områden är mest angelägna i Stockholms stift idag och framåt?

Vi har ett gott förtroendekapital och relativt gott om resurser, men vi behöver förvalta detta på ett bra sätt inför framtiden. Demokratin i kyrkan och fler duktiga förtroendevalda till det strategiska styrelsearbetet, samt ett aktivare arbete med tillhörighetsfrågan och dopet i en allt mer mångkulturell kontext.

Vi behöver synliggöra Guds närvaro i denna värld.

Vi blir aldrig mer en statskyrka men vi kan bli en stark folkrörelse som kan bidra till bättre livsvillkor för många, tillsammans med andra goda krafter.

Vad brinner du för? Vad är din passion?

När jag ser människor och medarbetare lyckas! När människor som inte väntade sig något från kyrkan upptäcker kyrkan. Vara kyrka i olika sammanhang, där vi inte syns så ofta. Lutherskt tankesätt, att ständigt reformera kyrkan i varje tid för att behålla relevansen.

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

Jag har sällan personer som idoler, som varit förebilder i allt, men Martin Luther och Natan Söderblom är viktiga personer för mig.

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Det gäller att både kunna peka på människors utsatthet och synliggöra det, och samtidigt också profetiskt måla upp en bild av hur ett rikt och bra liv skulle kunna se ut, alltså både vara profetiskt kritiskt och profetiskt visionär. Hur? Delta i den allmänna debatten, göra symbolhandlingar och manifestationer.

Vem är Jesus för dig?

En person som alltid finns med i allt jag gör och som synliggör Guds närvaro i ett människoliv.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

Både kunna inspirera församlingar och vara en röst i samhället, men också förmågan att ha kännedom om och leda en stor organisation framåt. Förvalta förtroendekapitalet och våga leda kyrkan in i framtiden. Vara uthållig i tålmod och kärlek.

Nuvarande tjänst:

Under tio år har jag varit innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi vid Lunds universitet och Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Examina:

Teologie doktor och docent i Nya testamentets exegetik, professorskompetens i såväl religionsteologi som Nya testamentets exegetik. Ytterligare information finns i Wikipedia-artikeln.

Vilka områden är mest angelägna i Stockholms stift idag och framåt?

Huvudfrågan bedömer jag vara hur kyrkan ska fortsätta vara relevant. Hur svarar vi på människors längtan efter andlighet? Hur finner vi ett språk som når utanför kyrkportarna? Vi behöver "bli skickliga växlare" (för att använda ett fornkyligt uttryck som tillskrivs Jesus) för att förmedla evangeliet till människor idag. Det värdefulla budskap som är nedlagt i de antika texterna behöver ständigt omvandlas så att dess värde aktualiseras i nya tider och sammanhang, och därmed blir tydligt också idag. Detta kräver inte minst ständig teologisk fördjupning. Ofta tänker jag på 1 Pet 3:15: "Var alltid beredda att svara var och en som begär besked om ert hopp, men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak".

Vad brinner du för? Vad är din passion?

Att möta och samtala med människor i många olika sammanhang: exempelvis kultur, religionsmöten och ekumenik. Min stora glädje är att bidra med en teologi som är relevant för församlinglivet. Jag vill bidra till att ingjuta hopp och livsmod.

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

Den person som jag allra först kommer att tänka på är Krister Stendahl, som på ett imponerande sätt förenade kyrka och akademi både under de tre decennierna som professor vid och dekan för Harvard Divinity School och sedan i Stockholm under biskopsåren 1984-88. Han bars av en kristen tro som inte formulerades på andras bekostnad, utan i dialog med andra gudstillbedjare. Min senaste bok, som jag har redigerat tillsammans med Paula Fredriksen (Krister among the Jews and Gentiles), är ett uttryck för min tacksamhet över det han betydde för mig och för många, många andra.

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Teologins röst i samhället kan sägas vara att se möjligheter där andra bara målar upp problem, och peka på möjliga problem där andra bara betonar möjligheter. Samtidigt är det väsentligt att betona att profeter – såväl i bibeltexterna som idag – alltid måste vara självkritiska. I synnerhet de som vill "göra rätt" (hebr. 'asot mishpat, se Mika 6:8) måste vara medvetna om att de kan ha fel. Därför är en profetisk ödmjukhet viktig, som det står i Esters bok: "och vem vet" (hebr. u-mi jodea', se Ester 4:14).

Vem är Jesus för dig?

Sedan många år är Jesus framför allt den jag vänder mig till i Jesusbönen: "Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig." Under åren i Jerusalem har det varit en förmån att på djupet lära känna den religiösa tradition som var Jesu egen: med mina studenter har jag lärt mig mer om de högtider som Jesus firade och de böner som Jesus bad. Det har fördjupat min tro och även förståelse för andras tro.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

Under alla mina år i Läronämnden har jag lärt känna biskoparna och regelbundet samtalat med många av dem om de utmaningar de står inför och de möjligheter de har i uppdraget. Jag har förstått att det inte är fråga om ett sedvanligt ledarskap. Det handlar i hög grad om att lyssna och att stå i dialog med människor i många olika sammanhang. Två nyckelord för mig är tydlighet i ledarskap och tillit till medarbetare.

Johanna Öhman

Nuvarande tjänst

Kyrkoherde i Sofia församling och kontraktsprost i Södermalms kontrakt. Prästvigdes 1993, pastorsadjunkt i Sollentuna församling, komminister i Tullinge och Vantörs församlingar, distriktspräst och kyrkoherde i Sankt Mikael's församling, Huddinge.

Examina – övriga studier

Teol kand 1992

Studier humanistisk fakultet 1985-1987

Pedagogiskt ledarskap, 30 hp 2010-2011

Lägre organist-och kantorsexamen 1987

Studier vid Svenska Teologiska institutet, Jerusalem ht1991

Anders Frostensons psalmskrivarskola 2015-2017

Vilka områden är mest angelägna i Stockholms stift nu och framåt?

Kyrkans uppdrag är att ständigt gestalta det goda budskapet om att Gud älskar alla människor – evangelium. I dag har många en svag relation till kristen tro och församlingarna behöver arbeta med att bli andliga hem för både för den som har en tro och för den som söker och tvivlar. Jag menar att den andliga hemlösheten är vår tids stora fråga. Medlemsantal och intäkter minskar och kyrkan behöver snarast byta organisationskostym från en förvaltande organisation med många anställda till en inspirerande organisation med många engagerade. Andra mycket viktiga frågor är att försvara människovärdet, motverka splittring i samhället och sträva efter goda relationer till de med annan kyrkotillhörighet eller annan religion.

Vad brinner du för? Vad är din passion?

Jag brinner för bön och gudstjänst, för musik och sång, för barn och ungdomars delaktighet, för undervisning i kristen tro, för omsorg om medmänniskan, för människovärdet, för jämlikhet i Kristus oavsett etnicitet, kön, ålder eller sexuell läggning.

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

En förebild är förstas Jesus. En annan är Paulus som med idogt arbete byggde upp församlingar och tänkte och förmedlade teologi utifrån de problem som uppstod i församlingarna. Mina förebilder i livet är mina föräldrar som har gett mig en god uppväxt och goda värderingar.

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst

Kyrkan behöver idag vara en profetisk röst som talar om människovärde och de små i samhället. Det gör vi genom att lyfta fram utsatta människors situation och ha en god inkluderande gemenskap i församlingarna. Evangeliet manar oss att stå emot rasism, sexism och splittring i samhället.

Vem är Jesus för dig?

Jesus är den herde jag vill följa och som jag vänder mig till i min bön.

Vad innebär biskopligt ledarskap

Jag önskar att biskopen ständigt visar på Guds nåd och kärlek och möjliggör för församlingarna att göra detsamma. Att biskopen med sitt ledarskap tjänar Gud och människor. Att biskopen har ett varmt hjärta, är pålitlig och klok.

Jonas Eek

Nuvarande tjänst?

Opinionschef, Kyrkans tidning
Senior Advisor, Verbum AB

Examina (teologisk och annan)?

Teologie doktor i religionspsykologi, Lunds universitet
Filosofie kandidat i beteendevetenskap, Göteborgs och Lunds universitet
Pastoralteologisk examen, Svenska kyrkans pastoralinstitut, Lund

Vilka områden är mest angelägna i Stockholms stift idag och framåt?

Stockholms stift rymmer både stad, förort, landsbygd och skärgård. Varje sammanhang har sina utmaningar. Den lokala församlingen är oftast överlägsen andra nivåer för att se och värdera "mest angelägna" områden. Men det gemensamma uppdraget för hela Svenska kyrkan är att vara en öppen evangelisk folkkyrka för alla i hela stiftet: den dryga miljon människor som är medlemmar och den dryga miljon som står utanför kyrkan.

Utmärkande för Stockholm som storstad och huvudstad är att många, inte bara inom stiftet, relaterar till staden. I staden ligger mycket av kyrkans framtid. Staden är ett myller av möten, människor och möjligheter. Här finns möjligheter och resurser, men också stor utsatthet och klyftorna idag oroar. Kyrkans kallelse är att finnas mitt i staden och dela det som är människornas liv. Som ett Guds folk här och nu: ett skyddsrum för både kropp och själ; ett vikarierande hopp för den som förlorat sitt eget; en röst för den som ingen har; en påminnelse och aning om att tillvaron rymmer något mer; en kraft att skapa goda mötesplatser för alla som vill; ett språk för människors livsfrågor och traditioner.

Stockholms stift är geografiskt överblickbart. Därför finns goda möjligheter att hålla samman kyrkans arbete och perspektiv så att stiftets församlingar och pastorat kan dra åt samma håll och leva ut evangeliets kallelse i varje sammanhang.

Vad brinner du för? Vad är din passion?

Jag är lyckligt lottad att ha min passion knuten till min profession och brinner för teologi, pedagogik och kommunikation. Min passion är att ständigt söka teologin och pedagogiken för att kunna kommunicera vad som är kristen tro i vår tid. En passion jag lever ut alldeles särskilt i arbetet med konfirmander och unga ledare.

Kyrkans kommunikativa utmaning är intern så att alla medarbetare (anställda, förtroendevalda, ideella, intresserade) rustas i teologi och trons fördjupning. Men den är också extern, då det finns en stor längtan efter mening och riktning samtidigt som många saknar erfarenheter av levande kristen tro.

Kyrkan är Guds mission där uppdraget är att visa på evangeliet om Jesus Kristus och föra detta vidare. Den uppgiften tar sig tre uttryck: vi firar gudstjänst, vi bedriver undervisning och vi utövar diakoni.

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

Jag inspireras av många och har flera förebilder.

Britt G Hallqvist och Anders Frostenson är två svenska teologer som med sina psalmtexter i grunden har påverkat min teologi och livssyn. I mitt bibliotek finns flera teologer, inte minst biskop Gustaf Aulén, en klassisk uttolkare av luthersk teologi.

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Livet är gåva och ansvar. Samtidigt som vi får livet som gåva har vi ett ansvar för varandra och skapelsen. Kyrkans profetiska röst talar om detta. Här sammanfaller diakoni och förkunnelse med uppmaningen att bli Ordets hörare och görare. Men också ansvaret att ge röst åt den som ingen röst har. Detta kan ske på flera arenor: i opinion och protest, som tröst och hopp.

Hoppet är profetiskt i vår oroliga samtid. Ett särskilt tecken på kyrkans hopp är dopet. Dopet fogar in varje människa i en evig och gränslös gemenskap och knyter henne till kyrkans hopp. Dopets gemenskap gäller också här i tiden och erbjuder löftet att människan inte längre är ensam eftersom Gud har valt att slå följe med henne; redan nu och in i evigheten. Därför föder dopet oss till ett levande hopp. Vi behöver inte vara rädda för att leva och kan få mod att dö.

Vem är Jesus för dig?

Jesus är Guds son som i dopet har tagit mig vid handen och som osynlig vandrar vid min sida, som möter mig i nattvarden, i bönen och i medmänniskan, som varje dag på nytt sänder mig ut i världen, och som en gång ska möta mig efter döden för att dela evigheten med mig.

Martin Luther sammanfattar det väl när han kallar Jesus för trons stjärna och kärna. Stjärnan som ger ljus i mörkret och som går att följa längs vägen. Kärnan som finns mitt i det innersta och som ger liv.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

Ett "biskopligt ledarskap" är alltid själavårdande. Ordet biskop kommer från det grekiska verbet för att besöka, tillse och ta hand om. Kort sagt – att vara biskop är att bry sig om.

En biskop är alltid en själasörjare, både för församlingens anställda och för församlingsborna. Dubbelheten i det uppdraget fångas väl i Kyrkoordningens beskrivning av stiftets uppgifter som att främja och utöva tillsyn. Biskopens ledarskap har därmed två händer: den välsignande handen (främjandet) och den med kräklan försedda handen (tillsynen). På så vis kombinerar ett "biskopligt ledarskap" diakonatets omsorg med prästämbetets läroansvar.

Utöver detta rymmer biskopens ledarskap flera uppgifter. Det gäller att kunna nå igenom både internt och externt: som ledare och logotype för kyrkan; som ett värn för kyrkans enhet, ämbete och lära; som opinionsbildare och utbildare; som ansvarig för rekrytering och fortbildning; som inspiratör och tröstare. Och kanske inte minst att vara en själavårdande lyssnare.

Nuvarande tjänst?

Vikarierar i Nynäshamns pastorat som präst parallellt med att jag bedriver studier vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet. Jag skriver just nu på en uppsats om de etiska aspekterna kring utvecklingen av artificiell intelligens. Uppsatsen är en förberedelse inför framtida tvärvetenskaplig doktorandforskning.

Examina (teologisk och annan)?

Master of Divinity, Lunds universitet

Grundutbildning i psykodynamisk psykoterapi (steg 1) S:t Lukas utbildningsinstitut.

Legitimationsgrundande utbildning i kognitiv psykoterapi (steg2). Institutet för kognitiv psykoterapi Sabbatsberg.

Sexologi Karolinska institutet 30 poäng

Kyrkoherde utbildning, Uppsala universitet.

Vilka områden är mest angelägna i Stockholms stift idag och framåt?

Att värna kyrkans kärnverksamhet - förvalta sakramenten och förkunna ordet till alla det berör i takt med vår samtid. Göra kyrkan angelägen för fler människor i stiftet genom att ta människors existentiella och andliga behov på allvar. Det betyder att göra kyrkan till det självklara valet för att reflektera kring de existentiella frågorna och utöva sin andlighet. Kort sagt tillgängliggöra kyrkan för människor som i dag söker svaren på andra platser och i andra sammanhang. Bjud in och ge människor uppdrag att vara med och sprida Ordet.

Inom kyrkan utöka och säkra undervisning för barn, unga och vuxna i olika former för att skapa rum för samtal om de existentiella och andliga frågorna.

Genom det diakonala arbetet stötta unga i den växande psykiska ohälsan. Genom andlighet och kyrkans gemenskap visa på andra värden som en kontrast till bl.a. sociala medier.

Vi måste också göra mässan mer tillgänglig och lockande för alla människor som är öppna för andlig gemenskap och kristen tro. För att lyckas måste kyrkan bli en tydligare röst i samhället och därmed kunna locka fler för att motverka den utbredda ensamheten i Stockholm.

I utlandskyrkan där jag har arbetat i 4 år talade vi om att kyrkan ska vara ett "hem" fast långt hemifrån Sverige. Jag tänker att kyrkan i Stockholms stift också ska vara som ett "hem" där vi får komma som dem vi är och vara en del av gemenskapen.

Vad brinner du för? Vad är din passion?

Att sprida Guds ord i kyrka och samhälle. Att erbjuda reflektion kring de andliga, existentiella och etiska frågorna som många av oss bär på.

Att fira mässa med djup. Där alla kan få ta emot något som berör just dem. Därför måste vi ständigt arbeta med gudstjänstlivets förnyelse och innehåll utan att göra avkall på fastlagd liturgi. (Jag menar inte att vi ska påbörja ett nytt kyrkohandboksarbete!)

Att få bana väg så att människor och församlingar växer och utvecklas.

Musik är också ett viktigt verktyg för att nå och beröra fler. Det är både en helande och förenande kraft som gör det möjligt för oss att tolka livet. Här har kyrkan en unik möjlighet att i större utsträckning öppna upp kyrkorummet och gudstjänster för en bredare målgrupp.

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

Aposteln Paulus hade en fantastisk omsorg om församlingarna. Han hade tillit till män, kvinnor och de unga som han gav olika uppdrag och ett engagemang och en respekt till de som ännu inte hade kommit till tro. Han var en god själavårdare och en lyssnare i ordets rätta bemärkelse. Han visade en ömsinhet i kontakten mot dem som han mötte.

Sister Denzil - Community of St. Andrews, London Som ung tillbringade jag 1 år i ett anglikanskt kloster och mötte där nunnor som gav hela sitt liv för kyrkans diakonala arbete genom att leva i bön och arbete. Sister Denzil hade en enastående förmåga att röra sig i hela samhället och aldrig göra skillnad på människor och verkligen leva evangeliet.

Jan Eliasson. En samtida förebild för mig är Jan Eliasson som med sin skickliga diplomatisk förmåga och stoiska lugn har gjort anmärkningsvärd skillnad för världsfreden.

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Historiskt har kyrkan gått före och varit med i att bygga ett bra samhälle (skola, sjukvård, utbildning etc) och det ska vi fortsätta med. I dag ser frågorna lite annorlunda ut med den skillnaden att nu är det på allvar. Jag tänker på två utmaningar som vi står inför, klimatet och den nya tekniken med artificiell intelligens (AI). Båda dessa kan istället för hot bli till möjligheter, men vi måste agera nu. Här ska kyrkan tillsammans med andra aktörer vara en röst i samhället att räkna med.

I den ständiga förändring som vi människor lever i är kyrkan en röst som hjälper oss att leva och tolka våra liv det ska vi berätta. Att finnas för de som på olika sätt är utsatta i vårt samhälle och hjälpa till så att deras röst blir hörd. Men även finnas i varje människas utsatthet och där visa på tron och hoppet som bär.

Vem är Jesus för dig?

Jesus är min frälsare och förebild. Jag ber till honom och känner mig trygg med att han går vid min sida.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

Att vara biskop är att vara tillgänglig för diakoner och präster i andliga frågor.

Att vara andlig ledare och samtalspartner för församlingarna i just andliga frågor men även i utveckling och byggande av församlingar.

Att vara biskop är att tillsammans med stiftskansliet stödja församlingarna i sitt arbete.

Att vara en sammanhållande länk mellan olika traditioner inom stiftet lokalt och i hela kyrkan.

Att tillsammans med församlingarna i stiftet måla upp visionen för kyrkans uppgift just nu, förankra den och hålla ihop frivilliga medarbetare, förtroendevalda och anställda i kyrkan i att förverkliga den.

På ett naturligt sätt verka och finnas i det offentliga rummet i verkliga möten och samtal mellan människor.

Att idka tillsyn av församlingar och verkligen våga gå till botten med de problem och konflikter som finns. På riktigt stödja församlingar i svåra situationer genom konkret stöd och utbildning till församlingens ledning.

Att vara en bedjande människa som i sitt ledarskap lever nära Jesus.

Marika Markovits

Nuvarande tjänst?

Direktor vid Stockholms Stadsmission

Examina (teologisk och annan)?

Teologie kandidat - Master of Divinity, Uppsala universitet

Vilka områden är mest angelägna i Stockholms stift idag och framåt?

Bemöta ökad sekularisering. Hur skapar vi attraktivitet för vår undervisning? Hur ser vår vägledning till tro ut?

Bilden av kyrkan. Vi behöver sätta en tydlig positiv bild av kyrkans betydelse i samhället hos alla Stockholmare. Då blir fler nyfikna.

Värdeförskjutning. Synen på människan utmanas från flera håll. Kyrkan behöver vara tydlig i sitt budskap om människovärde, att det gäller alla.

Vi behöver öka vår beredskap att agera också när människovärdet kränks i våra egna verksamheter, såsom metoo - uppropet har visat. Samtal om normkritiskt förhållningssätt och människosyn behöver hållas levande, särskilt i kyrkan då förväntningarna på oss är stora.

Klimatkrisen. Vi står inför stora omställningar. Utifrån en modern skapelseteologi kan vi vara förebilder, skapa hopp och vägledning för människor i de vägval som väntar.

Social polarisering och social hållbarhet. Samhället dras isär; rika och fattiga, stad och landsbygd, in- och utanförskap. Kyrkan kan arbeta för enhet och tillit genom att vara en sammanhållande mötesplats för olika människor i olika livssituationer.

Kompetensförsörjning Hur bibehåller vi engagemang och utvecklar kompetens hos medarbetare och ledare över tid? Hur attrahera och rekrytera personer i alla yrkeskategorier? Liksom förtroendevalda och frivilliga?

Vad brinner du för? Vad är din passion?

Privat brinner jag för familj och dykning.

Som präst har jag fyra passioner med en gemensam nämnare – att göra kyrkans liv, tro och lära begriplig och angelägen och skapa verksamheter som består över tid.

Gudstjänst. Den kreativa och intellektuella utmaningen att låta liturgins traditioner formas på ett sätt så att de berör och människor kan väva in sina livsberättelser i den.

Förändringsarbete för individ och samhälle (Diakoni): Jag brinner för människors rätt att leva värdiga liv.

Barn och unga (Undervisning) Att möjliggöra ungas växt och utveckling. Jag har arbetat mycket med konfirmandundervisning, diakonala stödgrupper, själavård och skola.

Religionsdialog (Mission). Jag tror på ett fredsarbete som byggs av människor av olika tros- och livsåskådningar, vilka ändå delar människosyn och samhällssyn. Jag gillar samarbeten där fler skapa mer, än var och en för sig.

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

Det finns många, några exempel:

Billy, hemlös sedan 9 års ålder. Som tror på nytt liv om och om igen. Och som förmedlar kärlek och ljus med humor och generositet. Jag har mycket att lära av honom om förlåtelsens kraft.

Jag är mest hemma i pastoral teologi – när man som präst/diakon/musiker/pedagog dagligen arbetar med gudstjänsten, bibelsyn, dopets, nattvardens, biktens/själavårdens, diakoni/upprättandets teologi – för att hela tiden göra den begriplig i vardagens arbete, i möten med människor.

Som predikant inspireras jag av Ludvig Jönsson (Domprost i Storkyrkan 80-tal) som ständigt tolkar kristen tro in i aktuella samhällsfrågor. Som utforskar hur vi kan leva vår tro i vardagen. Men även en predikat som Lars Collmar med djupläsning av texterna och underfundig humor och livsglädje.

Iona kommuniteten i Skottland har varit en rik källa till inspiration. I gudstjänstliv, musik och livsstil. Pilgrimsrörelsen.

Andra teologiska grundstenar är Gustav Wingrens tolkning av urkyrkans Ireneus, Paul Tillisch. Judiska teologen A. J Herchel. De befrielse teologiska och feministiska teologerna. T.ex Rosmary Radford Ruether. Men även flera svenska teologer, ex. Owe Wikström, Ninna Edgardh.

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Genom att leva det vi tror. För att bli lyssnad till är det viktigt att tala i de frågor där kyrkan har/kan bygga stor trovärdighet. Det är viktigt att vi tar två roller, både den som visar på problemen och den som kommer med förslag till lösningar. Inte minst när vi själva är en del av lösningen. För att kunna påverka samhällsutvecklingen behöver vi välja fokus och utarbeta ett strukturerat sätt att lyfta de frågor vi väljer.

Svenska kyrkan har en trovärdig röst kring t.ex.

Människovärde, religionsfrihet och fredlig samexistens för att skapa ett hållbart samhälle.

Kulturarvet och hur samhället ska säkerställa nästa generations rätt till det.

Ungas ledarskap och möjlighet till att bidra till samhällsutvecklingen, ungas psykiska ohälsa och samhällets ansvar i det.

De växande sociala klyftorna – samhällets ansvar och kyrkans egna hjälpinsatser genom diakoni. Allvaret och ansvaret i klimatfrågor genom förebildliga initiativ i Sverige och globalt.

Vem är Jesus för dig?

Förebild för en etisk livsstil och en mogen tro. En förlåtande livsstil. Inte elitistisk.

En av mina bröder och systrar; I Jesus förstår jag Guds närvaro i det mänskliga lidandet. De som definieras till ett utanförskap är mina syskon. Min relation till dem är samtidigt en relation till Jesus.

Gud med oss; Genom Jesus är Gud i världen – inte bortom världen. Den diakonala teologins grund med fokus på upprättelsens och överlåtelsen teologi. Vi får vila i tillit.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

Genom sitt andliga ledarskap skapa en positiv bild av kyrkans roll i samhället och skapa engagemang, samhörighet och framtidstro i stift/ församlingar.

Att vara Svenska kyrkans röst utåt mot allmänhet, media, makthavare och samarbetsorganisationer i stiftet.

Att i rollen som arbetande ordförande i stiftsstyrelse gemensamt med dess ledamöter ge styrning till Stiftskansliet i dess främjande uppdrag gentemot församlingarna.

Rekrytering och utbildning av präster och diakoner - en fantastiskt viktig och rolig uppgift. Därtill att vara själasörjare för präster och diakoner.

I tillsynsuppdraget följer biskopen t.ex. upp församlingarnas arbete i med och motgång. Behöver balansera både tillrättavisning och uppmuntran i rollen.

Biskopen ingår i biskopsmöte och kyrkomötet och knyter därmed ihop ledning och styrning nationellt. Så att det Stockholms stift har att bidra med ska få betydelse för helheten.

Det handlar om att utöva ett inspirerande, utvecklingsinriktat och förtroendebyggande ledarskap som leder till samhörighet och vissa gemensamma fokus för utvecklingen av Svenska kyrkan i stiftet. Prostar, kyrkoherdar och kyrkoråd är viktiga kollegor och partners i detta. I den lokala församlingen levs tron, där sker det personliga mötet med kyrkan, där utvecklas en kontextuell, pastoral teologi och där får anställda, frivilliga och förtroendevalda handlingskraft genom ett gott lokalt ledarskap.

Michael Bjerkhagen

Nuvarande tjänst

Verksamhetschef Integration – Stockholms Stadsmission www.stadsmissionen.se/kallan

En verksamhet som bedrivs i samverkan med Stadsmissionen, Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift och Muslimernas förening. Verksamheten bedrivs i Fisksätra och Flemingsberg. Målet är ökad integration. Syftet är att ge råd och stöd samt kunskaper om det svenska samhället till framförallt tre huvudgrupper: 1. Människor som lever i utanförskap och isolering och i ett parallellsamhälle. 2. Människor i migrationsprocess. 3. Papperslösa

Kyrkoherde i Kungl. Hovförsamlingen www.kungahuset.se/hovforsamlingen

Examina:

Teol. Kand. 160 poäng, Psykoterapeutisk grundexamen, s.k steg-ettutbildning.

Vilka områden är mest angelägna i Stockholms stift nu och framåt?

Bromsa medlemstappet genom en radikal omställning av arbetssätt, översyn av resurser samt omprioritering av resurser för att: bygga relationer och känsla av tillhörighet bland våra kyrkotillhöriga. För detta krävs krismedvetenhet. En kris och strategigrupp bör tillsättas snarast för att arbeta med detta radikala förändringsarbete. Vi bör agera redan nu innan resurserna tar slut.

Stärka och utveckla långsiktig tillväxt i verksamhet bland barn och ungdomar (och föräldrar) samt diakoni.

Samhället står inför stora diakonala utmaningar. Kan vi kraftfullt rikta in oss mot dessa utmaningar och ligga i framkant utan att snegla avundsjukt på andra aktörer- men gärna samverka med dessa genom konsolidering av verksamhet och samlokalisering, så kommer kyrkan bli mer relevant och få ökad trovärdighet.

Med dessa satsningar jämte lättillgänglig dop och kristendomsundervisning blir kyrkan mer relevant och får ökad trovärdighet vilket kommer att medföra en inbromsning av medlemstappet.

Självförtroendet och stoltheten behöver stärkas bland vinningstjänsten. Här kan biskopen bidra med inspiration och hopp!

Stiftskansliets utvecklingsavdelning bör kraftigt nedbantats. Förvaltningsenheten samt biskopssekretariatet bör dock finnas kvar med den specifika kompetens som krävs. Fokus bör ligga på församlingarnas strategiska frågor. Stiftskansliet får inte vara en byråkratisk överrock.

Vi bör som kyrka dessutom: Stävja värdepolariseringen i samhället genom att vi själva undviker att tex spela ut förort och innerstad mot varandra. Stiftet är **ett** och bör hållas samman trots olikheter mellan församlingar och människor.

Jag brinner för:

Att se andra människor växa och få tillgång till sin egenmakt

Driva en utveckling, positiv förändring, få människor som tycker olika att samtala med varandra och se möjligheter

Gudstjänstglädje

Utbildning och teologisk fördjupning

Socialt/diakonalt arbete

Religionsdialog och ekumeniska samtal

Mänskliga rättigheter

Mina förebilder i livet, teologiskt, livssyn:

Min biologiska mor Beatrice och mormor Jessica som förmedlade Jesustron till mig tidigt i livet.

Mahatma Gandhi, Martin Luther King och Nelson Mandela för deras mod att driva mot förändring och rättvisa utan våld.

Dag Hammarskjöld och Dietrich Bonhoeffer för den integritet de hade.

Ingmar Ström, en gång biskop i Stockholm för hans uppriktiga och samtidigt mycket fromma förkunnelse. Han kunde formulera tron på ett enkelt och begripligt sätt.

Kyrkan kan vara en profetisk röst:

Genom att vi står stadigt förankrade i bön och gudstjänst samtidigt som vi ständigt håller oss a jour med det som händer i samhället och världen med spaning mot framtiden: där möter Kristus. Biskopen bör delta på ett klokt sätt i aktuell debatt och visa på att kyrkan har en självklar plats i samhället.

Jesus för mig är:

Guds ansikte på jorden. Den som bäst visar mig på HUR och VEM Gud är. Han som ständigt går med mig och bär mig genom allt. Frälsaren som möter mig här och nu men också på andra sidan jordelivets gräns.

Jesus är också bilden för det optimala (och för oss människor omöjliga) ledarskapet: Den som ger sitt liv för att andra skall få leva.

Biskopligt ledarskap innebär:

Att biskopen är en garant för enheten i stiftet, och verkar för den. Enhet är inte detsamma som enhetlighet. **Hela** stiftet med all dess djup, bredd och olika slags spiritualitet måste få finnas sida vid sida utan likriktning. Enheten finns i mångfalden. I denna mångfald skall biskopen vara en brobyggare, inspiratör och andlig ledare.

Biskopen skall naturligtvis dessutom utöva tillsyn. Det görs bland annat genom regelbundna besök i församlingarna.

Biskopen bör vara både öppen, tydlig och omsorgsfull.

Bilden av herden som går längst bak under vandringen tycker jag är fin. Herden som också ger tröst och stöd och ser till att ingen hamnar utanför.

Nuvarande tjänst?

Jag är kyrkoherde i Täby församling.

Examina (teologisk och annan)?

Den femåriga prästutbildningen vid Johannelunds teologiska institut (numera högskola)

Teologie kandidatexamen från Uppsala universitet

Magisterexamen i ledarskap från Lärarhögskolan vid Uppsala universitet (Kyrkledarhögskolan)

Doctor of Ministry in Preaching från The Lutheran School of Theology, Chicago, USA.

Vilka områden är mest angelägna i Stockholms stift idag och framåt?

Om jag får stiftets förtroende att bli biskop kommer mitt fokus att ligga på samspelet mellan biskopen och stiftets församlingar med präster, diakoner, andra medarbetare och förtroendevalda. Jag ser det som stiftskansliets främsta uppgift att stödja stiftets församlingar i genomförandet av den grundläggande uppgiften, förutom att stödja kyrkoherdar och kyrkoråd. Jag vill bidra till ett tydligare fokus i stiftsorganisationens uppdrag och omfattning.

Jag vill etablera en modell för kontinuerliga, innehållsbestämda möten mellan biskopen med stiftskansliets medarbetare och församlingarna på samma sätt som redan finns i andra stift. Stiftet är inte kansliet, det är vi alla.

Det händer fantastiska saker i Stockholms stift som vi måste lyfta fram och tillsammans vara stolta över. Som exempel vill jag nämna Guds hus i Nacka församling, Katarinamässan, Katedralakademien i Storkyrkan och "After week" med efterföljande allsång i Hedvig Eleonora församling som inledning på helgens gudstjänster.

I det brokiga Stockholms stift är det viktigt att biskopen kliver fram som en enande person i tydningen av och drivandet av en samlande stiftsidentitet.

Den organisering vi har och det regelverk som finns i Kyrkoordningen ska utnyttjas fullt ut så att biskopen utövar tillsyn och främjar församlingarnas arbete på ett effektivt sätt. Biskopen griper in vid problem av olika slag och står i nästan daglig kontakt, personligen eller genom respektive kontraktsprost, med sina kyrkoherdar. Det ska finnas på förhand uppgjorda handlingsplaner för att möta olika typer av problem och svårigheter i församlingarna. Svåra så kallade personalärenden i domkapitlet ska handläggas på ett rättssäkert sätt.

Biskops- och prostvisitationer är viktiga nav i samspelet mellan stift och församlingar, men många andra kontakter måste också finnas. Ett tydligt program för visitationer med kontinuerliga kontakter mellan biskopen, respektive kontraktsprost och församlingarna ska utarbetas. Nuvarande ordning med kontraktsvisa biskopsvisitationer är ett alltför trubbigt instrument för att få ge effekt i biskopens tillsyn och främjande av stiftets församlingar.

Biskopen ska stå för teologisk tydlighet och verka för gudstjänstens skönhet och meningsfullhet samt förkunnelsens plats i kyrkans liv. Jag är en reflekterande praktiker som månar om egen fortbildning och mina studier över vida fält. Tydliga program för fortbildning av medarbetare och förtroendevalda ska utarbetas.

Jag vill arbeta för att söka en gemensamt erövrade teologisk grundhållning som biskopen och församlingarna hela tiden formulerar och omprövar.

Förkunnelse och ledarskap är de områden där jag bäst kommer till min rätt. I den predikofortbildning jag genomgått har jag blivit starkt influerad av afroamerikansk predikan, samt

sydamerikansk befrielsesteologi och nordamerikansk feministteologi. Vi ska värna predikstolens frihet i en tid då främlingsfientliga och totalitära krafter vill förenkla svåra sammanhang och tysta oss när vi värnar frihet, demokrati och kyrkans oberoende.

Biskopen ska stå i ett tydligt samspel med samhället i övrigt. Biskopen kan inbjuda och samla människor från olika samhällsområden som få andra och ska uppträda i alla möjliga sammanhang för att föra dialog och påminna om kristendomens stora betydelse för det svenska samhällsbygget.

Vad brinner du för? Vad är din passion?

”Jag är frommast när jag läser”, brukar jag säga. När jag ser sammanhang och anar mönster känner jag en nästan gudomlig svindel. Jag älskar litteratur, historia och är teaterintresserad. Min familj är viktig. Jag är gift och har två vuxna döttrar. Till musik har jag ett oförlöst förhållande; jag lyssnar gärna, men kan inte utöva. Riktigt bra texter och riktigt bra förkunnelse utmanar mig att försöka förbättra min egen förmåga att skriva och tala. Jag brinner för att få bringa ordning och få till samsyn i komplexa organisationer.

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

Jag har många förebilder; Elin Wägner och Bang, Marcel Proust och Strindberg, Olof Lagercrantz och min morfar (som var brandchef i ett litet brukssamhälle i Östergötland). Den förebild jag tar spjärn emot vad gäller ledarskap är den helige Benedikt vars Regel har väglett människor både i och utanför kloster och vars tänkande ligger till grund för Taizé, bland mycket annat.

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Kyrkans profetiska uppdrag tar sig ton i en kakafoni av röster från de många sammanhang där ett tydligt kristet budskap, *kerygma*, är i svang. Varje predikan, varje kausaltal, varje konfirmandpass, varje samtal, varje sammanträde är tillfällen som aldrig får försummas av oss som är satta att förkunna. Den som är vigd till biskop, präst eller diakon har ett särskilt uppdrag att hela tiden peka på kyrkans beroende av Herren Jesus Kristus.

Diakoni, undervisning och mission är sammanhang där kyrkan samlar erfarenheter som kräver att vi talar om orättvisor och utsatthet. I diakoni och mission ska kyrkan ha ett rättighetsbaserat förhållningssätt. I kristen tro intar barnen en särställning, står det i Kyrkoordningen. Världen sedd ur barns perspektiv ger oss ofta anledning att tala profetiskt.

Vem är Jesus för dig?

Jesusberättelsen är kyrkans ärende till världen. Att berätta om Jesus både som historisk gestalt och som kyrkans Kristus är det centrala uppdraget, som förverkligas i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöver diakoni och mission.

Jag läser mycket om Jesus, och de andra bibliska gestalterna, och försöker predika utifrån den kunskap jag fått. Vi får inte mörka vad vi som välutbildade teologer rent historiskt vet om denne Jesus. Vi måste förhålla oss kritiska till den läroutveckling kring Kristus som blivit kyrkans bekännelse och lära. Men framför allt inspireras jag av Jesus till själva livet; mitt eget och andras liv.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

Biskopen är inte chef i formell mening, utan ledare vars uppdrag har rötter långt ner i den kristna historien, laddat med symbolisk och enande kraft. Den kraften gäller det att kunna kontrollera för att få något gjort som biskop. Biskopen ska i sitt ledarskap vara tydlig, inte tveka att använda uppdragets möjligheter, men också undvika maktfullkomlighet och arrogans. En biskop är brobyggare mellan den lokala församlingen och den världsvida kyrkan. En biskop ska vara ekumen. En biskop reser en del, men uppdragets prio ligger alltid på hemmaplan. En biskop utövar sitt

ledarskap i ett synodalt sammanhang där stiftsstyrelsen, kontraktsprostarna, kyrkoherdar och kyrkoråd tillsammans för arbetet i Stockholms stift framåt.

Sven Hillert

Nuvarande tjänst?

Jag är sedan 2016 församlingsherde i Gävle Norra som innefattar Maria församling och Strömsbro.

Examina (teologisk och annan)?

Jag är teologie doktor i Nya Testamentet på en avhandling om frälsning för alla. Jag har skrivit böcker, sånger och psalmer.

Vilka områden är mest angelägna i Stockholms stift idag och framåt?

Mest angeläget är att vara kyrka för stadens invånare, öppen för olikhet, mångfald och bräcklighet. Att kyrkan ger drivkraft i miljöarbetet. Att hävda varje människas lika värde och rätt till skydd. Att staden samspelar med glesbygden. Integration och asylarbete. Att återupptäcka hur radikal Jesus var i sin syn på människan och livet. Att göra upp med svartvita bilder som skymmer Jesus och ökar förtryck och förstörelse.

Vad brinner du för? Vad är din passion?

Jag brinner för att överskrida gränser, att öka samförstånd, att leva och tala tro, att hitta ord, att i alla lägen försvara livet, att rasera hierarkier, att bidra till att Bibeln befriar och på detta sätt göra kyrkan relevant.

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

Några av mina förebilder är: Elizabeth A Johnson, K G Hammar, Malena Ernman, Gustavo Gutiérrez, Elisabeth Schüssler Fiorenza, Beppe Wolgers

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Kyrkan är en profetisk röst genom att i varje bygd och på alla nivåer, genom sina många företrädare, ta itu med nutidens frågor. När vi med Jesus som föredöme och med stöd av Bibeln höjer rösten emot varje form av förtryck och förstörelse. När vi står emot konsumism och expansion och försvarar liv och kärlek i samhället och i Guds skapelse.

Vem är Jesus för dig?

Jesus är den Gud som genom alla tider skapar världen, kommer den till mötes och verkar i allt som är. Jesus är den människa som mer än någon annan visar mig vem Gud är och vad Gud gör. Jesus är den som aldrig stänger någon ute, som alltid kommer till mötes, som behandlar alla lika, som utan våld bemöter all ondska och ger en framtid. Jag ser därför Jesus både som Gud och människa, både som frälsare och förebild.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

Biskopens roll är ovanlig genom att biskopen har väldigt mycket inflytande men ganska få egna beslut att fatta. Biskopen behöver med ord och engagemang få människor med sig. Att berätta och beskriva blir viktigt, liksom att lyssna och samtala. Som ledare i en hierarkisk organisation måste biskopen akta sig för att se saker "uppifrån" och "utifrån" och ta hjälp för att lyfta fram perspektiv underifrån och försvara de mest utsatta. Biskopen behöver stöd för att inte förhärdas i svåra situationer utan behålla sin tro på Gud och förväntan på varje människa.

Nuvarande tjänst?

Kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling och kontraktsprost i Östermalms kontrakt.

Examina (teologisk och annan)?

Teol kand, gymnasielärarexamen, leg psykoterapeut, psykoanalytiker(IPA), organist- och kantorsexamen.

Vilka områden är mest angelägna i Stockholms stift idag och framåt?

Församlingarna. Det är detta område som är mest angeläget och det är där som kyrkans framtid kommer att avgöras. Och framtiden är nu. Därför krävs det ett nytt och radikalt krismedvetande. Krisen är inte om 20 eller 30 år utan NU. Den handlar i första hand inte om vikande medlemstal och sjunkande intäkter utan om kyrkans och församlingarnas **relevans** i samtiden och i det sammanhang som de är satta att verka i. Att utforska och hitta en ständig ny balans mellan **öppenhet** och **egenart** måste vara församlingarnas och Stockholm stifts enda sätt att vara och förbli trovärdig och relevant. Biskopens uppgift är att **initiera**, **inspirera** och **driva** ett sådant **pågående förändringsarbete** med evangeliet som ledstjärna. Det råder ett skarpt läge och kyrkan får inte vara en tolk som tiger utan som förkunnar och gestaltar evangelium i samtiden. Utifrån evangeliets grund ska barn- och ungdomsfrågor, mångfalds- och integrationsfrågor samt miljö- och hållbarhetsarbetet prioriteras.

Vad brinner du för? Vad är din passion?

Förändringsarbete. Förändring är möjlig om vi gör den tillsammans och låter Guds ande leda oss. Vi måste våga **förtrösta** mer än **misströsta**, söka **fördjupning** mer än **förenkling** och sträva efter **förändring** mer än att **bevara**. Genom min långa erfarenhet av församlingsarbete och att vara kyrkoherde vet jag att det är möjligt men jag känner också till var svårigheterna och utmaningarna ligger.

Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?

Som teologie studerande ägande jag mycket tid åt en forskarförberedande uppsats om Pastor primarius Ludvig Jönsson i Storkyrkan och hans predikokost som har haft stor inverkan på mig. Min vigningsbiskop KG Hammar och den biskop som jag har arbetat närmast, Caroline Krook har betytt och betyder mycket för mig både teologiskt och på ett personligt plan. Vad gäller min livssyn i övrigt är Dag Hammarskjöld och Sigmund Freud med det mystiska och psykoanalytiska perspektivet betydelsefulla.

Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?

Genom att leva Jesusnära, vara orädd och leva i men inte av världen.

Vem är Jesus för dig?

Jesus är en person som jag genom dopet är förenad med, lever i och har en längtan efter att bli allt mera lik.

Vad innebär biskopligt ledarskap?

Först och främst ska biskopen vara en andlig ledare för präster och diakoner, en **Pastor Pastorum**. Ägna sig åt församlingarnas strategiska utveckling i **dialog med de förtroendevalda** och vara i nära kontakt med kontraktsprostar och kyrkoherdar och ha erfarenhet av arbetsledning och konflikthantering. Därtill ska biskopen vara en tydlig **röst i samhällsdebatten** utan att vara partipolitiserande eller slätstruken. En person med såväl andlig som personlig integritet, förmåga

till god självkänedom och människokänedom och som med oräddhet vågar söka vägar framåt.
Det interna arbetet med #metoo och #vardeljus ska fortsätta och tystnadskulturen brytas.

Ulf Lindgren

Det har inte inkommit några svar från Ulf. Andras kommentarer om honom finns på facebookgruppen "*Biskopsval i Stockholm – öppen förslagslåda*".