

# KonfaKurs 19

Hej

Detta blir en kort info om senaste träffen då det är massor av annan spännande läsning i detta nyhetsbrev.

Första träffen efter Polen slutade med att ungdomarna i grupper fick skriva ner lite erfarenheter och vad de tagit med sig från Polen. Vi pratade även lite om resan och det vi varit med. Jag bifogar i detta nyhetsbrev det ungdomarna skrivit ner om Polen, samt ett litet brev från de vuxna som var med i deras grupp på resan.

Vi delade sedan in ungdomarna i tre grupper och de fick gå runt i tre stationer. PrästMartina var på besök och pratade om synd, skuld och förlåtelse. Assistent-Desirée pratade om bön och PedagogMalin och AssistentEwa pratade och advent och lät ungdomarna göra filmaffischer om de olika advents söndagarna.

Dessa kommer att sättas upp i respektive kyrka på advent, i den kyrkan som har Högmässan kl 10.00 kom gärna och titta på dessa mästerverk.

Vi avslutade sedan i kyrkan med en andakt.



# KonfaKurs 19

- Glöm inte av att anmäla er till Förälder mitt i livet.  
Senast 20/12 till Desirée 0340-64 11 12
- Luciakandidat!  
Har du svårt att välja vem du skall rösta på ett Varbergs lucia? Då har vi ett tips. En av våra ungdomsledare, Alice Abrahamsson ställer upp. Alice är nummer 5. Vill man rösta på henne kan man skicka ett sms till 726 72, med texten VBGLucia nr 5 (VBGLucia (mellanslag) nummer på kandidaten).



varbergslucia • Följer  
Varberg, Sweden

varbergslucia Alice Abrahamsson

17 år

Utanför Lucian håller jag på mycket med musik, framförallt sång men även instrument som piano och klarinett. Utöver det är jag aktiv i kyrkan som konfirmandledare, samt spelar pingis - en sport jag är väldigt förtjust i!

Hm, min dolda talang är nog att jag har ett speciellt bra luktsinne!

Det bästa med julen är Uppesittarkvällen. Definitivt en favorit. Sen såklart allt vad julstämning innebär; gemenskapen, mysbelysning och julsånger!

#luciatåg #varberg #vbg Lucia #varbergslucia  
@expostudio.se @chanssoonn



25 gilla-markeringar

FÖR 1 DAG SEDAN

Lägg till kommentar...

# KonfaKurs 19

## Julpyssel för vuxna

Måndag 3 december

18:00, Vårt Hus i Trönninge

Faurås Handelsträdgård kommer och hjälper oss att göra grantomtar, granhundar, dörrkransar m.m.

Vi bjuder på fika och man betalar det material man använder till Faurås.

Det är en mycket trevlig stund.

Ingen anmälan, men hinta gärna om du planerar att komma, så vi vet att fika och material räcker.

Ta gärna med någon du tycker om.



Kontakt: Malin Magnusson 0340-64 11 07

Svenska kyrkan  
LINDBERGA FÖRSAMLING

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor

Malin Magnusson, Pedagog      malin.magnusson@svenskakyrkan.se

Telefon 0340-64 11 07      SMS 0724—53 80 07

Svenska kyrkan   
LINDBERGA FÖRSAMLING

# KonfaKurs 19

## Birkenau

Det började med att vi åkte buss till Birkenau. Vårt gemensamma första intryck av Birkenau var att det såg ut som en väldigt stor åker med vaktornoch stängsel. Känslan när vi kom in i Birkenau var att hur kan människor vara så dumma och elaka emot andra människor. Dem gemensamma känslorna vi fick när vi var där var att det kändes helt tomt och dystert. Vi såg även en stor och lång räls som gick igenom hela lägret. Efter ett tag i Birkenau så kom vi fram till en damm som kallades för Askdammen. Känslorna var blandade eftersom man stod så nära så många döda människor. Men den starkaste känslan var fortfarande tomhet. Det var svårt att inse hur många personer som faktiskt genomlidit allt detta och hur många personer som dog. Det vi reagerade mest på och påverkade oss mest var alla historier som var uppskrivna om dem olika fångarna som hade varit i lägret. Deras berättelser hade stark påverkan på oss. Vi har lärt oss mycket, speciellt att vi måste ta hand om varandra. Det är viktigt att prata om det som har hänt så att något såhär hemskt aldrig ska upprepas igen. Efter upplevelsen kände hela gruppen en sorg för vad som har hänt och alla de människor som har blivit behandlade på det hemska viset. Det var en betydelsefull och viktig resa, trots att det var tufft var det oförglömligt.

## Auschwitz

Genom att åka till Auschwitz har vi fått en bättre uppfattning om hur det var att vara jude under andra världskriget. Även fast vi har sett dokumentärer och sett bilder på Auschwitz, blir det en helt annan känsla att se det i verkligheten. Det hade en stor effekt på oss alla att se hår, väskor, skor och människors ägodelar. Det var då vi verkligen insåg att de bara var vanliga människor som fick deras liv tagna ifrån dem. Innan vi gick in funderade vi på vad vi skulle få se, men efteråt kände oss tomma. För oss var det svårt att förstå att vi hade gått på exakt samma ställe där människor har blivit mördade. Det var överkligt när vi var utanför men när vi gick där inne så blev det så nära. Vi har fått en större förståelse hur man såg på judarna inne i Auschwitz, att man inte tyckte att de var värda någonting. Efter besöket på Auschwitz har vi tagit med oss att vi ska värdesätta våra familjer och vänner mer, och att vi inte ska ta allt föregivet. Alla borde få chansen att åka till Auschwitz minst en gång i sitt liv, för att man ska lära sig och förstå att detta inte kan få upprepas.



# KonfaKurs 19

## Judiska kvarteret

Något vi tog med oss från de judiska kvarteren var specifikt den gamla judiska kyrkogården. Att gravarna var såpass tätt ihop, samt att bitar av gravar var inmurade i väggen gjorde ett stort intryck på oss. Det var växter överallt som i vissa fall hade täckt över gravarna. Om man jämför begravningsplatser på andra ställen i polen tex tänkte vi särskilt på hur tomt det var på den judiska kyrkogården. Det var ändå Alla Helgona där det är vanligt att besöka nära och käras begravningsplatser, men nästan ingen var på den judiska kyrkogården. Då kan man börja tänka, varför är det så? Att veta hur det knappt finns några judar kvar i polen idag känns i hjärtat, att veta anledningen till varför det knappt finns några judar kvar. Att veta vilken terror de judar som ligger begravda där har upplevt, all smärta och all oro. Även torget där de spelade in första scenerna i Schindlers list kommer vi ihåg, eftersom det fanns ett monument för de judar som dog under andra världskriget. Det fanns en synagoga som hade förstörts under kriget, som fick en stor inverkan på oss eftersom vi visste vad som låg bakom förstörelsen. När vi var på väg hem från Polen såg vi Schindlers list och där kände vi igen alla platser. När man insåg att vi precis gått på de gator där en massaker sket för mindre än 80 år sedan är sjukt. Den känslan är olik något vi någonsin känt förut. Vi gick där och lyssnade, men på något sätt kändes allting så överkligt. Men när man inser att det var riktiga människor med riktiga känslor blir man tom. Det var en sorts känsla över de judiska kvarteren, staden har liksom inte glömt vad som en gång hände där. Däremot hade kvarteren klarat sig väldigt bra tillskillnad från andra städer. Det gjorde att man inte riktigt insåg vilken hemsk påverkan kriget faktiskt hade för judarna. Den här resan är en av de viktigaste saker många av oss gjort i hela våra liv och det är en upplevelse vi aldrig kommer att glömma.



## Saltgruvan

Vi tycker att det var roligt att se de stora trästockarna som förvarades av saltet. Vi tyckte att det var jobbigt att gå så långt nere i gruvan. Det var dock bra att det fanns små butiker som man kunde handla i under tiden + att man kunde köpa lite godis eller en dricka för att göra det lättare den sista biten, så man blev på bättre humör och orkade lyssna tills det bra slut. Det var coolt att det typ växte salt i taket och det såg ut som blomkål. Draken var för läskig enligt några. Saltet var gott. Vi tyckte att det var coolt hur vattnet/ sjön var helt ren och man såg nästan genom hela vattnet till botten. Tankar. Det var bra salt, intressant att få reda på allt som handlade om salt + att skulpturerna var väldigt bra gjort. Det var bra luft så det var lätt att andas. Hissen var rolig att åka men att den gick för fort. Det var en bra hiss men det var lite trångt för så många personer som skulle åka tillsammans upp. Det var en rolig upplevelse att åka hiss så länge. Vi tycker att det var jobbigt att gå så långt ner på trapporna men att det var roligt att kolla ner.

# KonfaKurs 19

Jag tror säkert att de flesta av er har fått höra allt om vår resa till Polen och allt vi fick uppleva tillsammans, det är en resa som inte lämnar någon oberörd. Men även en resa som för med sig mycket glädje skratt och framförallt fina relationer.

Jag skall inte berätta hur vår resa gick till i detalj, för det har ni nog bra koll på ändå. Men det finns en sak som jag bär med mig från resan som jag gärna skulle vilja dela med mig utav och jag vill börja med att tacka dig som släppte iväg din ungdom till Polen tillsammans med oss, tack för förtroendet och möjligheten att få lära känna er ungdom.

Det jag vill lyfta upp och bär med mig är orden omsorg och kärlek.

Något som vi (jag och Inger) pratade om nästan varje kväll när vi skulle sova var hur fina era ungdomar är. De ser varandra och är uppmärksamma när någon behöver en hjälpande hand, tröstande kram eller en axel att luta sig emot. Det var vid ett flertal tillfällen jag stod och tittade på era ungdomar med ett leende på läpparna. De va verkligen omsorgsfulla mot varandra, ledarna och oss vuxna. När de såg en kompis som upplevde att något var jobbigt var flera där snabbt för att ge en kram och ge stötta. Det är verkligen kärlek när den är som bäst. Ni har helt fantastiska ungdomar, sträck på er och känner er stolta över dessa fina unga individer.

Vi delade en resa med mycket skratt och glädje, lite frustration och tomhet.

Vi delade en härlig gemenskap och kommer för alltid att bära med oss minnena utav denna resan. Trots att resan ibland var lite tung så var alla vid gott mod och jag upplever att alla i gruppen känner en stor glädje över resan och det som de fick möjligheten att uppleva.

Jag är mycket glad och tacksam för att jag fick göra denna resan tillsammans med dem, och att jag har fått lära känna dem lite mer.

Så nu siktar vi på konfirmationen i Maj, det är en ära att få följa dem på deras resa.

Önskar er en fin dag // PedagogMalin

# KonfaKurs 19

