

### STARK SOM EN RÄV- MED PSALMSÅNG

Kanske har Du som jag sett pjäsen ” Stark som en räv” som nu går på Östgötateatern. Jag var där för någon vecka sedan och fick vara med om något märkligt. I pjäsen ingår en familj där det är sport att försöka hitta en psalm till händelser och repliker som familjen stöter på- En kul sport, och den torrhumoristiska familjen är rätt så psalmbokskunniga och de har lätt för att associera. Och så sjunger man psalmerna man kommer på.

Och nu händer något märkligt. Utan den minsta uppmaning börjar publiken spontant att sjunga med.

*(Blott en dag på flygeln hörs...)*

Som om psalmerna ligger där inom oss och bara väntar på att bli upphittade. En helt vanlig torsdagskväll på Östgötateatern i Linköping. Utan föraning stöter vi på andliga skatter, oväntat. På en plats vi minst av allt kunde tänka oss.

Jesus berättar om två sådana händelser där det oväntade sker.

Först berättar han om mannen som hittar en skatt. En man som var anställd att plöja, med sin lätta palestina-plog som han höll med ena handen och styrde upp oxen som drog med den andra.

Men så trampar oxen ner i ett hål. Och där, i en säck låg en otroligt värdefull skatt.

I dessa trakter, där krig mellan folken rasade på, fungerade marken som ett bankfack och ett gömställe. Ibland gick det så lång tid att gömställena glömdes bort. Vi har det likadant hos oss, t ex på Gotland.

Och ibland, mitt i den vanliga dagens arbete stöter någon på den gamla skatten. Oväntat.

I berättelsen stoppar lantarbetaren tillbaka skatten i jorden, går bort och säljer allt för att kunna köpa marken där skatten ligger. Och den blir hans. Inte hade han tänkt när han gick till jobbet på morgonen att ”idag händer det”.

MEN, Han förstod med en gång, att nu och bara nu drabbas han av tillfället. Och han tog det.

Den andra berättelsen handlar om en aktiv sökare, en köpman som vandrar runt mellan stånden på basarerna. Och bland allt bjäfs och billiga varor får han syn på en äkta och dyrbar pärla.

Sådana som man dök och letade efter i Röda havet, Indiska Oceanen och Persiska viken. Och nu låg den där. Och allt hans sökande fick ett svar. HAN SÅG DEN!! Den pärlan var värd mer än allt som han hittills samlat på sig.

Och han tog chansen, säljer allt och köper pärlan för han kände, plötsligt, igen det han sökt efter.

Vi anar, att skatten och pärlan inte främst handlar om jordiska ägodelar, utan om något mycket mer. Något som överträffar allt. Något som är livets verkliga rikedom.

Men det dyker upp där vi minst anar det.

Eller efter ett långt sökande...

Vad är skatten som Du söker efter i Ditt liv?

Livets skatt finns där vi minst anar det;

En del av oss är inte beredda på att vi skulle snava över den rikedomen.

Andra har längtat så innerligt att de med en gång känner igen livets pärla.

## SKATTEN I VÅRA LIV

Jorden där skatten är gömd är kanske bilden av våra liv.

Och bazaren, där pärlan hittas är som händelserna vi stöter på.

Gud talar genom det som sker i livet.

Du märke kanske, att ingen av männen tänkte sälja sin skatt.

De hade funnit det som var oändligt värdefullt

- det som inte går att omsätta i pengar.

NU

Jesus berättar de här berättelserna i början av sin gärning, kanske för att utmana dem som tänkte, att kanske, kanske ska vi vänta lite till ....

Men Jesus vill säga NU, just idag finns Guds rike mitt framför er. I ert eget liv och i de händelser som sker, just där kommer Gud att visa sin närvaro.

DEN DJUPASTE MENINGEN MED LIVET ÄR PERSONLIG

Skatten är kanske den djupaste meningen med livet. Bara vi själva kan finna den.

Och Jesus står där som en påminnare om att greppa tag i meningen, skatten och pärlan när den blir tydlig för oss.

Ibland blir vi förhindrade att se livets skatt. Kanske för att vi bär på en föreställning om hur det BORDE vara, eller att det finns en mening som är likadan för alla.

Men skatten är personlig.

Gud har tänkt ut en mening just med Ditt liv.

Jesus vill påminna om att det finns en pärla och en skatt just för Dej.

Och Du är den som först och bäst kommer att upptäcka den.

Om Du, utan förutfattade meningar söker.

Det är i mest oanade situationer som möjligheten dyker upp.

PÅ UPPTÄKTSFÄRD

Att vara kristen eller troende innebär att ge sig ut för att leta reda på meningen och hemligheten, både i stort och i smått.

Att sluta be: " GUD GE MEJ MENING"

och istället BÖRJA LETA EFTER DEN MENING SOM REDAN LIGGER

OCH VÄNTAR PÅ MEJ i min åker, som är mitt inre.

## SKATTEN ROPAR PÅ MEJ!

### DIN UNIKA SKATT

Jag är övertygad om att Gud tänkt ut att Du ska hitta den unika skatt som ligger gömd och väntar just på Dej...

En djup erfarenhet, som en gammal, slumrande psalmvers eller en rum inuti Dej som Du inte vågat stiga in i kan innehålla några ord eller en beröring som får liv och bekräftar just Dej som den Du är. Upptäcktsresan börjar om, Sökandet sker; IGEN OCH IGEN OCH IGEN. Då djupnar eller mognar livet.

Det är för att Du ska hitta Din skatt som Jesus blir människa och slår följe med oss, hjälper oss att upptäcka skatten och ger oss mod att ta vara på tillfället.