

Kyrkan i tiden i Södra Kållands pastorat

Kyrkan i tiden vill att kyrkan i Södra Kållands pastorat talar tydligt om **medmänsklighet, befrielse och upprättelse genom Jesus Kristus**. Kyrkan ska söka och möta människor i varje skede i livet. Södra Kållands församlingar ska vara växtplatser för människor och deras tro.

Gudstjänsten ska vara församlings centrum och vi kommer att arbeta för att den blir en angelägenhet för allt fler församlingsbor. I gudstjänsten ska människor i olika åldrar, med olika intressen och verksamheter kunna delta för gudstjänsten. Därför är det viktigt att samhet värnas och



från församlingens olika mötas. Musikens betydelse kan inte överskattas. pastoratets musikverksamhet utvecklas.

Diakonin är gudstjänstens förlängning och ska fortsätta att stärkas genom att fler frivilliga engageras och genom samarbete med andra frivilligorganisationer.

Pastoratet bedriver idag en omfattande och uppskattad barnverksamhet som vi vill ska fortsätta. Det behövs också en ökad satsning på ungdoms- och vuxenarbete. **Kyrkan i tiden** vill verka för att kyrkan blir viktig också för människor mellan 15 och 65. Konfirmandarbetet är den viktiga starten på ett förhoppningsvis **livslångt medlemskap och engagemang i kyrkan**.

Vi vill också verka för **öppenhet mot världen** utanför kyrkan. Vi ska samverka med alla goda krafter i samhället. Också i Södra Kållands pastorat bor människor med olika bekännelser och religioner. Det är viktigt att ha ett respektfullt och vänskapligt förhållande till människor med andra bekännelser.



Södra Kållands pastorat har **17 kyrkor**. Det är ett stort åtagande att vårda och underhålla dessa. Kyrkorna är trots det först och främst en tillgång och en rikedom, eftersom de är en del av vår gemensamma miljö och kanske de tydligaste bärarna av vårt kulturarv. Vi ska inte heller glömma att de är kyrkans främsta reklampelare som är synliga överallt i vår bygd och alltid påminner om det kristna budskapet.

Underhållet av våra kyrkor är helt beroende av att stift och stat bidrar med pengar. Vi vet inte vad som händer med dessa tillskott i framtiden. Skulle de minska kommer det bli nödvändigt att lämna över kyrkor till andra förvaltare. Men så länge vi är ansvariga för kyrkorna får vi inte låta dem förfalla. Pengarna ska räcka till mycket. Kyrkor behöver inte vara nyrenoverade och fläckfria för att få finnas. Precis som människor är de värdefulla även om de har skönhetsfläckar och skavanker.

Svenska kyrkan är ett fritt samfund och vi bedriver vår verksamhet med medlemsavgifter. Vi är beroende av våra medlemmars engagemang. Kyrkan i tiden hoppas att alltfler medlemmar i Södra Kållands pastorat känner att de vill engagera sig i kyrkan på ett eller annat sätt, inte minst genom att **rösta i kyrkovalet den 17 september**.

Kandidater

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Kerstin Hennersten | 9. Gunilla Öhlander |
| 2. Carl-Johan Nilsson | 10. Göran Kjörk |
| 3. Anna Hasselberg | 11. Linda Törnberg |
| 4. Henrik Malmenskog | 12. Elin Nilsson |
| 5. Johan Björnsson | 13. Elisabeth Helsvik |
| 6. Helena Börjesson | 14. Peter Wald |
| 7. Vivianne Oldbring | 15. Göran Kamperin |
| 8. Lennart Johansson | 16. Gudrun Carlsson |

