

Nr 1 2014 - 2015 Årgång 30

KYRKBLAD

ÖSTRA VIKBOLANDETS PASTORAT

Östra Husby, Häradshammar,
Jonsberg, Östra Ny och Rönö kyrkor



Svenska kyrkan 

"Hosianna pris och ära! Vår konung är nu nära"

Den i mitt tycke vackraste adventspsalmen har nummer 104 i vår psalmbok och den inledande versen lyder som följer:

Gläd dig, du Kristi brud, och möt din Herre Gud.

Den stora dag du skådat som oss profeter bådats.

Hosianna pris och ära! Vår konung är nu nära.

Första advent är det kyrkliga årets nyårsdag och varje kyrkoår kan beskrivas som en dramatisering av Jesu liv. Som allt liv börjar allting redan innan födelsen och adventstiden är en förberedelse inför Jesu födelse som vi ju firar 25 december. I många hem kan adventstiden likt fastan vara en tid att fördjupa sitt böneliv och här fokusera på undret: "den stora dag du skådat som oss profeter bådats", att Gud blir människa född av jungfrun Maria i stallets kalla och smutsiga tillvaro.

Det kan vara värt att reflektera över att Gud väljer att födas i det allra enklaste sammanhanget och inte i ett bekvämt palats i Jerusalem; Han som skall ta på sig alla synder och dö för dig och mig på korset, för att vi skall vara fria och försonade med Gud, och som uppstånden igen alltid är med oss hela våra liv. Barnet som ligger i krubban såg inte mycket ut för världen, men Han är alltings frälsare och evige konung, och alltid värd vårt prisande och all ära.

Kom med och gläd dig med Kyrkan, Kristi brud, och "möt din Herre Gud"!

*Fredrik Norberg,
komminister*



LUNCHTRÄFFAR

i Gyllingegården onsdagar kl 12.00-ca 14.30

Onsdag den 11/2

Kristina Riessen berättar

Anmälan senast 9/2

Onsdag den 18/3

Program i nästa kyrkblad

Anmälan senast 16/3

Onsdag den 8/4

Program i nästa kyrkblad

Anmälan senast 2/4

Anmälan om deltagande endast på telefon 0125-240 50
(röstbrevlåda med möjlighet att lämna meddelande)

Välkomna!

Årgång 30

Det är med stor glädje vi nu fortsätter utgivningen av vårt kyrkblad – årgång 30. Åren går fort och kyrkbladen blir, i viss mån, samlad bygde- och kyrkohistoria på lokal nivå. Det är med glädje vi de senaste åren, genom Östra Husby församlings stiftelse för fornminnesforsknings anslag, fått möjlighet att öka bredden vad gäller innehåll. Det visar något av bredden i vad som sker i församlingar och bygd.

Torbjörn Sjöberg

7 december

2 söndagen i Advent

ÖSTRA HUSBY KYRKA KL 11.00

Barngruppernas avslutning i
Familjegudstjänsten

14 december

3 söndagen i Advent

JONSBERGS KYRKA 11.00

Högmässa. Kyrkkaffe med föredrag.
Fredrik Norberg berättar om kyrkliga
högtider och den kristna trons betydelse
i den Österrikiska vardagen.

HÄRADSHAMMARS KYRKA

Biljetter till "Vi sjunger in julen!"

3:e advent den 14/12 kl 15.30 och 18.00
med Chorus feminae och kyrkokören.
Biljetter finns att hämta på ICA Östra Husby
och församlingsexpeditionen fr o m 1/12

31 december

Nyårsafton

ÖSTRA HUSBY KYRKA 17.00

Nyårsbön firas gemensamt för
församlingarna, Sjöberg, Norberg,
församlingsråden, sång/musik

14 januari 2015

**GYLLINGEGÅRDEN KL 12.00
(OBS! Tiden)**

Församlingarnas julfest. Anmälan om
deltagande senast torsdagen den 7/1 på
telefon 0125-240 50 (röstbrevlåda med
möjlighet att lämna meddelanden)

25 januari

JONSBERGS KYRKA 11.00

Taizégudstjänst
Enström, JÖR-kören

18 februari

Askonsdagen

JONSBERGS KYRKA 19.00

Askonsdagsmessa, Linderoth



Lucia- högtider

firas i **Östra Husby** och **Rönö kyrkor**
lördagen den **13 decembe**r kl **16.00**.
(OBS! tiden)

Östra Husby kyrka i samarbete
med Vikbolandsskolan. Rönö kyrka i
samarbete med sportklubben.

Musikgudstjänster

Söndag 7 december kl 18.00 i Östra Ny kyrka

Sånger i Advent med Hans Jönsson och JÖR-kören

**Söndag 14 december kl 15.30 och kl 18.00 i
Häradshammars kyrka**

Vi sjunger in julen med Chorus Feminae och kyrkokören,
Sjöberg, dir. B-G Sköld, Martin Riessen

Söndag 28 december kl 18.00 i Östra Husby kyrka

Julmusik med trumpetaren Claes Tilly och Martin Riessen, orgel

Tisdag 6 januari 18.00 i Östra Husby kyrka

Julens läsningar och musik

Söndag 18 januari kl 18.00 i Östra Ny kyrka

Markus Jonsson och Ulrika Jonsson - sång och orgel

Söndag 1 februari kl 18.00 i Östra Husby kyrka

Dr Michael Dierks, Stockholm, framför orgelverk av
Johann Sebastian Bach

Söndag 8 februari kl 18.00 i Rönö kyrka

Hans Jönsson och JÖR-kören



Sjung med din baby!

Varmt välkommen till Östra Husby kyrka och Babypsalmsång!

Hörseln utvecklas tidigt hos de flesta barn. Redan i sjunde graviditetsmånaden hör barnet! Så vad kan vara mer naturligt än att sjunga för och med sitt barn. Din baby sjunger kanske inte så mycket, men upplever massor i det vackra kyrkorummet. Musiken, rytmen, ljuset och akustiken bidrar till en unik upplevelse. Vi sitter på mjuka mattor i kyrkans kor och får röra oss till musiken.

Vem kan vara med då? Ingen är för liten!
Men när man börjar gå är man för stor!

För att barnen ska känna igen sig och känna sig trygga finns det en ram som ser likadan ut varje gång. Men innehållet växlar lite efter årstid och var i kyrkoåret vi befinner oss.

Vi sjunger i ungefär en halvtimme och därefter kan man stanna och fika i kyrkan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Vi ses på torsdagar kl 13.30-15.00 från den 22 januari.

Frågor och anmälan:

Församlingspedagog Kristina Riessen 0125-240 50

Torsdag den 12 februari kl 19.00

Församlingsafton i Gyllingegården

”Den femte evangelisten”

Martin Riessen berättar om Johann Sebastian Bach

Välkomna!



KYRKANS BARNGRUPPER VÅREN 2015

i Gyllingegården, Östra Husby
med början den 19 och 20 januari

Kyrkis	Måndag	kl 9.00 - 11.00	vuxen-barngrupp
Ankaret	Måndag	kl 13.10 - 15.00	klass 2
Fyren	Måndag	kl 15.10 - 17.00	klass 3
Snäckan	Tisdag	kl 13.10 - 15.00	f. klass - 1
Fisken	Tisdag	kl 15.10 - 17.00	klass 4 - 6

0125-504 50. (Röstbrevlåda med möjlighet att lämna meddelanden).

Hälsningar

Iréne, Gittan och Kristina



GUDSTJÄNSTER

NOVEMBER

30 1 SÖNDAGEN I ADVENT

Östra Husby	11.00	Högmässa, Sjöberg, kyrkokören. Kyrkliga syföreningen bjuder till kaffesamkväm i Gyllingegården
Häradshammar	14.00	Högmässogudstjänst, Sjöberg, kyrkokören. Församlingsrådets adventssamkväm i kyrksalen
Jonsberg	11.00	Högmässa, Norberg, JÖR-kören. Kyrkliga syföreningens adventssamkväm i Hemgården
Östra Ny	18.00	Högmässogudstjänst, Norberg. Adventssamkväm i Tingsborg
Rönö	14.00	Högmässa, Norberg. Kyrkliga syföreningens adventssamkväm med lotterier i Bygdegården

DECEMBER

3 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Torbo

7 2 SÖNDAGEN I ADVENT

Östra Husby	11.00	Familjegudstjänst, Sjöberg, Kristina Riessen, Irene Bertilsson, Birgitta Ask, barngruppernas avslutning
Jonsberg	11.00	Högmässa, Peroharju
Östra Ny	18.00	Musikgudstjänst, Sjöberg, JÖR-kören med sånger i advent
10 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
13 Östra Husby	16.00	Luciahögtid
13 Rönö	16.00	Luciahögtid

14 3 SÖNDAGEN I ADVENT

Häradshammar	15.30	Musikgudstjänst "Vi sjunger in julen"
	18.00	med Chorus Feminae och kyrkokören
Jonsberg	11.00	Högmässa, Norberg
17 Wijkagården	11.00	Mässa, Sjöberg

21 4 SÖNDAGEN I ADVENT

Östra Husby	11.00	Högmässa, Peroharju
Jonsberg	11.00	Familjegudstjänst med samling vid krubban, Norberg
Östra Ny	14.00	Högmässa, Norberg

24 JULAFTON

Wijkagården	11.00	Julbön, Sjöberg
Östra Husby	23.30	Julnattsmässa, Sjöberg, kyrkokören,

25 JULDAGEN

Häradshammar	11.00	Julgudstjänst, Sjöberg
Jonsberg	07.00	Julotta Norberg, JÖR-kören
Östra Ny	07.00	Julotta, Torbo
Rönö	05.30	Julotta, Norberg

GUDSTJÄNSTER

26 ANNANDAG JUL

Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg

28 SÖNDAGEN EFTER JUL

Östra Husby	18.00	Musikgudstjänst, Sjöberg, Julmusik med trumpetaren Claes Tilly och Martin Riessen, orgel
Häradshammar	11.00	Högmässa, Norberg

31 NYÅRSAFTON

Wijkagården	11.00	Nyårsbön, Sjöberg
Östra Husby	17.00	Nyårsbön, Norberg, Sjöberg, församlingsråden, sång

JANUARI

1 NYÅRSDAGEN

Östra Husby	11.00	Högmässa, Sjöberg
Rönö	14.00	Högmässa, Norberg, JÖR-kören. Nyårsgröt i Bygdegården

4 SÖNDAGEN EFTER NYÅR

Häradshammar	11.00	Högmässa, Sjöberg
Östra Ny	14.00	Högmässa, Sjöberg

6 TRETTONDE DAG JUL

Östra Husby	18.00	Musikgudstjänst, Sjöberg, kyrkokören
Jonsberg	11.00	Familjegudstjänst, Norberg. Julfest i Hemgården
7 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, Sjöberg

11 1 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDE DAGEN

Östra Husby	11.00	Högmässa, Peroharju
Jonsberg	11.00	Högmässa, Torbo
Rönö	14.00	Högmässogudstjänst, Peroharju
14 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling

18 2 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDE DAGEN

Östra Husby	11.00	Högmässa, Sjöberg
Häradshammar	09.30	Högmässa, Sjöberg
Jonsberg	11.00	Högmässa, Peroharju
Östra Ny	18.00	Musikgudstjänst, Sjöberg, Markus Jonsson och Ulrika Jonsson - sång och orgel

21 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg

25 3 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDE DAGEN

Östra Husby	11.00	Högmässa, Sjöberg
Jonsberg	11.00	Taizégudstjänst, Torbo, JÖR-kören
Rönö	14.00	Högmässa, Sjöberg
28 Wijkagården	11.00	Gudstjänst, EFS

GUDSTJÄNSTER

FEBRUARI

1 SEPTUAGESIMA

Östra Husby 18.00 Musikgudstjänst, Sjöberg, Dr Michael Dierks, Stockholm, framför orgelverk av Johann Sebastian Bach

Häradshammar 11.00 Högmässa, Sjöberg

Jonsberg 11.00 Högmässogudstjänst, Peroharju

Östra Ny 14.00 Högmässa, Peroharju

3 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg

8 KYNDELSMÄSSODAGEN

Östra Husby 16.00 Familjegudstjänst, Sjöberg, barngrupperna

Jonsberg 11.00 Högmässa, Sjöberg

Rönö 18.00 Musikgudstjänst, Torbo

11 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling

15 FASTLAGSSÖNDAGEN

Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg

Häradshammar 09.30 Högmässa, Sjöberg

Jonsberg 11.00 Högmässa, Peroharju, kyrkkaffe

Östra Ny 14.00 Högmässogudstjänst, Peroharju

18 ASKONSDAGEN

Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg

Jonsberg 19.00 Askonsdagmessa, Linderoth

22 1 SÖNDAGEN I FASTAN

Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg

Jonsberg 11.00 Högmässogudstjänst, Torbo

Rönö 14.00 Högmässa, Sjöberg

23 Östra Ny 19.00 Passionspredikan i Hemmingstorp, Torbo

25 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS

PREDIKOTURER OCH ANNONSERING

finns endast i NorrköpingsMagazinet.
Kyrkbladet kommer ut som tidigare
4 gånger per år.

GUDSTJÄNSTER

MARS

1 2 SÖNDAGEN I FASTAN

Östra Husby 11.00 Högmässa, Peroharju

Häradshammar 09.30 Högmässogudstjänst, Peroharju

Jonsberg 18.00 Musikgudstjänst, Torbo

Östra Ny 14.00 Högmässogudstjänst, Enström

4 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg

8 3 SÖNDAGEN I FASTAN

Östra Husby 11.00 Högmässa, Peroharju

Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström

Rönö 14.00 Högmässa, Enström

Reservation för ändringar - se www.ostravikbolandet.se eller NorrköpingsMagazinet

De kyrkliga syföreningarna

Östra Husby första onsdagen i månaden kl 14.00

Jonsberg andra måndagen i månaden kl 14.00

Östra Ny tredje måndagen i månaden kl 14.00

Rönö andra onsdagen i månaden kl 14.00

Kyrkokörerna

Östra Husby - Häradshammar kyrkokör

Övning onsdagar i Gyllingegården kl 19.00. Alla välkomna!

Körledare: Martin Riessen 0125-240 51

JÖR-kören

Övning måndagar växelvis i Hemgården och Nygården kl 18.30.

Alla välkomna! Körledare: Hans Jönsson

Martin Riessen



Mitt namn är Martin Riessen och jag är sedan den 1 oktober i år ny organist i pastoratet. Jag är född och uppvuxen i Stockholm, men har under lång tid haft god relation till Östergötland. För 25 år sedan bodde jag under ett år i Linköping, och sedan 1994 har vi tillbringat varje sommar i Medevi Brunn, där jag har förmånen att vara brunnskantor. Jag är gift med min fru Kristina och vi har en son, Paul, 11 år.

Lite skämtsamt brukar jag säga att jag som god lutheran har stått med en fot i varje regemente. Under åren har jag kombinerat olika tjänster och anställningar i såväl Kyrkan som För-

svarsmakten. Kyrkligt kommer jag närmast från 16 års aktivitet i Tyska S:ta Gertruds församling i Gamla stan. Här fick jag uppleva två stora musikprojekt: Rekonstruktionen av kyrkans första orgel från 1600-talet, Dübenorgeln, och några år senare restaureringen av klockspelet (som är Nordens äldsta, med tradition sedan 1660-talet). Militärt kommer jag närmast från Livgardets Dragonmusikkår, där jag varit musikdirektör; dessförinnan tjänstgjorde jag i 20 års tid som slottskantor på Militärhögskolan Karlberg.

På Musikhögskolan fick vi lära oss att en av Sveriges finaste orglar finns i Östra Husby kyrka på Vikbolandet, och det har varit en fröjd att på plats kunna konstatera att professorn hade rätt. Men inte bara det; hela pastoratet är i fråga om sitt orgelbestånd ett juvelskrin och jag känner mig privilegierad att få verka här. Därtill har vi fått ett fantastiskt mottagande och ser verkligen fram emot kommande arbetsuppgifter.

Vi ses!

Kristina Riessen



Efter en uppväxt i nordvästra Skåne, avstickare till södra Tyskland, Göteborg och Blekinge (där jag gick min utbildning) kom jag till Stockholm och mitt första jobb i Adolf Fredriks församling. Min tanke var att stanna några år och sedan utforska nya delar av landet. Men jag mötte en ur-Stockholmaren och kom att bli kvar många år! Ur-stockholmaren samt en son född 2003 har jag nu med mig till Vikbolandet!

I Adolf Fredrik skulle jag komma att stanna till 2013. Många år, då jag fick se en cityförsamling förändras på många olika sätt. Många olika arbetsuppgifter gjorde att jag stanna alla dessa år. Men plötsligt var det dags för förändring! Det kändes som ett fritt fall när jag stod på Sveavägen och kastade i kuvertet med ansökan till ett nytt jobb. Så kom jag till Sundbyberg, Sveriges minsta kommun till ytan och samtidigt den snabbast växande. Det var ett fantastiskt år då jag bl.a. fick vara med om att starta verksamhet i ett nybyggt område. I en vanlig lokal fick vi vara kyrka och verksamhet och gudstjänster fick växa fram.

Jag trodde att jag landat i mitt fria fall, men så var inte fallet! I juni blev vi uppmärksammade på två lediga tjänster här i pastoratet och i slutet av månaden hade vi nya jobb samt ett rött hus och mycket av det vi alla tre längtat efter. Det är härligt med förändring! Som församlingspedagog har jag ju många års erfarenhet av arbete med barn, föräldrar och konfirmander. Att vara diakoniansvarig är däremot en ny utmaning. Just nu lär jag känna pastorat, människor och trakt och ser fram emot arbete och kontakt med alla åldrar och kring våra fina kyrkor.

Vi har blivit otroligt varmt välkomnade och bemötta! Det är vi glada och tacksamma för!

Vi ses i vardag och helg!

Roberth Zitman

Föddes 1980 i Norrköping där vi då bodde innan vi flyttade ut till Vikbolandet och Östra Ny när jag var ett par år gammal. Har varit bosatt i Östra Ny sedan dess med undantag för några år då vi prövade att bo på annan ort, men dock utan större framgång, så vi flyttade tillbaka till trygga Östra Ny där jag nu lever ihop med min fru Charlotte Zitman och våra underbara barn Elwira 8 år och Gustaw 5 år.



Motorsport och fordon av de flesta slag har legat mig mycket varmt om hjärtat sen barnsben och i hela mitt liv har detta varit inblandat både i mina yrkesval och hobbies och är det fortfarande. Jag kommer ha stor användning för min kunskap om maskiner även i mitt nya jobb som vaktmästare då jag själv till stor del kan ta hand om vagnparken i pastoratet. Det är mycket som är nytt för mig i det här jobbet men har mycket vänliga och kunniga människor/kollegor omkring mig som gärna hjälper mig och det är jag tacksam för. Jag har också blivit varmt välkommen av församlingen i Östra Ny och Rönö och det gläder mig mycket.

Tack!

Hemsida

www.ostravikbolandet.se

Söndagen den 30 november - 1 Advent

Östra Husby kyrka kl 11.00

Högmässa körsång efterföljande adventskaffe med kyrkliga syföreningen som värd

Häradshammars kyrka kl 14.00

Gudstjänst körsång efterföljande adventskaffe med församlingsrådet som värd

Jonsbergs kyrka kl 11.00

Högmässa körsång efterföljande adventskaffe med kyrkliga syföreningen som värd

Östra Ny kyrka kl 18.00

Gudstjänst musik/sång efterföljande adventskaffe med församlingsrådet som värd

Rönö kyrka 14.00

Högmässa efterföljande adventskaffe med kyrkliga syföreningens samkväm och lotterier

Nu finns också Musik i
Östra Vikbolandets
pastorat på Facebook



www.facebook.com/ostravikbolandet

Hans Jönsson, vår kantor i Jonsberg, har begåvat sig med en pilgrimsvandring. Han ger här vänligen en beskrivning av sin vandring för att dela den med oss.

Dagbok från pilgrimsvandring 2014 Camaldoli - Assisi



Söndag 14 september

För att komma till Camaldoli fick jag först ta flyg från Nyköping till Roma Ciampini. Flyget gick framemot kvällen, och vid ankomsten var det ganska skumt. Någon midnattssol existerar ju inte i Italien. Det går naturligtvis att ta en buss till centrum, men att sedan leta sig fram till övernattningshotellet i mörkret är ingen höjdare, så jag ställde mig i taxikön. På taxibilarna står det

på stora dekaler: Ciampini - Roma Termini 30 euro. Nu insåg chaufförerna att de var attraktiva och försökte höja priset till 40 eller 50 euro. Jag pekade bara på dekalen. Det slutade med att jag och en annan familj åkte i samma taxi. Hur mycket de fick betala vet jag inte, men för min del blev det 30 euro. Hotel Ginevra är inget för finsmakare, men som övernattningshotell kan det duga. Läget är ganska bra, priset överkomligt.

Måndag 15 september

Nästa dag hade jag bråttom för att lösa biljett och hinna med tåget, så jag glömde mina gå-stavar på hotellet. Det var bara att gå tillbaka och hämta dem och sedan lägga in en högre växel.

I biljettkassan frågade jag efter biljett till Bibbiena.

- Bibbiena, Bibbiena? Vi har inga tåg till Bibbiena.

- Då får det bli Arezzo! Där får jag leta reda på nästa tåg.

Så blev det. I Arezzo tog jag ett långt steg, när jag klev av tåget. Något hände i vänstra vaden, och jag stod mycket stilla en stund. Sedan hasade jag mig bort till biljettkassan och löste biljett till Bibbiena. Tågen går faktiskt dit, men det är ett annat bolag, som kör.

I Bibbiena fick jag byta färdmedel. Bussen tog mig på vindlande vägar högre och högre upp bland kullar och berg. I Serravalle blev den för stor, och jag fick byta till en mindre buss, som så småningom förde mig till Camaldoli.

Camaldoli ligger ca 900 m ö h. Det innebär att nätterna är ganska kalla. Förläggningen hade ingen värme. Man hade sovsalar med 6-8 sängar i varje. Med sovsäck och extrafilt klarade man natten. Samtidigt med mig övernattade fyra "fratelli", alltså italienska syskon, som dock inte gick samma led som jag. Vi fick middag på kvällen och frukost nästa morgon. För detta inklusive övernattningskost betalade vi 18 euro vardera.

Klostret i Camaldoli liksom Eremo di Camaldoli uppfördes för med än 1000 år sedan. En av de munkar, som levde där var Romuald, sedermera San Romuald. Hans korta regler skrevs ner några år efter sekelskiftet 900-1000, och de följer här:

"Sitt i din cell som i paradiset. Lagg hela världen bakom dig och glöm den. Vakta dina tankar så som en god fiskare vaktar efter fisk. Den väg du måste följa är psalmens - lämna den aldrig.

Om du nyss har kommit till klostret, och trots god vilja inte kan åstadkomma det du önskar, tag då alla möjligheter att sjunga psalmerna i ditt hjärta och förstå dem i ditt huvud.

Och om dina tankar vandrar omkring medan du läser, ge inte upp. Skynda tillbaka och rikta dina tankar mot ordet igen. Inse framför allt att du är i Guds närvaro, och stå där som om du stod framför kejsaren. Töm dina tankar helt och vänta, nöjd med Guds nåd, så som kycklingen inte smakar eller äter något annat än det hans mor ger honom.”

Tisdag 16 september

Nu började den egentliga vandringen. Jag hade avsiktligt kortat av de första etapperna, så att inte ryggen skulle konstra direkt. Det var tur, för vädret höll på att sätta käppar i hjulet för mig.

Första delsträckan gick till Eremo di Camaldoli. Det är ca 2 km från byn med en stigning på 200 m. Därifrån fortsätter en liten väg över berget med en mindre stigning, totalt upp till ca 1200 m, varefter det blir nerförsbacke ända fram till nästa övernattnings, Refugio Casanova i Badia Praglia.

3-4 km innan jag kom fram började det mullra hotfull, och snart regnade det. Till en början kom det bara enstaka stänk, men regnet tilltog, och när jag såg de första husen i Badia Praglia vräkte det ner. Jag kröp in i en port för att vänta ut det värsta. Efter ca 2 timmar avtog regnandet, och jag kunde fortsätta. Det tog mig en bra stund att hitta hotellet, eftersom det låg lite vid sidan om, så när jag äntligen kom dit, var jag ganska våt. Regnponchon hade dessutom slitits sönder. Det är underligt med hotellen på internet. Ofta står det ”Sista chansen” eller ”Endast två rum kvar” eller liknande. Så också här. När jag så småningom kom ner till middagen, var det dukat för en person, nämligen mig. Jag var hotellets ende gäst! Tala om uppvaktning.



En gata i Biforco

Onsdag 17 september

Innan jag lämnade Badia Prataglia köpte jag mig en ny regnjacka. Resterna av ponchon fick duga som skydd åt ryggsäcken. Sedan vandrade jag vidare på en vacker landsväg med mycket måttlig trafik. Målet för dagen var Biforco, som ligger strax utanför Rimbocchi. Även i dag var sträckan - kort ca 12 km. Jag hade fått uppgift om att det nu fanns en genväg, så man skulle inte behöva gå ända fram till Rimbocchi. Jag hittade genvägen, en stig, som gick nästan rakt upp till att bölja med och sedan hamnade i något som såg ut som en uttorkad bäckfåra. När man inte ser några markeringar, är det bara att följa stigen. Det gjorde jag, och efter en stund var jag ute igen på den väg jag nyss lämnat! Så småningom kom jag fram till Rimbocchi. Biforco är en liten stad någon km bort. Den lär ha ca 40 fastboende. På förläggningen var jag den ende gästen!

Torsdag 18 september

Från Biforco begav jag mig på stigar ut i skogen. Jag var på väg till ett av huvudmålen för hela pilgrimsleden: La Verna. Franciscus kallade det för Guds berg, och det

var här han år 1224 blev stigmatiserad. Nu är här ett kloster, där man mycket lätt villar bort sig. Det har en helt fantastisk utsikt över omgivningen. Det var ungefär 10 km dit, men det var då förstås uppför hela tiden. Ett stycke upp fick jag sällskap av



Vy över La Verna

två vita hästar. Jag hade inte klättrat över något staket eller så, men de var väl vana och gick ingenstans. Vid en korsande skogsväg fanns ett stängsel. Där

vek hästarna av, medan jag tog mig över. Jag tog mig in i klostret och fick välja sängplats. Det var 13 bäddar att välja på. Jag var till att börja med ensam, men senare kom två ynglingar. Pilgrimerna har här en särskild matsal, men det var också andra där. Här kostar det ingenting att bo och äta för en pilgrim, men man förväntas lämna ett "offer" till klostret (det föreslogs 20 euro).



Klostret i La Verna

Santuano de La Verna

Franciskus fick hela berget La Verna som gåva från greve Cattani 1213. Franciskus älskade denna plats. Den låg avlägset och lämpade sig för stram och asketisk ensamhet. Han kallade berget "det berg där Gud valt att bo".

1224 stigmatiserades han där på berget. När han därefter reste därifrån och passerade Eremo della Casella, lär han ha sagt:

– Adjö, Alverna, Guds berg. Jag kommer aldrig att återse dig. Så blev det. Han avled 1226 endast 45 år gammal.

Fredag 19 september

Nästa etappmål var Caprese Michelangelo. Vägen går förbi ytterligare ett eremitage, som ligger ännu högre upp. Det var dessutom något längre sträcka, ca 18 km. Jag valde att gå en enklare och något kortare väg. Det var en vacker landsväg, ganska glest trafikerad.

I Caprese Michelangelo föddes den mycket berömde bildhuggaren och konstnären Michelangelo. I hans födelsehus har man gjort ett museum.

Min övernattningsplats här var en lägenhet, som var anpassad till pilgrimer. Det fanns flera rum med bäddar. Det fanns kök och badrum. Jag var ensam gäst. Middag ingick, och den fick man på en restaurang en bit bort.

Många hus i Italien är omgivna av höga stängsel med grindar, som är låsta

med kodlås eller annat lås. Ofta finns det också en hotfull schäfer innanför grindarna. Jag bodde likom i andra våningen, dit jag kom på en sorts loftgång. Strax nedanför gick schäfern!



Michelangelos barndomshem

Lördag 20 september

Det regnade, när jag lämnade Caprese Michelangelo, och jag klädde mig i full regnutrustning. Regnet avtog dock snabbt och ersattes av drivhusvärme. Jag var tvungen att klä om. Jag hade valt att gå på landsvägen, eftersom det var något kortare (trodde jag) och inte lika kuperat. Det visade sig vara ett misstag. Trafiken blev allt tätare, och det var stundvis obehagligt nära till mötande bilar. Vägrenen var någon dm och växtlighet (brännässlor, gråbo och liknande) stack ibland ut sina stjälkar.

Så småningom kom jag fram till Sansepolcro. Den karta jag hade kanske stämde i innerstan, men det gällde att komma dit först. Engelska är inte italienarnas första språk. Jag frågade mig fram på en stapplig italienskengelska och fick svar på italienska i raceifart. Den tionde personen eller så kunde engelska, och av honom fick jag klart besked hur jag skulle gå. Jag tror jag snurrade runt mer än en timme. 40 euro fick jag betala för rum, middag och frukost på Albergo Orptheo.



Mot Sansepolcro

Fortsättning följer i nästa nummer av Kyrkobladet

DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR

ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP

- 19/7 Linnea Alma Agnes Andersson, Kättinge
26/7 Eddie Stig Strandberg, Svenneby
16/8 Stella Zofia Amélie Eriksson, Boulogne, Frankrike
13/9 Hugo Erik Hultman, Ekövägen 14
13/9 Jesper Peter David Palmqvist Svensson, Norrköpings S:t Johannes
14/9 Albin Fredrik Dahm, Koppängen
11/10 Moa Paulina Anna-Charlotta Gustavsson, Västra Vikbolandet
1/11 Lucas Anton Olav Ahlström, Sörbyholm
1/11 Freja Sophie Mari Karlsson, Sörbyholm

KONFIRMATION

- 6/7 Albin Månsson, Stensövägen 14

VIGSEL

- 20/6 Mia Anttonen och Michael Frost, Tväggestad Solberga
26/7 Malin Fagerberg och Johan Andersson, Norrköpings Borg
16/8 Cecilia Stålnacke och Mikael Lindqvist, Norrköpings S:t Olof
23/8 Ann-Kristin Nordmark och Gunnar Dryselius, Bygdevägen 3
30/8 Rebecka Gunnelsdotter och Christian Tamminen, Kolmården
6/9 Susanna Carlswärd och Victor Gil, Annebergs gård.
18/10 Sofie Sjöberg och Fredrik Skill, Stensövägen 3

BEGRAVNING

- 28/8 Arvo Körkkö, Talmansvägen 11, 68 år
12/9 Göran Berggren, Visby domkyrkoförsamling, 67 år
18/9 Sven Calderon, Wijkagården, 75 år
24/9 Marit Karlsson, Björnbåset, 91 år
3/10 Viggo Nörager, Wijkagården, 76 år
8/10 Karin Asta Birgitta Almenberg, Wijkagården, 89 år
10/10 Sven Karlsson, Myrby, 90 år
7/11 Märta Lindmark, Wijkagården, 94 år
14/11 Birgit Persson Wijkagården, 90 år

JONSBERGS FÖRSAMLING

DOP

- 24/8 Milton Arkadi Mikael Rehnström Hellberg, Kolmården
30/8 Julia Elvira Herau, Hagerstorp

KONFIRMATION

- 7/6 Debora Claesson, Österskam

VIGSEL

- 24/5 Jennie Wilgin Wilgin Petres och Alejandro Bade Araos, Kolstorp
13/6 Sandra Brandtberg och Jimmy Tholander, Bråxvik
25/7 Jonna Sjöholm och Robert Peterson, Jonsbergs gård norra flygeln

BEGRAVNING

- 12/9 Ingegärd Forsman, Aspöja Petersburg, 78 år
19/9 Per-Inge Peterson, Jonsbergs säteri, 94 år
12/11 Alf Lloyd Sandbryggan 10, 82 år

De kyrkliga handlingarna

Dop - Konfirmation - Vigsel - Begravning

står öppna för alla medlemmar i Svenska kyrkan.
Kyrkan vill ge trygghet, gemenskap och
Guds välsignelse under hela vårt liv.
Kontakta någon av prästerna.

Den som inte tillhör Svenska kyrkan

är välkommen att bli medlem. Kyrkans gemenskap är till för alla.
Den som inte är döpt kan få ta emot dopets sakrament.
Kontakta någon av prästerna.

Östra Vikbolandets Pastorat

Gyllingegården, Ekkällavägen 2A, 610 24 Vikbolandet

Tel. 0125-500 25 Plusgiro: 10 48 09-9

E-post: ostravikbolandets.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.ostravikbolandet.se



Facebook: www.facebook.com/ostravikbolandet

Kyrkoherde

Prosten Torbjörn Sjöberg0125-506 07

Komminister

Fredrik Norberg.....0125-504 04

Organist

Musikdirektör Martin Riessen.....0125-240 51

Tjänstefria dagar

Torbjörn Sjöberg.....måndagar, tisdagar

Fredrik Norberg.....torsdagar, fredag/lördag

Församlingspedagog och diakoniansvarig

Kristina Riessen..... 0125-240 50

Barnskötare

Iréne Bertilsson.....0125-504 50

Kyrkväktare

Östra Husby: Johan Nilsson..... 0125-240 52

Häradshammar: Göran Walterhed.... 0125-700 18

Jonsberg: Marcus Andersson0125-311 51

Östra Ny, Rönö: Roberth Zitman.....0125-101 01

Församlingsexpeditionen0125-500 25

Kyrkokamrer Inger Mann

Kamrer: Måndag-Onsdag 10-12, 13-16

Fredag 10-12

Präst: Onsdag 11-12

Fredag 10-12

Därutöver träffas församlingarnas präst på angiven tjänstetelefon eller överenskommen tid.

Präst kan sökas alla dagar och tider.

Prästerna och diakoniassistenten kan alltid kontaktas för samtal eller önskemål om besök. Den som vill ta emot nattvarden i sitt hem eller på sjukhus är välkommen att kontakta prästerna.

Begravningsombud

Jan-Erik Persson.....011-34 05 13

070-510 78 79

(Jan-Erik är förordnad av länsstyrelsen och tar till vara icke kyrkotillhörigas intressen i begravningsfrågor)

KYRKORÅDET

Ordförande Kaj Nielsen, tel 0125-134 38

Ansvarig utgivare: Torbjörn Sjöberg