

Kyrknytt

Perstorp och Oderljunga församlingsblad

Nr 2 - 2013



UR INNEHÅLLET

LIVET SOM EN CYKEL.....	SID 2
NOTISER OCH REPORTAGE.....	SID 3
BISKOPSVISITATION	SID 5
PÅSKDAGAR I WALES.....	SID 8
KONFIRMAND 2013.....	SID 12

SIDAN 2



LIVET SOM EN CYKEL!

Det var en gång en cykeltillverkare som gjorde den finaste av cyklar. Just den här gjorde han lite svart, vit och grön. Han såg till att allt var i det finaste skick. Sadel, ramar, hjulen. Allt skulle sitta på plats. Han la ner extra tid på pedalerna och bromsen, allt för att den som cyklade skulle ha det så lätt som möjligt. Styret var rejält, allt för att man skulle kunna ha en lättstyrd cykel. På cykeln satte han också en cykeldator, det för att den som satt på cykeln skulle kunna se vart vägen bar hän.

Cykeltillverkaren såg också till att den som satt på cykeln blev utrustad med hjälm. Allt för att skydda den som skulle iväg genom livet.

Tänk om vi tänker oss cykeltillverkaren som Gud. Gud som sett till att vi fått så bra förutsättningar som möjligt just för vårt liv. Han har sett till att cykeln har de saker jag behöver för att göra mitt liv till ett bra liv. Han

har tänkt på allt, t.o.m. hjälmen på huvudet. Trillar man så finns Gud där och skyddar.

Det är upp till oss själva hur vi behandlar den där cykeln. Jag kan vara ovarsam och slänga med min cykel men jag kan också lägga ner den varsamt. Jag kan lämna in den på service och få den reparerad. När jag sitter på min cykel så bestämmer jag hur jag cyklar på den, om jag slirar, eller hur fort jag kör. Ibland kan det ju vara så att jag även kör för sakta. Det är jag som bestämmer. Jag har pedalerna till min hjälp där jag bestämmer om jag vill bromsa eller trycka på mer fart. Jag har min cykeldator och styret som vill visa mig vägen.

Om nu cykeltillverkaren var Gud då tror jag att jag kan dra paralleller mellan styret/färddatorn och Jesus. Han vill vara med och visa oss en bra väg att cykla på. Jag drar också paralleller mellan pedalerna och bromsen till Helig Ande. Helig Ande som vill hjälpa oss och vara med att öka eller dra ner på takten.

Vi bestämmer själva om vi vill lita på och serva cykeln så styret, pedalerna och bromsen får vara med hela livet. Vi bestämmer också själva vad vi gör med farten och vägen vi tar, om vi använder de hjälpmedel som cykeltillverkaren Gud har till min cykel, eller mitt liv.

När jag sen är ute och cyklar så kan det ju hända att vädret är kass, regnet kan ösa ner och cykelfärden känns allmänt jobbig eller så kan min färd vara alldeles underbar. Strålande solsken, blå himmel. Jag vet att vi aldrig kan komma ifrån någon av dagarna. Livet kan vara alldeles underbart, inte ett moln på himlen men det kan också vara svårt, jobbigt att ta sig igenom. Men då vet jag att den där cykeltillverkaren alltid finns tillhands och står och är beredd på att ta hand om mig och min cykel.

Så fortsätt cykla och låt Gud vara med oavsett väder!

Erika Heil Utbult

BJUD NÅGON
DU INTE KÄNNER
PÅ LUNCH!

ALLT

för att utrota hungern

SMSa LUNCH till 72 950
så ger du 50 kronor i kampen
mot hungern i världen.

Svenska kyrkan 
INTERNATIONELLT ARBETE

FASTEINSAMLING INBRINGADE

Årets insamling till Svenska kyrkans internationella arbete (Actalliance) med avslutning på Palmsöndagen gav totalt 15 964 kronor. Tack för ditt bidrag! "Actalliance" tar emot gåvor hela året, har "90-konto" och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Vill du veta mer om aktuella insatser runt om i världen så läs på www.svenskakyrkan.se

Plusgironummer:
90 01 22-3
Bankgironummer:
900-1223



STIPENDIUM

30/4 tilldelades församlingens kyrkomusiker Aase Ericsson Lions stipendium. Det delades ut i samband med Valborgsfirandet i Perstorp.



FASTESOPPA

Under våren har vi haft sopp-lunch två tisdagar i månaden. Programmet har varierat: Marie Sjövik från biblioteket berättade om olika tjänster man kan nyttja på biblioteket. Ann-Sofie berättade lite om sitt liv. Vi hade "Fastesoppa" med insamling till församlingens fasteinsamling. Frågesport var det en tisdag och Lena gav oss lite tips om vårblommor i maj. Sista gången berättade Agnetha Dentback från Tyringe om sitt liv under ämnet "Under ytan"!



MINNESSTENEN

För drygt ett år sedan stals ca 250 minnesplaketter från Minnesstenen i minneslundan i Perstorp.

- Dom har inte blivit funna och man kan undra var de tagit vägen, säger Peter Åhlén. Men nu sitter nästan alla plaketter på plats. Ett 60-tal som är beställda återstår att montera. Försäkringsbolaget tar kostnaden

då de ersätter oss för skadegörelsen på stenen. Sedan har vi i församlingen beslutat att stå för självriskan vilket innebär att anhöriga inte behöver betala något.



RÖDA FJÄDERN

I slutet på april medverkade Arise tillsammans med Mjölby Storband på en välgörenhetskväll med insamling för Lions Röda Fjädern som stöder Barndiabetesfonden. Det bjöds på konsert, supé och dans på Folkets Park och Arise fick prova på att sjunga tillsammans med ett storband för första gången.



BARNVERKSAMHET FÖR SKOLBARN

I både Oderljungakul och After school har det varit fullt ös, mycket aktiviteter och kuligheter. Härliga grupper med härliga barn. Åldrarna har varit mellan 6-12 år. Vi hoppas vi får se er alla och fler därtill igen till hösten!





VI SÖKER ANHÖRIGA TILL DESSA GRAVAR

Vänligen kontakta församlingsexpeditionen eller kyrkogårdschef Peter Åhlén.

OK C 3-4	Anna Jönsson	PG 2 39-40-41	Agda Falk
OK C 159	Bengta Nilsson	PG 5 20-21	Klara Nilsson
OK C 256-257-258	Månsson/Olsson	PG 3 20-21	Bengta Svensson
OK E 3-4	Agda Persson	PV 213 6-7	Thunström / Olsson
OK E 31-32	Celi Mårtensson	PV 219 26-27	Nils Thulin
OK E 62-63-64	Erland Karlsson	PÖ 103 9-10	Margit Johansson
OK F 19-20	Erik Persson	PÖ 104 4-5	Fritz Elofsson
OK F 173	Hilda Kronvall	PÖ 107 13	Karin Nilsson
OK F 247	Selma Kristansson	PÖ 109 17-18	Hulda Nordström

VÅRAKTION GAV DRYGT 10.000 KR

Vi tackar så hjärtligt enskilda personer samt företag i Perstorp, alla som på olika sätt bidrog till detta goda resultat genom att både skänka och köpa varor, medverka vid och inte minst besöka Arbetsgruppens vårauktion den 19 mars!

Auktionen ägde rum i församlingshemmet med Påsken som traditionellt tema. Stämningen var mycket hög med Bert Klang som underhållande utropare. Tempot var högt. Skratten var många och hjärtliga och varvades med budgivning. Som vanligt fick auktionsutroparen, Bert Klang, publiken med sig och klubban svingades snabbt. Hans popularitet är stor.

Pengarna skänker vi bl a till Skånes stadsmission, Furuboda, Kvinnojouren i Hässleholm. Dessutom används medel till prydnade av kyrka i vår församling och till andra behov som dyker upp.
Än en gång varmt tack!

*För Arbetsgruppen i Perstorp
Berit Petersson*

BISKOPSVISITATION

I mitten av april var biskopen på visitation i Åsbo kontrakt. Under fyra dagar besökte biskop Antje kontraktets alla hörn och olika sorters verksamhet och platser tillsammans med anställda och förtroendevalda. Här kommer lite röster från dagarna!



ONSDAGEN: LJUNGBYHED PARK

En bra dag då alla kontraktets anställda och förtroendevalda fick mötas, lyssna till panelsamtal och intervjuer och uppleva teatergruppen Lazzi.

Temat för visitationen var Höjder och djup. Detta då åsar och dalgångar präglar bygdens geografi. Naturens förutsättningar ger avtryck i traktens historia och kultur och kan spåras i kontraktets namn. Samtidigt är temat Höjder och djup en beskrivning av livets gång i stort och smått, i samhället och kyrkan, hos församlingen och den enskilda människan. ”Morgon och afton, början och slut, yta och kärna, höjder och djup, allt tillhör dig, Gud, allt tillhör dig.” Dagen avslutades med en mässa i S:t Petri kyrka, Klippan

TORSDAGEN: SÖDERÅSENS NATIONALPARK

En underbar morgon, solen sken efter nattens regn, det kändes att våren är på väg, en kylig dimbank låg över den spegelblanka vattenytan i Skärälidsravinen. Vi vandrade längs sjön till Rårödspågens källa där Lena Hervén höll en morgonbön. Därefter blev vi guidade av nationalparkens föreståndare och Naturums guide, otroligt kunniga och man märkte att de älskade sitt arbete.

På många ställen springer källor fram ur branten. Rårödspågens källa, har rent och friskt vatten. Enligt sägnen är källan uppkallad efter den stackars vallpojken som ramlade ned och slog ihjäl sig när han gick uppe på krönet och vallade kreatur. Där man fann honom hade källan sprungit fram...

Efter detta begav vi oss till Färingtoftas församlingshem och reflekterade och diskuterade kring våra upplevelser i nationalparken.

En härligt och givande förmiddag

Vid pennan: Ingegärd Lundahl

FREDAGEN: PERSTORP GYMNASIUM

Vilken är religionens funktion i dagens samhälle? Hur ser ni på samkönade äktenskap? Om någon vill ha ditt råd om abort – vad säger du då? Går det att byta psalmer mot popmusik i kyrkan?

Frågorna kom från tredjeårseleverna på Perstorps gymnasium, en av programpunkterna under visitationen. Skolan drivs av Perstorpkoncernen och är en studie- och yrkesförberedande utbildning inom kemiteknik med riktning på global industri. Efter att eleverna presenterat den utlandspraktik de gör blev det tid för samtal och frågor med biskop Antje. De hade laddat med ett batteri av frågor och när tiden tog slut stod ett par kvar och fortsatte diskutera.

– Jag var rädd för att hon skulle vara konservativ och så är hon ju biskop också. Men jag är imponerad, det gav jättemycket, man fick en god överblick, sa eleven Simon Alm Nilsson efteråt.

Andrea Kollman, Lunds stift



FEM LÄNDER FEM DAGAR!



Efter lite frånvaro från skrivandet i Kyrknytt så är jag nu tillbaka efter lite förfrågningar. Och jag säger alltid ”men vad ska jag skriva om?”. Har ju inte gjort något kul alls, men se, det stämde ju inte alls. Dagarna går och man upplever ju något nytt varje dag.

Jag tänkte ta er med tillbaka till resan jag och min härliga sambo gjorde för ett par år sen. Vi fick för oss att bila ner till Kroatien. Vi hade bara en plan med resan och det var många trevliga stopp längs vägen och absolut minimalt med motorvägar. Motorvägar var liksom bannlysta! Så med det i åtanke, började planeringen av resvägen och övernattningarna.

DAG 1 Då var det dags att ge sig av, bilen packad och humöret på topp. Resan började med att vi körde på motorväg... och sen lite motorväg till, ja, tills vi kom till vårt första hotell i Goslar i Tyskland *Bild 1*. Efter incheckning var vi klara att ge oss ut och titta. Vilken härlig liten stad! Där fanns korsvirkeshus i massor, som var byggda så tidigt som 1697. Fantastiska hus klädda i skiffer och det kändes som man vandrade i en medeltida historia. Husen var så otroligt vackra att man nästan inte kunde slita sig därifrån. En rolig detalj var att nästan inte en enda dörröppning var högre än ca 170 -180. Så alla som var längre än det fick akta sig när de gick in.

DAG 2 Nästa dag for vi i väg, härligt utvilade, med en gps inställd på att hitta småvägar istället för motorvägar, och vi hittade massor av små söta byar som vi körde igenom. Vi åkte förbi stora enorma vetefält med enorma mängder hysteriskt lysande, röda vallmon... och

hur vackert är inte det? Jag kunde inte låta bli att bara sucka lyriskt av den vackra synen. Och min sambo som då börjar känna igen mina små läten sa ”jaha, du vill visst fota detta!”. Snäll som han är så vände han om och jag vandrade iväg på en liten fotorunda. Det blev många bilder på denna vackra enkla men starka blomman. Och se, jag lyckades få med en kyrka på ena bilden som min sambo påpekade. Ingen semester utan en kyrka!

Sen vidare på vår färd passerade vi Donau. Där hittade vi en liten avstickare ner till floden och det var extra gott att bara sitta och studera båtarna som navigerade sig fram på floden medan vi intog en fika.

DAG 3 Nästa dag kom vi in i Österrike. Där börjar landskapet bli helt annat och man såg hur bergen växte upp framför oss. Nu gillade vår gps inte oss riktigt, för den ledde oss in på små, små vägar, så kallade vängavejar. Man hoppades på att inte få alltför många möten, men jag säger bara det, vilken väg och vilka fantastiska utsikter vi fick på köpet! Bergen och molnen som drog ner över topparna där vissa hade lite snö liggandes. Vi stannade till vid stora sjöar där vi fick sällskap av små ulliga bollar av svanungar, strängt övervakade av sina svanförelldrar.

Något som är speciellt med Österrike är alla deras fina Gasthof med en blomsterprakt som man nästan inte hittar någon annanstans. *Bild 2*. Det är hängpelargonier i alla fönster och runt om fasaderna på husen. Man får så många härliga idéer som man vill testa hemma, men som jag sen tyvärr brukar glömma bort!

På vägen uppe i bergen i gränstrakten mellan Österrike

och Italien körde vi förbi en kyrkogård som såg väldigt felplicerad ut, nästan lite bortglömd. Så vi vände och körde dit. Det visade sig vara en liten kyrkogård för stupade österrikiska soldater. Det var en lite sorglig kyrkogård i skuggan av bergen. Men den var välskött, den här kyrkogården, så det fanns nå'n som brydde sig om den. Gräset var klippt och varje gravplats hade en liten skylt med soldatens namn. Men det fanns även gravplatser där det stod "okänd". Med det i sinnet så åkte vi vidare till vårt hotell i Österrike. Ett litet guligt hotell översållat av rosor i alla färger och former.

DAG 4 Nästa dag var det dags för Italien. Ojoj, hur mycket serpentinvägar fanns det inte där? Jag gillar verkligen inte serpentinvägar! Det är väldigt långt ner! Men jag vevade ner bilrutan, stack ut handen och blundade medan jag försökte fota ... det räcker ju att man trycker på knappen. Något borde fastna, kan man tycka.

Väl nere på säker mark så kom vi till en kyrkogård lite utanför Udine. Det var en enorm kyrkogård för stupade soldater. Vi fick reda på att det låg ca 100 000 begravda där och alla hade sitt namn inristade i monumenten som stod uppradade, den ena efter den andra, så långt man kunde se. Även detta en sorglig kyrkogård. *Bild 3*

Sen åkte vi vidare genom Italien, mot solen och hotellet, det billigaste hotellet vi hade bokat på hela resan. (Bara älskar när man kan spara lite pengar!) Detta hade vi betalt 349 kr för en natt för två personer, så när vi letade efter vårt hotell så sa jag till sambon att hålla ögonen öppna efter ett litet kyffe, för inte trodde jag att det var det där 4-stjärniga hotellet vi hade passerat ett antal gånger. Men till sist gick vi ändå in där och frågade "är vi rätt" och ja, det var vi visst.

Vi fick ett magnifikt rum och frukost ingick. Jag blev lite orolig och sa till sambon "om dom kommer på att vi har betalt för lite och kräver oss på mer pengar så var beredd att springa"! Men på morgonen önskade de oss en trevlig resa och välkomna tillbaka.

DAG 5 Vår bilfärd ledde oss nu på en snabb runda in i Slovenien innan vi kom fram till Kroatien som var resans slutmål och där vi skulle tillbringa en vecka i solen.

Där hittade vi minsann inga kyrkogårdar att studera men dock en stor härlig kyrka i staden Poerc. Den var både rosa och gul minsann. (Kanske hade varit något för vår kyrka här hemma? Färgglad och härlig!) *Bild 4.*

Vad jag minns bäst från denna resa måste vara att man inte ska sörja när det är lite ogräs i gångarna här hemma. På en kyrkogård i Österrike fanns det mer ogräs i gångarna än gräs på gräsmattan...ja, yrkesskada, jag vet!

Och där slutar då min berättelse för denna gång och jag önskar er alla en riktigt trevlig och härlig sommar, antingen ni är hemma och myser eller åker iväg på nåt äventyr.

Pia Hansen-Svensson





Landskapet ser ut som väntat, fåren hör också hemma där - snö i slutet på mars mera ovanligt.

PÅSKDAGAR I WALES

– OCH VÄGEN SOM VÄLJER OSS

Sista veckan av min heltidssjukskrivning tillbringade jag på den mest avstressande plats jag kunde komma på: jesuiternas retreatcenter Saint Beuno's i norra Wales. Min första tanke var att försöka få utbildning i deras speciella typ av meditation, den *ignatianska*. Men jag var för sent ute och kunde i stället anmäla mej till en påskretreat, tillsammans med mestadels pensionerade katolska församlingsbor från hela Storbritannien.

Gudstjänsterna, den tysta gemenskapen över måltiderna, vandringar i det vackra landskapet – detta bildade tillsammans precis den läkande miljö jag behövde just då.

Så tisdag morgon efter påsk åt vi den sista frukosten tillsammans, jag och de andra retreatdeltagarna. Nu var det tillåtet att prata men samtalen var ändå diskreta och lågmälda. Jag gick runt bland borden och sa: 'Farväl, det har varit underbart att vara här i ert sällskap.' Sedan

tog jag min ryggsäck och började vandra över den låga östliga walesiska bergskedjan som löper parallellt med gränsen mot England.

Så skönt det varit att inte ha några högflygande ambitioner den där veckan, bara hålla mej tyst och stilla bland vänliga fromma människor. Där fanns en man som brukat komma dit med sin fru varje påskvecka under lång tid och nu var ensam första gången, han hade mist henne under sommaren. Jag hade inte bråttom någon stans, hade tid att sitta stilla och låta mig beröras av något av hans sorg och ömma sätt att tala om henne (före och efter de tysta dagarna).

'Jag ska be för dej,' sa han oväntat, efter en stunds samtal. Värmen var fullständigt oförställd, när han sa det. 'Och jag ska ta min fru till hjälp,' tillade han. Katolikerna har ju den fördelen att de kan ta sina avlidna anhöriga till hjälp, när de vill be för något. Vi



Uppe i bergen kunde snödrivorna vara minst manshøga.

svenskar har inte riktigt den vanan – och ska kanske inte ska försöka ta den till oss heller.

Hur som helst, det där är en bild av Kristi kyrka: någonstans på den engelska landsbygden ber en from pensionerad katolik på sin nästan obegripliga dialekt för en luthersk präst i Sverige (och tvärtom). Tid och avstånd är kanske en illusion, till och med den moderna fysiken antyder att det kan vara så. Men det är en annan historia.

Så jag vandrade iväg med min ryggsäck, nu lastad med några extra kilo böcker jag köpt på mej. Folk fick fasa i blicken när jag berättade att jag tänkte vandra till Holywell för att ta bussen till närmaste järnvägsstation därifrån. 'Men det är ju långt!' Jag bedömde det som femton kilometer, det kunde inte ta många timmar.

Först av allt en brant stigning på några hundra meter. Jag valde att inte ta landsvägen över Rhualt i norr eller Tremeirchion i söder. Vandringsleden där emellan var full av snö och lera om vartannat. I skuggan osmält snö, överallt där solen kom åt rann små rännilar av smältvatten. Ju högre jag kom, desto mer såg jag av dalgången i väster, av den mellersta snötäckta bergskedjan där bortom – och mellan topparna tittade

bergen i Snowdonia fram, där bortom gömde sig havet. Större än så är inte Wales.

Blandningen av vår och vinter kändes egendomlig. På sina platser var de slingrande vägarna, som är så typiska för brittisk landsbygd, utskurna i snödrivor högre än mej.

Nyutslagna påskliljor tittade fram där det var barmark. Någon stans hörde jag en näktergal, med en betydligt mildare röst och vänare melodi än de svenska motsvarigheterna levereras. Eller också var det en för mej okänd fågel med likartad sång – i så fall också det ett tecken att jag befann mej söderöver och att det trots allt var vår. Får betade mellan de smältande snöfläckarna. Solen tittade ibland fram genom ett dis.

Det här var första gången jag orienterade mej i ett främmande landskap med hjälp av kartfunktionen i min nya telefon. Det förvirrande myllret av anonyma fula streck gick att hitta ett mönster i. Jag kunde vid varje vägkorsning hitta den på kartan, jag måste befinna mej här, då ska jag ta åt höger här, sedan ska det komma en skarp vänstersväng, ja, titta, där borta kommer den!

Någon stans strax före Holywell ringde telefonen. Det var Ann-Sofie, min prästkollega i Perstorp. Jag lutade

mej mot en snödriva utanför en bondgård, såg till att få lite solsken i ansiktet och lyssnade på vad hon hade att berätta. Några får kom fram och bräkte. 'Va!' undrade Ann-Sofie, 'är det får jag hör?' 'Ja, det är det.' Jag blev informerad om ett och annat som var nödvändigt att veta innan jag kom hem.

Sedan hade jag bara några kilometers vandring kvar. Snart var jag framme vid den punkt där landet sänker sig brant mot havet – eller rättare sagt mot River Dee, som just här mera liknar en havsvik. Jag hittade en utsiktsplats. Några hundra meter nedanför en brant sluttning låg Holywell, uppkallad efter en källa som sprungit fram i samband med ett lokalt helgons martyrium. River Dee var fullt av is. Längre bort skymtade Liverpool – och strax bortom horisonten, lite mera till höger, borde Manchester ligga. Därifrån skulle jag lyfta mot Kastrup inom några timmar. (I samma ögonblick som jag kom in på planet och hälsades välkommen av personalen, insåg jag att mina kängor var nersmorda med lera.)

En av de saker jag hunnit lära mej av den ignatianska meditationen är det som kallas *examen*. Det betyder att vid slutet av dagen går man igenom det som hänt och frågar sej: Vad är jag mest tacksam för och vad är jag minst tacksam för? Sedan tackar man i alla fall för dagen och ber för nästa. Det som ofta händer, är att man ser längre linjer efter hand – att det man är minst tacksam för den dagen, leder fram till något annat, lär en något om en själv, som sedan kan bli startpunkten för något nytt.

Det här var inte de sista timmarna av en resa, innan någon annan fas skulle börja. Det var vägen som valde mej, som tog den här svängen, via timmar



Saint Beuno's Jesuit Spirituality Centre, sett från annexet en bit upp på sluttningen.



Ruinerna av Flint Castle från 1200-talet, vid stranden av River Dee.

på soffan med musik som datorn fick välja åt mej, över samtalen med den engelske pensionären och munken som varit missionär i Afrika, vandringen över de walesiska bergen och vyn över River Dee, som var full av isflak.

Perstorp var redan närvarande, Snowdonia och River Dee skulle stanna hos mej länge. När jag kom hem skulle jag få veta att en god vän dött. Det finns ingen digital karta över vägen som väljer oss, den överraskar oss, det ligger läkedom i att acceptera det, och varje erfarenhet vi räknar upp med besvikelse vid dagens slut kan bli startpunkten till något nytt vi faktiskt kommer att tacka för om några år.

Hans Pettersson

SOMMARKYRKA BARN

Även i år kommer församlingen att ha Sommarkyrka för barn v. 32-33 i Perstorp. Programmet blir varierat, skogsdag, experiment, vattendag, utflykter till Kulturen i Lund, Tykarpsgrötan mm. Lika spännande och kul som vanligt! Lappar med info och anmälan har lämnats ut till alla barn årskurs F-5 i skolorna så att man kan anmäla sig!



SOMMARKYRKA VUXEN

Vi träffas tre eftermiddagar kl 14.00 – start med andakt i kyrkan och sedan kaffeservering och något trevligt program i församlingshemmet! En torsdag börjar vi kl.18.00 i kyrkan!

Program:

Tisdag 25/6 "Skånsk blandning" - en blandning av skånska visor och historier med Bengt-Åke Bengtsson. Vi serverar våfflor!

Torsdag 27/6 OBS kl. 18.00

"Nordisk ton i sommarkväll" konsert med Enchantée! Efteråt grillar vi tillsammans, korv med bröd, potatissallad, dricka till en kostnad av 30 kr!

Tisdag 2/7 Allsång, musik, ngn tävling mm. Kaffe och kakor serveras.

Torsdag 4/7 Vi åker på utflykt till Humlalyckan och dricker eftermiddagskaffe. Samlas på parkeringen, fyller de bilar vi har och åker gemensamt iväg! (Tillbaka efter 17.00)

Sommarkonsert i Perstorps kyrka 27 juni kl 18.00

Trio Enchantée

Karolina Törlind – sång

Mikael Ekholm – flöjt

Eva Lundgren – piano

Det blir musik ur den vackra nordiska repertoaren från 1700-tal till vår egen tid, av tonsättare som Johan Helmich Roman, Wilhelm Peterson-Berger, Edvard Grieg, Carl Nielsen, Benny Andersson m fl



Sommarkonfirmation

Under tre veckor efter skolavslutningen är det dags för sommarkonfirmanderna att träffas. Mycket samtal och prat om tro och Gud men också en hel del vandring och cykling i Guds skapelse. De konfirmeras den 6 juli i Oderlunga kyrka.

Visningsgudstjänster

I tre kyrkor i Åsbo kontrakt hålls visning av kyrkan i sommar kl 19.00. Vi får veta mer om kyrkan, historia och intressanta fakta. Varmt välkomna!
19 juni Gråmanstorps kyrka
3 juli Åsljunga kyrka
17 juli Oderlunga kyrka



Cykelmässa

Söndagen den 16 juni kl 16.00. Samling med cykel utanför Perstorps församlingshem (bil går också bra). Vi cyklar en bit ut i naturen och firar mässa tillsammans. Därefter blir det grillning. Ta med vad du vill äta så fixar vi resten. Vid riktigt dåligt väder stannar vi kvar vid församlingshemmet och firar mässan i Hoppets kapell.

Hembygdsgården

Andakt på midsommarafton 22 juni vid 14-tiden efter att stängen har rests. I samarbete med hembygdsföreningen.

Bälungebadet

Friluftsgudstjänst midsommardagen 23 juni kl 14.00. Vid dåligt väder flyttar vi till Oderlunga kyrka.

Mässa vid Ceremoniplatsen

bakom Perstorps kyrka söndagen den 23 juni kl 11.00.

Friluftsmässa

i Hagstad Söndagen den 7 juli kl 14.00. Vi firar gudstjänst på Arthur Lundkvistgården och inmundigar medhavd kaffekorg.

Örahultsstugan

vid Ulfs söndagen den 14 juli kl 14.00. Hembygdsgården står för kyrkkaffet.

Pantaryd

Söndagen den 28 juli kl 14.00. I skogarna mellan Tostarp och Troedsberga ligger denna gamla släktgård. Gemensam avfärd från Perstorp kl 13.40. Ta med kaffekorg.



KONFIRMAND 2013-14

I skrivande stund är vi inne på sista veckan av konfirmationstiden för onsdags- och torsdagsgruppen som vi träffat under året. Agendor görs och redovisning börjar ta form, allt för att göra konfirmationsgudstjänsten till en högtidlig och härlig stund. Jag hoppas konfirmanderna tar tillvara på våra pratstunder och vår undervisning som vi har haft. Att det här med tro och kyrka får fortsätta leva med som en bit av vardagen. För nog är det viktigt att lära sig att stanna upp ibland, fundera och få fråga! Så fortsatt fråga, gärna irl. See you asap! # Gud

VÄLKOMMEN DU OCKSÅ ATT BLI KONFIRMAND!



Ett spännande tillfälle att ta reda på mer om tro, livet och kyrkan! Något du gör i den här formen en gång i livet! Se mer på hemsidan www.svenska-kyrkan.se/perstorp eller

kontakta oss i konfirmandteamet, Aase, Ann-Sofie, Erika eller Hans! Du hittar våra telefonnummer eller mailadresser på hemsidan.





FÖRSAMLINGSUTFÄRD

Torsdagen den 23 maj samlades vi några pigga, glada resenärer utanför församlingshemmet för att åka på en bussutfärd tillsammans! Bussen tog oss till västsidan av det natursköna Skåne. Första stoppet var Brunnby kyrka. Denna vackra kyrka byggdes i slutet av 1100-talet, början av 1200-talet och invigdes till aposteln Andreas – beskyddare av sjömän och fiskare!

Den är en av de kyrkor i Skåne som har de bäst bevarade

och en fantasisk svit av senmedeltida kalkmålningar! Hans höll en kort andakt

Härefter åkte vi vidare till Arilds golfrestaurang där vi åt lunch! Eftermiddagen tillbringade vi i Tåstarp hos Eva och Lennart som driver strutsfarm. Vi fick stifta bekantskap med strutsar, vad man kan använda ägg och äggskal till. Till eftermiddagskaffet fick vi en Toscakaka bakad på strutsägg!

BLÄNKARE INFÖR HÖSTEN

Soppluncher

Vi hälsar er alla hjärtligt VÄLKOMNA tillbaka till höstens soppluncher. Ta gärna med er en vän som ni vet kanske också skulle uppskatta en lunch i trevligt sällskap. Tisdagslunchen börjar med andakt i kyrkan kl 11.45 och sedan äter vi tillsammans i församlingshemmet! Sopplunchen i Oderljunga är alltid sista torsdagen i månaden kl 12.

Caféet

Fredagseftermiddagar kl. 14.00 – 16.00 kan man komma till församlingshemmet, dricka kaffe och få en trevlig pratstund i caféet!

Diakonigruppen

Hit får man gärna komma och vara med om man känner att man gärna vill göra något för kyrkan, församlingen tillsammans med andra! T ex hjälpa till i caféet på fredagar, födelsedagsfest, julfest, finnas med på Träffpunkten, Ybbåsen mm. Vi träffas sista måndagen i månaden i caféet kl. 13.30-15.30 dricker kaffe, pratar, läser ngn bok och har trevligt tillsammans! Vill du veta mer kontakta Agneta Alfredsson tel: 348 26

Barn o Ungdomsverksamheten

Vi startar upp våra grupper under mitten av september. Håll utkik i nästa nummer av kyrknytt eller våra foldrar som kommer finnas för våra olika aktiviteter!

Gospel Songs
ELVIS PRESLEY
JOHNNY CASH
med **Arise**
Sönd 6 oktober kl 18
Oderljunga kyrka

**2013
0915
Kyrkoval**

KYRKLIGA HANDLINGAR

KONFIRMATION ODERLJUNGA DOP KYRKA 18 MAJ 2013

Jonathan Amneskog
Annie Andersson
Felicia Brink
Julia Grattan
Magdalena Hamacek
Markus Hansson
Jacqueline Lindkvist
Felix Lundberg
Emilia Nyberg
Linnea Petersson Andersson
Anton Bengtsson
Filippa Bexell
Emma Ehnberg
Julia Forsbacka
Simon Glans
Erik Magnusson
Sofia Troell
Jenny Vagerstam
Melanie Yang

Alice Olivia Ehnberg
Emma Majken Jolin Jiwå Svensson
Ulf Viktor Patric Vingren
Elliot Filip Wilhelm Nilsson
Devin Simon Caspian Holmkvist
Hans Axel Elvin Stifors
Veronica Ninni Alina Erlandsson
Khalizzie Jasmine Rosalia Huss
Olivia Barbro Maria Wetterberg
Minna Denise Stahre
Isabelle Birgitta Sterner Frohm
Ludvig Melvin Roger Woltersdorf
Lovisa Nellie Caroline Ohlsson
Anna Ingela Melanie Ottosson

KONFIRMATION ODERLJUNGA VIGSEL KYRKA 19 MAJ 2013

Ridchard Bou Obeid
Johan Byström
Emil Dahlin
Anton Gnebner
Marko Jokikokko
Marco Besu
David Skogh

Jesper Stifors och Majvi Petersson
Hendrik Haraldsson och Sara Åhlén



Illustration: Susanne Englund

BEGRAVNING

Ragnhild Margareta Karlsson	67 år
Siv Ingegärd Lundgren	83 år
Kjell Gusten Ingemar Nilsson	69 år
Nancy Inga-Stina Grundström	86 år
Ingrid Anita Thulin	61 år
Elsa Margareta Persson	89 år
Hans Erik Roland Johansson	78 år
Greta Majken Svensson	89 år
Siv Gerd Mariann Nilsson	77 år
Else Dagmar Trulsson	91 år
Ann-Marie Magnusson	78 år
John Allan Johnsson	91 år
Dive Dagmar Carlén	84 år



Jubilarer på födelsedagsfest i församlingshemmet!

KONTAKTA OSS

Tfn 0435-349 60 (vx), fax 300 87
Måndag - Fredag 8.30 - 12.00
Besöksadress: Oderljungavägen 36
Postadress: Box 42, 284 21 Perstorp

assistent Ingegärd Lundahl tfn 344 92
perstorp.pastorat@svenskakyrkan.se

kyrkoherde David Erlanson,
david.erlanson@svenskakyrkan.se

Vik Kyrkoherde Ann-Sofie Söderström
Ann-Sofie Söderström
tfn/mobil 348 23
ann-sofie.soderstrom@svenskakyrkan.se

komminister Hans Pettersson
tfn/mobil 349 63, sms 070-56 56 792
hans.pettersson@svenskakyrkan.se

organist Aase Ericsson
tfn/mobil 349 64, sms 072-73 55 601
aase.ericsson@svenskakyrkan.se

kyrkomusiker Mia Nauclér
mobil 070 657 97 61

församlingspedagog Erika Heil/Utbutt
tfn/mobil 311 65, sms 072-73 55 603
erika.heil-utbutt@svenskakyrkan.se

församlingspedagog Agneta Alfredsson
tfn/mobil 348 26, sms 072-73 55 602
agneta.alfredsson@svenskakyrkan.se

diakon Ann-Charlotte Fondell
tfn/mobil 344 04
ann-charlotte.fondell@svenskakyrkan.se

EKONOMIFÖRVALTNING

kamrer Maria Ter-Borch
tfn 344 95 maria.ter-borch@svenskakyrkan.se

administratör Olle Hanson
tfn 349 62 olle.hanson@svenskakyrkan.se

KYRKOGRÅDSKONTOR

Perstorp - tfn 348 20
Oderljunga - tfn 322 50

kyrkogårdschef Peter Åhlén
tfn/mobil 348 06, sms 0705-36 23 35
peter.ahlen@svenskakyrkan.se

kyrkovaktmästare Kristofer Johansson
tfn/mobil 348 13, sms 070-22 96 463
Pia Hansen-Svensson, Oderljunga
tfn/mobil 348 16, sms 070-24 42 046

KYRKVÄRDAR

Håkan Abrahamsson 070-548 63 30
Truus Hurtig 307 50
Lennart Nilsson 357 76
Margareta Tunström 070-630 14 90
Lars Inge Sjöholm 330 47
Anita Wilhelmsson 46 20 21

FÖRSAMLINGHEM

ansv. Lena Karlsson
tfn 316 36 mobil 0702-56 97 03

Perstorp 316 36 Oderljunga 322 50
värdinna Lena Karlsson, mobil, 0702-569 703

kyrknytt

ansvarig utgivare: Ann-Sofie Söderström

begravningsombud

(Utsedd av länsstyrelsen för icke medlemmar i Svenska kyrkan):
Jonas Carlström mobil, 0705-09 12 85

JOURHAVANDE PRÄST, TEL 112 Telefonjour öppen för alla varje natt kl 22 – 06.
Både präst och den som ringer är anonyma. Prästerna har tystnadsplikt.



Perstorps kyrka (Pp)



Oderljunga kyrka (Oa)

GUDSTJÄNSTER 2013 PERSTORPS FÖRSAMLING

Datum	Dag	Tid	Plats
9 juni	2 e trefaldighet	11.00 Högmässa	Oderljunga
16 juni	3 e trefaldighet	14.00 Cykelmässa	Perstorp
21 juni	Midsommarafton	14.00 Andakt vid Hembygdsgården	Perstorp
22 juni	Midsommardagen	14.00 Friluftsgudstjänst Bälingebadet	Oderljunga
23 juni	Johannes Döparens dag	11.00 Högmässa vid Ceremoniplatsen	Perstorp
30 juni	Apostladagen	11.00 Högmässa	Perstorp
6 juli	Lördag	11.00 Konfirmation	Oderljunga
7 juli	6 e trefaldighet	14.00 Friluftsgudstjänst vid Artur Lundqvistgården i Hagstad	Oderljunga
14 juli	Kristi förklaringsdag	14.00 Friluftsgudstjänst vid Örahultsstugan	Oderljunga
21 juli	8 e trefaldighet	11.00 Högmässa	Perstorp
28 juli	9 e trefaldighet	14.00 Friluftsgudstjänst Pantaryd	Perstorp
4 augusti	10 e trefaldighet	11.00 Högmässa	Perstorp
11 augusti	11 e trefaldighet	11.00 Högmässa	Oderljunga
18 augusti	12 e trefaldighet	11.00 Högmässa	Perstorp
25 augusti	13 e trefaldighet	11.00 Högmässa	Perstorp
1 september	14 e trefaldighet	11.00 Högmässa	Perstorp
8 september	15 e trefaldighet	11.00 Högmässa	Oderljunga
15 september	16 e trefaldighet	11.00 Högmässa	Perstorp
15 september	16 e trefaldighet	14.00 Högmässa	Oderljunga

Perstorps församling finns även på www.svenskakyrkan.se/perstorp

KYRKSKJUTS: Finns att tillgå för den som har svårt att ta sig till vår verksamhet.

Beställ, helst dagen innan, genom Åsbo taxi tel. 140 05.

Är du tveksam kan du kontakta församlingsexpeditionen, tel 349 60.